



---

## Overweging 28 februari 2016

Harde woorden die vandaag klinken. 'jullie moeten je leven veranderen!'

Maar er is ook hoop. Dat horen we in het verhaal van de vijgenboom.

Veranderen, daar gaat het tegenwoordig om als het om vasten gaat. Het oude snoeptrommeltje is weg! Vasten is niet, niet eten. Vasten is tegenwoordig werken aan verandering van je levenspatroon. Oog hebben voor de mens naast je dichtbij en ver weg. Oog hebben voor de aarde.

Als we oog hebben voor de mens om ons heen, de aarde dan kan het niet zo zijn dat we alleen maar doen wat mij, wat ons uitkomt. Dan hou je rekening met die ander in je handelen, in je doen en laten. Dan hou je in je handelen, je kooppatroon, in wat je eet en drinkt rekening met wat goed is voor de producenten, landarbeiders, en de aarde.

Als je oog hebt voor mens en aarde heb je ook oog voor God en Zijn boodschap van liefde.

Soms lukt ons dat goed, maar soms ook niet. En dan horen we vandaag de boodschap van de vijgenboom. Je krijgt weer een nieuwe kans net zoals die vijgenboom.

En ... als wij niet zodra we in de fout gaan afgewezen worden door die God van alle leven, hoe zijn wij dan in staat anderen en elkaar nieuwe kansen te geven?

Als God ons 7x70 vergeeft als we de ander voorbij lopen, de aarde vernietigen door ons gedrag hoe vaak durven wij elkaar



dan te vergeven, weer bij de hand te nemen, weer een nieuwe kans te geven?

Mag het verhaal van de vijgenboom ons aan het denken zetten. Herinneren we ons het gezegde wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe dat dan ook een ander niet.

Ook wij willen graag een nieuwe kans krijgen als we een keer in de fout zijn gegaan.

Ook wij willen graag dat mensen aandacht voor ons hebben, net zoals de mensen, de kinderen in Nicaragua die centraal staan in deze vastentijd.

Jezus roept op tot verandering.

Hij weet ook dat ons dat slechts zal lukken met vallen en opstaan. Hij geeft de vijgenboom, hij geeft ons telkens weer een nieuwe kans ... zijn wij in staat elkaar ook die kans te geven?

Laten we dat overwegen bij onszelf in de komende week, komende weken op weg naar Pasen. Feest van nieuw leven ... zijn wij bereid...in staat elkaar telkens weer een nieuwe kans op nieuw leven te geven?