



Overweging 17 april 2016

'De mensen die mij horen, luisteren naar mij', zo hoorden we zojuist.

Horen wij nog goed?

Wat een vraag denken wij dan. Maar het gaat niet alleen over 'goed horen' in de fysieke zin van het woord maar vooral over horen wij elkaar nog wel en horen wij de vraag van de ander wel. Dat heeft vaak niets met je oren te maken maar meer van zoals de vraag langs kwam in het begin van deze viering: willen wij elkaars zusters en broeders hoeder nog wel zijn? Willen wij tijd, energie, aandacht steken in elkaars welzijn, elkaar welbevinden. En Dat heeft NIETS met bezuinigingen te maken.

Of Bezuinigen we zelf op aandacht, tijd en welzijn van de ander. Maakt het ons niets meer uit dat mensen eenzaam zijn. Dat mensen tussen wal en schip dreigen te komen in deze samenleving? Dat het milieu achteruit holt als wij niet zuiniger omgaan met de aarde?

We zijn nog niet zover maar straks horen we bij de vredeswens dat elkaar groeten. Wellicht merkt u dat ook wel als je op straat loopt. Meestal lopen we gewoon langs elkaar heen. Mensen schrikken zelfs als je gewoon goedendag zegt. Ik probeer dat gewoon altijd te doen. En meestal schrikt de ander dan en in de meeste gevallen krijg je wel een antwoord terug.

Maar zijn we dat wellicht niet een beetje verleerd. Gewoon elkaar te groeten. Net zoals praten tegen elkaar steeds meer op de achtergrond geraakt. We communiceren via whatsapp, twitter, sms in plaats van elkaar aan te spreken of te spreken.



In die zin kun je de vraag stellen horen wij nog goed. Want met elkaar communiceren via social media is natuurlijk heel wat anders dan elkaar aan spreken en daarbij elkaar in de ogen zien. Want elkaar spreken zijn niet alleen de klanken die we uitstoten maar ook de non verbale communicatie die soms misschien wel meer zegt dan de woorden die we spreken.

Elkaar groeten, elkaar aanspreken, elkaar spreken van aangezicht tot aangezicht is, zoals we straks horen in een Chinees wijsheidsgedicht, het begin van elk menselijke contact en dat vanuit dat contact ben je in staat tot verhaal te komen. Maar wederom willen we dat wel of vinden we alleen ons eigen verhaal belangrijk?

Wanneer we dan kijken naar de evangelietekst van vandaag dan hebben we het ook meer over luisteren dan horen. Jezus zelf zegt het: de mensen die mij horen luisteren. En zij die luisteren, volgen mij.
Niets en niemand kan ze bij mij weghalen.

Wekelijks horen we hier flarden uit dat grote Verhaal van die Jezus. En al die flarden aan elkaar gekoppeld vormen die goed nieuws boodschap die ons oproept om te dromen. Te dromen van gerechtigheid zoals we hoorden in het verhaal van die twee mannen en drie vrouwen die zich inzetten voor hen wiens mensenrechten geschonden worden.

Te dromen van een wereld waarin we niet slecht gedweë consumenten zijn die gedwongen zijn een bepaalde weg te lopen maar dat we vrije mensen zijn, zoals we dadelijk zullen uitspreken.

Te dromen van een wereld waarin het goed is om te wonen en waarin geen tegenstellingen zijn tussen Noord en Zuid, oost en



west, arm en rijk, zwart, blank of geel en mensen hand in hand gaan.

Een wereld waar we niet alleen elkanders hoeders zijn maar ook hoeders van de schepping.

Een wereld waar mensen in hand in hand gaan om dat ze luisteren naar elkaars verhalen en zich op trekken aan de grote Verhalen van onze traditie en zovele andere Tradities die in de kern allemaal hetzelfde willen: de liefde waarmaken. Liefde voor elkaar, liefde voor de schepping, liefde voor jezelf en liefde voor God, Allah of welke ons dragende en inspirerende kracht dan ook die groter is dan onszelf en waarin wij ons geborgen mogen weten.

Want dan mogen we zoals Briskly straks zingt meevliegen naar de regenboog want ik denk alleen aan jou. Want daar waar mensen aan elkaar denken, elkaar horen en luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, de ander serieus nemen, zien en respecteren daar is die regenboog. Daar komt alles tezamen en is het goed leven.

Droom niet van een wereld waar het goed is om te leven maar ga aan de slag. Luister en doe de liefde want daar zullen wij elkaar zusters en broeders zijn. Dat het zo mag zijn.