



Aan ieder kind dat geboren wordt willen we graag een geschenk meegeven. Wat is het belangrijkste dat men een mensenkind kan meegeven? Die vraag stelden de drie wijzen zich ook toen ze naar Jezus vertrokken. En zij namen elk een geschenk mee.

De eerste wijze geeft goud, een vorstelijk geschenk. De verzekering voor een goed leven. Alleen met dit geld, met dit goud konden Jozef en Maria later naar Egypte. Het gouden geschenk staat voor het materiële, zonder geld kunnen we immers niet leven. Maar goud is ook het symbool van trouw en betrouwbaarheid. Koper er ijzer bijvoorbeeld worden lelijk op den duur. Goud blijft altijd mooi.

Het tweede geschenk dat de wijzen hadden meegenomen was wierook. De diepere betekenis van het eerste geschenk goud is niet zo moeilijk. Die van wierook is heel wat lastiger. In de tijd van Jezus werd er in de tempel iedere dag wierook gebruikt.

Net zoals de rook van de wierook omhoog kringelt, zo stegen de gebeden van de priester omhoog naar God in de hemel. In veel kerken wordt ook nog wierook gebruikt. En veel mensen moeten dan ook aan God denken als er wierook wordt gebruikt

Misschien kennen jullie wel wierookstokjes? En misschien vinden jullie wel dat die lekker ruiken. Heel wat mensen gebruiken ook parfum om lekker te ruiken.. En de diepere betekenis van wierook is dan ook: in een goede reuk staan, in de smaak vallen, vertrouwen uitstralen: een tweede goddelijk geschenk.

Goud en wierook: voorspoed en geliefd zijn. Er is echter nog een derde geschenk: mirre. Mirre wordt uit de vruchten van een boom in warme landen gehaald. En het ruikt heel sterk.



Het wordt ook gebruikt in olie. Vroeger werd het gebruikt bij de zalving van een koning of koningin. Ook profeten werden gezalfd. Profeten zijn mensen die de waarheid spreken, die anderen proberen te overtuigen om goed te leven. Wat moet een kind als Jezus dan met mirre? Maar Jezus heeft juist laten zien dat ook een kind, dat ook wij, om het even wie profeet kan zijn.

Deze drie goddelijke geschenken horen bij elkaar: genieten en vertrouwen is belangrijk, maar er is ook iemand nodig die de waarheid zegt, als een ster in de nacht, een profeet, een wijze met mirre die zegt: wees profeet, Zeg de waarheid en probeer te leven als een goed mens.

Mag dit voor ons de boodschap zijn van dit feest van de openbaring, van drie koningen.

Te leven als een goed mens. In het klein en in het groot. Te beginnen in onze gezinnen, onze gemeenschappen binnen onze geloofsgemeenschap van deze Jongerenkerk.

Daar waar wij elkaar proberen te dragen, te helpen, waar wij niet over maar met elkaar praten, daar waar wij een open en welkome gemeenschap zijn voor mensen die hier binnen komen, waar wij elkaar nabij zijn in vreugde maar ook in verdriet zoals de afgelopen weken we bij het overlijden van de moeder van Hannie en van Hans van der Wouw hebben laten zien, waar wij hen nabij zijn die op straat leven zonder dak boven hun hoofd of ons inzetten voor hen die gevlucht zijn en hier proberen een nieuw bestaan op te bouwen of voor hen die als illegaal bestempeld zonder perspectief rondlopen op onze straten, waar we kiezen voor delen in plaats van alleen maar aan onszelf te denken, daar zijn wij voor elkaar als goud, wierook en mirre.



---

Daar komt Gods Rijk aan het licht. Mag dat ons gegeven zijn in dit nieuwe jaar dat nu 8 dagen oud is.