



Tastend op weg, het thema van deze viering.

En bij het samenstellen heb ik allerlei teksten gezocht die passen in dit thema. Teksten die gaan over ons leven, het leven van jou hiervoor aan, het leven van jou daar achter of jij daar in het midden. Het leven van ieder van ons.

Het leven is een fijne maar ook soms een barre tocht. Met hoogte en dieptepunten. Maar we hebben nu eenmaal geen keus. We zijn er. We moeten zoals het wel eens beschreven wordt onze weg zoeken in dit aardse tranendal. En dit leven wordt in diverse liederen bezongen.

Liederen waarin we horen dat we samen onderweg zijn. Dat we hand in hand onderweg zijn naar. Dat lied bezingt het mooie van het leven een wereld waarin alles en iedereen samen op weg is.

Een ander bekend lied beschrijft het leven ook: het lied 'Pelgrimstocht der mensen'. Hierin wordt bezongen dat we onderweg zijn ons leven lang in dat lied uitgedrukt in die 40 jaar dat het volk Israël onderweg was. Een leven lang leven in de woestijn. En ons roepen dat soms wel en soms niet in onze beleving wordt aanhoort: wie aanhoort ons bidden, wie ziet naar ons om?

Ja, beste allen, ja zo verloopt een mensenleven. Langs bergen en dalen, door de woestijn en soms door vruchtbaar land om eens aan te komen ergens in dat beloofde land, waar dat land is weten we niet zoals een zin uit het land pelgrimstocht der mensen luidt: vrucht van eenzaam sterven, het leven overwon, wij gaan het land nu erven God is zelf haar zon.



Over die God, die God die met ons meetrekt, meelijdt, meeleeft vertelt Paulus ons. Om dat wij uit hem geboren zijn en zijn evenbeeld laat hij ons niet alleen ondanks alles.

Zoekend naar de juiste woorden dacht ik aan een lied dat we allemaal kennen, een lied over ons tastend op weg zijn. Het beschrijft ons leven en sluit aan bij de teksten.
Met de woorden van dat lied sluit ik af.

Leven is wachten,
dagen en nachten, denken en dromen
of het zal komen, het grote geluk

leven is lijden,
niet te vermijden,
onmacht verduren,
turen naar komend licht

leven is kijken,
elkander verrijken,
opnieuw beginnen,
leren beminnen spontaan als een kind

leven is vragen, wachten,
verdragen, zwoegen en zwijgen,
antwoorden krijgen waarom je niet vroeg.

Leven is opstaan,
elkaar tegemoet gaan,
een hart om te geven en haat te vergeven,
het leven is goed.

Leven is dwalen, oude verhalen,
speuren en zoeken, stoffige boeken,



de sporen van God

Mag het zo zijn dat wij in alle mooie maar ook minder mooie momenten steeds de sporen van God mogen zien.

Dat het zo mag zijn.