



---

## **Vertrouwen.**

Mooie verhalen over God die ons draagt in het verhaal 'voetstappen in het zand' de eerste tekst die vaak gelezen wordt bij afscheidsvieringen.

Mooi verhaal van vertrouwen in het verhaal van de koorddansers waar de jongen heel bewust en vol vertrouwen in de koorddanser in de kruiwagen stapt.

Een mooi verhaal van Matheüs dat we allemaal wel kennen. Drie verschillende verhalen over vertrouwen. En de vraag die ik me dan stel is: hoeveel vertrouwen heb ik zelf? Een vraag die wellicht ook voor jullie allemaal geldt.

Zou ik in die kruiwagen zijn gaan zitten. Eerlijk gezegd denk ik van niet.

Geloof ik echt dat God mij draagt als het echt moeilijk wordt, daar geloof ik wel in maar misschien anders dan in het verhaal beschreven staat, is dat dragen door God een gedragen worden en je gedragen weten door mensen waarin en waardoor God steeds opnieuw werkzaam is, als het tegenzit.

Kunnen mensen over water lopen? Ja, durf ik daar op te zeggen mits je ook dat verhaal niet letterlijk neemt. Mensen kunnen niet letterlijk over water lopen. Dat kon toen niet, dat kan nu nog steeds niet. Dat lopen over water is dan ook niet letterlijk bedoeld. Verhalen in de bijbel zijn geen geschiedenis verhalen die we letterlijk moeten nemen. Bijbelverhalen zijn beeldverhalen die ons iets willen vertellen.

Ja, mensen kunnen over water lopen in die zin dat het water in de bijbel gezien wordt als de ellende die mensen kan overkomen in hun leven. Tegenslagen als ziekte, verlies,



lichamelijke ongemakken, ruzies, jaloezie, roddel, uitsluiting, racisme, terrorisme, dood.

Als je je leven overziet, het leven van ieder van ons, van jou, van jou van jij daar aan de zijkant of jij die hier misschien voor het eerst bent of jij die denkt van voor mij hoeft het allemaal niet meer, dan moeten we erkennen dat in het leven van ons allen dit soort gebeurtenissen en ervaringen plaatsvinden. En in al die situaties redt je het niet als je geen vertrouwen hebt in een goede afloop of in het feit dat er mensen om je heen zijn die jou blijven dragen, steunen en bemoedigen. En dat vertrouwen kunnen we halen uit de verhalen die we wekelijks hier horen.

Verhalen over God die ons draagt zoals in de eerste tekst en dan draagt soms ervaar je dat letterlijk maar je mag het ook ervaren niet doordat hij ons letterlijk op zijn armen neemt maar dat hij doet door mensen om ons heen in wie zijn liefde werkzaam is en die bij ons blijven in alle moeilijkheden die je kunnen overkomen. Of neem het verhaal van de koorddanser waarin ons wordt voorgehouden dat wij als wij vertrouwen hebben in mensen om ons heen in staat zijn ons over te geven aan de ander in het vertrouwen dat we samen er wel uit komen.

Maar ook en vooral het verhaal van Mattheüs dat ons leert dat vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar en in God die ons draagt, dragen wil en zal blijven dragen ons helpt om over water te kunnen lopen als je maar vertrouwt op jezelf, de ander en op Hem die groter is dan jezelf. Hij die ons in Jezus zo dicht nabij is gekomen en in zijn leven waarin al het menselijke aan ellende zelf heeft ervaren en daar tegen ten strijde trok vanuit een groot Gods vertrouwen in een God die door de eeuwen heen over ons en de wereld waakt ondanks al onze twijfels en



---

al onze vraagtekens bij alle ellende die op en in onze wereld zich dagelijks manifesteert.

Als wij bij alle ellende steeds weer vertwijfelen en twijfelen dan wordt ons leven, dan wordt het leven van ieder van ons, een poel van ellende. Vandaag daarom de oproep; heb vertrouwen. Vertrouwen in dat na elke nacht het weer dag wordt.

Vertrouwen dat uit rampspoed ook weer voorspoed tevoorschijn komt.

Vertrouwen dat in iedere mens het goede aanwezig is en dat waar we vertrouwen op elkaar en in elkaar we er samen iets moois van kunnen maken ondanks alle tegenslagen die ons teisteren.

Alleen daar waar we dat vertrouwen, dat Godsvertrouwen hebben, daar kunnen ook wij, daar kun jij en jij, ja ieder van ons over water lopen.

Dat het zo mag zijn.