



Woorden ter overweging zondag 26 augustus 2018 b.g.v. het nieuwe 54ste seizoen.

Zo staat op de drempel van het nieuwe seizoen stellen we ons de vraag: door wat en door wie laten wij ons leiden?

De tekst van het evangelie leert ons dat de mensen zich afkeerden van Jezus, van Zijn woord, Zijn levenswijze. Enerzijds begrijpelijk misschien want Hem volgen is geen kleinigheid en vraagt veel van je. Loslaten van wat je hebt, loslaten van zekerheden, oude patronen doorbreken en durven nieuwe, andere wegen te gaan.

In deze Jongerenkerk is dat ook een voortdurend onderwerp van gesprek. We beseffen allemaal dat de tijd veranderd is. Dat hoe een en ander begon in de jaren '60 niet meer klakkeloos past in 2018 en dat de mens van 2018 om andere dingen vraagt. Zo zoekend naar bij deze tijd passende vormen van vieren en activiteiten valt niet mee. Enerzijds omdat de mensen die hier zondags aanwezig zijn zich thuis voelen bij wat hier gebeurt in al zijn variaties en diversiteit: vieringen van breken en delen, eucharistievieringen, gebedsdiensten, vieringen in Taizéstijl en dat dat vervangen door iets heel anders misschien ook wel vervreemding oplevert. De kans dat mensen dan afhaken is wezenlijk aanwezig.

Anderzijds beseffen we en zien we dat de groep wel constant blijft maar ook niet groeit en dat nieuwe mensen aantrekken wel gebeurt maar mondjesmaat. En we moeten denk ik tevreden kunnen zijn met hoe het nu gaat als het om onze zondagse vieringen gaat en zoals in het pastoraal team wel



eens door een lid opgemerkt werd: je moet ook je zegeningen tellen.

Een en ander wil niet zeggen dat je dan niets moet doen. Nee, integendeel. Je moet blijven durven kijken naar wat anders, wat beter kan en vooral je de vraag stellen doen we het goed genoeg en wat zou het vieren nog meer kunnen verlevendigen en aansprekender maken opdat iemand die hier toevallig komt denkt: hier wil ik vaker komen.

Maar de Jongerenkerk is MEER dan de viering op zondag en wellicht liggen daar de kansen en mogelijkheden. De Jongerenkerk Venlo is van den beginne ook nauw betrokken bij veel maatschappelijk aangelegenheden. Op de flyer die dit jaar het licht zag staan ze allemaal benoemd. Ik zou zeggen: lees ze eens na. En wellicht is het juist op deze maatschappelijke betrokkenheid waar de mogelijkheden zich aanbieden.

Vernieuwing zou ook vooral op dit vlak soelaas kunnen bieden maar dan moet je dat niet alleen doen maar in samenwerking met partners. Zoeken naar verbindingen, zoeken naar nieuwe initiatieven zoals we nu doen samen met de Josiskerk, Wijkoverleg Binnenstad, Wereldwinkel, VenloPartners en Winkeliers, Groenewold, Homeplus.

Samenwerking met het Comité Roze zaterdag die in 2019 plaatsvindt in Venlo-Krefeld en die vanmorgen een onbijt hebben georganiseerd als aftrap.

En zo kunnen we op tal van wijzen de Jongerenkerk gestalte geven in deze stad, buiten de muren van deze kerk.



De vraag is daarbij steeds: waardoor laten wij ons leiden? Keren wij ons af, zoals veel mensen destijds van Jezus, zijn levenswijze, zijn boodschap of durven we als gemeenschap, en ieder van ons afzonderlijk ons te laten leiden door dat grote Verhaal van Zijn leven, Zijn liefde, zijn betrokkenheid op mens en wereld en m.n. op de minstbedeelden?

Ik hoop, ik vertrouw erop, dat in alles wat we wel en in alles wat we niet doen dat Verhaal en de persoon Jezus onze leidraad is en dat wij ons Hem en Zijn Verhaal telkens weer bij alles wat we doen in dit 54ste seizoen in herinnering roepen en ons doen en laten daaraan toetsen. In die zin wens ik ons allen een fantastisch en inspirerend en zingevend seizoen toe.

Dat het zo mag zijn.