

JK

JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
september 2016

VR E D E VERBINDT



inhoud

01. Agenda september - oktober 2016
02. Vieringen september - oktober 2016
03. Verjaardagen in september
03. Bloemen
04. Het 52^e seizoen
05. 18 september: Ouverture-zondag
06. Vredesweek 2016
07. Alphacursus
08. In het voetspoor van Franciscus
11. Oplossing cryptische puzzel
12. Samen ontbijten
13. Over vrede

achterpagina: praktische informatie



agenda sept. - okt. 2016

september 2016

- 04 10.00 u. JK-zondagviering - opening 52^e seizoen
11 10.00 u. JK-zondagviering
12 16.30 u. overleg Pastoraal Team
17 13.00 u. Heilige Huisjestocht in kader van Vredesweek 2016
18 10.00 u. JK-zondagviering
18 12.00 u. Ouverture
22 18.00 u. Dialoogtafel en manifestatie in kader van Vredesweek 2016 bij
de Wereldvredesvlam
25 10.00 u. JK-zondagviering

oktober 2016

- 02 10.00 u. JK-zondagviering
09 10.00 u. JK-zondagviering
16 10.00 u. JK-zondagviering
17 16.30 u. overleg Pastoraal Team
23 10.00 u. JK-zondagviering
30 10.00 u. JK-zondagviering - Allerheiligen/Allerzielen

vieringen sept. - okt. 2016

Zondag 4 september 2016, 10.00 uur

Openingsviering 52ste seizoen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor

Zondag 11 september 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Leo Lambrechts

Muziek: JK-koor

Woensdag 14 september, 19.15 u.

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizé-liederen

Aansluitend: koffie/thee

Zondag 18 september 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marije Vola

Muziek: Marianneke Beurskens (*piano*)

Zondag 25 september 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Gospelkoor Spirit of Love

Zondag 2 oktober 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Deken Jos Spee

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Nicole Scheepers

Muziek: JK-koor

Zondag 9 oktober 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: JK-koor

Woensdag 12 oktober, 19.15 u.

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizé-liederen

Aansluitend: koffie/thee

Zondag 16 oktober 2016, 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg.: leden Spiritualiteitsgroep

Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 23 oktober 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Bert en Erna

Muziek: Marianneke Beurskens (*piano*)

Zondag 30 oktober 2016, 10.00 uur

viering van Allerzielen-Allerheiligen

viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Max Görtjes

Muziek: Triple Quartet.

verjaardagen in september

SEPTEMBER

- 01 Paul Tummers
03 Albert de Roos
05 Martin Huizinga *bestuur JK/beheer Jongerenkerk*
05 Lenie Verhoeckx-Verhaeg *JK-koor*
08 Aggie van der Plaat *redactie/corrector JK Jouw Kerk/Past. Team*
08 Marcel Salverda *JK Big Band (trombone)*
18 Noud Linders *technische zaken*
21 Sofie van den Brand
28 Ayla Görtjes

van harte proficiat !

bloemen



Heeft u zich wel eens afgevraagd, waar die mooie bloemen op het altaar, bij Maria en in de koffieruimte vandaan komen? Iedere zon- en feestdag staan er van die prachtige boeketten.

Ze komen van Nizza, Ebus op de Herungerweg en ze kosten niets!

We zijn erg dankbaar dat we elke week een grote variatie aan bloemen krijgen. Met wat groen uit tuinen en klimop, die achter de kerk groeit kunnen die mooie bloemstukken gemaakt worden.

het 52^e seizoen

Op zondag 4 september begint weer een nieuw seizoen, het 52^e !

Een nieuw seizoen met enerzijds doorgaan met wat al 51 jaar lang de Jongerenkerk drijft: 'delen wat je bent, delen wat je hebt' in navolging van datgene wat die Man van Nazareth ons heeft voorgeleefd en voorgedaan.

Anderzijds is het ook een zoeken naar nieuwe uitdagingen en kansen die aansluiten bij de vragen en wensen van de mens van 2016.

Die zoektocht is het bestuur en het pastoraal team in het afgelopen jaar begonnen maar kan nooit zonder dat de HELE gemeenschap daarin wordt meegenomen en erover mee denkt.

Garanderen dat de vieringen op zondag plaats kunnen vinden, maar ook zorgen dat die plaats kunnen blijven vinden, vraagt om creativiteit en ondernemingszin. Dat is kijken naar waar mogelijkheden liggen, nu en in de toekomst, om het voortbestaan van de Jongerenkerk veilig te stellen: qua menskracht maar ook financieel. Het 52ste seizoen wordt daarmee een uitdaging voor een ieder die zich betrokken voelt bij de Jongerenkerk Venlo. Dat vraagt om een daadkrachtig bestuur, een inspirerend en ondernemend pastoraal team, medewerkers en bezoekers die er samen de schouders onder durven zetten en durven loslaten en vernieuwen.

Onderweg zijn is telkens weer op weg gaan, zoals dat Volk Gods al eeuwen en eeuwen onderweg is en nog eeuwen en eeuwen onderweg zal zijn. Het is wegtrekken uit het oude en vertrouwde op weg naar een nieuwe toekomst, een beloofd land zonder te weten hoe dat er uit zal zien en welke ontberingen je onderweg tegen komt.

Dat is spannend. Dat is een weg van doorbreken van weerstanden en overwinnen van hindernissen om vervolgens nieuw, vernieuwd dat nieuwe 'land' binnen te trekken.

Mag het de Jongerenkerk Venlo lukken in het 52^e seizoen die weg te gaan. Met vallen en opstaan maar telkens weer die stip aan de horizon zich voor ogen houdend: toekomst voor deze Jongerenkerk die ooit in 1965 begon. Ook toen was de toekomst onzeker. Was het onzeker of het lukte, of het kon of ze levenskrachtig genoeg was. Maar met de bezieling van Leo Brueren die velen kon raken, motiveeren en inspireren bestaat wat ooit voorzichtig begon nu al 51 jaar.

Mag deze Jongerenkerk zo op weg gaan, zich dat visioen van een levende kerk waarin de mens centraal staat als beeld van God en dat verhaal van Liefde van die Man van Nazareth voor ogen houdend, in dit 52ste seizoen.

Ik wens de Jongerenkerk Venlo, medewerkers, bezoekers, bestuur, Pastoraal Team, daarbij veel succes en dat het een inspirerend en goed 52^e seizoen mag worden waarvan velen de vruchten mogen plukken.

Hub van den Bosch

zondag 18 sept. ouverture venlo

start van het culturele seizoen 2016



Op zondag 18 september vindt de Ouverture 2016 plaats. De opening van het culturele seizoen in Venlo. Ook in de Jongerenkerk zullen zich dan weer diverse groepen, koren en vocalgroepen presenteren. Zie hieronder het programma zoals dat die dag in de Jongerenkerk zal plaatsvinden.

Ieder een mooie en inspirerende Ouverture toegewenst.

12.30 - 13.00	Popkoor Bravoure
13.20 - 13.50	The Voices
14.10 - 14.40	Vocal Group Joy
15.00 - 15.30	Mal-Maaszengers
15.50 - 16.20	Vocal Group Ringfield
16.40 - 17.10	Doen Beejein
17.30 - 18.00	Venlona



VREDESWEEK 2016

Zat. 17 september Heilige Huisjes Tocht

De wandeling voert eerst langs het oude atelier van kunstenaar Sef Moonen aan de Dr. Blumenkampstraat. Vervolgens leidt de weg verder naar het kapelletje van Genooi voor een meditatief moment.

Aansluitend is er koffiedrinken in de Genuujerie.

Start 13.00 uur Jongerenkerk Minderbroedersstr. 1 Venlo
(aanmelden niet noodzakelijk)

Do. 22 september / In vrede ouder worden

In dit programma staat de dialoog rondom ouder worden centraal gezien vanuit verschillende culturen.

De Syrische gemeenschap nodigt ieder uit om samen aan tafel te gaan rondom dit thema.

18.00 uur: start bij het monument van de Wereldvredesvlam in het Julianapark te Venlo (achter het Limburgs Museum).

Aansluitend programma met dialoog in museum v. Bommel v. Dam.
Afsluiting 20.30 uur.

I.v.m. het programma (in het museum) graag aanmelden vóór 10 september via secretariaat 't Groenewold 077-3546689
st.groenewold@home.nl



**VREDE
VERBINDT**

www.stichtinggroenewold.nl

wie, wat, waar ... alphacursus

Van harte welkom op de ALPHAcursus die weer gaat beginnen.

Iedereen is welkom, of je nu uit Tegelen komt, Blerick, Venlo, Velden, Reuver of Belfeld of welke plaats dan ook.

Het maakt ook niet uit of je wel/niet katholiek bent, wel/niet gedoopt, wel/geen vragen hebt, wel/niet twijfelt over wat er in de wereld gebeurt....

We beginnen op maandagmiddag 22 augustus om 13.00 uur met een lunch, vervolgens een korte inleiding en spreken verder met elkaar hierover.

In totaal tien middagen en een verdiepingszaterdag.

Start dus 22 augustus, daarna 26 september tot 21 november en een bijeenkomst op zaterdag 29 oktober 2016.

Dit alles vindt plaats in het Gebedshuis Bethanië, de voormalige pastorie van de St. Josephparochie, Gulickstraat 2 in Tegelen (Meander : gegevens Gebedshuis bij Tegelen).

Contactgegevens:

Heeft u vragen? Wilt u meer weten? Wilt u eerst een gesprek? Dat kan!

Neem dan contact op met

Bernadette Reefman ocds, Gulickstraat 2, 5931 LA Tegelen.

T : 077-37.44.286 E: bethanie@emmausconsult.nl

ter inspiratie

Stop eens met het zoeken naar bevestiging en waardering bij andere mensen.

Stop eens met het krampachtige streven naar zekerheid, veiligheid, en vervulling in de wereld buiten je.

Al wat je daar zult vinden is niet meer dan een schrale troostprijs vergeleken met de compleetheid die inherent al in je aanwezig is.

Erik van Zuydam

Zolang je je geluk afhankelijk maakt van iets buiten jezelf, houd je jezelf voor de gek.

Isaac Shappiro

in het voetspoor van Franciscus

Met een groep van 18 personen vertrokken we op 5 juli jl., na een goede maaltijd genuttigd te hebben in het Groenewold, vanuit Venlo naar Strocone Italië. Onder leiding van Pater Mattie Jeukens, franciscaan, ook wel de wandelpater genoemd, ging een groep mensen pelgrimeren in het gebied waar Franciscus van Assisi heeft gewoond en rondgezworven.



Wat is pelgrimeren? Laatst hoorde ik dat dit een reis naar het buitenland betekent in het Latijn. Op zoek naar het onbekende. Wat je nu ook figuurlijk kan opnemen op zoek naar het onbekende in jou. Veel mensen doen dit alleen door bv naar Santiago de Compostella of Rome te lopen. Nu gingen we met een groep van 18 personen in de voetsporen van Franciscus. Hoe zou dat gaan? Wat is daar anders aan?

Franciscus van Assisi leefde van 1181 tot 1226. In zijn jeugdijaren was het een jongeman met rijke ouders die er op los leefde en "genoot" van het leven. Je zou een parallel met deze tijd kunnen trekken. Op zeker moment zag hij dat "dit leven" het ook niet was. Hij veranderde zijn levensstijl radicaal. Hij gaf zijn kleren terug aan zijn vader en ging in een pij en op blote voeten verder. De armste mensen dienen en sober leven en in alles God zien. Zijn enige richtsnoer was Christus. Ook in die tijd sprak zijn verhaal de mensen aan. Hij was een fel tegenstander van rijkdom, zeker binnen de katholieke kerk, en vond gehoor bij de mensen. Hij was een echte natuurmens, die de elementen in de natuur goed op waarde wist te schatten. On-



danks dat hij een sterke persoonlijkheid bezat en makkelijk zijn eigen weg met zijn nieuwe orde zou kunnen gaan, bleef hij toch gehoorzaam aan de Paus. Dus bleef hij binnen de kerk maar bepaalde wel zijn eigen weg. Voor mij is deze worsteling heel herkenbaar: moet de JK binnen de katholieke kerk blijven, moet ik zelf binnen de katholieke kerk blijven. Buiten de kerk kun je je ook als mens ontwikkelen en God zoeken. Misschien nog wel makkelijker dan in de katholieke kerk.

Wat is er nou mooi aan om op deze tocht sober en "spartaans" te leven. Op vakantie gaan en op je matje slapen in grote slaapzalen of buiten slapen, 's morgens om 5 uur opstaan, soms één wc en een douche en of wastafel, zelf ontbijt en lunchpakket klaarmaken, opruimen, om 7 uur gaan wandelen, paden die gezocht moesten worden en dichtgegroeid waren zodat er gesnoeid moest worden, onderweg je eigen versnaperingen ronddelen aan je tochtgenoten, op een flesje water leven onder de hete zon, rond 18 uur aankomen op je plaats van bestemming waar je voor een totaal max bedrag van €100,- een groepsmaaltijd <18 personen> krijgt aangeboden, klaargemaakt door medereisgenoten, gezamenlijk afwassen, mag je jezelf nog wassen en weer op je matje om tussen het gesnurk van anderen te mogen liggen. Als deze tocht in een vakantiefolder zo wordt aangeprezen, zullen de aanmeldingen niet binnen stromen. Toch waren we met 18 mensen: hoe kan dat?

De reisleader pater Mattie Jeukens die er een extra dimensie aan gaf door 's morgens de mensen goed wakker te schudden, zodat we om 7 uur konden starten. Hij zag wat er nodig was voor de individuele pelgrim. Als het zwaar werd gaf hij de stilte aan de groep om geconcentreerd de bergen te kunnen beklimmen en af te dalen. Het was voor mij een ongelooflijke ervaring dat we met mensen tot 70 jaar in de groep zo'n inspannende tocht konden volbrengen. Het was de stilte, de geconcentreerdheid van de wandelaar en de groepsenergie die deze inspanningen mogelijk maakten. Voor mij was deze ervaring een grote eyeopener. Dat er heel veel mogelijk is als je iets samen onderneemt, zelfs in een groep die wat ouder is. Hier zorgde Mattie ervoor dat dit proces goed verliep bij iedereen. Het samen delen in een groep, de humor die we samen hadden, de ondersteuning als je het wat moeilijker had, de gesprekken onderweg, de stilte onderweg, het delen van lekkernijen en niet vergeten het samen zingen. Wie zingt er nu buiten in een koor of in de kerk nog samen? Wij dus op deze tocht, uit het blauwe boekje van Mattie, uit volle borst. Wat is er lekkerder om aan te kunnen schuiven in je vermoeidheid bij het avondeten na zo'n wandeltocht onder het genot van een glas wijn en een goed gesprek?



Het pelgrimspad was meestal aangegeven met het Tau teken. Het T teken stond dan op de bomen en stenen geschilderd. Je kwam op het pelgrimspad ook je eigen duistere kanten van allerlei angsten en andere negatieve emoties tegen zoals verdriet. Maar zeker ook de lichte kant in jezelf, je eigen vreugde voelen, samen zijn. voor mij soms ook het onbekende land in mezelf. Dus het pad met het Tau teken loopt nu ook nog door in het "normale" leven. Er is nog onbekend land dat gezien is tijdens de tocht, wat ontgonnen kan worden.

Leo Verbeek

oplossing cryptische puzzel

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| 1 | Bovenste deel van een dak verwijderen | Daklozen |
| 2 | Het steekwapen van de Britse bij in Nederland | Engel |
| 3 | Het voorzetsel komt achter het bedehuis | Kapelaan |
| 4 | P. geniet enorm van de lichtjes in deze stad | Eindhoven |
| 5 | In galop een broodje eten aan de bar | Ruitercafé |
| 6 | Zij is een gelovige crimineel | Kerkgangster |
| 7 | Het rendier en de spin zijn anders vol bezieling | Inspirerend |
| 8 | Genegenheid voor de burens | Naastenliefde |
| 9 | Woont deze man in Oeteldonk met carnaval? | Hub |
| 10 | Engel i(s)Eva | Evangelie |
| 11 | Theo vertelde de waarheid niet | Theoloog |
| 12 | Er zijn meer zusters op die weg.Of vergis ik me? | Minderbroedersstraat. |
| 13 | Moest deze zoon mosterd halen van zijn vader? | Isaak |
| 14 | De geestelijke bevindt zich in het aandenken | Deken |
| 15 | Hoofdkerk zonder hersens | Dom |
| 16 | 100 jaar duurt eindeloos | Eeuwigheid |
| 17 | Deze man werd dierenoppasser op het water! | Noach |
| 18 | Bij die kerkviering uit Riegl werd ik door elkaar geschud! | Liturgie |
| 19 | Deze dame eet haar peperkoek met een stokje! | Angelique |
| 20 | Vrouwelijke voorna(a)me afvallige | Truus |
| 21 | Paradijselijke geloften | Eden |
| 22 | Hij laat zijn naam zien in de onderhoudsman | Noud. |

De oplossing luidt dus: *De kerk in het midden laten*

Nicole Scheepers.

ter inspiratie

De werkelijkheid is dat,
wat niet verdwijnt als je stopt erin te geloven.

Philip K. Dick

Proberen om je altijd maar 'goed' te voelen is een bezigheid van hen,
die weigeren het leven in al zijn volheid te ervaren.

Nin Sheng

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 17 september 2016
om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers: Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet, Marjo Bongers



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

over vrede

Vrede begint met een glimlach
en een glimlach is het begin van de liefde.

Moeder Teresa

Waar onwetendheid heerst, is ware vrede onmogelijk.

Dalai Lama

Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming,
het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht.

Spinoza

Zij die in oorlog zijn met anderen, zijn niet in vrede met zichzelf.

William Hazlitt

Een groot deel van de vrede bestaat erin de vrede van harte te willen.

Erasmus

Oorlog: een laffe vlucht uit de problemen van de vrede.

Thomas Mann

Het waardevolste bezit dat je kunt hebben: een open hart.

Het krachtigste wapen dat je kunt zijn: een instrument van vrede.

Carlos Santana

Vrede is niet zozeer een doel ver weg in de toekomst, maar een middel waarmee
we dat doel kunnen bereiken.

Martin Luther King

Vrede op aarde is meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de
hemel. Vrede op aarde begint heel dichtbij. Thuis. In de straat. In de buurt. Op de
club. In eigen dorp of stad. Ieder kan, op zijn of haar eigen manier aan die vrede
bijdragen door verbindingen te zoeken.

Koning Willem-Alexander

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.

Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.

Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 25 september 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 16 september aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl