

JK JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
oktober 2016

MISSIO
WERELD
MISSIE
MAAND
OKTOBER 2016

Getuigen van barmhartigheid

Filippijnen



inhoud

01. Agenda oktober - november 2016
02. Vieringen oktober - november 2016
03. Verjaardagen in oktober
03. Ter inspiratie
04. Een nieuw JK Bestuur
 04. Gerry Gijsen, *voorzitter*
 05. Lenie Verhoeckx, *secretaris*
 06. Jan Lammerse, *penningmeester*
- 06 Miva-actie 2016
07. Breed Overleg
08. Oktober - Wereldmissiemaand
10. Film "Song for Marion"
12. Allerheiligen en Allerzielen in de JK
13. Oproep! Kerstkaart 2016
14. Samen Ontbijten
15. Desiderata
17. Kleurplaat

achterpagina: praktische informatie



agenda okt. - nov. 2016

oktober 2016

- 02 10.00 u. JK-zondagviering
- 09 10.00 u. JK-zondagviering
- 09 11.00 u. **Breed Overleg**
- 12 19.15 u. Taizé-gebed
- 16 10.00 u. JK-zondagviering
- 17 16.30 u. overleg Pastoraal Team
- 22 19.30 u. film "Song for Marion" in kader van Nacht der Zielen 2016
- 23 10.00 u. JK-zondagviering
- 30 10.00 u. JK-zondagviering - Allerheiligen/Allerzielen

november 2016

- 06 10.00 u. JK-zondagviering
- 13 10.00 u. JK-zondagviering
- 15 19.15 u. Taizé-gebed
- 20 10.00 u. JK-zondagviering - Christus Koning
- 27 10.00 u. JK-zondagviering - 1^e zondag van de advent

vieringen okt. - nov. 2016

Zondag 2 oktober 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Deken Jos Spee
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Nicole Scheepers
Muziek: JK-koor

Zondag 9 oktober 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assist.: Gonnie Geurts
Lector: Henneke Roox
Muziek: JK-koor

Woensdag 12 oktober, 19.15 u.

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep
Muziek: Taizé-liederen

Zondag 16 oktober 2016, 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg.: leden Spiritualiteitgroep
Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 23 oktober 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders
Assist.: Hannie, Bert en Erna
Muziek: Marianneke Beurskens (*piano*)

Zondag 30 oktober 2016, 10.00 uur

*viering van Allerzielen-Allerheiligen
viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch
Lector: Max Görtjes
Assist.: Marjo Bongers
Muziek: Triple Quartet.

Zondag 6 november 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders
Assist.: Hannie, Bert en Erna
Muziek: Fanfare Venlo - *Ceciliaviering*

Zondag 13 november 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Leo Verbeek
Lector: Peter Verhoeckx
Muziek: JK-koor

Woensdag 15 november 2016, 19.00 u.

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep JK Venlo
Muziek: samenzang Taizéliederen

Zondag 20 november 2016, 10.00 uur

*Christus Koning (einde C-jaar)
Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Marije Vola
Lector: Marjo Bongers
Muziek: JK-koor

Zondag 27 november 2016, 10.00 uur

*1e zondag van de Advent
Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden
Assist.: Gonnie Geurts
Lector: Henneke Roox
Muziek: Vocalgroup Avalon

Zondag 4 december 2016, 10.00 uur

SINTERKLAAS

Viering van breken en delen

verjaardagen in oktober

OKTOBER

03	Therezi Ezendam	<i>lid JK Koor</i>
06	Pieter Bartels	
09	Louise van den Brand	
11	Wiel Janssen	<i>Geluidsgroep, Triple Quartet</i>
12	Luca Traa	<i>communicant 2014</i>
15	Max van den Brand	
27	Alanis Smit	<i>communicant 2015</i>
31	Wim Stark	<i>collecte, communie</i>

van harte proficiat !

ter inspiratie

Liefde is de ervaring
dat anderen geen anderen zijn.

Rupert Spira

Het ware spirituele pad
is niet een pad dat ergens naartoe leidt.
Het laat je stilstaan bij wie je bent.

Nin Sheng

Wanneer ik chaos en verwarring ervaar,
dan zal mijn uiterlijke wereld dat reflecteren.
De wereld is niets anders dan mijn eigen perceptie ervan.
Binnen en buiten komen altijd overeen,
een perfect spiegelbeeld.

Byron Katie

Een mens maakt deel uit van het geheel, dat door ons "het universum" genoemd wordt. Onze taak moet zijn dat we onze cirkel van compassie vergroten, zodat alle levende wezens en de gehele natuur in al haar schoonheid erdoor omvat worden.

Albert Einstein

een nieuw JK-bestuur



Gerrie Gijsen,
voorzitter

Wat heb ik met 'de kerk'? Dat heb ik me vaker afgevraagd. In onze vriendenkring hebben we hierover ook discussies. En die vraag werd mede aangezwengeld door gebeurtenissen die plaatsvonden onder het mom van religie. Vreselijke dingen: uitsluiting van een mens door een ander geloof en zelfs oorlogen en aanslagen. Hoe is het mogelijk,

vroeg ik me als kind al af, dat mensen die religieus zijn en horen dat ze goed moeten doen en zich moeten richten op de ander, tot zulke vetes kwamen dat er jarenlange gruwelijke oorlogen uit ontstonden? Járenlang, tientallen jaren lang!! Denk dichtbij aan de Ierse kwestie: protestant tegen katholiek.

Als je zou aannemen dat het daarbij puur ging om godsdienstige motieven, dan moest je eigenlijk alle godsdiensten afschaffen. Dan zou vervolgens - in die denkrant - een groot deel van de oorlogen niet meer mogelijk zijn. Of toch wel? Een argument om eigen macht te bevechten is immers gauw gevonden.

Ik zie ook hoe ongelooflijk belangrijk religie kan zijn, hoe positief! Al tientallen jaren kom ik voornamelijk in de Jongerenkerk. De manier van vieren sprak en spreekt mij aan, de mooie teksten die wekelijks nieuw zijn, de mede-kerkgangers, de bevlogenheid van de voorgangers en assistenten. Deze geeft mensen houvast door de boodschap, spiritualiteit, de tradities en rituelen. Ook wie daar niet dagelijks meer bij stil staat zal dat ervaren bij bijzondere gebeurtenissen in zijn leven: geboorte, ernstige ziekte, huwelijk en zeker ook overlijden. Het is een groot goed dat we daar in de kerk een bijzondere laag bij kunnen ervaren.

De Jongerenkerk heeft een bijzondere plek in Venlo en omstreken, al 51 jaar lang. Graag wil ik meewerken aan het behoud van die plek in toekomstige, vele, jaren.

Gerrie Gijsen



Lenie Verhoeckx,
secretaris

Mijn naam is Lenie Verhoeckx, geboren en getogen in het mooie dorpje Beesel. Na een heerlijke jeugd met veel buiten spelen , maar natuurlijk ook de nodige regeltjes waar we ons aan te houden hadden, kwam ik op de middelbare school in Reuver terecht, daarna nog even doorstomen op de HAVO.

Na wat omzwervingen via Nederweert en Roermond ben ik in 1994 in Venlo terecht gekomen. Op dat moment mocht ik me de trotse moeder van 4 kinderen noemen en momenteel heb ik daar de mooie titel 'Oma' bijgekregen. Vanaf 1994 ben ik lid van het koor van de Jongerenkerk, waarin ik als alt een fijn plaatsje heb.

In al die jaren Jongerenkerk gebeuren er natuurlijk heel veel dingen. Naast het feit dat de diensten op de zondagmorgen me altijd weer een hart onder de riem staken om weer met goede moed aan een nieuwe week te beginnen, voelde ik ook de warmte vanuit de gemeenschap. Bijzonder mooi is het dat ik hier weer een maatje gevonden heb waarmee ik samen oud hoop te worden.

De Jongerenkerk is voor veel mensen een vaste plek om te zijn, een bijzonder open huis waar iedereen welkom is, oud, jong, arm, rijk, dik of dun, zwart of wit..... de deuren staan voor iedereen open. Om hier een steentje aan bij te dragen wil ik me heel graag inzetten als secretaris in het bestuur, zodat dit open huis nog lang de deuren open kan houden.

Lenie Verhoeckx



Jan Lammerse,
penningmeester

Mijn naam is Jan Lammerse, geboren onder de rook van Schiphol en getrouwd met Luut. We zijn gezegend met 2 zonen, die in Duitsland leven en samen met hun vrouwen ons met 6 kleinkinderen blij gemaakt hebben.

Zeven jaar geleden was ik op zoek naar spirituele ondersteuning en die vond ik uiteindelijk rijkelijk bij de Jongerenkerk. De hartelijke sfeer en de nadruk

op , wat je zelf met Jezus' woorden doet, hebben mij overgehaald.

Om te zorgen, dat deze waardevolle plek nog lang een thuis voor velen mag zijn, wil ik graag een steentje bijdragen. Daarom maak ik sinds kort deel uit van het bestuur van de Jongerenkerk.

MIVA - actie 2016

Op zondag 28 augustus hielden we de collecte voor de MIVA voor palliatieve zorg en vervoer naar mensen die palliatief zijn in India.

Deze collecte bracht het mooie bedrag op van 115,00 euro

Hartelijk dank daarvoor.

miva[®]

giro 2950

brengt mensen in beweging

- MIVA ondersteunt pioniers wereldwijd met vervoer- en communicatiemiddelen
In vaak afgelegen gebieden maken deze pioniers zich sterk voor de kansarmen

zondag 9 okt. Breed Overleg

Op zondag 9 oktober is aansluitend aan de viering in het Voorportaal in de Jongerenkerk een BREED OVERLEG. We beginnen om uiterlijk 11.00 uur.

Voor agendapunt 4 willen we nadrukkelijk aandacht vragen en er aandacht aan besteden. Het vorige bestuur en het Pastoraal Team hebben in april 2016 in een gezamenlijk overleg nagedacht over de toekomst van de Jongerenkerk en hoe we daar naar kijken. Dit zal vanuit het Pastoraal team worden toegelicht.

Maar ... Natuurlijk is ook belangrijk

HOE DE GEMEENSCHAP, HOE U OF JIJ DAAR NAAR KIJKT.

Wat betekent de JK voor jou, voor u?

Wellicht en dat weten we ook wel zeker, heeft ieder zo wel ideeën erover:

Wat betekent de JK voor jou/u en hoe denk jij, denkt u dat JK toekomstbestendig kan worden?

Daar willen we het grootste deel van het Breed Overleg aan besteden en dat alles bij een hapje en een drankje in ons Voorportaal.

We nodigen ieder dan ook van harte uit deze morgen vrij te houden om mee te praten!

Mocht u vragen hebben, of al ideeën kwijt willen, dan kunt u die de komende weken aanleveren door ze op te sturen naar:

Secretariaat_bestuur@jkvenlo.nl of jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

U kunt ze ook schriftelijk afgeven na de viering aan één van de bestuursleden of de pastor.

De agenda:

- 1: opening door de voorzitter
- 2: mededelingen vanuit het bestuur
- 3: financiële zaken
- 4: toekomst Jongerenkerk Venlo (door leden van het Pastoraal team)
- 5: in gesprek met de gemeenschap
- 6: 12.00 uur: afsluiting door de voorzitter

*Gerrie Gijsen, voorzitter
Hub van den Bosch, pastor*

oktober wereldmissiemaand

MISSIO
WERELD
MISSIE
MAAND
OKTOBER 2016

Getuigen van barmhartigheid

Filippijnen



missio

Getuigen van barmhartigheid

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio dit jaar aandacht aan de Filippijnen. Natuurrampen, armoede en arbeidsmigratie zijn slechts enkele van de problemen in dit land.

Land van tyfoons

Steeds weer worden de Filippijnen getroffen door zware tropische stormen. In 2013 raast de supertyfoon Haiyan over het land en laat een spoor van

vernieling na. Duizenden mensen vinden de dood. Degenen die het overleven hebben niets meer. Geen huis, geen bezittingen, geen bestaansgrond. Zoals de vissersgezinnen aan de kust van Tacloban.

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland

De armoede in de Filippijnen is groot. In Manila leven veel mensen op straat, zoals Guillermas Vitmy. Zij leeft er met haar driejarige zoon Danielo en verdient met de fietsriksja als taxi wat geld. 's Avonds slapen ze in de riksja. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid

Missio steunt dit jaar diverse projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Zo hebben de Missiebenedictinessen het initiatief genomen tot de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban.

En in Manila is zuster Cecille Ido de drijvende kracht achter het gezinscentrum 'Tuluyan', waar dakloze gezinnen worden opgevangen en weer op weg geholpen.

Help de mensen in de Filippijnen in hun streven naar een menswaardig bestaan.

Geef aan MISSIO in de collecte in de maand oktober in de Jongerenkerk Venlo of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Gedachte bij Wereldmissiemaand 2016

Missie is
zo overtuigd zijn van je geloof
dat de wereld het weten mag.

Vroeger veraf
nu veraf en dichtbij
vroeger voor idealisten
nu voor jou en mij

Missie is een opdracht
voor ieder van ons
want waar je ook woont of werkt
je kan hoe dan ook
door je manier van leven
laten zien dat je het voor mensen
opneemt.

Je kan door je manier van
het opnemen voor mensen
laten zien dat je jou hiervoor
door zijn levensverhaal laat leiden.

Je kan door je manier van
omgaan met zijn levensverhaal
laten zien dat je hiervan
gelukkig kunt leven
laten zien dat je
dit met iedereen wilt delen

Zo wordt missie
het geluk van alle mensen
waar ook ter wereld

(*Antoon Vandeputte uit:
'Spreek, ik luister' Missio België*)

"Song for Marion

TERENCE
STAMP

GEMMA
ARTERTON

CHRISTOPHER
ECCLESTON

WITH VANESSA
REDGRAVE



Zaterdag 22 oktober 2016

**Film 'Song for Marion' in het kader van
de Nacht der Zielen 2016**



De charme straalt ervan af in het komische drama van Paul Andrew Williams, de maker van *London to Brighton*. We maken kennis met het echtpaar Arthur en Marion dat al eeuwen lief en leed deelt. Arthur is een oude mopperpot die maar moeilijke de zonnige kant van het leven kan inzien, in tegenstelling tot zijn positief ingestelde vrouw Marion. De diagnose dat zijn vrouw Marion aan een terminale vorm van kanker lijdt, hakt er

flink in bij de zuurpruim, die ook nog eens een moeizame relatie met zijn zoon James onderhoudt. Marion haalt veel voldoening uit het zangkoor waar ze zich bij aan heeft gesloten, al vertoont haar man zich liever niet in het buurthuis waar ze een paar keer per week oefent. Onder leiding van de enthousiaste Elizabeth wordt het koor klaargestoomd voor een belangrijke competitie die het met een ongebruikelijk repertoire van hardrock en hiphop hoopt te winnen.

Het is een intrigerende vraag wat er van *Song for Marion* terecht zou zijn gekomen als er enkel Amerikanen bij betrokken zouden zijn geweest. Deze feelgoodfilm schurkt namelijk gevaarlijk dicht tegen klef sentiment aan. Hollywood had er al snel een blik treurige violen bij opengetrokken en zo flink aan geloofwaardigheid en waarachtigheid moeten inleveren. Dat het bij de Britten in goede handen is, blijkt wel uit het onvermijdelijke moment dat Marion komt te overlijden. Haar dood wordt niet tot (melo)dramatische proporties opgeklopt, maar haast als een voetnoot afgedaan.

Williams is veel meer geïnteresseerd in de vraag wat een dergelijke tragische gebeurtenis met haar omstanders en dan met name met knorrepot Arthur doet. Terence Stamp zet ondanks de beperkingen van het genre een geweldige gelaagde rol neer van een man die maar moeilijk zijn verdriet kan uiten en wat aan zijn levensinstelling zal moeten veranderen om er niet aan onderdoor te gaan. Dit alles gebeurt met de geest van de veel te korte aanwezigheid van Vanessa Redgrave in het achterhoofd.

Song for Marion heeft een klassieke verhaalopbouw met zijn gebruikelijke plooiën in de vorm van tegenslagen die weer vlotjes worden gladgestreken. Ditzelfde geldt voor de natuur van de voornaamste hoofdpersoon Arthur. Het is echter de charme van de Britten en de cast in het bijzonder die voorkomt dat het een dertien-in-een-dozijntrantrekker wordt. Er valt tussendoor een boel te lachen, al verliest Williams zich soms in wat te gemakkelijke slapstick die voortkomt uit de leeftijd van de gouden keeltjes. Maar toch is het ook best lachen als de oma's en opa's 'Let's Talk About Sex' inzetten. De immer charmante Gemma Arterton vormt bovendien een prettig tegenwicht voor alle looprekken en klapperende kunstgebitten die ze moet begeleiden. Williams, die zich voor zijn scenario baseerde op zijn eigen grootouders, weet je een aantal keren naar je zakdoek te doen grijpen, vooral op de momenten dat er zangsolo's worden ingezet. De voor ons nuchtere kaaskoppen gebruikelijke gène die dit oproept kan vlot overboord gezet worden. Deze lichtdramatische komedie is wellicht niet bijster origineel, maar wordt door de opgewekte en oprechte toon continu behoed voor valkuilen.

Zaterdag 22 oktober 2016

19.30 -21.30 uur

Jongerenkerk Venlo

Entree: vrije gift

Allerheiligen en Allerzielen



Op **zondag 30 oktober**
zullen we in de viering van breken en delen om 10.00 uur
allen gedenken
die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap
en die overleden zijn in de periode van
1 november 2015 tot en met 30 oktober 2016.

Voor allen zullen we een licht ontsteken.
Wij nodigen u, als familie van hen die overleden zijn, uit
aanwezig te zijn
om voor uw dierbare DAT licht te ontsteken.
Met zo'n eenvoudig gebaar willen we,
behalve stilstaan bij het verlies van de dierbare,
ook om kracht en steun vragen voor u en allen die achterbleven
en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven,
een leven zonder hen die gestorven zijn.

Allen van harte welkom in deze toch altijd speciale viering
op zondag 30 oktober.

oproep kerstkaart 2016



Beste Jongerenkerkbezoekers,

Elk jaar een kerstkaart. Dat willen we natuurlijk ook weer voor 2016. Vorig jaar hebben we twee opzetten gekregen en daaruit eentje gekozen. Een voorstel van toen ligt er nog, maar misschien zijn er nog nieuwe ideeën en/of is iemand zo creatief om zelf ook weer aan de slag te gaan. Daarom

voor de kerstkaart 2016 willen we wederom JULLIE creativiteit aanspreken EN jullie in de gelegenheid stellen om ZELF een kerstkaart te ontwerpen.

De ontwerpen moeten **zondag 6 november** binnen zijn zodat we een keuze kunnen maken. We kunnen dan op het eind van een viering op **zondag 13 november** of tijdens het gezamenlijk koffie drinken kijken welke kerstkaart het meest geschikt is in de ogen van de gemeenschap.

Eisen:

- Formaat A5 dubbelzijdig
- Ruimte om zelf er nog een boodschap op te kunnen schrijven
- Niet te druk! (te veel beelden e.d. er op)

DUS: spreek je creativiteit aan en doe mee!

Inleveren bij Hub van den Bosch: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 15 oktober 2016
om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers: Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet, Marjo Bongers



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

desiderata

Max Ehrmann, 1927.

Wees kalm temidden van de haast en het lawaai,
bedenk een vrede er kansen heersen in stilte.

Sta op goede voet met alle mensen,
maar zonder gezelf geweld aan te doen.

Zeg je waarheid rustig en duidelijk,
en luister naar anderen,
zelfs als zij saai en onwetend zijn,
ook zij hebben hun verhaal.

Mijd luidruchtige en agressieve mensen:
zij belasten de geest.

Als je jezelf met anderen vergelijkt,
zou je ijdel kunnen worden of verbitterd,
want er zullen altijd kleinere en grotere mensen zijn dan jijzelf.

Verheug je over wat je hebt bereikt,
evenals over je plannen.

Houd belangstelling voor je werk,
hoe nederig dat ook moge zijn:
het is een werkelijk bezit in het wisselend fortuin van de tijd.

Betracht voorzichtigheid bij al je zaken,
want de wereld is vol bedrog.

Maar laat je niet verblinden voor de bestaande deugd:
veel mensen streven hoge idealen na
en overal is er heldendom in het leven.

Wees jezelf.

Veins vooral geen genegenheid,
maar wees evenmin cynisch over de liefde.
Want bij alle dorheid en ontgoocheling
is zij eeuwig als het gras.

Volg de loop der jaren met gratie,
verlang niet naar een tijd die achter je ligt.
Kweek geestkracht aan
om beschermd te zijn bij onverwachte tegenslag.

Maar laat je gemoed niet verontrusten met een spookbeeld.
Veel angsten worden uit vermoeidheid en een eenzaamheid geboren.

Volg een gezonde discipline,
maar wees daarbij zacht voor jezelf.
Je bent een kind van het heelal,
niet minder dan de bomen en de sterren.
Je hebt het recht om hier te zijn.
En of je er nu iets van begrijpt of niet,
het heelal ontvouwt zich toch zoals het hoort.

Heb daarom vrede met God,
hoe je je Hem ook voorstelt.
En wat je werk en je aspiraties ook mogen zijn:
bewaar vrede met je ziel
in de lawaaiige verwarring van het leven.
Ondanks haar veinzerij, gezwoeg en teleurstellingen
is de wereld toch mooi.

Wees zorgzaam en streef er naar gelukkig te zijn.

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.

Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.

Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

(kleurplaat)



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 30 oktober 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 21 oktober aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl