

JK

JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
november 2016



inhoud

01. Agenda november - december 2016
02. Vieringen november - december 2016
03. Verjaardagen in oktober
04. Nacht der Zielen
05. Ter inspiratie
06. Verslag Breed Overleg
13. Adventsgedachten
14. Nieuwe verlichting en fietsenrekken
15. Voor een appel en een ei
17. de financiële cijfers van 2015
18. Adventsactie Solidaridad 2016
19. Samen Ontbijten
20. Sinterklaas in de Jongerenkerk
21. bij 2 november

achterpagina: praktische informatie



agenda nov. - dec. 2016

november 2016

- 02 19.30 u. Nacht der Zielen
- 06 10.00 u. JK-zondagviering
- 09 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2017 *(tot 15.30 u.)*
- 09 19.00 u. Taizé-gebed
- 10 20.00 u. Vergadering JK Bestuur en Pastoraal Team
- 13 10.00 u. JK-zondagviering
- 14 16.30 u. Overleg Pastoraal Team *(tot 18.00 u.)*
- 14 20.00 u. Bijeenkomst ouders communicanten 2017
- 20 10.00 u. JK-zondagviering - Christus Koning
- 27 10.00 u. JK-zondagviering - 1^e zondag van de advent - Sinterklaas

december 2016

- 04 10.00 u. JK-zondagviering - 2^e zondag van de advent
- 06 10.00 u. Opbouwen kerststal
- 11 10.00 u. JK-zondagviering - 3^e zondag van de advent
- 14 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2017 *(tot 15.30 u.)*
- 14 19.00 u. Taizé-gebed
- 16 ochtend opzetten kerstbomen
- 18 10.00 u. JK-zondagviering - 4^e zondag van de advent
- 18 12.00 u. Veldeke in JK Venlo
- 18 19.00 u. Adventswandeling naar Albertushof
- 19 16.30 u. Overleg Pastoraal Team *(tot 18.00 u.)*
- 21 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2017 *(tot 15.30 u.)*
- 24 18.00 u. Familie-kerstviering
- 24 22.00 u. Kerstnachtviering
- 25 10.00 u. Kerstviering
- 26 10.00 u. Viering 2^e Kerstdag

De viering op Nieuwjaarsdag, 1 jan. 2017, is om 11.00 u.

vieringen nov. - dec. 2016

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang

Zondag 6 november 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie, Bert en Erna
- M. Fanfare Venlo - *Ceciliaviering*

Woensdag 9 november 2016, 19.00 u.

Taizégebed

- V. Taizégroep JK Venlo
- M. samenzang Taizéliederen
aansluitend koffie/thee

Zondag 13 november 2016, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- L. Peter Verhoeckx
- M. JK-koor

Zondag 20 november 2016, 10.00 uur

*Christus Koning (einde C-jaar)
Eucharistieviering*

- V. Piet Giesen
- A. Marije Vola
- L. Marjo Bongers
- M. JK-koor

Zondag 27 november 2016, 10.00 uur

*1e zondag van de Advent + Sinterklaas
Viering van breken en delen*

- V. Truus v.d. Heijden + Hub v.d. Bosch
- A. Gonnie, Henneke en communicanten 2017
- M. Vocalgroup Avalon

Zondag 4 december 2016, 10.00 uur

2^e zondag van de advent

Viering van breken en delen

- V. Hub v.d. Bosch
- A. Dries Verhoeckx
- L. Leo Verbeek
- M. JK Koor

Zondag 11 december 2016, 10.00 uur

3^e zondag van de advent

Viering in Taizéstijl

- V. Hub v.d. Bosch + Taizégroep
- M. Taizé-liederen

Woensdag 14 december 2016, 19.00 u.

Taizégebed

- V. Taizégroep JK Venlo
- M. samenzang Taizéliederen
aansluitend koffie/thee

Zondag 18 december 2016, 10.00 uur

4^e zondag van de advent

Eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Nicole Scheepers
- L. Peter Verhoeckx
- M. koor Keluarga Katolik Indonesia

Zaterdag 24 december 2016, 18.00 uur

Familiekerstviering

Viering van breken en delen

- V. Truus v.d. Heijden en Piet Linders
- A. Henneke, Gonnie, communicanten
- M. samenzang kerstliederen

Zaterdag 24 december 2016, 21.30 uur

Kerstmuziek door het Triple Quartet en de JK Big Band

Zaterdag 24 december 2016, 22.00 uur

*Kerstnachtviering
Eucharistie*

- V. Piet Giesen en Hub v.d. Bosch
- L. Max Görtjes
- M. Triple Quartet en JK Big Band

Zondag 25 december 2016, 10.00 uur

*viering van eerste kerstdag
Eucharistie*

- V. Piet Giesen, Piet Linders en Truus van der Heijden
- A. Leo Verbeek
- L. Leo Lambrechts
- M. JK Koor

Maandag 25 december 2016, 10.00 uur

*viering van tweede kerstdag
Viering van breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Nicole Scheepers
- L. Leo Verbeek
- M. JK Koor

Zondag 1 januari 2017, 11.00 uur

nieuwjaarsdag

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. nog niet bekend
- L. nog niet bekend
- M. JK Koor

attentie:

*deze viering begint niet om 10 uur
maar om 11 uur !!!*

verjaardagen in november

- | | | |
|----|-------------------|--|
| 10 | Bert Kort | <i>Liturgie-overleg, liturgiewerkgroep</i> |
| 10 | Jill Roulaux | <i>communicant 2017</i> |
| 13 | Dorotheé Ezendam | <i>lid JK-koor</i> |
| 13 | Simon Lague | <i>JK Big Band (bassist)</i> |
| 14 | Marina Nelissen | |
| 24 | Ans van Zuylen | |
| 27 | Marjo Bongers | <i>lector</i> |
| 29 | Hannah van Wylick | <i>communicant 2015</i> |
| 30 | Etty Lahaye | |

van harte proficiat !

Nacht der Zielen woensdag 2 nov.2016



Voor altijd in mijn hart...

nacht der zielen

Op 2 november a.s. vindt er weer een Nacht der Zielen plaats rondom het thema:

'Voor altijd in mijn hart...'

Jaar in, jaar uit maken wij de wisselingen der seizoenen mee. Een gang van nieuw leven uit geboorte, door jonge jaren van jeugd heen tot aan volwassenwording en ouderdom. Tot het leven zich buigt naar sterven in dood en heengaan. En dat er op zulke momenten ergens weer leven geboren wordt...

Medewerking aan het programma wordt verleend door Zangtrio James de Graaff, Marianneke Beurskens (piano), Gondeke Bellemakers en Ine Schriever (fluit en trom), Sacred dance o.l.v. Carla Geurts.

U bent van harte uitgenodigd.

Plaats: Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1, Venlo

Tijd: 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00u.)

Entree: vrijwillige bijdrage



Stichting Prisma p/a Begijnengang 17 5911 JL Venlo 077 - 3546689

www.nachtderzielen.nl

ter inspiratie

Het tragische van het leven is niet dat het zo snel afgelopen is,
maar dat we zo lang wachten ermee te beginnen.

Bron onbekend

Niets sterkt het ego zo als gelijk hebben.

Eckhart Tolle

Het ego is niet in staat om het lijden op te lossen.

Het lijden is daarentegen wel in staat om het ego op te lossen.

Erik van Zuydam

Het is niet zo dat je 'niet goed genoeg' bent,

maar het is ook niet zo dat je wél 'goed genoeg' bent.

Alle concepten over wel of niet goed genoeg zijn onzinnige, kinderlijke bedenksels.

Oók die zogenaamd positieve ideeën houden je gevangen

in een niet werkelijk bestaande polariteit.

Je bént. Punt!

Alles wat je daarachter zet, is kletspraat.

Erik van Zuydam

verslag Breed Overleg

d.d. 9 oktober 2016

Aanwezig: 51 personen

1: Welkom door Gerrie Gijsen en mededelingen uit het bestuur

Gerrie heet iedereen van harte welkom op dit Breed Overleg en fijn om te zien dat er zoveel mensen zich betrokken voelen. Ze memoreert even aan het uitgestelde Breed Overleg van 10 juli en de reden daarvoor. Er heeft daarna een bestuurswisseling plaatsgevonden waarover in de Jongerenkerk, op de website en in de JK Jouw kerk uitgebreid is stil gestaan.

Het nieuwe bestuur is aan de slag gegaan.

De afgelopen weken is gekeken naar de statuten en er zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen welke nog verder besproken moeten worden binnen het bestuur. Wel is er een rooster van aftreden vastgesteld voor het nieuwe bestuur.

Het hoofddoel van vandaag in dit breed overleg is: wat is de toekomst van de JK en daarom willen we ook vandaag met jullie naar die toekomst kijken.

2: Verantwoording financiën 2015 door Harry van Heijst

Harry van Heijst legt als oud-penningmeester verantwoording af over de cijfers van 2015. In een vorig overleg is daar eind 2015 al kort op vooruitgebleekt en kon geconstateerd worden dat onkosten van het jubileum in het jubileumjaar beperkt bleven.

Maar toch was 2015 een moeilijk jaar. Op de exploitatie was een tekort van 26.000 euro, dat uit de stichting Vrienden moest worden aangevuld.

In 2014 waren er, hoe vervelend ook, veel extra inkomsten uit uitvaarten welke we in 2015 veel minder hadden. Dat kan van jaar tot jaar dus nogal verschillen. Zo'n extra inkomstenbron is natuurlijk altijd een 'meevaller'.

Met betrekking tot inkomsten voor de Jongerenkerk wijst Harry nog op de mogelijkheid die eenieder heeft om te bezien om persoonlijk, in de kring van familie of bekenden, bij overlijden een legaat te doen aan de Jongerenkerk. Hiervoor zijn papieren beschikbaar om dat goed te regelen en vast te leggen.

Korte vooruitblik:

De kosten van de exploitatie zijn 45.000 - 50.000 euro op jaarbasis.

Daarvan brengt de gemeenschap zelf 20.000 euro bij elkaar.

Jaarlijks moeten we via derden, zoals Stg Vrienden, subsidies e.d., 25.000 - 30.000 euro bij elkaar zien te krijgen.

De huidige situatie is zo dat voor de komende drie jaar het dienstverband met de pastor gegarandeerd kan worden.

Tot slot:

In de JK Jouw Kerk van november wordt het financieel verslag van 2015 in de rubriek 'voor een appel en een ei' opgenomen.

De nieuwe penningmeester Jan Lammerse

Jan bedankt Harry voor de toelichting maar ook voor de zorgvuldige en prettige overdracht van het penningmeesterschap.

Jan geeft aan dat hij na een maand nog niet zoveel kan zeggen maar dat hij op een volgend breed overleg begin 2017 met nieuwe en actuele cijfers zal komen.

Jan benadrukt dat we samen verantwoordelijk zijn voor de Jongerenkerk, ook financieel.

Alle voorstellen uit dit Breed Overleg, alle nieuwe initiatieven die op tafel komen zullen door het bestuur serieus worden bekeken en meegenomen en met alle inspanningen zal worden geprobeerd ze te faciliteren.

Hij bedankt in ieder geval voor het vertrouwen dat in hem gesteld is door hem de functie van penningmeester toe te vertrouwen.

Hierna geeft Gerrie het woord aan Hub voor het onderdeel:

3: toekomst Jongerenkerk Venlo

Hub geeft aan dat in april een vergadering is geweest tussen het (oude) bestuur en het Pastoraal Team. In deze vergadering heeft het Pastoraal Team op zich genomen om zich eens over de toekomst te buigen. Dat hebben we het afgelopen half jaar gedaan. We hebben diverse ideeën maar dat zijn onze ideeën. Sommige zijn makkelijker uit te voeren, andere vragen wat meer tijd.

Graag willen we horen wat jullie, bezoekers en medewerkers, vinden van de Jongerenkerk. Wat betekent de Jongerenkerk voor u? Hebt u ideeën om de Jongerenkerk toekomstbestendig te maken.

Enerzijds zal dat financieel moeten, anderzijds ook om mensen te betrekken bij de Jongerenkerk.

Mensen betrekken bij de Jongerenkerk betekent niet dat dit inhoudt dat de stoelen op zondagmorgen bezet zijn. Maar hoe kunnen we partners verwerven waar wij iets voor kunnen betekenen en partners die iets voor ons kunnen betekenen.

Daarover gaat het gesprek en ik geef daarvoor de microfoon aan Aggie.

Aggie:

Allereerst stelt Aggie het Pastoraal Team voor.

In het Pastoraal Team zitten: Truus van der Heijden, Piet Linders (vandaag niet aanwezig), Leo Verbeek, Piet Giesen, Nicole Scheepers, Hub v.d. Bosch en Aggie van der Plaat,

Aggie geeft aan dat Nicole, Leo en zijzelf meedenken en praten en niet zoals Piet, Truus, Hub en Piet Giesen voorgangers zijn. Zij voeden met hun inbreng ook de voorgangers.

Als we het hebben over de toekomst dienen we uit te gaan van het NU om vandaar uit de overstap te kunnen maken naar de TOEKOMST.

Wat betekent de Jongerenkerk Venlo voor u?

Op deze vraag komen de volgende opmerkingen:

- Thuishaven (Marjo B.)
- Een plek waar ik het fijn en goed vind en ik met mijn moeder muziek kan maken (Freddy)
- De Jongerenkerk is van kinds af aan een gewoonte. Via de vieringen krijg ik de verhalen van de bijbel te horen en telkens weer anders belicht (Nelly S.)
- Ik ben jaren actief geweest in diverse kerken als lector, acoliet, koster maar nergens het gevoel gevonden dat je er mocht zijn zoals je was, je hebbelikheden en onhebbelikheden. In de Jongerenkerk vind ik dat wel. (Leo L.)
- Ik sluit aan bij de woorden van de vorige spreker. Veel ervaringen in diverse kerken en ik merkte dat ik uitgesloten werd. Ik was bang dat dit hier ook zou gebeuren maar gelukkig is dat niet gebeurd. (Marianneke L.)
- Na het 2e Vaticaans Concilie is er een ander denken over geloven gegroeid. Die gedachte leeft in de Jongerenkerk maar is niet de gedachte die de officiële kerk wil. (Paul T.)
- Samen met mijn vrouw door heel het land gereisd. Al meer dan 50 jaar staat de Jongerenkerk op de 2e plaats. Op de 1e plaats staat de Dominicuskerk in Amsterdam. Wat ik zoek en vind in de Jongerenkerk is inspiratie voor een christelijke manier van leven, maar niet op de klassieke manier. (Albert de R.)

Aggie vat even samen tot nu toe. Wat ik hoor is:

- Thuishaven (Gaugi M.)
- inspiratie (Henk L.)

Zijn er nog meer zaken te benoemen. Daarna nemen nog enkele aanwezigen het woord:

- Anderen hebben het al gezegd maar ook ik vind hier inspiratie en hier is het voor mij een thuishaven.
- Ik kom al 16 jaar in de Jongerenkerk en voor mij is naar de Jongerenkerk komen op zondag een mooi begin van de week. Ik vind er inspiratie en contacten met anderen. Wellicht moeten we meer uitdragen wat hier plaatsvindt in de Venlose samenleving, er zijn best partijen die daar gevoelig voor zijn.

Aggie neemt weer het woord en geeft aan dat de laatste opmerking van de spreker wellicht de overgang is naar de TOEKOMST

Welk perspectief heeft de Jongerenkerk als het om de toekomst gaat. Dat heeft te maken met financiën, verjonging, meer mensen betrekken.

Als Pastoraal Team over nagedacht ... maar wat vinden jullie belangrijk als het om de TOEKOMST gaat en het bestendigen van de Jongerenkerk?

- Thuishaven en jezelf mogen zijn is niet alleen bedoeld voor de zondagochtend, maar ook voor de dagen erna. Dat geldt eigenlijk voor 7 x 24 uur en dan is het goed dat je dat uitdraagt wat je hier ervaren mag. Politieke partijen en de overheid beseffen dat te weinig of niet en zijn meer bezig met de economie. Het is daarom goed ook naar hen uit te dragen wat we hier ervaren en beleven. Dat kan via de teksten die we hier gebruiken, we kunnen die uitdragen en verspreiden. Het zal niet direct effect hebben maar we moeten het vertrouwen hebben dat wat we hier zaaien, groeit. (Henk L.)
- Voor de viering op 23 oktober heb ik een mij behandelend arts uitgenodigd om te komen en kennis te maken met de Jongerenkerk. Niet direct met een groots doel maar gewoon 'kom en maak kennis met wat in de Jongerenkerk gebeurt'. We moeten denken in ons eigen netwerk, meer praten over wat we hier ervaren en willen uitdragen. (Marianneke L.)
- Op vorige opmerking volgt een vraag of het dan ook de bedoeling is dat een gast iets vertelt over zijn eigen werk of zijn eigen ervaring? Dat is niet de bedoeling, gewoon kennis laten maken met de Jongerenkerk, dat is de bedoeling van deze uitnodiging! (Nicole S.)
- Een overlevingsstrategie in mijn beleving, zo wordt opgemerkt, is dat we maatschappelijker meer actiever worden. Daar meteen bij opmerkend: maar dan moet je daar wel de mensen voor hebben! Een voorbeeld is bijvoorbeeld

de oproep vandaag in de viering i.z. de bijeenkomst op het Malieveld in Den Haag tegen de globalisering. Daaraan deelnemen en daar publiciteit aan geven, dat is actief zijn op maatschappelijk gebied. (Paul H.)

- De Jongerenkerk als podium voor koren, muziekgezelschappen, toneelgroepen. Maak bekend dat mensen hier terecht kunnen om de ruimte te gebruiken. De Jongerenkerk als bühne voor activiteiten. (Nelly S.)
- Concreet maatschappelijk actief zijn was bijvoorbeeld tijdens de Vredesweek 2016 en het nieuwe initiatief Dialoogtafel Venlo waarbij de Jongerenkerk betrokken is. De Dialoogtafel Venlo is tevens een initiatief waaraan de burgemeester zijn naam verbindt in navolging van Abouthaleb eb Gilissen. (Henk L.)
- Je ziet dat veel kerken noodgedwongen de deuren sluiten. Kunnen we laten zien waar wij goed in zijn en daar gebruik van maken om mensen te interesseren voor de Jongerenkerk. Daarbij meer gebruik maken van de social media: Facebook, Twitter, Whatsapp e.d. (Leo L.)

Aggie: communiceren naar de buitenwereld waar we goed in zijn, wat we doen en hier ervaren via social media, dat is een goede.

- Aansluitend bij de vorige spreker ook al maak ik er op mijn leeftijd geen of weinig gebruik van, zijn social media van enorm belang in deze tijd. (Harry N.)
- Als penningmeester is het belangrijk om de mooie dingen die we hier horen in de komende tijd te bezien en waar mogelijk concreet te maken. Alles wat we nl. op maatschappelijk en sociaal terrein doen kunnen we gebruiken om subsidie te verwerven bij de gemeente die tegenwoordig subsidie geeft op basis van maatschappelijke inzet. We hebben al: inzet AZC, Solidariteitsmaaltijd, Schuldhulpmaatje, Bindkracht, enz. enz. Alle initiatieven in deze in het maatschappelijk veld zijn van harte welkom. (Jan L.)
- Misschien, een beetje macaber, kunnen we ons richten op begrafenissen. Veel mensen gaan naar zalen toe, waarom zouden we de Jongerenkerk daarvoor niet promoten. (Noud L.)
- Reactie hierop van een van de deelnemers is: financieel gezien kan dat interessant zijn maar we moeten geen 'sterfhuysgemeenschap' worden. Ik kom eigenlijk nooit op het Breed Overleg maar met alles wat ik hier hoor, zijn we op de goede weg naar vernieuwing en kunnen we daar wellicht ook nieuwe mensen mee binnen halen. (Harry N.)
- Eens er over dat onze teksten goed zijn en dat we deze moeten uitdragen. Misschien kunnen we de Omroep eens uitnodigen een viering uit te zenden via de Omroep. (Remy V.)

- Op de laatste bestuursvergadering is ook geopperd om de overwegingen of de inhoud van de viering van de zondag in columns in 1Venlo te krijgen. Max Görtjes, de pr-man van de Jongerenkerk, gaat daar achteraan. Wat dan wel belangrijk is, is dat je continuïteit hebt en mensen hebt die wekelijks/twee wekelijks in een poule zorgen dat de stukken aangeleverd kunnen worden. Als dat lukt komen we terug bij u. De vraag is of 1Venlo dat wil. Daarop volgt de opmerking dat voorheen in E-3 Journaal ook telkens de stukjes van Leo Brueren stonden. (Hub v.d. B)
- Met betrekking tot voorgaande wordt nog opgemerkt dat het ook niet de hele overweging hoeft te zijn maar ook een tekst die gebruikt wordt. Daarop de reactie dat soms teksten gebruikt worden van anderen en daar zit je met een stuk 'auteursrecht'. Max geeft ook aan dat we daarom ook niet de vieringen op onze website zetten. (Paul H. + Max G.)

Aggie gaat nog even in op de stukjes die jarenlang in het E3-Journaal stonden. Die hadden een uitstraling en wellicht kunnen we daar ook wat mee.

Aggie dankt ieder voor de inbreng.

Hub krijgt de microfoon van Aggie en vult aan dat alle op- en aanmerkingen serieus meegenomen en overwogen zullen worden en dat er op 10 november een gezamenlijke vergadering is van Bestuur en Pastoraal team waarin we samen kijken naar alles wat gezegd is.

Op het volgende Breed Overleg, dat plaatsvindt op zondag 12 februari 2017, zullen we zaken verder met u bespreken en wat nu al in gang kan worden gezet zullen we zeker niet nalaten. Mocht het lukken met de columns dan melden we ons. Marianneke Lambrechts meldt zich al aan en achteraf werd gemeld dat de columns van Paul Tummers ook beschikbaar zijn.

Vervolgens meldt Hub dat we op 12 november met vier mensen van het Pastorale Team naar een bijeenkomst gaan in Den Bosch van de San Salvator-gemeenschap. Een bijeenkomst waarbij het zal gaan over de 'toekomst van kleine (basis)-gemeenschappen'. Misschien horen we daar ook nog tips die we kunnen gebruiken. We zullen daar ook over melden.

Zijn er echter mensen die DIRECT een bijdrage willen leveren of aan de slag willen, dan kan dat. Der Stichting Vrienden waarvan Jan Schellekens secretaris is en Peter Schurman voorzitter, kan wat uitbreiding gebruiken. Mensen die denken: ik heb een groot netwerk of ben goed in netwerken om zo het aantal vrienden uit te breiden, zijn van harte welkom. De stg. Vrienden is destijds opgericht toen Leo Brueren voor de eerste pastoraal werker Herman Evers mensen zocht die de

kosten die dat met zich meebracht bijeen brachten. Nu 16 jaar later zijn er van deze mensen ook afgevallen v.w. overlijden en de stichting Vrienden zoekt dus naar nieuwe Vrienden en Jan en Peter kunnen daar best wat hulp bij gebruiken.

Jan Schellekens vult nog aan dat uitbreiding van de Vrienden aan de orde is omdat het aantal afneemt en hulp van harte welkom is. Zijn er mensen die hem willen helpen dan kunnen ze zich bij Jan melden of via Hub.

Vervolgens geeft Hub aan dat wellicht is opgevallen dat al een aantal malen Angelique niet meer voor het koor staat. Angelique heeft een tijd terug al eens aangegeven dat ze teveel koren heeft en dat ze een van de koren wellicht zou gaan afstoten. Met de bestuurswisseling is dat in een stroomversnelling gekomen en heeft ze ervoor gekozen om het JK-koor te verlaten. Op een voor haar passend moment zullen we daar nog wat uitgebreider bij stil staan en afscheid van haar nemen.

4: rondvraag

Gerrie neemt als voorzitter weer het woord over en vraagt of er nog zaken zijn voor de rondvraag.

- Noud: ik ben het overal mee eens en probeer mijn steentje bij te dragen
- Henk L.: wil toch nog even aandacht voor de 'stille bestuurswisseling'. Hij spreekt een woord van dank uit naar het oude bestuur en stelt dat het voor hen wellicht een moeilijke keuze is geweest om plaats te maken voor het nieuwe bestuur. Ieder van hen heeft zich ingezet voor de Jongerenkerk Venlo. Hij wenst het nieuwe bestuur veel succes en tot slot spreekt hij de wens uit dat Henk Pijnenburg, de oud-voorzitter, toch weer naar de Jongerenkerk komt.
- Gerrie G. geeft aan dat zij twee goede gesprekken heeft gehad met Henk en dat ze hem uiteraard bedankt heeft voor zijn inzet en bijdrage aan de Jongerenkerk en dat wat haar betreft Henk altijd welkom is. Het is aan Henk wanneer dat moment er is dat hij komt.
- Henk L. goed dat jij Gerrie Henk bedankt hebt.
- Theo S. ik heb veel dingen gehoord en nog veel ideeën zoals bijv. een open inloop zoals bij andere kerken ook is, begrafenissen in de breedste zin van het woord, maar ik zal ze op papier zetten en zorgen dat jullie dat krijgen.
- Truus v.d. H. spreekt een woord van dank uit naar iedereen die op welke manier dan ook bijdraagt aan deze Jongerenkerk. Elke bijdrage hoe klein dan ook is van belang. Dank daarvoor!

- Hub v.d.B. merkt nog op dat ideeën voor een nieuwe kerstkaart van harte welkom zijn. Deze dienen begin november binnen te zijn bij : jongerenkerkvenlo@hetnet.nl
- Gerrie G. maakt nog een opmerking i.z. de sleutels van de Jongerenkerk. Er zijn veel sleutels in omloop. Gerrie vraagt aan ieder die een sleutel heeft en deze functioneel niet meer nodig heeft om deze in te leveren bij het bestuur.

5: Afsluiting

De voorzitter, Gerrie Gijsen, sluit het Breed Overleg rond 12.00 uur af en dankt iedereen voor de talrijke aanwezigheid en inbreng.

Verslag: Hub van den Bosch

adventsgedachten

Advent betekent: wachten op 't komen van het Kind. Door lange, diepe nachten alleen met de gedachten en 't suizen van de wind.

Advent betekent: waken tot 't komen van het Kind. Met het geloof als baken het eigen zijn verzaken en leven met de wind.

Advent betekent: weten van 't komen van het Kind. God heeft ons niet vergeten maar grote vreugd bemeten en ons opnieuw bemind.

(uit: Mieke de Jong, Kinderen van mijn hart, Kampen 1988)

Advent

De donkere tijd van het jaar,

veelal de tijd van overdenkingen of althans het zoeken er naar. met veel of weinig bedenkingen. Iedere week het ontsteken van een nieuw licht. Met alle bezinning en verlossing op het Kerstfeest gericht.

Adventskaarsenvers

Nu brandt de eerste kaars, teken van wachten op Jezus geboorte, de komst van de Heer.

Kijk hoe het kaarsje brandt, lichtglansverspreidende, volgende zondag ontsteken we meer.

nieuwe verlichting en fietsenrekken

Sinds enkele weken is de hele kerk voorzien van ledverlichting. Wellicht hebt u het ook gemerkt (Het zijn 29 watt ledlampen geworden, vergelijkbaar met 165 watt lampen).



Daarnaast komen binnenkort op de parkeerplaats naast de Jongerenkerk fietsenrekken te staan.

De lampen en fietsenrekken zijn enerzijds bij elkaar gebracht door een klein overschot op de opbrengsten van de koffie en thee op de zondagmorgen (scherpe inkoop) en andere gelegenheden. Anderzijds zijn de fietsenrekken grotendeels gesponsord door Lei Schreurs, Martin Huizinga en Hub van den Bosch.

We hopen dat met name de fietsenrekken ervoor zorgen dat u de fiets op een veilige en geordende manier kunt neerzetten bij de Jongerenkerk zodat fietsen en auto's niet meer door elkaar heen staan. Dat voorkomt, ook al is dat tot nu toe nooit gebeurd, dat er schade aan fiets of auto ontstaat.

De bedoeling is wel dat als de fietsenrekken geplaatst zijn, u uw fiets in de daarvoor bestemde rekken plaatst.

Nieuwe plannen liggen al klaar: betere verlichting voorportaal (beter geschikt voor vergaderingen) en betere verlichting in de sacristie. Wilt u meedoen in de vorm van een bijdrage om dit te verwezenlijken, meldt u aan bij Martin Huizinga, tel. 06 31261849, of stort uw bijdrage onder vermelding van "sponsoring verlichting" op de bankrekening NL12ABNA0414143299 van de stg. Jongerenkerk.

Martin Huizinga
Beheerder gebouw Jongerenkerk namens het Bestuur



voor een appel en een ei

HARRY VAN HEIJST

Inleiding.

Het jaar 2015 was natuurlijk ook in financieel opzicht een bijzonder jaar. Het hoogtepunt van de jubileumviering 50 jaar Jongerenkerk Venlo zat natuurlijk in de eerste jaarhelft met alle bijkomende, soms toch wel hoge, kosten.

50-jarig jubileum.

Uiteindelijk zijn we er in geslaagd het hele jubileum-programma 2014/ 2015 vorm te geven voor een bedrag van zo'n 17.500 euro. We moeten ons daarbij realiseren dat in deze kosten ook de aanschaf van de beamer, een reeds lang gekoesterde wens en het herstel van de entreeplaats is meegenomen.

We zijn er in geslaagd dit totale bedrag van alle jubileum-activiteiten te financieren buiten de reguliere begroting om en de uiteindelijke invloed van het jubileumjaar op beide jaarrekeningen is per saldo zo goed als nihil! Een ware prestatie en nog jaren genieten we van in dit kader gedane, forse, investeringen in beamer en entreeplaats. Slechts een beperkt deel is geactiveerd en komt in kleine porties ten laste van de komende tien jaar.

Jaarrekening 2015.

Wanneer we uitsluitend de exploitatiecijfers van de Stichting Jongerenkerk Venlo bekijken stellen we vast dat we ruim 26.000 euro van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk nodig hadden om het gat te dichten.

Het grote verschil met het vorig jaar, toen hadden we nog 22.000 euro nodig, blijkt te komen door de beperktere opbrengsten in de dienstverleningssfeer. Terwijl in 2014 nog ruim 5.600 euro verantwoord werd, heeft 2015 niet meer dan 1.300 opgeleverd. Wanneer we ons realiseren dat het hier voornamelijk om uitvaarten gaat, hoeven we daar in de kern niet rouwig om te zijn!

Anderzijds verdient dit aspect toch aandacht. Het wegvallen van mensen uit onze gemeenschap is een steeds vaker voorkomende gebeurtenis. Niet vreemd wanneer we ons realiseren dat we zelf al ruim 50 jaar (!) bestaan....

Wanneer de Jongerenkerk Venlo gedurende vele jaren van uw leven iets voor u heeft betekend, is het wellicht te overwegen om, naast het vorm geven van een afscheid vanuit de Jongerenkerk, in het kader van uw mogelijke nalatenschap ook aan de financiën van de Jongerenkerk te denken. In de vorm van een legaat zou u de Jongerenkerk ook ná uw overlijden blijvend kunnen helpen. Ik nodig iedereen uit de mogelijkheden eens te bezien....

Vooruitzichten.

Op dit moment kunnen we volstaan met 46.000 euro op jaarbasis. Daarbij moeten we ons realiseren dat we daarvan zo'n 20.000 zelf kunnen opbrengen. Alle hens aan dek blijft dus volop aan de orde!

De realiteit vraagt om een permanente toets van de driejaar-horizon. Deze periode willen we helder in beeld hebben met name vanwege onze verplichtingen tegenover onze pastor, Hub van den Bosch. Want hoe we het ook wenden of keren: de salarislust is twee derde van onze exploitatie! We staan er weer wat slechter voor en jaarlijkse tekorten, nu dus zo'n 5.500 euro, kunnen we nog maar nauwelijks een periode van drie jaar dragen....

Het jaar 2016 is belangrijk... verdere afkalving van de reserves (eind 2015 ruim 20.000 euro) zal inhouden dat we zogezegd "hulp van derden" moeten inroepen. Garanties voor de toekomst zogezegd. Vooralsnog hoop ik dat we dit moment nog even kunnen uitstellen....

Wij blijven op u rekenen!

Sedert 1982 heb ik mijn bijdrage als penningmeester aan de Jongerenkerk geleverd. Inmiddels heb ik, samen met de andere bestuursleden afscheid genomen en is het bestuur in volledig nieuwe handen terecht gekomen. Ik wens hen allen succes en Jan, de nieuwe penningmeester, in het bijzonder! En ook voor Jan speelt: hij moet op u kunnen blijven rekenen.... de toekomst van de JK is immers ook een financiële zaak.

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.
Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

Jaarrekening 2015

omschrijving	balans		verlies & winst	
kas	90,13			
bank	2.916,59			
bank	418,87			
inventaris	5.400,00			
cv-verplichting		1.000,00		
lening		650,00		
kapitaal (negatief!)	9.856,14			
collecte				7.079,00
jubileumkosten			169,86	
donaties				9.586,87
subsidie				1.300,00
bankkosten			159,69	
liturgie			2.691,83	
dienstverlening				1.331,00
muzikale groep			2.520,00	
huisvesting			7.238,90	
organisatie			2.984,20	
representatie				133,51
salaris pastor			30.180,17	
bijdrage Vrienden v.d. JK		17.131,73		26.514,27
totaal	18.781,73	18.781,73	45.944,65	45.944,65

* Gepresenteerd bij het Breed Overleg van 9 oktober 2016 / Publicatie JK Jouw Kerk, november 2016

adventsactie Solidaridad



Suiker: Zoete belofte, bittere bijmaak. Bijna iedereen houdt van suiker. Een lekker stuk taart of een koekje: alleen al de gedachte eraan maakt ons blij. Helaas heeft de productie van deze zoete belofte vaak een bittere bijmaak. Door de loodzware arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers is chronisch nierfalen een ware epidemie in Midden-Amerika, die elke dag levens eist.

Help suikerrietkappers in El Salvador

Suikerrietkappers werken in oogstperiodes 6 à 7 dagen per week keihard in de brandende zon. Omdat zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het schamele stukloon nemen ze nauwelijks tijd voor rust- en drinkpauzes. Het gebrek aan rust, schaduw en voldoende schoon drinkwater leidt bij velen tot chronisch nierfalen.

Solidaridad in actie

In de campagneperiode vraagt Solidaridad steun voor suikerrietkappers in El Salvador. Als suikerriet op een duurzame manier wordt geproduceerd, kan de opbrengst de levens van duizenden mensen in El Salvador verbeteren. Suikerrietkappers hebben recht op veilige arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk inkomen. Met eenvoudige maatregelen als voldoende schoon drinkwater, pauzes, schaduw en efficiëntere kaptechnieken die het inkomen verhogen, kunnen we de suikerrietkappers weer een toekomst bieden. Suiker zou voor niemand een bittere bijmaak moeten hebben! Helpt u mee?

Solidaridad

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 19 november 2016
om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers: Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet, Marjo Bongers



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

Sinterklaas in Jongerenkerk

zondag 27 november

Op zondag 27 november, de 1e zondag in de Advent, zal Sinterklaas de Jongerenkerk Venlo bezoeken.

We hopen dat veel grote maar vooral kleine mensen aanwezig zullen zijn om de Goedheiligman welkom te heten in ons midden.

We zullen in deze viering ook een eerste kennismaking hebben met de communicanten van 2017 die dan meehelpen, maar we hopen ook dat broers en zussen en hun ouders aanwezig zijn. Wij vinden dat heel gezellig en Sinterklaas, de grote kindervriend ook.

Het thema in deze viering zal aansluiten bij de adventsactie van Solidaridad: 'Suiker: zoete belofte, bittere bijmaak'. In veel snoepgoed dat met deze dagen wordt uitgedeeld - chocoladeletters, suikergoed, pepernoten enz. - zit suiker. De suikerrietkappers in El Salvador betalen de tol voor ons genot.

Op een kindvriendelijke wijze zal het thema uitgewerkt worden en Sinterklaas die in deze tijd naast 'eerlijke' chocoladeletters ook suikergoed uitdeelt, zal daar wat goede woorden over spreken tot groot en klein. Hij zal wellicht aangeven dat hij oog en oor heeft voor de mensen die mogelijk maken dat wij van deze lekkernijen kunnen en mogen genieten.

Of je nu groot of klein bent, het Sinterklaasfeest is er voor iedereen.

Weet dus: ook jij bent welkom!

Zwarte Piet





bij 2 november:

Mist belemmert het uitzicht,
maar dat wil niet zeggen dat het spoor doodloopt.

Wij kunnen niet over die “laatste grens” heen kijken,
maar dat wil niet zeggen dat ons leven doodloopt.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 27 november 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 18 november aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl