

JK

JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
december 2016

op weg
naar
Kerstmis



inhoud

01. Agenda december 2016 en januari 2017
02. Vieringen december 2016 en januari 2017
04. Verjaardagen in december
04. Wereldmissiemaand 2016
05. Adventsactie Solidaridad
06. Dag van de Rechten van de Mens - 12 december
08. Advents-/kerstwandeling - 18 december
09. Kerstgedachte
10. Kerstwens
12. In het kort:
 - extra collectes in adventstijd en met Kerstmis
 - Veldeke-middag in JK - 18 december
 - verkoop kerstkaarten 2016
13. Voorzijde en tekst van de kerstkaart 2016
15. Samen Ontbijten
16. Uitnodiging voor de Nieuwjaarsontmoeting
16. Kerstkleurplaten in de JK
17. Kleurplaat

achterpagina: praktische informatie



agenda dec. 2016- jan. 2017

december 2016

- 04 10.00 u. JK-zondagviering - 2^e zondag van de advent
- 06 10.00 u. Opbouwen kerststal
- 11 10.00 u. JK-zondagviering - 3^e zondag van de advent
- 14 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2017 *(tot 15.30 u.)*
- 14 19.00 u. Taizé-gebed
- 16 ochtend opzetten kerstbomen
- 18 10.00 u. JK-zondagviering - 4^e zondag van de advent
- 18 14.00 u. Veldeke in JK Venlo
- 18 19.00 u. Adventswandeling naar Albertushof
- 19 16.30 u. Overleg Pastoraal Team *(tot 18.00 u.)*
- 20 20.00 u. repetitie Triple Quartet
- 21 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2017 *(tot 15.30 u.)*
- 24 18.00 u. Familie-kerstviering
- 24 22.00 u. Kerstnachtviering
- 25 10.00 u. Kerstviering
- 26 10.00 u. Viering 2^e Kerstdag

januari 2017

- 01 11.00 u. JK-viering op Nieuwjaarsdag (let wel om **elf uur!**)
- 08 10.00 u. JK-zondagviering
- 08 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting
- 11 19.15 u. Taizé-gebed
- 13 20.30 u. Gezamenlijke vergadering Bestuur en Pastoraal Team
- 15 10.00 u. JK-zondagviering - *spiritualiteitsviering*
- 18 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2017 *(tot 15.30 u.)*
- 22 10.00 u. JK-zondagviering
- 29 10.00 u. JK-zondagviering - *de communicanten 2017 stellen zich voor*

vieringen dec. 2016 - jan. 2017

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang

Zondag 4 december 2016, 10.00 uur

2^e zondag van de advent

Viering van breken en delen

- V. Hub v.d. Bosch
- A. Dries Verhoeckx
- L. Leo Verbeek
- M. JK Koor

Zondag 11 december 2016, 10.00 uur

3^e zondag van de advent

Viering in Taizéstijl

- V. Hub v.d. Bosch + Taizégroep
- M. Taizé-liederen

Woensdag 14 december 2016, 19.00 u.

Taizégebed

- V. Taizégroep JK Venlo
 - M. samenzang Taizéliederen
- aansluitend koffie/thee*

Zondag 18 december 2016, 10.00 uur

4^e zondag van de advent

Eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Nicole Scheepers
- L. Peter Verhoeckx
- M. koor Keluarga Katolik Indonesia

Woensdag 21 december 2016, 17 uur

*kerstviering dak- en thuislozen
breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Mieke Verkoeijen
- M. Piet Hegger

Zaterdag 24 december 2016, 18.00 uur

Familiekerstviering

Viering van breken en delen

- V. Truus v.d. Heijden en Piet Linders
- A. Henneke, Gonnie, communicanten
- M. samenzang kerstliederen

Zaterdag 24 december 2016, 21.30 uur

Kerstmuziek door het Triple Quartet en de JK Big Band

Zaterdag 24 december 2016, 22.00 uur

Kerstnachtviering

Eucharistie

- V. Piet Giesen en Hub v.d. Bosch
- L. Max Görtjes
- M. Triple Quartet en JK Big Band

Zondag 25 december 2016, 10.00 uur

viering van eerste kerstdag

Eucharistie

- V. Piet Giesen, Piet Linders en Truus van der Heijden
- A. Leo Verbeek
- L. Leo Lambrechts
- M. JK Koor

Maandag 26 december 2016, 10.00 uur

*viering van tweede kerstdag
Viering van breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Nicole Scheepers
- L. Leo Verbeek
- M. JK Koor

Zondag 1 januari 2017, 11.00 uur

nieuwjaarsdag

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Dries Verhoeckx
- L. Marjo Bongers
- M. JK Koor

attentie:

*deze viering begint niet om 10 uur
maar om 11 uur !!!*

Zondag 8 januari 2017, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Pastoraal Team
 - A. Max Görtjes
 - M. JK Koor
- aansluitend Nieuwjaarsontmoeting*

Woensdag 11 januari 2017, 19.15 uur

Taizé-gebed

- V. leden Taizé-groep
 - M. samenzang Taizé-liederen
- aansluitend: koffie/thee*

Zondag 15 januari 2017, 10.00 uur

spiritualiteitsviering

- V. leden van de de Spiritualiteitsgroep
- M. *nog niet bekend*

Zondag 22 januari 2017, 10.00 uur

eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Peter Verhoeckx
- L. Marlein Vaessen
- M. Louise v.d. Brand (*trompet*)

Zondag 29 januari 2017, 11.00 uur

voorstellingsviering

eerste communicanten 2017

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch en Truus van der Heijden
- A. communicanten 2017
- L. Gonnie Geurts en Henneke Roox
- M. Gospelkoor Spirit of Love

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.

Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.

Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

verjaardagen in december

| | |
|---------------------------|---|
| 01 Marja Görtjes | <i>organisatiegroep planning koren, muziek, assistenten en lectoren</i> |
| 02 Marie-José Oosterwaal | <i>Spiritualiteitsgroep</i> |
| 04 Marieke van Heijst | <i>Triple Quartet</i> |
| 06 Sinterklaas | |
| 06 Breur Jacobs | |
| 07 Peter Verhoeckx | <i>assistent/lector/Triple Quartet</i> |
| 11 Dries Verhoeckx | <i>assistent/JK Big Band/Triple Quartet</i> |
| 20 Henk Pijnenburg | |
| 22 Antoine Lauwerijssen | <i>lid JK-koor</i> |
| 25 JEZUS VAN NAZARETH | |
| 27 Tonnie Meelkop | <i>Triple Quartet</i> |
| 30 Annie Brueren-van Rijn | |
| 31 Brigitte Oude-Kempers | <i>Spiritualiteitsgroep</i> |
| 31 Mireille Gadiot | <i>Praaggroep</i> |

van harte proficiat !

wereldmissiemaand 2016

In oktober in de Wereldmissiemaand 2016 waarin de Filipijnen centraal stonden, is in de Jongerenkerk Venlo een bedrag van 241,00 euro bij elkaar gebracht. Dit geld is bestemd voor de talloze religieuzen die in de Filipijnen hen ondersteunen die aan de onderkant van de samenleving leven en hen nieuwe kansen bieden op een beter en menswaardiger leven. De vele natuurrampen zoals tyfoon Haivan in 2013 en andere tropische stormen raken vooral de mensen die het sowieso niet goed getroffen hebben. Mede door het werk van de religieuzen kunnen deze mensen weer hopen op nieuwe kansen.

Namens de mensen op de Filipijnen en Missio van harte bedankt!

adventsactie Solidaridad



Suiker: Zoete belofte, bittere bijmaak. Bijna iedereen houdt van suiker. Een lekker stuk taart of een koekje: alleen al de gedachte eraan maakt ons blij. Helaas heeft de productie van deze zoete belofte vaak een bittere bijmaak. Door de loodzware arbeidsomstandigheden van suikerrietkappers is chronisch nierfalen een ware epidemie in Midden-Amerika, die elke dag levens eist.

Help suikerrietkappers in El Salvador

Suikerrietkappers werken in oogstperiodes 6 à 7 dagen per week keihard in de brandende zon. Omdat zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het schamele stukloon nemen ze nauwelijks tijd voor rust- en drinkpauzes. Het gebrek aan rust, schaduw en voldoende schoon drinkwater leidt bij velen tot chronisch nierfalen.

Solidaridad in actie

In de campagneperiode vraagt Solidaridad steun voor suikerrietkappers in El Salvador. Als suikerriet op een duurzame manier wordt geproduceerd, kan de opbrengst de levens van duizenden mensen in El Salvador verbeteren. Suikerrietkappers hebben recht op veilige arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk inkomen. Met eenvoudige maatregelen als voldoende schoon drinkwater, pauzes, schaduw en efficiëntere kaptechnieken die het inkomen verhogen, kunnen we de suikerrietkappers weer een toekomst bieden. Suiker zou voor niemand een bittere bijmaak moeten hebben! Helpt u mee?

Solidaridad

12 december

Dag v.d. Rechten v.d. Mens

Amnesty tegen onrecht in de wereld

Over enkele weken vieren we Kerstmis, de geboorte van onze Heer Jezus Christus. Helaas kan niet iedereen op de wereld dit feest vieren.

Op 10 december vieren we de dag waarop de UVRM in 1948 de Dag van de Rechten van de Mens in het leven heeft geroepen. Op die dag schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd naar de autoriteiten van verschillende landen om op te komen voor iemand die groot onrecht is aangedaan.

Het schrijven van brieven lijkt een verdwenen ambacht maar schijn bedriegt.

Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, triomfeert de persoonlijke handgeschreven brief tijdens Amnesty's Schrijfmarathon. Van Nieuw-Zeeland tot Ghana en van Brazilië tot Japan klimmen mensen in de pen. Ze vragen om vrijlating van gewetensgevangenen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie.

Ze geven hoop aan gevangen mensenrechtenverdedigers.

Amnesty Nederland organiseert de Schrijfmarathon dit jaar voor de vierde keer. De afgelopen drie evenementen maakten enorm veel enthousiasme en betrokkenheid los. Vorig jaar werden er vanuit Nederland maar liefst 101.892 brieven verstuurd.

In het verleden telde Amnesty Nederland afdeling Venlo een grote groep. Helaas is het verschillende jaren stil geweest in Venlo en omgeving wat betreft Amnesty activiteiten, maar vanaf dit jaar willen we weer meer activiteiten organiseren o.a. de Amnesty Schrijfmarathon.

Alle brieven die we schrijven vormen een enorme vuist tegen onrecht. Want machthebbers staan liever niet te boek als onderdrukker, folteraar of tiran. Ook de brieven voor de slachtoffers zijn heel belangrijk. Te weten dat er mensen over de hele wereld voor hen opkomen, geeft ze de kracht om vol te houden. Yecenia Armenta uit Mexico, die na de Schrijfmarathon van 2015 vrijkwam, liet ons weten: "Ik las de brieven. Ik las ze allemaal. De brieven-schrijvers doen het mooiste wat ze kunnen: mensen in onrechtvaardige situaties helpen. Het is fantastisch." Armento was zwaar gemarteld om haar een moord te laten "bekennen".

In 1948 richtte de Britse jurist Peter Benenson (31 juli 1921 - 25 februari 2005) de mensenrechtenorganisatie Amnesty International op.

Hij bedacht een simpele en tegelijkertijd briljante methode: het schrijven van brieven aan autoriteiten die mensen onterecht gevangen houden. Een manier van actievoeren die nog steeds effectief is. Als regeringsleiders weten dat de ogen van de wereld op hen gericht zijn, zullen zij schendingen van mensen eerder bestrijden.

Amnesty's actiemethoden zijn met de tijd meegegaan, maar de handgeschreven brief, de persoonlijke verontwaardiging over de onrechtvaardige behandeling van een medemens: het werkt nog steeds.

Ik hoop tevens dat er rond 10 December binnen de kerk de mogelijkheid bestaat mensen de gelegenheid te bieden om ook te schrijven voor mensen als Yecenia Armenta, voor mensen die onze steun verdienen. Het is heel eenvoudig, stuur een bericht met het aantal verwachte brieven-schrijvers naar onze Venlose vertegenwoordiger van Amnesty International, Gerard Linssen, Rijnbeekstraat 230 5913 Gh Venlo. E-mailadres: glinssen333@gmail.com. Wij sturen dan voorbeeldbrieven, posters en uitleg over de actie naar de Jongerenkerk. De aanwezigen binnen de kerk kunnen met deze materialen aan de slag. Ook kan als dat wenselijk is een vertegenwoordiger van Amnesty aanwezig zijn, dan zullen we daar zorg voor dragen.

Brieven schrijven voor mensen die onrecht is aangedaan. Dat doen honderdduizenden op 10 december. Ze schrijven voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die worden gediscrimineerd om wie ze zijn of worden vastgezet omdat ze voor hun mening uitkwamen.

Brieven schrijven met succes. Gevangenen komen vrij, foltering stopt en onderdrukkende wetten worden aangepast. Mensen voelen zich enorm gesteund. De woorden van de Amerikaan Albert Woodfox tonen hoe belangrijk dat is:

"De berichtjes vanaf de andere kant van de gevangenis muur vormden een enorme bron van kracht voor mij in mijn voortdurende strijd voor vrijheid.

Gerard Linssen
Rijnbeekstraat 230
5913 GH Venlo

glinssen333@gmail.com



advents- / kerstwandeling

ZONDAG 18 DECEMBER 2016

Gewoontegetroouw vindt ook dit jaar weer de advents-kerstwandeling plaats. Op zondag 18 december wandelen we met wie dat wil van de Jongerenkerk, onder langs de Maas, via het Kapelke van Genooy naar Albertushof. Daar vindt dan eerst een korte bezinnende bijeenkomst plaats die dit jaar wordt ingevuld door de Spiritualiteitsgroep: Marie-José Oosterwaal, Anne-Riet van Nieuwenhoven, Gaugi Maes, Brigitte Oude Kempers, pastoor Tjeu Kunnen. Het thema is: 'De binnenkant van Kerst'. Het gaat over het verhaal van Lucas en het verhaal van de Wijzen uit het Oosten van Mattheus.

De muziek wordt verzorgd door Gusta Sieberink op dwarsfluit.

Na afloop is er zoals gebruikelijk koffie, thee, iets er bij en een moment van ontmoeting met de zusters en onderling.

We vertrekken om 19.00 uur bij de Jongerenkerk en komen rond 20.00 uur aan op Albertushof. Wie niet mee kan wandelen of mee wil wandelen is van harte welkom en uitgenodigd om daar ook om 20.00 uur uiterlijk te zijn.

We hopen dat velen weer aanwezig zijn bij deze jaarlijkse ontmoeting tussen de Zuster Dominicanessen en onze gemeenschap van de Jongerenkerk.



kerstgedachte

Kerstmis is een feest van deze dag.

Er waren een man en een vrouw en er kwam een kind.
Het was nacht en de omstandigheden waren
nogal armoedig, als zo vaak!
Hun tijdelijk onderdak was een schuur.
Maar ze hielden van elkaar en ze waren gezond.

Dat is eigenlijk alles wat er deze nacht te vieren is.
Elk woord wat er nu nog bijkomt is al teveel.
God treedt onze geschiedenis binnen,
incognito, volstrekt anoniem en doodgewoon.

Naarstig hebben de mensen in alle eeuwen
er van alles en nog wat bijgehaald:
alle mooie dingen van de zolder en uit hun kinderjaren:
een lucht vol engelen en meerstemmige muziek,
beierende klokken, levende schapen en dode kalkoenen,
goudomrande gelukwensen en groene dennenbomen.
Met dit alles is Kerstmis ondergesneeuwd.

Als je dat allemaal eens eventjes weghaalt:
de zilveren slingers, de ballen, het geheven glas,
het rood en het goud,
als je dat alles een heel eventjes weghaalt,
dan blijft er bijna niets meer over.
Alleen 'DE KERN'.

kerstwens

Als ieder mens
eens Herder wilde zijn
voor buur en vreemdeling
voor broer en kameraad:

Als ieder mens
eens Engel wilde zijn
op school en werk
of zo maar in een straat:

Als ieder mens
eens Ster zou willen zijn
een lichtpunt op de weg
van liefde en van haat



Dan werd een oud verhaal
een evangelie
weer eindelijk vertaald
naar mensen toe:

Een Herder en een Engel
een Herberg en een Ster
de stad
iets meer bewoonbaar
de vrede
minder ver

In de wereld van vandaag zou je dat wensen: mensen die als herder zijn, of als engel, sterren die schitteren voor mensen op hun weg. Het rauwe verhaal dat we dagelijks horen - toenemende dreiging van geweld, stijgende armoede, kinderen die in armoede opgroeien ook hier in Venlo, mensen die eenzaam zijn of verloren lopen door het hun onthouden van de noodzakelijke medische en psychische ondersteuning - het maakt ons bang, het maakt ons radeloos, soms ook zo moedeloos. Het lijkt soms dat wat je doet, dweilen is met de kraan open.

En dan ... midden in al die verhalen, midden in die wereld waarin zoveel soms verkeerd loopt ... het verhaal van Kerstmis. Een Kind wordt ons geboren. Een Kind dat ons als het groot is, leert wat het wil zeggen herder te zijn, engel te zijn of ster. We horen het wellicht voor de zoveelste keer aan. We denken er ons het onze van en gaan verder ... verder met waar we waren of gebleven zijn. Niets herder zijn voor elkaar of engel. Geen ster die schittert en licht brengt bij mensen.

Mijn wens, mijn oprechte wens, is dat bovenstaand eenvoudig gedicht eindelijk tot ons doordringt, dat we in staat zijn, al is het maar voor even, voor één enkel moment, wel herder te zijn of engel, wel die ster die licht brengt. Want mijn overtuiging is dat wie dat ervaart niet anders meer kan dan voortaan alle dagen herder, engel of ster te zijn. Die dagen maken wij een oud Verhaal, een evangelie waar! Die dagen is het ECHT Kerstmis.

Zalig Kerstfeest allemaal!

Hub van den Bosch

de hoop van de wereld
begint met Kerst in Gods hart
en is volledig als
ieders hart bereikt wordt
met liefde en begrip

EXTRA COLLECTES IN DE ADVENTSTIJD EN KERSTMIS

Adventstijd

In de weken voor Kerstmis staat achter in de kerk de ton voor uw gaven voor de suikerrietkappers in El Salvador. Een land waar vele suikerrietkappers, door armoede gedreven, werken in de meeste erbarmelijke omstandigheden. Velen sterven jong. Om in hun levensomstandigheden enige verbetering te brengen voert Solidaridad actie voor 'EERLIJKE HANDEL' en 'EERLIJKE SUIKER'.

Uw bijdrage HELPT!

Kerstmis

Met de kerstdagen wordt EXTRA gecollecteerd na afloop van ALLE vieringen voor de Jongerenkerk zelf. Mede door deze extra collectes is de Jongerenkerk Venlo in staat te doen wat zij al 52 jaar lang doet.

Deze collectes zijn ook van harte aanbevolen.

Zondag 18 december 2016 - 14.00 u.

Dialectvereniging Veldeke in de Jongerenkerk Venlo

Kers-in de Jongerenkerk Venlo

Met 'n werm geveul luustere nao 't optraeje van Ben Verdellen, Thei en Marij, declamatie van de kinder en nog vuuël miër.

Verkoop kerstkaarten 2016

Vanaf 27 november zullen in de Jongerenkerk weer kerstkaarten te koop zijn. Deze zijn ontworpen door Therezi Ezendam en Marlein Vaessen. De meeropbrengst komt ten goede aan de eigen Jongerenkerk.

De kaarten losten 0,75 eurocent per stuk incl. envelop.

10 kaarten voor 7,00 euro

De verkoop verloopt via Martien Huizinga voor en na de vieringen op de zondagen.

Door de week of bij grotere aantallen kun je terecht bij Hub v.d. Bosch

De voorzijde van de kerstkaart en de tekst op de binnenzijde staat op de volgende twee pagina's afgedrukt.



*Sta stil, heb lief
en
bewonder,
zoals een moeder bij haar
kind.*

*Dat maakt Kerstmis zo
bijzonder,
wanneer dat het is wat
ons verbindt.*

*Dit kunnen uitdragen in
de wereld,
is de vraag van het
pasgeboren kind.*

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 17 december 2016
om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers: Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet, Marjo Bongers



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

uitnodiging

*Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
wensen eenieder
een zalig Kerstmis
en
een voorspoedig 2017*

*Van harte
nodigen wij u uit
voor
de Nieuwjaarsontmoeting
zondag 8 januari 2017
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1,
Venlo*

kleurplaten in JK

Achter in deze JK Jouw Kerk staat een kleurplaat en we leggen afdrucken van diverse kleurplaten in het Voorportaal, geven ze mee aan de communicanten en de kinderen die komen oefenen voor het kerstspel. Ze mogen ook ZELF een kersttekening maken of een knutselwerkje zoals een engel of een ster

Op kerstavond in de Familie-Kerstviering mogen ze deze dan ophangen bij de kerststal in de Jongerenkerk waar we daarvoor een kerstboom neer zullen zetten. Zo kunnen de kinderen meehelpen om onze Jongerenkerk kleur te geven met deze dagen.



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 25 december 2016.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 16 december aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl