

JK JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers van de
Jongerenkerk Venlo
Januari 2017

2017 2017 2017 2017 2017

Gelukkig

nieuwjaar

inhoud

- 01. Agenda december januari – februari 2017
 - 02. Vieringen januari – februari 2017
 - 03. Nieuwjaarswens bestuur
 - 04. Wereldmissiemaand 2016
 - 05. Verjaardagen in januari
 - 06. Actie Solidaridad
 - 08. Bedankt!
 - 09. Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting
 - 10. Financiën
 - 12. Vooraankondiging Breed Overleg
 - 13. Column
 - 15. Zondag 29 januari presentatie communicanten
 - 16. Ter inspiratie
 - 16. Zalig Nieuwjaar
 - 17. God zit in mijn vingers
 - 18. Dialoogtafel in Venlo
 - 19: Ontbijt
- achterpagina: praktische informatie



AGENDA JANUARI – FEBRUARI 2017

Januari 2017	Viering nieuwjaarsdag	1	11.00 uur
	Viering JK	8	10.00 uur
	nieuwjaarsontmoeting	8	Vanaf 11.00 uur
	Taizégebed	11	19.15 uur
	Vergadering bestuur en past. team	13	20.30- 22.00 uur
	Viering JK Spiritualiteitgroep	15	10.00 uur
	Bijeenkomst communicanten 2017	18	13.30 – 15.30 uur
	Viering JK	22	10.00 uur
	Bijeenkomst ouders communicanten 2017	23	20.00 uur
	Bestuur JK Venlo	27	19.30 uur
	Viering JK voorstellingsviering communicanten 2017	29	10.00 uur
	Doop Niels Willems	29	12.00 uur
Februari 2017	Viering JK	5	10.00 uur
	Taizégebed	8	19.00 uur
	Viering JK	12	10.00 uur
	Breed overleg	12	11.00/12.0 0 uur
	Bijeenkomst communicanten 2017	15	13.30 / 15.30 uur
	Viering JK	19	10.00 uur
	Viering JK CARNAVAL met Jocus Toekôms	26	10.00 uur

VIERINGEN JANUARI – FEBRUARI 2017

Zondag 1 januari 2017 11.00 uur

NIEUWJAARSDAG

Viering van breken en delen

Voorganger: Hub van den Bosch

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor

Zondag 8 januari 2017 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorgangers: past. team

Assistent: Max Görtjes

Muziek JK-koor

Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting

Woensdag 11 januari 2017 19.15 uur

Taizégebed

Voorgangers: leden Taizégroep

Muziek: samenzang Taizéliederen

Aansluitend: koffie en thee

Zondag 15 januari 2017 10.00 uur

Spiritualiteitviering

Voorgangers: leden

Spiritualiteitgroep

Muziek:

Zondag 22 januari 2017 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorganger: Piet Giesen

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Marlein Vaessen

Muziek: Louise v.d. Brand

Zondag 29 januari 2017 10.00 uur

Voorstellingsviering communicanten 2017

Viering van breken en delen

Voorgangers: Truus van der Heijden en Hub v.d. Bosch

Assistenten: communicanten 2017

Lectoren: Gonnie Geurts en Henneke Roox

Muziek: Gospelkoor Spirit of Love

Zondag 5 februari 2017 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorganger: Piet Linders

Assistent: Hannie, Bert en Erna

Muziek: JK-koor

Woensdag 8 februari 2017 19.15 uur

Taizégebed

Taizégroep

Muziek: samenzang Taizéliederen

Aansluitend: koffie en thee

Zondag 12 februari 2017 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorganger: Hub van den Bosch

Assistent: Nicole Scheepers

Lector: Rob van den Broek

Muziek: JK-koor

Zondag 19 februari 2017 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorganger: Piet Giesen

Assistent: Leo Verbeek

Lector: Leo Lambrechts

Muziek: Jongensband

ZONDAG 26 februari 2017 10.00 uur
CARNAVALSVIERING MET JOCUS TOEKÔMS
Voorgangers: Peet en Truus
Assistenten: Jocus Toekôms
Muziek: Joekskapel 'Zoeë is 't leave'

Gezegend nieuwjaar



**Wij wensen alle
bezoekers,
medewerkers en
vrijwilligers een mooi
2017, en we kijken er
naar uit om dit jaar in
harmonie met alle
betrokkenen tot een
goed jaar te maken.**

**Vrede aan allen, en
onze diepste wens tot
vrede op de wereld.**

**Het bestuur van de
stichting Jongerenkerk:
Lenie, Jan en Gerrie.**

VERJAARDAGEN IN JANUARI

4 januari:	Herman Flüggen	technische zaken
7 januari:	Charles van Dril	JK Big Band trombone
12 januari	Hans van Leuven	JK Big Band drums
13 januari:	Hannie Kort	Prisma/Liturgie Overleg, Werkgroep Liturgie
15 januari	Ted Wilders	JK Big Band trompet
18 januari:	Liz van den Brand	
21 januari:	Petra Verhoeckx	Bloemengroep, kerststal,
23 januari	Toby Timmermans	
23 januari	Peter Schreurs	
30 januari	Arjan Vaessen	
31 januari:	Angelique Pijnenburg	

VAN HARTE PROFICIAT

AKTIE SOLIDARIDAD 2016 JONGERENKERK VENLO.

In de vier weken van de advent hebben we gedeeld met de suikerrietkappers van El Salvador. We willen daarmee onze solidariteit met hen laten zien en we hopen dat met de opbrengsten van de Actie Solidaridad van SOLIDARIDAD de suikerrietkappers en hun gezinnen kans krijgen op een betere toekomst. De opbrengst van deze actie in de Jongerenkerk bedroeg: 220,00 euro. Hartelijk dank!

Bedankt!

Als deze JK Jouw Kerk verschijnt, liggen de kerstdagen weer achter ons. Dagen die vooraf nogal wat inspanningen kosten van velen binnen onze gemeenschap en daarbuiten. Ik wil iedereen van harte bedanken voor die inspanningen. Mensen voor, maar vooral ook hen achter de schermen die, vaak onzichtbaar voor de ogen van de mensen, een onmisbare bijdrage en inspanning leveren opdat Kerstmis weer goed verlopen kan. Samen staan we sterk, samen maken we er meer van! Ik hoop en vertrouw er op dat we ook in 2017 met vereende krachten onze schouders zetten onder alles waar de Jongerenkerk voor staat en in 2017 voor wil gaan staan. Nogmaals hartelijk dank voor ieders inzet op welk moment dan ook in 2016.



Hub van den Bosch



*Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
wensen eenieder
een zelig Nieuwjaar
en
een voorspoedig 2017*

*Van harte
nodigen wij u uit
voor
de nieuwjaarsontmoeting
zondag 8 januari 2017
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1,
Venlo*

FINANCIËN van de penningmeester

Beste mensen, vrienden van de Jongerenkerk,

januari 2017

Allereerst allen een mooi jaar 2017 toegewenst met veel inspirerende en gezellige momenten in de J.K.

Ja, het gaat u waarschijnlijk net zoals het mij gebeurt, dat je de voornemens dit jaar echt wilt gaan omzetten in daden. Nu, dan wil ik u graag attenderen op iets, wat misschien al vaker in uw gedachten was, namelijk de financiële ondersteuning van de Jongerenkerk.

Elke maand geven zo'n 40 families/leden een bijdrage tussen 2,57 en 50,- euro, in totaal ca. 600,- euro. Verder zijn er aan het begin van het jaar eenmalige donaties. Wij zijn dankbaar voor al deze ondersteuning in kleine en grotere bedragen, alles is even belangrijk en elk bedrag is welkom.

Het mooie instituut Jongerenkerk, waar het niet alleen om woorden gaat, maar waar de daden naar de minderbedeelden toe op de voorgrond staan, heeft voldoende financiële middelen nodig voor deze taak.

Mocht u ons daarin maandelijks, of op een andere manier willen ondersteunen dan maakt u het werk van de vele vrijwilligers en onze pastor weer iets gemakkelijker.

Heeft u vragen over de invulling van een ondersteuning, dan spreek mij gerust aan, of kijk voor meer informatie op onze website www.jkvenlo.nl de link rechts van de site. Dank voor uw aandacht, samen zijn we op weg om Gods liefde handen en voeten te geven.

Jan Lammerse (Penningmeester J.K.)

VOORAANKONDIGING BREED OVERLEG ZONDAG 12 FEBRUARI 2017

Op zondag 12 februari 2017 is er weer een Breed Overleg. We zullen dan terugkomen op de voorstellen, de vragen en de opmerkingen uit het vorige Breed Overleg. We spreken verder met de gemeenschap, de bezoekers, de medewerkers en allen die geïnteresseerd zijn in de Jongerenkerk over de toekomst van de Jongerenkerk Venlo.

Noteer alvast in je agenda: ZONDAG 12 FEBRUARI 2017
11.00 UUR (aansluitend aan de viering)

COLUMN PAUL TUMMERS

Kapelaan Kigge

In de jaren na het tweede Vaticaanse concilie hadden wij in Velden Kapelaan Kigge. Een joviale man, goedlachs en een harde werker. Hij heeft veel gedaan voor de Veldense gemeenschap en speciaal voor de jeugd. Later is hij pastoor geworden in Kessel, waar ze hem zeer waardeerden. Maar hij had ook humor. Het was de kersttijd. Enkele dagen na Kerstmis tijdens de hoogmis, die je toen nog had, draaide Kapelaan Kigge zich naar de mensen en zei: "Nu zingen we: Nu zijt wellekome nummer 6". Hij zei dit op één toon en zonder nadruk, alsof Maria en Josef al 5 kerstkinderen hadden, en Maria zwanger was van de zesde. Toen ik hem enkele dagen later daarop aansprak, geloofde hij het niet, kon het zich niet voorstellen, enzovoort.

Alsof de duivel er mee speelde kregen we in de loop van het jaar nieuwe boekjes in de parochiekerk, waarbij de liederen vaak andere nummers hadden gekregen en met Kerstmis (U raadt het al) zegt Kigge onder de hoogmis: "Nu zingen we: Nu zijt wellekome nummer 7" Waarschijnlijk herinnerde hij zich ons gesprek van een jaar geleden want hij keek de kerk in. Hij zag mij zitten, kreeg een knalrood hoofd en sloeg de preek over.

Enkele dagen later liep ik in de Scholtisstraat en hij passeerde op de fiets. Hij maakte een groot wegwerpgebaar, zo van: praat er niet over. Later bekende hij: Ik was in lachen uitgebarsten als ik toen had moeten preken.

Paul

Zondag 29 januari 2017 **Presentatieviering communicanten 2017**

Op zondag 29 januari 2017 zullen de communicanten 2017 zich aan de gemeenschap voorstellen. Ze zijn al enkele maanden op weg naar de eerste communie samen met hun ouders en ze hebben al mee gedaan bij de Sinterklaasviering en de kerstviering op kerstavond.

Op 29 januari stellen Jill, Fabio en Carina zich aan ons als gemeenschap voor. Ieder is van harte welkom bij deze viering!

Ter inspiratie

NIEUWJAAR 2017

alweer een jaar, wat gaat het snel
je voelt het niet maar het is er wel
de dagen gaan zo snel voorbij
en komen soms te traag voor mij

We trachten maar en kijken uit
Naar al datgeen nog komen moet
We staan niet stil almaar vooruit
En niets dat ons nog stilstaan doet

En soms moeten we eens gewoon
iets laten passeren
Je moet maar eens proberen
Want voor je 't weet is 't weer
nieuwjaar
en sta je wéér met wensen klaar.

De voornemens die vliegen rond
We gaan weer veel beloven
Maar houd je voeten op de grond
Je komt het wel te boven

Mijn voornemens vertel ik niet
Mijn wensen geef ik door
En krijg ik maar één glimlach terug
daar doet een mens het dan weer
voor.

Een nieuw jaar!

We zijn weer een nieuw jaar in
gegaan, we gaan er weer helemaal
tegenaan,
vergeet het verleden en maak een
nieuwe start,
Volg je eigen paden en luister naar je
hart,

Geniet van de leuke dingen,
Ga dansen, springen en zingen!
Voel je vrolijk en blij!
En luister naar de vogeltjes die
zingen in mei,

Geniet van de kleine gezellige
momenten,
En leef van herfst tot lente,
Wees lief en aardig voor mensen die
je steunen,
En waarop je altijd kunt leunen,

Denk aan de mensen die van je
houden,
En die je eeuwig de hand wilt
vasthouden,
Die altijd op jou kunnen leunen,
Maar die jou als je het moeilijk hebt
ook willen steunen,

Denk na voordat je iets zegt of doet,
Dan komt het vast wel weer goed,
Laat je tranen niet langer meer
lopen,
En ga op goede dingen hopen

Dat, waar we alsmaar voor
wegrennen
bestaat uiteindelijk niet werkelijk,
en dat, waar we ten diepste naar
verlangen
is feitelijk altijd al hier aanwezig.

Gangaji

Zalig Nieuwjaar

De goede wensen en goede voornemens vliegen je deze dagen weer om de oren.

We wensen elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar: geluk, goede gezondheid, een jaar zonder veel tegenslagen enz. enz.

En ja, we hebben natuurlijk ook goede voornemens: stoppen met roken, afvallen, meer tijd voor vrienden, meer thuis en minder de agenda je dagen laten invullen

Maar wat wensen mensen in Aleppo zich op deze dagen toe?

Wat de mensen in de vluchtelingenkampen in Turkije of Griekenland?

Wat de mensen in onze AZC's hier in Nederland die naar hier zijn gekomen in de hoop op beter, maar die vaak ook van de regen in de drup zijn geraakt?

Wat de mensen die al jarenlang ziek zijn of de weg zijn kwijtgeraakt in onze soms zo dolgedraaide samenleving?

Wat zij die al jarenlang leven van het minimum of geen dak boven hun hoofd hebben?

Natuurlijk hopen zij ook elke dag op beter. Natuurlijk hopen zij dat 2017 ook voor hen iets goeds in petto heeft na wellicht vele jaren van 'overleven' in plaats van 'leven'.

In Venlo is de laatste jaren veel aandacht voor armoede. Armoede op financieel gebied maar ook op 'niet mee mogen of mee kunnen doen'.

Armoede op het gebied van grote achterstand in taal, in mee kunnen met de technologische ontwikkelingen, met de automatisering en digitalisering.

Armoede op het gebied van het hebben van een netwerk dat je opvangt en ondersteunt.

Overal is er wel iets en ieder van ons heeft op een of andere manier haar of zijn kruis(je) te dragen in haar of zijn leven. Maar soms bekruipt me het gevoel dat voor sommigen om ons heen, dichtbij en ver weg, het kruisje een groot kruis is. Met de kerstwensen en kerstboodschap nog in de oren hoop ik dat we in 2017 echt stappen kunnen en mogen zetten op weg naar een wereld en samenleving waarin we niet steeds meer tegenover maar naar elkaar toe gaan staan. Dat ongeacht wie de ander is, wat de ander doet of gelooft. De deuren van ons hart openzetten, ieder voor zich maar ook wij als samenleving in zijn geheel, opdat

WIJ WENSEN } dagen
JULIE 365 } Gevuld
met warmte,
liefde en licht

geluk, goede gezondheid, een jaar van voorspoed mogelijk wordt voor iedereen, niemand uitgesloten.

Roepstoeters hebben we genoeg. Mogen wij mensen zijn die **dat** met vallen en opstaan elke dag in 2017 weer proberen waar te maken. Door te delen wat je hebt, te delen wat je bent. De vrede minder ver, de wereld meer bewoonbaar!

Zalig Nieuwjaar!

Hub van den Bosch

Mijn God zit in mijn vingers

Freddy achter de piano

Vaak hoor ik mensen zeggen dat God zo ver weg is en ze kijken naar boven en zoeken hem. Ik hoef niet ver te zoeken want God zit in mijn vingers en Hij is zeer talentvol. God wist welk leven ik zou krijgen en heeft goede bedoelingen met mij, want Hij heeft me geïnspireerd om mooie werken op de piano te vertolken en via mijn intuïtie spreekt hij tot me en wijst me mijn levensweg.



Jezus weet als geen ander wat lijden is, zelf ken ik het al 60 jaar, als kind van 8 jaar begonnen de pijnlijke aangeboren rugklachten zich te manifesteren en deze pijn is nooit meer verdwenen, ook na vele operaties niet. Daarom kreeg ik een talent om musica en pianiste worden en Hij wandelt dagelijks meer dan vier uur met mij mee over de toetsen van mijn piano. Bij elk werk zit God mee in mijn vingers en wijst me intuïtief de weg.

Als mijn docent mij te zeer aan de hand houdt en ik moet volgens zijn plan spelen, dat loopt hij God in de weg en ik ga me daardoor zeer onrustig voelen. Ik heb de afgelopen tijd een time out gehad en mijn docent eerst moeten leren wat intuïtie is, want hij was hiervan niet op de hoogte, daarvoor waren vele gesprekken nodig.

Vanaf januari 2017 gaan we weer samen verder.

De touche, aanslag op de piano, daar zijn wel honderd verschillende vormen van, die ik dagelijks train. Het is niet zomaar een toets indrukken, maar je brengt een componist tot leven. De touche werkt scheppend.

Tijdens het pianospel ben je onbewust of bewust veel met God bezig, want ik heb dat talent mogen ontvangen en mijn geloof speelt zich in de mooie werken af en vingers en mijn oren corrigeren alles.

Ook voel ik me intens dankbaar voor dit muzikaal geschenk, ook dat ik in de Jongerenkerk de vieringen muzikaal mag opluisteren, dat is heel bijzonder.

Zo hoor ik mezelf vaker tijdens mijn studie of op de pianoles vaak schietgebedjes zeggen, want je moet door jezelf heen, en dat is vaak een zeer moeilijke weg, want tijdens je studie komen juist jouw innerlijke blokkades bloot te liggen, daarom zijn muzieklessen zeer goed voor het trainen van een doorzettingsvermogen.

Piano studeren is zeer gezond voor lichaam en geest, het bevordert je concentratie en je krijgt er een beter geheugen van, zeker op mijn leeftijd 67 jaar.

Zelf geef ik ook pianoles en je deelt je talent, je gebruikt het niet voor jezelf en ik heb er een groot plezier aan als mijn leerlingen vorderingen maken, maar zie ook hun moeilijkheden tijdens de lessen waar ze doorheen moeten en in mijn studio achter de piano gebeurt vaak veel. Ik heb grote bewondering voor iedere leerling, vooral voor Freddy, die ontzettend goed met pianospel bezig is..

Met beide handen werken is goed voor zijn hersenen en beide hersenhelften worden gebruikt. Het pianospel heeft zijn groei alsmede bevorderd.

Ook leerlingen die verstandelijk beperkt zijn, aangeboren afwijkingen in hun armen, schouders of handen hebben en met een herseninfarct zitten bij me die een verlamming eraan overgehouden hebben. Ze leren met vallen en opstaan – vaak met veel tranen – toch met die verlamde hand pianospelen.

Dat is het wonder van God in dit talent. Via deze weg kan ik ook mensen – die nooit door hun handicap op een kunstencentrum of conservatorium terecht kunnen – les geven.

Wie is God voor mij,

Een goede vriend, waarbij ik me veilig en geborgen voel, en Hij geeft me een prachtig talent mee, waarin ik me nooit eenzaam en alléén hoeft te voelen.

Ik mag me altijd onderdompelen in mijn studies en wordt dagelijks opnieuw in muziek gedoopt. Wat ben ik een bevoorrecht mens!

DIALOOGTAFEL IN VENLO

De betekenis van een dialoogtafel, ook in Venlo!

Wat is een dialoogtafel en wat kun je er mee bereiken!

Het idee is in Rotterdam geboren en heeft in meer dan 100 gemeenten navolging gekregen. Belangrijk bleek dat de burgemeester het idee ondersteunt. www.nederlandindialoog.nl. De bedoeling is dat mensen met elkaar in gesprek gaan en elkaar vertellen wat hen echt bezig houdt zonder dat daarover een discussie kan ontstaan. Het gaat om respect voor een mening. Mensen krijgen in de huidige tijd enerzijds steeds meer informatie te verwerken via tv, reclame enz. Anderzijds is er voor mensen weinig gelegenheid om met medemensen in gesprek te gaan over persoonlijke ervaringen, misschien zelfs eigen emoties, dromen en wensen. De verwachting is dat de dialoog er toe leidt om daadwerkelijk in actie te komen en meer verbinding te zoeken met medemensen waardoor nieuwe initiatieven en contacten kunnen ontstaan.

Mensen hebben behoefte aan geborgenheid, aan zich erkend voelen met hun ervaringen, meningen ed. In onze huidige maatschappijstructuur is er weinig tijd en ruimte voor de diepere behoeften van mensen. In de traditionele gemeenschap was die geborgenheid er wel en ingebed in de structuur zelf. Maar deze gemeenschappen zijn opengebroken door de snelle ontwikkelingen van industrialisatie, automatisering, digitalisering, globalisering ed. en de daarbij behorende grootschaligheid. De menselijke maat is nauwelijks meer herkenbaar in de maatschappij. Het gaat om economie, efficiency, rendement. Daarvoor wordt werk verplaatst naar het buitenland, vervangen machines mensen enz. Boerenstand, middenstand enz. zijn vervangen door grootschalige bedrijven. De mens vervreemdt van zijn werk, van zijn woonomgeving en zelfs van zijn medemensen. Kortom onze welvaart heeft zeker ook een keerzijde. De behoefte aan erkenning als mens van jouw mening, ervaringen ed neemt toe. Waar dit niet gebeurt krijgen we te maken met meer extreme standpunten, verzet, criminaliteit enz. Het lijkt alsof de mensheid een stap vooruit wil gaan zetten naar het zin geven aan zijn bestaan op aarde. Daarvoor heeft hij zijn medemensen hard nodig.

De dialoogtafel wil de gelegenheid te bieden om periodiek met elkaar ervaringen uit te wisselen, elkaar weer beter te leren kennen en misschien zelfs nieuwe verbindingen te maken. Het Blariacumcollege heeft enkele jaren geleden al op school een dialoogtafel georganiseerd In Venlo is tijdens de

Vredesweek in september 2016 geëxperimenteerd met de dialoogtafel in Museum van Bommel en Dam: 7 tafels met 7 gespreksleiders en aan elke tafel ongeveer 7 deelnemers. De ervaringen waren positief. Twee wethouders waren ook als gespreksleider betrokken. Resto van harte wil in 2016 al een dialoogtafel organiseren. Het plan is om een inspiratiebijeenkomst te organiseren in samenwerking met de landelijke organisatie. Daarvoor zullen gemeente, scholen en bedrijven worden uitgenodigd.

Een ondersteuningsgroep zou de dialoogtafel in Venlo vervolgens kunnen stimuleren en ondersteunen. In 2017 zou de dialoogtafel op of in de week van 5 mei (Dag van de Vrijheid) een vervolg kunnen krijgen.

Henk Linders, lid initiatiefgroep vredesweek sept 2016.

ONTBIJT



Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten: **zaterdag 21 januari 2017 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.**

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.

Uiteraard ook mensen van buiten

de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

In verband met de enorme belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers:

Tel: 06-41880818

e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,

Marjo Bongers

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf

09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer

06-10729578

of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

e-mail:

jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

voor projecten ver van huis en heel dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke

dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

29 januari 2017.

Kopij voor dat nummer kan tot en met

18 januari 2017 aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat

van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de

aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij

u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl