

JK

JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
mei 2017



meimaand - Mariamaand

inhoud

01. Agenda mei - juni 2017
02. Vieringen mei - juni 2017
03. Verjaardagen in mei
04. Gedachten bij Hemelvaart
05. Meiconcert Tourdion
06. Vastenactie 2017
07. De zeven hoofdzonden
08. De zeven hoofdzonden onder de loep
13. Week Nederlandse Missionarissen (*Pinksteractie*)
15. Koorddanses
17. Ter inspiratie
17. Samen ontbijten

achterpagina: praktische informatie



agenda mei - juni 2017

mei 2017

- 02 18.00u. Repetitie Vocalgroup Joy (*tot 22.00 u.*)
02 19.30 u. Bijeenkomst Werkgroep Fairtrade (*in 't Groenewold*)
05 18.00 u. Repetitie Vocalgroup Joy (*tot 22.00 u.*)
07 10.00 u. JK-zondagviering
13 20.00 u. Lenteconcert Tourdion
14 10.00 u. JK-zondagviering - *Moederdag*
15 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (*tot 18.00 u.*)
15 20.00 u. Bijeenkomst ouders communicanten (*tot 21.30 u.*)
16 19.30 u. Bijeenkomst Werkgroep Fairtrade
17 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (*tot 15.30 u.*)
21 10.00 u. JK-zondagviering
25 10.00 u. JK-viering - *Hemelvaartsdag*
26 *Begin van de Ramadan*
28 10.00 u. JK-zondagviering
31 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (*tot 15.30 u.*)

juni 2017

- 04 10.00 u. JK-zondagviering - *Pinksteren*
05 10.00 u. JK-viering - *2^e Pinksterdag*
11 10.00 u. JK-zondagviering
12 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (*tot 18.00 u.*)
12 20.00 u. Bijeenkomst ouders communicanten (*tot 21.30 u.*)
14 19.30 u. Vergadering Bestuur JK
14 19.15 u. Taizé-gebed JK
18 10.00 u. JK-zondagviering in Taizé-stijl
21 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (*tot 15.30 u.*)
23 09.00 u. Versieren Jongerenkerk voor 1^e communieviering
25 10.00 u. Eerste communieviering

Noteer alvast:

zondag 2 juli, 11.00 u. (*aansluitend aan viering*) - Breed Overleg

vieringen mei - juni 2017

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang

Zondag 7 mei 2017, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Nicole Scheepers
- L. Magriet Meerts-Kwarten
- M. JK-koor

Woensdag 11 mei 2017, 19.15 u.

Taizégebed

- V. Taizégroep JK Venlo
- M. samenzang Taizéliederen
aansluitend koffie/thee

Zondag 14 mei 2017, 10.00 uur

MOEDERDAG

Viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Dries Verhoeckx
- L. Rob v.d. Broek
- M. JK-koor

Zondag 21 mei 2017, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Marjo Bongers
- L. Marlein Vaessen
- M. Maara & Friends

Donderdag 25 mei 2017, 10.00 uur

HEMELVAARTSDAG

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- L. Leo Lambrechts
- M. Marianneke Beurskens (*piano*)

Zondag 28 mei 2017, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Gonnie Geurts
- M. Piet Hegger

Zondag 4 juni 2017, 10.00 uur

Pinksteren - Eucharistieviering

- V. Piet Giesen en Truus v.d. Heijden
- A. Peter Verhoeckx
- L. Magriet Meerts-Kwarten
- M. JK-koor

Maandag 5 juni 2017, 10.00 uur

2^e Pinksterdag - Breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Dries Verhoeckx
- L. Nicole Scheepers
- M. damesvereniging Animo Belfeld

Zondag 11 juni 2017, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort en Erna Schreurs
- M. JK-koor

Woensdag 14 juni 2017, 19.15 uur

Taizégebed

- V. Taizégroep JK Venlo
- M. samenzang Taizéliederen
aansluitend koffie/thee

Zondag 18 juni 2017, 10.00 uur

Vaderdag - Viering Taizéstijl

- V. Taizégroep en Hub v.d. Bosch
- M. samenzang Taizéliederen

Zondag 25 juni 2017, 10.00 uur

1e communieviering - Eucharistie

- V. Piet Giesen, Truus v.d. Heijden,
Hub v.d. Bosch
- A. communicanten en ouders
- M. Gospelkoor Spirit of Love

verjaardagen in mei

01 mei	Patricia Spee	<i>bloemengroep/poetsen</i>
02 mei	Chris Dik	<i>JK Big Band tenorsax</i>
03 mei	Maria van Duinhoven	<i>bloemengroep</i>
09 mei	Nellie Schreurs	<i>JK Koor</i>
15 mei	Carla Faust-Boer	
15 mei	Piet Giesen	<i>pastoraal team</i>
18 mei	Leo Lambregts	<i>assistent/lector</i>
19 mei	Bep Notenboom	
19 mei	Mieke Verkoeijen	<i>Taizégroep</i>
30 mei	Cory Flüggén	<i>Wel en Weegroep</i>
30 mei	Peter Schurman	<i>voorzitter Stg. Vrienden</i>

van harte proficiat !

Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

Gedachten bij Hemelvaart

Wolkend
aan het mensenoog onttrokken
houdt Hij zijn oog op ons
door wolken heen
troostend

Ze stonden er bedremmeld,
zeg maar, verslagen, bij.
Eerst op die vrijdag
hadden ze Hem verloren aan de dood
en nu zijn Hemelvaart
aanstaande was,
verloren ze Hem opnieuw.
Toen Hij stierf op die vrijdag
week zijn lichaam, niet zijn geest.
De Geest was bij hen,
was gebleven,
levend, warm en zeer nabij,
vertrouwd en eigen,
als altijd.
En nu ineens,
starend naar de hemel,
was er de leegte.
Als van God verlaten
bleven ze bij elkaar
en uitzichtloos was de diepe,
de diepste duisternis.

Eén lichtpunt was er,
een belofte, een toezegging,
meer niet.
Maar ze wisten dat
het bij zo een belofte meer gaat
om de waarde van Hem
die belooft,
dan om de inhoud van de belofte.
(Kees Harte)

Meiconcert Tourdion

13 mei - 20.00 u. - Jongerenkerk Venlo



Op 13 mei geeft het Venlose kamerkoor Tourdion onder leiding van Jan Egberink een concert in de Jongerenkerk.

Centraal in dit concert staat de eeuwenoude hymne Ave Maris Stella, die sinds haar ontstaan een belangrijke rol heeft gespeeld in de katholieke liturgie.

Josquin Des Prez (1450/55-1521), een van de grootste componisten uit de muziekgeschiedenis heeft deze hymne gekozen als uitgangspunt voor zijn Missa Ave Maris Stella.

Naast Josquin hebben ook andere componisten de tekst en de melodie van het Ave Maris Stella bewerkt tot eigen composities: onder anderen Hassler (1564 - 1612), Charpentier (1635-1704) en Monteverdi (1567-1643). Ook deze werken zijn in het concert van Tourdion te beluisteren.

Het Gamba Consort Maastricht en het Blazersensemble Zephyrus met medewerking van Gerard Doumen verzorgen de instrumentale begeleiding. Zij bespelen authentieke instrumenten uit de Renaissance zoals gamba, dulciaan, blokfluit en zink. De bezoeker krijgt tijdens dit concert oude muziek te horen, die tegenwoordig in deze regio niet vaak te beluisteren is.

Aanvang 20.00 uur.

Entree 12,50 euro.

Op zondag 28 mei wordt dit concert tevens uitgevoerd in de St. Petrusbasiliek Boxmeer. Aanvang 15.30 uur.



dekenaat Venlo

Vastenactie 2017

“eilanden van hoop” in San Salvador

In de afgelopen Vastentijd hebben we in de Jongerenkerk Venlo zes weken lang aandacht gevraagd voor de vastenactie. Dit jaar hebben we ons gericht op ‘eilanden van hoop’ in San Salvador. Deze ‘eilanden van hoop’ dienen ervoor om jongeren een toekomstperspectief te bieden anders dan hun lidmaatschap van een van de talloze bendes.

De opbrengst van de Vastenactie 2017 bedroeg: 450,00 euro.

Onze communicanten brachten daarvan ook ruim 30,00 euro bij elkaar!

Namens de Vastenactie en vooral namens de mensen in San Salvador hartelijk dank!

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

De zeven hoofdzonden

Zeven Tilburgse kunstenaars uit zeven verschillende kunstdisciplines besluiten in 2014 om vanuit hun eigen perspectief en reflectie zeven keer zeven (her-)interpretaties te geven van de Zeven Hoofdzonden. De hoofdzonden trots, hebzucht, jaloezie, woede, luiheid, lust en vraatzucht hebben in de religieuze en kunstgeschiedenis geleid tot vele interessante interpretaties. Maar hoe zit dit in de huidige tijd? Ervaren mensen deze zonden op dezelfde manier als in het verleden?

Josemieke Segers (edelsmid), Ro-Nalt Schrauwen (beeldend kunstenaar), Rob Rierter (musicus), Carel Burghout (dichter), Arma van Rijsbergen (schilderes), Clemens van Meurs (collagist) en Dyami Serna (fotograaf) vormen samen de Zeven, die, ieder voor zich, met ieder zijn/haar eigen strubbelingen en referentiekader, in dialoog met elkaar de strijd aangaan tot (her-)interpretatie van de zeven hoofdzonden.

Het doel van de tentoonstelling “Zondaars?!” is de kunstenaars en het publiek na te laten denken over wat zonden voor hen en de huidige maatschappij betekenen, hoe en of ze hen hebben gevormd. Dialoog zal tijdens de tentoonstelling een belangrijke rol spelen.

Naast de tentoonstelling worden activiteiten georganiseerd waarbij de zeven hoofdzonden een centrale rol spelen. Dialoogavonden worden georganiseerd in samenwerking met Nederland in dialoog; muziekkuitvoeringen vanuit het Hexa-Pan-perspectief; lezingen over de Hoofdzonden met aansluitend een discussie; en zo voorts.

Daarnaast vindt de dialoog plaats middels het biechthok waarin bezoekers hun zonden ter schrift kunnen stellen en dit in het offerblok kunnen deponeren. Deze ontboezemingen worden tijdens de Absolutie, de afsluitende bijeenkomst, ritueel verbrand, waarmee de zonden vergeven zullen worden.

Voorts zijn de Zeven voornemens om Pup-Up-Tentoonstellingen te organiseren in leegstaande winkelpanden of op scholen.

Zondaars?! is attractief voor bezoekers door de actualiteit waarin we leven, wat er in onze tijd plaatsvindt. Hebben we recht op wraak als ons iets vreselijks wordt aangedaan? Zijn er groeperingen die het kwaad vertegenwoordigen? Worden er personen als de belichaming van Lucifer gezien? Wie bepaalt wat Goed of Kwaad is? Vanuit welke context worden beide begrippen ingevuld? En is een seculiere interpretatie van zonden mogelijk?

Zondaars?! geeft een inkijkje in de worsteling en de verwarring die ieder mens ondergaat bij de interpretatie van de zeven hoofdzonden; geeft de bezoeker een boeiend inzicht in de meervoudige duiding van een klassiek gegeven; levert een bijdrage aan het Jeroen Boschjaar 2016 door het paneel de Zeven Hoofdzonden van Hieronymus Bosch als uitgangspunt te nemen en Zondaars?! doet een beroep op de bezoeker om de eigen visie op Goed & Kwaad te herijken, in een nieuw daglicht te plaatsen.

Zie ook www.zondaars.com

Ingezonden door Henk Linders

De zeven hoofdzonden onder de loep

www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/zeven-hoofdzonden-onder-de-loep/

Ooit was zonde een angstaanjagend woord. "Het had hetzelfde emotionele effect als woorden zoals 'nazi' of 'kanker' tegenwoordig op ons hebben," zegt Graham Tomlin in zijn prikkelende boekje 'Doodzonde' (uitgeverij Voorhoeve). "Zonde was iets wat men koste wat het kost wilde vermijden. Nu is het echter van een rottweiler veranderd in een poedel."

Aan de hand van de zeven klassieke hoofdzonden uit de katholieke traditie – hoogmoed, jaloezie, boosheid, vraatzucht, wellust, hebzucht en lusteloosheid – zet Tomlin uiteen wat de Bijbel erover zegt. Hij benadrukt dat zonden geen foutjes, maar levensvernietigende gewoontes zijn. Tegelijk voert hij een 'pleidooi voor de bijbelse weg naar het leven', zoals de ondertitel luidt. Een beknopte bloemlezing uit zijn vaak verrassende inzichten.

1: Hoogmoed

"Ten diepste is hoogmoed het verlangen om neer te kijken op alle anderen, of anders gezegd: de weigering om de aanwezigheid, gelijkheid of zelfs superioriteit te herkennen en te erkennen van welk ander wezen dan ook."

"Als de kern van zonde is dat ze het ons onmogelijk maakt om gezonde relaties en samenlevingen op te bouwen, dan is hoogmoed de meest isolerende van alle zonden. (-) Waar hoogmoed uiteindelijk toe leidt, is eenzaamheid."

"We moeten nederigheid leren omdat God nederig is. Bekijk het eens op deze manier. Volgens de christelijke visie is God het mooiste, wijste, machtigste, vriendelijkste en meest liefdevolle Wezen dat er bestaat. Niemand anders kan daar ook maar aan tippen. Is het daarom voor Hem gerechtvaardigd om trots te zijn? Ons instinct zegt ons dat het antwoord nee moet zijn, en ons instinct heeft gelijk."

"Hoogmoed vervreemdt ons van elkaar; nederigheid bindt ons samen. Daarom is het zo essentieel om deze kunst te leren."

"Nederigheid kan zwak en passief lijken. Maar in feite is ze de sterkste kracht ter wereld."

C.S. Lewis zei: 'Nederigheid is minder aan jezelf denken, niet minder van jezelf denken.'"



2: Jaloezie

"Van alle zonden is jaloezie duidelijk anders. Ze is anders omdat ze de enige zonde op de lijst is waarin geen plezier te vinden is."

"Ze is wellicht de zonde die het duidelijkst het destructieve, schadelijke karakter van de zonde laat zien (-)."

"Meestal houdt jaloezie in dat ik iets in iemand anders zie, wat ik niet bezit, maar wel graag wil hebben, en dat ik het die persoon kwalijk neem dat hij of zij het wel heeft. De kunst is om de persoon te bewonderen, of de kwaliteit die de persoon heeft, zonder jaloers op hem of haar te zijn. De manier waarop het christelijk geloof dit doet, is de persoon losmaken van de kwaliteit, en onze kwaliteiten niet te beschouwen als dingen die we bezitten, hebben geleerd of verdienen, maar als gaven."

"Het geheim van het overwinnen van jaloezie, van het vinden van een echt gevoel van waarde (-), is dat we God tot de nummer één, de alles beheersende passie van ons leven maken: Hem najagen, Hem zoeken, zoals Hij eerst ons heeft nagejaagd en gezocht."

3: Boosheid

"Boosheid kan allereerst nuttig en zelfs nodig zijn. Maar op de verkeerde plaats kan ze fataal zijn. Het is niet zo gemakkelijk om te bepalen hoe we boosheid op een goede manier kunnen gebruiken, juist omdat er sterke emoties mee samenhangen (-)."

"Boosheid heeft altijd wel een klein excuus, een kern van waarheid die de rechtvaardiging wordt voor rotzooi."

"'Laat de zon niet over je boosheid ondergaan' (Ef. 4:26, red.) is nog steeds een schitterend staaltje praktisch advies. Het is niet iets letterlijks; soms hebben boze gevoelens meer tijd nodig om te genezen, maar de achterliggende gedachte is dat we niet in de greep van boosheid moeten raken."

"Als er een eenvoudige geestelijke discipline is die destructieve woede helpt voorkomen, dat is het de discipline van de stilte. (-) De beste remedie (-) is leren hoe we onze mond moeten houden."



4: Vraatzucht

"Hoe vreemd het ook mag lijken, in de vroegste veertiende-eeuwse lijsten van de doodzonden, stond vraatzucht bovenaan als de ergste van allemaal."

"Het obsessief houden van een dieet kan evenzeer een teken van vraatzucht zijn als te veel eten. Vraatzucht is een buitensporige obsessie voor eten, drinken of gewoon consumeren. Voedsel raakt daarmee de juiste proporties kwijt, net zoals dat met seks kan gebeuren."

"Vasten kan ons (-) meer verbinden met mensen die hongerlijden. Als een van de schandalen van onze tijd is dat er op de wereld zwaarlijvigheid bestaat naast miljoenen die doodgaan van de honger, dan kan de ervaring van zo nu en dan niet eten, ons gevoel van solidariteit doen groeien met hen die dikwijls honger aan den lijve ondervinden."

"Het christelijke antwoord op vraatzucht is geen zelfverloochening, of de saaie routine van eindeloze matigheid, een schamel dieet van slablaadjes en droog brood. Het is een ritme van feesten en vasten, het vermogen om de tijd te nemen om te genieten van de heerlijke smaak van een Belgische bonbon, een Italiaans

ijsje of Hollandse aardbeien op het goede moment. Maar ook om daar 'nee' tegen te zeggen op andere momenten, omdat in onze diepste behoeften niet wordt voorzien door eten, maar door gemeenschap met God."

5: Wellust

"Wellust is niet hetzelfde als seksuele begeerte. (-) Als de Bijbel een hekel had aan seks, is het moeilijk te begrijpen waarom zo'n boek [Hooglied] door de censuur heen gerold zou zijn."

"Ondanks al onze grapjes over seks, is ongebreidelde wellust dodelijk. Als wellust mensen werkelijk in z'n greep krijgt, zal hij alles vernietigen: hun verstand, hun intiemste relaties, hun reputatie en zelfs hun lichaam."

"Wellust ontstaat wanneer seksuele aantrekkingskracht de dominante en alles-overheersende factor wordt in de relatie tussen twee mensen. (-) Wellust is net als vraatzucht een gestoorde begeerte. Zoals vraatzucht ons verlangen naar voedsel buiten proporties trekt, zo trekt wellust ons verlangen naar seks buiten proporties."

"Dit is de kern van wellust: puur egoïsme."

"Bij goede seks zijn we er allereerst op uit om te geven, en blijken we daarbij ook te ontvangen. Bij wellust is het voornaamste doel om te krijgen, en hoewel er tijdelijk verlichting kan zijn, is het eindresultaat alleen maar frustratie."

6: Hebzucht

"Wanneer we ons afkeren van elke vorm van lichamelijk genot, alsof het geestelijker zou zijn om jezelf te beperken tot de meer verfijnde dingen die op het bovenaardse gericht zijn, dan beledigen we God eigenlijk."

"Het christelijk geloof bekritiseert hebzucht om twee belangrijke redenen: om wat ze doet met een samenleving die erdoor beheerst wordt, en om wat ze doet met individuen die haar bevorderen."

"Hebzucht probeert de rusteloze ziel tevreden te stellen met dingen die nooit bedoeld zijn geweest om haar tevreden te stellen, maar zo brengt ze tenminste tijdelijk het verlangen naar God tot zwijgen, dat de sleutel en de weg tot waar geluk is. Hebzucht steelt dus niet alleen van anderen, maar ook van onszelf, en gaandeweg verarmen beiden."

"De sabbat is een cruciaal tegengif tegen hebzucht, omdat deze een wekelijkse herinnering is aan het feit dat het doel van het leven niet ligt in carrière, werk, geld, zakelijke overeenkomsten en al die dingen waarover we ons zorgen maken."

"Moeten we alles weggeven en arm worden? Moeten we afstand doen van al onze bezittingen? Dat zou een effectief antwoord kunnen zijn, maar in het christelijke denken is niet armoede, maar vrijgevigheid het tegenbeeld van hebzucht."

7: Lusteloosheid

"Lusteloosheid (geestelijke vermoeidheid, red.) is waarschijnlijk de meest verwarrende van de zeven hoofdzonden, en het moeilijkst te definiëren. (-) Lusteloosheid is niet hetzelfde als depressiviteit; lusteloosheid is een andere vorm van wanhoop, die begint met kleine dingen – de schouders ophalen, je afwenden van iemand in nood, iets in het hart uitschakelen."

"Lusteloosheid begint met het verliezen van onze honger naar God. Dit kan evengoed gebeuren met religieuze mensen als met niet-religieuze mensen. Veel christenen hebben geleerd om een voorliefde voor liturgie, kerkmuziek of theologische denkbeelden de plaats te laten innemen van een verlangen naar God zelf."

"Dit (vreugde, red.) is het echte christelijke tegengif tegen lusteloosheid. Als de christelijke analyse juist is dat er achter alle wanhoop en verveling een verlies van honger naar God ligt, dan is het diepste antwoord daarop dat we die honger, dat eenvoudige genieten van God, gaan herontdekken."

"Hoewel we lusteloosheid op het eerste gezicht wellicht de meest onbeduidende van alle zonden vinden, kan ze in feite toch wel eens een van de ergste zijn, omdat ze wanhoop en duisternis brengt, de goedheid ontkent van wat God heeft geschapen en uitloopt op een naargeestige traagheid."

Graham Tomlin

Graham Tomlin, auteur van Doodzonde, is rector van St. Paul's Theological Centre van Holy Trinity Brompton, de anglicaanse kerk in Londen waar de Alpha-cursus is ontstaan. Tomlin doceerde theologie in Oxford en publiceerde een aantal vernieuwende boeken die tot nadenken stemmen, zoals Een kerk die prikkelt – uitdaging om provocerend gemeente te zijn en Geestelijk fit – het belang van christelijke karaktervorming (beide: Voorhoeve, 2008).

N.a.v. 'Doodzonde – Pleidooi voor de bijbelse weg naar het leven', Graham Tomlin, uitgeverij Voorhoeve, 2008, 159 pag., ISBN 978 90 297 1871 4.

week Nederlandse missionaris



Geloven in de ander

Steun de Week Nederlandse Missionaris

Geloven in de ander - samen werken aan een andere wereld

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 27 mei tot en 5 juni 2017

Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen levensomstandigheid te veranderen.

Doneer via de collecte of een (eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie van de WNM; vanuit úw geloof in de ander.

Geloven in de kracht van de ander. Dat doen father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en Ellen Schouten, missionair werker in Venezuela. Zij werken vanuit dat vertrouwen in hun contact met bijvoorbeeld jongeren of tijdens de strijd om de dagelijkse middelen van bestaan.

'Ik geloof in solidariteit met de ander'

Ruim dertig jaar werkt missionair werker Ellen Schouten in Venezuela met buitengesloten bevolkingsgroepen. 'Internationale solidariteit is in onze geglobaliseerde wereld een noodzaak. Wij mogen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid van anderen op deze aarde.' Als lid van de lekenorganisatie Calama woont en werkt zij waar de arbeiders en de armen wonen en werken. 'We trekken samen op voor ons recht op water, op elektriciteit, dat de vuilnis wordt opgehaald, dat de school opengaat of openblijft, dat de gezondheidszorg gratis wordt of blijft,' beschrijft Ellen. Uit solidariteit met de arbeiders en armen zullen Calama-leden ook nooit een hoge functie aanvaarden.

'Mijn werk is het delen van kennis en van het leven,' zegt Ellen. Daar hoort ook de dagelijkse strijd om te overleven bij. 'Zo kunnen we leren om een menselijkere samenleving op te bouwen waar voor iedereen, voor ieder persoon, iedere groep

een plek is,' stelt Ellen. 'Jezus heeft nooit iemand uitgesloten. Pinksteren betekent voor mij uitgezonden zijn over de hele wereld in Zijn navolging. Om zijn Geest te ontdekken in de strijd van armen voor een menswaardig bestaan.'

Het gaat goed met de missie in Kameroen

'Het gaat goed met de missie,' zegt father Nol Verhoeven. De Mill Hill-missionaris werd eind jaren zestig naar Kameroen gezonden. Zijn eerste standplaats was Mamfe in het noordwesten van het land, inmiddels bijna vijftig jaar geleden. 'Ik maakte mij eerst het pidgin eigen,' herinnert hij zich. Ook begon hij enkele lokale talen te leren. Hij leerde de tradities kennen en bouwde vriendschappen op met de mensen. 'Ik werd één met deze nieuwe wereld in het oerwoud in Kameroen,' vertelt hij over deze beginperiode.

Actieve parochiegemeenschap

Net voor de eeuwwisseling werd Mamfe een bisdom. Parochieraden vergaderden hele weekenden. Het waren steeds feestelijke reünies. 'Comités en raden schoten als paddenstoelen uit de grond. Ik werd pionier-vicaris generaal en deed de pastorale planning. Tegelijkertijd was ik pastor van de kathedraal.' Father Nol ging nog steeds naar de buitenstaties op lange voettochten die soms dagen konden duren. 'Mamfe had de juiste energie en kreeg lokale aanwas. Die ene parochie telt er nu in totaal maar liefst zestien. En dat in minder dan twintig jaar tijd. Missie met plaatselijke mensen en middelen. De kerk bruist.'

Wees solidair!

Ellen en father Nol, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Wereldwijd. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen.

Wilt u bijdragen aan hun werk?

Steun de collecte in de Jongerenkerk op zondag 28 mei
of met een gift aan de WNM
op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11.

Koorddansen

Freddy is nu 40 en hij is vier jaar thuis.

Na een periode van 36 jaar intern op verschillende plaatsen was dit de beste oplossing. In die vier jaar dat hij thuis woont hebben we onze opvoeding in het teken van zelfbeheersing gezet. Het is als een koorddans-act waarbij balans moet worden gevonden.

Van ons wordt gevraagd om een evenwicht te zoeken tussen empathische aandacht, de moed tot pedagogische sturing en het scheppen van vrije ruimte waarin Freddy zich autonoom kan voelen en een eigen ervaring op kan doen.

Ook in de JK hebben we onze ogen niet in de zak en observeren we Freddy zonder dat hij er erg in heeft.

Hij heeft een autistisch spectrum, Gilles de la Tourette, een ticziekte en transgender en verstandelijk beperkt, en we zien vaak fixaties die verder gaan dan onze voorkeur en wat we willen.

Dan komen de dameslaarsjes en bepaalde plaatjes aan de orde en Freddy wordt door ons weer uitgebalanceerd, waar dit wel en niet kan. Tijdens die gesprekken verzet Freddy zich hevig. Dan zie je een recalcitrante puber die flink tegen ons te keer gaat dat hij ook rechten heeft.

Je ziet hier dat hij zijn zelfbesturing ook in zijn voordeel gebruikt en dan is het de kunst om als ouders pedagogische weerstand te geven.

Er kunnen wel eens harde woorden vallen, dat mag ook, zo leert Freddy zich ook verdedigen. We moeten hem dan dwingen om stil te staan bij zijn impulsen, wat tot verslavingen kan leiden.

Hij heeft ook de neiging tot een snelle behoeftebevrediging, bv. bepaalde spellen, kleding, vooral laarsjes en muziek en daarin behoren wij hem bewust te maken.

Dit slaagt thuis geweldig, omdat wij als ouders in goede pedagogische relatie de liefde en het vertrouwen en geborgenheid centraal stellen.

Een goede relatie is een absoluut voorwaarde voor de neurobiologische ontwikkeling van zijn hersenen, ook het pianospel is zeer essentieel voor hem en ik zie dit als muziektherapie.

Freddy zet ook regelmatig vraagtekens bij onze opvoeding en dat is nodig op zijn weg naar zelfstandigheid.

Hij heeft thuis ook de mogelijkheid om regelmatig afstand te kunnen nemen, voor zijn persoonlijke groei en ontwikkeling.

Zo behoren wij als ouders de kunst te beheersen steeds opnieuw als toegewijde ouders er te zijn, tegelijkertijd ook als referentiepersonen ter beschikking te staan, anderzijds de telkens noodzakelijke verwijderingsprocessen toe te laten en te dulden.

Het is na zoveel jaar zorgen voor Freddy hartstikke fijn, dat je nu een prachtige ontwikkeling in hem ziet. Ook kan het wel eens zeer vermoeiend zijn als de recalcitrante puber te voorschijn komt, dan is hij voor rede niet vatbaar, maar de aanhouder wint, door samen naar zijn gedrag te kijken en ook na die gesprekken weer tot een goed compromis te komen en zijn vernieuwde inzicht te belonen.

We hebben veel plezier met elkaar, humor en lachen staat centraal en nu is het afwachten totdat zich een woning voor Freddy aandient. Dan zal hij - via ambulante begeleiding die hem twee uren per week gaat begeleiden - gaandeweg ons meer los gaan laten, hetgeen ook goed is. Ook wij leven niet eeuwig.

Wij gaan op den duur meer naar de achtergrond en loslaten is ook voor ons een leerproces, zodat Freddy een gehele zelfstandige weg kan ingaan.

Zelfbesturing is leven tegen de stroom in. Niet toegeven aan, maar vaak 'neen' tegen jezelf kunnen zeggen. Zelfbeheersing is hierin de voornaamste voorwaarde.

Dit geldt ook voor u, mensen in de JK.

Als Freddy teveel claimt of té nabij komt, mag u hier gerust iets van zeggen, want dat draagt bij aan zijn beheersing van impulsen en aan zijn zelfbesturing. Uw reactie naar hem is een voorwaarde voor persoonlijk succes tot goede sociale contacten. Ook uw vrije wil is daartoe toegerust, om grenzen aan hem te stellen.

Gewoon doen, Freddy verdraagt dit heel goed, u zult zien dat hij hier heel goed mee omgaat.

En 's avonds... is Freddy na het avondeten op zijn kamer, komt wel wat lekkers halen...

Leo in de luie stoel en ik...vanaf 19.30 uur plat op bed. Voldaan kijken we naar de tv en ontspannen ons na het journaal met een mooie film.

Maar de ogen vallen vaak dicht en de binnenkant komt tot rust.

De dag daarna is weer een dag vol licht, liefde en humor en veel plezier met elkaar.

Marianneke

ter inspiratie

Als je ermee stopt om van je emoties een vijand te maken,
dan worden ze een bondgenoot. *Erik van Zuydam (in 'De Ontdekking van het Nu')*

Alle adviezen die je ooit ongevraagd
aan een ander gaf, waren voor jezelf bedoeld.

Erik van Zuydam

Met het ego is niets mis zolang je het **hebt**.

Maar zodra je denkt dat je het ego **bent**

- niet goed genoeg, klein, afgescheiden, gebrekkig, afhankelijk, noem maar op -
dan begint de ellende.

Ellende en leed komen voort uit egoïsme (ego-is-mij);
ofwel denken het ego te zijn.

Nin Sheng

Het denken is niet je vijand.

Probeer het denken niet te stoppen of te onderdrukken, want dat werkt niet.

Kijk alleen maar naar wat er in je opkomt.

Dat wat gedachten waarneemt is wat je bent.

Scott Kiloby



samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

zaterdag 20 mei 2017 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van
buiten de Jongerenkerk.

In verband met de grote belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te
melden bij Marjo Bongers: Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-
yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

*Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet, Marjo Bongers*

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark

voor projecten

ver van huis en heel dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 28 mei 2017.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 10 mei aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl