

# JK

# JOUW KERK

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
van de Jongerenkerk Venlo  
juli/augustus 2017**



# vakantie

# inhoud

01. Agenda juli - augustus 2017
02. Vieringen juli - augustus 2017
03. Verjaardagen in juli en augustus
04. 2 juli: Breed Overleg
05. Vakantiegedachten
07. 27 augustus: MIVA-zondag
09. De kern van het geluk en levenskunst
11. Tussenstand Fairtrade
12. Samen ontbijten  
Vakantiespreuken
13. Opbrengst Week Nederlandse Missionaris  
Vakantiespreuken

achterpagina: praktische informatie



# agenda juli - augustus 2017

## juli 2017

- 02 10.00 u. JK-zondagviering  
02 11.00 u. BREED OVERLEG - in voorportaal JK (tot 12.00 u.)  
09 10.00 u. JK-zondagviering - afsluiting 52<sup>e</sup> seizoen  
10 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)  
14 Begin zomervakantie scholen  
16 10.00 u. JK-zondagviering - 1<sup>e</sup> vakantieviering  
23 10.00 u. JK-zondagviering - 2<sup>e</sup> vakantieviering  
30 10.00 u. JK-zondagviering - 3<sup>e</sup> vakantieviering

## augustus 2017

- 06 10.00 u. JK-zondagviering - 4<sup>e</sup> vakantieviering  
13 10.00 u. JK-zondagviering - 5<sup>e</sup> vakantieviering  
20 10.00 u. JK-zondagviering - 6<sup>e</sup> vakantieviering  
27 10.00 u. JK-zondagviering - 7<sup>e</sup> vakantieviering

## september 2017

- 03 10.00 u. JK-zondagviering - start van het 53<sup>e</sup> seizoen

### UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141  
(dag en nacht)

# vieringen juli - augustus 2017

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang

## Zondag 2 juli 2017, 10.00 uur

*Spiritualiteitviering*

*"Vleugels van de hoop"*

- V. leden Spiritualiteitgroep
- M. JK-koor
- Aansluitend: BREED OVERLEG

## Zondag 9 juli 2017, 10.00 uur

*Afsluiting 52ste seizoen*

*Viering van breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Nicole Scheepers
- L. Max Görtjes
- M. JK-koor

## Zondag 16 juli 2017, 10.00 uur

*1<sup>e</sup> vakantieviering - Eucharistie*

- V. Piet Giesen
- A. Marlein Vaessen
- L. Leo Lambrechts
- M. Louise en Jacqueline *trompet/zang*

## Zondag 23 juli 2017, 10.00 uur

*2<sup>e</sup> vakantieviering - breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Marjo Bongers
- L. Leo Verbeek
- M. Piet Hegger

## Zondag 30 juli 2017, 10.00 uur

*3<sup>e</sup> vakantieviering - breken en delen*

- V. Truus van der Heijden
- A. Gonnie Geurts
- L. Henneke Roox
- M. Marianneke Beurskens (piano)

## Zondag 6 augustus 2017, 10.00 uur

*4<sup>e</sup> vakantieviering - breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Henneke Roox
- L. Leo Verbeek
- M. Merlijn van Moorsel (*harp*)

## Zaterdag 12 augustus 2017, 14.00 uur

*Huwelijksviering*

***Dorien Janssen en François Curfs***

- V. Hub van den Bosch
- A. Bruidspaar en familie
- M. cd

## Zondag 13 augustus 2017, 10.00 uur

*5<sup>e</sup> vakantieviering - breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Nicole Scheepers
- L. Marjo Bongers
- M. Ingrid Reinhoud (*harp*)

## Zondag 20 augustus 2017, 10.00 uur

*6<sup>e</sup> vakantieviering - eucharistie*

- V. Piet Giesen
- A. Leo Lambrechts
- L. Margriet Meerts - Kwartan
- M. Marianneke Beurskens (*piano*)

## Zondag 27 augustus 2017, 10.00 uur

*7<sup>e</sup> vakantieviering - breken en delen*

- V. Truus van der Heijden
- A. Gonnie Geurts
- L. Henneke Roox
- M. Piet Hegger

# verjaardagen in juli - augustus

|         |                           |  |
|---------|---------------------------|--|
| 01 juli | Monika Lindackers         | <i>lid JK-koor</i>   |
| 03 juli | Gé van der Heijden        | <i>tekstschrijver/pianist/Triple Quartet/ JK-Big Band/organisatiegroep</i> |
| 04 juli | Leo Verbeek               | <i>lector/assistent</i>  |
| 04 juli | Hans Spee                 | <i>Solidariteitsmaaltijd</i>   |
| 05 juli | Frank Jacobs              | <i>fotograaf JK</i>  |
| 12 juli | Henneke Roox              | <i>bloemengroep/poetsgroep/liturgie-overleg</i>                            |
| 13 juli | Jean-Marie Bakokimi       | <i>koor familie Bakokimi</i>   |
| 15 juli | Quinn Klijzen             |  |
| 21 juli | Anneriet van Nieuwenhoven | <i>Spiritualiteitsgroep/liturgie-overleg</i>                               |
| 31 juli | Loes Moonen               | <i>Praaggroep</i>  |
| 03 aug. | Fanny Moonen              | <i>Praaggroep</i>  |
| 06 aug. | Freddy Lambrechts         |  |
| 14 aug. | Lenie Verhoeckx           | <i>JK Bestuur/ lid JK-Koor en Triple Quartet</i>                           |
| 15 aug. | Marije Vola               | <i>lector/assistent</i>  |
| 21 aug. | Carla Giesbertz           | <i>dirigente JK-koor</i>   |
| 25 aug. | Ashwin Klijzen            |  |
| 27 aug. | Tjeu Kunnen               | <i>priester, Spiritualiteitsgroep</i>                                      |
| 30 aug. | Hub van den Bosch         | <i>pastor JK Venlo</i>   |
| 31 aug. | Harry Notenboom           |  |



# Breed Overleg



Op zondag 2 juli is aansluitend aan de dienst in het Voorportaal in de Jongerenkerk een BREED OVERLEG. We beginnen om uiterlijk 11.00 uur.

We nodigen ieder dan ook van harte uit deze morgen vrij te houden om mee te praten!

Mocht je vragen, onderwerpen of suggesties hebben die volgens jou aandacht verdienen tijdens het Breed Overleg dan kun je die de komende weken aanleveren door ze op te

sturen naar:

Secretariaat\_bestuur@jkvenlo.nl Of [jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

Je kunt ook jouw vragen e.d. schriftelijk afgeven na de viering aan één van de bestuursleden of de pastor of inbrengen tijdens het Breed Overleg zelf.

## **De agenda:**

- 11:00 uur: opening door de voorzitter
- 11.05 uur: mededelingen vanuit het bestuur
- 11.10 uur: mededelingen vanuit Werkgroep Fairtrade
- 11.20 uur: mededelingen Pastoraal team en/of Liturgiewerkgroepen
- 11.25 uur: in gesprek met de gemeenschap n.a.v. gedane mededelingen en andere in de gemeenschap levende vragen, suggesties en opmerkingen
- 12.00 uur: afsluiting door de voorzitter

Voorzitter: Gerrie Gijsen

Pastor: Hub van den Bosch

# Vakantiegedachten

## VAKANTIE

Stop met het werk,  
stop met de zorgen,  
stop met de slaafse  
doordeweekse sleur,  
stop met de haast  
en het hollen.

Leg alles stil:  
machines, muizenissen,  
onmin, verdeeldheid,  
jaloezie en achterdocht.  
Word stil in jezelf.

Ouders maken weer tijd  
voor hun kinderen.  
Kinderen krijgen tijd  
om te spelen.  
Mensen worden nomaden  
op zoek naar nieuwe dingen.

Vakantie is zwerven,  
terugvinden wat verloren was:  
man en vrouw, kinderen,  
zichzelf,  
een stukje natuur,  
de hemel op aarde,  
weldoende rust,  
het verloren paradijs,  
ja, misschien ook God.

*(uit: de zondagsmis, Berne Heeswijk)*

## DE TIJD NEMEN

De tijd nemen, dat gun ik me niet.  
Iedere dag staat er wel iets op het  
program.  
Is het de kapper niet, dan is het wel de  
schoonheidsspecialist.  
Heb ik dan toch een avondje vrij, dan  
ga ik wel winkelen.  
Het gevolg: altijd in de weer,  
onbeperkt bereikbaar willen zijn,  
nooit ontspanning, nooit je lichaam tot  
rust laten komen.  
Automatisch werkt dit op je humeur.  
Maar toch .... Draaf je me voort, een  
zekere verslaving om toch bezig te zijn.  
Rustig zitten zonder ook maar iets te  
doen, kun je niet meer.  
Je bent in de greep van die jachtige  
zenuwslopende maatschappij.  
Je weet het wel ....  
Je denkt ook bewust: zo gaat het niet  
langer!  
Toch zeg je niet stop!  
Misschien, moet er wel iemand komen  
die roept: STOP!

*(uit: 'ik neem een woord'  
van Kees Harte)*

## **VERTREKKEN ... OP WEG GAAN**

....

Vertrekken is allereerst uit jezelf treden.

De korst van egoïsme stukbreken, die ons gevangen tracht te houden in ons eigen 'ik'.

Vertrekken dat is ophouden rondom jezelf te draaien, alsof je het middelpunt van de wereld of van het leven bent.

Vertrekken dat is je niet laten opsluiten binnen de problemenkring van het wereldje waartoe je behoort: hoe belangrijk dat ook mag zijn, de mensheid is veel groter en die moeten we juist dienen.

Vertrekken dat is geen kilometers verslinden, zeeën oversteken of supersonische snelheden bereiken. Het is in de allereerste plaats, je openstellen voor anderen, hen ontdekken, hen tegemoet gaan.

*(Dom Helder Camara: opvoeding tot vrijheid)*

## **VAKANTIE**

de MENS maakt reizen om zich te verbazen over de hoogte van de bergen, over de geweldige golven van de zee, over de lange loop van de rivieren, over de uitgestrektheid van de oceaan, over de eeuwige kringloop van de sterren, aan ZICHZELF gaat hij zonder verbazing voorbij.

*Augustinus*

---

Van Laerstraat 27, Blerick  
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464  
tel. 077 - 3735699



## ***Van Hoogstraten Fietsplus***

Alles op het gebied van rijwielen  
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta*



# MIVA-zondag 27 augustus

## *Brommers voor Burkina Faso*

Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.

Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen.

MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Hierdoor vergroten wij hun bereik en zijn zij in staat om meer mensen te helpen.

Eén mens kan het verschil maken in het leven van velen. Daarom steunt MIVA ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

Op zondag 27 augustus zullen we een extra collecte houden voor de MIVA in de Jongerenkerk Venlo

**miva<sup>®</sup>**  
**Bestemming binnen bereik.**

# De kern van het geluk en levenskunst

Wees wie je bent, maar houd je niet voortdurend bezig met je eigen ego.  
Maak jezelf niets wijs.

Accepteer dat je geen held bent en beschouw jezelf niet als belangrijk.  
Werk aan je zwakke punten door introspectie, maar bijt je er niet aan vast.  
Laat ze los en accepteer jezelf met je ongerijmdheden, je tegenstellingen.

Als je het uithoudt met jezelf, kom je verder.

Alleen dan word je menselijk.

Wie barmhartig met zichzelf omgaat kan ook goed voor anderen zijn.  
Wie bij zichzelf blijft kan vervolgens ook een zegen worden voor een ander.  
Onttrek je dus aan de verwachtingen die anderen ten opzichte van jou hebben.

Leef zelf, en laat je niet bepalen door druk van buiten.

Pas je niet aan, maar zoek de harmonie met de diepste kern in jezelf,  
want je zult de harmonie niet alleen met jezelf vinden,  
maar deze ook weer kunnen uitstralen.

Zoek diepgang in je relaties en accepteer deze relaties als een geschenk:  
in vriendschap en in liefde.

Vertrouw op de liefde en zeker op je intuïtie en doorleef haar intens,  
alleen met je hart zit je goed.

In je levenskunst zit een oervertrouwen, dat tegen je zegt:

" Wees niet bezorgd, maar leef nu en geniet ervan".

Dat wilt niet zeggen dat je je ziel moet vertroetelen,  
maar veeleer dat je wakker wordt om te leven.

Blijf niet in je droom hangen en word geen jonge monnik of gelovige  
die met zijn eigen wil naar de hemel streeft,  
houd zijn voeten vast en trek hem naar beneden, want het heeft geen nut.

Want dan ben je een levende hemelbestormer,  
die alleen maar op eigen dweepzucht teert.

Jezus komt ook niet met Hemelvaart door de dampkring,  
dit zijn beelden uit het mooie boek de Bijbel die ons goede verhalen vertelt,  
maar let op, niet alles letterlijk nemen,

laat hetgeen wat voor jou ten goede komt eruit dampen.

En andersom is het ook niet goed, want als we teveel geaard zijn  
dan kunnen we ook niet de hemel in ons dragen.

Het geluk en ongeluk is in deze wortels in ons eigen leven te vinden.  
Geluk vind je alleen als je onderkent wie je bent en jezelf ontdekt,  
dat is de weg naar binnen.

Waar we voor weglopen dat dragen we allemaal in onszelf,  
in ons eigen hart, onze eigen werkelijkheid en in onze hersenen  
en dat is de humus van de plant die geluk heet.

Dat willen we maar al te graag camoufleren of toedekken,  
en aan het oog onttrekken.

Bijvoorbeeld de gedachte aan de dood  
kan mij een gevoel van dankbaarheid opleveren voor het feit dat ik nog mag leven;  
ze kan mij attent doen zijn, waardoor ik bewuster door het leven ga.

Ook ongelukkig zijn heeft spirituele wortels.  
Dat is het moment waarop je koortsachtige haast tot rust komt  
en alle tegenstellingen in jezelf opeens opgeheven kunnen worden  
waardoor je weer in je geluksdagen komt.

De relatie met het transcendente is hierin doorslaggevend.  
Die bepaalt mijn eigenwaarde, en dat is de grond van mijn zekerheden.

Zonder hemel verlies ik ook de grond onder mij.  
Een boom staat vast in de grond maar uit zijn takken haalt hij de kracht  
en uit de grond het voedsel voor die kracht.

Je kunt de takken luchtwortels noemen.  
Wie zich uitstrekt naar het transcendente kan in contact komen  
met een kracht die alles fundamenteel verandert.

Die kracht heet liefde,  
ze kan jouw leven sterk, heilig, onaantastbaar en heel maken.  
Wie zich dat realiseert, kan anders leven,  
want het leven is geen laatste kans  
om met gejaagd-gulzigheid nog snel alles naar binnen te werken.  
Het is een kans en er bestaan ook geen recepten voor dit leven.  
Alleen onze houding bepaalt hoe ons leven wordt.

Met Friedrich Nietzsche wil ik graag deze blog sluiten.  
" Het goede is gemakkelijk, al het goddelijke loopt op tere voetjes".  
Je kunt de hemel op aarde beleven, als je jezelf heel goed kent  
en niet meer vastzit aan je eigen ego en status.

# Fairtrade - tussenstand

## BE FAIR TO ME



### Hoe staat het met Fairtrade werkgroep?

Met de werkgroep zijn we nu een aantal keren bij elkaar geweest en enthousiast aan de slag gegaan. We kunnen dan ook bij het volgende breed overleg al een tussenstand geven.

Een stukje schrijven over Fairtrade is één, het daadwerkelijk in praktijk brengen in een geloofsgemeenschap als de JK is heel wat anders.

Nu kom je er pas achter met hoeveel mensen en groepen je te maken hebt. De mening van de gemeenschap bij het vorige Breed Overleg was positief. Zeker waren er en zijn er kritische vragen en bedenkingen. Hier hopen we dan ook dat we als werkgroep positief gesteund worden door het enthousiasme van de gemeenschap.

Vanuit het bestuur krijgen we alle steun om te onderzoeken hoe we de Fairtrade kerk vorm kunnen geven.

Nu voert het te ver om alles op te schrijven wat er gedaan en gezegd is. Op de website van de JK staat onder het kopje Fairtrade naast informatie ook een verslag per bijeenkomst.

Een paar dingen wil ik er wel uitlichten.

We hebben onze opdracht geprobeerd af te bakenen:

- het comfort en gemak mag er niet te veel onder lijden, we zien hier liefst een verbetering.
- Kosten gaan voor de baten uit. Kortom we kunnen geen grote investeringen doen.

Sommige suggesties vallen buiten de kaders van de opdracht van de werkgroep, bijvoorbeeld een andere ruimte zoeken i.v.m. lager energieverbruik.

### ***Enkele concrete punten:***

- Hoe kunnen we het papierverbruik verminderen en milieuvriendelijk papier (recyclet) gebruiken? We hebben als groep de voorgangers en groepen die een dienst voorbereiden gevraagd om te kijken of het mogelijk is om maximaal één A4-tje te gebruiken. Bij het Breed Overleg op 2 juli hopen we hierover meer informatie te kunnen geven hoe zij daar over denken. Zodat we dan samen met jullie de voors en tegens tegen elkaar kunnen afwegen.
- Fairtrade koffie, koffiemelk en suiker? Dit is duurder. Maar de basis is om de "vrijwillige" bijdrage van € 0,50 in het potje te doen. Naar aanleiding van de opmerkingen bij het vorige Breed Overleg hierover kan Martin melden dat dit al succes heeft gehad. Hij ziet een verhoging van de "vrijwillige" bijdrage.
- Hoe omgaan met energie?
- Milieuvriendelijke poets- en afwasmiddelen.
- In gesprek met solidariteitsgroep over het gebruik van duurzame producten bij solidariteitsmaaltijden.

Ook hebben we gekeken naar wat op korte termijn kan, bijvoorbeeld minder en gerecycled papier gebruiken voor de boekjes.

Middellange termijn bijvoorbeeld hoe met energie om te gaan.

Lange termijn investeringen om het energieverbruik omlaag te brengen. Vooral als het gaat om grote investeringen zou je dat als werkgroep wel willen, maar daar ontbreken simpelweg de financiën voor. Ook speelt mee dat we geen eigenaar van het gebouw zijn en het een beschermd monument is.

Als we als JK geloofsgemeenschap de Fairtrade Kerk in de praktijk kunnen brengen en dat naar buiten uitstralen zijn we weer een klein beetje dichterbij een betere wereld.



*Namens de Fairtrade werkgroep: Leo Verbeek  
(bestaande uit: Gerard, Hans, Hermann, Huub, Leo  
en Max)*

# samen ontbijten

Beste allemaal,

Er zijn weer nieuwe data gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 17 juni 2017 om 10.00 uur**  
**en**  
**zaterdag 19 augustus om 10 uur**  
**bij het Ruitercafé Leurs.**

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de grote belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers: Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

*Ik zie jullie graag tegemoet!  
Hartelijke groet, Marjo Bongers*



## VAKANTIE

Elk voorjaar heb zijn najaar - *Cruyffiaanse wijsheid*

Je voelt je nooit zo aan vakantie toe als de week erna. - *Lindeboom*

Eén keer per jaar zitten duizenden landgenoten slecht behuist en zijn ze slecht gekleed en slecht gevoed. Ze noemen dat 'vakantie'...

Twee jaar geleden ging ik met vakantie naar zee en werd mijn vrouw zwanger. Vorig jaar ging ik naar de bergen en ze werd opnieuw zwanger. Dit jaar heb ik er schoon genoeg van... Ik neem haar mee!

Tegenwoordig gaan mensen op vakantie waar je vroeger alleen kwam als dienstplichtige of schipbreukeling. - *Doug Larson*



# **Geloven in de ander**

## **Steun de Week Nederlandse Missionaris**

### **OPBRENGST WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS 2017**

#### **Geloven in de ander - samen werken aan een andere wereld**

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 27 mei tot en met 5 juni 2017

Met hart en ziel zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor de ander. Zij zijn solidair met arme en uitgesloten mensen en blijven als anderen gaan. Zij leven samen met hen en staan naast de ander. Dat geeft de ander kracht en moed de eigen levensomstandigheden te veranderen.

Doneer via de collecte of een (eenmalige) machtiging aan de Pinksteractie van de WNM; vanuit úw geloof in de ander.

De opbrengst in de Jongerenkerk bedroeg 110,00 euro waarvoor hartelijk dank!

---

## **VAKANTIE**

Reizen is een beetje als verliefd zijn:  
je bent minder kritisch en ziet alleen de leuke dingen.

Verzamelen mooie momenten, geen dingen.

Als "bruin zijn" de waardemeter is voor een goede vakantie, hebben alle drollen het goed gehad. - *H.de Backer*

In een caravan kan je alles doen, maar nooit tegelijk. - *Seth Gaaikema*

Velen van ons denken veel beter na over wat ze met twee weken vakantie gaan doen, dan over wat ze met de rest van hun leven gaan doen. - *P.Sookdhew*

Mijn vrouw en ik worden het maar niet eens over onze vakantie.  
Ik wil naar de Bermuda's en zij wil mee.

# praktische informatie

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark

*voor projecten*

*ver van huis en heel dichtbij*

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)

webmaster: Max Görtjes

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

## JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 27 augustus 2017.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 18 augustus aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: [mgm.huizinga@telfort.nl](mailto:mgm.huizinga@telfort.nl)