

JK **JOUW KERK**

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
september 2017**



inhoud

01. Agenda september - oktober 2017
02. Vieringen september - oktober 2017
03. Verjaardagen in september
04. Het 53^e seizoen
05. Vredesweek 2017
 07. Dialoogtafel
 08. Stel je voor
10. Heilige Huisjes Wandeling - 9 september
12. Verslag Breed Overleg 2 juli
18. Solidariteitsmaaltijd kiest voor Fairtrade
21. Indrukken uit Taizé 2017
24. Zelfsturing
27. Te koop aangeboden
28. Koffie-opbrengsten
28. Ter inspiratie
29. Samen ontbijten

achterpagina: praktische informatie



agenda sep. - okt. 2017

september 2017

- 03 10.00 u. JK-zondagviering - *start 53^e seizoen*
09 13.00 u. Heilige Huisjes Tocht (*tot 17.00 u.*)
10 10.00 u. JK-zondagviering
11 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (*tot 18.00 u.*)
14 20.30 u. Vergadering JK Bestuur
16 ***Begin Vredesweek 2017***
16 10.00 u. Ontbijten bij Leurs
17 10.00 u. JK-zondagviering
19 16.00 u. Dialoogtafel Vredesweek 2017 (*tot 18.00 u.*)
24 ***Afsluiting Vredesweek 2017***
24 10.00 u. JK-zondagviering

oktober 2017

- 01 10.00 u. JK-zondagviering
04 19.00 u. Werkgroep Fairtrade
08 10.00 u. JK-zondagviering
09 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (*tot 18.00 u.*)
10 13.00 u. Werkconferentie Bindkracht (*tot 17.00 u.*)
15 10.00 u. JK-zondagviering
21 10.00 u. Ontbijten bij Leurs
22 10.00 u. JK-zondagviering - *Wereldmissiedag 2017*
23 19.00 u. Gezamenlijk overleg JK Bestuur en Pastoraal Team
26 19.30 u. Film in kader van Nacht der Zielen 2017
29 10.00 u. JK-zondagviering

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

vieringen sep. - okt. 2017

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang

Zondag 3 sep. 2017, 10.00 uur

*viering van breken en delen
begin van het 53^e seizoen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- L. Max Görtjes
- M. JK Koor

Zondag 10 sep. 2017, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Peter Verhoeckx
- L. Marjo Bongers
- M. JK-koor

Woensdag 13 sep. 2017, 19.15 uur

Taizégebed

- V. Taizégroep
- M. Taizéliederen (*samenzang*)
aansluitend koffie/thee

Zondag 17 sep. 2017, 10.00 uur

eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Dries Verhoeckx
- L. Marlein Vaessen
- M. Gemengd Koor Neerbeek

Zondag 24 sep. 2017, 10.00 uur

viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Gonnie Geurts
- M. Gé van der Heijden (*piano*)

Zondag 1 oktober 2017, 10.00 uur

viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
- M. JK Koor

Zondag 8 oktober 2017, 14.00 uur

eucharistieviering

- V. deken Spee
- A. Dries Verhoeckx
- L. Leo Lambrechts
- M. JK Koor

Woensdag 11 oktober 2017, 19.15 uur

Taizégebed

- V. Taizégroep
- M. Taizéliederen (*samenzang*)
aansluitend koffie/thee

Zondag 15 oktober 2017, 10.00 uur

spiritualiteitsviering

- V. Spiritualiteitsgroep
- M. *nog niet bekend*

Zondag 22 oktober 2017, 10.00 uur

eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Leo Lambrechts
- L. Magriet Meerts - Kwartan
- M. Sing Along Singers

Zondag 29 oktober 2017, 10.00 uur

viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Gonnie Geurts
- L. Henneke Roox
- M. Triple Quartet

verjaardagen in september

- 01 sep. Paul Tummers
- 03 sep. Albert de Roos
- 05 sep. Martin Huizinga - *Beheer Jongerenkerk*
- 05 sep. Lenie Verhoeckx-Verhaeg - *JK-koor/JK Bestuur/Triple Quartet*
- 08 sep. Aggie van der Plaat - *redactie & corrector JK Jouw Kerk/ Past. Team*
- 08 sep. Marcel Salverda - *JK Big Band (trompet)*
- 18 sep. Noud Linders - *technische zaken*
- 19 sep. Caroline Nijholt - *JK Big Band (tenorsax)*
- 21 sep. Sofie van den Brand - *oud lid JK Big Band*
- 28 sep. Ayla Görtjes



Het 53^e seizoen

Op zondag 3 september beginnen we alweer aan het 53ste seizoen. Een nieuw seizoen met nieuwe kansen en mogelijkheden. Elk seizoen heeft zo zijn eigen dynamiek. Vorig seizoen begonnen we met een heel nieuw bestuur en een nieuwe dirigente voor ons JK-koor. Ook dit seizoen is er wat dat betreft weer een aanpassing. Carla heeft om voor haar moverende redenen het dirigeren neergelegd. In Dries Verhoeckx is een voorlopige nieuwe dirigent gevonden. Het bestuur is na even inwerken het afgelopen seizoen voortvarend aan de slag geweest en heeft zich op vele vlakken gemanifesteerd. En de nieuwe Werkgroep Fairtrade is afgelopen seizoen begonnen met wat stapjes om de Jongerenkerk richting meer Fairtrade te maken. Kleine stapjes die in het 53^e seizoen verdere uitwerking behoeven. En zo zie je maar dat zich in elk seizoen nieuwe ontwikkelingen voltrekken.

Wat het nieuwe seizoen ons zal brengen, dat weten we niet. Zoals het leven zich voltrekt zullen mooie en fijne momenten zich wellicht zoals altijd afwisselen met minder mooie en misschien ook vervelende en droeve momenten. De Jongerenkerk echter zou de Jongerenkerk niet zijn, als zij niet zou laten zien dat zij sterk genoeg is om tegenslagen te overleven en er iets goeds uit te halen. Zo is dat immers de afgelopen 52 jaar ook altijd gebeurd. En zo kijk ik ook naar dit 53^e seizoen met vooral positieve ogen. We hebben een plek in Venlo zowel binnen de kerkelijke structuren maar vooral ook binnen de samenleving van de gemeente Venlo. Op diverse vlakken zijn Jongerenkerkers actief in tal van organisaties, die zich richten op de medemens en met name de medemens in verdrukking. Dat is de kracht van de Jongerenkerk en de kracht die zij uitstraalt en ik denk dat Leo Brueren het ziet en ziet dat het goed is.

Maar we moeten realistisch genoeg zijn om te zien dat onze gemeenschap ook onderhevig is aan erosie. De groep blijft wel stabiel, maar echte groei en met name groei in actieve leden is er maar mondjesmaat. Dat vraagt ook telkens weer om het maken van de afweging, of we alles wat we doen wel kunnen volhouden zonder roofofbouw te plegen op medewerkers en vrijwillige inzet. Velen zetten vele uren vrijwillig in om alles draaiende te houden. Het poetsen en versieren van de Jongerenkerk elke week weer, het koor, de Big Band, het bestuur, de mensen die zorgen voor de koffie elke zondag weer, de vrijwilligers van de Solidariteitsmaaltijd, de liturgiegroepen, de mensen van het geluid en de vele klussen die gedaan worden zonder dat we het zien.

Het fijne is dat het gebeurt en dat maakt onze gemeenschap tot een warme plek om je thuis te voelen en een thuis te vinden, een plek waar ieder mag zijn zoals hij of zij is. Wat er ook mag gebeuren in het 53ste seizoen, het belangrijkste is dat we DAT overeind houden. De Jongerenkerk Venlo als een plek waar ieder mag komen schuilen voor korte of lange tijd en waar ieder mag zijn wie zij of hij is. Als we dat SAMEN overeind houden is voor mij het 53ste seizoen geslaagd. Bij de presentatie van het idee op weg naar meer Fairtrade schreef Leo Verbeek een tekst met als titel Practice what you preach. De Jongerenkerk een plek laten zijn, een herberg voor mensen die zoekend zijn, een schuilplaats voor hen die zoeken, een plek waar mensen zich comfortabel voelen en waar mensen iets willen betekenen voor elkaar, dat is PRACTICE WHAT YOU PREACH in navolging van die Man van Nazareth. Het uitdragen van Zijn ideaal binnen en buiten de muren van de Jongerenkerk binnen de mogelijkheden die we hebben, DAT is onze bestaansgrond. Dat is waarom Leo Brueren ooit aan de Jongerenkerk begon. Mogen wij dat in dit 53ste seizoen weer proberen waar te maken.

Allen een goed en mooi 53ste seizoen toegewenst.

Hub van den Bosch

Vredesweek 2017

Dromen durven delen

Dat is het motto van de dialoogtafel die het Blariacumcollege samen met de Dialoogwerkgroep in Venlo in de landelijke Vredesweek (16 t/m 24 sept.) organiseert. De dialoog is een landelijk initiatief en jaarlijks wisselen ongeveer 25.000 Nederlanders aan dialoogtafels hun ervaringen, ideeën en dromen uit.

In een tijd van groeiende verdeeldheid kun je ook op zoek naar jouw verbeeldingskracht. Daardoor ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen en nieuwe krijgen de ruimte. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen. Om samen te zoeken naar wat je met anderen verbindt in plaats van verdeelt. Een wereld waarin plaats is voor iedereen. Geïnteresseerden kunnen met leerlingen van het college in dialoog over het thema. U wordt daarvoor van harte uitgenodigd op

Dinsdag 19 september



Om 14.30 uur halen we het Vredeslicht op bij het monument in het Julianapark (achter het Limburgs Museum). We willen deze dialoog voeden met het vuur van de Vredesvlam die dagelijks in Venlo brandt. Aansluitend vertrekken we naar het Blariacumcollege waar we deelnemen aan de dialoogtafel.

Van 16.00 tot 18.00 uur zal de dialoogtafel plaatsvinden in het Blariacumcollege aan de Drie Decembersingel 40 te Blerick.

Aan deelname zijn verder geen kosten verbonden. U kunt op wens wel meteen aansluitend

deelnemen aan de maaltijd (18.00 uur) in Resto VanHarte (in het Blariacumcollege). Kosten daar voor zijn € 7,-. Wilt u dit bij aanmelden even aangeven. Er is (buiten de leerlingen) beperkt plaats (plm.35 personen). Dus wees er snel bij.

Info via:

Marieke van Heijst, directiesecretaresse Blariacumcollege tel. 077-3590207
Hub van den Bosch / Piet Linders, Stichting 't Groenewold / 077- 3546689

Aanmelden (deelname en evt. maaltijd) via:

Marieke van Heijst, *directiesecretaresse Blariacumcollege*
E-mail: mvheijst@ogvo.nl Telefoon: 077-3590207



BLARIACUMCOLLEGE

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

VREDESWEEK 2017

Dromen durven delen



Dinsdag 19 september

**De verbeeldingskracht van dromen
kan bruggen helpen bouwen...**

**Start 14.30 uur Monument Wereldvredesvlam
(Julianapark)**

**16.00 uur Dialoogtafels met leerlingen
van het Blariacumcollege (Drie Decembersingel 40)**

18.00 uur Maaltijd Resto VanHarte

Aanmelden en info via:

Marieke van Heijst, directiesecretaresse Blariacumcollege tel. 077-3590207
Hub van den Bosch / Piet Linders, Stichting 't Groenewold tel. 077- 3546689

www.stichtinggroenewold.nl

Stel je voor!

*kom los!
laat je meevoeren
op de golven van
je verlangen*

*verwonder je
opnieuw als toen*

*spiegel je
in een ander
en lach*

*open je!
laat je meevaren
op de golven van
je verbeelding*

*stel je voor
een stad
waar het altijd dag blijft
bruggen niet meer nodig zijn
vloeiende rotondes
met duurzaam licht op groen
cirkelend om een fontein
met helder stromend water*

*alles een speelterrein
zonder hekken
waar gespeeld wordt
door jong en oud
zwart en blank
en noem maar op ...
waar gegeten en gedronken wordt
gelachen en gehuild
getroost en bemind
en noem maar op ...*

*laat je optillen
uit de rauwe realiteit
laat je meenemen
door je dromen
laat je opnemen
in een wolk
van grote woorden
liefde, recht, vrede
en noem maar op ...*

*stel je voor
dat je meedoet*

Stel je voor!

Sjon Donkers



Pablo Gargallo - "De Profeet" (1933)
Openluchtmuseum Middelheim Antwerpen

Profeet van vrede

Profeten, profetessen,
je hoort ze overal.
Sommigen hebben hun 'waarheid'
al in pacht
en gaan daarbij te keer,
anderen spreken volhardend en zacht

Wat ze zeggen
is geen gemakkelijk geluid,
het schuurt, soms met een
waarschuwend gebaar
en brengt ons in verwarring:
wat kies ik? Wat houd ik voor waar?

Dan komt er een,
die spreekt van vrede
en dan een ander, telkens weer...
Zij vragen ons om op te staan
en samen
– niet morgen maar vandaag –
die moeilijk begaanbare weg
van vrede te gaan.

Felicia Dekkers

Heilige Huisjes Wandeling

Zaterdag

9 september 2017



*Op pad langs nieuwe
vormen van (samen-)werken in Venlo*

- Co-factory / Bolwaterstraat 8
- Theaterwerkplaats / Leutherweg 88
- Beleefboerderij de Wielewaal / Leutherweg 218

Start 13.00 uur
't Groenewold
Begijnengang 17 Venlo

Info 't Groenewold 077-3546689



Heilige Huisjes Tocht 9 september 2017

Op pad langs nieuwe vormen van (samen-) werken in Venlo

Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen. Nieuwe ideeën krijgen de ruimte. Zo wordt in je staat gesteld om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Uit die verbinding ontstaan soms verrassende initiatieven.

Op verschillende plaatsen in Venlo zijn zulke proefpolders te vinden. De tocht wil een aantal van die plaatsen bezoeken op:

9 september 13.00 – 17.00 uur

We zijn te gast bij:

Co-factory / Bolwaterstraat 8
Theaterwerkplaats / Leutherweg 88
Beleefboerderij de Wielewaal / Leutherweg 218

Iedereen kan meelopen met de heilige huisjes tocht.

U bent van harte uitgenodigd.

Startpunt: 13.00 uur 't Groenewold Begijnengang 17 Venlo

Verlag Breed Overleg



datum: 2 juli 2017
aanwezig: 45 personen

Op zondag 2 juli was aansluitend aan de dienst in het Voorportaal in de Jongerenkerk een BREED OVERLEG. We begonnen om 11.10 uur.

Bij aanvang komt Hermann Flügggen binnen-gelopen. Hermann en Cory zijn 50 jaar getrouwd. Daarop wordt spontaan een "lang zullen ze leven" ingeluid.

Vervolgens wil iedereen Hermann feliciteren maar met een kwinkslag geeft Gerrie aan toch te willen beginnen.

Verslag:

1: opening door de voorzitter

Om 11.10 uur opent de voorzitter Gerrie Gijsen het Breed Overleg. Fijn dat iedereen er is en met zovelen. We beginnen nu maar want anders is het dadelijk 12.00 uur. We gaan in gesprek met elkaar over zaken die jullie naar voren brengen. En zaken die op de agenda staan.

2: mededelingen vanuit het bestuur m.b.t. financiële zaken

Gerrie geeft aan dat het bestuur langzaam de zaken op een rijtje heeft staan, of zoals zij zegt: op de rol heeft. Gerrie geeft vervolgens het woord aan Jan Lammerse, penningmeester van de Jongerenkerk Venlo.

Jan Lammerse geeft de de cijfers aan over 2016.

De jaarrekening omvat zo'n 47.000,00 euro

De gemeenschap brengt daarvan zo'n 20.000,00 euro bij elkaar met collectes, bijdragen e.d. Via derden is er een bijdrage van 3.000,00 euro.

Het tekort van 24.000,00 euro komt uit de Stichting Vrienden.

Een woord van dank daarvoor aan de Stichting Vrienden ondanks dat die stichting geconfronteerd wordt met een teruglopend aantal donaties.

Jan wil meer aandacht besteden aan het bedenken van nieuwe mogelijkheden voor de Jongerenkerk, bijvoorbeeld om erfenissen of legaten aan de JK op te nemen in een testament. Ook kunnen we meer publiciteit geven aan de

mogelijkheid voor speciale vieringen zoals afscheids- of huwelijksdiensten, die in de Jongerenkerk gehouden kunnen worden. Deze extra diensten zorgen ook voor extra inkomsten.

Alles is erop gericht om het salaris van de pastoraal coördinator, pastor Hub dus, veilig te stellen. Hij is de verbindende factor binnen onze gemeenschap. Geïnteresseerden kunnen het financiële verslag nog nalezen op de website.

Jan geeft aan dat het lukt als we het allemaal zien als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. We staan samen voor de opdracht om handen en voeten te geven aan en het uitdragen van de boodschap van Jezus.

Gerrie geeft vervolgens nog even aan dat er i.v.m. de sloop van het Arsenaal in de komende weken ter bescherming van de Jongerenkerk doeken komen te hangen vanaf het dak naar beneden om de glas in lood ramen te beschermen.

3: mededelingen Werkgroep Fairtrade

Hiervoor krijgt Leo Verbeek van de Werkgroep Fairtrade het woord.

De Werkgroep is drie keer bij elkaar geweest en heeft gekeken naar Fairtrade en de Jongerenkerk Venlo.

We willen niets en niemand iets door de strot duwen, dat vooraf. Dat idee leefde bij mensen NA het vorige Breed Overleg.

We willen kijken wat we kunnen op korte, middellange en lange termijn.

Op korte termijn is gekeken naar fairtrade koffie/thee en papierverbruik en gebruik van schone poetsmiddelen op natuurbasis of ecologische basis.

Voor de koffie en thee is overleg met Martin Huizinga die al aangeeft daar straks iets over te willen zeggen.

Met papierverbruik wordt gekeken naar de hoeveelheid en het soort papier. Dat in relatie tot het meer inzetten en gebruik maken van de beamer.

Op middellange termijn wordt gekeken wat de uitgangspunten van Fairtrade bijv. voor de Solidariteitsmaaltijd kunnen betekenen.

Ook trekken we ons de opmerkingen aan dat de Jongerenkerk zich niet alleen moet richten op fairtrade. De Jongerenkerk is natuurlijk veel meer dan dat.

Ook dat zal steeds meespelen.

Aggie die het gesprek verder zal leiden, krijgt de microfoon van Leo en geeft hem aan Hub.

Met betrekking tot papiergebruik licht Hub toe dat onlangs een paar keer gebruik is gemaakt van de beamer om vieringen te projecteren op het scherm.

Ook is de mening gevraagd van de groepen en mensen, betrokken bij het 'vieren' in de Jongerenkerk in zake minder teksten op papier e.d.

Het werken met de beamer vraagt extra werk. Er is een apart programma om pdf te bewerken en vervolgens om te zetten naar de beamer. Dat kost tijd. Maar de regie onder de viering is een ander aspect. Die komt dan te liggen bij de voorgangers.

Het vele extra werk, maar ook de extra belasting van de voorgangers die de regie hebben in de dienst, hebben binnen het bestuur en het pastoraal team de conclusie doen ontstaan dat dit het doel voorbij schiet.

Hub geeft wel aan dat er voortaan, afgaand op het bezoekersaantal gemiddeld per week, minder boekjes zijn. Gemiddeld komen tussen 50-60 mensen. Nu liggen er elke week 55 boekjes. Dan kan het zijn, zoals vandaag, dat er enkele te weinig zijn. Dan maar samen kijken.

Martin Huizinga:

Martin gaat in op het gebruik van fairtrade koffie. Hij memoreert even dat op initiatief van Hub het koffie drinken op een gegeven moment plaats ging vinden in het Voorportaal en dat was een goed initiatief, gezien hoe het gaat, zo geeft Martin aan.

De besturen van destijds als ook van nu geven aan dat het wel zelfvoorzienend moet zijn qua kosten van koffie, thee, melk en suiker incl. een koekje of stuk cake (koekjes en cake worden vaak gedoneerd door Toos en Hub).

Maar daarnaast worden uit de opbrengst van de koffiebijdrages ook het aankleden van de ruimte en nieuwe lampen betaald, zoals een nieuwe koffiekkan, een waterkoker e.d.

Martin vraagt hoe de mensen de koffie van vanmorgen vinden?

Iedereen geeft aan: 'lekker'. Nou zegt Martin dit is dus fairtrade koffie. En hij wil die best kopen maar Dan moet het wel zelfvoorzienend worden.

De vorige keer is al aangegeven dat koffie drinken geld kost en dat diegenen die de koffie drinken daar ook best een bijdrage aan mogen leveren. De oproep vorige keer heeft twee weken gewerkt!

Daarom doet Martin het voorstel om de stickers op de busjes te verwijderen en te vervangen door: bijdrage koffie 1 euro. Martin geeft aan dat je daarbij een koekje krijgt en soms ook cake of vlaai. Het tweede kopje mag je dan voor de helft van de prijs hebben!

Dat voorstel krijgt een warm applaus! Sommigen zijn al bezig de stickers van de busjes te halen!

Martin geeft aan: waar krijg je voor een 1 euro nu nog een kop koffie en een koekje!

Piet Linders geeft aan dat het goed is om te kijken naar Fairtrade en naar goed omgaan met milieu e.d. maar je moet de lat niet te hoog leggen. Dat werkt niet goed.

Hij vindt ook dat je naar draagkracht moet bijdragen en dat we niet roomser hoeven te zijn dan de paus. We moeten het samen betalen en betaalbaar houden.

Met betrekking tot het papier geeft Piet aan dat het papier dat we gebruiken voor de boekjes op 't Groenewold gecertificeerd papier is met het keurmerk PEFC. Dat keurmerk staat voor natuurlijk verbouwde houtsoorten die een bijdrage leveren aan het milieu.

Op die manier draagt het Groenewold een bijdrage aan behoud van de schepping en Moeder aarde.

Op die manier sluit het aan bij wat Martin doet en zegt. En je kunt natuurlijk ook nog kijken naar nog meer, maar de kosten spelen ook daar een rol.

Paul Tummers: vroeger stonden de vieringen op 1 a4. Kan dat dan niet?

Hub: daar is naar gekeken. Maar dan is het lettertype een stuk kleiner. Maar ook vraagt dat aan de voorgangers iets t.a.v. de teksten. Deze zijn ook toegenomen.

Paul Tummers: kunnen de teksten van de liederen dan niet op de beamer? Dat kan en is een optie die meegenomen wordt.

Dries merkt nog op dat vroeger inderdaad de teksten op 1 a4 stonden maar dat destijds er boekjes waren met de liederen erin. Die stonden NIET op het A4 en iedereen was verplicht om een boekje te kopen.

Belinda Augustin: zij doet een aanbod om eventueel tijd te besteden aan het overtypen van teksten voor de beamer.

Hub: dankt voor het aanbod en zegt het mee te nemen in de werkgroep. Probleem is dat het niet overtypen is, maar bewerken. In het format zetten vanuit het aangeleverde pdf. Dat vraagt tijd en moet altijd snel omdat de viering pas op woensdag en soms pas op donderdag komt.

Vervolgens kunnen we niet zonder boekjes voor voorgangers, assistenten en lectoren, geluidstechnici en koren.

De vraag is of het extra werk hierbij opweegt tegen wat je bereiken wilt. Denk hierbij aan de lat waar Piet het over had: leggen we hierbij niet de lat te hoog t.o.v. wat je bereiken wilt.

Maar nogmaals dank voor het aanbod en wellicht komen we hier nog op terug.

Er komt nog een vraag over de kosten van het papier?

Die bedragen 400,00-500,00 euro per kwartaal.

Piet Linders geeft aan dat 't Groenewold geen Gideonbende is. De kostprijs is een absolute bodemprijs. Die kan echt niet lager. Daarnaast is er ook de service waar we niets voor tellen.

Marianneke Beurskens: wat kost nu het aparte pdf-programma dat gebruikt wordt om teksten om te zetten?

Hub: niets!

4: in gesprek met de gemeenschap

Aggie: zij geeft de microfoon aan Gaugi

Gaugi: zij geeft aan iets heel anders te hebben. Zij zegt: in de hele maatschappij zegt men geen 'u' meer. Maar wij zeggen nog vaak 'U', ook in de Jongerenkerk gebruiken we 'U'. Waarom gaan we niet over op 'jij'?

- *Gerard Linssen:* 'u' en 'jij'. Dat is de discussie over waarden en normen. Daarom geeft hij aan bij 'u' te blijven.
- *Max Görtjes:* Max geeft aan dat op de website nergens het woord 'U' gebruikt wordt. Onze dochter is niet opgevoed met het zeggen van 'u' tegen ons als ouders. 'U' schept afstand.
- *Anneriet van Nieuwenhoven:* mijn ouders hebben we wel altijd met 'u' aangesproken. Dat schept geen afstand naar mening van Anneriet.
- *Piet Linders:* van de aansprektitel ligt Onze Lieve Heer echt niet wakker. Je mag hem aanspreken zoals je wilt. U, Onnoembare hij heeft zoveel namen. Laten we kiezen voor de vele namen die hij heeft. Verder geeft Piet nog aan dat hij a.s. donderdag met Hans Lamboo naar Herman Evers gaat in Deventer. Herman heeft een ernstige oogziekte. Hij neemt aan dat hij namens iedereen Herman de hartelijke groeten en sterkte wensen mag overbrengen. Daar wordt instemmend op geantwoord!
- *Hub:* Hub geeft nog aan dat hij er niet voor is om af te spreken dat we voortaan 'jij' gaan gebruiken. Laat dat over aan de voorgangers en makers van de vieringen. Dat past ook in de pluriformiteit van de Jongerenkerk. Zeg je alleen 'jij' dan moet je ook de evangeliën gaan aanpassen want daarin staat ook u en ik weet niet of we dat moeten willen.

- *Hermann Flüggen*: in Duitsland ligt dit anders. Daar zeggen we bijvoorbeeld Herr oder Frau Bundeskanzler. Daar zit in het aanspreken al dat respect ingesloten. We zijn als mensen evenbeeld van God en van mij mag het rustig 'jij' zijn. Maar in de Duitse taal en in Duitsland ligt dat anders.

5: Rondvraag

Aggie die de microfoon weer ter hand neemt, kijkt rond of er nog vragen zijn.

Hub: b.g.v. het 50-jarig huwelijk overhandigt Hub Hermann bloemen en een fles wijn.

Hermann Flüggen: Hermann geeft aan dat Corry en hij er de volgende week voor zorgen dat er na de viering vlaai is en een drankje ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk. En Martin de kosten voor de koffie en thee zijn voor hen.

Hub: onlangs zijn Hermann en Hub in Grefrath geweest bij de zusters. We hebben daar gesproken over Fairtrade en in de toekomst gaan we hosties gebruiken die gemaakt zijn op milieuvriendelijke manier en de kosten t.o.v. Cobbenhagen zijn gelijk. Dus naar de toekomst ecologische hosties in de Jongerenkerk.

Aggie: Aggie neemt de microfoon over en reageert met 'ik wist niet dat er ecologische hosties zijn?'

Nu er verder geen vragen zijn, geeft ze de microfoon aan Gerrie

6: 11.55 uur: afsluiting door de voorzitter

Gerrie sluit met de opmerking dat het voor het eerst is dat we tijdig afsluiten kunnen en hiermee sluit ze het Breed Overleg af. Dank iedereen voor de bijdrage.

*Verslag:
Hub*

Solidariteitsmaaltijd kiest voor fair trade koffie en thee en milieuvriendelijke groenten

Begin 2017 is in de Jongerenkerk het project gestart om van de Jongerenkerk een Fair Trade Kerk te maken. In dat kader is aan de Solidariteitsmaaltijd de vraag voorgelegd wat haar aandeel daarin kan zijn. In dit artikel doen we verslag van wat we tegenkwamen toen we met deze vraag aan de slag zijn gegaan.

Een voor de hand liggende stap is om voortaan fair trade koffie en thee te kopen. Wij betalen dan iets extra's voor de koffie en thee en het leven van de producenten wint aan kwaliteit. En ook het milieu in die verre landen gaat er op vooruit. Daar zijn we meteen mee gestart. Maar we kopen niet zoveel koffie en thee, ook omdat we die vaak krijgen. Daarom hebben we ons de vraag gesteld: wat kunnen we verder nog doen?

Groene Kerk en rentmeesterschap

Fair trade producten garanderen een goed loon, goede arbeidsomstandigheden en aandacht voor het milieu in ontwikkelingslanden. Het is daarom maar een kleine stap om ook na te denken over hoe het zit met de milieubelasting die we veroorzaken in onze eigen omgeving. Op internet zie je dat Fair Trade Kerk vaak gekoppeld is aan Groene Kerk en rentmeesterschap. Dat gaat over: hoe kun je de aarde verantwoordelijk beheren en haar netjes doorgeven aan onze kinderen. Na het klimaatakkoord van 2015 wordt dat vertaald naar: Hoeveel CO2 uitstoot veroorzaken wij direct of indirect en hoe kunnen we die uitstoot terugdringen.

De Jongerenkerk is al volop met dit soort dingen bezig. Zo is de verlichting grotendeels vervangen door energiezuinige ledlampen en ook de verwarming van het gebouw is een punt van aandacht geweest in het verleden en is het nog steeds. Voor de Solidariteitsmaaltijd hebben we twee onderwerpen onder de loep genomen: het soort groenten dat we inkopen en het gebruik van wegwerp plastic materialen.

Wegwerpbekers verantwoord?

In het verleden is door de Solidariteitsmaaltijd om praktische redenen gekozen voor het gebruik van plastic borden, bekken, soepkommen en bestek. We kopen de plastic materialen één keer per jaar in en dan zie je om hoeveel plastic dat gaat. Dat voelt niet goed. Ook de kosten van die materialen zijn niet gering: €7 per maaltijd. Alle reden om daar eens goed naar te kijken.

Website Milieucentraal

Op de website van www.milieucentraal.nl is de milieubelasting van het gebruik van porseleinen bekers vergeleken met het gebruik van plastic en papieren wegwerpbekers.

Voor een plastic beker zijn minder energie en grondstoffen nodig om te maken dan een porseleinen mok. Maar een mok gaat duizenden keren mee. Als je de milieubelasting van de productie van een beker verdeelt over alle consumpties, dan blijkt het verschil in milieubelasting tussen plastic en porselein klein te zijn. Doorslaggevend is hoe je met de porseleinen of plastic beker omgaat. Tijdens de levensduur van de mok moet die worden afgewassen. Dat levert milieubelasting op omdat voor de afwas warm water nodig is. Nadat milieubelasting is ontstaan door de productie van wegwerpbekers, komt er geen extra milieubelasting meer bij als de bekers niet worden verbrand maar worden gerecycled (tegenwoordig 90% volgens artikel in NRC). Het blijkt dat de milieubelasting van het afwassen dan vergelijkbaar is met de milieubelasting van wegwerpbekers.

Naast plastic en porselein is er ook nog de papieren beker. Papieren bekers hebben een milieuvriendelijk imago, maar dat is niet terecht. Bij de productie van papieren bekers komen wel minder broeikasgassen vrij. Maar voor het maken van papier zijn bomen nodig en die nemen landbouwgrond in beslag, ook dat is milieubelasting. Als je dat meeneemt hebben papieren bekers geen milieuvoordeel.

Tot slot zijn er ook nog 'biologisch afbreekbare' bekers. Aanbieders beweren dat deze bekers het meest milieuvriendelijk zijn omdat ze kunnen worden gecomposteerd. Echter composteren blijkt maanden te duren en in de praktijk worden de bekers verbrand waardoor het voordeel vervalst.

Conclusie plastic bekers

Volgens de website van Milieudefensie vormt het gebruik van plastic wegwerp materiaal geen extra milieubelasting boven alternatieve mogelijkheden als ze worden recycled en niet worden verbrand.

Groente en milieu

Voor de meeste mensen is het wel duidelijk dat je met het oog op het milieu in de winter beter prei en boerenkool uit de volle grond kunt eten dan paprika of tomaten uit een verwarmde kas. Maar hoe zit dat als je moet kiezen tussen aubergine uit Nederland of sperziebonen uit Marokko?

Bij het beoordelen van de milieubelasting van groenten en fruit spelen drie factoren een hoofdrol: de teeltwijze (verwarmde kas of volle grond), het vervoer (vliegtuig, vrachtauto, schip) en de verpakking. Teelt in een verwarmde kas veroorzaakt aanzienlijk meer uitstoot van CO₂ per kilo product dan teelt in de volle grond. Zo'n

10 procent van al het Nederlandse gasverbruik gaat naar de verwarming van kassen. In toenemende mate wordt in kassen gebruik gemaakt van aardwarmte en warmte-krachtkoppeling. Daardoor neemt de uitstoot van CO₂ sterk af en komen producten als tomaten en komkommers in een betere milieuklasse terecht.

Bederfelijke en kwetsbare producten van een ander continent (asperges, peultjes, zacht fruit) komen vaak per vliegtuig naar Nederland. Dat veroorzaakt veel uitstoot van broeikasgassen. Vervoer per schip is per kilometer het meest klimaatvriendelijk. Daardoor belanden milieuvriendelijk geteelde groente en fruit die helemaal uit Zuid-Amerika per schip naar Nederland komen toch in de gunstigste milieuklasse. De klimaatbelasting van vervoer per vrachtwagen zit per kilometer tussen die van het vliegtuig en het schip in.

Het maken van verpakkingen kost energie en grondstoffen. Het belast daarmee het klimaat. Een verpakking kan daarentegen ook milieuvoordeel hebben: het beschermt producten tegen beschadiging en bederf en voorkomt zo voedselverspilling. Doorgaans is de milieuwinst van het voorkomen van voedselverspilling veel groter dan de milieuschade van een verpakking. Kiezen voor los verkochte groente en fruit levert alleen milieuvoordeel op als je het snel opeet.

Groente- en fruitkalender

Milieu Centraal heeft een groente- en fruitkalender waarop staat wanneer welke soorten in het seizoen zijn en hoe het zit met de milieubelasting. Alle groente en fruit in de kalender heeft een milieuklasse (A tot en met E). Daaraan kun je zien, hoe milieuvriendelijk een bepaalde groente of fruitsoort is ten opzichte van andere soorten. Klasse A is het meest milieuvriendelijk, klasse E het minst. Zie website www.milieucentraal.nl/groente-en-fruitkalender . De groente- en fruitkalender is ook te vinden op de website van de Jongerenkerk. De groentes uit klasse A of B worden aanbevolen op de kalender.

De groente- en fruitkalender geeft ook antwoord op onze vraag, wat een betere keuze is vanuit milieuoogpunt: aubergine uit Nederland of sperziebonen uit Marokko? Dan blijkt dat aubergine uit Nederland uit de verwarmde kas komt en het daarom verliest van de sperziebonen in Marokko die daar in de volle grond worden geteeld en met het schip naar Nederland worden vervoerd. Aubergine die is geteeld in Spanje is wel weer een verantwoorde keuze volgens de kalender.

Bij de Solidariteitsmaaltijd hebben we besloten zoveel mogelijk groente in te kopen volgens de groente- en fruitkalender. Duurzaamheid heeft natuurlijk nog veel meer facetten dan hier aan de orde zijn gekomen. Maar we hebben de eerste stappen op dit pad gezet.

Indrukken uit Taizé, 2017

Al jarenlang organiseert reisbureau Regenbogen wekelijks pendelbussen naar Taizé. Het mooie is dat Taizé al begint in de bus en ook daar zal eindigen.

Ook dit jaar was het een rustige week met 3.000 jongeren en 300 ouderen. Met nieuwe liederen in het Spaans en in het Duits gaf het deze week een speciale kleur, inspiratie. Ook was het deze week wat koel voor Franse begrippen, maar tegelijk ook aangenaam om van de mooie natuur te genieten.

De oecumenische gemeenschap van Taizé trekt nog steeds onverminderd vele duizenden jongeren en ook de Europese en intercontinentale ontmoetingen worden goed voorbereid.

Ook op het vlak van de sociale media wordt veel gedeeld aan foto's, liederen en meditaties. Iedereen vindt wel zijn weg of thuis in Taizé. Ook op dat vlak gaat Taizé met zijn tijd mee.

Mij trof in de verhalen van de jongeren hoe intens zij de stilte-dagen hebben beleefd en hoe intensief zij ook werden begeleid door een broeder of een zuster. Iedere dag een half uur. Ik spreek dan over 15 jongens op een speciale locatie en 22 meisjes op een andere die halverwege de week nog werd vergroot tot 32.

Voor Taizé is deze begeleiding heel belangrijk en ik vermoed dat je geen broeder of zuster wordt zonder zo'n stilte-week. Wat zich eerst in de middagen in de kerk afspeelde, krijgt nu ruimte in speciale huizen. De bezinningsweek voor 18 – 35 jaar (20 – 27 aug. 2017) sluit hier eigenlijk naadloos op aan!

Ook in de dagelijkse bijbelinleidingen krijg je meer zicht op wat er gaande is in Taizé. Zo vertelde br. Matthew dat er na het Jubileumjaar 2015 gekozen is voor een cyclus van drie jaar met als thema's, vreugde – joy, eenvoud – simplicity en barmhartigheid – mercy. Het zijn drie sleutelwoorden in het leven van br. Roger. Barmhartigheid – 2016 laat zich gemakkelijk verbinden met het Jaar van de Barmhartigheid en de icoon in Taizé is er een mooie herinnering aan. Eenvoud, simplicity 2017 tekent de hoop, die in feite is begonnen met de intercontinentale ontmoeting in Benin, waar de armoede zo voelbaar is. Ook treft het je als je nu in Taizé bent hoe daar een groep van 20 vluchtelingen wordt opgevangen en hoe ze juist een themaweek over migratie en vluchtelingen achter de rug hebben. Een broeder vertelde hoe de ervaringen met vluchtelingen zijn roeping hadden opengebrouwen en vernieuwd. Dus Taizé weet wel wat er onder jongeren speelt en nu gaandeweg ook onder vluchtelingen en waar zij mee worstelen. De vier voorstellen voor 2017 hebben niet voor niets de titel: Samen wegen van hoop bewandelen!

Intussen is El Abioth voor de zeer ouderen en kwetsbaren uitgebreid en vernieuwd naar de regels van deze tijd. En ook heeft de oude Romaanse kerk van Taizé een

grondige restauratie ondergaan. Wat je eerst nog voelde – hier is alles begonnen, heeft nu iets van een zeer verlicht kerkje – heldere muren en voor de winter ook een vloerverwarming gekregen.

In de winkel, L' Exposition, vind je mooie boeken over inleidingen in het Jubileumjaar - een beauty - en ook een boek over de spiritualiteit en theologie die Taizé wil uitdragen. Vooral br. Richard is hiervoor verantwoordelijk. Ook de kleine Cahiers de Taizé geven reflecties over actuele of bijbelse thema's. Zo is er ook een nieuw boek van br. John waarin hij de brug slaat tussen Goede Vrijdag en de Verrijzenis die iedere week met de jongeren wordt gevierd.

Taizé is naast een plek voor gebed, verdieping en ontmoeting ook een plek van onverwachte ontmoetingen. Jongeren die je kent van een Europese ontmoeting in Rotterdam 2010 bijv., maar ook nieuwe ontmoetingen reiken zich aan. Dit geeft in gespreksgroepen bijv. bij de ouderen de mogelijkheid om te spreken over hoe ga je om met vluchtelingen en migranten of hoe met de Brexit. De verhalen komen uit ervaringen uit het dagelijks leven van veelal Europeanen en dit geeft een verrijkend perspectief! Dit sluit eigenlijk ook aan op de vier voorstellen voor 2017 om de solidariteit met elkaar ook te vertalen naar het dagelijks leven.

Het bekende lied Bless the Lord wordt tegenwoordig in het Chinees gezongen om niet alleen Eurocentric te zingen en de Aziaten tegemoet te komen. Twee nieuwe liederen inspireerden ons:

‘Despierta, tú que duermes! Levántate de entre los muertos,
y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará.

Despierta, tú que duermes! Levántate de entre los muertos,
Y Cristo te alumbrará. Alleluja. *Ef. 5,14*

Ontwaak, slaper, sta op uit de doden, en Christus zal over u stralen.

Het Duitse lied heeft als titel: Gib mich ganz zu Eigen dir.

Nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.

Gib alles mir, was mich fördert zu dir.

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu Eigen dir.

Nicolaas von Flüe (1417 – 1487) 600 jaar!

Dit brengt mij ook bij de a.s. Europese ontmoeting in Basel van 28 dec. tot 1 jan. 2018, die georganiseerd wordt vanuit de drie omliggende landen om zo een teken van Europese eenheid en verzoening uit te drukken en het sluit ook aan op het Lutherjaar en de erfenis van Calvijn.

Een andere actualiteit is dat twee Nederlandse broeders, br. Sebastiaan en br. Jasper van 12 tot 18 nov. een rondreis maken in Nederland. Op vrijdag 17 nov. 17.30uur zullen zij ook de Paradijkerk in Rotterdam bezoeken.

Wat mij eigenlijk het meest heeft getroffen deze week is, hoe intens jongeren met hun mobiel of phones bezig zijn en daardoor ook minder met elkaar praten. Prieesters niet uitgesloten!

En als laatste: Taizé blijft een frisse bron om zich te herbronnen. Om tot de essentie terug te keren: tot God, tot jezelf, tot je naaste en je gemeenschap.

Met dank! JvD



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

Zelfsturing

leven tegen de stroom in

Het is wel eens goed om in je leven een ongebruikelijke stap te zetten, nl. op korte termijn ergens van afzien ten gunste van een langetermijndoel.

Dit houdt in dat een bewuste beteugeling van impulsen en begeertes juist een mate van vrijheid en zelfsturingsmogelijkheden geeft.

Kijk, als je kinderen leert dat je na een periode van inspanning, bv. ergens voor slagen, beloond wordt met een diploma, dan is er inzet geweest en een beloning is verdiend.

Dit geldt ook voor ons volwassenen, ons gemakzuchtig lichaam weten te dwingen, tot b.v. geen vaatwasser of minder de droger te gebruiken, maar gewoon met de hand afwassen en de was buiten op de lijn.

Je ervaart je zelfsturing meer, waardoor zelfbeheersing de voornaamste voorwaarde is. Dit zijn gewone dingen die in het dagelijkse leven voorkomen.

Een voorbeeld.

Met de warme dagen hadden we flesjes water tekort en Freddy haalde er wat bij. Leo en Freddy zaten met een flesje water en ik met een glas. Later op de dag bekeek ik hoeveel flesjes water er door waren gegaan en ik telde de lege plastic flesjes. De hoeveelheid kon bijna niet meer in de container en ik werd me bewust dat al die flesjes niet milieuvriendelijk waren en ook wat het kost om dagelijks zoveel flesjes water te drinken.

Dat bracht ik eens ter sprake, en nu stappen we over op gewoon kraanwater.

Met douchen, en handen wassen geen flessen zeep meer maar blokken zeep. Dit is goedkoper en je doet er veel langer mee, deze zeep is meer afbreekbaar en milieuvriendelijker.

Maar ik ervaar door dit gewone dagelijkse leven het geluk van een zelfbesturingsleven, want als je goed om je heen kijkt, dan leven we in een verslaafde maatschappij, waaraan we ons niet meer aan kunnen onttrekken. We zijn volledig afhankelijk van de alomtegenwoordige mogelijkheden voor gemak. Voortdurende consumptie, en constante - door de media veroorzaakte - afleiding.

Velen zullen zelfbeheersing beschouwen als een vijand voor het goede leven.

Een goed functionerende zelfbeheersing kan echter een pre voor de kwaliteit van sociale relaties, beroepsmatig succes, gezondheid en je levensverwachtingen zijn.

Misschien zijn er mensen die iemand - die een goede zelfbeheersing heeft - een brave Hendrik of een saai iemand zullen noemen. Dat mag.

Je ervaart ook meer positieve gevoelens en voldoening van je leven.

Je ziet nu in deze tijd ontzettend veel stress en negatieve gevoelens, en dit zijn voortdurende conflicten tussen toegeven of weerstaan van verleidingen. Door een goede zelfbeheersing wordt je minder geconfronteerd met innerlijke conflicten. Dat bespaart je een hoop humeurigheid en het goede gevoel zit in overeenstemming met jezelf.

Mensen denken vaker dat ze belangrijk zijn als ze vrijwilligerswerk doen of zich inzetten voor anderen. Dat is eigenlijk onnodig, je bent vanaf je geboorte al belangrijk, en dat kun je ook zijn als je een gewoon leventje leidt, zonder vakanties, of auto, of een leger vrienden, of vrijwilligerswerk, als maar kunt genieten van de kleine dingen, want die doen het...

Kijk, de dwang van vroeger was gepersonaliseerd.

Je eigen ouders, daarna de docenten, de kerk, hoogleraren en professoren, vervolgens de leidinggevenden op het werk, en tot slot de politieke leiders. Maar in deze goede oude tijd, wist je precies wie je bad guys waren. Dat is nu voorbij, terwijl ik niet kan zeggen dat het ras der patriarchen niet meer bestaat.

De huidige vormen van dwang bestaan uit de verstopte krachten in het werk, werk- prestatie en tijdsdruk, de groeiende onzekerheid van arbeidsplaatsen. Je ziet dat mensen opgebrand raken en de knop niet meer kunnen omzetten en voelen zich volledig opgebrand. Ze zoeken naar een surrogaatbevrediging, naar ongezonde vervangingsmiddelen en die leiden niet tot een blijvende en zeker niet tot een psychische verzadiging.

De behoefte aan surrogaatmiddelen wordt steeds groter en die leiden tot verslaving. Je ziet een verhoogde voedselinname, de consumptie van verslavende genotmiddelen. Er wordt gefraudeerd om aan nog meer geld te komen, want wat we hebben is niet meer genoeg.

Het toegenomen moderne mediagebruik.

In de virtuele ruimte van internet zoeken we vooral twee dingen die ons dagelijks leven onvoldoende biedt. Enerzijds zoeken we naar een continuüm van vermaak en afwisseling, anderzijds verlangen we naar sociale verbondenheid en willen we dat anderen continu interesse voor ons tonen.

Als we het internet vooral voor deze doelen benutten, vergaat het ons als een verslaafde; we zullen het gezochte geluk nooit vinden en zoeken de oplossingen in

een hogere dosis. Het gevolg hiervan is dat in je hersenen de prefrontale cortex - inslaapt en de zelfbeheersing hierdoor verzwakt.

Een typisch gevolg van de verzwakking van de zelfbeheersing is een verhoging van je gewicht, afnemen van de lichamelijke fitheid en een beschadiging van je zelfgevoel en gevoel van eigenwaarde.

Dat vergroot het verlangen naar - toch al ontbrekende - goede gevoelens en verdiept de gapende kloof van onbevredigde behoeften, hetgeen weer een verslavingsdruk achterlaat, hetgeen weer tot hogere surrogaatmiddelen verleidt.

Hier kun je ook onder scharen dat je moet voldoen wat mensen van je verwachten en grenzen aan jezelf stellen is een pre, wil je overleven. De voortdurende blik op de smartphone, het verlangen naar alcohol, tussendoortjes eten, roken en internetten, en velen kunnen niet trouw zijn aan de eigen principes.

In deze tijd van tweeverdieners, hard werken om het hoofd boven water te houden, meedoen aan wat de maatschappij van je vraagt, vakanties, een nieuwe auto, een verbouwing via de TV laten lopen, geld of geen geld.

Elke dag weer opnieuw moeten opstaan, je ziet een groot verlies aan een gezond evenwicht en ze zijn massaal op weg naar een verslaafde samenleving.

Kijk naar Facebook

Na het inloggen op dit sociale netwerk verwachten gebruikers dat ze een betere stemming krijgen. In werkelijkheid blijken ze na het bezoek aan het netwerk zich emotioneel slechter te voelen dan voorheen.

Mensen met een goed functionerende zelfsturing gebruiken internet, smartphones en tv voor concrete, gedefinieerde acties en doelen.

Ze zetten het potentieel van hun prefrontale cortex van hun hersenen in en maken doelbewuste keuzes.

Verslaafden zoeken op hun beeldscherm naar een niet nader gedefinieerd geluk.

Liefdevolle zelfzorg, je innerlijke arts consulteren en met innerlijke arts, bedoel ik de innerlijke basishouding van jezelf.

Die kun je vinden met yoga, Tai chi en meditatie en thuiskomen in de JK kerk.

Een gedisciplineerde levenswijze en het vertrouwen in jezelf is de moeite waard, om aan de verslaafde samenleving te ontsnappen.

Je geluk en nog meer de zin van het leven vindt je niet alleen in de virtuele ruimte van de mediawereld, maar vooral in de reële wereld, in sport, muziek, literatuur, in een leerproces in het genieten van kunst en ambacht en in het onderzoeken van de wereld.

Marianneke Beurskens

te koop aangeboden



Tekening Fons Montens

Fons Montens ontving zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten te Rotterdam, tevens de stad waar hij zijn jeugd doorbracht.

Hij woonde vele jaren in 't Gooi, waar hij zich specialiseerde in het illustreren van romans en gedichten. Hij verzorgde door middel van koper- en houtgravures verschillende bibliofiele uitgaven w.o. 'het Hooglied van Salomo' en de 'Sonnetten van Shakespeare'.

Hij ontving opdrachten van de Vereniging voor de belangen des Boekhandels voor het ontwerpen van affiches en het illustreren van het Boekenweekgeschenk 'De Muze op zee.'

Voor de PTT ontwierp hij in opdracht een serie Rode Kruiszegels.

Naast en na deze vele activiteiten richtte hij zich vooral de laatste jaren op het maken van portretten in olieverf of aquarel, waarbij voor hem als dwingende vereiste gold: een portret behoort een absolute gelijkenis met het model te hebben. Deze portretopdrachten werden hem als regel via foto's verstrekt.

Exposeren deed hij in het Stedelijk Museum te Amsterdam, het Internationaal Cultureel Centrum te Amsterdam en in verschillende particuliere galeries w.o. Kunstzaal van Lier. Vanaf 1967 woonde hij in Venlo.

Zo leerde hij ook Leo Brueren kennen. Voor de Jongerenkerk Venlo maakte Fons Montens o.a. de Kruisweg welke nog steeds in de Jongerenkerk hangt.

De afbeelding die we 'bij opbod te koop aanbieden' is van de hand van Fons Montens en door hem gesigneerd. Ze komt uit de erfenis van de zus van Leo Brueren, Nelly Brueren, die deze gravure van Fons Montens cadeau gekregen heeft.

Mocht je interesse hebben, doe dan een bod middels een mailtje naar: Jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of ja-la13@kpnmail.nl

De sluitingsdatum is 30 september 2017.

Koffie opbrengsten JK Venlo



Fairtrade koffie in JK Venlo

Op het laatste Breed Overleg heeft Martin aangegeven dat hij best Fairtrade koffie wil kopen met het keurmerk van Max Havelaar. Daartoe zijn de stickers op de busjes aangepast. De laatste weken is de opbrengst van de busjes geweest zoals te zien is in de bovenstaande grafiek.

We zullen middels een grafiek in iedere JK Jouw kerk aangeven hoe die ontwikkeling zich voortzet in de komende maanden.

TER INSPIRATIE

Spijt is het verlangen om het verleden te veranderen.
Angst is het verlangen om de toekomst te controleren.
Vrede is de overgave aan het Nu. - *Jeff Foster*

De problemen van morgen neem je niet weg door je zorgen te maken.
Wat je wegneemt is de rust van vandaag. - *Randy Armstrong*

Ik denk,
dus ik ben in de war. - *De Tao van Poe*

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 16 september 2017 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.**

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de grote belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers: Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

*Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet, Marjo Bongers*

OVER VREDE

Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt. - *Toon Hermans*

Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg. - *Mahatma Ghandi*

Waar onwetendheid heerst is ware vrede onmogelijk. - *Dalai Lama*

Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd, een geestesstemming, het is de dispositie voor goede daden, vertrouwen en recht. - *Spinoza*

Een groot deel van de vrede bestaat erin de vrede van harte te willen. - *Erasmus*

Vrede is niet zozeer een doel ver weg in de toekomst, maar een middel waarmee we dat doel kunnen bereiken. - *Martin Luther King*

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark

voor projecten

ver van huis en heel dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794

of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 24 september 2017.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 15 september aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl