

# JK

# JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
van de Jongerenkerk Venlo  
januari 2018



# 2018

# inhoud

01. Agenda januari - februari 2018
02. Vieringen januari - februari 2018
03. Verjaardagen in januari
04. Uitnodiging Nieuwjaarsontmoeting
06. Nieuwjaar
07. Een deur
08. De lamp hangt scheef  
Solidaridad
09. Ter introspectie aanbevolen
10. Opbrengst koffiebusjes
11. Samen ontbijten
12. Gedachten bij oud en nieuw
13. Dankbaar

achterpagina: praktische informatie



# agenda jan. - feb. 2018

## januari 2018

- 01 **11.00 u. (!)** viering van Nieuwjaarsdag  
07 10.00 u. JK-zondagviering  
07 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting *(tot 13.00 u.)*  
10 19.15 u. gebedsdienst in Taizé-stijl  
14 10.00 u. JK-zondagviering  
15 19.00 u. Gezamenlijk overleg JK Bestuur en Pastoraal Team  
21 10.00 u. JK-zondagviering  
22 16.30 u. overleg Pastoraal Team *(tot 18.00 u.)*  
23 19.30 u. vergadering Bestuur JK *(tot 21.00 u.)*  
28 10.00 u. JK-zondagviering

## februari 2018

- 04 10.00 u. JK-zondagviering  
11 10.00 u. JK-zondagviering - *Carnavalsviering*  
14 19.00 u. Aswoensdag - gebedsdienst  
18 10.00 u. JK-zondagviering  
19 19.30 u. filmavond in kader van Vastenactie 2018 - *Michaëlkerk*  
21 19.00 u. Overleg werkgroep Fairtrade  
25 10.00 u. JK-zondagviering

### **UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

***vanderLaan***

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141  
(dag en nacht)

# vieringen jan. - feb. 2018

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; M. = muziek/zang

## Maandag 1 januari 2018, 11.00 uur

*Nieuwjaarsdag*

*Viering van breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- L. Marlein Vaessen
- M. JK-koor

## Zondag 7 januari 2018, 10.00 uur

*eucharistieviering*

- V. Pastoraal Team
- A. Leo Verbeek
- M. JK-koor

*aansluitend aan de viering:*

NIEUWJAARSONTMOETING

## woensdag 10 januari 2018, 19.15 uur

*Taizégebed*

- V. Taizégroep

*aansluitend: koffie/thee*

## Zondag 14 januari 2018, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Marjo Bongers
- L. Daniëlle Wipkink
- M. JK-Koor

## Zondag 21 januari 2018, 10.00 uur

*doopviering Ruben Joosten*

- V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
- M. gelegenheidskoor o.l.v. Marianne Scherjon

## Zondag 28 januari 2018, 10.00 uur

*viering van breken en delen*

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts - Kwartén
- M. Ingrid Reinhoud (*harp*)

## Zondag 4 februari 2018, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
- M. JK-koor

## Zondag 11 februari 2018, 10.00 uur

*Vastelaovesviering  
breken en delen*

- V. Truu en Pee
- A. Jocus Toekôms
- M. Zoeë is ut Laeve

## Woensdag 14 februari 2018, 19.00 uur

*Gebedsdienst Aswoensdag*

- V. Hub van den Bosch
- M. Taizéliederen

## Zondag 18 februari 2018, 10.00 uur

*1e zondag Veertigdagentijd  
Viering van breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- L. Max Görtjes
- M. Spirit of Love

Zondag 25 februari 2018, 10.00 uur

2e zondag Veertigdagentijd

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts-Kwarten
- M. fam. Bakokimi



## verjaardagen in januari

- 04 Herman Flüggen - *technische zaken*
- 07 Charles van Dril - *Triple Quartet*
- 13 Hannie Kort - *Liturgieoverleg, Werkgroep Liturgie*
- 15 Ted Wilders - *JK Big Band trompet*
- 18 Liz van den Brand
- 21 Petra Verhoeckx - *Bloemengroep, kerststal, Triple Quartet*
- 23 Toby Timmermans
- 23 Peter Schreurs
- 30 Arjan Vaessen



**De plek waar Hij geboren wil worden:  
in het hart van de wereld,  
in het hart van alle mensen.**



**hartverwarmende feestdagen  
en een nieuw jaar vol vrede en geluk**

*Het bestuur en de medewerkers  
van de Jongerenkerk Venlo  
wensen eenieder  
een zalig Kerstmis  
en  
een voorspoedig 2018*

*Van harte  
nodigen wij u uit  
voor  
de Nieuwjaarsontmoeting  
op zondag 7 januari 2018  
van 11.00 - 13.00 uur  
in de Jongerenkerk Venlo  
Minderbroedersstraat 1, Venlo*

# nieuwjaar

Alweer een jaar voorbij gegleden. Een jaar met goede en minder goede momenten. Een jaar met hoogte- en dieptepunten. Een jaar met vreugde en verdriet. En al dat wetende beginnen we aan een nieuw jaar.

Gelukkig maar weten we niet wat het ons brengen zal. Niet in ieders persoonlijke leven, niet in onze gemeenschap van de Jongerenkerk. Maar nog met de klanken van Kerstmis in ons hoofd en hopelijk in ons hart spreek ik het vertrouwen uit dat het kerstkind in ons hart geboren is, waar de kerstkaart ons dit jaar toe opriep. En dat gegeven dat het kerstkind in ons hart geboren is, geeft mij het vertrouwen dat wij met vallen en opstaan, de ene keer beter dan de andere keer, er samen in dit nieuwe jaar 2018, weer proberen er het beste van te maken, opdat het voor ieder een goed jaar mag worden.

En met ieder bedoel ik dan ook ieder: mensen binnen maar ook m.n. mensen buiten onze gemeenschap. Mensen die aangewezen zijn op onze solidariteit, op onze hulpvaardigheid, op ons delen wat we zijn en delen wat we hebben. En dat zijn mensen in onze straat, in onze stad of dorp, misschien wel in onze familie en mensen ver weg waar ook ter wereld die op ons een beroep doen.

Maar ook kijkend naar onszelf gun ik eenieder, dat hij zich af en toe ook openstelt voor hulp van mensen om haar of hem heen. Daar waar wij onszelf openstellen voor hulp van anderen, leren we hoe we hulp kunnen geven aan mensen om ons heen. Daar ervaren we dat elkaar helpen weldadig kan zijn.

Mag dat alles ons gegeven zijn in 2018, opdat de liefde van het kerstkind ons in 2018 in staat stelt er samen een goed jaar van te maken, ondanks alles wat er op onze weg komt.

In deze zin wens ik eenieder een ZALIG EN GELUKKIG 2018.

*Hub van den Bosch*



# een deur



In het huis	Een vastberaden deur
In het huis van de mens	Een ruimhartige deur
In herhuisvesten van de mens zit	Een waarachtige deur
In het huis van de mens zit een deur	Een onbaatzuchtige deur
	Een deur met open armen
Een zelfgenoegzame deur	
Een deur die zich schrap zet	Een deur
Een afwachtende deur	Een deur zit
Een schreeuwerige deur	Een deur zit in huis
Een deur die zich kleurt naar de ander	Een deur zit in het huis van de mens
Een angstige deur	In het huis van de mens zit een deur
Een keurende deur	
Een weifelende deur	
Een kierende deur	
Een zachte deur	<i>Marianneke</i>

# de lamp hangt scheef

Wie kent nog de uitdrukking: De lamp hangt scheef ? De uitdrukking is oud en stamt uit de tijd dat we nog alleen maar olielampen hadden. Als het huishoudgeld eens een keer op was en de lamp ging uit bij gebrek aan olie, dan werd de lamp scheef gehangen om het restje olie naar een kant te laten lopen en de pit zo de laatste restjes te laten opzuigen. De uitdrukking werd zo gebruikt om aan te duiden waar armoede was: "Daar hangt de lamp scheef", werd dan gezegd. Nu staat bij ons de paaskaars al een paar weken een beetje scheef. Weet de penningmeester er meer van ????

*Paul*

P.S. Op 3 december staat de kaars weer recht. Een financieel extraatje ?

---



## Solidaridad

*"We zagen onze koffieoogst steeds verder verminderen.*

*Om de oogst te verbeteren zagen we ons genoodzaakt stukken bos te kappen, om nieuwe vruchtbare landbouwgrond te ontginnen. Met mijn familie werkten we het hele jaar rond, voor een steeds kleinere productie."*

### **OPBRENGST ACTIE SOLIDARIDAD**

De opbrengst van de actie Solidaridad in de Adventstijd bedroeg 170,00 euro. Hiervoor hartelijk dank.

*Hub van den Bosch*

# ter introspectie aanbevolen

*“Ter introspectie aanbevolen”...* Met die woorden stuurde mijn schoonvader ons in 1979, dus 39 jaar geleden, een bijdrage van toenmalig pastoor J. Geurts uit Hoensbroek. Ik hoef er niets aan te veranderen; het is vandaag de dag net zo toepasselijk.

*Gerrie Gijsen*

## **DE ANDER**

Je kunt ook persoonlijk bidden tot God, daar heb je geen Kerk voor nodig, zeggen ze.

Je kunt ook gelovig zijn zonder Kerk, zeggen ze.

Het is wonderlijk, dat in een tijd waarin zoveel over SAMEN, over ‘gemeenschap’, over ‘sociaal’ wordt gesproken, ‘ze’ hier plotseling alléén willen zijn. Je kunt ook alléén voetballen - zonder club - maar wie dóet het? En als je eraan begint, hoe gauw verveelt het?

Je kunt ook alleen leren, maar wat is het moeilijk als je geen begeleiding hebt aan wie je iets kunt vragen, of geen stimulans van iemand die je achter de veren zit, of geen medeleerling aan wie je je kunt optrekken!

Je kunt ook alleen ..... och, je kunt álles voor een korte tijd alleen, maar eigenlijk is de mens niet voor het alleen-zijn geschapen. Werken doet hij voor anderen, en meestal ook nog mét anderen. Zijn brood wordt gebakken door anderen. Zijn huis wordt gebouwd door anderen. Zijn vrije tijd wordt gevuld door anderen. Zijn inkomen wordt betaald door anderen en hij moet er een stuk van inlaten voor anderen. Hij wordt verwarmd en verlicht door anderen. En als hij een hobby-hoekje voor zichzelf heeft, dan knutselt hij toch voor anderen, of wil het toch tenminste aan anderen laten zien! En als mensen al eens tot alleen-zijn gedoemd zijn, trachten ze op allerlei manieren anderen op zich te betrekken. Anderen zijn er om mee te lachen en te praten, om je op te beuren en in het goede spoor te houden. Om je aan op te trekken of je door te laten beleren.

En mocht je al eens, als alles meezit, een ogenblik genoeg hebben aan jezelf, wát dan als het eens mis gaat, als het eens niet meer functioneert zoals het moet, als je niet meer kunt zoals je wilt, als de twijfel - de mismoed - je overvalt, of alles tegenzit? Alléén zijn we nergens!

Kinderen hebben volwassenen nodig om geboren te worden en groot te worden. Volwassenen hebben kinderen nodig om een levensdoel of levensvervulling te hebben. Jonge mensen hebben ouderen nodig, omdat ze wel veel alleen kunnen,

maar zo weinig alleen weten. Oude mensen hebben jongeren nodig omdat ze wel veel weten, maar zo weinig alleen kunnen.

We hebben elkaar nodig om het leven te krijgen en het te geven, om het te ontwikkelen en het in te vullen. Zou 'geloven' en 'hopen' dan wél mogelijk zijn zonder ander:

Zonder voorbeelden en medestanders?

Zonder mensen die het je doorgeven en voorleven?

Zonder mensen die je in de arm nemen, of verbeteren naast je doorvechten?

En mocht het ook werkelijk eens even alleen gaan, wat dan als de twijfels komen, of als alles tegenzit, als we eens 'niet meer weten waarheen', of als we ons ergens blind op staren, of op een dood punt zijn aangeland?

Als we God in onszelf alléén konden vinden, had hij niet MEDEMENS hoeven worden, en ons niet de weg hoeven voor te banen.

In mijzelf alleen is Hij ook maar gedeeltelijk en gebrekkig te vinden, want Hij is toch eigenlijk de grote 'Andere'! En als zodanig is Hij alleen maar in 'anderen' te vinden: díe anderen, zonder wie 'ik' eveneens ondenkbaar ben, en zonder levenskansen ben!

*J. Geurts, past. (jan. 1979)*



# samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 20 januari 2018 om 10.00 uur  
bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de grote belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers: Tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95

*Ik zie jullie graag tegemoet!  
Hartelijke groet, Marjo Bongers*

---

Van Laerstraat 27, Blerick  
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464  
tel. 077 - 3735699



## ***Van Hoogstraten Fietsplus***

Alles op het gebied van rijwielen  
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta*

# gedachten bij oud en nieuw

Met oud en nieuw maken we elk jaar weer een magisch moment mee. Als de klok om 12 uur 's nachts slaat, is een oud jaar ten einde en een nieuw jaar al begonnen... Naadloos, zonder pauze, gaan ze in elkaar over; nog geen fractie van een milliseconde zit daartussen. De tijd glijdt verder, geruisloos... en toch willen we dit bijzonder moment niet zomaar laten passeren en dus maken we er een feest van met vuurwerk en de beste wensen. Want we beseffen dat we de tijd niet naar onze hand kunnen zetten, niet kunnen vastzetten of stilleggen. De tijd gaat altijd maar verder. Wij beseffen maar al te goed dat wij als mens 'eindig' zijn in die eindeloos lijkende, steeds voortgaande tijd.

En juist in de tijd..., in die geschiedenis van jaren die gaan en komen, die achter en voor ons liggen, is God onder ons komen wonen als mens onder de mensen. Geboren uit een vrouw, en daarmee is Maria de gezegende onder alle vrouwen. God die van eeuwigheid is, heeft in zijn Zoon Jezus de tijd en dus ook de eindigheid van het leven ervaren. De hulpeloosheid van het baby-zijn, het ontdekken van de wereld als peuter en kleuter. De relaties in een gezin als tiener. De groei naar volwassenheid in de jaren van de puberteit. Het vinden van Zijn levenstaak en die ter harte nemen als volwassene... en daarna.... brak Zijn leven onder de mensen voortijdig af..., stukgeslagen op het kruis... en Hij verdween in het niets van de dood. En toen onverwacht, onverhoopt, verrees Hij uit de dood, brak zo de macht van de tijd en zo leeft Hij nu voor eeuwig...

Eeuwig heeft niets te maken met de tijd. Het zijn geen lange jaren of vele eeuwen. Maar eeuwig wil juist zeggen dat er geen tijd meer is, geen voor of na, geen nu, geen straks of toen... Onbegrijpelijk voor mensen als u en ik, die juist vandaag met oud en nieuw de tijd willen vieren. Ons geloof, dat ons hier met elkaar verbindt, is van die eeuwigheid en verbindt ons met mensen die lang voor ons leefden én de generaties die nog moeten komen.

Oud en nieuw, een magisch moment waarop wij beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde. Een tijdstip waarop we beseffen dat God ons overstijgt én tezelfdertijd ten diepste met ons verbonden is. Onze beste wensen gaan uit naar de toekomst met het vertrouwen dat in die toekomst God even stevig met ons verbonden blijft als Hij toen was en nu is.

*Steven Barberien*

# dankbaar

## liedtekst

Op sommige dagen vergeten we  
om ons heen te kijken.  
Op sommige dagen hebben we geen  
oog  
voor de blijdschap die ons omgeeft.  
We zitten zo gevangen in onszelf  
dat we nemen wanneer we zouden  
moeten geven.

### *refrein:*

We weten hoe het zou kunnen zijn.  
Daar bidden we vanavond voor.  
En op deze dag hopen we  
op wat we nog niet kunnen zien.  
Het is aan ons om te veranderen,  
en zelfs al kunnen we allemaal nog  
meer doen,  
toch is er zoveel om dankbaar voor te  
zijn.

Verder kijken dan ons eigen kringetje.  
Er is zoveel pijn en verdriet.  
Zeggen: "Daar huil ik morgen wel om",  
daar is het veel te laat voor.  
Ieder van ons moet zijn waarheid  
vinden;  
dat had al lang gemoeten.

### *refrein:*

We weten hoe het zou kunnen zijn.  
Daar bidden we vanavond voor.  
En op deze dag hopen we  
op wat we nog niet kunnen zien.  
Het is aan ons om te veranderen,

en zelfs al kunnen we allemaal nog  
meer doen,  
toch is er zoveel om dankbaar voor te  
zijn.

Zelfs met al onze verschillen  
is er een plek  
waar we met elkaar verbonden zijn.  
Elk van ons kan bij ieder ander  
diens licht ontdekken.

We weten hoe het zou kunnen zijn.  
Daar bidden we vanavond voor.  
En op deze dag hopen we  
op wat we nog niet kunnen zien.  
Het is aan ons om te veranderen,  
en ook al is er nog zoveel nodig op de  
wereld,  
toch is er zoveel om dankbaar voor te  
zijn.

*Het lied "Thankful" werd geschreven in  
2014 door Carole Bayer Sager, David  
Foster end Richard Page b.g.v. het  
emeritaat van Ds. Nancy Dunlap  
(Manchester - Missouri - U.S.A.)*

# praktische informatie

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark

*voor projecten*

*ver van huis en heel dichtbij*

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)

webmaster: Max Görtjes

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

## JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 28 januari 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 19 januari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: [mgm.huizinga@telfort.nl](mailto:mgm.huizinga@telfort.nl)