

JK

JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
september 2018

GENERATIES
VOOR VREDE



inhoud

01. Agenda september - oktober 2018
02. Vieringen september - oktober 2018
03. Verjaardagen in september
04. Het 54^e seizoen
05. Nationale Vredesweek 2018
06. Koffie-opbrengsten juni en juli 2018
07. Mijn ziel heeft een hoed
08. Breken en delen
09. Boek van de Gemeenschap
10. Samen film kijken op de vrijdagavond
11. Bewust van je omgeving: schoonmaakactie 25 oktober
12. Samen ontbijten
13. Tentoonstelling in de St. Martinuskerk

achterpagina: praktische informatie



agenda sep. - okt. 2018

september 2018

- 02 10.00 u. JK-zondagviering
04 19.30 u. Vergadering bestuur Stg. JK Venlo
09 10.00 u. JK-zondagviering
10 16.30 u. Vergadering Pastoraal Team
15 *Begin Vredesweek*
16 10.00 u. JK-zondagviering - *2^e vakantieviering*
18 18.00 u. Vergadering Stg. Vrienden van de Jongerenkerk
23 10.00 u. JK-zondagviering - *afsluiting Vredesweek*
27 19.30 Werkgroep FairTrade JK
30 10.00 u. JK-zondagviering

oktober 2018

- 7 10.00 u. JK-zondagviering
14 10.00 u. JK-zondagviering
21 10.00 u. JK-zondagviering - *Wereldmissidag*
28 10.00 u. JK-zondagviering

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

vieringen sep. - okt. 2018

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; 🎵 = muziek/zang

Zondag 2 september 2018, 10.00 uur

Breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie, Bert en Erna
- 🎵 JK-koor

Zondag 9 september 2018, 10.00 uur

Breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- L. Daniëlle Wipkink
- 🎵 JK-koor

Woensdag 12 sept. 2018, 19.15 uur

Taizé-gebedsdienst

- V. Taizé-groep
- 🎵 Samenzang
- Na afloop koffie en thee*

Zondag 16 september 2018, 10.00 uur

Viering in Taizé-stijl

- V. Taizé-groep en Hub
- 🎵 Samenzang Taizéliederen

Zondag 23 september 2018, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Marjo Bongers
- L. Max Görtjes
- 🎵 Vocal Group In the Mood

Zondag 30 september 2018, 10.00 uur

Breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts - Kwartan

- 🎵 Astrid Meijer (*harp*)

Zondag 7 oktober 2018, 10.00 uur

Breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- L. Henneke Roox
- 🎵 JK-koor

Woensdag 10 okt. 2018, 19.15 uur

Taizé-gebedsdienst

- V. Taizé-groep
- 🎵 Samenzang
- Na afloop koffie en thee*

Zondag 14 oktober 2018, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Deken Jos Spee
- A. Marjo Bongers
- L. Daniëlle Wipkink
- 🎵 JK-koor

Zondag 21 oktober 2018, 10.00 uur

Wereldmissdag - Eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Leo Verbeek
- L. Marlein Vaessen
- 🎵 *nog niet bekend*

Zondag 28 oktober 2018, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts-Kwartan
- 🎵 *nog niet bekend*

verjaardagen in september

- 1 sep. Paul Tummers
- 2 sep. Albert de Roos
- 5 sep. Martin Huizinga, *beheerder kerkgebouw*
- 5 sep. Lenie Verhoeckx-Verhaeg, *secretaris bestuur JK/lid JK-koor*
- 8 sep. Aggie van der Plaat, *Pastoraal team/redactie JK Jouw kerk*
- 8 sep. Marcel Salverda, *JK Big Band trompet*
- 18 sep. Noud Linders, *technische zaken JK Venlo*
- 19 sep. Carolien Nijholt, *JK Big Band tenorsax*
- 21 sep. Sofie van den Brand



Over vrede

Als god in alle levende wezens woont, waarom haat je anderen dan? Waarom kijk je dan afkeurend op hen neer? Waarom ben je dan gepikeerd tegenover anderen? Waarom gebruik je harde woorden? Waarom probeer je over anderen te heersen en de baas te spelen? Waarom buit je dwaasheid uit? Is het niet louter onwetendheid? Verkrijg wijsheid en rust in vrede.

Swami Sivananda Sarasvati, Hindoeïstisch spiritueel leider 1887-1963

het 54^e seizoen



Op de dag dat deze JK Jouw kerk verschijnt, begint het 54^{ste} seizoen.

Wat ons dit 54^{ste} seizoen zal brengen aan hoogtepunten, aan mooie activiteiten en bijeenkomsten, aan het vele mooie dat het voor ons in petto heeft naast waarschijnlijk ook momenten van verdriet, tegenslagen en moeilijke momenten, weten we niet. Maar de Jongerenkerk zou de Jongerenkerk niet zijn als we ons daar ook in dit 54^{ste} seizoen niet weer doorheen zullen slaan. En gelukkig maar weten we niet wat ons in het nieuwe seizoen allemaal te wachten staat.

Na een wat rustigere periode waarin iedereen hopelijk weer wat nieuwe energie en inspiratie opgedaan heeft, gaan we vol goede en met frisse moed gewoon aan de slag. En een ding weet ik zeker: we maken SAMEN van dit 54^{ste} seizoen weer een seizoen waarin goede dingen gebeuren.

Dat lukt ons zeker daar waar we het weer gezamenlijk proberen te doen, waar we over kleine wervelingen heen kunnen stappen en allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: die Jongerenkerk te laten zijn zoals ze bedoeld is, een gemeenschap waar mensen zich thuis voelen en zich thuis mogen voelen, waar mensen welkom zijn ongeacht wie ze zijn of wat ze zijn en waar men oog heeft voor de mensen in de knel.

Ik wens ons allen een fijn en inspirerend 54^{ste} seizoen toe.

Hub van den Bosch



Doe mee met de nationale Vredesweek van 15 t/m 23 september 2018

Vrede, het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken moedige mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten. Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samenbrengen.

Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede van PAX, laten we samen met duizenden mensen zien dat het anders kan. In het hele land worden honderden activiteiten georganiseerd: van filmavonden tot festivals, van vieringen tot debatten. Al die lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek.

Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren

Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld. En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen.

Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Impact van oorlog

Door de komst van vluchtelingen zien we opnieuw dat vrede niet vanzelfsprekend is. Oorlogsherinneringen en -trauma's worden vaak van ouder op kind doorgegeven. Luister naar die verhalen, deel ze, tijdens de Vredesweek en daarna. Ook de verhalen van mensen die nog steeds midden in conflict of oorlog leven. Mensen die zich, ondanks het geweld om hen heen, blijven inzetten voor vrede. Met vallen en opstaan. Verhalen verbinden het verleden met het heden en ook mensen onderling.

Doe ook mee:

In de Jongerenkerk zullen we in de vieringen aandacht besteden aan de Vredesweek.

koffie-opbrengsten

juni en juli 2018

Datum	Gebruikers	Contant	p.p. gemiddeld
3-6	36	34,50	0,96
10-6	25	26,00	1,04
17-6	24	19,00	0,79
24-6	23	22,00	0,96
1-7	0		
8-7	40	37	0,93
15-7	19	18,50	0,97
22-7	18	18,50	1,03
29-7	24	22,70	0,95

mijn ziel heeft een hoed

Ik telde mijn jaren en besepte

dat ik minder tijd heb om te leven dan ik tot nu toe heb geleefd.

Ik voel me als een kind dat een pak snoepjes wint: eerst at hij ze met plezier op, maar toen hij zich realiseerde dat er weinig over was, begon hij ze intens te proeven.

Ik heb geen tijd voor eindeloze vergaderingen waarin de statuten, regels, procedures en interne regels worden besproken, wetende dat er niets zal gebeuren.

Ik heb niet langer het geduld om op te staan voor absurde mensen die, ondanks hun chronologische leeftijd, nog niet volwassen zijn geworden.

Mijn tijd is te kort: ik wil de essentie, mijn geest heeft haast.

Ik heb niet zoveel snoep meer in het pakket.

Ik wil naast mensen leven, zeer realistische mensen die weten hoe ze moeten lachen om hun fouten en die niet opgeblazen zijn door hun eigen triomfen en die verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Op deze manier wordt de menselijke waardigheid verdedigd en leven we in waarheid en eerlijkheid. Het zijn de essentiële zaken die het leven nuttig maken.

Ik wil mezelf omringen met mensen die weten hoe ze de harten moeten raken van degenen die met harde slagen van het leven hebben leren groeien met zoete aanrakingen van de ziel.

Ja, ik heb haast. Ik heb haast om te leven met de intensiteit die alleen volwassenheid kan geven.

Ik ben niet van plan om de resterende desserts te verspillen. Ik ben er zeker van dat ze voortreffelijk zijn, veel meer dan die tot nu toe zijn gegeten.

Mijn doel is om het einde tevreden en in vrede met mijn dierbaren en mijn geweten te bereiken.

We hebben twee levens en dat tweede begint wanneer je je realiseert dat je er maar één hebt.

Deze tekst (ingestuurd door Henk Linders) is van Mario de Andrade (San Paolo 1893-1945) Dichter, romanschrijver, essayist en musicoloog.

Een van de grondleggers van het Braziliaanse modernisme

breken en delen

(Dit artikel werd eerder geplaatst in de JK Jouw Kerk van november 2013)

Het is lang geleden, dat we een keer in Tilburg naar de kerk gingen. Het was kort na het Vatikaans Concilie en overal werden pogingen gedaan om de liturgie "bij de tijd" te brengen.

Ook hier, de mis was in een zaaltje, waar het altaar tegen de lange muur stond, zoals nu ook bij ons in de JK. Voor zover ik me herinner, waren de liederen niet bijzonder modern. Hetzelfde trage tempo, zoals we dat in de oude misviering kenden en nog kennen, maar de teksten waren bij de tijd, verzorgd en duidelijk. Wat me wel bijgebleven is: er waren vierkante hosties met een groef over het midden. Bij het uitreiken ervan kreeg telkens om de andere persoon een hostie, reikte die naar zijn buurman die er dan de helft afbrak. Daarna nuttigde iedereen zijn helft. Het kwam er niet op aan, of je je buurman kende of niet, iedereen deed mee.

Soms doen Lies en ik het nog in de dienst. Ik vind het een buitengewoon mooi symbool van BREKEN EN DELEN. Vooral omdat het daar met iedereen gebeurde. Of de dakloze naast je zat of de gepensioneerde arts, het maakte niet uit. Je hebt er ook geen speciale hosties voor nodig. In onze breken-en-delen dienst kan het gewoon.

Ik zou willen, dat dit bij ons ook gebeurde. We zoeken al lang naar goede symbolen in de diensten. Lijkt het U wat? Dan doen we het toch!

Paul

Namens Paul dank aan diegenen die het WEL opgepakt hebben en wellicht vindt het MEER navolging!

boek van de gemeenschap

Elke zondag lezen we uit 'Het Boek van de Gemeenschap' tijdens de vieringen in de Jongerenkerk Venlo. Dat doen we nu al gedurende een aantal jaren. Af en toe schrijven mensen zelf een intentie erin, maar dat kan misschien nog meer zijn. Mocht je als bezoeker en deelnemer aan de vieringen ergens voor willen bidden of speciaal aandacht ergens voor willen vragen, dan kun je dat opschrijven in het Boek van de Gemeenschap VOORAF aan de viering. Uiterlijk de vrijdag VOOR de viering toesturen naar jongerenkerkvenlo@hetnet.nl kan ook, dan neem ik het op in de intenties namens de gemeenschap.

Als je je naam erbij zet en je wilt het zelf ook voorlezen, dan is dat in overleg met de voorganger van die zondag mogelijk. Het gaat om KORTE intenties en GEEN lang verhaal.

Bijvoorbeeld zoals op zondag 12 augustus, toen kort aandacht werd gevraagd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Lombok.

Mocht je dus ergens speciaal aandacht voor willen vragen, een bijzondere intentie hebben of een hartenkreet **MAAK GEBRUIK VAN HET BOEK VAN DE GEMEENSCHAP.**

Hub van den Bosch

Over vrede

Vrede is niet zozeer een doel ver weg in de toekomst, maar een middel waarmee we dat doel kunnen bereiken.

Martin Luther King, Amerikaans predikant 1929-1968

Als iedereen vrede eiste in plaats van een ander televisietoestel, dan zou er vrede zijn.

John Lennon, Brits rockmuzikant 1940-1980

Oorlog: een laffe vlucht uit de problemen van de vrede.

Thomas Mann, Duits auteur en Nobelprijswinnaar literatuur (1929) 1875-1955

Het waardevolste bezit dat je kunt hebben: een open hart.

Het krachtigste wapen dat je kunt zijn: een instrument van vrede.

Carlos Santana, Mexicaans-Amerikaans gitarist en musicus

vrijdagavond samen film kijken

Al een aantal jaren gaat een groep mensen van de Joriskerk 1x per maand met elkaar naar de film in de Nieuwe Scene en wordt er na de film, onder het genot van een drankje en knabbeltje, de film na- en doorgesproken.

IEDEREEN KAN HIERBIJ AANSLUITEN!

Deze filmavonden vinden plaats elke 1^{ste} vrijdag van de maand.

Film kijken in de Nieuwe Scene (Nieuwstraat 13) en de nabespreking vindt plaats in Het Nieuwe Baken (ingang Brouwersplaats).

De kaartjes kosten 8,50 euro (met filmpas 6,50 euro)

Kosten nabespreking: 2 euro.

Opgeven kan via: cox.vanderlugt@home.nl

Gezellig samen film kijken...



schoonmaakactie 27 oktober

Onder het motto "We hebben er schoon genoeg van" gaan de Jongerenkerk, de Protestantse Gemeente, Home Plus en de Wereldwinkel het groen in het Juliana-park, Nolenspark en de groenstrook aan de bebouwde kant van de Koninginnesingel schoonmaken.

Met deze gezamenlijke actie openen we de Fairtrade Week, die van 27 oktober tot 4 november loopt. We komen om 09.30 u. bij elkaar. Deelnemers krijgen daarna detail- informatie over de actie en het verzamelpunt. We maken schoon tot 12.30 u. en sluiten af met een gezamenlijke lunch met lokale en Fairtrade producten.

Onze organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad en willen graag meer samenwerken. Dat doen we al op het gebied van Fairtrade en we willen dat ook graag doen met andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter te maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. We zijn daarin niet uniek. Wereldwijd is er een integrale actie-agenda voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leaders van 193 landen hebben toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren.

Met onze schoonmaakactie dragen we lokaal bij aan doelstelling 11 : Duurzame steden en gemeenschappen, proberen we bewustzijn voor onze omgeving te kweken. We sluiten tevens aan bij acties voor een schone binnenstad, die al genomen worden door de gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en Venlo Partners, de citymarketing organisatie van Venlo. Ook Fair Venlo werkt vanuit de Global Goals en veegt graag mee samen de vloer aan met zwerfvuil. Zij ondersteunen de actie van harte en hebben al toegezegd er via hun eigen kanalen aandacht aan te geven. De gemeente stelt daarnaast de benodigde schoonmaak-materialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen.

Voor wie nog wat inspiratie wil opdoen, kijk vooral eens op Facebook en website van supportervanschoon.nl wat er op die gebied zoal georganiseerd wordt.

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet.

Meehelpen?

Aanmelden vóór 1 oktober via Groenewold / Jongerenkerk jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of via de lijst in de Jongerenkerk Venlo

info@stichtinggroenewold.nl



samen ontbijten

Beste allemaal,

Er zijn twee nieuwe data gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

zaterdag 15 september om 10.

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de grote belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers:

tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee. De totale kosten bedragen € 4,95



*Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet, Marjo Bongers*

Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

Internationale Tentoonstelling
**DE EUCHARISTISCHE
WONDEREN**
VAN DE WERELD

Bedacht en ontworpen door de Dienaar van God *Carlo Acutis*

Sint Martinuskerk, Venlo

26 augustus - 28 oktober

Dagelijks van 10.00 - 16.00 uur, niet op maandag



www.miracolieucaaristici.org

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark

voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
077-3549400
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

JK - Jouv Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouv Kerk verschijnt op zondag 30 september 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 21 september aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hier-naast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.