

The logo consists of the letters 'J' and 'K' in a bold, stylized font. The 'J' is black with a grey shadow behind it, and the 'K' is solid black. They are positioned in the upper left corner of the page.

JK

JOUW KERK

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
november 2018**



inhoud

01. Agenda november - december 2018
02. Vieringen november - december 2018
04. Verjaardagen in november
04. Ter inspiratie
05. Allerheiligen - *Manu Verhulst*
06. Film "After Life" (*in kader van Nacht der Zielen*)
08. Nacht der Zielen - 2 november in Rosarium
10. Allerheiligen/Allerzielen in de JK - 4 november
11. Sterven is ... achterover vallen - *Manu Verhulst*
12. Adventsactie Solidaridad
13. Oproep Kerstkaart 2018
14. Gebed van een ouder wordend iemand - *Teresa van Avila*
15. Opbrengsten koffiebusjes in september
15. Strip: Betaal later
16. Samen ontbijten
17. Goed/leuk om te weten

achterpagina: praktische informatie



agenda nov. - dec. 2018

november 2018

- 1 19.30 u. Film in kader van Nacht der Zielen
- 2 18.30 u. Nacht der Zielen in het Rosarium (tot 19.30 u.)
- 4. 10.00 u. JK-zondagviering - *Allerheiligen/Allerzielen*
- 7 14.30 u. Dialoogtafel in Blariacum (tot 17.30 u.)
- 8 16.30 u. Evaluatie schoonmaakactie (*tot 18.00 u.*)
- 11 10.00 u. JK-zondagviering
- 14 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2019 (*tot 15.30u.*)
- 14 19.15 u. Taizé-gebedsdienst
- 18 10.00 u. JK-zondagviering
- 25 10.00 u. JK-zondagviering - *Christus Koning*
- 30 19.30 u. Bijeenkomst ouders 1^e communicanten 2019 (*tot 21.00 u.*)

december 2018

- 2 10.00 u. JK-zondagviering met Sinterklaas
- 9 10.00 u. JK-zondagviering
- 10 19.00 u. Gez. Overleg JK-Bestuur en Pastoraal Team
- 11 19.30 u. Vergadering Bestuur JK
- 12 19.15 u. Taizé-gebedsdienst
- 16 10.00 u. JK-zondagviering
- 19 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2019 (*tot 15.30u.*)
- 23 10.00 u. JK-zondagviering
- 24 18.00 u. Familie-Kerstviering
- 24 21.30 u. Kerstmuziek: Triple Quartet en JK Big Band
- 24 22.00 u. Kerstnachtviering
- 25 10.00 u. Viering van eerste kerstdag
- 26 10.00 u. Viering van tweede kerstdag
- 30 10.00 u. JK-zondagviering

De viering op nieuwjaarsdag, 1 januari 2019, is zoals gebruikelijk niet om 10 uur maar om 11 uur.

vieringen nov. - dec. 2018

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; ♪ = muziek/zang

Zondag 4 november 2018, 10.00 uur

Allerzielen-Allerheiligen

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- L. Max Görtjes
- ♪ JK-koor

Zondag 11 november 2018, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie, Bert en Erna
- ♪ JK-koor

Woensdag 14 november 2018, 19.15 u.

Taizé-gebedsdienst

- V. Taizé-groep
- ♪ Samenzang

Na afloop koffie en thee

Zondag 18 november 2018, 10.00 uur

viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Marjo Bongers
- L. Daniëlle Wipkink
- ♪ *Jens en Vica*

Zondag 25 november 2018, 10.00 uur

Christus Koning

Viering van breken en delen

- V. Truus v.d. Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meertz-Kwarten
- ♪ *familie Bakokimi*

Zondag 2 december 2018, 10.00 uur

1e zondag Advent - SINTERKLAAS

Viering van breken en delen

- V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d. Bosch
- A. Pieten en communicanten
- ♪ JK-koor

Zondag 9 december 2018, 10.00 uur

2e zondag Advent - Breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
- ♪ JK-koor

Woensdag 12 december 2018, 19.15 u.

Taizégebed

- V. Taizégroep
 - ♪ Samenzang: Taizéliederen
- Aansluitend: koffie en thee*

Zondag 16 december 2018, 10.00 uur

3e zondag Advent

Eucharistie/breken en delen

- V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
- A. Marjo Bongers
- L. Daniëlle Wipkink
- ♪ *Jalouse (zang en instr. muziek)*

Zondag 23 december 2018, 10.00 uur

4e zondag Advent - Breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- L. Max Görtjes
- ♪ *Jens en Vica*

Maandag 24 december 2018

18.00 u.

FAMILIE-KERSTVIERING

- V. Truus v.d. Heijden en Piet Linders
A. kinderen, Henneke en Margriet
♫ Samenzang kerstliederen

21.30 u.

KERSTCONCERT

JK Big Band en Triple Quartet

22.00 u.

KERSTNACHTVIERING

EUCHARISTIE

- V. Piet Giesen en Hub v.d. Bosch
A. Leo Verbeek
L. Max Görtjes
♫ Triple Quartet en JK Big band

Dinsdag 25 december 2018, 10.00 uur

KERSTMIS

Eucharistieviering

- V. Pastoraal Team
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
♫ JK-koor

Woensdag 26 december, 10.00 uur

2e KERSTDAG

Breken en delen

- V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
L. Marlein Vaessen
♫ Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 30 december 2018, 10.00 uur

Breken en delen

- V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Kwartan/Meerts
♫ *nog niet bekend*

Dinsdag 1 januari 2019, 11.00 uur

NIEUWJAARSDAG

BREKEN EN DELEN

- V. Hub van den Bosch
A. Henneke Roox
♫ JK-koor

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

verjaardagen in november

10 november	Bert Kort	<i>Liturgiewerkgroep</i>
10 november	Jill Roulaux	<i>communicant 2017</i>
13 november	Dorotheé Ezendam	lid JK-Koor
13 november	Simon Lague	<i>JK Big Band - basgitaar</i>
24 november	Ans van Zuijlen	
27 november	Marjo Bongers	<i>assistent-lector</i>
30 november	Etty Lahaye	



ter inspiratie

Vanuit het perspectief van de Aarde lijkt de Zon te komen en te gaan, terwijl hij feitelijk altijd aanwezig is.

Vanuit het perspectief van het lichaam en de mind lijkt zo ook bewustzijn iets te zijn dat komt en gaat, terwijl het feitelijk immer aanwezig is. *Rupert Spira*

Waarom krijgen we onze emoties niet onder controle?

Waarom blijven ongewenste gevoelens opkomen?

Simpelweg omdat de tegendelen niet zonder elkaar kunnen.

Als er vreugde is, moet er ook droefenis zijn.

Als er mooi is moet er ook lelijk zijn.

Als er succes is, moet er ook mislukking zijn.

Als er goedkeuring is, moet er ook afwijzing zijn.

Als er kracht is moet er ook zwakte zijn.

De tegendelen houden elkaar in balans, en zolang we ons niet verzetten tegen dit evenwicht, is er geen probleem. *Nin Sheng*

allerheiligen

Vroeger zagen de mensen de wereld als een tranendal en de dood als een bevrijding. Vandaag wordt ons de wereld voorgesteld als een pretpark en de dood als een spelbreker. Van een tranendal naar een pretpark. Die ommekeer in het denken heeft zich in minder dan 100 jaar voltrokken.

Feit is dat we nu onze levenskwaliteit willen opdrijven tot het uiterste: steeds meer comfort, steeds meer meemaken en steeds meer beleven in reizen, in kunst, in sport, in allerlei ontspanningsvormen.

En de dood? Heel hinderlijk, in dat systeem weten we er geen weg mee. En toch, de dood is alom aanwezig in haar vele verschijningsvormen, in ongeluk en ziekte, in rampen en oorlogen. Hij komt soms heel nabij in verwanten en geliefden.

Hij is soms heel dreigend aanwezig in terreur, in een epidemie, in het verkeer. Leven en dood staan diametraal tegenover elkaar. Die twee aan mekaar afmeten, ze dichter bij elkaar brengen, ze met elkaar verzoenen, is een opgave die we niet kunnen ontwijken om tot innerlijke vrede te komen.

In het reine komen met de dood, kun je niet met je verstand alleen. Daarvoor moet je ook kunnen kijken met je hart. Daar is een zeker vertrouwen voor nodig een oervertrouwen dat al wat gebeurt, zin en betekenis heeft.

Daar is geloof en liefde voor nodig. 't Is wonder, maar het evangelie gaat nog een stap verder en zegt: daar is armoede voor nodig, een zeker gemis, armoede aan brood, armoede aan liefde.

Vanuit dat gemis, vanuit het verdriet, vanuit die vernedering zie je duidelijker waar het uiteindelijk op aan komt. dat wij geroepen zijn om thuis te komen bij God, om in Hem te verdwijnen.

Mensen die alles al hebben, die altijd gelijk hebben, die het altijd voor het zeggen hebben, die hebben het veel moeilijker om tot die innerlijke vrede te komen die zowel het leven als de dood aanvaardt.

Het evangelie leert ons gelukkig zijn volgens Gods wil, ook in het aanschijn van de dood. Pas als we geleerd hebben te dood te aanvaarden, verstaan we de kunst om te leven.

Mensen van dat slag, mensen die daartoe in staat zijn, worden heilig genoemd. Heilig wil zeggen toebehorend aan God, levend in God. Het zijn mensen van lang geleden en mensen van heel dichtbij: vader, moeder, broer of zus, verwante of vriend.

Zij blijven ons meer nabij dan we kunnen vermoeden. Laten wij op Allerheiligendag met hen en voor hen bidden.

Manu Verhulst

Film
Nacht der Zielen



donderdag 1 november



Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1)
Aanvang 19.30 uur / entree vrijwillige bijdrage

Nacht der Zielen 2018

DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018, 19.30 uur

FILMAVOND MET DE FILM 'AFTER LIFE'



Op donderdag 1 november 2018, voorafgaande aan de Nacht der Zielen, wordt de film 'After Life' van Hirokazu Koreeda vertoond.

Het verhaal speelt zich af in een tussenstation tussen leven en dood. Hier passeren wekelijks recent overleden personen om, geholpen door gidsen, een moment uit hun leven te kiezen om mee te nemen naar het hierna maals. Deze week zijn 22 mensen overleden.

Van maandag tot zondag is er de gelegenheid een moment te kiezen en om dit vast te leggen op video. De gidsen hebben voorheen nooit een keuze kunnen maken en werken op het tussenstation totdat ze het juiste moment hebben gevonden. Takashi (Arata) en Shion (Oda) zijn twee van deze gidsen. Takashi krijgt de oude

man Ichiro aangewezen en gaat op zoek in zijn herinnering. Shori helpt een tienermeisje om haar herinnering te selecteren.

Van harte nodigen we iedereen uit voor deze film.

Jongerenkerk Venlo
entree: vrije gift

Nacht der Zielen vrijdag 2 nov.2018



Programma met voordracht, muziek en zang

M.m.v. kinderen Martinusschool, Sacred Dance o.l.v. Clara Geurts en koor Jongerenkerk Venlo o.l.v. Dries Verhoeckx

18.30 uur Rosarium Venlo

Stichting Prisma p/a Begijnengang 17 Venlo 077-3546689
www.nachtderzielen.nl



Nacht der Zielen 2018



**VRIJDAG
2 NOVEMBER 2018
18.30 uur**

**THEMA:
"HERFST"**

Op vrijdag 2 november a.s. vindt de 15^e editie plaats van de Nacht der Zielen rondom het thema: 'Herfst'.

De Nacht der Zielen is bedoeld om op eigentijdse wijze stil te staan bij hen die ons ontvallen zijn. We doen dat aan de hand van gesproken woord, muziek, verhalen en rituelen. Zo probeert de Stichting Prisma religie, cultuur en kunst met elkaar te verbinden.

Met de medewerking van vrijwilligers en lokale artiesten willen we op een laagdrempelige wijze mensen bij elkaar brengen om stil te staan bij verlieservaringen en om onze dierbare overledenen te herdenken.

Dit jaar werken we weer samen met omwonenden van het Rosarium en met de Martinusschool in Venlo.

De kinderen zijn nauw betrokken bij het programma o.a. door het maken van blaadjes, waarop mensen een lichtje kunnen plaatsen dat we laten drijven op de vijver in het Rosarium, maar ook door de voordracht van een gedicht.

Er is voor eenieder gelegenheid om een gedachtenislichtje te ontsteken en op het water van de vijver te plaatsen.

Het programma wordt verder ondersteund door de Dansgroep Sacred Dance o.l.v. Clara Geurts en het JK-koor o.l.v. Dries Verhoeckx.

Aansluitend is er koffie en thee in het Rosarium of in de Martinusschool.

**Vrijdag 2 november 2018, 18.30 uur
Rosarium te Venlo
Entree: vrij**

Allerheiligen - Allerzielen

zondag 4 november 2018



Op zondag 4 november zullen we in de viering van breken en delen om 10.00 uur allen gedenken die staan opgeschreven in het Boek van de Gemeenschap en die overleden zijn in de periode van 5 november 2017 tot 4 november 2018.

Voor allen zullen we een licht ontsteken.

Wij nodigen u, als familie van hen die overleden zijn, uit aanwezig te zijn om voor uw dierbare DAT licht te ontsteken.

Met zo'n eenvoudig gebaar willen we, behalve stilstaan bij het verlies van de dierbare, ook om kracht en steun vragen voor u en allen die achterbleven en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven, een leven zonder hen die gestorven zijn.

Allen van harte welkom in deze toch altijd speciale viering.

sterven is ... achterover vallen

Al slaagt de mens er in
zijn hand te leggen op het leven,
te spelen met de chromosomen
als met de legoblokjes
uit de toverdoos.

Al kan de mens nu
de geheimen van de stof ontraadselen
en de sterren tellen
en eigenmachtig doen
alsof hij heer en meester is
over leven en be-erven.

Toch komt voor ieder mens
het ogenblik van sterven,
het allerlaatst' moment
dat hij achterwaarts zal vallen
zonder steun en zonder reling
met niets dan niets
onder zich en achter zich.

Zult Gij dan gereed staan God
om mij op te vangen
met diezelfde warme handen
die mij eens
tot leven hebben geboetseerd ?

Wordt het vallen dan omhelzing,
onstuimig spelen op de grens
van tijd en eeuwigheid ?

Mag ik dan
dit land van vlees en bloed verlaten,
naar het land van geest en stilte gaan ?

Zal ik dan in jouw gezicht
uitbundig lachen
om de dwaasheid van mijn zonden
en mijn redeloze angst ?

Voorbij het zoeken en het vragen
en het dolen in het duister.

Als Gij mij opvangt, God ...
zal ik voorgoed beseffen
dat gij mijn Vader zijt,
die speelt en stoeit en lacht
met al mijn angsten en begeren,
dat Gij, Algrote, vreugde vindt
in mijn klein bestaan.

Dan mag ik roekeloos in U verdwijnen,
niets dan adem in uw adem,
een prille ademtocht in U
die niets dan verte zijt.

Manu Verhulst

adventsactie Solidaridad

Houdt u ook zo van chocola? De meeste mensen vinden het heerlijk, daarom stijgt de vraag naar cacao explosief. Cacaoboeren in Ghana werken keihard om ons van die chocolade te voorzien. Maar de cacaoproductie loopt terug en veel boeren leven in bittere armoede. Om te zorgen dat deze en volgende generaties kunnen blijven genieten van chocolade, werkt Solidaridad samen met jonge cacaoboeren aan een duurzame toekomst.

De chocoladekloof

Terwijl de vraag naar cacao en chocolade elk jaar groeit, daalt de productie. Boeren leven in armoede. Hun oogst vermindert door het gebruik van traditionele landbouwmethoden, waarmee de grond volledig wordt uitgeput.

Een toekomst als cacaoboer? Dat zien veel Ghanese jongeren niet zitten. Zij trekken naar de steden, waar vaak werkloosheid en een onwaardig bestaan op hen wacht.

Het platteland loopt leeg en de cacaoproductie neemt verder af. Solidaridad en haar partners veranderen deze uitzichtloze situatie met het MASO-programma in een geweldige kans voor Ghana's volgende generatie.

MASO-programma tilt jonge cacaoboeren op

Met het MASO-programma werkt Solidaridad aan de toekomst van cacaoteelt en van Ghanese jongeren. MASO betekent 'optillen' in de lokale taal Akan.

Met het MASO-programma maken we de volgende generatie cacaoboeren weer enthousiast. We leiden jonge onafhankelijke cacaoboeren op, die leren meer cacao te produceren op een milieuvriendelijke manier. Zij werken zo aan een menswaardig bestaan en leren een leiderschapsrol vervullen in hun gemeenschap.

Steun ook dit jaar onze campagne!

Vorig jaar leidde uw inzet voor onze koffiecampaagne tot de fantastische opbrengst van meer dan €50.000,-. Hartelijk dank daarvoor. Dit bedrag zetten we in om ons koffieprogramma uit te breiden in Mexico en Peru zodat we nog meer koffieboeren kunnen helpen een eerlijk inkomen te verdienen voor hun gezin.

Ondersteun de nieuwe generatie jonge cacaoboeren en help hen te bouwen aan de toekomst van chocola in Ghana.

Als Jongerenkerk Venlo willen we deze actie van Solidaridad van harte ondersteunen gedurende de Adventstijd.

oproep kerstkaart 2018



Nog twee maanden dan is het weer Kerstmis. De Jongerenkerk Venlo maakt elk jaar een nieuwe KERSTKAART om te sturen naar relaties en sponsors van de Jongerenkerk.

WIE HEEFT EEN IDEE VOOR EEN NIEUWE KERSTKAART?

Tot 18 november kunnen ideeën voor een nieuwe kerstkaart ingeleverd worden via de mail bij Hub via jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

In de JK Jouw kerk van december zal het ontwerp dan te zien zijn.

DUS: heb je een idee, stuur het in en alvast bedankt!

gebed van een ouder wordend iemand

Heer, Je weet beter dan ik dat ik iedere dag ouder word
en op een dag helemaal oud ben.
Behoed me voor de inbeelding bij iedere gelegenheid
en bij ieder onderwerp commentaar te moeten leveren.
Maak mij vrij van het idee mij te moeten bemoeien met andermans zaken.
Leer mij na te denken zonder te piekeren
en te helpen zonder mijn wil op te leggen.
Behoed mij ervoor om in eindeloze details te verzinken.
Geef mij vleugels om vlug tot de point te komen.
In de loop der jaren heb ik een schat aan ervaring en wijsheid vergaard;
het is wel jammer dat ik die niet met iedereen kan delen.
Maar Je begrijpt, Heer, dat ik enkele mensen te vriend wil houden.
Leer mij te zwijgen over mijn ziektes en gebreken.
Het worden er steeds meer en de verleiding om ze allemaal te beschrijven
groeit van jaar tot jaar.
Ik durf Je niet te vragen om de gave
om met plezier naar de ziekteverhalen van anderen te kunnen luisteren.
Maar leer mij om ze met geduld te verdragen.
Ik durf Je ook niet om een beter geheugen te vragen,
alleen om wat meer bescheidenheid en wat minder zelfverzekerdheid
als mijn herinneringen niet meer met die van anderen overeenstemmen.
Leer mij de wonderbaarlijke wijsheid dat ook ik me kan vergissen.
Maak van mij een zo aardig mogelijk mens.
Help me om enigermate mild te blijven.
Ik heb niet de ambitie om een heilige te worden
- het is best moeilijk om met heiligen om te gaan -
maar met een oude, sacherijnige kniesoor zet de duivel een kroon op zijn werk.
Maak me medelevend maar niet sentimenteel,
hulpvaardig maar niet opdringerig.
Leer mij bij mijn medemensen onverwachte talenten te ontdekken
en geef mij, Heer, de mooie gave om er ook over te praten...

toegeschreven aan Teresa van Avila (1515 - 1582)

koffie-opbrengsten

september 2018

opgemaakt: 3-10-2018

Martin Huizinga

Datum	Gebruikers	Contant	p.p. gemiddeld
2-9	34	36,-	1,06
9-9	36	34,-	0,95
16-9	18	19,-	1,06
23-9	16	16,50	1,03
30-9	24	26,-	1,08

strip: Anton Dingeman
Pieter Geenen



samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 17 november om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden, uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

In verband met de grote belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te melden bij Marjo Bongers:

tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en drie kopjes koffie of thee. De totale kosten bedragen € 4,95

*Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet, Marjo Bongers*

**Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen**

**tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699**



Van Hoogstraten Fietsplus

**Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta**

goed/leuk om te weten



Sintermerte Venlo/Blerick

Tijdens het feest van Sint Maarten, in de omgeving beter bekend als Sintermêrte, zijn alle kinderen uit Venlo en Blerick in de weer met hun lampionnetje.

Het spel van Sint Maarten wordt kort in én voor de kerk gespeeld. Na het kort samenzijn vertrekt het gezelschap in een optocht naar het Sint Maartensvuur. Hier krijgen alle kinderen een oliebol en wordt het vuur aangestoken door een afgevaardigde van Gemeente Venlo. Iedereen is

van harte uitgenodigd om deze warme traditie bij te wonen.

Blerick 3 november

Het spel van Sint Maarten start om 17.15 uur in én voor de St. Antoniuskerk. Sint Maarten steekt samen met de kinderen de lampionnetjes aan en lopen vervolgens gezamenlijk om 17.40 uur in een optocht naar het Lambertusplein. Het Sint Maartensvuur wordt rond 18.15 uur ontstoken.

Venlo 4 november

Het spel van Sint Maarten start om 17.00 uur in én voor de St. Martinuskerk. Sint Maarten steekt samen met de kinderen de lampionnetjes aan en lopen vervolgens gezamenlijk om 17.30 uur in een optocht naar het Mgr. Nolensplein. Het Sint Maartensvuur wordt rond 18.00 uur aangestoken.

November: Dit is een van de bijzonder gevaarlijke maanden om te beleggen in aandelen. Andere gevaarlijke maanden zijn juli, januari, september, april, oktober, mei, maart, juni, december, augustus en februari. *Mark Twain (1835-1910)*

Je hebt er bijzonder veel plezier van als je de fouten waaruit je wat kan leren, vroeg in je leven kunt maken. *Winston Churchill (1874-1965)*

Een machine kan het werk doen van vijftig gewone mensen. Geen enkele machine kan het werk doen van één bijzonder mens. *Elbert Hubbard (1859-1915)*

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark

voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
077-3549400
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 25 november 2018.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 16 november aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.