

JK **JOUW KERK**

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
januari 2019**



inhoud

01. Agenda januari - februari 2019
02. Vieringen januari - februari 2019
03. Verjaardagen in januari
04. Nieuwjaarswens en uitnodiging voor de Nieuwjaarsontmoeting
05. Nieuwjaar 2019
06. Presentatieviering eerste communicanten - 27 januari 2019
07. Geslaagde start van de advent en Sinterklaasviering
08. Vervoer van en naar de Jongerenkerk op zondagmorgen
09. Inspirerende gedachten rond nieuwjaar
11. Koffie-opbrengsten
Samen ontbijten
12. De "kribbale" infectie
14. Praktische informatie



agenda dec. 2018 - jan. 2019

januari 2019

- 1 11.00 u. Viering b.g.v. Nieuwjaar (let wel om 11 uur !)
- 6 10.00 u. JK-zondagviering
- 6 11.00 u. Nieuwjaars-ontmoeting (tot 13.00 u.)
- 9 19.15 u. Taizé-gebedsdienst
- 13 10.00 u. JK-zondagviering
- 17 19.30 u. Bijeenkomst werkgroep Fairtrade
- 20 10.00 u. JK-zondagviering
- 23 13.30 u. bijeenkomst communicanten (*tot 15.30 u.*)
- 27 10.00 u. JK-zondagviering waarin de communicanten zich voorstellen
- 28 16.30 u. Vergadering samenwerkingsverband JK, Joriskerk, FairVenlo, Wereldwinkel e.a.
- 28 19.30 u. Bestuursvergadering Stg. JK

februari 2019

- 3 10.00 u. JK-zondagviering
- 10 10.00 u. JK-zondagviering
- 10 11.00 u. BREED OVERLEG
- 13 19.15 u. Taizé-gebedsdienst
- 17 10.00 u. JK-zondagviering
- 20 13.30 u. Bijeenkomst communicanten (*tot 15.30 u.*)
- 24 10.00 u. JK-zondagviering
- 27 16.30 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK

vieringen dec. 2018 - jan. 2019

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; 🎵 = muziek/zang

Dinsdag 1 januari 2019, 11.00 uur

NIEUWJAARSDAG

Breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Henneke Roox
- 🎵 JK-koor

Zondag 6 januari 2019, 10.00 uur

Eucharistieviering of Breken en delen

- V. Pastoraal Team
- A. Peter Verhoeckx
- L. Max Görtjes
- 🎵 JK-koor

Aansluitend:

NIEUWJAARSONTMOETING

Woensdag 9 januari 2019, 19.15 uur

Taizégebed

- V. Taizégroep JK
- 🎵 samenzang Taizéliederen
- Aansluitend: koffie en thee*

Zondag 13 januari 2019, 10.00 uur

Breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Leo Verbeek
- L. Henneke Roox
- 🎵 Astrid Meijer (*harp*)

Zondag 20 januari 2019, 10.00 uur

Breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Marjo Bongers
- L. Daniëlle Wipkink
- 🎵 Piet Hegger

Zondag 27 januari 2019, 10.00 uur

VOORSTELLINGSVIERING

COMMUNICANTEN 2019

Viering van breken en delen

- V. Truus v.d. Heijden en Hub van den Bosch
- A. communicanten 2019
- L. Henneke en Margriet
- 🎵 *Animo Belfeld*

Zondag 3 februari 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- L. Marjo Bongers
- 🎵 JK-koor

Zondag 10 februari 2019, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

- V. Taizégroep
- 🎵 Taizégroep en samenzang

Woensdag 13 februari 2019, 19.15 uur

Taizégebed

- V. Taizégroep JK
- 🎵 samenzang Taizéliederen
- Aansluitend: koffie en thee*

Zondag 17 februari 2019, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Leo Verbeek
- L. Daniëlle Wipkink
- 🎵 JK Koor

Zondag 24 februari 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts-Kwarten
- ♪ Familie Bakokimi



verjaardagen in januari

4 januari:	Herman Flüggen	<i>technische zaken</i>
7 januari:	Charles van Dril	<i>Triple Quartet</i>
13 januari:	Hannie Kort	<i>Prisma/liturgie overleg, werkgroep liturgie</i>
15 januari	Ted Wilders	<i>JK Big Band, trompet</i>
18 januari:	Liz van den Brand	
21 januari:	Petra Verhoeckx	<i>Bloemengroep, kerststal</i>
23 januari	Toby Timmermans	
23 januari	Peter Schreurs	



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta



*Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
wensen eenieder
een voorspoedig 2019*

*Van harte nodigen wij u uit
voor de Nieuwjaarsontmoeting
zondag 6 januari 2019
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1*



2019

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en uitdagingen staat voor de deur.

We weten niet wat het ons zal brengen aan goede momenten, aan droeve momenten en aan voorspoed en tegenslagen in ieders persoonlijke leven, binnen onze gemeenschap.

Wat we natuurlijk allemaal hopen is dat het ons goed mag gaan. Dat er veel geluk, liefde, saamhorigheid en verbondenheid mag zijn binnen onze families, binnen onze gemeenschap en vanuit onze gemeenschap met de wereld om ons heen. Maar dat is niet vanzelfsprekend en daar kunnen we zelf ook ons steentje aan bijdragen. Sterker nog: als wij ons steentje er niet zelf aan bijdragen gebeurt er niets. Misschien is dat wel onze grootste opgave in het nieuwe jaar als Jongerenkerk: om steeds meer de weg naar buiten te zoeken, de verbinding te zoeken met mensen om ons heen. In 2018 hebben we dat geprobeerd en gedaan met bijvoorbeeld de 'opschoonactie' op 27 oktober. Daarin waren veel partijen die met ons samen werkten aan zoiets eenvoudigs als een 'opschoonactie'. In 2019 gaan we dat opnieuw oppakken en een vervolg geven en wellicht nog meer uitbouwen, o.a. met Joriskerk, Wijkcomité Binnenstad, jongeren van HomePlus, Wereldwinkel, 't Groenewold, FairVenlo en andere partners. Zo willen we de Jongerenkerk steeds meer uitdragen naar buiten en samenwerken met vele partijen in de stad.

Daarnaast blijven we ook kijken hoe we in de Jongerenkerk stappen kunnen zetten m.b.t. het samen vieren, het samen met de gemeenschap initiatieven oppakken die van belang zijn voor de onderlinge band.

Zo ligt er weer een opgave voor eenieder in dat nieuwe jaar, dat bij het verschijnen van deze eerste JK Jouw Kerk van het nieuwe jaar op aanbreken staat.

Daar waar we het samen doen, daar waar we samen onze beste beentje voorzetten, daar waar we elkaar dragen, respecteren en waarderen om wie iemand is en wat iemand doet, kunnen we ook van dat nieuwe jaar weer iets moois gaan maken.

Dank voor al jullie inzet en betrokkenheid in 2018. Maak er een mooie jaarwisseling van en ik wens een ieder een Zelig en Gezond 2019.

Hub van den Bosch

presentatieviering communicanten 2019

zondag 27 januari 2017

Op zondag 27 januari 2019 is het zover.

De 7 communicanten van dit jaar zullen zich dan presenteren in de viering.

De jongelui, Tara, Kay, Nina, Senn, Imke, Guusje en Valerie zullen zich dan in het bijzijn van hun ouders voorstellen aan onze Jongerenkerkgemeenschap en samen met Truus en Hub voorgaan in deze dienst.

We hopen natuurlijk dat velen uit onze gemeenschap aanwezig zijn om hen welkom te heten.



Eén keer in de maand, op een woensdagmiddag, komen de communicanten bijeen om zich voor te bereiden op het grote feest. Zo'n voorbereidingsmiddag begint altijd met een gezamenlijke broodmaaltijd.



Vervoer van en naar de Jongerenkerk op zondagmorgen.

In oktober en november hebben we gekeken wie er bereid is te rijden en wie er graag opgehaald en terug naar huis gebracht wil worden. Inmiddels hebben we een aantal mensen die dat graag willen doen voor mensen die slecht ter been zijn of afhankelijk zijn van openbaar vervoer of taxi.

Met een groepje van 5 mensen worden nu mensen opgehaald en teruggebracht en meestal is er nog ruimte over in de auto om nog iemand mee te nemen.

Mocht u denken 'ik zou dat ook fijn vinden omdat het mij veel moeite kost en straks als het weer slechter wordt, kan ik niet komen,' laat het dan even weten. U kunt dat aangeven bij: mij, Hub van den Bosch, maar bijvoorbeeld ook bij Truus van der Heijden.

U kunt ook een bericht mailen naar: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Of bellen: 06-10729578

Waar nodig!

Maak er gebruik van!

Wij vinden het fijn en belangrijk dat u naar de vieringen kunt komen!

Hub van den Bosch

geslaagde start van advent en Sinterklaasviering

Op zondag 2 december begon de Advent en traditiegetrouw waren ook Sinterklaas en Zwarte Piet te gast. Ook waren de jongens en meiden die op 12 mei a.s. de eerste communie doen aanwezig om mee voor te gaan met Truus en Hub en natuurlijk ook hun ouders en broers en zussen. Al met al was het een sfeervolle viering, onder begeleiding van de zang van het JK-koor. Dat werd versterkt door de communicanten, die passende Sinterklaasliederen zongen met aangepaste teksten.

Dank aan allemaal die meegewerkt hebben.



Een prachtig jaar

2018 is bijna vervlogen
2019 staat reeds voor de deur
Een nieuw jaar met nieuwe dromen
Alles krijgt een nieuwe kleur
Veel geluk en vrede
Veel liefde voor elkaar
Aandacht voor de naaste
Het wordt een prachtig jaar.

Nieuwjaarsgedachte

Komt dat zien, komt dat zien
Het is 2019
Nu heb ik een heel goed idee
Wie doet er met mij mee
Laten we allemaal iets goeds gaan doen
En niet alleen aan ons zelf denken zoals
toen
Maar met een ander mee gaan voelen
Soms iets schenken aan goede doelen
Ook kleine beetjes tellen mee
Met een paar centen daar doen ze
grote dingen mee.
Geen aandacht voor ruzie en haat
Of voor iemand die onrust zaait
2010 wordt het jaar van meegevoel en
aandacht
Zo komt volgend jaar de liefde aan de
macht
Dus lieve lezers en leden bij elkaar
Ik wens jullie een heel liefdevol jaar!

Hoop voor 2019

Laten we hopen op een mooi jaar,
met tolerantie,..., begrip voor elkaar.
Een kind dat beschermd wordt, waar of
het ook leeft.
Dat is wat de wereld nodig heeft.
Maakt niet uit van wat voor je geloof je
bent,
maar zeg je gebeden en bid voor hen.
En kun je niet bidden, schreeuw uit, zeg
het voort:
"Geen kind mag misbruikt en geen kind
mag vermoord."
Stop moorden,
boze woorden,
stop ontucht,
stop haat,
stop de hebzucht die de bron is van alle
kwaad.
Voel erbarmen,
ga omarmen,
breng troost
verzacht pijn.
Laat 2019 een keerpunt zijn.

Boek

We zullen het boek openen.
Zijn pagina's zijn blanco. We gaan er
zelf woorden op schrijven. Het boek
heeft de titel "Mogelijkheden" en het
eerste hoofdstuk is nieuwjaarsdag.

Edith Lovejoy Pierce

Leg je hand in Gods hand

Ik zei tegen een engel die bij de poort van het nieuwe jaar stond:

“Geef me een licht waarmee ik veilig de onzekerheid tegemoet kan gaan. Maar de engel antwoordde: “Stap de duisternis maar in en leg je hand in Gods hand. Dat is beter dan een licht en veiliger dan de bekende weg.”

Eva Dicks in “Es kam ein Engel hell und klar”

De kostbare tijd

Tijd is een kostbaar goed, omdat we die niet terug kunnen halen.

Daarom verontrust ons bij iedere terugblik de gedachte dat er wellicht tijd verloren is gegaan.

Verloren zou de tijd moeten zijn, waarin we niet als mens hebben geleefd, geen ervaringen hebben opgedaan, niet hebben gecreëerd, genoten en geleden.

Dietrich Bonhoeffer in “Gedankenblitze - Stolpersteine”

Hoop

Midden in de woestijn een oase ontdekken.

Licht zien aan het einde van de gang.

Land ontwaren

als je op een kolkende zee zit.

Je kunnen warmen aan een vuur tijdens een ijzige winter.

Hoop is de reden waarom we door de woestijn gaan, door een duistere gang lopen, over ijsvlaktes stappen, op ziedende zeeën zeilen.

De hoop om op zeker dag toch het oneindig verafgelegen doel te bereiken.

Barbara Rigler in “woher-wohin-wozu”

Bij het begin van een nieuw jaar

Je moet het nieuwe jaar

niet met programma's beladen als een ziek paard.

Als je het al te zwaar belast, zal het uiteindelijk bezwijken.

Hoe uitbundiger de plannen bloeien, des te ingewikkelder wordt het om ze realiseren.

Je neemt je voor om verschrikkelijk je best te doen en zit uiteindelijk met de gebakken peren.

Je rot schamen baat niet veel, en je duizend dingen voornemen haalt niets uit en schaadt alleen maar.

Laat het programma achterwege en beter je al doende.

Erich Kästner in “Dr. Erich Kästners lyrische Hausapotheke”

koffie-opbrengsten

november 2018

opgemaakt: 2-11-2018
Martin Huizinga

Datum	Gebruikers	Contant	p.p. gemiddeld
4-11	36	26,-	0,72
11-11	23	23,-	1,00
18-11	24	26,-	1,08
25-11	22	23	1,04

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het
gezamenlijk ontbijt:

**zaterdag 15 januari 2019 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs**

Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden,
uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk.

**In verband met de grote belangstelling is het wenselijk je van te voren aan te
melden bij Marjo Bongers:**

tel: 06-41880818 ; e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-
yoghurt en drie kopjes koffie of thee. De totale kosten bedragen € 4,95



*Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet, Marjo Bongers*

“kribbale” infectie

Kerstmis ligt alweer een paar dagen achter ons. Ik hoop dat je er een stevige “kribbale” infectie aan hebt overgehouden: dat je door de kribbe besmet bent; dat het kind in de kribbe je heeft aangestoken; dat de man wiens geboorte wij hebben gevierd, je met zijn boodschap heeft geïnfecteerd. Ben je nog niet aangestoken? Het kan nog, de kribbe staat er nog.

Die “kribbale” infectie kun je trouwens ook oplopen bij kou: als je de kou voelt in heel wat menselijke relaties; als je je bewust wordt van de kou van het egoïsme en van de ellebogen-mentaliteit; als de kou van de vreugdeloosheid bij je medemensen je pijn doet.

De kans op besmetting is ook groot als je immuunsysteem niet intact is: als je immuun bent voor vragen als “Waarom ben ik op de wereld? Wat maakt mijn leven waardevol en goed?”, als je nog niet zo verhard bent dat alles je om het even is. Je kunt ook snel besmet raken als je in contact komt met mensen die al besmet zijn, mensen die enthousiast zijn over waar Jezus voor stond, mensen aan wie je kunt zien dat ze als verlost en bevrijde mensen leven.

Ben ik misschien al besmet? kun je je nu afvragen. Als je een van de volgende drie symptomen bij jezelf ontdekt, ben je al door het kind in de kribbe geïnfecteerd.

Zwakheid: Als je een zwak hebt voor je medemensen; als je er echt in geïnteresseerd bent hoe het met ze gaat, waar ze onder lijden, wat ze nodig hebben; als je bereid bent om te helpen, te delen en op te monteren.

Koorts: Als je koortsachtig zit te wachten op gerechtigheid en vrede; als je verlangt naar heelwording en hulp, naar begeleiding en genegenheid; als je vurig geïnteresseerd bent in een geslaagd en zinvol leven; als je steeds meer wilt weten over Jezus en zijn visie over het Rijk Gods.

Problemen met slikken: Als je niet meer alles kunt slikken wat er zich aan onrecht en liefdeloosheid in je omgeving afspeelt; als je het kwetsen, bespotten, kleineren en discrimineren niet langer klakkeloos in je op kunt nemen; als je alles wat je aan oppervlakkige en onbelangrijke dingen krijgen voorgeschoteld niet langer wenst te slikken.

Nu zul je je wellicht afvragen: ‘Wat kan ik doen, wat moet ik doen als dat gebeurd is?’ Welnu, alles waarmee je een griepinfectie voorkomt of bestrijdt, kan je helpen om het krib-virus te koesteren en te verzorgen:

Om te beginnen *inhaleren*: de geest van Jezus steeds meer in je opnemen, totdat je vol bent van zijn woorden en gedachten, vol van zijn Godsvertrouwen en liefde voor de mensen; en snufje van zijn gelatenheid en onbekommerdheid inademen en weer weg laten stromen.

Vervolgens een gezonde mix vinden van rust en beweging. Je enerzijds rust gunnen: momenten van stilte inbouwen in het dag- en weekritme; de tijd nemen om te bidden; door vieringen bij te wonen bewust de sleur en de besognes van alledag onderbreken. En anderzijds in beweging komen: opstaan en wat vastgelopen en verstard is achter je laten, naar anderen toegaan en hen tegemoet treden met dezelfde openheid en ruimhartigheid als Jezus; ze iets laten voelen van de vreugde die met het kind in de kribbe in de wereld is gekomen.”

Ik kan alleen maar hopen dat je nu zegt: ”Ja, die “kribbale” infectie zou ik ook wel op willen lopen. Zo wil ik wel met het kind in de kribbe in aanraking komen en me steeds dieper laten binnentrekken in zijn gedachtewereld en zijn levensverhaal. Door hem te ontmoeten wil ik niet griep-ziek maar krib-gezond worden en anderen met die gezondheid aansteken.

*Naar: “Der „krippale“ Infekt”. Wolfgang Raible in: “Anzeiger für die Seelsorge.”
Dezember 2007.*

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark

voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden

van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 27 januari 2019.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 18 januari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.