

JK

JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
september 2019

55

inhoud

01. Agenda september - oktober 2019
02. Vieringen september - oktober 2019
03. Verjaardagen in september
03. Ter inspiratie (bij de Vredesweek)
04. Het 55^e seizoen
06. PAX - Vredesweek
07. Heilige Huisjes Wandeling (*in kader van Vredesweek*)
08. Koffiebijdragen
09. We moeten praten ... en wel: mét elkaar
13. Franciscus en de sultan
14. Praktische informatie



agenda sept. - okt. 2019

september 2019

- 01 10.00 u. JK-zondagviering
02 16.30 u. Overleg Pastoraal Team
08 10.00 u. JK-zondagviering
11 16.30 u. Overleg Stg. Vrienden van de JK
16 10.00 u. JK-zondagviering
21 *Begin van de Vredesweek 2019*
21 10.00 u. Heilige Huisjes-tocht naar "De Gasterij" Groote Heide
(tot ca. 12.30 u.)
22 10.00 u. JK-zondagviering
29 10.00 u. JK-zondagviering - *Afsluiting Vredesweek*

oktober 2019

- 06 10.00 u. JK-zondagviering
13 10.00 u. JK-zondagviering
19 09.30 u. "*Opschoon-actie*" (tot 12.00 u.)
20 10.00 u. JK-zondagviering - *Wereldmissiedag*
21 16.30 u. Overleg Pastoraal Team
27 10.00 u. JK-zondagviering

Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

vieringen sept. - okt. 1019

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; 🎵 = muziek/zang

Zondag 1 september 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Lenie Verhoeckx-Verhaeg
- L. Paul-Jan Heijnen
- 🎵 JK-koor

Zondag 8 september 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Aggie van der Plaat
- L. Therezi Ezendam
- 🎵 JK-koor

Zondag 15 september 2019, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Marlein Vaessen
- L. Monika Lindackers
- 🎵 Piet Hegger

Zondag 22 september 2019, 10.00 uur

Begin Vredesweek 2019

Viering in Taizéstijl

- V. leden Taizégroep JK
- A. leden Taizégroep JK
- 🎵 samenzang Taizéliederen

Zondag 29 september 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Afsluiting Vredesweek 2019

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts-Kwarten
- 🎵 Astrid Meijer (*harp*)

Zondag 6 oktober 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort en Erna Schreurs
- 🎵 JK-koor

Zondag 13 oktober 2019, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Deken Spee
- A. Marjo Bongers
- L. Mieke Verkoeijen
- 🎵 JK-koor

Zondag 20 oktober 2019, 10.00 uur

WERELDMISSIEDAG 2019

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- L. Max Görtjes
- 🎵 Vocalgroup Joy

Zondag 27 oktober 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts-Kwarten
- 🎵 familie Bakokimi

verjaardagen in september

- 1 sep. Paul Tummers
- 2 sep. Albert de Roos
- 5 sep. Martin Huizinga, *beheerder kerkgebouw*
- 5 sep. Lenie Verhoeckx-Verhaeg, *secretaris bestuur JK/lid JK-koor*
- 8 sep. Aggie van der Plaat, *pastoraal team/redactie JK Jouw kerk*
- 8 sep. Marcel Salverda, *JK Big Band - trompet*
- 18 sep. Noud Linders, *technische zaken JK Venlo*
- 19 sep. Carolien Nijholt, *JK Big Band - tenorsax*
- 21 sep. Sofie van den Brand



Ter inspiratie

Bij de Vredesweek 2019 - 'Over de Grenzen'

Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?

Een plek voor jou en mij,

daar ergens in het midden,

het niemandsland, hier ver vandaan,

waar wij de grenzen overgaan,

een plek met ruimte voor 't gelijk van jou en mij

en waar ik ongelijk heb,

evengoed als jij,

met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,

zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?

En te zoeken naar de plek

waar het pad een aanvang vindt,

het pad dat eindigt

waar vergeving begint.

(Desmond en Mpho Tutu, Uitgeverij Spectrum, 2014)

het 55^e seizoen



Bij het verschijnen van de JK Jouw kerk van september begint het nieuwe seizoen, het 55^e !

55 jaar geleden begon Leo Brueren hier in deze Minderbroederskerk met vieringen VAN, DOOR en VOOR jongeren. Het was in een tijd dat overal jongerenkerken en jongerenkoren als paddenstoelen uit de grond schoten. Helaas zijn velen ervan weer verdwenen in de afgelopen decennia.

De Jongerenkerk Venlo, net zoals o.a. de Jonge Kerk in Roermond, de Basisgemeenschap Maastricht en wellicht hier en daar nog enkele, hebben de tand des tijds overleefd.

Zoals we ook als Jongerenkerk Venlo merken: weliswaar zijn we minder groot van omvang, maar wel nog steeds springlevend en wat vooral belangrijk is: maatschappelijk van belang.

Centraal punt is de viering elke zondag om 10.00 uur. Het is onze oplaadcentrale van waaruit we in staat zijn te doen wat er te doen staat: het evangelie handen en voeten geven in tal van organisaties en samenwerkingsverbanden.

Daarbij ligt de nadruk op betekenisvol zijn voor mensen op straat, mensen in de knel of mensen die op welke manier dan ook steun kunnen gebruiken.

Leo Brueren is ons daarin nadrukkelijk voorgegaan en dient ons als voorbeeld in zijn inzet voor dak- en thuislozen en mensen die om welke reden dan ook in de problemen geraakt waren.

Het zit in de genen van de Jongerenkerk Venlo. En in alles wat we als Jongerenkerk Venlo doen en wat mensen die betrokken zijn bij de Jongerenkerk doen, is de naam Jongerenkerk Venlo een begrip geworden binnen Venlo in die afgelopen decennia. En dat is te danken aan al die mensen die zich vanuit de Jongerenkerk dagelijks en wekelijks actief ingezet hebben voor de medemens in de knel.

Tal van mensen weten de weg te vinden naar ons. Ook als het om de Jongerenkerk als geloofsgemeenschap gaat. Hierbij kan het gaan om een doop, de eerste communie of als plek om afscheid te nemen van een dierbare, of om een zegen te vragen over een gezamenlijk onderweg zijn.

Staan aan het begin van het 55^e seizoen zullen we ook in dit nieuwe jaar handen en voeten blijven geven aan dat verhaal van de Man van Nazareth en doorgaan met wat Leo Brueren in gang gezet heeft aan maatschappelijk engagement. Een opdracht die we met minder mensen proberen waar te maken, maar niet minder geestdriftig, niet minder enthousiast dan de afgelopen decennia, maar wel toegepast en aangepast aan deze tijd. Ieder is daarbij van belang, iedere inzet, hoe klein of hoe groot dan ook, is een belangrijke en onmisbare schakel om dat waar te kunnen maken.

Ik wens ons allen weer een goed seizoen toe, waarin zich ongetwijfeld hoogte- en dieptepunten, vreugdevolle en verdrietige momenten voor zullen doen. Maar vertrouwend in de verbondenheid en betrokkenheid op elkaar, geloof ik er in en ben ik er zeker van dat we er ook wederom in slagen iets te maken van dit nieuwe seizoen, want SAMEN maken we er meer van!

Hub van den Bosch

21-29 SEPTEMBER

Het thema van de Vredesweek 2019:
'Vrede verbindt over grenzen'.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.

En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.

Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen... met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan **controversiële wapens die menselijk leed** veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

Doe ook mee!

VREDE VERBINDT



OVER GRENZEN

heilige huisjes wandeling

zaterdag 21 september 2019



Op zaterdag 21 september 2019, de Internationale Dag van de Vrede, vindt in het kader van de Vredesweek 2019 een Heilige Huisjes Wandeling plaats.

We bezoeken dan Gasterij 'De Groote Heide'. Een bijzondere, een 'heilige' plek waar de ontmoeting bestaat uit de verbinding tussen mens en natuur. Die relatie mens-natuur staat centraal tijdens deze Heilige Huisjes Wandeling.

Deze begint om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur.

Aansluitend is gelegenheid tot een lunch, die wel voor eigen rekening is.

We verzamelen bij Gasterij Grootte heide aan de Hinsbeckerweg 55 te Venlo.

Zaterdag 21 september 2019

10.00-12.30 uur

Bijeenkomen/verzamelen:

Gasterij 'De Groote Heide'

Hinsbeckerweg 55 Venlo



koffie-bijdrage juni/juli 2019

Datum	Gebruikers	Contant	p.p. gemiddeld
02-06	29	€ 33.--	1,14
09-06	28	€ 28.--	1,--
10-06	10	€ 9,--	0,90
16-06	18	€ 12,--	0,66 (!)
23-06	16	€ 16,50	1,03
30-06	41	€ 25.--	0.61 (!)
07-07	25	€ 25.--	1,--
14-07	29	€ 15.--	0,69 (!)
21-07	23	€ 24.--	1,04
28-07	25	€ 25.--	1,--

Prijsafsprak: Kop koffie: € 1,00 ; tweede kop : € 0,50 koekjes gratis.

opgemaakt: resp. 1-7-2019 en 1-8-2019

Martin Huizinga

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

we moeten praten ... en wel: mét elkaar

Godsdienstvrijheid in gevaar. Aanslagen op joden, christenen en moslims door extremisten zijn schering en inslag.

*door imam Ramazan Demir en rabbijn Schlomo Hofmeister
13 mei 2019*

Op 15 maart 2019 dringt in Christchurch (Nieuw-Zeeland) een fanaticus twee moskeeën binnen en opent het vuur op de mensen die daar voor het vrijdaggebed bijeengekomen zijn: meer dan 100 moslims worden door kogels getroffen, 51 overleven het niet.

Op paasmorgen 2019, de belangrijkste christelijke feestdag, richten zelfmoordterroristen in Sri Lanka in meerdere kerken een bloedbad aan: bijna 300 christenen vinden de dood.

Een week later, op de laatste dag van het pesach-feest, dringt in Californië een 19-jarige een synagoge binnen en begint lukraak te schieten op de aanwezige joden. Een vrouw overlijdt en er zijn talloze gewonden.

Dit zijn slechts drie van de verschrikkelijke gebeurtenissen in één maand. Het zijn typische voorbeelden. Overal op de wereld - ja, werkelijk overal - worden steeds meer joden, christenen en moslims het slachtoffer van extremistisch geweld.

Er wordt graag van uitgegaan, dat een zekere neiging tot geweld eigen is aan religies in het algemeen. Voor velen, met name in onze gesecculariseerde westerse wereld, is religiositeit de sleutel tot de bereidheid om conflicten aan te gaan, fanatisme en separatisme en ook een bron van geweld.

Wie echter zo denkt, maakt zich er te gemakkelijk van af. Veruit de meeste joden, christenen en moslims op de hele wereld zien gewelddaden tegen andersgezinden als wat ze feitelijk zijn: afschuwelijke misdaden die zonder uitzondering onverenigbaar zijn met de waarden van hun eigen religie.

Voor wie verder kijkt, valt ook op dat de meeste van deze aanslagen niet gepleegd werden door religieuze mensen. Er zit evenmin een radicale theologie achter. Veel-er zijn vrijwel alle daders extremisten, nationalisten en seculiere separatisten die óf religie totaal afwijzen óf een bepaalde religie misbruiken om - niet vanwege religieuze maar politieke belangen - mensen van een andere religie te bestrijden.

We bevinden ons echter niet in een nieuw tijdperk van godsdienstoorlogen, ook al wordt dat door sommige kringen beweerd. Toch moeten we ons allemaal serieus

de vraag stellen waar dat fanatisme vandaan komt en hoe verhinderd kan worden dat religies politiek en maatschappelijk misbruikt worden.

Niemand kan bestrijden dat er fanatici, opruiers en agressieve extremisten zijn die met het geloof als dekmantel aanzetten tot geweld. Ze vormen weliswaar een kleine minderheid onder de miljarden gelovigen op de wereld, maar ze richten veel schade aan, want ze zijn frequent voorpagina-nieuws en beïnvloeden zo bij veel mensen de kijk op religie.

Toch kan niet vaak genoeg benadrukt worden dat veruit de meeste conflicten op de wereld van politieke en niet van religieuze aard zijn en waren. Het gaat om wereldse macht en invloed. Geweld jegens anders-gelovigen of zelfs moord is noch met de waarden van het jodendom en de islam, noch met de theologie van het christendom verenigbaar. Het geweld dat wij meemaken, wordt niet door God gewild maar door mensen gepleegd.

Ook bij de kruistochten, de dertigjarige oorlog en het conflict in Noord-Ierland ging het niet om religieuze maar uitsluitend om wereldlijke belangen. In deze gevallen werd de christelijke religie misbruikt als een identiteit-stichtend instrument om aldus steun door het volk te mobiliseren. Wie echter met z'n vinger naar religies wijst om de basiskwaden, haat en geweld in de wereld, een naam te geven, wijst naar de verkeerden. Miljarden mensen hangen een van de drie abrahamitische religies aan. Zijn zij daarom meer bereid tot geweld dan anderen?

De jongste geschiedenis heeft aangetoond dat wie religie als een kwaad bestrijdt en godsdienstvrijheid beperkt, geen vrede sticht maar nieuw onheil teweegbrengt. Men kan gewelddadige fanatici niet de pas afsnijden door hun zwart-wit-denken over te nemen dat alles met gelijke munt terugbetaald dient te worden. Het wordt tijd dat iedereen er zich van bewust is dat wie de godshuizen van een andere geloofsgemeenschap aanvalt, ons allemaal aanvalt. Wie op biddende mensen schiet, is geen martelaar maar een misdadiger.

Religieuze en spirituele oriëntatie in het leven kan nooit een rechtvaardiging zijn voor haat jegens andersdenkenden. Dat spreekt zichzelf tegen. Dit geldt zowel voor de monotheïstische religies (jodendom, islam en christendom) als voor het boeddhisme en de verschillende vormen van het hindoeïsme. Het is belangrijk dat hier telkens weer op gewezen wordt - niet alleen door religieuze leiders maar ook door politici en de media.

Als verantwoordelijken in onze geloofsgemeenschappen wordt ook van ons iets gevraagd. We kunnen dweperij en extremisme in de samenleving alleen maar overwinnen als we allemaal de oogkleppen afdoen en samenwerken.

Alleen praten volstaat niet.

Er is maar een uitweg uit die puinhoop. We moeten praten. Mét elkaar en niet over elkaar. We moeten zorgen voor een goed functionerende interreligieuze dialoog. En we moeten ook met de politiek praten op lokaal, nationaal en internationaal niveau, want: de godsdienstvrijheid is in gevaar. Juist in Wenen zijn er talrijke organisaties bij wie het bevorderen van dialoog en tolerantie hoog in het vaandel staat geschreven. Als vertegenwoordigers van de Oostenrijkse godsdienstgemeenschappen zijn wij daar blij mee.

Echter met praten alleen komen we er niet. Dialoog en woorden van solidariteit zijn belangrijk, maar er zijn ook daden nodig. Een positief voorbeeld en een belangrijke stap in de goede richting is bijvoorbeeld het project "Moslimvrouwen tegen antisemitisme" dat door de Oostenrijkse moslimjeugd (MJÖ) werd opgestart. Ook de haat die we op internet en in de sociale netwerken tegenkomen en die veel geweldplegers tot hun daden heeft aangezet, moet bestreden worden. Dat zou een belangrijke bijdrage zijn aan het voorkomen dat jongeren radicaliseren. In tegenstelling tot de gangbare opvatting vindt die radicalisering niet in godshuizen plaats maar vaak voor de beeldschermen van computers.

En dan nog een belangrijk punt: alle mensen hebben recht op veiligheid en lichamelijke integriteit. Daaruit volgt dat onze godshuizen veilig moeten zijn en dat de mensen die zich daarin bevinden zich veilig moeten voelen. Dat is tegenwoordig helaas niet meer vanzelfsprekend.

De wereldreligies hebben de plicht zich in te zetten voor de vrede. Hun leden mogen niet langer op een onrechtvaardige wijze gestigmatiseerd worden .

De auteurs:

Ramazan Demir (geboren in 1986 in Ludwigshafen als zoon van Turkse immigranten) woont sinds 2006 in Wenen. Hij is imam en initiatiefnemer van de Declaratie van Imams tegen Extremisme in Oostenrijk.

Schlomo Hofmeister (geboren in 1975 in München) is sinds 2008 een van de twee rabbijnen van de joodse gemeenschap in Wenen. Hij is bestuurslid van de Europese Rabbijnenconferentie.

Oorspronkelijke titel: Wir müssen reden – und zwar miteinander.

(vert. GvdH)

franciscusen de sultan

De kruistochten uit de Middeleeuwen markeren een weinig tolerante periode in de Europese geschiedenis. Franciscaner broeder Hans-Peter Bartels duikt 800 jaar na dato in de geschiedenis van de interreligieuze dialoog.

In 1219 vertrekt Franciscus van Assisi, stichter van de Orde van de Minderbroeders, beter bekend als de franciscanen, vanuit Assisi in Italië naar de Egyptische stad Damietta. Ongewapend gaat hij tussen de linies van de Vijfde Kruistocht. Zijn broeders, die hij achterliet in Italië, maar ook de kardinalen, de paus en bovenal de kruisvaarders verklaren hem voor gek. Hij wil namelijk de sultan van Egypte ontmoeten. Bij Franciscus leeft namelijk een vurige hoop op een einde aan het vele geweld dat hij ziet. Hij hoopt op vrede. Het beeld van de sultan dat onder de Latijnse christenen bestond was dat van een bloeddorstig beest: iedere christen die hij tegenkomt zal hij meteen onthoofden. Franciscus gelooft dat dit niet waar kan zijn. Hij gaat meerdere grenzen over: landsgrenzen, kerkelijke grenzen en zijn persoonlijke grenzen. Hij gaat immers op naar 'de vijand' en op naar het onbekende.

Gesprekken over geloven, over God en over vrede

En inderdaad, eenmaal bij de sultan wordt Franciscus met alle hoffelijkheid van de islamitische gastvrijheid ontvangen. Hij ontmoet sultan Malek Al-Kamil. En dan blijkt dat beide mannen één grote droom delen: beiden willen niets liever dan vrede en een einde aan de kruistochten. Franciscus durft - tegen de kerkelijke voorschriften van die tijd - zich de gastvrijheid van de sultan te laten wel gevallen en durft echt gast te zijn. In de dagen erop hebben de sultan en Franciscus enkele goede en diepgaande gesprekken over geloven, over God en over vrede. Beide mannen leggen de heersende vooroordelen over christenen en moslims naast zich neer. Ze leggen een stukje van hun identiteit af om elkaar als mens tot mens te kunnen ontmoeten.



Wanneer ze bij het uit elkaar gaan elk hun identiteit weer opnemen, blijkt deze voor beide veranderd.

Oproep tot gebed

Bij Franciscus zien we dit doorwerken als hij, na bijna een jaar, weer terug is in Italië. Hij heeft zich laten inspireren door de islam. Hij schrijft een brief aan de stadsbestuurders waarin hij vraagt voortaan op te roepen tot het gebed. Dit heeft hij de muezzins horen doen. Zijn oproep heeft resultaat: tot op de dag van vandaag luidden vele katholieke kerken het 'Angelus', het gebed dat terugdenkt aan de menswording van Christus, ons kenbaar gemaakt door de Engel van de Heer.

Maar Franciscus schrijft meer. In Egypte heeft hij de islamitische 99 Schone Namen voor God leren kennen. Geïnspireerd schrijft hij zijn 'Lofzang op de Allerhoogste God'. Dit gebed bevat 33 Namen voor God. 33, naar de leeftijd waarop Jezus vermoedelijk aan het kruis stierf. De sultan blijft - ondanks tegenslagen en verliezen - geloven in zijn vredesideaal en doet een aantal vredesvoorstellen. Helaas worden deze telkens afgeslagen door de kruisvaarders.

Zoek contact

Nu 800 jaar later is de interreligieuze ontmoeting en dialoog tussen christenen en moslims actueler dan ooit. De gezamenlijke herinnering aan deze ontmoeting is een mooie aanleiding dit jaar extra te investeren in ontmoeting. Franciscus moest landsgrenzen, kerkelijke grenzen en persoonlijke grenzen over om de sultan te ontmoeten. Ga zelf ook eens je grens over en zoek contact met een moslim: je buurman/-vrouw, je collega of in de plaatselijke moskee - van mens tot mens.

Hans-Peter Bartels in de Liturgiekrant 2019 van Pax

Franciscus en de Groot-Imam anno 2019

Paus Franciscus en Ahmed Al-Tayyeb, de Groot-Imam van Al Azhar hebben elkaar begin 2019 in Abu Dhabi ontmoet. De een is een van de meest invloedrijke imams van de soennitische islam, de ander hoofd van de rooms-katholieke kerk. De uitkomst van de ontmoeting was een gezamenlijke verklaring "Human fraternity" over broederschap, wereldvrede en samenleven. Zij vragen dit goed leesbare document "over menselijk broederschap voor wereldvrede en samenleven" te bespreken in kerk en moskee. (*volledige tekst: www.paxvoorvrede.nl/vieren*)

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark

voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met: Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 29 september 2019.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 20 september aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.