

JK JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
oktober 2019



wereldmissiemaand

inhoud

01. Agenda oktober - november 2019
02. Vieringen oktober - november 2019
03. Verjaardagen in oktober
03. Ter inspiratie
04. Wereldmissiemaand 2018
05. Opbrengst MIVA-collecte
06. Opgeruimd staat netjes
07. Uitnodiging: De Smaak van de Armoede
09. Koffiebijdragen
10. Thematheater "Zelf Sjöldj"
11. Gespreksgroep Rouw
12. Benefietconcert "Een tegen eenzaamheid".
14. Oproep kerstkaart 2019
15. 4 oktober: Sint Frans
17. Internationale Ouderendag
18. Praktische informatie



agenda okt. - nov. 2019

oktober 2019

- 06 10.00 u. JK-zondagviering
13 10.00 u. JK-zondagviering
19 09.30 u. "Opschoon-actie" (tot 12.00 u.)
20 10.00 u. JK-zondagviering - *Wereldmissiedag*
21 16.30 u. Overleg Pastoraal Team
27 10.00 u. JK-zondagviering

november 2019

- 01 20.00 u. Filmavond Nacht der Zielen 2019
02 19.00 u. Wandeling Nacht der Zielen: Julianapark - Wereldvredevlam
03 10.00 u. JK-zondagviering - *Allerheiligen/Allerzielen*
06 16.30 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK (tot 18.00 u.)
07 16.00 u. Dialoogtafel Blariacumcollege (tot 18.00 u.)
10 10.00 u. JK-zondagviering
17 10.00 u. JK-zondagviering
24 10.00 u. JK-zondagviering - *Christus Koning - 50-jarig huwelijk Bert en Hannie Kort*

Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

vieringen okt. - nov. 1019

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; 🎵 = muziek/zang

Zondag 6 oktober 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort en Erna Schreurs
- 🎵 JK-koor

Zondag 13 oktober 2019, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Deken Spee
- A. Marjo Bongers
- L. Mieke Verkoeijen
- 🎵 JK-koor

Zondag 20 oktober 2019, 10.00 uur

WERELDMISSIEDAG 2019

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- L. Max Görtjes
- 🎵 Vocalgroup Joy

Zondag 27 oktober 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts-Kwarten
- 🎵 familie Bakokimi

Zondag 3 november 2019, 10.00 uur

ALLERHEILIGEN-ALLERZIELEN

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- L. Therezi Ezendam
- 🎵 JK-koor

Zondag 10 november 2019, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Piet Giesen
- A. Aggie van der Plaat
- L. Daniëlle Wipkink
- 🎵 JK-koor

Zondag 17 november 2019, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts-Kwarten
- 🎵 *nog niet bekend*

Zondag 24 november 2019, 10.00 uur

CHRISTUS KONING

50 jarig huwelijk Hannie en Bert Kort

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Marlein Vaessen
- L. Monika Lindackers
- 🎵 JK Big Band

verjaardagen in oktober

3 oktober	Therezi Ezendam	<i>lid JK-koor</i>
9 oktober	Louise van den Brand	<i>Jalouse</i>
11 oktober	Wiel Janssen	<i>Geluidsgroep/Triple Quartet</i>
19 oktober	Nina van den Essen	<i>communicant 2019</i>



Ter inspiratie

Mensen of omstandigheden zijn niet wezenlijk in staat om jouw vrede te verstoren. Het enige dat onze rust verstoort zijn feitelijk onze eigen gedachten en verhalen.

En als je heel diep kijkt, is zelfs dat niet waar.

Ware vrede is niet te verstoren.

Erik van Zuydam

Succes is niet de sleutel tot geluk.

Geluk is de sleutel tot succes.

Albert Schweitzer

We gebruiken eindeloos veel woorden, in de hoop elkaar daarmee te bereiken en te verbinden.

Maar de enige plek waar we elkaar werkelijk

kunnen ontmoeten, is in de stilte achter alle woorden.

Erik van Zuydam

In de vorm zul je, in vergelijking met anderen, altijd inferieur of superieur zijn.

In je essentie ben je, in vergelijking met wie dan ook, noch inferieur noch superieur.

Ware eigenwaarde en ware nederigheid komen voort uit deze realisatie.

Eckhart Tolle



missio

NOORDOOST-INDIA

Wat is jouw missie?

Het noordoosten van India is slechts via een smalle doorgang verbonden met het centrale gedeelte van India. Er leven veel verschillende etnische bevolkingsgroepen, die zich vaak tweederangsburgers voelen. Ze worden uitgebuit en bedreigd in hun culturele identiteit.

Christenen

Talrijke religieuze gemeenschappen zijn in de regio werkzaam. Steeds meer priesters en religieuzen komen uit de regio zelf. Dat is een positieve ontwikkeling. Zij zijn vanwege hun afkomst vertrouwd met de cultuur. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Touring Sisters

Twee aan twee gaan de 'Touring Sisters' naar de dorpen in de Himalaya. De rondtrekkende zusters verlenen medische zorg, geven onderwijs en delen gedurende enkele weken het eenvoudige leven met de inwoners van het dorp. Door hun leven zijn de zusters een voorbeeld en een symbool van christelijke naastenliefde. Op de theeplantages in de deelstaat Assam worden de theepluksters uitgebuit en vaak slachtoffer van mensenhandel. Zusters van de Salesianen maken de vrouwen en meisjes met behulp van straattheater bewust van de gevaren.

Buitengewone Missiemaand: Gedoopt en Gezonden

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen.

MISSIO ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk
in Noordoost-India.

Help mee!

In de Jongerenkerk venlo zal gedurende de gehele maand oktober t.b.v. Wereldmissiemaand 2019 een collectebus staan voor uw bijdrage.



miva[®]

Bestemming binnen bereik.

OPBRENGST COLLECTE OP 25 AUGUSTUS
IN DE JONGERENKERK T.B.V. MIVA

Aandacht voor meisjes in Kameroen

De collecte voor de MIVA t.b.v. de meisjes
in Kameroen bracht: 90,00 euro op.

Hartelijk dank daarvoor!

Opgeruimd staat netjes

Samen de stad opschonen op
U doet toch ook mee!

*zaterdag
19 oktober*



**OPRUIMEN
HET LIJKT
SIMPEL
EN
DAT IS HET OOK**

Loesje

**Samen maken we het groen schoon
Maaskade, fietsbrug, Koninginnesingel,
de kop van Weerd en Julianapark**

**Verzamelen 9.15 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstr.1)
tot 12.00 uur / aansluitend samen lunchen
(voor materialen wordt gezorgd)**

M.m.v. Wereldwinkel Venlo, Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en 't Groenewold
Meehelpen? Meld je aan via 't Groenewold 077-3546689

de smaak van de armoede

Uitnodiging 17 oktober



U kookt toch óók mee?!

- Wie:** Limburgse (burger)initiatieven die zich inzetten tegen armoede/sociale uitsluiting
- Wat:** Kooksessies georganiseerd mét, vóór en dóór burgers, vrijwilligers, professionals.
- Waar:** Op verschillende plekken in de provincie Limburg. Het initiatief bepaalt zelf de locatie
- Wanneer:** 17 oktober 2019
- Tijdstip:** 14.00u-17.00u. Het staat initiatieven uiteraard vrij om eerder te beginnen/langer door te gaan op locatie.

Op 17 oktober is het jaarlijks wereldwijd 'De dag van de uitroeiing van de Armoede'. Deze dag is een initiatief van de ATD Vierde Wereld en in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties.

Ook in Limburg worden er op deze dag meerdere activiteiten georganiseerd door verschillende (burger)initiatieven. Daarom is er een samenwerkingsverband opgericht, waarin we gezamenlijk aandacht vragen voor het thema armoede. Dit jaar willen we dat doen onder de noemer van 'De smaak van Armoede', door op meerdere plekken in Limburg lokale kooksessies te organiseren en mensen zo met elkaar in gesprek te brengen. Zo willen we de burger in armoede een gezicht geven. Via deze weg nodigen wij dan ook alle Limburgse (burger)initiatieven uit om deel te nemen en zelf een lokale kooksessie te organiseren.

De Pijler (onderdeel van Burgerkracht Limburg), Kredietbank Limburg, Stg. Lezen & Schrijven en Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven zijn de provinciale kartrekkers en bieden ondersteuning aan de lokale initiatieven. Voor meer informatie over deze ondersteuning of over hoe deze kooksessies in te richten, kun je contact opnemen via depijler@burgerkrachtlimburg.nl of via 0658073081



Aanvullende informatie:

De kooksessies worden ingevuld door plaatselijke initiatieven die deel willen nemen aan dit concept, zodat dit idee zoveel mogelijk van onderop wordt ingevuld en gedragen.

Plan is om deze kooksessies gelijktijdig plaats te laten vinden op 17 oktober van 14:00- tot zelf in te vullen door het initiatief. We trappen deze kookrondes af door het verspreiden van een videoboodschap van een spreker (wellicht Wouter Hart – verdraaide organisaties) rondom het dichterbij elkaar brengen van mens en systeemwereld.

Tegelijkertijd wordt in heel Limburg deze video als startmoment gebruikt. De spreker reikt vanuit zijn verhaal 3 vragen aan die als gespreksstof dienen tijdens het koken en eten.

De stuurgroep, bestaande uit Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven, Stg. Lezen & Schrijven, Kredietbank Limburg en De Pijler, reist langs meerdere initiatieven in Noord-, Zuid- en Midden-Limburg om daar een livestream vast te leggen. Hiervoor nemen we een professional mee die korte interviews afneemt bij enkele mensen die hiervoor open staan. Mogelijk kunnen we een videoverslag maken van de dag zodat de opgehaalde ervaringen en belevingen worden vastgelegd.

De Pijler, Dienstbaar aan Kwaliteit van Samenleven, Stg. Lezen & Schrijven en Kredietbank Limburg nemen een ondersteunende en faciliterende rol aan. Dit houdt in dat de stuurgroep per deelnemende locatie gaat inventariseren welke benodigdheden er nodig zijn voor het organiseren van de kooksessie.

koffie-bijdrage augustus 2019

Datum	Gebruikers	Contant	p.p. gemiddeld
04-08	25	€ 25.--	1,00
11-08	26	€ 28.--	1,08
18-08	18	€ 18.--	1,--
25-08	29	€ 22.--	0,76 (!)

Prijsafspraken: Kop koffie: € 1,00 ; tweede kop : € 0,50 koekjes gratis.

d.d. 01-09-2019
Martin Huizinga

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

thema theater "Zelf Sjöldj"



Op donderdagavond 3 oktober 2019 (Basisschool De Harlekijn) en op vrijdagmiddag 15 november 2019 (De Garage) organiseert Bindkracht Venlo theatervoorstellingen met het ThemaTheater "Zelf Sjöldj" rondom het thema armoede. Beide voorstellingen hebben dezelfde invulling. Het zijn interactieve en ludieke uitvoeringen om samen over armoede in gesprek te gaan. De verhalen van mensen die zelf in armoede leven of hebben geleefd staan daarin centraal. Verhalen die verteld worden in sketches, monologen en liedjes. Verhalen met een traan, maar zeker ook met een glimlach en soms zelfs

met een schaterlach. Onderdeel van de themabijeenkomst is ook dat de gasten worden uitgedaagd om zelf na te denken over hun opvatting over armoede.

Donderdag 3 oktober 2019	Vrijdag 15 november
19.30 - 22.00 uur	14.00 - 16.00 uur
Locatie: Basisschool De Harlekijn Ganzerikstraat 1 5925 BJ Venlo-Blerick	Locatie: Theater De Garage Saxenkampstraat 2 5912 EB Venlo
Aanmelding kan via email op armoedebesprekbaar@gmail.com	Aanmelding via 't Groenewold 077-3546689 info@stichtinggroenewold.nl

Houdt u er rekening mee dat er voor maximaal 60 pers. plaats is.

Het ThemaTheater wordt verzorgd door acteurs en medewerkers van stichting Turba.

Deze voorstellingen worden ondersteund door het Kansfonds. Kansfonds staat voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar, zodat kwetsbare mensen niet buitengesloten raken.

Meer informatie over het Kansfonds is te vinden op www.kansfonds.nl.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.stichtingturba.nl.

gespreksgroep rouw

Bij voldoende deelname start er in het najaar 2019 bij 't Groenewold weer een gespreksgroep voor mensen die een dierbare hebben verloren (partner, ouder, kind, broer, zus). Al meer dan 15 jaar bieden wij lotgenoten de gelegenheid om in 6 bijeenkomsten met elkaar de eigen ervaringen uit te wisselen. We praten over de verwarring die kan ontstaan, boosheid, schuldgevoel, verdriet, het aanvaarden van de nieuwe werkelijkheid en het weer oppakken van het eigen leven. Hoe reageren familie, vrienden, kinderen en hoe ga je daar mee om. Wat doe je met de spullen die achterblijven enz.

Onze ervaring leert dat deelnemers veel inzicht krijgen en steun ervaren in het verwerken van dit verlies door de gesprekken met elkaar. Samen luisteren en meevoelen is belangrijk.

Onder deskundige begeleiding wordt stilgestaan bij ieders verlieservaring en hoe nu verder te gaan.

Voor aanmelding of meer inlichtingen (folder) kunt u bellen naar 't Groenewold tel. 077-3546689 of per email: info@stichtinggroenewold.nl.

HERFST

Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt. - *Peter Bamm*

In de herfst krijgt de twijfel gelijk. De wereld vergaat een beetje, om het eens te proberen. - *Simon Carmiggelt*

Er is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel gevonden: de herfst. - *Fons Janssen*

Wat de lente niet zaaide,
kan de zomer niet rijpen,
de herfst niet oogsten
de winter niet genieten. - *Johann Gottfried von Herder*

De winter wandelt op klompen, de herfst op pantoffels. - *Gilbert Cesbron*

Benefietconcert Een tegen Eenzaamheid



*“Geniet van een van de allerbeste
muziekkapellen van Nederland”*



Helaas zijn er in Venlo veel te veel mensen die, vaak door omstandigheden waaraan ze zelf weinig tot niets kunnen doen, alleen en eenzaam zijn. Een Tegen Eenzaamheid Venlo, een breed gedragen initiatief waarvoor zeventien instellingen en organisaties van professionals én vrijwilligers zich sterk maken, biedt u de gelegenheid om deze mensen te steunen en op weg te helpen naar een beter, menswaardiger bestaan.

U kunt ons steunen én zelf genieten van een van de allerbeste muziekkapellen van Nederland; de Marinierskapel. Voor de pauze laten ze u kennismaken met een zeer gevarieerd licht klassiek repertoire met medewerking van sopraan Kitty Roeffen. Daarna komen de liefhebbers van bigbandmuziek helemaal aan hun trekken tijdens dit evenement waarvan u de première meemaakt.

Alle artiesten werken belangeloos mee!

Datum: 1 november 2019
Tijd: 20:15 uur tot 22:30 uur
Locatie: Theater de Maaspoort Venlo, Rabozaal

1^e rang: € 35,00
2^e rang: € 32,50
Inclusief garderobe & consumptie

**EEN
TEGEN
EENZAAMHEID
VENLO**

Toegangskarten zijn verkrijgbaar via Theater de Maaspoort

Over: 'Een tegen Eenzaamheid Venlo'

Een tegen Eenzaamheid Venlo zet zich in om eenzaamheid in Venlo te verminderen. Dat doet Een tegen Eenzaamheid Venlo vanuit de overtuiging dat iedereen een bijdrage kan en moet leveren. Iedere inwoner, vrijwilliger, ondernemer, beroepskracht of organisatie.

Een tegen Eenzaamheid Venlo heeft twee hoofdoelen:

1. *De eenzaamheid in Venlo is in 2024 afgenomen.*
2. *Mensen die zich eenzaam voelen, kunnen daarover praten en weten waar ze terecht kunnen voor hulp of advies.*

Wat is eenzaamheid

"Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Het is dus een persoonlijke ervaring.

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Meestal heet dit te maken met veranderingen in het leven. Een verhuizing, ander werk, een echtscheiding, een ziekte of overlijden. Dat noemen we incidentele eenzaamheid. Deze vorm van eenzaamheid hoort bij het leven. Meestal gaat dat vanzelf over. Maar niet altijd. De mensen die het niet lukt om iets aan hun situatie te doen, lopen het risico om structureel eenzaam te worden. Dat betreft ongeveer 8 procent van de Nederlanders. Mensen die structureel eenzaam zijn worden gezien als minder competent, minder sociaal, minder geliefd, minder aantrekkelijk en passief.

Eenzaamheid is geen positief iets. Als je dat bent (en toegeeft) gaan mensen je anders zien en zich anders tegenover je gedragen. Dat weerhoudt mensen ervan om over hun eenzaamheid te praten. Het is een taboe." (Eric Schoenmakers, onderzoeker en docent bij Fontys Hogescholen)



 Volg ons op facebook: www.facebook.com/eentegeneenzaamheidvenlo

Een tegen Eenzaamheid is een landelijk initiatief van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat in Groot-Venlo breed gedragen wordt door de volgende 17 maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstelling:

Gemeente Venlo / Stichting eenzaamheid doorbreken / Humanitas Noord-Limburg / GGD Noord-Limburg / Seniorenplatform Venlo / Gehandicaptenraad Venlo / Resto van Harte / Proteion Welzijn (buurtteams) / Informele zorg (IZO) partners / Wel.kom (buurtteams) / Landelijke Luisterlijn / Assist jeugdwerk (buurtteams) / KBO Venlo / Synthese (buurtteams) / S.O.B. Venlo / MEE (buurtteams) / Bibliotheek Venlo

oproep kerstkaart 2019

Beste Jongerenkerkbezoekers,

Elk jaar een kerstkaart. Dat willen we natuurlijk ook weer voor 2019.

Daarom ...

voor de kerstkaart 2019 willen we wederom JULLIE creativiteit aanspreken EN jullie in de gelegenheid stellen om ZELF een kerstkaart te ontwerpen.

De ontwerpen moeten zondag 5 november binnen zijn zodat we een keuze kunnen maken. We kunnen dan op het eind van een viering op zondag 12 november of tijdens het gezamenlijk koffie drinken kijken welke kerstkaart het meest in de ogen van de gemeenschap geschikt is..

Eisen:

- Formaat a5 dubbelzijdig
- Ruimte om er zelf nog een boodschap op te kunnen schrijven
- Niet te druk! (teveel beelden e.d. er op)

DUS: spreek je creativiteit aan en doe mee!

Inleveren bij Hub van den Bosch: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl



4 oktober: Sint Frans

Franciscus (1182-1226) was de zoon van een rijke koopman. Door een aantal gebeurtenissen breekt hij met zijn luxe leventje. Hij kiest voor een leven van vrijwillige armoede, van inzet voor de hulpbehoevenden en van verkondiging. Veel jongeren voelden zich tot zijn voorbeeld aangetrokken. Zijn groep gaf hij de naam 'minderbroeders'.



En dat is dan meteen de link met onze Jongerenkerk. Ons onderkomen is immers de Minderbroederskerk, de kerk behorende bij het voormalige Minderbroedersklooster.

Anders dan vroegere asceten trok Franciscus zich niet in de natuur terug om de wereld te ontvluchten. Samen met al het geschapene wilde hij zijn Schepper loven. In zijn preken richtte hij zich soms zelfs tot de vogels en andere dieren. Hij staat dan ook als een groot dierenvriend bekend. Vandaar dat men op zijn gedenkdag ook Dierendag viert.

Franciscus werd in 1182 in Assisi geboren. Zijn vader was een aanzienlijk koopman en daarin zou Franciscus hem opvolgen. Als een vrolijke jongeling zag hij voor zichzelf een carrière weggelegd als ridder. In 1202 trok hij als twintigjarige ten strijde tegen de stad Perugia. Hij werd gevangen genomen en voor een jaar in de kerker gezet. Hier kwam voor Franciscus de ommekeer in zijn leven.

In San Damiano knielde hij in 1205 voor het vervallen kerkje toen een stem hem riep: "Franciscus, bouw mijn vervallen huis weer op.". Toen hij opkeek zag hij alleen Jezus aan het kruis. Hij nam dit woordelijk en begon overal vervallen kerken weer op te bouwen. Het geld daarvoor verkreeg hij door de verkoop van stoffen van zijn vader. Zodoende wekte hij de onwil bij zijn vader.

Voor de bisschop ontferde zijn vader Franciscus, waarop Franciscus hem zijn kleren teruggaf om alleen God zijn Vader te mogen noemen. In armoede wilde hij zijn verdere leven gestalte geven. Een leven waarin de armoede gepredikt werd en

waaruit de liefde tot God duidelijk naar voren moest komen. Hij vestigde zich buiten de muren van de stad en leefde in alle eenzaamheid. Veel volgelingen sloten zich bij hem aan. Zo ontstond er de Orde van de Minderbroeders (OFM). Hij stelde orderegels op die later door paus Innocentius III in 1210 werden bevestigd. Spoedig vond men overal de bedelmonniken van de orde van Franciscus.

In het jaar 1212 stichtte hij de Clarissenorde (ook wel 'Tweede Orde' genoemd). Hij legde de grondslag voor de prediking onder de moslims. Hij is de troubadour van de goddelijke liefde, de bedelaar van Assisi, die zich de armoede als zijn bruid had gekozen. Hij is onder de vele heiligen in de christelijke kerk een bijzondere verschijning, een grote hervormer van de kerk. Hij inspireerde eeuwenlang grote kunstenaars, schilders, schrijvers en dichters. Veel nieuwe stijlen in de godsvrucht komen van hem. Jezus in de kribbe, de Man van Smarten aan het Kruis.

Franciscus stierf op 3 oktober 1226 en werd door paus Gregorius IX twee jaar later heilig verklaard. Zijn feestdag (naamdag) werd in de Romeinse kalender op 4 oktober vastgesteld.

Hij is de patroon van Franciscanen, de armen, sociale werkers, kooplui, milieubewegingen, kleermakers, wevers, vlashandelaren, stoffenhandelaren, tapijtverkopers. En hij is de patroon tegen de pest en hoofdpijn.



Op 20 september werd in 2600 steden en bijna 160 landen gedemonstreerd om mensen meer bewust te maken van de klimaatcrisis. De door de Zweedse Greta Thunberg geïnitieerde protestbeweging wordt ge-

dragen door scholieren en studenten. De start werd gemaakt in Australië en de landen in de Pacifische Oceaan. Op de foto de Salomonseilanden.

1 okt. Internationale Ouderendag

In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de eerste oktober uitgeroepen tot 'Internationale Ouderendag' (International Day of Older Persons). Ook: Internationale Dag van de Ouderen.

In tegenstelling tot andere (met name oosterse) culturen waarbij soortgelijke feesten in het teken staan van respect voor de ouderdom en de gebreken die daarmee gepaard gaan, gaat het bij dit feest in de westerse wereld toch om de vitaliteit van mensen boven de 55. Openbare manifestaties zijn vaak in de vorm van beurzen waarbij tal van, al dan niet commerciële organisaties, hun aanbod tonen aan de steeds groter wordende doelgroep.

In Nederland wordt op de eerste vrijdag van oktober de Nationale Ouderendag gehouden.

De oude grootvader en zijn kleinzoon

- Een moraalsprookje van de gebroeders Grimm

Er was eens een stokoude man; zijn ogen waren troebel geworden, zijn oren doof, en zijn knieën knikten. Als hij aan tafel zat en zijn lepel nauwelijks kon vasthouden, morste hij de soep op het tafellaken en hij liet ook weer wat uit zijn mond lopen. Zijn zoon en diens vrouw gruwden daarvan en daarom moest de oude grootvader tenslotte in de hoek achter de kachel gaan zitten, en ze gaven het eten in een aarden schotel en bovendien niet eens genoeg; dan keek hij bedroefd naar de tafel en zijn ogen werden vochtig. Tenslotte konden zijn bevende handen het schoteltje niet meer vasthouden, het viel op de grond en brak.

De jonge vrouw werd boos, maar zij zei niets en zuchtte alleen maar. Toen kocht ze voor hem een houten bakje voor een paar stuivers en daar moest hij uit eten. Terwijl ze zo bij elkaar zitten, zien ze dat het kleinzontje van vier jaar kleine plankjes bij elkaar raapt. "Wat doe je daar?" vraagt de vader. "Ik ga een houten bakje maken," antwoordde het kind, "daar moeten vader en moeder uit eten als ik groot ben." Man en vrouw keken elkaar een poos aan en begonnen beiden te huilen. Meteen haalden zij de oude grootvader weer aan tafel en lieten hem voortaan altijd meeëten en zeiden niets als hij een beetje morste.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 27 oktober 2019.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 18 oktober aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.