

JK

JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
december 2019



advent
kerstmis

inhoud

01. Agenda december 2019 - januari 2020
02. Vieringen december 2019 - januari 2020
03. Extra collecte voor de Jongerenkerk
04. Verjaardagen in december
05. 1 december: Sinterklaas en start adventsactie Solidaridad
06. Adventsactie Solidaridad
08. Advents-/kerstwandeling - 22 december
09. Schrijfactie Amnesty International
10. Licht in de Duisternis (*modern kerstverhaal*)
12. Verkoop JK-kerstkaarten 2019
13. JK-kerstkaart 2019
15. Wereldwinkel Venlo zoekt vrijwilligers
16. Koffiebijdragen oktober 2019
17. Samenwerkingspartner vierde 45-jarig jubileum
18. Ineke Hendrickx te gast in de Jongerenkerk
19. Verslag schoonmaakactie d.d. 19 oktober jl.
21. Rondom advent en kerstmis
22. Praktische informatie



agenda dec. 2019 - jan. 2020

december 2019

- 01 10.00 u. JK-zondagviering - 1^e adventszondag - bezoek van Sinterklaas
02 16.30 u. Overleg Pastoraal Team
08 10.00 u. JK-zondagviering - 2^e adventszondag
13 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
15 10.00 u. JK-zondagviering - 3^e adventszondag
18 16.00 u. Kerstviering voor dak- en thuislozen
22 10.00 u. JK-zondagviering - 4^e adventszondag
22 19.00 u. Adventswandeling 2019 (tot 21.00 u.)
23 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
24 18.00 u. Kerst-familieviering
24 22.00 u. Kerstnachtviering
25 10.00 u. Viering van eerste Kerstdag
28 13.30 u. Kerstconcert "De vierde koning" door VoKomotion
29 10.00 u. JK-zondagviering - 40-jarig huwelijk van Harry en Marieke van Heijst - Joosten

attentie: In tegenstelling tot eerdere berichten is er GEEN viering op 2^e kerstdag

januari 2020

- 01 11 uur !! Nieuwjaarsviering
05 10.00 u. JK-zondagviering
05 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting (tot 13.00 u.)
12 10.00 u. JK-zondagviering
17 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2020 (tot 15.30 u.)
19 10.00 u. JK-zondagviering
16 10.00 u. JK-zondagviering

vieringen dec. 2019 - jan. 2020

V. = voorganger; A. = assistent; L. = lector; ♪ = muziek/zang

Zondag 1 december 2019, 10.00 uur

*1e zondag Advent+Sinterklaas
Viering van breken en delen*

- V. Truus van der Heijden en Hub van den Bosch
A. communicanten+Zwarte Piet+ Henneke Roox
♪ JK-koor

Zondag 8 december 2019, 10.00 uur

*2e zondag Advent
Viering van breken en delen*

- V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort en Erna Schreurs
♪ JK-koor

Woensdag 11 december, 19.15 uur

Taizégebed

- V. Taizégroep JK Venlo
♪ samenzang Taizéliederen
aansluitend koffie/thee

Zondag 15 december 2019, 10.00 uur

*3e zondag Advent
Eucharistieviering*

- V. Ruud Willemsen en Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
L. Max Görtjes
♪ fam. Bakokimi

Zondag 22 december 2019, 10.00 uur

*4e zondag van de Advent
Viering van breken en delen*

- V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
L. Margriet Meertz-Kwarten
♪ Spirit of Love

Dinsdag 24 december 2019, 18.00 uur

Kerst-familieviering

Viering van breken en delen

- V. Truus v.d. Heijden en Piet Linders
A. communicanten + Henneke Roox
L. Margriet Meertz-Kwarten
♪ samenzang

Dinsdag 24 december 2019, 21.30 uur

KERSTCONCERT JK-koor + JK Big Band

Dinsdag 24 december 2019, 22.00 uur

Kerstnachtviering - Eucharistieviering

- V. Piet Giesen en Hub van den Bosch
A. Mieke Verkoeijen
L. Max Görtjes
♪ JK-koor + JK Big Band

Woensdag 25 december, 10.00 uur

1e Kerstdag - Eucharistieviering

- V. Pastoraal Team
A. Marjo Bongers
L. Daniëlle Wipkink
♪ Triple Quartet

Donderdag 26 december, 2^e kerstdag

GEEN VIERING !!!

Zondag 29 december 2019, 10.00 uur

40 jarig huwelijk

Marieke en Harry van Heijst

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Marlein Vaessen
- L. Monika Lindackers
- ♪ Triple Quartet

Zondag 1 januari 2020, 11.00 uur

Nieuwjaarsdag

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- L. Max Görtjes
- ♪ JK-koor

Zondag 5 januari 2020, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. pastoraal team
- A. Leo Verbeek
- L. Max Görtjes
- ♪ JK-koor

Aansluitend van 11.00 - 13.00 u.:

NIEUWJAARSONTMOETING

Zondag 12 januari 2020, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Hub van den Bosch
- A. Lenie Verhoeckx-Verhaeg
- L. Paul Jan Heijnen
- ♪ JK-koor

Zondag 19 januari 2020, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort en Erna Schreurs
- ♪ Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 26 januari 2020, 10.00 uur

Viering van breken en delen

- V. Truus van der Heijden
- A. Margriet Meerts-Kwarten
- L. Henneke Roox
- ♪ Vica en Jens

extra collecte voor de JK

Met de kerstdagen, 24 en 25 december 2019, zal na afloop van de diensten weer een extra collecte gehouden worden voor de Jongerenkerk.

Geef wat je missen kunt, het is voor het voortbestaan van deze gemeenschap.



Van harte aanbevolen!

verjaardagen in december

- 01 Marja Görtjes *organisatiegroep planning koren, muziek, assistenten en lectoren*
- 02 Marie-José Oosterwaal
- 04 Marieke van Heijst *Triple Quartet*
- 06 SINTERKLAAS
- 06 Breur Jacobs
- 07 Peter Verhoeckx *assistent/lector/Triple Quartet*
- 11 Dries Verhoeckx *assistent/JK Big Band/Triple Quartet*
- 22 Antoine Lauwerijssen *lid JK-koor*
- 25 JEZUS VAN NAZARETH
- 27 Tonnie Meelkop *Triple Quartet*
- 30 Annie Brueren-van Rijn
- 31 Brigitte Oude-Kempers
- 31 Mirielle Gadiot *Praaggroep*



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

zondag 1 december

SINTERKLAAS EN START ADVENTSACTIE 2018 IN DE JONGERENKERK VENLO



Op zondag 1 december komt Sinterklaas weer naar de Jongerenkerk Venlo. Een mooie traditie die we graag in ere houden. Dit jaar zijn we met een groep van zeven communicanten en we hopen dat er ook veel kinderen aanwezig zijn. Samen met jong en oud en de zang van ons eigen JK-koor maken we er ongetwijfeld een sfeervolle Sinterklaasviering van.

Maar dat alleen is niet wat we vieren. We beginnen ook op 1 december aan de ADVENT. De eerste kaars gaat aan en zo gaan we op weg naar Kerstmis.

Iedereen is van harte welkom.

adventsactie Solidaridad

Solidaridad maakt herkomst Ethiopische kleding inzichtelijk

Een eerlijk verhaal, van katoenplant tot kledingrek

Waar komt uw kleding vandaan? Is de katoen van uw T-shirt op een milieuvriendelijke manier geteeld? En heeft de vrouw in de textiel fabriek genoeg verdiend om haar kinderen naar school te kunnen laten gaan? Waarschijnlijk heeft u geen idee, want kleding is vaak moeilijk te traceren naar de bron. U weet dus nooit zeker of uw kleding schade heeft toegebracht aan mens en milieu. Solidaridad is dit jaar in Ethiopië een project gestart om hier verandering in te brengen. De organisatie werkt aan duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig traceerbaar van katoenplant tot kledingrek.



Modemerken halen hun kleding steeds vaker uit Ethiopië vanwege de lage loonkosten en lage belastingen. Solidaridad is al een aantal jaren in het land actief om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling hand in hand gaat met eerlijke lonen, veilige arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijke productie. Zo wil de organisatie voorkomen dat deze snelle opkomst van de Ethiopische textielindustrie leidt tot uitbuiting.

Herinnert u zich de brand in de Tazreen fabriek in 2012 en de ingestorte fabriek Rana Plaza in 2013 nog? Deze rampen bevestigen de noodzaak van veilige fabrieken en goede arbeidsomstandigheden. Meer dan honderd werknemers van de Tazreen fabriek kwamen om in de vlammen die razendsnel om zich heen grepen. Het gebouw, dat tot aan de nok was volgepakt met kleding en garen, had geen goede nooduitgangen. Meer dan duizend mensen overleefden het instorten van Rana Plaza niet.

Gelijke kansen

Solidaridad heeft al veel bereikt in de Ethiopische textiel fabrieken binnen het project. Bijvoorbeeld op het gebied van gelijke rechten voor man en vrouw op de

werkvloer. Zo kon textielarbeidster Achamachelesh Tezera dankzij training van Solidaridad opklimmen tot supervisor bij de Telaje kledingfabriek in Kombolcha. "Voorheen was er voor ons vrouwen gewoon geen kans om zo'n functie te bemachtigen. Als er een vacature vrijkwam, kregen mannen die functie altijd." Tezera is zich door de training bewust geworden van de scheve verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Zij trainde op haar beurt het management van de fabriek. Ze zet haar leiderschapsvaardigheden nu in om andere vrouwen aan te moedigen hun stem te laten horen. "Ik coach 30 vrouwen van verschillende afdelingen. Zij hebben geleerd beter voor zichzelf op te komen en hun rechten te verdedigen."

Een eerlijk verhaal

Solidaridad breidt haar werk in Ethiopië vanaf dit jaar uit naar de katoenvelden, waardoor alle stappen in het productieproces verduurzaamd worden. Dit doet Solidaridad samen met MVO Nederland, de Deense NGO DIEH en het Duitse Cotton made in Africa binnen het zogenaamde 'Bottom UP!'-project, dat medegefinancierd wordt door de Europese Unie. Solidaridad en partners trainen katoenboeren en textielarbeiders in duurzame productie en veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden. Ook zorgen zij er via lobby en workshops voor dat belangrijke lokale overheidsorganisaties het project omarmen. En dat internationale modebedrijven het project leren kennen en enthousiaste afnemers worden. Doordat modebedrijven inzicht hebben in de herkomst van hun kleding kunnen zij een eerlijk verhaal vertellen aan hun klanten. Zo wordt het ook voor u mogelijk eerlijke kleding te dragen waarvan u weet dat er geen milieuschade of mensenleed aan kleeft.

HELPT U MEE?

Adventsperiode

Ook dit jaar doen wij als Jongerenkerk Venlo en Dekenaat Venlo tijdens de adventsperiode aandacht besteden aan de Adventsactie van Solidaridad met het 'Bottom UP!'-project. Zo werken we mee aan een eerlijkere kledingsector, met respect voor mens en milieu. gedurende de gehele Adventstijd staat de collectebus achter in de Jk Venlo om uw giften te ontvangen.

Alvast hartelijk dank voor uw giften.

Hub van den Bosch

adventswandeling - 22 dec.



Op zondag 22 december 2019 vindt 's avonds weer onze traditionele advents-kerstwandeling plaats.

Deze wandeling leidt ons dan weer naar Albertushof waar de zusters Dominicanessen ons gastvrij ontvangen en welkom heten.

Om 19.00 uur vertrekken we vanaf de Jongerenkerk Venlo naar Albertushof.

Iedereen die mee wandelt wordt verzocht om uiterlijk 19.00 uur aanwezig te zijn opdat we op tijd, 20.00 uur, arriveren bij Albertushof.

Diegenen die niet mee kunnen lopen worden verzocht ook uiterlijk 20.00 uur aanwezig te zijn bij Albertushof.

Om 20.00 uur begint dan in de kapel van Albertushof de bezinnende bijeenkomst die dit jaar als thema 'DANKBAARHEID' heeft. Deze wordt verzorgd door het JK-koor.

Aansluitend om 20.30 uur is dan gezellig samenzijn met de zusters. Met een hapje en drankje en vooral ontmoeting.

We zijn de zusters dankbaar dat ze ook dit jaar de deur weer voor ons openzetten en we welkom zijn.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen!

Het JK-koor

OPROEP

...IETS LEKKERS VOOR DE ADVENTS-KERSTWANDELING!



Het zou mooi zijn wanneer we voor het gezellig samen-zijn in de ontmoetingsruimte bij de zusters weer kunnen beschikken over een aantal heerlijke zelfgemaakte bakproducten in de vorm van wafels, cake's of koekjes...

Eenieder die zich geroepen voelt iets te bakken, nodig ik uit dat te doen en het product - zo mogelijk zondagmorgen 22 december in de JK - aan mij te geven zodat

het uiteindelijk tijdig in het Klooster komt.

Laat me even weten wanneer u plannen hebt in deze richting...

Harry van Heijst, 06-48941481.

schrijfactie Amnesty International

Zondag 8 december 2019



Schrijf op 8 december ook brieven met Amnesty: voor jongeren die onrecht aangedaan wordt.

Op 10 December is het Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Op of rond deze datum schrijven we tijdens Write for Rights naar autoriteiten van verschillende landen.

Dit jaar voert Amnesty International actie voor tien jongeren uit Canada, China, de Filippijnen, Nigeria, Zuid-Soedan, Mexico, Iran, Grieken-

land, Wit-Rusland en Egypte. Ook hun vrijheid wordt bedreigd. In de maand december, waar wij ons richten op feesten als Sinterklaas en Kerstmis, is het goed om ook even stil te staan bij mensen die in de knel zitten, waar ook ter wereld. Het motto en het symbool van Amnesty sluiten hier naadloos bij aan: het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.

modern kerstverhaal

Licht in de duisternis

Ik had me deze kerst toch heel anders voorgesteld. Dit noem ik geen luxe cruiseschip, Jonas!"

Met haar arm veegt Kristien haar ooghoeken droog.

"Kom op, we hebben geen tijd om stil te zitten."

"Ik kan niet meer. Mijn armen doen zeer, ik ben moe en ik heb het koud."

Jonas zucht. "Ik ook. Dus moeten we in beweging blijven."

Vanaf zijn plek achterin de boot, ziet Jonas dat Kristien de peddel pakt en weer begint te roeien. Ook hij haalt zijn peddel weer door het water, al worden zijn slagen steeds korter.

"Weet je wel waar we naartoe gaan?" Kristiens stem trilt.

"In ieder geval weg van de dood," antwoordt Jonas. Hij kijkt om en ziet de lichte onderbreking van het nachtelijk duister. In gedachten hoort hij de paniek in de stemmen van mensen die hij niet kent. Mensen die hij samen met Kristien aan hun lot overlaat.

"Geloof jij in wonderen, Jonas?"

Zwijgend roeit hij verder.

"Ik geloofde er ooit in," vervolgt Kristien, "nog niet eens zo heel lang geleden geloofde ik dat als je een wens doet als je een vallende ster ziet, die wens uitkomt. En dat kerst een tijd voor wonderen is."

Jonas kijkt weer om naar de vlammen die dansen op het water.

"Misschien moeten we omkeren en teruggaan."

Kristien draait zich om. "En net zeg je nog dat we door moeten. Ik wil echt niet terug hoor."

"Sorry, je hebt gelijk. Maar wij zitten veilig in een bootje, terwijl die mensen daar..."

In het zwakke maanlicht dat tussen de wolken doorkomt, ziet Jonas de schouders van Kristien schokken.

"Sorry, ik liet me even gaan. Maar alles komt goed, hoor je me? Rust anders maar even uit, ik roei wel even voor ons allebei," probeert Jonas zijn vriendin gerust te stellen.

"Na vanavond geloof ik niet meer in wonderen. Als er wonderen bestonden, was kerstavond niet zo'n hel geworden."

De lucht licht een fractie van een seconde op. Een paar tellen later rolt een wrede donder door de atmosfeer.

"Kun je nog roeien, denk je? We moeten het vasteland bereiken voor die bui hier is."

Jonas trekt zijn jas strak om zich heen. Een verdwaalde regendruppel daalt neer op zijn gezicht. De wind trekt aan en brengt het water in beweging. De voorsteven komt los van het wateroppervlak, om met een klap terug te vallen.

Kristien gilt.

"Niets aan de hand," roept Jonas, "Daar zijn die boten op gebouwd. Het wordt pas riskant als de golven van de zijkant komen."

Meer regendruppels vallen naar beneden en opnieuw wordt de donkere hemel doorkliefd door een bliksemschicht. De golven worden hoger en laten de boot steeds harder deinen op het water. Het korte moment dat de bliksem het water verlicht, merkt Jonas op dat ze schuin op de golven beginnen te varen. De regen valt met grote stralen uit de lucht en de boot begint steeds meer te schommelen.

"Volhouden, Kristien."

"Jonas, ik ben bang. gaan we omslaan?"

Haar stem verraadt dat ze huilt.

"Nee, natuurlijk niet. Ik geloof dat ik rechts van ons net land zag, dus ik ga de boot die kant op sturen," schreeuwt Jonas, die zichzelf nog amper boven de wind uit kan horen. Met krachtige slagen draait hij de boot, waardoor die rechter op de golven komt te liggen en minder schommelt.

"Jonas! Jonas!" Kristien draait haar hoofd om. In het licht van de bliksem meent hij een glimlach op haar gezicht te zien. Ze wijst naar rechts en roept iets wat hij amper kan verstaan. Als hij haar arm volgt, neemt hij haar enthousiaste reactie over. Een paar honderd meter bij hen vandaan danst een licht door de lucht.

"Roeien, zo hard je kunt," roept hij naar voren.

Het onweer hangt bijna recht boven hen als ze de vuurtoren hebben bereikt. Jonas duwt de deurklink naar beneden en tot zijn verbazing gaat de deur gemakkelijk open. Eenmaal binnen roept hij een paar keer, maar niemand reageert.

"Gaat het, lieverd?"

Kristien barst in tranen uit. "Nee, natuurlijk gaat het niet. Onze vakantie gaat in vlammen op, kerst is verpest en al die mensen die..."

Jonas slaat zijn armen om haar heen.

"Stil maar. Wij leven nog. We hebben elkaar nog. Dat is het belangrijkste."

Hij voelt in zijn jaszak en haalt er een doosje lucifers uit. Hij strijkt er een aan en in het zwakke licht van de vlam kijkt hij rond. Ze staan aan het begin van een wenteltrap. Daarnaast staat een vervallen tweezitsbank, waarop ze tegen elkaar aan gaan zitten.

Gegrom en geblaf haalt Jonas uit zijn slaap. Kristien ligt met haar hoofd op zijn schoot te slapen.

"Wat moet dat hier in mijn vuurtoren?" vraagt een norse stem.

"Sorry dat we hier zo zijn komen binnenvallen," antwoordt Jonas, "Onze reddingsboot raakte op drift en in de storm zagen we het licht van deze vuurtoren en we zijn hier gaan schuilen."

"Komen jullie van dat schip af dat in de hens staat?"

Jonas knikt. "Hoe laat is het?"

"Zeven over acht. Maar zei jij nou dat je het licht van deze vuurtoren had gezien?"

Jonas knikt.

"Kom eens mee." De man gaat bij de trap staan. Jonas maakt Kristien wakker en samen volgen ze de vuurtorenwachter naar boven. De hond is naast de deur gaan liggen. Bovenin de lichtkamer wijst de vuurtorenwachter naar de lamp in het midden van de ruimte.

"Dus jullie hebben die lamp zien branden? Zie je die barsten? Dat ding is al zes jaar kapot."

"Maar hij brandde," fluistert Kristien.

"Sorry meid, maar vannacht zal hij niet hebben gebrand. Kom, ik zal een kop thee voor jullie maken, en dan breng ik jullie naar het dorp."

De man loopt de trap af. Jonas en Kristien kijken uit het raam van de vuurtoren uit over het water.

"We voeren recht op open zee af," fluistert Jonas.

"Dus zonder het licht van deze vuurtoren..."

"Dat licht heeft ons gered. Dat noem ik nog eens een kerstwonder."

Jonas pakt Kristiens hand beet en kust haar.

verkoop kerstkaarten

Ook dit jaar zijn er weer kerstkaarten van de Jongerenkerk te koop. Dit jaar gemaakt door Marlein en Therezi.

Op de volgende twee pagina's ziet u resp. de afbeelding op de voorzijde van de kerstkaart en de tekst op de binnenzijde.

Uiteraard blijft er genoeg ruimte over voor uw eigen kerst- en nieuwjaarswensen.

De kaarten zijn verkrijgbaar in het voorportaal van de Jongerenkerk.

prijzen: 1 kaart 0,75 cent
 5 kaarten: 3,60 euro
 10 kaarten: 7,00 euro

Fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar.



Speciaal gemaakt voor de Jongerenkerk door:
Ontwerp: Marlein
Tekst: Therezi

*Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
wensen eenieder
een zalig Kerstmis
en
een voorspoedig 2020*

*Van harte
nodigen wij u uit
voor
de Nieuwjaarsontmoeting
zondag 5 januari 2020
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1*

Wees welkom lief kind.
Wees welkom in dit huis.
Wees welkom lief mens
en voel je vooral echt thuis

Hier..... met Kerst..... en overal.
Ja dat geldt ook voor jou!!
Laat het, het hele jaar door zo zijn,
dat niemand staat meer in de kou.

Zeer veel vreugde en soms ook smart.
Maar het allerbelangrijkste is:
Wees welkom in je eigen hart!

Wereldwinkel Venlo is op zoek naar vrijwilligers

Al 45 jaar vragen wij als Wereldwinkel Venlo aandacht voor eerlijke handel in en met ontwikkelingslanden en duurzame producten. Het huidige assortiment bestaat voor 70% uit fairtrade producten en 30% anderszins duurzame producten. Deze activiteit is begonnen vanuit de kerken, maar op dit moment geheel zelfstandig. Sommige kerken hebben inmiddels wel het predicaat "Fairtrade-kerk". In Venlo is dat de Jongerenkerk.

Bij het nadenken over de toekomst van de fairtrade en de wereldwinkel in Venlo stelden we vast dat onze boodschap nog steeds heel actueel is. Er is ook nog steeds goede belangstelling vanuit de bevolking, hetgeen wij ook zien aan de stijging van onze omzet. Ook is het nog steeds heel nuttig en belangrijk werk omdat heel veel mensen in ontwikkelingslanden door ons werk een eerlijk loon kunnen verdienen waar anders veel armoede en uitbuiting is.

Echter er is één knelpunt. We constateren dat het moeilijker wordt vrijwilligers aan te trekken. Daarom doen we een beroep op u als pastor. U komt ongetwijfeld van tijd tot tijd in aanraking met mensen die eenzaam zijn of iets meer zingeving willen. We hebben het over mensen die een zetje nodig hebben om de deur uit te gaan en meer sociale contacten zouden moeten hebben. Wellicht dat voor enkelen vrijwilligerswerk bij de wereldwinkel een oplossing is.

Mocht u daaraan denken, schroom dan niet rechtstreeks contact met ons op te (laten) nemen. Hieronder wat basisinformatie over het vrijwilliger zijn bij de Wereldwinkel.

- a. De vrijwilliger krijgt standaard een inwerkperiode van zes weken.
- b. De vrijwilligers staan altijd met z'n tweeën in de winkel.
- c. Een vrijwilliger draait 1 of 2 keer een dagdeel per week van vier uur. Wélke dagdelen is altijd in overleg. We werken met een kwartaalplanning
- d. Dagdelen zijn van 10.00 -14.00 en 14.00 – 18.00. Zondagmorgen en maandagmorgen niet en in het weekend iets verschoven.

Wij hopen dat er via u iets meer vrijwilligers de weg vinden naar de wereldwinkel. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Joop Karremans
Voorzitter

info@wereldwinkelvenlo.nl
www.wereldwinkelvenlo.nl
06 5105 4107



FairTrade !

koffie-bijdrage oktober 2019

Datum	Gebruikers	Contant	p.p. gemiddeld
6-10	32	€ 36,-	€1,13
13-10	26	€ 22,-	€ 0,85
20-10	32	€ 31,-	€ 0,97
27-10	26	€ 23,-	€ 0,88

prijsafsprake koffie: kop koffie € 1,00 / tweede kop € 0,50 / bijlage (koekjes) gratis

d.d.: 1-11-2019
Martin Huizinga

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

samenwerkingspartner vierde 45-jarig jubileum



**Wereldwinkel Venlo
al 45 jaar
springlevend !**

We kijken terug op een geslaagd feestje op 2 november voor (oud)vrijwilligers, onze klanten en de producenten. We hadden een topverkoop.

45 jaar geleden opende Wereldwinkel Venlo haar deuren en 50 jaar geleden ging de eerste wereldwinkel in Breukelen van start. Vijftig jaar later zijn er in Nederland zo'n 240 wereldwinkels actief en een veelvoud aan vrijwilligers. Wereldwinkels maakten fair trade tot een begrip en stonden mee aan de bakermat voor de Fairtrade Gemeenten Campagne. Die bestaat dit jaar 10 jaar en Nederland telt inmiddels 88 fairtradegemeenten. Venlo behaalde de titel als 25ste in 2012 en Wereldwinkel Venlo was een van de initiators. Door als gemeente invulling te geven aan de Fairtrade Gemeente Campagne leveren we een bijdrage aan zeker 8 van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen voor een betere wereld: de Global Goals.

De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen, relatiegeschenken en kerstpakketten. Van onze fairtradeartikelen profiteren de producenten uit de derde wereld. Daarnaast breidt het ecologisch duurzame assortiment zich verder uit met producten als Doppers en Green Soap.

Kijk daarom regelmatig in het kastje dat staat in het voorportaal van de Jongerenkerk Venlo. Dit is één van de samenwerkingsvormen met partners zoals de Jongerenkerk Venlo dat probeert te doen om daarmee te laten zien dat wij betrokken zijn op stad en wereld.

Ineke Hendrickx te gast in JK

zondag 10 november 2019

Op zondag 10 november 2019 was Ineke Hendrickx in de Jongerenkerk Venlo te gast om te vertellen over haar werk in Malawi. Ineke is al jaren actief in Malawi waar ze samenwerkt met Josefa. Over het project en over haar activiteiten en de betrokkenheid van mensen die het werk van hier uit mee ondersteunen vertelde Ineke tijdens de viering.

Na afloop heeft ze er met mensen uit de gemeenschap verder over gesproken. Op 2 december vertrekt Ineke weer voor een aantal maanden naar Malawi. Als ze terug is, komt ze weer vertellen over het project.

Na afloop konden mensen haar werk ondersteunen en zo mochten we haar 210,00 euro meegeven. Wellicht zijn er mensen die haar verhaal zo heeft aangesproken dat ze ook via de Nazareth Foundation het mooie werk van Ineke en haar Foundation willen ondersteunen.



Ineke Hendrickx en Josefa Ng'ona - Nazareth Malawi

schoonmaakactie

Schoonmaakactie zaterdag 19 oktober: "OPGERUIMD STAAT NETJES"

Opgeruimd staat netjes

Samen de stad opschonen op *zaterdag 19 oktober*
U doet toch ook mee!

Samen maken we het groen schoon
Maaskade, fietsbrug, Koninginnesingel,
de kop van Weerd en Julianapark

Verzamelen 9.15 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstr. 1)
tot 12.00 uur / aansluitend samen lunchen
(voor materialen wordt gezorgd)

M.m.v. Wereldwinkel Venlo, Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en 't Groenewold
Meehelpen? Meld je aan via 't Groenewold 077-3546689

Na eerdere geslaagde opschoonacties in oktober 2018 en april 2019 vervolgen samenwerkende organisaties deze op 19 oktober. Onder het motto "Opgeruimd staat netjes" maken de Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, de Wereldwinkel, 't Groenewold, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en Fair Venlo groen in de binnenstad schoon. Deze keer langs de Maaskade, de fietsbrug, de bebouwde kant van de Koninginnesingel, de kop van Weerd, het Julianapark, Puteanusstraat en de parkeerplaats achter Beej Benders. 30 vrijwilligers verzamelen 30 zakken afval.

De organisaties zijn allemaal actief in de binnenstad en willen graag meer samen-

werken. Dat doen ze al op het gebied van fairtrade en ze willen dat ook graag doen met andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter te maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. Zij zijn daarin niet uniek. Wereldwijd is er een integrale actie-agenda voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leaders van 193 landen hebben toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren.

Met de schoonmaakactie dragen ze lokaal bij aan doelstelling 11 "Duurzame steden en gemeenschappen" en proberen zo bewustzijn voor de directe omgeving te kweken.

Ze sluiten tevens aan bij acties voor een schone binnenstad, die al genomen worden door de gemeente Venlo, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en bewonersgroepen, zoals rond het Julianapark en het Rosarium en Venlo Partners, de citymarketing organisatie van Venlo.

**OPRUIMEN
HET LIJKT
SIMPEL**

**EN
DAT IS HET OOK**



Die organisaties ondersteunen de actie van harte en geven er via hun eigen kanalen aandacht aan. De gemeente stelt daarnaast de benodigde schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals zakken en handschoenen. Ook wethouder Marij Pollux deed actief mee aan de eerdere opschoonacties.



rond advent en kerst

Smeulend vuur gaat weer branden,
vonken slaan gensters
weinig in aantal
klein in grootte
sterk in kracht
doen ze nieuw leven ontstaan.

Licht toelaten
licht aansteken
om hoop te geven
en leven te delen,
dat is advent

(Kathleen Boedt)

Uitkijken naar wat te gebeuren staat
zonder voorbehoud
open en vol vertrouwen
uitzien naar een mens
die je gedachten bezielt
en je hart beroert

Op de uitkijk staan
tot je zijn ster ziet opgaan van achter
de heuvel
en maken dat deze droom waar wordt.
(bijsluiter adventsaffiche VSKO)

een venster op licht
een deur naar warmte
de warmte van een thuis
doorbreekt
de kilte van het zwijgen
de hardheid van uitsluiting
de bitterheid van mislukking
(Kathleen Boedt)

Als ergens op deze aarde
een moeder toekomst droomt
voor haar kind,
als er gastvrijheid is
voor vreemdelingen en ontheemden,
als mensen kiezen om te delen
in plaats van te bezitten,
als tederheid het haalt
op hardheid in de wereld,
als trouw de vreugde
van het leven laat groeien,
als levenskracht
de pijn om de dood overwint,
als mensen het Woord van Leven
ontvangen en delen,
dan wordt God
opnieuw mens, vandaag,
een grote vreugde!

(Luc Maes)



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 29 december 2019.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 14 december aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.