

# **JK** **JOUW KERK**

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
van de Jongerenkerk Venlo  
april 2020**

**pasen**

# inhoud

01. JK en corona (*van de redactie*)
02. Extra nieuws
04. Verjaardagen in april
04. Koffiebijdragen
05. Goede Week en Pasen
  05. De betekenis van Witte Donderdag
  06. Goede Vrijdag: de dood van Jezus aan het kruis
  07. Gedachten rond Pasen
  09. Pasen: hoe zat dat ook alweer?
12. Positieve gedachten
14. De heilige Corona en de christelijke zelfliefde
16. De zin van quarantaine
19. Koningin van de fantasie
22. Praktische informatie



# JK en corona

Beste bezoekers en medewerkers van de Jongerenkerk Venlo.

Hierbij de nieuwe JK Jouw Kerk van april.

In deze onzekere en vreemde tijden is alles onzeker qua planning. Wat vandaag vast staat is morgen alweer achterhaald. Volg dus ook de extra nieuwsbrieven en berichten op de website.

Hopelijk kunnen we u met deze nieuwe JK Jouw Kerk wel wat te lezen aanbieden ook nu het vieren van Palmzondag, de Goede Week en Pasen komt te vervallen. Wanneer er weer vieringen zijn, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Tot die tijd blijven we contact houden via de JK Jouw Kerk en via Nieuwsbrieven.

Allen veel sterkte in deze tijd en hou de moed er in en vooral ...  
PAS OP JEZELF EN OP ELKAAR!

De redactie van de Jk Jouw Kerk

*Aggie van der Plaat*  
*Gé van der Heijden*  
*Hub van den Bosch*

---

**UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

*vanderLaan*

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141  
(dag en nacht)

# extra nieuws

Beste bezoekers en medewerkers Jongerenkerk Venlo

Op maandag 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus in te dammen verder verscherpt en verlengd tot 1 juni. Op alle groepsbijeenkomsten staat een taboe.

Voor de Jongerenkerk heeft dat tot gevolg dat alle groepsactiviteiten tot 1 juni komen te vervallen. Dus tot 1 juni:

- **geen vieringen**
- **geen repetities**
- **geen vergaderingen**

Eveneens vinden geen doorgang:

- de op 18 april geplande opschoonactie binnenstad Venlo
- het op 16 mei geplande concert van het Piet Jeegers Clarinet Choir
- de op 1 juni geplande eerste communieviering (deze viering wordt hoogstwaarschijnlijk verplaatst naar volgend jaar).



Je zult in deze JK Jouw Kerk dus tevergeefs zoeken naar de vaste rubrieken “Agenda” en “Vieringen”.

## ***WAT NU?***

Om toch de band met vaste bezoekers te onderhouden gaan we twee dingen doen.

### ***Op de eerste plaats:***

#### ***VERSPREIDEN POSITIEVE GEDACHTEN***

Elke week zullen we **vrijdags** een positieve gedachte rondsturen via mail en Nieuwsbrief. Deze week zien jullie de eerste. Truus van der Heijden kwam met dat idee en het lijkt me een goed idee om wekelijks positieve gedachten in de vorm van een tekst of een gedicht met iedereen te delen.

Zo laten we van ons horen.

De tekst verderop in deze JK Jouw Kerk is aangeleverd door Truus en het staat ieder vrij om een positieve gedachte te sturen naar [jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl) Ik zal dan zorgen dat deze wekelijks verspreid wordt.

***Op de tweede plaats:***

**MOGELIJKHEID TOT ONTSTEKEN INTENTIELICHTJES OP ZONDAGMORGEN**

Met in achtneming van alle hygiënemaatregelen:

- afstand houden
- niet dicht bij elkaar gaan zitten
- niet met teveel mensen in een keer in de ruimte
- niet komen als je hoest of griepig bent
- niet komen als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus

willen we op zondagmorgen tussen 10.00-11.30 uur de Jongerenkerk Venlo open maken om u de gelegenheid te geven bij de Maria-icoon een lichtje aan te steken en een kop koffie te drinken.



**DIT KAN VANAF ZONDAG 22 MAART 2020  
TOT EN MET ZONDAG 31 MEI 2020  
10.00-11.30 UUR**

**LET WEL:**

**WE HOUDEN WEL DE VINGER AAN DE POLS  
EN VRAGEN IEDER GESPREID TE KOMEN EN  
NIET OM 10.00 UUR MASSAAL AAN DE  
DEUR TE STAAN WANT DAN KUNT U MAAR  
GEDOSEERD NAAR BINNEN.**

Dit geldt voor zo lang er nog geen totale lock-down is afgekondigd. Als de regering of gemeentelijke overheid besluit dat straks iedereen binnen moet blijven behalve voor noodzakelijke dingen zoals werk of boodschappen doen, dan zijn wij daaraan ook gebonden en zullen we u per direct laten

weten dat we dan de mogelijkheid om een lichtje te ontsteken moeten stopzetten.

# verjaardagen in april

06 april Harry van Heijst

09 april Carina - *communicant 2017*

10 april Corry van de Wouw

22 april Marian Linssen - *JK Big Band (altsax)*

23 april Truus van der Heijden - *Pastoraal Team*



## koffie-bijdrage februari 2020

Datum	Gebruikers	Contant	p.p. gemiddeld
2-2	22	€ 15,-	€ 0,68 (!)
9-2	28	€ 32,-	€ 1,14
16-2	35	€ 39,-	€ 1,11
23-2	41	€ 30,-	€ 0.73(!)

prijzafsprak koffie: kop koffie € 1,00 / tweede kop € 0,50 / bijlage (koekjes) gratis

d.d.: 01-03-2020

*Martin Huizinga*

# goede week en pasen



*Jezus wast de voeten van zijn leerlingen*

---

## Betekenis van Witte Donderdag

---

De laatste donderdag voor Pasen is de dag die volgens de kerkelijke traditie Witte Donderdag wordt genoemd. Het is het begin van het zogenaamde triduum sacrum, dat compleet wordt gemaakt door Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Op Witte Donderdag herdenkt de christelijke gemeenschap het laatste avondmaal dat Jezus met zijn discipelen nuttigde, een dag voordat hij op Golgotha zou worden gekruisigd. De gebeurtenissen die op deze bewuste dag plaatsvonden staan in vier verschillende evangeliën opgetekend: Mattheüs 26:17-75, Marcus 14:12-72, Lucas 22:7-65 en Johannes 13:1-18:27. Jezus en zijn discipelen kwamen na zonsondergang samen in een bovenzaaltje ergens in Jeruzalem. Daar namen zij de pesachmaaltijd tot zich, ter herdenking aan de bevrijding van het volk Israël uit Egypte.

### *Jezus' laatste avondmaal*

Voorafgaand aan het pesachmaal, waarvan Jezus als enige wist dat het zijn laatste zou zijn, waste Jezus de voeten van zijn discipelen. Hij brak vervolgens volgens joods gebruik het brood en deelde dit uit aan zijn discipelen, terwijl hij zei: "Neem en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt".

Ook de wijn deelde hij rond, met de boodschap: "Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving van zonden". Later die avond werd Jezus in het Hof van Getsemane op de Olijfberg verraden door één van zijn discipelen, Judas van Iskariot. Op verdenking van godslastering werd Jezus door de Sanhedrin gevangen genomen en nog diezelfde nacht verhoord en opgesloten. De volgende dag volgden zijn terdoodveroordeling en kruisiging.

---

## Goede Vrijdag: De dood van Jezus aan het kruis

---





Goede Vrijdag is een dag uit de Goede Week, de week voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de dood van Jezus aan het kruis.

### ***Gevangen genomen***

Na zijn Laatste Avondmaal (Witte Donderdag) is Jezus gevangen genomen. De religieuze leiders van Jeruzalem zijn boos op hem omdat hij zichzelf de zoon van God noemt. En omdat Jezus namens God mensen hun fouten vergeeft. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Maar voordat het zover is, heeft hij nog een lange, pijnlijke weg te gaan.

Deze tocht is op allerlei schilderijen afgebeeld. Vaak zijn het een soort stripverhalen. Onderaan zie je Jezus het kruis dragen. Er hangt een blok met spijkers voor zijn voeten waar hij telkens tegenaan loopt. Mensen steken hun tong naar Jezus uit. Een vrouw, Veronica, veegt zijn gezicht af met een doek, waar een afdruk in blijft staan.

Op dit schilderij begint het verhaal links onderin. Jezus is op weg naar boven, naar de berg Golgotha. Daar hangt hij aan het kruis, samen met twee misdadigers. Een soldaat steekt Jezus in zijn zij om te zien of hij echt dood is.

---

## **Gedachten rond Pasen**

---

### **PASEN**

Na drie dagen zonder licht,  
de dagen als de nacht  
komt Zijn leven in het zicht  
door stille overmacht.

Achter een verschoven steen  
gaapt het verlaten graf.  
Engelen zijn om ons heen,  
nemen ons schrikbeeld af,

brenge ons in herinnering  
wat Jezus woorden waren  
en dat wij nu Zijn opstanding  
ook echt mogen ervaren.

Zijn woorden dringen tot ons door  
in volle werkelijkheid,  
in 't licht van dit klein engelenkoor  
gloort Zijn aanwezigheid.

## Paasgedachte Maria van Magdala

Ik had kruiden voor mijn Liefste in olie gestopt,  
ik kon de hele nacht niet slapen, ik was kapot.  
Toen kwam ik bij het graf en wist niet wat ik zag,  
de steen was weg, ik schrok en keek hoe Hij er lag.  
Ik vloog naar Simon Petrus en Johannes op een draf,  
Ze hebben onze Jezus weggehaald uit zijn graf,  
Johannes kon van ons het hardste lopen,  
boog zich bij de ingang meteen voorover  
en zei dat hij de doeken liggen zag,  
Petrus wilde het zien, hij ging in het graf.  
De doek voor het zweet lag opgerold en apart,  
Johannes geloofde dat Jezus die neergelegd had.

De beide mannen vertrokken met elkaar,  
ik wilde nog niet naar huis, voelde mijn tranen.  
Dit was teveel, ik keek waar Hij gelegen had,  
daar zag ik door mijn troebele ogen in de schaduw  
twee engelen zitten in lichte witte kleren,  
ze vroegen mij wat me toch zo deerde.  
Ik zei dat ze mijn Jezus hadden weggehaald  
en dat ik nu niet wist waar hij gebleven was.  
Toen ik omkeek zag ik de tuinman die mij stilde,  
hij vroeg ook al waarom ik toch zo weende,  
wilde graag weten wie ik eigenlijk zocht,  
misschien had hij Hem ergens heengebracht.

Dat vroeg ik hem en toen riep hij mijn naam,  
Ik zag dat Hij het was, ging heel dicht bij Hem staan.  
Meester, riep ik van pure blijdschap uit.  
Hij was het echt, Hij gaf mij nieuw geluid.  
Ik zeg u wat Hij opdroeg om te zeggen,  
Hij ging weer naar zijn Vader, ik zal het uitleggen;  
Zijn Vader is ook onze, Hij ging dus naar God,  
Hij ging alvast, wij komen nog aan bod.  
'k Ben toch zo blij dat ik Hem weer levend zag,  
Hij is mijn adem, mijn lichtglans in de nacht.

## Pasen: kruis en opstanding

In het evangelie van Zijn kruis en opstanding  
Geeft Jezus toekomst voor de mensheid  
Zijn boodschap van genade en verzoening  
Geeft innerlijke vreugde en vrijheid

Ons leven reikt verder dan dit bestaan  
God is het die de toekomst overziet  
Wij mogen vrij tot Jezus gaan  
Een grotere bevrijder is er niet

Hij overwon de donkerste duisternis  
Door Zijn kruis en opstanding  
Geeft Hij ons het leven dat eeuwig is  
Wat een uitzicht, wat een verademing.



Als kind op een openbare school en met ouders die niet echt geloofden was Pasen voor mij altijd het feest met een paashaas en eieren. Toen ik in groep zeven overstapte naar een katholieke basisschool ging er een wereld voor me open, maar helemaal duidelijk was het nog steeds niet.

Als ik terugdenk aan Pasen herinner ik me uit die tijd vooral Palmpasen, dan brachten we stokken met lekkers eraan naar het verzorgingshuis en met Pasen gingen we naar de kerk.

### **Christelijke feestdag**

Met Pasen vieren christenen de opstanding van Jezus uit de dood. Volgens de bijbel werd op Jezus op Witte Donderdag gekruisigd, waarna hij op Goede Vrijdag overleed. De zaterdag voor Pasen wordt Stille Zaterdag genoemd, op deze dag lag het lichaam van Jezus in het graf. Op paaszondag kwam Maria Magdalena, bij het graf en zag dat het lichaam verdwenen was. Jezus was opgestaan uit de dood.

### **Eieren**

Vroeger was Pasen ook een landbouwfeest. Dit feest markeerde het begin van de lente en het einde van de schaarste die heerste als de voorraden in de winter oprakten. Boeren begroeven eieren in hun velden omdat ze deze beschouwden als kiem van kracht. Hiermee hoopte de boeren dat de eieren hun kracht zouden overbrengen en voor een goede oogst zouden zorgen.



Voor de katholieken waren de eieren om op krachten te komen na de vastenperiode. Deze eieren werden met Palmpasen ingezameld.

### **Paashaas**

De paashaas is een fictief figuur voor kinderen verzonnen. Er zit wel een pedagogische gedachte achter de paashaas. Oorspronkelijk schenkt hij alleen eieren aan kinderen die zich goed gedragen. Via een Duits boek dat vertaald is in het Nederlands werd de paashaas in 1825 voor het eerst bekend in Nederland. In 1961 werd de paashaas omschreven als een nieuwe traditie door



volkskundige S.J. van der Molen. Het gebruik van de paashaas is mogelijk ook door Duitse migranten naar Nederland gebracht. In Duitsland wordt er namelijk rond 1682 al gesproken van een paashaas die gekleurde eieren legde.

### ***Tweede Paasdag***

De maandag na paaszondag wordt tweede paasdag of paasmaandag genoemd. Traditioneel was deze tweede paasdag ook een rustdag waarop alleen essentiële diensten zoals politie, ziekenhuis of brandweer actief waren. Tegen het einde van de twintigste eeuw is daar steeds meer verandering in gekomen. Grote bedrijven zoals woonboulevards, winkelketens en supermarkten zijn tegenwoordig vaak open op tweede paasdag.

### ***Familiefeest***

Door de christenen en katholieken wordt Pasen vaak op de traditionele manier, met een bezoek aan de kerk gevierd. Pasen begint echter ook steeds meer een familiefeest te worden. De dilemma's van bij welke familie gaan we dit jaar langs en wie eet waar komen ook bij Pasen steeds vaker voor.



Ondanks alle corona-perikelen wensen we jou en allen die dierbaar zijn een

# **Zalig Pasen**

# positieve gedachte

## De wereld in reset, de verandering is al voelbaar

Die dolle, gekke, doorgedraaide wereld komt tot "rust".

Wij hebben er jaren in gezeten.

Een dolgedraaide wereld.

Het kon niet hoger.

Het kon niet beter.

Het kon niet sneller.....

Iedereen vroeg zich af hoe lang kan dit doorgaan?

Nu valt er ineens een stilte.

Het leven verandert van richting.

Dit geeft verwarring in de samenleving.

Dit geeft verwarring in onszelf.

Wij mensen die leefden in een hele kleine wereld,

Een wereld waarin iedereen zijn best deed te overleven.

Wij vroegen ons in stilte af, hoe lang nog.....?

Nu valt er ineens een stilte in die gekke, dolgedraaide wereld.

Dit proces is niet zo gemakkelijk als je zou denken.

Kijk maar eens naar een vakantie.

Rennen en nog eens rennen en dan ben je op de bestemming en mag je loslaten.

Onze biologische klok heeft daar 10 dagen voor nodig. Tegen die tijd begin je al weer aan je terugreis te denken.

Velen hebben het gevoel, oh die paar weken komen wij wel door.

Dit wordt een reset die veel meer impact heeft dat je nu zal verwachten.

Het wordt niet meer zoals het was.

De wending is ingezet.

De wereld van gekte en veel te hoge snelheid komt in een heel andere flow terecht.

Wanneer je daar nu in alle rust over nadenkt, dan snap je hoe ver de gevolgen gaan van deze reset.

Het is een hele bijzondere tijd.

Leer van deze stilte positief gebruik te maken.

Gebruik je social media voor je contacten.

Ga sociaal even bij elkaar buurten.

Je bent misschien fysiek erg geïsoleerd, maar ons internet is nu een uitkomst.

Over de gehele wereld kunnen wij even contact met elkaar maken.

Laat de liefde en de warmte naar elkaar stromen.

Werk met licht en liefde.

De nieuwe riviertjes zijn al aan het ontstaan.

Deel met elkaar die positieve berichten.

Houd je eigen vuur brandend.

En steek elkaar aan met het licht.

Er is zoveel moois dat onze kant op komt.

Hier hadden wij niet van kunnen dromen.

Het licht breekt door.

Jij was wakker en wist wat er gebeurde.

Niet meer rennen, hollen, vliegen maar juist aandacht voor elkaar.

Het is even wennen.

Het is niet meer hoe het was.

Het komt ook nooit meer terug.

Lichtwerker, de tijd is NU.

*Namasté*

*Martha Krul*

# de heilige Corona en de christelijke zelfliefde

datum: 19 maart 2020

auteur: Frank G. Bosman

*Rooms-katholieken staan bekend om hun onvergelykbare creativiteit in heilige zaken. Geen ziekte zo zeldzaam, geen beroep zo onaanzienlijk, geen wens zo onvervulbaar of ze hebben er wel een maagd, martelaar, monnik of bisschop voor in de aanbidding. Zo ook voor de coronacrisis die over ons heen dendert. En haar naam is, uiteraard, de heilige Corona. In de jaren zeventig van de tweede eeuw werd zij met haar man, een Romeinse soldaat, doodgemarteld in Antiochië. Of in Alexandrië of Sicilië. Katholieke heiligen zijn zo groot dat zij niet tot één locatie te reduceren zijn.*



Corona's feestdag is 24 november. Zij is de patroonheilige van hen die bescherming zoeken tegen hebzucht, gokken en de lokroep van schatgraven. Vandaag de dag roepen rooms-katholieken haar aan tegen het coronavirus. De H. Corona wordt traditioneel afgebeeld met een kroon op het hoofd, als een oud symbool voor rijkdom, die in haar geval natuurlijk vooral spiritueel van aard is en te maken heeft met haar oude patronage. De naam van het gekroonde virus dat nu over onze aardbol gaat, geeft elke katholiek meer dan voldoende motivatie haar aan te roepen.

## Afstand houden

Maar even alle katholieke gekheid op een stokje: wat doe je in deze tijden als rechtgeaarde christen? De kerken zijn gesloten, je verdrinkt in de online kerkdiensten. Diaconale en pastorale taken worden tijdelijk geschorst. Mensen überhaupt fysiek nabij zijn, is geen teken van



verstand en medemenselijkheid, maar van kortzichtigheid en domheid. Afstand houden is het devies, zo houden PKN en RKK ons voor. Even elkaar niet de hand schudden, even geen vredewensen, even niet samen van Gods tafel eten en drinken. Even helemaal niets. Ja, bidden, maar dan wel graag alleen, of hooguit verbonden via computer en televisiescherm.

## **En de Barmhartige Samaritaan dan?**

Het lijkt allemaal zo paradoxaal voor de diaconaal bewogen christen van vandaag. Het hele Oude en Nieuwe Testament staat vol met aansporingen om actief en fysiek voor elkaar te zorgen. Het bekendste voorbeeld is dat van de barmhartige Samaritaan (*Lucas 10:25-37*), een lijfelijke uitbeelding van het oude gebod 'heb je naaste lief als jezelf' (*Leviticus 19:18*). Voor de bijbelroestigen onder ons: Jezus vertelt het verhaal van een man die onderweg van Jeruzalem naar Jericho wordt overvallen en voor dood wordt achtergelaten. Achtereenvolgens komen een priester en een leviet voorbij. Die laten hem echter links liggen, want ze hadden werk in Jeruzalem dat niet kon wachten. Dan komt een Samaritaan voorbij, een door de joden geminachte man. Die grijpt in, zodat er voor de man wordt gezorgd tot-ie weer gezond op zijn eigen benen kan staan.

Het is een van de kerningrediënten van het christendom: zorgen voor elkaar, ook als het gevaarlijk wordt. Christenen zorgden tijdens de Pestepidemieën van Antoninus (165-180) en van Cyprianus (250-270) voor de zieken zonder aanzien des persoons. Een door barmhartigheid ingegeven policy. Volgens enkele historici zorgde dat mede voor de enorme stijging in populariteit van het christendom. Dat moet je met het coronavirus maar even niet doen, zou ik zo zeggen. Het staat haaks op het door alle officiële instanties uitgedragen beleid. Zorg voor jezelf, blijf binnen, schud geen handen, vermijd grote groepen, werk thuis, loop niemand voor de voeten. De specialisten van het RIVM gaan uit hun kanarie als een willekeurige christen zich tussen de ouderen en zieken zou begeven om hen Samaritaans te gaan helpen. Je wordt nog net niet weg geknuppeld uit het zieken- of verpleegtehuis. En terecht. Maar tegelijkertijd wil je zo graag helpen, want dat is toch je christelijke aard. Of althans, dat zou-ie moeten zijn.

## **Noodzakelijke zelfliefde**

Maar denk dan nog eens aan de woorden van Leviticus: heb de ander lief, staat er, maar dan wel zoals jij jezelf liefhebt. Jezus herhaalt het: 'Heb uw naaste lief als uzelf' (*Marcus 12:31*). Normaal gesproken leggen we dan de nadruk op het liefhebben van de ander. Immers, van onszelf houden gaat ons over het algemeen

heel erg goed af zonder aanmoediging van bovenaf. Maar in deze coronatijden is het misschien helemaal niet zo verkeerd om andersom te kijken: heb jezelf lief. En dat betekent nu: zorg dat je gezond blijft, dat je geen drager van het virus wordt, dat je geen andere mensen besmet, dat je het toch al overladen zorgsysteem niet nog verder belast.

De H. Corona stierf als een martelaar, dat is waar. Maar tegelijkertijd waarschuwen alle kerkvaders om het gevaar niet actief op te zoeken. Wie een marteldood zoekt, is hem niet waard. Wie willens en wetens anderen in gevaar brengt omdat-ie zo nodig Samaritaans gedrag wil vertonen, is geen liefdevolle christen, maar zou zomaar iemand potentieel kunnen doden. Ongewenst en onbedoeld uiteraard, maar niettemin. Pas als je jezelf liefhebt en omdat je jezelf liefhebt, kan je de ander helpen. Eigenlijk heel christelijk.

## de zin van quarantaine

*uit NRC van 13 maart 2020*



*Canaletto: Gezicht op de ingang van het Canal Grande in Venetië, circa 1730.*

*Ons woord 'quarantaine' vindt zijn oorsprong in de veertiende eeuw toen tijdens de pestepidemie de schepen veertig dagen (quaranta giorni) voor de haven van Venetië moesten wachten*

Het is een goede tijd om stil te staan bij het leven dat we zo gewoon vinden, menen predikanten *Joost Röselaers* en *Ad van Nieuwpoort* .

‘Elke ramp is een roepstem tot bekering’, kopte het hoofdredactioneel commentaar van het *Reformatorisch Dagblad* deze week naar aanleiding van de pandemie die ons treft. God zendt ziekten naar de mensen omdat het SGP-beleid ten aanzien van abortus en euthanasie niet wordt uitgevoerd, was de suggestie.

Het is een door de eeuwen heen bekende reflex in fundamentalistische kring om aan de hand van selectief bijbelgebruik ‘God’ voor het eigen karretje te spannen. En dan te bedenken dat in de bijbelse verhalen het juist gaat over een kleine Mensengod die aan de kant van zieken en mensen in het nauw staat.

Het coronavirus heeft heel onze samenleving in de greep. Ook vele kerken zullen op last van de overheidsmaatregel komende zondagen gesloten blijven. Iets dat in onze geschiedenis zeer zeldzaam is. En zoals altijd worden ook nu juist kwetsbare mensen, die zich al vaak in een sociaal isolement bevinden, getroffen. Een oproep om vooral om te zien naar deze mensen was op de persconferentie van donderdag nog wel op zijn plaats geweest. Gelukkig klinkt dit appèl nu wel op andere plaatsen. Komende tijd wordt een oefening in goed en solidair samenleven.

Dat deze maatregelen genomen worden in wat de kerk de ‘veertigdagentijd’ noemt, spreekt wel tot de verbeelding. Het zijn de veertig dagen voor Pasen. Een verwijzing naar het oerverhaal uit de Bijbel waarin de in Egypte tot slaven gemaakte Hebreërs veertig jaren door de woestijn moeten trekken om in het beloofde land te komen. Veertig jaar om het slavenbestaan af te leggen en te leren wat het is om als bevrijde mensen te leven.

## **Quaranta giorni**

Ons woord quarantaine vindt zijn oorsprong in de veertiende eeuw toen tijdens de pestepidemie de schepen veertig dagen ( quaranta giorni ) voor de haven van Venetië moesten wachten. Hoe pijnlijk en kwetsbaar deze tijd voor velen ook is: we zouden juist nu ook eens de kans te baat kunnen nemen om stil te staan bij het leven dat we zo gewoon zijn gaan vinden.

Is het bijvoorbeeld wel zo wenselijk dat we onze productie hebben uitbesteed aan landen als China? Deze beginnende pandemie ontmaskert onze manier van leven als een uiterst broos en afhankelijk bestaan. Ook afhankelijk van dubieuze regimes en dito systemen. Is het wel zo wenselijk dat we in één week vliegen van Tokio naar Genève om via Londen naar Amsterdam te gaan, zoals wij van de week iemand hoorden vertellen? Ten koste waarvan doen we dit allemaal?

Misschien moeten we maar eens in mentale quarantaine gaan. Immers: never waste a good crisis . Een veertigdagentijd om eens te resetten.

Nee, wij geloven niet in een goddelijke oorzaak van ziekte en ellende. Maar voor degenen die deze griep met gemak gaan overleven, kon dit nog weleens een tijd zijn waarin alle vanzelfsprekendheden waarmee we leven worden bevraagd.

Het volk in de woestijn hield het vol vanwege de hoop dat deze wereld zoveel menselijker kan. Als deze crisis daartoe bijdraagt, dan is deze misschien toch niet voor niets geweest. Het virus op zichzelf is betekenisloos en moet op alle manieren bestreden worden. De manier hoe wij erop reageren hoeft niet betekenisloos te zijn.



*Ad van Nieuwpoort is predikant te Bloemendaal.*



*Joost Röselaers is predikant van Vrijburg Amsterdam.*

# koningin van de fantasie

Toen ik de ruïnes van Palmyra bereikte, was ik uitgeput van de lange reis. Ik ging daarom in het gras liggen dat tussen de zuilen en de pijlers groeide. De tijd had ze ontworteld en op de grond gegooid, alsof er een oorlog gewoed had. Ik aanschouwde met veel respect de pracht, ook al was die verwoest en vormde die een schril contrast met de bloeiende omgeving.

Toen de nacht aangebroken was en de schepsels zich onder de mantel van het zwijgen verzameld hadden, merkte ik dat er iets in de lucht hing. Het geurde naar wierook en benevelde als wijn. Ik dronk ervan en voelde dat verborgen handen met mijn zinnen speelden. Mijn oogleden werden zwaar en mijn geest bevrijdde zich van zijn ketenen.

Toen zette de aarde uit en het firmament beefde en bibberde. Gedreven door een magische kracht sprong ik naar voren en opeens bevond ik me in een tuin die geen menselijk wezen zich kan voorstellen. Ik werd omringd door maagden die met niets anders bekleed waren dan hun schoonheid. Ze liepen naast mij en het leek alsof hun voeten het gras niet beroerden. De melodieën die zij zongen, waren geweven uit dromen over de liefde. Daarbij speelden zij op hun gitaren van ebbenhout en met gouden snaren. Toen ik bij een open plek uitkwam, stond daar in het midden een troon die versierd was met kostbare stenen. Van bovenaf viel er licht op de troon in de kleuren van de regenboog. Aan beide zijden van de troon stonden maagden die luider zongen dan voorheen. Ze keken allemaal in een richting van waaruit een geur van mirre en wierook kwam. Op dat moment verscheen er vanuit de bloeiende twijgen een koning die langzaam naar de troon liep en daarop plaats nam. Een grote vlucht duiven - zo wit als sneeuw - kwam vanuit de hemel aanvliegen en vormden een halve maan aan de voeten van de koningin.

Ondertussen prezen de maagden haar in hun liederen en de wierook steeg ter ere van haar in kolommen op. Daar stond ik dan en keek geboeid naar wat geen mensenoog ooit had gezien en geen mensenoor ooit had gehoord. Toen gaf de koningin een teken met haar hand en elke beweging verstarde. En met een stem die mijn ziel deed trillen - zoals de snaren van een luit onder de hand van zijn bespeler - zei ze: "Ik, de heerseres van de fantasie, heb jou, mens, naar deze plek geroepen. Ik verleen je de gunst om de staan voor de koningin van de bossen der dromen. Aanhoor mijn aanbevelingen en maak ze wereldwijd bekend:

zeg tegen iedereen dat de stad van de fantasie een bruiloftsfeest is; haar poorten worden bewaakt door een reus die niemand binnenlaat die geen trouwkleed draagt.

Ze is een paradijs waar de engel van de liefde over waakt; wie op zijn voorhoofd niet het teken van de liefde draagt, wordt er niet toegelaten. Ze is een veld van bloeiende voorstellingen en haar rivieren zijn als goede wijn. Haar vogels zweven als engelen en haar bloemen geuren verlokkelijk. Alleen de kinderen van de dromen kunnen op dit veld komen.

Zeg tegen de mensen dat ik hun een kelk van vreugde heb aangeboden, maar dat zij deze in hun onwetendheid leeggegoten hebben. Toen kwam de engel van de duisternis en vulde kelk met kommer en kwel. Ze dronken hem puur en waren dronken.

Zeg tegen hen dat niemand de gitaar van het leven kan bespelen die niet met zijn vingertoppen mijn gordel heeft aangeraakt en die mij niet met eigen ogen op de troon heeft zien zitten.

Isaias schreef wijsheidsverzen gelijkend op parels aan het halssnoer van de liefste. Johannes berichtte over zijn visioen in mijn taal. Dante betrad de vruchtbare weiden van de geest onder mijn leiding. Ik ben een symbool dat de werkelijkheid toucheert, een waarheid die de eenheid van de geest zichtbaar maakt, en een getuige van het werk van de goden.

Zeg tegen de mensen dat het denken een thuis heeft in een wereld aan gene zijde van de zichtbare wereld, waarvan de hemel niet gehuld is in wolken van vreugde. Zeg tegen de mensen dat de visioenen in de hemel van de goden vorm krijgen en zich weerspiegelen in de ziel, opdat ze hun hoop richten op wat na de bevrijding van het leven op deze wereld zal voortleven."

En nadat de koningin van de fantasie mij naar zich toe had getrokken en mijn brandende lippen had gekust, sprak zij: "Zeg tegen iedereen dat wie de dagen van zijn leven niet doorbrengt op het toneel van de dromen, een slaaf van de tijd zal zijn."

Op dat moment werden de stemmen van de maagden weer luider. Wierookzuilen stegen op en bedekten alles. Toen zette de aarde uit en het firmament beefde en bibberde, en ik bevond me weer temidden van de ruïnes van Palmyra.

Het morgenrood glimlachte en op mijn tond lagen de woorden: "Wie de dagen van zijn leven niet doorbrengt op het toneel van de dromen, zal een slaaf van de tijd zijn."

Een traan en een glimlach.

*uit: Kahlil Gibran Lesebuch. Patmos Verlag, Düsseldorf, 2008.*

*vert. Gé*



*Palmyra, Stad van de Duizend Zuilen*



**Van Laerstraat 27, Blerick  
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen**

**tel. 077 - 3821464  
tel. 077 - 3735699**

## ***Van Hoogstraten Fietsplus***

**Alles op het gebied van rijwielen  
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta**

# praktische informatie

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver weg en heel dichtbij*  
NL46ASNB0871015617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flügggen, 077 - 3510752  
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris  
Gerard de Vlamingstraat 19  
06 - 453 725 74  
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden  
NL41RABO0173802850

## JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 26 april 2020.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 17 april aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.