

# JK

# JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
van de Jongerenkerk Venlo  
juni 2020



# inhoud

01. Herstart vieringen Jongerenkerk Venlo op 5 juli 2020 (onder voorbehoud)
02. Vieringen in juli 2020
03. Verjaardagen in juni
04. Servicepunt dak- en thuislozen
06. Jongerenkerk Venlo 55 jaar
09. Inspirerende verhaaltjes
11. Bij Sacramentsdag
13. Vaderdag
14. Praktische informatie

## Corona:

*1,5 meter afstand houden houdt niet tevens in dat we afstandelijk moeten zijn.*



# herstart vieringen - 5 juli 2020

## Kortgezegd willen we de volgende route volgen:

- Onder voorbehoud starten we weer met vieringen op zondag 5 juli 2020
- De voorschriften zoals 1,5 meter afstand, niet komen bij griepverschijnselen, geen handen schudden e.d. blijven onverminderd van kracht.



De mogelijkheid om op zondagmorgen tussen 10.00-11.30 uur een lichtje te komen opsteken blijft tot en met 28 juni 2020 staan en weet dat je dan welkom bent. Ook hierbij gelden natuurlijk de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

We wensen iedereen:  
blijf gezond, let op elkaar en op jezelf.

*Bestuur en Pastoraal Team  
Jongerenkerk Venlo*



Van Laerstraat 27, Blerick  
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464  
tel. 077 - 3735699

## ***Van Hoogstraten Fietsplus***

Alles op het gebied van rijwielen  
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta*

# vieringen juli 2020

V.=voorganger; A.=assistent; L.=Lector

## Zondag 5 juli 2020, 10.00 uur

*Afsluiting 55ste seizoen  
Breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Marjo Bongers
- L. Max Görtjes
- ♪ Gé (pianospel)

## Zondag 12 juli 2020, 10.00 uur

*1e vakantieviering  
Eucharistieviering*

- V. Ruud Willemsen
- A. Mieke Verkoeijen
- L. Leo Verbeek
- ♪ cd of pianospel

## Zondag 19 juli 2020, 10.00 uur

*2e vakantieviering  
Breken en delen*

- V. Hub van den Bosch
- A. Marlein Vaessen
- L. Monika Lindackers
- ♪ cd of pianospel

## Zondag 26 juli 2020, 10.00 uur

*3e vakantieviering  
Breken en delen*

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roos
- L. Margriet Meerts-Kwarten
- ♪ cd of pianospel



## Uitspraken van Toon Hermans:

- Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar.
- Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst.
- Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.  
En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je.  
Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.  
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.
- Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt.
- Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen.
- Gevoel voor humor begint bij gevoel voor verdriet.
- D'r gaat veel meer boven m'n pet dan eronder.

# verjaardagen in juni

16 juni	Ingrid Reinhoud	<i>muzikante, harp</i>
17 juni	Henk Linders	
19 juni	Valerie Smeets	<i>1e communicant 2019</i>
24 juni	Gonnie Geurts	
28 juni	Nicole Scheepers	<i>solidariteitsmaaltijd</i>
28 juni	Marga Stax	<i>gastvrouw</i>
28 juni	Theo Willemse	<i>Triple Quartet</i>
30 juni	Max Görtjes	webmaster / werkgroep Fairtrade / Nieuwsbrief digitaal archief / redactie website / PR



## Uitspraken van Herman Finkers:

- Als je de tijd na de donder vermenigvuldigt met de snelheid heb je de afstand. Dus als je de afstand deelt door de snelheid weet je precies hoe snel je geteld hebt.
- Je moet in feite gewoon niet te diep nadenken en dan klopt alles.
- Bijna alle dieren hebben een maandelijkse cyclus, behalve natuurlijk de weekdieren.
- Wat mij betreft, mogen ze de files gerust afschaffen. Maar wat wil je, ze staan ervoor in de rij.
- Wie niet gelooft in wonderen, is geen realist.

# servicepunt dak- en thuislozen



Vanaf 1 april 2020 is er in het Voorportaal van de Jongerenkerk het Service Punt Dak- en thuislozen m.n. gericht op Oost-Europese arbeidsmigranten. Een 20-tal vrijwilligers o.l.v. drie coördinatoren - Henk van Vorselen, Jac van Kempen en Frank Driessen - zijn 6 dagen per week aanwezig om mensen te voorzien van koffie, thee en drie keer per week van een boterham. Daarnaast kunnen de bezoekers zich douchen en naar het toilet. Drie dagen in de week komt de Soepbus van het Leger des Heils rond de middag met soep, brood en op donderdag wordt er een maaltijd verstrekt, gemaakt door de medewerkers van onze eigen Solidariteitsmaaltijd.

Vanaf het begin is er een goede samenwerking met de gemeente, met wie dit Service Punt samen is opgezet.

Na de eerste week werd er ook nachtopvang geregeld bij Emmaus Feniks in Tegelen, waar op het hoogtepunt 18-20 mensen sliepen. Er is samenwerking met een ambtenaar van de gemeente Peel en Maas die zich in die gemeente ook bezighoudt met arbeidsmigranten. Er wordt gebruik gemaakt van een tolk en sinds enkele weken zijn twee keer per week mensen van BARKA aanwezig in het Service Punt. BARKA is een organisatie die voornamelijk werkt voor Poolse arbeidsmigranten en hen naar werk begeleidt of de terugreis naar Polen organiseert. Dat maakt het werk in het Service Punt een stuk makkelijker vanwege het taalprobleem.

De afgelopen weken zijn zo'n 30 mensen naar werk begeleid of terug naar Polen begeleid.

De gemeente Venlo, Emmaus Feniks en de vrijwilligers en coördinatoren van het Service Punt hebben in de samenwerking veel werk verzet en zowel de gemeente Venlo alsook het bestuur van de Jongerenkerk Venlo is blij dat we op korte termijn dit Service Punt in het leven hebben kunnen roepen. Het heeft zijn functie meer dan waard gemaakt.

Dank natuurlijk ook aan het ORANJEFONDS die dit initiatief van harte mee financieel ondersteunt.

Hoe lang het Service Punt open blijft, is afhankelijk van de toestroom. Momenteel merken we dat de aanloop minder aan het worden is. Op zich is dat een goed teken. Maar voor de mensen die elke dag nog komen is het een mogelijkheid om van 09.30-13.00 uur in ieder geval een plek te hebben om tot rust te komen en niet op straat rond te hoeven dolen.

Over de voortgang zullen we u via de JK Jouw Kerk en via onze Nieuwsbrieven op de hoogte houden.

*Hub van den Bosch*



### **Uitspraken van Fons Janssen:**

- Geloven is erop vertrouwen dat datgene wat je verhoopt waar is.
- Slimme mensen zijn dom als ze denken dat je met slimheid gelukkig kunt worden.
- Politicus: man die het tegendeel bedoelt van wat ie ten onrechte heeft willen ontkennen en het dan toch maar bevestigt onder voorbehoud.
- Er is durf nodig om te geloven in je eigen twijfels.
- Stimuleer de verdraagzaamheid. Wees eens vaker irritant.
- Het oordeel is het graf van de verwondering.
- Voorstanders van eerlijk delen zijn meestal zij die vinden dat ze nu te weinig krijgen.
- Er is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel gevonden: de herfst.
- Opvoeding: nadelig gevolg van samenwonen met ouders.
- Toppunt van geduld: op de weegschaal blijven staan tot je een ons weegt.

# Jongerenkerk Venlo 55 jaar

## *Van de dingen die bleven en over de dingen die veranderden*

Velen hebben nooit gedacht dat de Jongerenkerk van Lei Brueren het 55 jaar zou volhouden. Nog steeds ziet hij vanaf zijn portret alle mensen de kerk binnenkomen. Zijn formule heeft aangeslagen, want het wezenlijke is gebleven. Iedere zondag om 10 uur samenkomen om na te denken over wat de Bijbel bedoelt en om te proberen zich op te trekken aan het voorbeeld van `Jezus van Nazareth. En ook om elkaar weer eens te zien. Nog steeds verbonden met de Martinusparochie ook doordat Deken Spee enkele keren per jaar voorgaat in de Eucharistieviering. De geschiedenis is vastgelegd in het boek *“Alles heeft zijn tijd”* en in de lezing over 50 jaar Jongerenkerk. Er zijn leden en bezoekers overleden. De afscheidsvieringen zijn talrijker dan de doop- en huwelijksvieringen samen. Er zijn ook mensen die niet meer komen om welke reden dan ook. Eén naam moet hier worden genoemd: Etty Lahaye, de huisgenote van kapelaan Brueren is om gezondheidsredenen verhuisd naar Venray waar haar dochter woont. Aan Etty heeft de Jongerenkerk veel te danken. Maar ook nieuwe gezichten lieten zich zien, maar minder dan die wegbleven. Nog steeds komen er soms Duitse bezoekers en er zijn Duitse leden van het prachtige koor dat de laatste tijd gedirigeerd wordt door de vrijwilliger Dries Verhoeckx. De inmiddels ook vrijwilliger Gé van der Heijden begeleidt op de piano, stelt veel teksten van vieringen samen en arrangeert voor het JK Koor, het Triple Quartet en de JK Big Band.

Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. Na lang discussiëren is besloten de status van fair-trade kerk aan te vragen en die is verleend. Dat geeft verplichtingen op gebied van duurzaamheid. De toegenomen bezigheden van pastor Hub van den Bosch met zwervers en daklozen is in het land zó opgevallen dat het nationale tijdschrift *Diakonie & Parochie* in nummer 1 van jaargang 22 (maart 2019) een groot artikel wijdde aan het werk van Hub van den Bosch, getiteld: "Als kerk maken we verbinding tussen wat we vieren en wat we doen". Dan ontdek je dat hij minstens evenzeer met zwervers en hulpbehoevenden omgaat als destijds Leo Brueren, die ook Doortocht oprichtte. Elke week is er de solidariteitsmaaltijd, georganiseerd door een vaste groep Jongerenkerkers met eigen financiering en steun uit de stad. Bescheiden zegt Hub: "ik loop daar dan ook zo'n beetje rond". Hij besteedt 40% van zijn tijd aan de onderkant van de samenleving en is een spil in het charitasnetwerk van de stad. Twee (ex-)bestuursleden van de Jongerenkerk zijn al tientallen jaren



bestuurslid van de Sint Vincentiusvereniging. Een ander lid werkt voor de Stichting Leergeld om behoeftige ouders in staat te stellen hun kinderen aan schoolactiviteiten te laten meedoen.

In 2016 was er een bestuurscrisis. Het voortbestaan van de Jongerenkerk hing aan een zijden draadje. Het bestuur functioneerde niet meer, waardoor de pastor geen ondersteuning meer kreeg van het bestuur. Twee vertrouwelingen van de voorzitter gingen op zijn verzoek aan het werk en via stille diplomatie wisten zij de crisis tot een einde te brengen en wel door volledige vervanging van alle bestuursleden. Onder het motto: "Maak alles nieuw". Dat ging met instemming van alle drie de zittende bestuurders, maar toen de handtekeningen werden gevraagd bleek de voorzitter plotseling van mening veranderd. Een nieuwe voorzitter werd als een ingeving door de Heilige Geest voorgedragen. Maar haar benoeming ging via de statutaire procedure: door een meerderheidsbeslissing van twee tegen één kwam het nieuwe bestuur tot stand. Op het nippertje was de Jongerenkerk gered. Voor het eerst is de voorzitter een vrouw: Gerrie Gijsen. De twee afgetreden bestuursleden vervullen nog steeds belangrijke uitvoerende functies. De oud-voorzitter nam helaas afstand van de Jongerenkerk.

Tijdens de vastenconferenties, die aan de Jongerenkerk voorafgingen (in de jaren vóór 1965) klaagden de koster van de Sint Martinuskerk en de Antoniuskerk in Blerick over "al die vrouwen op onze gewijde grond". Kapelaan Brueren had al van het begin de meisjes net zo sterk in het werk betrokken als de jongens. Dat is altijd doorgegaan en de Jongerenkerk heeft veel te danken aan de krachtige medewerking van vrouwen. Nu is het zelfs zo dat twee derde van het bestuur uit vrouwen bestaat.

Wat ook nieuw is zijn de dubbelfuncties. Bijvoorbeeld lid van het koor en lector tegelijk zijn. Een bestuurslid is ook koorlid en tevens nog lector. De pastor met zijn mooie stem is tevens lid van het koor. Vaak zie je de witte toga zich verplaatsen van altaar naar koor en omgekeerd.

Wat ook veranderd is, is de relatie met het bisdom. Een lid had in de krant een stukje gelezen over de hulpbisschop, die het had over het betrekken van de jeugd bij de kerk. Hij stuurde hulpbisschop De Jong een brief of het ook niet eens goed zou zijn in dit verband de Jongerenkerk te noemen. Hij voegde het boek over de Jongerenkerk erbij en de lezing bij het 50-jarig bestaan. Tegen alle verwachting in kwam er een dankbrief waarin de hoop werd uitgesproken dat velen er een beoediging in zouden vinden. Kort nadien, in de zomer van 2019, bezocht de nieuwe bisschop van Roermond, Harry Smeets de Jongerenkerk in het kader van zijn kennismakingstournee in de acht dekenaten. Samen met Deken Spee, die hem

daartoe had aangespoord. Een positieve kennismaking waarbij Hub van den Bosch het werk van de Jongerenkerk uiteenzette en de bisschop uitnodigde ook eens te komen voorgaan in een eucharistieviering. De bisschop weigerde dat niet, maar zei dat zijn secretaris hem geadviseerd had voorzichtig te zijn met toezeggingen. We hadden jarenlang nooit verwacht dat de bisschop nog eens de Jongerenkerk zou bezoeken.

Eens in de maand komt pater Piet Giesen nog steeds uit Eindhoven voorgaan in een eucharistieviering ondanks zijn afnemende gezondheid. Om eucharistievieringen in de toekomst zeker te stellen – naast de vieringen van breken en delen - vond Hub de Carmeliet Pater Ruud Willemsen uit Overloon bereid met de Jongerenkerk kennis te maken. Hij is enkele keren geweest. Toen sloeg begin maart 2020 het virus toe. Het dodelijke en maatschappij verlamdend coronavirus. Niet alleen in Venlo, in heel Limburg, in de hele wereld: een pandemie. Van alles werd gesloten ook kerken en er kwam een anderhalve meter samenleving. Er zijn mensen die er het begin van het einde van de wereld in zien. Maar niet van de Jongerenkerk. Het begon met zondags rond tien uur de mogelijkheid te bieden – niet te veel tegelijk komen wegens de afstand – om een intentielichtje aan te komen steken. Al gauw werden het minivieringen met stoelen op afstand geplaatst. De pastor in zijn witte kovel met stola, gezamenlijk gebed, evangelielezing en muziek uit de geluidsinstallatie. Op 2 mei met zo'n twintig bezoekers. Op afstand en met de teksten op papier.

In deze barre tijden laat de Jongerenkerk de daklozen ook niet in de steek. Er is elke dag opvang in het kerkgebouw met koffie, brood en soep. Op afstand.

De Jongerenkerk gaat de datum van haar 55 jarig bestaan in quarantaine beleven. Maar de geloofsgemeenschap van Leo Brueren, Hub van den Bosch en de diep verbonden leden is niet "kapot te krijgen".

*De Jongerenkerk-historicus, Harry Notenboom*

# inspirerende verhaaltjes

## Echo

Vader en zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij pijn voelt roept hij: 'Ahhhh'. Verrast hoort hij een stem vanuit de bergen die 'Ahhhh' roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: 'Wie ben jij?' en hij krijgt als antwoord: 'Wie ben jij?'. Hij wordt kwaad en roept: 'Je bent een lafaard' waarop de stem antwoordt: 'Je bent een lafaard'

Vragend kijkt de jongen zijn vader aan. De man zegt: 'Zoon, let op' en roept: 'Ik bewonder jou'. De stem antwoordt: 'Ik bewonder jou'.

Vader: 'Jij bent prachtig' en de stem: 'Jij bent prachtig'. De jongen is verbaasd, maar begrijpt het nog steeds niet.

Daarop legt de vader uit: 'De mensen noemen dit echo, maar in feite is dit het leven... Het leven geeft je altijd terug wat jij er zelf in brengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid!'

## Samen

*Voor elkaar zorgen: mooi, kort, inspirerend verhaal over waarom mensen beter voor elkaar kunnen zorgen.*

Een liefdevolle vrouw, die voor iedereen goed was geweest, had aan het einde van haar leven nog één wens: "Voordat ik dood ga, wil ik graag zien hoe de hel en hoe de hemel er uit zien." Haar wens werd vervuld...

Ze werd door een engel meegenomen naar een mooie feestzaal. Er stonden lange tafels vol met heerlijk eten en drinken. Aan de tafels zaten mensen ellendig, chagrijnig en hongerig voor zich uit te staren.

'Waarom gedragen ze zich zo?' vroeg de vrouw aan de engel.

'Kijk naar hun armen,' antwoordde de engel.

Ze keek en zag dat bij eenieder aan de armen lange stokken om te eten bevestigd waren. Tot boven de ellebogen. Hierdoor konden de mensen hun armen niet buigen. Ze konden niets eten of drinken. Elke poging mislukte en de mensen raakten gefrustreerd en ongelukkig.

'Inderdaad, dit is de hel. Neem me weg van hier.'

De vrouw werd vervolgens naar de hemel gebracht. Opnieuw was er een mooie feestzaal. Er stonden lange tafels met heerlijk eten en drinken. Aan de tafels zaten vrolijke mensen. Ze lachten en zagen er gelukkig uit.

'Geen stokken aan de armen, veronderstel ik,' zei de vrouw.

'Oh, jawel hoor' zei de engel.

'Kijk net als in de hel zijn de stokken tot boven de ellebogen bevestigd en kunnen ze hun armen niet buigen...

Maar kijk, hier hebben de mensen geleerd om elkaar te voeden...'

## Het verhaal over transformatie

Transformatie. Een man vindt een cocon van een vlinder en neemt deze mee naar huis. Op een dag verschijnt er een kleine opening in de cocon. De man kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt om zich door de kleine opening naar buiten te werken. Totdat de vlinder niet meer verder lijkt te kunnen komen.

De man besluit met al zijn goede bedoelingen de vlinder te helpen en knipt met een schaar de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig losmaken. Maar de vlinder heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. De vlinder kan de rest van zijn leven alleen maar rondkruipen en is nooit in staat te vliegen.

De krappe cocon en de worsteling, die nodig is om door de opening te kruipen, is voor de vlinder de manier om de lichaamsvloeistof in de vleugels te pompen. De vlinder kan pas vliegen als het de vrijheid uit de cocon zelf heeft bereikt.

Soms zijn worstelingen exact wat we nodig hebben in het leven.

*Verhalen zijn van Mark Verhees.*

---

**UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

*vanderLaan*

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141  
(dag en nacht)

# bij Sacramentsdag

## Jullie noemen mij ...

Jullie noemen mij Licht,  
zie mij dan ook.

Jullie noemen mij de Weg,  
volg mij dan ook.

Jullie noemen mij Leven,  
zoek mij dan ook.

Jullie zeggen dat ik mooi ben,  
hou dan ook van mij.

Jullie noemen mij Liefde,  
volg dan ook dat spoor.

Want als jullie mij liefhebben,  
hebben jullie alles gedaan.

*(inscriptie, Dom Lübeck)*

## Brood in onze hand

Jezus Christus, brood in onze hand.  
Er staat een deur voor ons open,  
u hebt die, ons zoekend, opengedaan.  
Uit uw handen  
groeit leven naar ons toe:  
BROOD.

Alle korrels van uw liefde, vreugde,  
van uw bittere lijden  
zijn erdoorheen gemalen,  
alles laat u los, u reikt u zelf aan:  
BROOD.

Een nieuwe nabijheid dient zich aan,  
verenigt zich als gave

met dat prachtige brood,  
klopt, nergens bang voor, aan  
bij de liefde van onze handen.  
Als onze hand u aanneemt,  
Jezus Christus in het brood,  
scheidt zij zich af  
van de toorn van de vuist,  
houdt niets vast, wordt vrij,  
verandert in een schaal  
en tegelijk ontmoet zij u als gave.  
Aan u behoort  
haar stroom van tederheid,  
haar troostende gebaren,  
haar geste van verzoening;  
aan u behoort  
het brood dat zij verdeelde,  
aan u de arbeid van elke dag,  
aan u het uitrusten en de beelden  
die uit haar dromen ontspruiten,  
aan u de stilte van het gebed  
en de verdragen leegte.  
Biddend dat u schuld vergeeft,  
reikt zij u niet geboden hulp aan,  
de achtergehouden zegen,  
gierigheid en begeerte,  
vuist en slagen  
en gekerkerde vrede  
U brengt alles wat ons ontbreekt,  
u neemt alles weg wat ons bedrukt  
en ons belet om onder uw handen  
brood te worden.  
Jezus Christus, brood in onze handen.

*Christa Peikert-Flaspöhler in "Füße hast  
du und Flügel."*



## Ik laat me uitnodigen

Ik laat me uitnodigen  
ik laat me uitnodigen  
om het leven te vieren  
en vanuit het geloof te duiden  
te beginnen met  
het verlossingsteken kruis  
sta ik  
met de anderen  
voor mezelf in  
en laat mijn werkelijk  
door God  
liefdevol aanschouwen  
het woord ontvangend  
ontdek ik  
Gods belofte  
dat Hij mij nabij wil zijn  
mijn beden en zorgen  
leg ik  
samen met de gaven  
op het altaar

in zorg en nood  
hoop ik op  
bevrijdende verandering  
en durf opnieuw  
op Gods welwillendheid  
te vertrouwen  
ik neem de kracht  
van zijn gratis-liefde  
die in mijn hand wordt gelegd  
in mij op  
en laat me  
opnieuw gesterkt  
door gebed en gemeenschap  
op pad sturen

*Almut Haneberg, in: Das Zeichen*

## Als niet ...

als de aarde geen thuis voor ons wordt  
zijn wij hier nergens thuis

als er voor ons niet spoedig  
brood uit de hemel valt  
zijn wij hier brodeloos

als wij niet zelf  
brood en wijn worden  
zijn wij hier nutteloos

*Uit: Wilhelm Willms "meine schritte  
kreisen um die mitte."*



Vaderdag  
Een dag waarop ik  
aan hem denk  
In gedachten  
aandacht aan hem schenk

Vaderdag  
Vooral een dag  
van herinneringen  
Hoe we samen met zijn hond  
aan de wandel gingen

Vaderdag  
Een dag waarop ik aan hem denk  
in gedachten  
aandacht aan hem schenk

# praktische informatie

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

Info: Lilo Stark

*voor projecten ver weg en heel dichtbij*  
NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)

webmaster: Max Görtjes

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## Stichting Vrienden

### van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850

## JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 28 juni 2020.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 19 juni aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.