

JK - JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
juli - augustus 2020



inhoud

01. Protocol rond het vieren in de Jongerenkerk
03. Samen vieren in de Jongerenkerk in corona-tijd
04. Bij de afsluiting van het 55^e seizoen
05. Mededeling vanuit het bestuur
06. Vieringen in juli en augustus
07. Verjaardagen in juli en augustus
08. Ingezonden
09. MIVA 2020
10. Opbrengsten Vastenactie en Pinkstercollecte (WNM)
11. Ter inspiratie
14. Praktische informatie

Coronavoordeel:

*Op 1,5 meter loop je elkaar
niet gauw in de weg !*



protocol rond het vieren in de Jongerenkerk Venlo

Beste bezoekers en medewerkers van de Jongerenkerk Venlo.

De tijden zijn veranderd en daar hebben we mee van doen: leuk of niet.

Daarom hebben we een aantal zaken op papier gezet waar EENIEDER zich aan te houden heeft met als doel: **te voorkomen dat we elkaar besmetten**.

Wij verzoeken jullie onderstaande regels in acht te nemen en aanwijzingen op te volgen die gegeven worden op de zondagochtenden. We rekenen op ieders medewerking

Wat zijn de basisregels

- Bij (lichte) verkoudheidsklachten thuis blijven.
- Als een huisgenoot (of gezinslid) van de deelnemer of vrijwilliger verkoudheidsklachten met koorts en of benauwdheid heeft, dan blijft de deelnemer thuis.
- Houd 1,5 meter afstand • Groet elkaar zonder aan te raken.
- Niezen en hoesten in je elleboog. • Gebruik papieren zakdoekjes.
- Je houdt je aan alle aanwijzingen die je ontvangt qua looprichtingen, het bewegen in de ruimte zowel BINNEN als BUITEN het gebouw.
- **TOILETGEBRUIK: BELEID IS: je gaat bij voorkeur NIET naar het toilet in de Jongerenkerk Venlo. Moet je onverhoopt toch dan: ontsmetten deurklink, wc-bril en handen VOOR en NA gebruik toilet.**
- Het is toegestaan om met een **mondkapje** naar de Jongerenkerk te komen.

VERVOER BEZOEKERS JONGERENKERK VENLO

De RIVM-maatregelen volgend is het **niet toegestaan** om mensen niet behorend bij jouw gezin te vervoeren in jouw auto omdat in de meeste auto's de 1,5 meter niet gewaarborgd is.

Daarom is de **afspraak** gemaakt binnen Bestuur en Pastoraal Team dat wij ter bescherming van uzelf en de chauffeur **GEEN mensen meer ophalen en terug naar huis brengen**. We rekenen op jullie begrip!

BIJ BINNENKOMEN:

Bij binnenkomst ontsmet je je handen met de aanwezige ontsmettingsgel en je naam wordt genoteerd of aangekruist.

Je blijft niet hangen of staan in het Voorportaal maar je loopt naar de ruimte waar we vieren om **als je wilt EEN INTENTIELICHTJE aan te steken** en plaats te nemen op een stoel.

HET VIERN

- De vieringen zullen tot nader order GEBEDSDIENSTEN zijn: geen vieringen van breken en delen, geen eucharistievieringen.
- Alle handelingen gebeuren door VOORGANGER EN ASSISTENT EN LECTOR
- Er worden TIJDENS DE DIENST GEEN lichtjes ontstoken DAT DOEN WE VOOR DE DIENST (zie hierboven), er is GEEN vredeswens zoals gebruikelijk, er worden GEEN matzes of hosties gebruikt.
- Er wordt NIET gecollecteerd tijdens de diensten. Bij de uitgang bij de glazen deur en bij de achteruitgang staat een collecteschaal.
Je collectegeld kun je ook overmaken naar Stg. Jongerenkerk Venlo rekeningnummer: NL12ABNA0414143299
- **BELANGRIJK:** heb je een bijzondere intentie voor een bepaalde zondag dan dient die UITERLIJK ZATERDAGAVOND gemeld te zijn via jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Verlaten van de Jongerenkerk na de viering of na het koffie drinken:

- **DE UITGANG is NIET** daar waar je binnen bent gekomen maar **AAN DE ACHTERZIJDEN OP HET PODIUM, de nooduitgang.**
- ALLEEN die mensen met een rollator, rolstoel of die slecht ter been zijn en voor wie de trapjes bij de nooduitgang dus bezwaarlijk zijn, mogen door de ingang ook naar buiten.

HET KOFFIE DRINKEN

- De koffie en/of thee wordt voor je ingeschonken in bekertjes en je krijgt melk en suiker aangereikt.
- Bij het wachten op koffie en thee hou je 1,5 METER afstand.
- In het Voorportaal ga je na ontvangst zitten aan tafel om zo opstopping en blokkering van doorloop te voorkomen. Er is in het Voorportaal plaats voor maximaal 16 personen.
- In de kerkruimte zal ook koffie en thee worden aangereikt bij de glazen deur bij de wand waar de kruisweg hangt.

Bestuur Jongerenkerk VenloPastoraal Team

samen vieren in de JK in coronatijd



toelichting bij het protocol

Beste allemaal,

Wat is het fijn dat we op 5 juli weer kunnen starten met samen vieren in de Jongerenkerk.

Er is natuurlijk wel iets gebeurd de afgelopen maanden. Er is een virus in ons leven, in onze samenlevingen, in onze kerken binnengedrongen dat alles wat eerst normaal was, nu minder normaal maakt.

Handen geven, elkaar omhelzen, elkaar vasthouden; de meest elementaire menselijke behoeften kunnen en mogen op dit moment EVEN niet.

Om toch op een goede manier samen te kunnen komen en op een fijne en verantwoorde manier te vieren hebben we voor NU, en hopelijk duurt dit niet te lang, HET IS ALLEMAAL TIJDELIJK, een protocol op moeten stellen zodat we voldoen aan de RIVM-maatregelen en risico's zoveel mogelijk uitsluiten dat we elkaar besmetten.

Alleen op deze wijze kunnen we het samen-vieren weer opstarten en we hopen dat juist DAT wat onze vieringen tot echte Jongerenkerk-Venlo-vieringen maakt als ook de aansluitende ontmoeting op termijn weer op de OUDE en VERTROUWDE manier kunnen plaatsvinden.

Tot die tijd: probeer je te houden aan het protocol en HOU REKENING MET ELKAAR.

Zodra het kan zullen maatregelen in het protocol versoepeld worden en aangepast.

We hopen op jullie aller begrip en hopen vooral dat we elkaar weer zien volgens het motto:

ZIE JE OM 10.00 UUR IN DE JONGERENKERK VENLO!

Bestuur Stg. Jongerenkerk Venlo en Pastoraal team

bij de afsluiting van het 55^e seizoen

Het 55^{ste} seizoen zullen we niet snel vergeten!

In maart brak de coronacrisis uit en viel alles stil, nou ja stil!

Er werd een verantwoorde lockdown afgekondigd. Kerken, scholen, bedrijven, winkels, restaurants, instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen, als ook ziekenhuizen gingen op slot.

Mensen getroffen door het coronavirus gingen een eenzame tijd tegemoet. Velen stierven alleen of in het bijzijn van verpleegkundigen zonder hun partners, kinderen of familie om hen heen.

Allemaal onwerkelijk, unheimlich, zouden de Duitsers zeggen.

Ook de Jongerenkerk Venlo viel stil. Ja, op zondag mocht men een intentielichtje komen opsteken en er werden wat stichtelijke woorden gesproken die opgenomen werden.

Ook werd er wekelijks een Nieuwsbrief rondgestuurd met bezinnende en inspirerende gedachten.

Maar verder: geen koorrepetitie, geen Big Band repetitie, geen vergaderingen (maar dat is misschien wel het enige positieve dat er is, we kunnen zonder al die vele overleggen ook goed functioneren), geen 1^e communie, geen vieringen van breken en delen of eucharistie op de zondagmorgen om 10.00 uur.

Maar daarentegen was er wel leven genoeg in en rond de Jongerenkerk vanwege het ingerichte Service Punt voor dak- en thuislozen, met name Oost-Europese arbeidsmigranten die nergens anders terecht konden en kunnen.

Langzaam begint de samenleving, beginnen de kerken weer los te komen. Maar de naweën van deze crisis zullen nog lang duren en de crisis laat zijn sporen achter. De 1,5-meter-samenleving zullen we nog lang houden, zo is mijn inschatting en dat stelt ons voor veranderingen. Veranderingen die ook de Jongerenkerk treffen en vooral tot uiting komen in wat zo belangrijk is: het samen komen en vieren op zondagmorgen.

Onze vieringen zullen niet meer hetzelfde zijn, althans voorlopig niet en misschien wel nooit meer.

De sfeer, de losheid, de gezelligheid, de spontane bewegingen en ontmoeting kan niet meer zolang het coronavirus rondwaart en wij er geen adequate oplossing voor hebben.

De wereld van gisteren komt niet meer terug en daar hebben we mee van doen. Mee van doen de komende maanden, misschien wel jaren.

Maar de Jongerenkerk zou de Jongerenkerk niet zijn als we niet samen zouden proberen om ook daar weer het beste van te maken. Anders dan voorheen maar dat is ook weer een uitdaging.

Zo maken we ons op voor het 56^{ste} seizoen dat op zondag 30 augustus begint. Vol goede moed, vol geestdrift, geïnspireerd door die Man van Nazareth op weg naar een wereld waarin we ons verantwoordelijk voelen voor elkaar op ALLE gebieden.

Hub van den Bosch

mededeling vanuit het bestuur

15 juni 2020

Beste bezoekers en sympathisanten van de Jongerenkerk,

Ondanks deze lastige tijd voor eenieder weet de Jongerenkerk op allerlei manieren de mensen te steunen. Dankzij de enorme inzet van pastor Hub en anderen is de Jongerenkerk in deze periode toch een rust- en inspiratiepunt.

Velen van u hebben het ontbreken van collectes aangegrepen om een financiële bijdrage te geven, of u hebt uw maandelijkse bijdrage verhoogd. Daarvoor wil ik u als penningmeester hartelijk danken en deze steun helpt ons zeker om de verschillende activiteiten en diensten te continueren en een plek van inspiratie, gezelligheid en saamhorigheid te zijn.

Jan Lammerse (penningmeester Stg. Jongerenkerk Venlo)

Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

vieringen juli en augustus 2020

onder voorbehoud van de ontwikkelingen

V.=voorganger; A.=assistent; L.=Lector

Zondag 5 juli 2020, 10.00 uur

Afsluiting 55^e seizoen - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Marjo Bongers

L. Max Görtjes

♪ Gé (*pianospel*)

Zondag 12 juli 2020, 10.00 uur

1^e vakantieviering - Gebedsdienst

V. Ruud Willemsen

A. Mieke Verkoeijen

L. Leo Verbeek

♪ Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 19 juli 2020, 10.00 uur

2^e vakantieviering - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Marlein Vaessen

L. Monika Lindackers

♪ Piet Hegger (*zang/gitaar*)

Zondag 26 juli 2020, 10.00 uur

3^e vakantieviering - Gebedsdienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roon

♪ Louise van den Brand (*trompet*)

Zondag 2 augustus 2020, 10.00 uur

4^e vakantieviering - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Paul Jan Heijnen

L. Lenie Verhoeckx-Verhaeg

♪ Louise van den Brand (*trompet*)

Zondag 9 augustus 2020, 10.00 uur

5^e vakantieviering - Gebedsdienst

V. Ruud Willemsen

A. Peter Verhoeckx

L. Mieke Verkoeijen

♪ Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 16 augustus 2020, 10.00 uur

6^e vakantieviering - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Marlein Vaessen

L. Monika Lindackers

♪ Piet Hegger (*zang/gitaar*)

Zondag 23 augustus 2020, 10.00 uur

7^e vakantieviering - Gebedsdienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roon

L. Margriet Meerts-Kwarten

♪ Vica en Jens

Zondag 30 augustus 2020, 10.00 uur

Start 56^e seizoen

Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Leo Verbeek

L. Lenie Verhoeckx-Verhaeg

♪ Gé van der Heijden (*piano*)

verjaardagen in juli en augustus

1 juli	Monika Lindackers	<i>lid JK-koor</i>
1 juli	Guusje Spunda	<i>communicant 2019</i>
3 juli	Gé van der Heijden	<i>tekstschrijver/pianist/Triple Quartet/ JK Big Band/organisatiegroep/ JK Jouw Kerk</i>
4 juli	Leo Verbeek	<i>lector/assistent</i>
4 juli	Frank van Gennip	<i>JK Big Band - altsax</i>
4 juli	Hans Spee	<i>Solidariteitsmaaltijd</i>
5 juli	Imke Oppermann	<i>communicant 2019</i>
5 juli	Frank Jacobs	<i>fotograaf JK</i>
12 juli	Henneke Roox	<i>bloemengroep/poetsgroep/kindernevendienst/ liturgieoverleg</i>
13 juli	Jean-Marie Bakokimi	<i>koor familie Bakokimi</i>
15 juli	Quinn Klijzen	
21 juli	Anneriet van Nieuwenhoven	
23 juli	Jos Spee	<i>deken Venlo</i>
25 juli	Senn Soree	<i>communicant 2019</i>
26 juli	Tara Smeets	<i>communicant 2019</i>
28 juli	Elly Willemse	<i>Triple Quartet</i>
31 juli	Loes Moonen	<i>Praaggroep</i>
3 aug.	Fanny Moonen	<i>Praaggroep</i>
15 aug.	Marije Vola	<i>lector/assistent</i>
25 aug.	Ashwin Klijzen	
27 aug.	Tjeu Kunnen	<i>priester</i>
30 aug.	Hub van den Bosch	<i>pastor JK Venlo</i>
31 aug.	Harry Notenboom	



ingezonden

Beste medechristenen en lezers van JK Jouw Kerk.

Straks gaan de kerken weer open om meer gelovigen toegang te kunnen bieden. Er wordt van 100 of meer mensen gesproken.

Maar waar hebben wij in dit land nog kerken of basilieken met 100 bezoekers bij de zondagse diensten?

Er wordt gesproken en geschreven over normaaltoestand. Wat is "normaaltoestand" -ook- bij gelovige mensen ?

Is dat normaal als wij toestaan dat astronauten voor miljarden dollars op de maan geschoten worden, dat wij satellieten in de uiterste hoeken van het universum brengen om even "zwarte gaten" te fotograferen?

Maar geld en kennis om een desastreuze pandemie op aarde snel te kunnen bestrijden, hebben we niet!

Beste mensen, wat doen wij eraan?

Wij horen en lezen het zondagse evangelie en weten soms de dag erna niet meer wat het betekent.

Kunnen wij als geloofsgemeenschap dan niet meer de politiek beïnvloeden, dan laat ons a.u.b. diegenen in deze coronatijd steunen die weer aan het einde van de hulplijn hangen.

En dat zijn onze daklozen maar zeker de armsten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Hermann Flügggen

MIVA COLLECTE 2020

Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen

Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: "Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen". De vluchtelingen in de grote kampen in Bangladesh bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Pionier Anwar trekt zich hun lot aan en biedt medische zorg.

Hoe kunt u helpen?

U kunt MIVA helpen bij de jaarlijkse MIVA-collecte in uw kerk door het geven van informatie over het project. Houdt hiervoor deze website in de gaten, waarop wij vanaf 4 mei alle materialen digitaal beschikbaar zullen stellen. Daarbij kunt u denken aan de collecte-brochure, een poster, video over het project en meer. De opbrengst van de collecte is bedoeld voor ambulances voor de vluchtelingenkampen. Zodat de vluchtelingen in elk geval van medische zorg kunnen worden voorzien.



actie - opbrengsten



dekenaat Venlo

Vastenactie 2020

De opbrengst van de Vastenactie 2020 voor het project van Bart van der Grinten en de Co Foundation: Basisschool voor Kitase bedroeg omdat we na twee weken in de coronacrisis belandden slechts 405,00 euro.

Wellicht dat we volgend jaar nogmaals als dekenale MOV-groep dit project zullen ondersteunen. Het was weliswaar het 3e en laatste jaar in 2020, maar dat is behoorlijk in het water gevallen.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage.



**week
nederlandse
missionaris**

De opbrengst van de pinkstercollecte op 1^e Pinksterdag t.b.v. het werk van Nederlandse missionarissen, vrouwen en mannen, die zich ver van huis inzetten voor hen die het moeilijk hebben en wat ondersteuning kunnen gebruiken bedroeg: 75,00 euro.

Van harte bedankt daarvoor!

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

ter inspiratie

LATER, LATER, LATER

Iemand heeft eens gezegd:

'het geluk dat je vandaag kunt ervaren, stel dat niet uit tot morgen'.

Leven duldt eigenlijk geen enkel uitstel. Je leven gebeurt vandaag, hier op deze plek waar je nu leeft. Het geluk gebeurt nu vandaag aan jou en niet later, verderop, morgen.

Je hoort wel eens van mensen, hoe moeilijk het voor hen is om echt helemaal te kunnen genieten van het pensioen wanneer ze zover zijn. Het werk is er niet meer en je had altijd gedacht: 'later als ik met pensioen ga, dan kan ik genieten van allerlei dingen, waar ik vandaag niet aan toe kom'. Later...later Later ... want ... vandaag kan het nog niet. En dan als het eenmaal zover is, blijkt het enorm moeilijk te zijn, want je hebt in feite nooit geleerd om te genieten van het leven.

Wil je gelukkig leven, blijf dan even staan. Kijk eens met al je aandacht naar wat er vandaag in jouw leven gebeurt. Neem eens even de tijd, hol niet verder ... en zie ... hoor wat jouw leven te zeggen heeft.

Aandacht, tijd, dat geeft je ook rust om andere mensen naast je, mensen die je op jouw weg ontmoet, echt te zien.

Een vluchteling kijkt altijd schichtig om zich heen, het kan eigenlijk niet lijden dat hij een moment blijft staan om te kijken.

Mensen die haast hebben, geven je ook altijd de indruk dat zij eigenlijk geen enkele voorbijganger de moeite waard vinden. Ze kijken erover heen vooral als het kleinen en geringen zijn.

Deze zinnen zijn terug te vinden in het boekje 'Die naar ons omziet'.

De vakantie is een uitermate geschikte tijd om het hollen een beetje achterwege te laten en eens bewust te leren stilstaan bij de natuur en de mensen om je heen. Het is de tijd om eens te genieten van de schepping en bijzonder van de mens.

Iedere mens heeft iets unieks maar we zien dat niet omdat we voorbij draven.

We hebben geen tijd om eens naar het 'innerlijke' te luisteren. Wij zijn als sneltreinen die aan onszelf en aan anderen voorbij denderen. Blijven staan, aandacht geven, je oren te luister leggen, je ogen de kost geven, je hart openen voor jezelf en voor anderen, dat heeft iets met de (Gods) ontmoeting te maken. Het is zo belangrijk.

Misschien is vakantie daarom:

Echt vakantie beleven is misschien:

'zo maar' ergens gaan zitten
en als een kind de wereld inkijken
spontaan, ongehinderd,
bewonderend en verwonderd,
genietend
van alles wat tot je komt.

Echt vakantie beleven is misschien:

'zomaar' de schoonheid van Gods schepping
tot je en in je toelaten:
de vliegende vogels,
de ruisende bomen,
de bloeiende bloemen,
de overdrijvende wolken,
de ondergaande zon,
de verkwikkende regen,
de zachte lichtval
en de invallende duisternis.

Echt vakantie beleven is misschien

'zomaar' speuren naar de oorsprong
van alles om je heen
en dan wellicht
achter en in alles iemand ontdekken
die wel eens het begin en einde kan zijn van alles:
God,
die wij de eeuwige Liefde noemen.

(uit: "Van mens tot mens")



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flügger, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 30 augustus 2020.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 21 augustus aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.