

JK - JOUW KERK

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
oktober 2020**

gelukkig de vreedestichters



oktober - wereldmissiemaand

inhoud

01. Agenda oktober - november 2020
02. Vieringen oktober - november 2020
03. Verjaardagen in oktober
03. Koffiebijdragen augustus 2020
04. Wereldmissiemaand 2020
06. Nacht der Zielen 2020
07. Even met God bellen
08. Een speciaal welkom
09. Ter bezinning
10. Praktische informatie



WINTERTIJD: klok één uur terug



In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaat de wintertijd weer in. In het najaar zetten we de klok een uur terug. Om 3 uur 's nachts gaat de klok terug naar 2 uur 's nachts. Vergeet het niet, anders bent u een uur te broeg voor de gebedsdienst om 10.00 u.

agenda okt. - nov. 2020

oktober 2020

- 04 10.00 u. JK zondagviering
- 11 10.00 u. JK zondagviering
- 14 19.15 u. Taizé-gebedsdienst
- 18 10.00 u. JK zondagviering
- 21 16.30 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK (tot 18.00 u.)
- 25 10.00 u. Jk zondagviering
- 26 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

november 2020

- 01 10.00 u. JK zondagviering - *Allerheiligen en Allerzielen*
- 02 18.30 u. Nacht der Zielen 2020 met film en woorden
- 08 10.00 u. JK zondagviering
- 15 10.00 u. JK zondagviering
- 15 12.00 u, doop van Loes en Sofia
- 22 10.00 u. JK zondagviering
- 29 10.00 u. JK zondagviering - *1^e advent en Sinterklaas*



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

vieringen sept. en okt. 2020

onder voorbehoud van de ontwikkelingen

V.=voorganger; A.=assistent; L.=Lector

Zondag 4 oktober, 10.00 uur

Gebedsdienst

- V. Hub van den Bosch
- A. Henneke Roox
- L. Daniëlle Wipkink
- ♪ JK-koor

Zondag 11 oktober, 10.00 uur

Gebedsdienst

- V. deken Spee
- A. Leo Verbeek
- L. Lenie Verhoeckx-Verhaeg
- ♪ JK-koor

Woensdag 14 oktober, 19.15 uur

Taizégebed

- V. Taizegroep JK Venlo
- ♪ samenzang Taizéliederen

Zondag 18 oktober, 10.00 uur

Gebedsdienst

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
- ♪ Astrid Meijer (*harp*)

Zondag 25 oktober, 10.00 uur

Gebedsdienst

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- L. Margriet Meerts-Kwarten.
- ♪ Louise van den Brand (*trompet*)

Zondag 1 november, 10.00 uur

*Allerheiligen-Allerzielen
Gebedsdienst*

- V. Hub van den Bosch
- A. Daniëlle Wipkink
- ♪ JK-koor

Zondag 8 november, 10.00 uur

Gebedsdienst

- V. Piet Linders
- A. Mieke Verkoeijen
- L. Daniëlle Wipkink
- ♪ JK-koor

Woensdag 11 november, 19.15 uur

Taizégebed

- V. Taizegroep JK Venlo
- ♪ samenzang Taizéliederen

Zondag 15 november, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen
- A. Marlein Vaessen
- L. Paul-Jan Heijnen
- ♪ Triple Quartet

Zondag 22 november, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

- V. Taizegroep JK en Hub
- ♪ Taizegroep JK

Zondag 29 november, 10.00 uur

Sinterklaas en 1e Advent

Gebedsdienst

V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d.
Bosch

A. Henneke en communicanten 2021

♪ *nog niet bekend*

verjaardagen in oktober

03 Therezi Ezendam *lid Jk Koor*

09 Louise van den Brand

11 Wiel Janssen *geluidgroep, Triple Quartet*



koffiebijdragen augustus 2020

Omdat telling van het aantal gebruikers niet mogelijk is vanwege de coronamaatregelen, kunnen we u enkel de opbrengsten geven.

02-8: € 31,-

09-8: € 17,-

16-8: € 16,-

21-8 € 32,-

30-8: € 14,-

prijsafsprak koffie :

kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50

bijlage (koekjes) gratis

*d.d.: 1- 9-2020
Martin Huizinga*

Wereldmissiemaand



Gelukkig de vreedstichters: Stemmen van hoop in West-Afrika

Onder het motto 'Gelukkig de vreedstichters' (Matteüs 5,9) voert Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen.

Vrede onder druk

Niger en Nigeria waren lange tijd, samen met buurlanden in de Sahelregio, een voorbeeld van vreedzaam samenleven van mensen van verschillende religies en etnische groepen. Ondanks grote problemen als armoede en honger was er sprake van een relatieve stabiliteit. Maar de laatste jaren is die vrede onder druk komen te staan. Islamitische terreurgroepen breiden zich over steeds meer landen uit.

Stemmen van hoop

Te midden van oplaaiende conflicten en problemen als honger, armoede en nu ook de coronapandemie klinken echter ook stemmen van hoop. Stemmen van zusters, priesters, bisschoppen, leken van de katholieke kerk die zich actief inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen. Want alleen samen kan men de problemen het hoofd bieden.



Zuster Maria Vitalis Timtere
Foto: H. Schwarzbach

Zuster Maria Vitalis Timtere.

Deze stemmen van hoop wil Missio in de Wereldmissiemaand laten horen. Zoals die van zuster Maria Vitalis Timtere in Yola, Nigeria. Zij zorgt voor families die gevlucht zijn voor Boko Haram en al jaren in provisorische hutten wonen op het terrein van de kerk, dat bisschop Stephen Mamza meteen ter beschikking stelde. Zuster Maria: "Ik ging naar de gezinnen. Eerst spraken we over hygiëne en gezondheid. Daarna echter vertelden de mensen mij hun verhalen van de vlucht. Ik luisterde en bemoedigde hen om niet op te geven." Niet opgeven is ook nu met de coronacrisis het motto.

In de weken van oktober zal in de Jongerenkerk de collectebus staan voor uw bijdrage aan de collecte Wereldmissiemaand 2020

Nacht der Zielen 2020

Op maandag 2 november 2020 zal in de Jongerenkerk de Nacht der Zielen 2020 plaatsvinden. Deze is anders dan andere jaren. Normaliter is er op de vrijdag VOOR de Nacht der Zielen een filmavond en dan op 2 november de Nacht der Zielen, zoals Prisma dat al 16 jaar organiseert. Dit jaar vanwege corona schuiven we de filmavond en de Nacht der Zielen in elkaar.

Corona heeft ons geleerd dat wat zo vertrouwd en gewoon was, plotseling niet meer kan en anders moet. Vaste patronen en gewoontes veranderden en veranderen nog steeds. Afscheid moeten nemen van een dierbare, afscheid moeten nemen van wat gewoon was is niet altijd makkelijk en zet ons leven soms behoorlijk op de kop. Hierover gaan de gedachten in deze Nacht der Zielen en de film 'De beentjes van Sint Hildegard'.

Programma van De Nacht der Zielen 2020

Op maandag 2 november 2020 bent u vanaf 18.30 uur welkom.

- 18.30 uur Inloop en ontsteken van een lichtje
- 19.00 uur beginnen met een woord van welkom, gedachte en muziek van Bente
- 19.15 uur start de film 'De beentjes van Sint Hildegard'.
- 21.00 uur Afsluitende gedachte en muziek Bente en aansluitend nazit en koffie en thee.

Iedereen is van harte welkom

De Beentjes van Sint Hildegard

Jan is 35 jaar getrouwd met Gedda. Gedda houdt zóveel van Jan dat hij het er benauwd van krijgt. Ze ziet het huwelijk als een vorm van begeleid wonen. De beentjes van Sint-Hildegard is een komisch drama over het los willen breken uit vastgeroeste patronen.



even met God bellen

Vandaag, 23 Augustus, preekte Truus over de sleutels van de hemel en op een gegeven moment sprak ze over bellen met God.

Ik kreeg, zoals vaker gebeurt, een rare associatie met een telefoongesprek van afgelopen week. Stel je voor dat ik werkelijk het telefoonnummer van God zou hebben en ik belde op:

Een stem:

Dit is een keuzemenu

Kies 1 als U Sint Petrus wilt spreken

Kies 2 als U wilt dat we een engel sturen

Kies 3 als U uw hemels puntentotaal wilt weten

Kies 4 als U God zelf wilt spreken

Ik heb toen 4 gekozen.

Een andere stem:

Er zijn nog 2489621 wachtenden vóór U.

De gemiddelde wachttijd bedraagt thans 19 werkdagen.

Blijft U aan de lijn.

Gelukkig was Truus een beetje realistischer.

Paul

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

WELKOM !

We heten iedereen welkom
die alleenstaand, getrouwd, gescheiden.
weduwenaar, hetero, homo of nog weer anders is.

**We verwelkomen je,
of je nu als een nachtegaal kunt zingen
of alleen maar in jezelf kunt brommen.**

***Je bent hier welkom
als toevallige voorbijganger, gelukzoeker,
Godzoeker of nieuwsgierige.***

*We verwelkomen diegenen
die ouder zijn dan zestig
maar nog niet volwassen zijn,
en tieners die te snel opgroeien.*

***Het maakt ons niet uit
of je roomser bent dan de paus,
of je sinds Kerstmis tien jaar geleden
niet meer naar de kerk bent geweest.***

We heten iedereen welkom
die denkt dat de aarde plat is,
te hard werkt of lanterfantert.

*We bieden een speciaal welkom
aan diegenen die vandaag
een gebed kunnen gebruiken
of die als kind het geloof
door hun strot gedrukt hebben gekregen.*

**Wij verwelkomen
pelgrims, toeristen, zoekers,
twijfelaars, kaarsjesopstekers ... en**

jou !

Deze tekst, gevonden in Wittem, is een bewerking van een tekst in de kathedraal van Coventry.

ter inspiratie

B.g.v. Wereldmissiemaand 2020

Gelukkig de vrede-stichters

Gelukkig, die in tijden van nood hun oorsprong vinden,
die in het kruis de boom van leven herkennen,
die Christus ervaren als alpha en omega.
Zij zullen overwinnen wat verdeelt.

Gelukkig, die in tijden van nood solidariteit leven,
die de maskers van eenzaamheid afleggen,
die in gemeenschap boven zichzelf uitgroeien.
Zij zullen de wereld vernieuwen.

Gelukkig, die in tijden van nood zicht op de horizon houden,
die deuren van hoop openen,
die mensen leven, licht en vertrouwen brengen.

“Zij zullen vrede stichten.” - Katharina Bosl von Papp Missio Aken

Vaak beginnen we pas naar het leven te luisteren als we leed ervaren.
En op de een of andere manier worden we allen voorzien
van de exacte hoeveelheid leed die we nodig hebben
om te zien wie we werkelijk zijn.

- Jeff Foster

Mensen of omstandigheden zijn niet wezenlijk in staat
om jouw vrede te verstoren.
Wat onze rust verstoort zijn onze eigen gedachten en verhalen.
En als je heel diep kijkt, dan is zelfs dat niet waar.
Ware vrede is niet te verstoren.

- Erik van Zuydam

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flügger, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden

van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 25 oktober 2020.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 16 oktober aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.