

JK - JOUW KERK

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
december 2020**



inhoud

01. Agenda december 2020 - januari 2021
02. Vieren van en met Kerstmis
03. Vieringen december 2020 - januari 2021
04. Koffiebijdragen oktober 2020
05. Verjaardagen in december
06. Adventsactie Solidaridad
07. Kerstgedachten
09. JK kerstkaart 2020
11. Kerstmis 2020
13. Nieuwjaarsontmoeting 2021
14. Deken Spee benoemd tot kapelaan van de paus
15. Bestaat hij ?
16. Ter inspiratie
18. Praktische informatie



agenda nov. - dec. 2020

december 2020

- 06 10.00 u. GEEN VIERING
07 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (*tot 18.00 u.*)
08 19.30 u. Fairtrade JK (*tot 21.00 u.*)
13 10.00 u. GEEN VIERING
16 13.00 u. bijeenkomst communicanten 2021 (*tot 16.00 u.*)
20 10.00 u. JK zondagviering - 4^e advent
24 18.00 u. Familie-Kerstviering
24 22.00 u. Kerstnachtviering
25 10.00 u. Viering van 1^e Kerstdag
26 GEEN viering 2^e Kerstdag
27 10.00 u. JK-zondagviering - *laatste viering van 2020*

januari 2021

- 01 11.00 u. Nieuwjaarsdag - JK-viering om **11 (elf !)** uur
03 10.00 u. JK-zondagviering
aansluitend Nieuwjaarsontmoeting tot 13.00 u.
10 10.00 u. JK-zondagviering
17 10.00 u. JK-zondagviering
24 10.00 u. JK-zondagviering
27 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2021 (*tot 15.30 u.*)
27 16.30 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK (*tot 18.00 u.*)
31 10.00 u. JK-zondagviering waarin de communicanten van 2021 zich voorstellen

Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699



Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

vieren van en met Kerstmis

Beste allen,

Hoe we Kerstmis kunnen vieren thuis en met familie is nog niet duidelijk. Maar ook niet hoe wij Kerstmis in de kerk en in de Jongerenkerk kunnen en mogen vieren.

Waarschijnlijk wordt dat pas ergens half december duidelijk. We kunnen dus nog niet zeggen of er 'gewoon' vieringen kunnen en mogen plaatsvinden.

Uiteraard zal er wel Kerstmis zijn in de Jongerenkerk, maar de wijze waarop, dat is afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

Als er GEEN vieringen kunnen plaatsvinden zoals we gewend zijn, zal de Jongerenkerk zowel op kerstavond als 1e kerstdag wel open zijn.

We zullen dan met regelmaat het kerstverhaal voorlezen, omkleed met een gedicht, gedachte of gebed.

De tijden waarop we dat doen zullen we t.z.t. bekendmaken via Nieuwsbrief en website.

Wellicht een andere kerst dan gewend, maar het hoeft niet minder sfeervol en inspirerend te zijn.



vieringen dec. en jan. 2020/21

onder voorbehoud van de ontwikkelingen

Tot nader order zijn er GEEN vieringen in de Jongerenkerk Venlo

Houdt de Nieuwsbrieven in de gaten en de website!

**GEEN VIERINGEN
TOT EN MET 31 december
2020**

2021:
zolang de coronamaatregelen niet versoepeld worden zijn er geen vieringen in de Jongerenkerk. Voorlopig tot en met 31 januari 2021.

Bij aanpassingen en veranderingen stellen wij u via de Nieuwsbrieven en de Website op de hoogte. Houdt deze in de gaten.

koffiebijdragen oktober 2020

Omdat telling van het aantal gebruikers niet mogelijk is vanwege de coronamaatregelen, kunnen we u enkel de opbrengsten geven.

04-10: € 35,50

11-10: € 44,-

18-10: € 21,-

25-10: € 19,50

prijsafspraken koffie :

kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50

bijlage (koekjes) gratis

*d.d.: 1- 11-2020
Martin Huizinga*

verjaardagen in december

- 1 dec. Marja Görtjes *organisatiegroep planning koren, muziek, assistenten en lectoren*
- 2 dec. Marie-José Oosterwaal
- 4 dec. Marieke van Heijst *Triple Quartet*
- 6 dec. Sinterklaas
- 6 dec. Breur Jacobs
- 7 dec. Peter Verhoeckx *assistent/lector/Triple Quartet*
- 11 dec. Dries Verhoeckx *dirigent JK Koor/JK Big Band/Triple Quartet*
- 22 dec. Antoine Lauwerijssen *lid JK-koor*
- 25 dec. JEZUS VAN NAZARETH
- 27 dec. Tonnie Meelkop *Triple Quartet*
- 30 dec. Annie Brueren-van Rijn
- 31 dec. Brigitte Oude-Kempers
- 31 dec. Mireille Gadiot *Praaggroep*

Proficiat ook aan Gerrie en Aggie die onlangs beiden weer trotse oma's mochten worden van een kleinkind.



Solidaridad adventsactie 2020



Hoe drinkt u uw thee?

Thee is na water het meest populaire drankje ter wereld. De vraag naar thee neemt wereldwijd nog steeds toe. Uw thee smaakt natuurlijk het best als u weet dat die duurzaam verbouwd is en voor een eerlijke prijs ingekocht. En dat is op dit moment niet altijd het geval.

Trinitea: duurzame en eerlijke thee uit India

In India werken meer dan 3,5 miljoen mensen in de theesector. Met name kleinschalige theeboeren leven vaak in armoede en het milieu lijdt schade bij de teelt van thee. Solidaridad biedt met het Trinitea-programma toepasbare oplossingen, bruikbare informatie en trainingen aan om opbrengsten te verhogen en verontreiniging en uitputting van de grond tegen te gaan.

Op dit moment doen 30.000 theeboeren mee aan het programma. Komend jaar hopen we nog 24.000 boeren te bereiken, zodat nog meer thee duurzaam en eerlijk wordt. Daarom vragen wij dit jaar uw speciale aandacht voor Trinitea.

In de adventstijd zullen we in de Jongerenkerk aandacht besteden aan de Adventsactie Solidaridad en staat de collectebus klaar.

kerstgedachten

Kerstmis is een feest van deze dag.

Er was een man en een vrouw en er kwam een kind.
Het was nacht en de omstandigheden waren
nogal armoedig, als zo vaak!
Hun tijdelijk onderdak was een schuur.
Maar ze hielden van elkaar en ze waren gezond.

Dat is eigenlijk alles wat er deze nacht te vieren is.
Elk woord wat er nu nog bijkomt is al teveel.
God treedt onze geschiedenis binnen,
incognito, volstrekt anoniem en doodgewoon.

Naarstig hebben de mensen in alle eeuwen
er van alles en nog wat bijgehaald:
alle mooie dingen van de zolder en uit hun kinderjaren:
een lucht vol engelen en meerstemmige muziek,
beierende klokken, levende schapen en dode kalkoenen,
goudomrande gelukwensen en groene dennenbomen.
Met dit alles is Kerstmis ondergesneeuwd.

Als je dat allemaal eens eventjes weghaalt:
de zilveren slingers, de ballen, het geheven glas,
het rood en het goud,
als je dat alles een heel eventjes weghaalt,
dan blijft er bijna niets meer over.
Alleen 'DE KERN'.



Gedachte: voor iedereen!

Voor iedereen
die met de kerst alleen is.
Voor iedereen
waarvoor geen tafel is gedekt.
voor iedereen
die voor zich uit moet staren.
voor iedereen
die zich eenzaam voelt, net als de rest.



voor iedereen
die hunkert naar wat liefde
naar wat warmte in het nest.
voor iedereen
hopen we daarom op een vredige kerst
Wanneer met kerst de klokken luiden
Wanneer met Kerstmis de klokken luid klinken in de toren
Onder het geschal van de midwinterhoorn.
Komen wij samen met de gedachte: 'Jezus is geboren.'
Nieuw leven laat van zich horen.

Door de engelen kwamen ook de herders op de velden
te samen om zich bij de pasgeborene te melden.
Ook de drie wijzen, zo wordt verteld, kwamen van ver,
zij volgden een onbekende vreemde ster.

Die ster bleef stille staan en stralen
tot op heden zijn dat mooie kerstverhalen.
Een en al eenvoud was het in die stal en arm,
de os en ezel hielden het kleine kindje warm.

Hier was het begin van onze kerstgedachte,
Wat wij er tweeduizend jaar later ook van verwachten.
Het gaat ook nu nog steeds om diezelfde reden:
Dat wij mogen leven in onderlinge vrede.

Voor u in het nieuwe jaar Voorspoed en Geluk,
hopelijk dat dit in het nieuwe jaar ons eindelijk lukt.



**K
e
r
s
t
m
i
s**

2020

zijn Naam

HOOP

voor de hele
wereld

tijd van
vrede

dagen van
bezinning

uren van
vreugde

minuten van
stilte

seconden van
geluk

momenten van
hoop

The background of the page is a painting. It depicts the Holy Family: Mary, Joseph, and the infant Jesus. Mary is on the left, holding the baby Jesus. Joseph is on the right, looking towards the baby. The scene is set in a warm, golden light, with two white doves flying in the upper part of the image. The overall style is soft and painterly, with a focus on light and warmth.

kerstwensen

*Wat wij jou als kerstgeschenk toewensen
is gemoedsrust
die voorkomt dat de kerstdagen ten onder gaan
in de golven van de hektiek.*

*Wat wij jou als kerstgeschenk toewensen
is nadenkendheid
die je meer en meer laat ontdekken
wat werkelijk van waarde is.*

*Wat wij jou als kerstgeschenk toewensen
is hartelijkheid
die licht geeft in je leven
ook als het zonnetje even niet lacht.*

*De wens die dan nog overblijft,
is heel veel menslievendheid
niet alleen in deze kersttijd
maar het hele jaar door, altijd.*

kerstmis 2020

Bij het schrijven van deze gedachte is nog niet duidelijk hoe kerstmis 2020 zal verlopen. We zitten bijna op het eind van 2020. Een jaar dat begon zoals andere jaren, maar in maart ineens veranderde. Voor sommigen werd het een echte nachtmerrie, andere kwamen er soepeler doorheen, maar iedereen heeft er mee te maken gehad. De wereld kwam tot stilstand. Het jachten en jagen kwam noodgedwongen tot rust. Wat we als normaal waren gaan ervaren en accepteren werd wreed doorbroken. Veel verdriet werd er door corona veroorzaakt in vele gezinnen waar mensen getroffen werden door het verlies van dierbaren. En getroffenen door het virus zijn nog steeds herstellende van hun ziekte. Ouderen en mensen zonder netwerk vereenzaamden en jongeren raakten ook geraakt in hun bestaan. Iedereen zal in de afgelopen maanden op haar of zijn eigen manier de gevolgen ervaren hebben.

Ook wij als Jongerenkerkgemeenschap hebben telkens weer moeten reageren op de gevolgen van deze crisis. Geen 'normale' vieringen gedurende lange tijd. Zelfs nu weten we nog niet of dat met Kerstmis kan.

De Jongerenkerk werd een opvangplek voor dak- en thuislozen en arbeidsmigranten.

Wel hebben we geprobeerd elke zondag een plek voor ontmoeting te zijn. Maar ook onze koren: het JK-koor en het Triple Quartet hebben evenals de JK Big Band hun activiteiten lange tijd moeten staken. De solidariteitsmaaltijden op de woensdag hebben zich telkens weer aangepast aan de maatregelen.

Al met al hebben we geprobeerd dat te doen wat mogelijk was en mocht.

Balanceren op een dunne lijn, want aandacht voor elkaars welzijn en gezondheid was, is en blijft het uitgangspunt.

Nu tegen het eind van 2020 terugkijkend, moeten we misschien ook naar het positieve terugkijken. We hebben geleerd dat het jachten en jagen, de overvolle agenda's, het streven naar steeds maar meer en groter ook anders kan. Noodgedwongen tot een ander ritme hebben we misschien wel ervaren: goh wat een rust, het kan dus ook anders. In die hele afgelopen tijd groeide ook solidariteit. We keken meer om naar elkaar, we hielden rekening met elkaar, we leerden weer dat we het

ALLEEN SAMEN kunnen redden en uit deze crisis kunnen komen. Dat is heel anders dan leven in een wereld waarin 'ieder voor zich en God voor ons allen' geldt.

Die God werd ruim 2020 jaar geleden mens in een Kind. Dat Kind leerde ons juist datgene wat ons nu door een crisis misschien wel noodgedwongen wordt opgelegd: solidariteit, aandacht voor elkaars welzijn en gezondheid, aandacht voor de kleine dingen in het leven als liefde, trouw en medemenselijkheid die zich uiten in rekening houden met elkaar.

Noodgedwongen vieren we Kerstmis dit jaar wel kleinschalig. Geen uitbundige grootse vieringen, geen overvolle restaurants, geen massale uittocht naar IKEA en woonboulevards ... maar ... Kerstmis in huiselijke kring. Samen rond de kerststal en de kerstboom. Onze zegeningen tellend, dankbaar dat we ons mogen verheugen op betere tijden, waarin dit virus langzaam aan kracht inboet. We vertrouwen erop dat er een weg is naar een 'andere' wereld, waarin rust, aandacht voor elkaar en solidariteit, kleine verworvenheden die we leerden in deze crisistijd, de boventoon voeren.

Ik wens iedereen een vredig kerstfeest toe in het vertrouwen dat het nieuwe jaar ons wellicht weer veel positiefs zal geven, als wij ons durven laten leiden door Hem die als Kind geboren werd en die ons een hoopvolle boodschap bracht en voorleefde.

Zalig Kerstmis

Hub van den Bosch

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

nieuwjaarsontmoeting 2021



Beste allen,

Of er op zondag 3 januari 2021 een Nieuwjaarsontmoeting kan en mag plaatsvinden is nog onduidelijk. Een en ander hangt af van de ontwikkelingen inzake het coronavirus.

Nu hopen we natuurlijk op de eerste plaats dat dit virus eindelijk aan kracht inboet en we in 2021 een meer normaler jaar krijgen. We willen dat vanzelfsprekend ook niet verstoren door massaal bij elkaar te komen tijdens een Nieuwjaarsontmoeting aan het begin van het nieuwe jaar om het virus weer een kans te geven op te bloeien.

In de maand december zal de situatie duidelijker worden, maar mocht de Nieuwjaarsontmoeting doorgaan, dan zal deze sowieso gepaard gaan met afstand houden en de nodige voorzichtigheid.

We houden iedereen op de hoogte.

deken van Venlo benoemd tot kapelaan van de paus

'maar wonderen kan hij nog niet verrichten'



foto Mara van den Oetelaar

Op woensdag 11 november 2021, het feest van de heilige Martinus, patroon van de Martinusbasiliek, was er in de Martinusbasiliek een plechtige eucharistieviering, waarin bisschop Harrie Smeets samen met deken Jos Spee en Father Patrick vooringing. Op het eind van deze viering riep de bisschop de deken naar voren om hem toe te spreken. Hij kreeg te horen dat hij benoemd was tot kapelaan van de paus, een eretitel die geen enkele priester de afgelopen tien jaar ontving in het bisdom Roermond en dat we hem voortaan mogen aanspreken met monseigneur. Hij heeft de onderscheiding vooral te danken aan het feit, dat hij lastige klusjes op soepele wijze heeft geklaard. De deken sprak daarna uit dat hij 'flabbergasted' was of op zijn Limburgs "verpopzakt".

Namens de Jongerenkerk Venlo hebben we Mgr. Deken Spee onze felicitaties doen toekomen. We hopen hem van harte welkom te heten als Monseigneur in de Jongerenkerk om voor te gaan in 2021, als we weer gewoon onze vieringen hopen te kunnen doen.

bestaat hij ?

Onze dochter zit in groep 4 en op wat beginnende twijfel na gaat ze nog volledig op in het Sinterklaasverhaal.

Plotseling stelt ze toch de vraag: "Geloof jij eigenlijk dat hij bestaat?"

Dit gesprek zat er natuurlijk aan te komen, al had ik gedacht dat dat pas na 5 december zou zijn.

Om even tijd te rekken, zodat we het rustig konden bespreken op een moment dat haar jongere zusje en broertje niet in de buurt zijn, vraag ik: "Wie?"

"God natuurlijk, mama, wie anders?"



De dagen voor Kerst

De dagen voor Kerstmis zijn donker en koud,
maar als je naar buiten gaat merk je dat niet,
omdat je haast overal lichtjes ziet
in vrolijke kleuren, zilver en goud,
een lantaarntje dat in de vensterbank staat,
een lamp met wat linten en groen,
een ster voor het raam die je aan kunt doen.
Het is niet zo donker en koud meer op straat,
als je langs al die lichtjes gaat.

Nieuwjaarsgedachte - Geborgenheid

Wat moeten we wensen, wat mogen we hopen, wat kunnen we doen ...?

Filosofische vragen zoals Kant die gesteld zou kunnen hebben.

Juist in deze coronatijd zijn ze meer gaan betekenen.

We proberen sterk te zijn, met hysterie komen we niet verder.

We proberen te begrijpen omdat dat ons kalmeert.

Met afstand houden, hygiënische maatregelen en mondkapjes kunnen we zelfs iets doen.

Dat is erg belangrijk, omdat het een stuk angst wegneemt.

Gemeenschapsgevoel, delen, met elkaar communiceren, helpen, erkennen, waarderen ... verankert ons en reduceert angst en droefheid.

“De dingen op zichzelf zijn niet goed of slecht; dat worden ze door de wijze waarop wij ze beoordelen”, zei de filosoof Epictetus reeds.

Ooit zullen we het antwoord vinden. Maar het antwoord is misschien heel simpel: laat het tempo varen en geniet gewoon van de tijd die er dan meer is.

Monika Minder, 24 okt. 2020



In de stilte
en het geduld
van de winter
zit de kracht
voor het nieuwe.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 27 december 2020.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 15 december aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.