

JK - JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
februari 2021



Dae gooien alde kleijerkas blief dit jaor toe

inhoud

01. Agenda februari - maart 2021
02. Vieringen in februari - maart 2021
03. Vastelaovend vier-se thoés
04. Geen Vastelaovend, wel Aswoensdag
05. Gedachten in de Vastentijd
07. Vastenactie 2021
09. Vastenactieproject: Kitase
10. Bestuurszaken
11. Verjaardagen in februari
11. Koffiebijdragen december 2020
12. Vasten
13. CD met liederen van de Jongerenkerk te koop
14. Praktische informatie



agenda februari maart 2021

februari 2021

- 07 10.00 u. bezinningsmoment
- 14 10.00 u. bezinningsmoment
- 17 19.00 u. Gebedsdienst Aswoensdag
- 21 10.00 u. bezinningsmoment - 1^e zondag van de 40-dagentijd
- 24 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2021 (tot 15.30 u.)
- 28 10.00 u. bezinningsmoment - 2^e zondag van de 40-dagentijd

maart 2021

- 07 10.00 u. bezinningsmoment - 3^e zondag van de 40-dagentijd
- 14 10.00 u. bezinningsmoment - 4^e zondag van de 40-dagentijd
- 21 10.00 u. bezinningsmoment - 5^e zondag van de 40-dagentijd
- 28 10.00 u. JK gebedsdienst - Palmzondag

Door wijziging van de corona-maatregelen kan ook onze planning wijzigen.

Via onze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Actuele informatie vindt u ook op onze website:

www.jkvenlo.nl



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

vieringen februari 2021

onder voorbehoud van de ontwikkelingen

V.=voorganger; A.=assistent; L.=Lector

Zondag 7 februari, 9.30 - 10.45 uur

geen viering

lichtjes en kort bezinningsmoment

Zondag 14 februari, 9.30 - 10.45 uur

geen viering

lichtjes en kort bezinningsmoment

Woensdag 17 februari 2021, 18.30 uur

Aswoensdag - Korte bezinning

V. Hub van den Bosch

♫ cd's

Zondag 21 februari, 9.30 - 10.45 uur

geen viering

lichtjes en kort bezinningsmoment

Zondag 28 februari, 9.30 - 10.45 uur

geen viering

lichtjes en kort bezinningsmoment

De volgende vieringen zijn allemaal onder voorbehoud, maar ga er maar van uit dat deze allemaal **NIET** doorgaan. Hou de nieuwsbrieven in de gaten!

Zondag 7 maart 2021, 10.00 uur

3e zondag Vastentijd

Breken en delen/woord en gebed

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

♫ *nog niet bekend*

Zondag 14 maart 2021, 10.00 uur

4e zondag Vastentijd - Eucharistie

V. deken Spee

A. en L. *nog niet bekend*

♫ *nog niet bekend*

Zondag 21 maart 2021, 10.00 uur

5e zondag Vastentijd

Breken en delen/woord en gebed

V. Hub van den Bosch

A. en L. *nog niet bekend*

♫ *nog niet bekend*

Zondag 28 maart 2021, 10.00 uur

Palmzondag - Gebedsdienst

V. Truus v.d. Heijden en Hub van den Bosch

A. communicanten 2021

♫ *nog niet bekend*

Donderdag 1 april 2021, 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen + Past. Team

♫ *nog niet bekend*

Vrijdag 2 april 2021, 20.00 uur

Goede Vrijdag - Gebedsdienst

V.: Hub van den Bosch

♫ *nog niet bekend*

Zaterdag 3 april 2021, 20.00 uur

Paaszaterdag - Breken en delen

Voorganger: Hub van den Bosch

A. en L. *nog niet bekend*

♫ *nog niet bekend*

VASTELAOVEND

2021

VIERSE THOES!



Geen Jocus Toekôms in de Jongerenkerk op 14 februari 2021

In verband met het niet doorgaan van Carnaval in 2021 zal ook Jocus Toekôms niet in vol ornaat aanwezig zijn in de Jongerenkerk Venlo op carnavalszondag 14 februari.

Dit jaar zullen alle carnavalsvierders thuis zijn omdat de pandemie die ons nog steeds parten speelt, het niet toelaat dit jaar drie dolle dagen te beleven.

Geen Boéte Gewoeëne Boétezitting, geen optochten, geen nieuwe prins Carnaval, geen drukke café's en volle straten

Nee, dit jaar is het motto: **Vastelaovend vier-se thoés**

Ter inspiratie

Er zijn geen uiterlijke gebeurtenissen

Er zijn alleen maar innerlijke gebeurtenissen - Erik van Zuydam –

Zolang we onszelf aanzien voor het ego,

leven we in een toestand van heimwee

naar onze oorspronkelijke staat, want ergens voelt

het leven vanuit het ego volkomen wezensvreemd,

hoezeer we er ook vertrouwd mee zijn geraakt. - Erik van Zuydam –



geen Vastelaovend wel Aswoensdag

Alhoewel dit jaar het thema van de Vastelaovend is: Vastelaovend vierse thoës, willen we wel de vastentijd starten met een korte bezinning op Aswoensdag om 18.30 uur 's avonds. Er zal GEEN askruisje worden uitgereikt, maar er klinken enkele korte gedachten over de vastentijd op

weg naar Pasen. Het startpunt voor een tijd van bezinning en inkeer en ommekeer. Zoals het er nu naar uitziet, gelden hiervoor dezelfde maatregelen als op zondagmorgen.

Ter inspiratie

Wanneer je gevoel van identiteit verschuift
van de denkbeeldige persoon naar je werkelijke
wezen van aanwezigheid, lost een leven
van lijden op als mist in de zon.

- John Wheeler –

Je gedachten laten je niet met rust,
tотdat jij ze met rust laat
en jezelf herkent als dat,
wat altijd rustig is.

- Erik van Zuydam -

gedachten in de vastentijd

Bezinning

Hoe harder geroepen
Hoe moeilijker te verstaan.
Neem tijd voor stil en ingehouden.

Hoe meer voor 't vatten
Hoe minder het voldoet.
Wen aan matigen en sober.

Hoe meer drukte aan de pet
Hoe zieliger je boodschap.'
Keer je binnenste buiten.

Solidariteit begint...

Solidariteit begint
Waar men zich laat raken
Door de mens
Achter de opgesomde feiten.

Solidariteit begint
Waar het eigen leven
In vraag mag gesteld worden
In het licht van
Die heel andere wereld van de armen.

Solidariteit begint
Waar men opstaat
Uit de spinsels van
Excuses en verantwoordingen,
Om gewoon te doen
Wat hier en nu al kan.

Solidariteit begint
Waar de kracht
Als een vonk overslaat
Van de ene mens op de andere.

Dan staat niemand meer alleen!

Vasten voor gerechtigheid

Wie het woord 'vasten' intypt op een van de zoekmachines op internet, vindt menig pagina over diëten en afvallen. Veel oudere mensen denken bij 'vasten' aan de blikken trommeltjes uit hun jeugd om snoepgoed te bewaren tot na Pasen. Maar uit de Schriften komt toch een ander beeld van vasten naar voren.

Vasten is niet 'honger lijden'.

Vasten heeft weinig van doen met ontbering en gebrek.

Vasten betekent niet enkel 'minder eten' of 'niet snoepen'.

Vasten is niet alleen 'geen vlees eten op vrijdag'.

Vasten is geen dweperij van een of andere sekte.

Vasten heeft niet noodzakelijkerwijze iets van doen met religie.

Vasten is daarentegen een wijze van menselijk leven, die in overeenstemming is met de natuur.

Vasten is leven op een manier die overeenkomt met je eigen lichamelijkeheid, naar wat je lichaam aan voeding en andere dingen nodig heeft, niet meer, misschien bij tijd en wijle wel iets minder.

Bij vasten gaat het om heel de mens, je lichaam, je ziel, je geest, je relaties met anderen, kortbij en ver weg.

Vasten is een erkennen van je eigen onmacht, het bevrijdt je van banden die knellen, het bevrijdt uit de boeien van 'steeds meer hebben en willen'.

Vasten voert weg uit de gezapige tevredenheid van alledag en nodigt uit tot het stellen van nieuwe prioriteiten en levensdoelen.

Vasten is een manier van boete doen voor het onrecht dat anderen is aangedaan.

Vasten is hongeren naar gerechtigheid.

Vasten verwijst naar het onrecht dat wereldwijd gebeurt, naar de steeds slechter wordende levensomstandigheden van vele mensen, naar de schending van hun mensenrechten.

Vasten wijst je op de honger van anderen.

Vasten is een methode om conflicten op een geweldloze wijze op te lossen.

Vasten is een teken van solidariteit en engagement met mensen, die gedwongen zijn dagelijks, het hele jaar door, honger te lijden, die gedwongen zijn te verhongeren.

Vasten is barmhartig zijn.

Vasten staat niet op zichzelf, maar krijgt pas zin in verbinding met gebed en met het doen van gerechtigheid. Bidden en gerechtigheid doen zijn volgens Augustinus 'de vleugels van het vasten'. Zonder die beide is vasten moeizaam, tezamen met bidden en gerechtigheid doen wordt vasten licht, krijgt het 'vleugels', Soberheid, Solidariteit én Spiritualiteit!

Vasten is een ontmoeting met Jezus, die omgaat met armen, weduwen en wezen, met de minsten onder de mensen en dus een ontmoeting van jou met die armen, voor wie de blijde boodschap van het Evangelie bij voorkeur bestemd is.

Vasten is een navolging van Jezus op zijn moeilijke weg naar het kruis.

Vasten verbindt ons met de gemeenschap van gelovigen waartoe we behoren en opent ons voor de Geest van God.

Als afsluiting een citaat van Antoine de Saint-Exupéry: "Dat wat ik echter het meest verafschuw, is de bedroevende rol van de toeschouwer, die onverschillig is en niets doet. Je moet niet toekijken. Je moet getuige zijn, je moet deelnemen, ingrijpen, je verantwoordelijkheid nemen. De mens die niet meedoet en geen verantwoordelijkheid neemt, die telt niet mee".

Uit: Fasten für Gerechtigkeit, Misereor Aachen, 1997, vertaling en bewerking Guus Prevoo.

vastenactie 2021

Goed onderwijs voor de kinderen in Kitase

In de vastentijd 2021 staat het project van Kitase van de Co Foundation wederom centraal.

Na een beperkte Vastenactie 2020 zullen we ook in 2021 met de nodige beperkingen te maken hebben en zal op beperkte schaal actie gevoerd worden. Desondanks willen we als Dekenaat Venlo de mensen in Kitase en met name de kinderen en hun gezinnen ondersteunen met het werken aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Een gebouw is daartoe noodzakelijk maar ook goede leerkrachten en lesmaterialen.

Van harte bevelen we dit project aan voor ondersteuning en gedurende de Vastentijd zal in de Jongerenkerk daartoe op de bekende plek een collectebus staan.

U kunt ook uw bijdrage overmaken naar:

Steun de campagne in 2021
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046
Missiesecretariaat Roermond
o.v.v. Project Kitase Dekenaat Venlo

Hub van den Bosch

VASTENACTIE 2021

*Dekenaat Venlo in actie voor een basisschool
in Kitase / Ghana*



dekenaat Venlo
Vastenactie 2021

VASTENACTIE DEKENAAT VENLO 2021

Werken voor jongeren in Kitase / Ghana



De vastenactie heeft afgelopen jaar een mooie bijdrage geleverd aan het opknappen van de Holy Child School in Kitase en aan het verbeteren van het onderwijs. Het schoolgebouw is verbeterd en met hulp van o.a. Vastenactie kunnen kinderen naar school die anders nooit deze kans hadden gekregen.

De CO Foundation is een stichting die geheel wordt gerund door vrijwilligers. Deze stichting heeft de afgelopen jaren projecten opgezet op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, armoedebestrijding en jeugdwelzijn in Kitase in Ghana.

co foundation creating opportunities



Er valt nog een heleboel te doen. In 2021 kunt u via de Vastenactie ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van kinderen en jongeren binnen dit project.

Tegelijk willen we kijken hoe zo'n project voor te toekomst op eigen benen komt te staan en wat daar voor nodig is. Zodat de mensen het zelfstandig kunnen dragen.

Steun de campagne in 2021

IBAN: NL21 INGB 000 300 0046

Missiesecretariaat Roermond

o.v.v. Project Kitase Dekenat Venlo



www.co-foundation.org

bestuurszaken

Beste bezoekers en sympathisanten van de Jongerenkerk Venlo,

De afgelopen 10 maanden zijn net als de komende tijd een hele nieuwe uitdaging voor ons allen. Dat heeft u gemerkt aan het ontbreken van vieringen, wat pastor Hub van den Bosch op een mooie manier heeft opgevangen met gebedsdiensten en inspirerende teksten.

De maatschappelijke diensten aan onze medemensen, zoals Solidariteitsmaaltijd, schuldhulpmaatje en daklozenopvang zijn door grote inzet van Hub en de vele vrijwilligers gelukkig in wat andere vorm door kunnen gaan.

Allen die ons financieel extra bedacht hebben, ook bij de maandbijdragen, wil ik namens het bestuur hartelijk bedanken voor hun steun. Doordat er geen vieringen zijn en we een beperkt aantal bezoekers, of helemaal geen bezoekers, mogen ontvangen zijn de collecteopbrengsten (2019 € 7.200,-) meer dan gehalveerd. Dankzij collectegeld dat via de bank werd gestort op rekening van de Jongerenkerk en dankzij een aantal grotere donaties werd een deel van dit inkomensverlies gecompenseerd. Bij die giften stonden vaak hartverwarmende teksten, zoals bij voorbeeld: 'warmte', 'samen komen we er', 'dank voor opbeurende teksten' en 'met liefde voor de JK'.

Als u er nog niet aan gedacht heeft en ondanks deze moeilijke tijd de mogelijkheid hebt om ons te steunen om het collecte-gat te verkleinen, dan helpt u ons het inspirerende samenzijn in de JK en alle sociale activiteiten door te laten gaan.

Mag deze lastige tijd ons en alle mensen dichter bij elkaar brengen. Op gepaste afstand, en toch dichtbij.

U allen goede gezondheid en inspirerende momenten met de JK toegewenst. Pas goed op uzelf.

Jan Lammerse, penningmeester van de Jongerenkerk

verjaardagen in februari

2 feb.	Gaugi Maes	<i>Interieurverzorgingsgroep</i>
3 feb.	Tiny Cornelissen	<i>Geluid</i>
7 feb.	Hay Jacobs	<i>JK Big Band (trombone)</i>
9 feb.	Françoise Offenbergh	
13 feb.	Piet Linders	<i>Pastoraal team/'t Groenewold/liturgiewerkgroep/ Praaggroep</i>
19 feb.	Marga Peeters	<i>medewerkster voorportaal</i>
24 feb.	Jan Gadiot	<i>Praaggroep</i>



koffiebijdragen december 2020

Omdat telling van het aantal gebruikers niet mogelijk is vanwege de corona-maatregelen, kunnen we u enkel de opbrengsten geven. Na 13 december waren er geen diensten i.v.m. de lockdown

06-12: € 16,-- 13-12: € 13,50

prijzafpraak koffie :

kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50

bijlage (koekjes) gratis

d.d.: 22- 12-2020

Martin Huizinga

vasten

Aanwezig of afwezig? Waar ligt de grens tussen beide? Het is best mogelijk dat je lijfelijk aanwezig bent op een vergadering, op de werkvloer, in de klas, maar toch helemaal met je gedachten thuis bent.

Gedachten en gevoelens zijn niet gebonden aan een afstand. Zij overstijgen zelfs de grens tussen leven en dood.

Dit is vasten in zijn meest originele betekenis : de zintuiglijke ervaringen, de zintuiglijke prikkels zodanig beperken, dat de gevoeligheid voor het geestelijke vermeerderd. Zoals een monnik in zijn cel met niets dan stilte, en witte muren en eenzaamheid en geen overvloedig eten of slapen, stilaan gevoelig wordt voor de geestelijke werkelijkheid. Zo is de veertigdagentijd voor ons een periode van versobering en beperking, niet om de versobering zelf, maar om meer gevoelig te worden voor de geestelijke rijkdom van ons bestaan.

Zo'n proces is vernieuwend, brengt nieuwe inzichten, nieuwe edelmoedigheid tot stand. Vasten is als een herbeleven van de schepping.

De veertigdagentijd is: nieuw worden. Het is een gevecht tegen alles wat de schepping, wat de menswording belemmert : de verveling, de verslaving en de verbittering.

Wie zich verveelt is aan 't doodgaan. Met alles wat deze aarde en deze tijd ons te bieden heeft, is verveling een affront aan de Schepper. Hij heeft ons de tijd niet toegemeten om hem te doden maar om hem ten volle te gebruiken en te genieten.

Verveling kan verslaving worden, als we de leegte gaan opvullen met steeds dezelfde monotone belevenissen. Of we nu verslaafd raken aan het werk, of aan één of ander genotmiddel. Steeds is het een beperking, een stilstand van onze menswording : een verschraling van onze gevoelens en van onze contacten. Het is een beetje minder mens en wat meer robot worden.

De leegte van ons bestaan kan verbittering worden. Dan heeft alles wat ons overkomt of ons te beurt valt, een bittere nasmaak. Onze scheppende levenskracht wordt van binnenuit aangetast.

Met de vasten proberen wij de vernieuwing op gang te brengen. Nieuwe wijn in nieuwe zakken brengen is veel moeilijker dan het onderhouden van voorgeschreven regels.

Het is als een nieuwe lente, onvoorspelbaar, maar boordevol leven.

Manu Verhulst



Te koop

cd's van het JK Koor voor 10,00 euro met elk 24 nummers.

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141
(dag en nacht)

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flügger, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 28 februari 2021.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 19 februari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.