

# JK - jouw kerk

**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
van de Jongerenkerk Venlo  
januari 2022**

*Jan van Goyen*



# inhoud

01. Agenda januari en februari 2022
02. Vieringen in januari en februari 2022
03. Bij het nieuwe jaar
05. Presentatieviering van de 10 communicanten van 2022
05. Koffiebijdragen november 2021
06. Opbrengst adventsactie Solidaridad
07. Tentoonstelling "Maria Magdalena"
09. Verhaardagen in januari
10. Praktische informatie



# agenda jan. - feb. 2022

## januari 2022

- 1 **11.00 u. (elf !)** JK viering b.g.v. Nieuwjaar
- 2 JK zondagviering
- 2 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting JK Venlo *(tot 13.00 u.)*
- 9 10.00 u. JK zondagviering
- 12 geen Taizégebed vw. lockdown
- 16 10.00 u. JK zondagviering
- 19 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2022 *(tot 15.30 u.)*
- 23 10.00 u. JK zondagviering
- 30 10.00 u. JK zondagviering - presentatieviering eerste communicanten 2022

## februari 2022

- 6 10.00 u. JK zondagviering
- 9 19.00 u. Taizégebed
- 13 10.00 u. JK zondagviering
- 16 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2022 *(tot 15.30 u.)*
- 20 10.00 u. Jk zondagviering
- 27 10.00 u. JK zondagviering *(met een "vastelaovestintje")*

### **CORONA**

**De ontwikkelingen inzake corona zijn mede door de omikron-variant zo zorgwekkend dat besloten is tot een nieuwe lockdown tot 14 januari.**

**Dit heeft ook voor de Jongerenkerk consequenties zoals bijvoorbeeld versoering van de vieringen, voorlopig geen repetities, geen Taizégebed op 12 januari ...**

**We houden u op de hoogte via onze nieuwsbrief en website: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)**

# vieringen jan. - feb. 2022

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

**Zaterdag 1 januari 2022, 11.00 uur !!!**

*nieuwjaarsdag*

*woord- en communieviering*

V. Hub van den Bosch

A. Lenie Verhoeckx

**Zondag 2 januari 2022, 10.00 uur**

*Eucharistieviering*

V. Ruud Willemsen+ Hub

A. Peter Verhoeckx

*Aansluitend: Nieuwjaarsontmoeting*

**Zondag 9 januari 2022, 10.00 uur**

*Woord- en communieviering*

V. Piet Linders

A. Werkgroep Liturgie

**Zondag 16 januari 2022, 10.00 uur**

*Woord- en communieviering*

V. Hub van den Bosch

A. Max Görtjes

♪ Louise v.d. Brand (*trompet*)

**Zondag 23 januari 2022, 10.00 uur**

*Viering in Taizéstijl*

V. leden Taizégroep JK

♪ Taizéliederen

**Zondag 30 januari 2022, 10.00 uur**

*VOORSTELLINGSVIERING*

*COMMUNICANTEN 2022*

*Woord- en communieviering*

V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d. Bosch

A. communicanten 2022

♪ JK-koor

**Zondag 6 februari 2022, 10.00 uur**

*Eucharistieviering*

V. Ruud Willemsen

A. Lenie Verhoeckx

♪ JK-koor

**Woensdag 9 februari 2022, 19.00 uur**

*Taizégebed*

V. Taizégroep JK

♪ samenzang Taizéliederen

*Aansluitend koffie en thee*

**Zondag 13 februari 2022, 10.00 uur**

*Woord- en communieviering*

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

♪ JK-koor

**Zondag 20 februari 2022, 10.00 uur**

*Woord- en communieviering*

V. Piet Linders

A. Liturgiewerkgroep

♪ Ingrid Reinhoud (*harp*)

**Zondag 27 februari 2022, 10.00 uur**

*Carnavalszondag*

*Woord- en communieviering*

V. Truus van der Heijden

A. Petra Verhoeckx

♪ Zoeë is 't laeve (???)

# bij het nieuwe jaar 2022

Als deze JK Jouw Kerk van januari 2022 verschijnt, zitten we voor de tweede keer in een kersttijd die gepaard gaat met beperkingen. De coronapandemie houdt ons in de greep en er is al weer een mutatie van het virus dat intrede heeft gedaan en waarvan we nog niet van weten hoe dat gaat uitpakken.

Desondanks hebben we zoals we dat gewend zijn in het lange bestaan van de Jongerenkerk Venlo geroeid met de riemen die we hebben.

Een jaar gaan we weer afsluiten en we kijken vol goede moed naar het nieuwe jaar 2022. Hoe het zal worden, hoe het zal gaan met ieder van ons en met onze Jongerenkerk, dat staat in de sterren geschreven. Gelukkig weten we niet wat ons te wachten staat en maar goed ook. Wat ik wel weet is dat we ook in dit nieuwe aanstaande jaar het weer SAMEN gaan doen om er iets moois van te maken. Veel uitdagingen wachten dagelijks op ons om handen en voeten te geven aan wat ons inspireert en dat is die Goed Nieuws Boodschap van die Man van Nazareth. Die boodschap daagt ons uit om elke dag te proberen er te zijn voor elkaar en met name voor hen die de klappen krijgen in het leven. Maar ook aandacht voor elkaar als gemeenschap is belangrijk: meeleven met hen die ziek zijn of te maken krijgen met verlieservaringen, maar ook samen de mooie momenten vieren, want die mooie momenten geven ons de kracht en inspiratie om het vol te houden.

De Jongerenkerk zit inmiddels in haar 57ste seizoen. Er zijn genoeg mooie momenten in zo'n jaar om te koesteren. Bijvoorbeeld het feit dat we 10 communicanten hebben die in 2022 de eerste communie doen. Dat er veel enthousiaste mensen zijn die wekelijks in de weer zijn voor de Jongerenkerk met zorgen voor de koffie op zondag, het schoonhouden van de Jongerenkerk of het repareren van zaken, mensen die geluid verzorgen of zorgen dat er muziek is tijdens onze vieringen. Denk aan onze koren, het JK Koor en het Triple Quartet maar ook onze Big Band. Mensen die zorgen dat onze Jongerenkerk er fleurig uitziet en mooi versierd met bloemen. Wie wekelijks eens in de Jongerenkerk kijkt, ziet dat er altijd wel iemand bezig is.

En ook aandacht voor die medemens in de knel die op woensdag terecht kan voor een maaltijd en op donderdag voor kleding.

Kortom: de Jongerenkerk Venlo leeft en bruist. Misschien niet altijd even zichtbaar, niet even tastbaar maar in de vezels van de Venlose samenleving speelt zij dankzij de inzet van zovelen die betrokken zijn bij de Jongerenkerk, een niet weg te denken rol.

Dat zal in 2022 niet anders zijn!

Kijkend naar het nieuwe jaar wens ik ons allen toe dat het weer een jaar mag zijn waarin we elke dag weer in staat zijn waar te maken waar de Jongerenkerk voor staat: 'delen wat je hebt en delen wat je bent'.

We doen dat in woord op de zondagmorgen in onze vieringen en NOG BELANGRIJKER: we proberen dat te doen elke dag van de week in het leven van alle dag. Ik hoop dat ons dat mag lukken, dan kunnen we in 2022 ons steentje bijdragen aan die andere wereld waarin ieder mee mag en kan doen.

Ik wens iedereen alle goeds voor 2022: gezondheid, liefde en vriendschap, steun op moeilijke momenten.

Of zoals het gezongen wordt in het lied 'Kom ga mee':

Kom ga mee, geef ieder een hand,  
want samen zal het beter gaan!

Zalig en gelukkig Nieuwjaar!

*Hub van den Bosch*

### **NIEUWJAARSWENS**

Een jaar om thuis te komen  
bij je diepste levenskern,  
dat wens ik je toe:  
dat je kracht vindt in Hem  
die er is voor jou,  
dat je Hem in je leven  
op het spoor mag komen,  
en dat je zo groeit in  
Godsverbondenheid,  
dat in je woorden en daden  
zijn liefde weerspiegeld wordt.



# presentatieviering 10 communicanten 2022 zondag 30 januari 2022

Op zondag 30 januari 2022 zullen Nadia, Beatriz, Luca, Liliana, Angelina, Joanie, Lyenne, Jada, Chenna en Lynn zich voorstellen in de viering in de Jongerenkerk. Zoals gewoonlijk begint die om 10.00 uur.

In september zijn we begonnen met deze 10 kids om samen op weg te gaan naar de 1e communie op zondag 29 mei. We doen dit aan de hand van het werkboek 'Gods grootste geschenk'.

We hopen dat veel Jongerenkerkers aanwezig zijn in deze viering om hen welkom te heten en samen met hen deze viering te vieren



## koffiebijdragen november 2021

7-11: € 20,00

14-11: \*)

21-11: € 45.00

28-11: € 30,00

\*) *geen koffie-service i.v.m. corona*

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

prijsafsprake koffie :

kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50 - bijlage (koekjes) gratis

d.d. 1-12-2021

Martin Huizinga



# adventsactie Solidaridad 2021



## Samen solidair voor haar toekomst!

In de Adventsactie Solidaridad tijdens de vier Adventsweken heeft het mooie bedrag opgebracht van: € 238,--

We hopen dat we daarmee de vrouwen van de arbeiders in de goudmijnen in Ghana een steuntje in de rug hebben gegeven om middels de opstart van een eigen bedrijfje het inkomen voor hun gezinnen wat op te krikken waardoor de gezinnen en met name ook hun kinderen een zonnigere toekomst tegemoet mogen gaan.

Dank voor elke bijdrage, hoe gering ook!

# SOLIDARIDAD



# Maria Magdalena

## tentoonstelling

Een tentoonstelling over Maria Magdalena. Van vroeger uit heb ik daar een niet zo'n positief beeld bij. Een hoer, wier zonde zijn vergeven en die de voeten van Jezus mag wassen. Wat moet je met die vrouw. In de laatste jaren ben ik meer geïnteresseerd geraakt in de vrouw Maria Magdalena door het boek van Dan Brown de Da Vinci code maar ook door andere boeken met het thema, die meer belichten over de relatie met Jezus. De afgelopen Passiespelen in Tegelen waren alleen al door 'hoe Maria Magdalena werd neergezet en gespeeld' een ware verademing. Eindelijk kregen de vrouwen een duidelijk en krachtiger invloed op het "ware Verhaal".

Hoe het er werkelijk eruit heeft gezien 2000 jaar geleden, zullen we wel nooit meer weten. Wel is bekend dat in de eerste jaren van het christendom de vrouwen een belangrijkere plaats binnen onze religie hadden. In de loop van de volgende eeuwen is de vrouw steeds meer op de achtergrond geraakt door "onze Kerkvaders".  
Waarom?

Waren de mannen bang voor de vrouwen?

Wat je bij Maria Magdalena kunt vinden is dat ze meer met de innerlijke weg aan de gang gaat. De Kerkvaders van vroeger (en nu??) zijn veel meer op de uiterlijke weg van het geloof aan de gang: structuur, duidelijkheid en uiterlijk vertoon. De innerlijke weg is veel meer ongrijpbaar. Waar gaat het bij de persoon werkelijk om, wat is eigen liefde, wat is de kracht van liefde, wat is naastenliefde? Die laatste elementen zijn in ons christelijk geloof veel meer onderbelicht dan in andere religies. Dit zijn wel aspecten die nu juist in onze westerse samenleving gezocht worden en die "gevonden" worden in andere oosterse religies of stromingen zoals Happiness en hoe word-ik-altijd-gelukkig-theorieën.

Zijn mannen juist bang voor die innerlijke kracht die je juist bij wijze vrouwen kunt aantreffen? Hebben we als mannen door de eeuwen heen, vanwege de angst voor die innerlijke kracht, die regels bedacht om de vrouwen op de plaats te zetten die ze in al die eeuwen ingenomen hebben?

Op de tentoonstelling zie je ook al dat Petrus vol ongeloof reageert omdat na Jezus zijn dood, Jezus het eerst verschijnt aan Maria Magdalena. Een vrouw? Ik Petrus was toch de belangrijkste apostel?? Nu wordt door onze Paus Franciscus Maria Magdalena niet voor niets Apostel van de Apostelen genoemd.

Hoe had het geloof zich ontwikkeld als dit gegeven, Maria Magdalena als belangrijkste apostel, in al die 2000 jaar erkend was gebleven? Hadden we nu ook nog een mannenbolwerk in Rome gehad? Had de westerse wereld zich anders ontwikkeld als de vrouwen een andere plaats hadden gehad?

Veel vragen waar we het juiste antwoord niet van weten, maar wel dat het anders zou zijn. Ook dat we dit niet meer kunnen terugdraaien, maar wel hoe kunnen we nu het gedachtengoed van Maria Magdalena en in het algemeen de vrouwen in onze geloofsgemeenschap en in onze maatschappij de juiste plaats geven?

De tentoonstelling zou nog te bezoeken zijn tot 9 januari 2022 in het Catharijneconvent in Utrecht. Vanwege de lockdown moest zij helaas eerder sluiten. Om toch een impressie te krijgen d.m.v. foto's. video- en audio-opnames kunt u terecht op internet: <https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/>



# verjaardagen in januari

4 januari:	Herman Flügggen	<i>technische zaken</i>
7 januari:	Charles van Dril	<i>JK Big Band trombone</i>
13 januari:	Hannie Kort	<i>Prisma, Werkgroep Liturgie</i>
13 januari	Lizzy Soree	<i>communicant 2021</i>
13 januari	Beatriz Coppus	<i>communicant 2022</i>
15 januari	Ted Wilders	<i>JK Big Band trompet</i>
18 januari:	Liz van den Brand	
21 januari:	Petra Verhoeckx	<i>Bloemengroep, kerststal,</i>
23 januari	Toby Timmermans	
23 januari	Peter Schreurs	
26 januari	Nadia Ozturk	<i>communicant 2022</i>



## Jullie ritueel, jullie uitvaart.

Maak van het afscheid een gedenkwaardig moment,  
precies zoals jij het graag wil. Ongeacht waar je verzekerd bent.

[www.vanderlaan-uitvaart.nl](http://www.vanderlaan-uitvaart.nl) – 077-3874141

**LA**  
**AN** van der Laan  
uitvaart



# praktische informatie

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
*voor projecten ver weg en heel dichtbij*  
NL46ASNB0871015617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flügggen, 077 - 3510752  
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris  
Gerard de Vlamingstraat 19  
06 - 453 725 74  
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden  
NL41RABO0173802850

## JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 30 januari 2022.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 21 januari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.