

JK - jouw kerk



**Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
februari 2022**

inhoud

01. Agenda februari en maart 2022
02. Vieringen in februari en maart 2022
03. Verjaardagen in februari
04. Film “La double vie de Véronique”
05. Ter inspiratie
06. Kapelaan Leo Brueren 12 januari 2012 - 12 januari 2022
07. In memoriam pastoor Kunnen
08. Koffiebijdragen december 2021
09. Carnaval
11. Vastelaovend 2022: “Maak d’r wat moeëis van”.
12. Geslaagde familie-kerstviering
13. Anti-depressiva
14. Praktische informatie



agenda feb. - maart 2022

februari 2022

- 6 10.00 u. JK zondagviering
- 9 19.00 u. Taizégebed
- 13 10.00 u. JK zondagviering
- 16 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
- 17 19.00 u. Film "La double vie de Véronique"
- 18 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten in 't Groenewold
- 20 10.00 u. Jk zondagviering
- 27 10.00 u. JK zondagviering (met een "vastelaovestintje")

maart 2022

- 2 19.00 u. Aswoensdag gebedsdienst
- 6 10.00 u. JK zondagviering - 1^e zondag 40-dagentijd - Gé en Truus 50 jaar getrouwd
- 13 10.00 u. JK zondagviering - 2^e zondag 40-dagentijd
- 16 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
- 20 10.00 u. JK zondagviering - 3^e zondag 40-dagentijd
- 27 10.00 u. JK zondagviering - 4^e zondag 40-dagentijd

Jullie ritueel, jullie uitvaart.

Maak van het afscheid een gedenkwaardig moment,
precies zoals jij het graag wil. Ongeacht waar je verzekerd bent.

www.vanderlaan-uitvaart.nl - 077-3874141



vieringen feb. - maart 2022

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 6 februari 2022, 10.00 uur

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Leo Verbeek

♪ JK-koor

Woensdag 9 februari 2022, 19.00 uur

Taizégebed

V. Taizégroep JK

♪ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 13 februari 2022, 10.00 uur

Woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

♪ JK-koor

Zondag 20 februari 2022, 10.00 uur

Woord- en communieviering

V. Piet Linders

A. Liturgiewerkgroep

♪ Ingrid Reinhoud (*harp*)

Zondag 27 februari 2022, 10.00 uur

Carnavalszondag

Woord- en communieviering

V. Truus van der Heijden

A. Petra Verhoeckx

♪ Zoeë is 't laeve

Woensdag 2 maart 2022, 19.00 uur

ASWOENSDAG - Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

♪ cd

Zondag 6 maart 2022, 10.00 uur

1e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Max Görtjes

♪ JK-koor

Woensdag 9 maart 2022, 19.00 uur

Taizégebed

V. Taizégroep JK

♪ samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie en thee

Zondag 13 maart 2022, 10.00 uur

2e zondag Veertigdagentijd

Woord- en communieviering

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

♪ JK-koor

Zondag 20 maart 2022, 10.00 uur

3e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

V. Deken Spee

A. Leo Verbeek

♪ Louise van den Brand

Zondag 27 maart 2022, 10.00 uur

4e zondag Veertigdagentijd

Woord- en communieviering

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

♪ Piet Hegger

verjaardagen in februari

2 februari	Gaugi Maes	<i>interieurverzorgingsgroep</i>
3 februari	Tiny Cornelissen	<i>geluid</i>
7 februari	Hay Jacobs	<i>JK Big Band - trombone</i>
9 februari	Francoise Offenbergh	
13 februari	Piet Linders	<i>pastoraal team/'t Groenewold/ liturgiewerkgroep/ Praaggroep</i>
19 februari	Marga Peeters	<i>medewerkster voorportaal</i>
24 februari	Jan Gadiot	<i>Praaggroep</i>



Film kijken donderdag 17 februari



De film handelt over twee vrouwen, de Poolse Weronika en de Franse Véronique, die niet van elkaars bestaan afweten. Beide vrouwen lijken erg op elkaar, beiden zijn zangeres, hebben dezelfde karaktertrekken en hebben hetzelfde meegemaakt. Weronika is een levenslustige vrouw, doet alles voor haar zangcarrière, maar heeft hartproblemen. Tijdens haar eerste grote optreden sterft ze op het podium. Als de Franse Véronique voelt dat er iets onbenoembaars gebeurd is, stopt zij met haar carrière als zangeres vanwege een slechte gezondheid. Ze gaat lesgeven op een school.

Dan komt ze de marionettenspeler Alexandre tegen, op wie zij verliefd wordt. Alexandre is een manipulatieve, psychologisch sterke man, die instinctief aanvoelt dat Véronique een dubbelganger heeft. Wanneer Véronique haar foto's van een reis naar Krakau laat zien, ontdekt hij op een foto Weronika. Op dat moment wordt Véronique zich bewust van haar dubbelganger.

Aansluitend is er gelegenheid om over de film na te praten.

Jongerenkerk Venlo Minderbroedersstraat 1
Aanvang 19.00 uur / entree vrijwillige bijdrage

Graag even aanmelden voor 10 februari
via 't Groenewold tel. 077-3546689
of via info@stichtinggroenewold.nl

ter inspiratie

Al je problemen zijn enkel gedachten.
maar gedachten zijn geen probleem.
Ze komen en gaan.
Er is alleen maar een probleem als je
denkt dat het jouw gedachten zijn.

- Erik van Zuydam –

De zoeker denkt dat de antwoorden op zijn vragen
tot het einde van zijn problemen zullen leiden,
maar het is het oplossen van de identiteit als zoeker
dat het einde van de problemen inluit.

- Erik van Zuydam –

Met woorden proberen we elkaar te bereiken,
maar de enige plek waar we elkaar werkelijk kunnen ontmoeten
is de stilte die achter de woorden ligt.

- Erik van Zuydam –

Geloof wordt altijd gevolgd
door de schaduw van twijfel.
Geloof ís een uitdrukking van twijfel.
Waar geen twijfel is,
is geen noodzaak tot geloof.
Er is enkel weten.

- Erik van Zuydam -

kapelaan Leo Brueren

12 januari 2012 - 12 januari 2022



Leo Brueren
is altijd student gebleven.

Bij de meeste herdenkingen van kapelaan Leo Brueren is één aspect onderbelicht gebleven. Hij is heel zijn leven blijven studeren. Hij stopte daar niet mee na het verlaten van het Groot Seminarie bij zijn priesterwijding in 1951. De president van dat seminarie, prof. Féron, heeft hem blijvend geïnspireerd. Hij las veel, vooral theologie. Meestal begon hij een boek achteraan en startte daarna pas bij het begin. Met een gele viltstift ging hij over passages die hij terug wilde vinden. Vooral boeken van Küng hielden hem bezig, ook van andere Duitse geleerden. Soms las hij ze in het Duits, maar meestal vertaald. Ook Bonhoefer las hij en ook prof. Alfrink, de latere kardinaal. Hans Küng bezocht hij met enkele leden van de Jongerenkerk tijdens de terugreis uit Zwitserland waar ze vakantie hadden gevierd. Leo gaf ook veel boeken weg aan leidende figuren uit de Jongerenkerk. Hij wilde de inspiratie delen en het dieper denken bevorderen. De ontwikkeling in het denken over God en de mensen bleef hem boeien. Het kerkelijk recht en de kerkelijke dogmatiek boeiden hem niet, in elk geval veel minder. Geloven was voor hem niet per se iets voor IN de kerk. Hij vond zichzelf een existentialist, zich daarmee plaatsend in de modieuze filosofische stroming van die tijd. Hij was geen wetenschappelijk, maar een praktisch wezen, maar naar de wetenschap bleef hij zijn leven lang hunkeren. Leo had meer aspecten dan die zo sterk in die priester naar voren kwamen.

Harry Notenboom



in memoriam pastoor Kunnen

In de nieuwjaarsnacht van 2022 is pastoor Tjeu Kunnen in zijn slaap overleden. Langzaam begint het door te dringen wat dit betekent voor de parochies, het parochieplatform en alle vrijwilligers, het pastorale team, federatiebestuur en uiteraard zijn familie.

Met zijn 85-jarig leeftijd was hij nog heel actief en stond midden in de moderne tijd, tussen kerk en maatschappij. Hij dacht nog lang niet aan stoppen. Hij werkte in de volle overtuiging dat de christelijke boodschap een belangrijke inspiratiebron kon zijn voor een samenleving van mensen die respect hebben voor elkaars eigenheid en om er voor elkaar te zijn waar dat nodig is. Hij zorgde voor verbinding en respect tussen de generaties. Hier in de Venlose maatschappij, maar evenzeer voor de mensengemeenschap ver weg.

In zijn parochies St. Nicolaas in Genooi en de H. Michaël in 't Ven – en sinds eind 2019 ook in de H. Hartparochie, allen in Venlo-Noord - was hij de actieve en aanstekelijke inspirator van vele processen om verbinding te realiseren, hartelijke zorg te bieden voor mensen, eenzaam of in nood. Met name de diaconie, de zorg voor de ouderen, ging hem na aan het hart. Zijn niet aflatende aanwezigheid en inspiratie werd door de vrijwilligers van de Michaëlkerk, de medewerkers van de Witte Kerk en de laatste maanden ook in de Windmeule, zeer gewaardeerd.

Voor heel de stad was hij de centrale figuur voor de organisatie van het Ziekentriëduim (dat al van vóór de oorlog bestaat) voor de Stad Venlo en Velden, Arcen en Lomm. Drie dagen worden mensen die aan huis gekluisterd zijn, in de Witte Kerk bijeen gebracht, voor ontmoeting, bezinning en ontspanning. Pastoor Kunnen leidde dat gebeuren met verve. Daarnaast was hij een bevlogen lid van de Venlose Raad van kerken, waarin hij zich enorm inspande om de verschillende denominaties dichter bij elkaar te brengen door gesprek, vieringen en overleg met de andere godsdiensten, Jodendom en Islam. Hij was enige jaren aalmoezenier van de dienst "Kerk en samenleving" van het bisdom Roermond.

Zijn inzet en daadwerkelijke actie gaat ver over de grenzen van het gewone pastoorschap heen. Ook heeft hij zich ingezet, dat de St. Nicolaaskerk, die voor de eredienst niet meer nodig was, maar wel een Rijksmonument is, nu omgebouwd wordt tot zorgcentrum.

In oktober vorig jaar mocht hij zijn 60-jarig priesterjubileum en zijn 85e verjaardag nog vieren in twee feestelijke vieringen, een koninklijke onderscheiding en recepties waar vele parochianen hem konden feliciteren. Hij heeft hier enorm van genoten en was heel dankbaar dat hij dit nog heeft kunnen vieren.

Wij zullen hem blijven herinneren als een bevlogen priester en inspirator.

*Parochieplatform Venlo-Noord,
Pastoraal team
Federatiebestuur van Venlo-Stad*

koffiebijdragen december 2021

5-12: € 41,--

12-12: € 22,--

19-12: € 12,--

25-12: € 9,--

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

prijzafsprak koffie :

kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50 - bijlage (koekjes) gratis

d.d. 1-12-2021

Martin Huizinga



Carnaval

Bij Karnevalswierts is het het hele jaar door carnaval. Maar waar komt dit gezellige volksfeest eigenlijk vandaan? Over de exacte oorsprong van carnaval zijn de meningen verdeeld. Karnevalswierts zet enkele theorieën over de ontstaansgeschiedenis van carnaval voor je op een rij.

Oorsprong van carnaval

Carnaval zou oorspronkelijk een heidens feest zijn, wat plaatsvond na de winter, bij de wisseling van de seizoenen. Er bestaat een theorie dat er werd gevierd dat de winter afgelopen was en men de lente verwelkomde. Dat vieren deed men door het eten wat nog over was van de winter op te eten voor het Grote Vasten en om te voorkomen dat het zou bederven. De carnavalskleding en het dragen van een masker zouden als doel hebben de boze (winter)geesten te verjagen. Dit is dezelfde reden als het dragen van Halloween kleding.

Carrus navalis

Een tweede verklaring zou zijn dat het oorspronkelijke feest van de Grieken afkomstig is. De Grieken vierden eind februari een driedaags feest ter ere van Dionysos (later Bacchus genoemd), het

Anthesteria genoemd. Dionysos is de god van de wijn, landbouw, vruchtbaarheid, het plezier en de dans. Tijdens dit Dionysos-feest werd de eerste nieuwe wijn geschonken. Volgens de Griekse mythologie werd tijdens dit feest de god Dionysos op een scheepskar de stad Hellas binnengereden. Zo'n scheepskar werd in het Latijn "carrus navalis" genoemd, waar het woord carnaval van zou zijn afgeleid. De katholieke kerk zou tegen het heidense carnavalsfeest zijn geweest, vanwege de overgave aan de vleselijke, aardse lusten, en het hebben geprobeerd uit te bannen. Aangezien dat een onmogelijke klus leek te zijn, verbond de kerk het aan de vastenperiode.

Carnaval en de kerk

Een derde oorsprong van carnaval wordt direct toegekend aan de kerk en niet aan een heidens (vruchtbaarheids)feest. In de Middeleeuwen zou de kerk het hebben ingesteld als overgangsritueel om de drempel naar het vasten voor Pasen te verlagen. De vastentijd wordt voorafgegaan door een soort anti-schepping om daarmee de afkeuring van een leven met een aards karakter op te wekken. De gewone mens kon enkele dagen ervaren wat het betekent als de duivel en de mens zelf regeren in plaats van God. Het feest had daarmee een opvoedkundige functie voor de gelovigen.

Betekenis carnaval en vastelaovend

Behalve de verklaring van het woord "carnaval" als verwijzing naar de sloop van Dionysos, zou het woord vanuit christelijke oorsprong een samentrekking zijn van de woorden "carne" en "vale". Dit betekent letterlijk "vlees" en "vaarwel" en is een verwijzing naar de vastenperiode. Een andere uitleg zou zijn dat het woord carnaval is afgeleid van de woorden "carne valere", wat "vlees regeren" betekent en verwijst naar de periode waarin vlees regeert. Deze uitspraak kan betrekking hebben op het eten van vlees, maar mogelijk ook de vleeselijke lusten die in deze periode de overhand konden krijgen. In veel Limburgse dorpen en steden wordt het woord "vastelaovend" gebruikt in plaats van carnaval. Vastelaovend is afgeleid van het woord "Vastenavond", wat eveneens verwijst naar de vastenperiode tot Pasen.



Vastelaovend 2022 geit waeges corona alweer niet door.

Um te bäöke !
Of neet dan ?

vastelaovend 2022

Vastelaovend 'MAAK D'R WAT MOEËIS VAN!' Geen Jocus Toekôms in de Jongerenkerk op 27 februari 2022

In verband met het niet doorgaan van carnaval in 2022 zal ook Jocus Toekôms niet in vol ornaat aanwezig zijn in de Jongerenkerk Venlo op carnavalszondag 27 februari.

Dit jaar zullen alle carnavalsvierders net als in 2021 thuis zijn, omdat de pandemie die ons nog steeds parten speelt het niet toestaat dit jaar drie dolle dagen te beleven.

Geen Boéte Gewoeëne Boétezitting, geen optochten, geen nieuwe prins carnaval, geen drukke café's en volle straten

In 2021 was de oproep: Vastelaovend vierse thoës!

Ondanks het niet doorgaan van de Vastelaovend roept Jocus in 2022 op om 'er iets moois van te maken.'



geslaagde familie-kerstviering

Ondanks de lockdown vond er op vrijdag 24 december om 15.30 uur een FAMILIEKERSTVIERING plaats met de communicanten en oud-communicanten en hun families in de Jongerenkerk Venlo.

Zo'n 25 kinderen en 40 ouders, opa's en oma's en broertjes en zusjes namen deel aan deze viering waarin de communicanten en oud-communicanten aangevuld met broertjes en zusjes het kerstspel speelden. Dit werd omlijst met kerstliedjes. Fijn dat dit ondanks alles toch kon!



anti-depressiva

De elders zitte met eur zeunke van negen in een kefee.
De vader bestelt tweeë pilskes.
As d'n ober die kump bringe, vruuëg 't knölke bezörg:
"Pap, krieg mam niks?"

Vruuëg ein blôndje aan eur nieje vriendin: "Wannier bis dich eigenlijk jäärig?"
"Op 9 fibberwarie", zaet die vriendin.
"Ao", zaet 't blôndje, "en in welk jaor?"

Eine patiënt wuurd met 6 promille beej ein privé-kliniek binnegebrach.
Naodet d'n dokter 'm ônderzôch haet zaet dae:
"Noow wil ik nog efkes ôg reflekse kôntrolere.
Astebleef, heej is de raekening."

Ein jungske vruuëg: "Pap, waarom bis dich eigenlijk met mam getrouwd?"
De vader schôdt ens met ziene kop, kiek zien vrouw aan en zaet:
"Zuus-se, vrouw, zelfs ôs kind snap 't neet."

Eine vastelaovesvierder vruuëg aan ziene vrind:
"Waorum geis dich neet nao hoés?"
Dae lalt: "Umdet mien vrouw kwaod op mich is."
Vruuëg dae vrind bezörg: "Waorum is die dan kwaod op dich?"
D'n ander: "Umdet ik neet nao hoés kôm."

Mien vrouw vroeg mich of ik eur de lippebalsem efkes aan woel gaeve.
Ik heb eur per ôngelök de sekôndeliém gegaeve.
Ze praot nog steeds neet met mich.

"Ik waer vader", zaet Hugo taeye ziene vrind.
"Geweldig", zaet dae, "maar wiezoeë kiek-se dao zoeë dreuvig beej?"
Hugo: "Ik môt 't mien vrouw nog vertelle."

Tweeë eskimo's gaon 's aoves vanoét 't werk truuk nao hoés.
Vruuëg d'n eine: "Wao steit dienen iglo eigenlijk?"
D'n andere trek opens wit weg:
"Ao nae, ik heb vanmorge 't striékiézer aan laote staon."

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flügggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden
NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 27 februari 2022.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 18 februari aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.