

JK - jouw kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
mei 2022



inhoud

01. Agenda mei - juni 2022
02. Vieringen in mei - juni 2022
03. Verjaardagen in mei
15 mei: Venlo - geen viering in de Jongerenkerk !
04. Week Nederlandse Missionaris
05. Rouwgesprekken in 't Groenewold
09. De Vrijheid kwam in het Voorjaar
10. "Concert in Vrijheid"- JK Big Band
11. Koffiebijdragen maart 2022
12. Communicantenhoek:
 - Palmzondag
 - brood bakken in De Locht
 - maaltijd op Witte Donderdag
14. Eerste communieviering - 29 mei 2022
15. Ter inspiratie
16. Bij Hemelvaartsdag
18. Praktische informatie



agenda mei - juni 2022

mei 2022

- 1 10.00 u. JK zondagviering
- 4 20.00 u. Dodenherdenking in het Rosarium
- 5 Bevrijdingsdag
- 8 10.00 u. JK zondagviering - *Moederdag*
- 11 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2022 (*tot 15.30 u.*)
- 15 **GEEN viering vw. Venloop**
- 22 10.00 u. JK zondagviering
- 22 15.00 u. Concert JK Big Band in de Jongerenkerk (*inloop vanaf 14.00 u.*)
- 24 13.00 u. Werkconferentie Bindkracht (*tot 17.00 u.*)
- 25 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2022 (*tot 15.30 u.*)
- 26 10.00 u. JK-viering van Hemelvaartsdag
- 28 09.00 u. versieren voor 1^e communie-viering (*tot 14.00 u.*)
- 29 10.00 u. JK-eerste communieviering

juni 2022

- 05 10.00 u. JK zondagviering - ***Pinksteren***
- 12 10.00 u. JK zondagviering
- 19 10.00 u. JK zondagviering
- 26 10.00 u. JK zondagviering

vieringen mei - juni 2022

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 1 mei 2022, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen
- A. Mieke Verkoeyen
- ♪ JK-koor

Zondag 8 mei 2022, 10.00 uur

Woord- en communieviering
Moederdag

- V. Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- ♪ JK-koor

Woensdag 11 mei 2022, 19.00 uur

Taizégebed - Avondgebed 40-dagentijd
♪ samenzang Taizéliederen
Aansluitend koffie en thee

Zondag 15 mei 2022

Geen viering vw. Venloop

Zondag 22 mei 2022, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

- V. Taizégroep en Hub
- ♪ Taizéliederen

Donderdag 26 mei 2022, 10.00 uur

Hemelvaartsdag

Woord- en communieviering

- V. Hub van den Bosch
- A. Lenie Verhoeckx
- ♪ Animo Happy Voices

Zondag 29 mei 2022, 10.00 uur

1e communie 2022 - Eucharistie

- V. Ruud Willemsen, Truus en Hub
- A. communicanten 2022
- ♪ JK-koor en communicanten

Zondag 5 juni 2022, 10.00 uur

PINKSTEREN

Woord- en communieviering

- V. Hub van den Bosch
- A. Max Görtjes
- ♪ JK-koor

Maandag 6 juni 2022

2e Pinksterdag: GEEN VIERING

Zondag 12 juni 2022, 10.00 uur

Woord- en communieviering

- V. Piet Linders
- A. Werkgroep Liturgie
- ♪ JK-koor

Woensdag 15 juni 2022, 19.15 uur

Taizégebed

- ♪ Taizéliederen

Zondag 19 juni 2022, 10.00 uur

Woord- en communieviering

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- ♪ Astrid Meijer (harp)

Zondag 26 juni 2022, 10.00 uur

Woord- en communieviering

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

♪ Piet Hegger (zang en gitaar)

verjaardagen in mei

1 mei	Patricia Spee	bloemen- en poetsgroep
2 mei	Lynn Janssen	communicant 2022
2 mei:	Chris Dik	JK Big Band (<i>tenorsax</i>)
3 mei:	Maria van Duinhoven	bloemengroep
9 mei:	Nelly Schreurs	
19 mei:	Mieke Verkoeijen	Taizégroep JK
30 mei:	Corry Flüggén	Wel en Weegroep



Zondag 15 mei 2022 GEEN VIERING in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 15 mei 2022 is de VENLOOP.

Daar de Jongerenkerk dan onbereikbaar is, zal er die dag GEEN VIERING zijn.

We wensen iedereen die meeloopt, gaat aanmoedigen

of gewoon gaat kijken en genieten van dit

evenement een fijne zondag toe.



Week Nederlandse Missionaris 28 mei t/m 5 juni 2022



Werken aan een rechtvaardige wereld

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.

Ieder mens telt mee

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missionair werkers financieel in hun persoonlijke welzijn. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missionair werkers. Bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen: onze missionarissen 2.0.

Missionarissen krijgen een bijdrage voor een welverdiend verlof, bijzondere ziektekosten, of een aanvulling op hun AOW-premie. Missionair werkers ontvangen een maandelijkse onkostenvergoeding, diverse verzekeringen en een vliegticket, ook voorbereidingskosten zoals een veiligheidstraining.



p. Van Kranen



p. Zwarthoed

rouwgesprekken



*Niets is sterker
Dan de stilte
Niets heeft zoveel kracht
Als het zwijgen van de nacht*

Stef Bos

Rouwen

Als een dierbaar iemand gestorven is en je afscheid van hem of haar hebt moeten nemen, dan voel je je vaak heel wezenloos. Je vraagt je af waarom dit moest gebeuren maar je krijgt geen antwoord. Je voelt je wanhopig, kwaad of in de steek gelaten. Kortom, je bent intens verdrietig.

Dit zelfde gevoel kun je ervaren bij scheiding, ziekte, verlies van werk etc.

Je hebt aandacht en begrip nodig voor wat je doormaakt. In het begin is er vaak in voldoende mate aandacht van familie, vrienden en kennissen. Maar als het verlies pas echt tot je begint door te dringen, lijkt het wel of je niet meer gezien of gehoord wordt in je verdriet en het verwerken.

Dan kan het goed zijn om in contact te komen met lotgenoten; mensen die hetzelfde meemaken als jij. Daardoor kunnen zij begrijpen wat je doormaakt. Ze kunnen je steunen en helpen om je rouw te verwerken.

Daarom wil 't Groenewold mensen bij elkaar brengen die een verlies te verwerken hebben. De stichting organiseert voor hen rouwgesprekken onder begeleiding van twee daartoe opgeleide mensen.

Delen met Lotgenoten

Praten over verlies en rouw is in onze samenleving niet gemakkelijk. Rouwen is taboe geworden. Het lijkt wel of mensen vermijden om te vragen hoe het gaat, uit angst om bij een rouwende het verdriet weer op te rakelen. Misschien omdat ze niet weten hoe ze moeten reageren en ermee om moeten gaan. Te snel wordt er vanuit gegaan dat je over je verlies heen bent of zou moeten zijn.

Hoe een rouwproces verloopt en hoe lang het duurt is bij iedereen verschillend. Want iedereen is anders en leeft in andere omstandigheden. Iedereen heeft het recht om op zijn eigen manier te rouwen.

Lotgenoten kunnen als geen ander mee-leven en meevoelen wat je doormaakt.

Ze wéten.....

Het delen van de rouw, van je gevoelens en de herkenning van jezelf in de ander, blijkt veel steun te bieden. Maar ook het ervaren van elkaars verschillen.

Het rouwgesprek

De deelnemers bepalen zelf waarover ze willen praten en wat ze met elkaar willen delen. Ook de gespreksonderwerpen worden dus door de deelnemers zelf aangedragen.

De twee begeleiders helpen om een sfeer te creëren waarin ieder zich veilig voelt. Zij bieden mogelijkheden aan om met je eigen problemen en die van de anderen om te gaan.



Secretariaat Stichting 't Groenewold

Begijnengang 17

Telefoon: 077-3546689

E-mail: info@stichtinggroenewold.nl

www.stichtinggroenewold.nl

*Verskillend als wij zijn
brengt één ding ons samen
dat is het verdriet dat je
aan de buitenkant niet ziet*

*Met een hart vol pijn
komen wij bijeen
om te vertellen over
het leed dat ons treft.*

*Overborrelend soms in woorden
soms in tranen, wordt onze
onmacht zichtbaar en we
maken elkaar deelgenoot.*



*Onvoorstelbaar schokkend soms
wat we meemaken
en nu het vinden van herkenning
en begrip.*

*Gedeeld verdriet, uitgesproken
moeite en pijn en een gevoel
van verbondenheid ontstaat:
lotgenoten zijn.*

Daisy Smith

BEGELEIDING

De rouwgesprekken worden begeleid door twee hiervoor opgeleide personen.

PLAATS, TIJD EN KOSTEN

De rouwgesprekken vinden plaats in :

't Groenewold, Begijnengang 17 te Venlo (tegenover de Bibliotheek).

Tijd: 10:00-12:00 uur

Kosten: € 50,--

Aanmelding en informatie: via secretariaat.



*Rouwgesprekken behoort tot het werkteerrein van
Stichting 't Groenewold.
Verbindt mensen*



De vrijheid kwam in het voorjaar

Ankie Peypers

de vrijheid kwam in het voorjaar
de vrijheid komt in het voorjaar
kijk maar we vieren haar

ze kwam kapot en in tranen
ze had oorlog onder de leden
je kon niet geloven
dat komt ze te boven
haar lauwerkrans was voor doden

maar ze vroeg ons haar door te geven
ik lig in jullie handen, zei ze
wees niet stil, zoals ik niet stil was
denk niet dat het onmogelijk is
denk dat het onmogelijk is, maar doe het

neem me mee
naar waar ik niet ben
neem me mee, zegt ze
laat me leven.

Ankie (Johanna Annie) Peypers (Amsterdam, 1928) is medeoprichter van het Centrum voor Chileense Cultuur, waar zij van 1976 tot 1986 voorzitter van was. In 1946 kwam haar debuutbundel 'Zeventien' uit. Voor 'Geen denken aan' (1962) is zij bekroond met de Anne Frank Prijs.

Gedicht voorgedragen tijdens herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk, 4 mei 2000

Concert in Vrijheid

Datum: 22 mei 2022
Aanvang: 15:00 uur
Locatie: Jongerenkerk Venlo
Entree: Gratis

JJK

BIG BAND

sinds 1968

www.jkbigband.nl

concert in vrijheid

In mei 2020 was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Dat heuglijke feit werd op veel plaatsen op velerlei manier herdacht en daarbij wilde de JK Big Band zich niet onbetuigd laten. Er stond een “bevrijdingsconcert” op het programma. Helaas haalden de coronabeperkingen een streep door de rekening.

Nu de beperkingen zijn opgeheven, wil de JK Big Band alsnog de nummers ten gehore brengen die twee jaar geleden op het programma stonden, dit keer onder de titel “concert in vrijheid”.

Het programma omvat nummers die in en rond het jaar 1945 te horen waren, soms zoals de originele bewerking, soms door de arrangeurs in een wat nieuwer jasje gestoken. Uiteraard ontbreekt de naam Glenn Miller niet in het programma. Van hem worden de bekende “Moonlight Serenade” en “American Patrol” gespeeld. Een zangeres zal je o.a. trakteren op “Bei mir bist du schön”. Maar er is nog veel meer. Kom luisteren en laat je verrassen!

Het concert vindt plaats op zondag 22 mei a.s. in de Jongerenkerk Venlo en het begint om 15.00 uur. De toegang is gratis.

koffiebijdragen maart 2022

6-3: € 26,00 13-3: € 20,00 20-3: € 11,50 27-3: € 9,50

Gezien de corona maatregelen is het aantal gebruikers onbekend.

prijsafsprake koffie :

kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50 - bijlage (koekjes) gratis

d.d. 1-4-2022

Martin Huizinga

communicantenhoek

Palmzondag 2022

Voor het eerst sinds twee jaar was het weer mogelijk om Palmzondag te vieren met onze communicanten in de Jongerenkerk met erop aansluitend de Palmhöltjesoptocht.

Een goed gevulde Jongerenkerk waarin onze communicanten mee voorgingen. Daarna liep men met ezel Henkie naar de Martinusbasiliek, waar de Palmhöltjesoptocht startte in samenwerking met Kinderfeesten Venlo. En wat was het een feest!



Broodbakken in De Locht 2022

Op woensdag 13 april trokken we met de communicanten en een aantal ouders en Ruud Willemsen naar De Locht om brood te bakken. Zie hier het resultaat.



Maaltijd op Witte Donderdag 2022

Op Witte Donderdag, donderdag 14 april was er bij gelegenheid van Witte Donderdag een maaltijd met ouders en communicanten en broertjes, zusjes, opa's en oma's. Met zo'n 50 mensen konden we genieten van heerlijk eten. Ouders hadden ook allerlei lekkers meegenomen.



Jullie ritueel, jullie uitvaart.

Maak van het afscheid een gedenkwaardig moment,
precies zoals jij het graag wil. Ongeacht waar je verzekerd bent.

www.vanderlaan-uitvaart.nl – 077-3874141



1^e communieviering

zondag 29 mei 2022



Op zondag 29 mei 2022 doen Luca, Jada, Joanie, Liliane, Chenna, Nout, Nadia, Lyenne, Angelina, Beatriz en Lynn de eerste communie in de Jongerenkerk.

Om 10.00 uur is dan een eucharistieviering waarin Ruud, Truus en Hub samen met de communicanten voorgaan.

De muziek wordt verzorgd door het JK-koor en de communicanten.

Iedereen is van harte welkom om samen met de communicanten en hun ouders, broers en zussen, ooms en tantes en opa's en oma's deze feestelijke gebeurtenis te vieren.



ter inspiratie

Hoe sneller je labels plakt op mensen of gebeurtenissen,
hoe oppervlakkiger en doodser je werkelijkheid wordt,
en hoe minder je in staat bent om verbinding
te maken met de levende realiteit van het ogenblik.

- Erik van Zuydam –

Degene die zegt: "Ik ben er nog niet"
kan niet worden gevonden
Er bestaat geen ik, behalve als een gedachte
Het idee dat deze 'ik' op weg is naar een hogere
bestemming is ook niet meer dan een gedachte
Er is geen weg, geen hoger doel
Degene die zoekt, is al het gezochte
De zoeker zal nooit vinden wat hij zoekt
Niet omdat het gezochte niet bestaat
Maar omdat de zoeker zelf niet werkelijk bestaat
Er zal nooit een moment komen waarop de zoeker
heeft gevonden wat hij zocht, want de zoeker kan
niets anders doen dan zoeken, dat is zijn aard
Zolang er een zoeker is, is er geen vinden
Maar wanneer de gedroomde zoeker wegvalt
is al wat overblijft het gezochte

- Erik van Zuydam –

bij Hemelvaartsdag

ONS HEER HEMELVAART

Ward van Overbeke

Jezus' roeping op aarde is voltooid.
Alles is volbracht.
Omwille van zijn trouw tot het einde toe,
omwille van de kracht van de liefde die in Hem leeft,
omwille van de barmhartigheid waarmee Hij
zondaars opzoekt,
omwille van zijn dienstbaarheid,
omwille van zijn nederigheid,
omwille van zijn aanwezigheid onder ons,
vieren we Hem vandaag als Degene,
die in heerlijkheid zit aan de rechterhand van de Vader.
Hij gaat ons voor in onze roeping
in de kracht van de Geest.

Opgang naar de hemel

Daar staan wij dan
onder een blauwe hemel
slechts een paar wolken
zijn er te zien.

Geliefden, Ik ga je verlaten
toch zal Ik altijd bij je zijn
al zal de wereld je ook haten
stel je vertrouwen maar op mij.

Daar staan ze dan
hun Meester na te staren
zijn woorden in hun ziel bewarend
zullen zij wachten.

Geliefden treur maar niet
Ik zend je de vertrooster
ook als je mij niet ziet
zullen mijn woorden klinken.

Daar gaan ze dan
de opgang naar de hemel
hebben ze van hun Heer
met eigen ogen mogen zien.

Daar staan wij dan
onder een blauwe hemel
slechts een korte tijd
dan mogen wij Hem zien.

Twée ogen bliken omhoog
prikken in de hemelboog
de Heer is opgevaren,
wij weer bij af,
waar wij waren?
Hooft een stem
van één die roept in de woestijn
"Maakt voort", zijn naam?
Ik zal er zijn.
Deel het brood en laat de beker rondgaan
Als verbeelding van 't werk voor jou gedaan
Denk bij het water over jou gegoten
Aan het verbond met jou gesloten.
Houd je bij het woord dat je hebt gehoord,
Verwerp niet Hem die spreekt,
Maar smeeft om de leiding van de geest.
Zo kom Ik op de wolken weer
En zie in genade op jou neer
De eeuwige relatie jij-ik
Wacht..... verwacht mijn ogenblik



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flügger, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 29 mei 2022.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 20 mei aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.