

# JK - jouw kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
van de Jongerenkerk Venlo  
juli/augustus 2022



# inhoud

01. Agenda juli - augustus 2022
01. Opbrengst collecte Week Nderlandse Missionaris
02. Vieringen in juli - augustus 2022
03. Verjaardagen in juli en augustus
04. 17 juli: afsluiting van het 57<sup>e</sup> seizoen; terugblik en vooruitblik
06. Ter inspiratie - vakantiegedachten
09. Van de penningmeester
10. MIVA - 27 en 28 augustus
12. Kathedralentocht
14. Koffiebijdragen mei 2022
15. Geslaagde eerste communieviering 2022
16. 2 Zangconcerten - JK Big Band
17. Kleurplaat
14. Praktische informatie



# agenda juli - augustus 2022

## juli 2022

- 03 10.00 u. JK zondagviering
- 10 10.00 u. JK zondagviering
- 10 14.30 - 17.00 u. Concert JK Big Band
- 13 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2022 (tot 15.30 u.)
- 17 10.00 u. JK zondagviering - slotviering seizoen 57
- 24 10.00 u. 1<sup>e</sup> vakantieviering
- 31 10.00 u. 2<sup>e</sup> vakantieviering

## augustus 2022

- 07 10.00 u. 3<sup>e</sup> vakantieviering
- 14 10.00 u. 4<sup>e</sup> vakantieviering
- 21 10.00 u. 5<sup>e</sup> vakantieviering
- 28 10.00 u. 6<sup>e</sup> vakantieviering

## september 2022

- 04 10.00 u. 7<sup>e</sup> vakantieviering
- 11 10.00 u. JK zondagviering, start van het 58<sup>e</sup> seizoen

## week Nederlandse Missionaris 2022

Van 28 mei t/m zondag 5 juni 2022 was de Week van de Nederlandse Missionaris met als thema:

**Werken een aan rechtvaardige wereld.**

De opbrengst van de collecte die wij op zondag 29 mei hiervoor in de Jongerenkerk hielden, bracht 85 euro op.

Hartelijk dank hiervoor!



# vieringen juli - augustus 2022

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector; WCV=woord- en communieviering

**Zondag 3 juli 2022, 10.00 uur**

*Eucharistieviering*

- V. Ruud Willemsen
- A. Paul-Jan Heijnen
- ♪ JK-koor

**Zondag 10 juli 2022, 10.00 uur**

*Eucharistieviering*

- V. Deken Spee
- A. Leo Verbeek
- ♪ JK-koor

**Zondag 17 juli 2022, 10.00 uur**

*AFSLUITING 57STE SEIZOEN - WCV*

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- ♪ JK-koor

**Zondag 24 juli 2022, 10.00 uur**

*1e vakantieviering - WCV*

- V. Hub van den Bosch
- A. Lenie Verhoeckx-Verhaeg
- ♪ Bente Peters/vriendin

**Zondag 31 juli 2022, 10.00 uur**

*2e vakantieviering - WCV*

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- ♪ Piet Hegger (*zang en gitaar*)

**Zondag 7 augustus 2022, 10.00 uur**

*3e vakantieviering - Eucharistieviering*

- V. Ruud Willemsen
- A. Mieke Verkoeijen
- ♪ Gé (*piano*)

**Zondag 14 augustus 2022, 10.00 uur**

*4e vakantieviering - WCV*

- V. Hub van den Bosch
- A. Max Görtjes
- ♪ Piet Hegger (*zang en gitaar*)

**Zondag 21 augustus 2022, 10.00 uur**

*5e vakantieviering - Eucharistieviering*

- V. Ruud Willemsen
- A. Leo Verbeek
- ♪ Bente Peters (?)

**Zondag 28 augustus 2022, 10.00 uur**

*6e vakantieviering - WCV*

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- ♪ Piet Hegger (*zang en gitaar*)

**Zondag 4 september 2022, 10.00 uur**

*7e vakantieviering - WCV*

- V. Hub van den Bosch
- A. Marlein Vaessen
- ♪ Astrid Meijer (*harp*)

**Zondag 11 september 2022, 10.00 uur**

*START 58STE SEIZOEN - WCV*

- V. Hub van den Bosch
- A. Paul Jan Heijnen
- ♪ JK-koor

# verjaardagen in juli/augustus

1 juli	Monika Lindackers	<i>lid JK Koor</i>
3 juli	Gé van der Heijden	<i>tekstschrijver/pianist/Triple Quartet/ JK Big Band/organisatiegroep/JK Jouw Kerk</i>
4 juli	Leo Verbeek	<i>lector/assistent</i>
4 JULI	Frank van Gennip	<i>JK Big Band altsax</i>
4 juli	Hans Spee	<i>Solidariteitsmaaltijd</i>
12 juli	Henneke Roox	<i>Bloemengroep/poetsgroep/liturgie-overleg</i>
13 juli	Zoë Hendriks	<i>communicant 2021</i>
13 juli	Jean-Marie Bakokimi	<i>koor familie Bakokimi</i>
15 juli	Daan Driessen	<i>communicant 2021</i>
15 juli	Quinn Klijzen	
21 juli	Anneriet van Nieuwenhoven	
23 juli	Jos Spee	<i>deken Venlo</i>
28 juli	Elly Willemse	<i>Triple Quartet</i>
19 aug	Brigitte Neessen	<i>lid JK-koor</i>
21 aug.	Chenna van Rosmalen	<i>communicant 2022</i>
25 aug.	Ashwin Klijzen	
28 aug.	Jada Schnock	<i>communicant 2022</i>
30 aug.	Hub van den Bosch	<i>pastor JK Venlo</i>
31 aug.	Harry Notenboom	



# zondag 17 juli 2022

## afsluiting seizoen 57



Op zondag 17 juli 2022 sluiten we alweer het 57<sup>ste</sup> seizoen af.

Na 2 jaar corona mocht alles in het grootste deel van het seizoen weer gewoon doorgang vinden.

Fijn dat het weer een beetje 'het oude normaal' is.

Met een stuk vlaai, wat ter versnapering en met koffie en een glas wijn of fris willen

we na de viering van 10.00 uur gezellig samen zijn in de Jongerenkerk. Vanuit het bestuur zullen dan nog wat relevante mededelingen gedaan worden.

Daarna gaan we de vakantieperiode in. Maar niet getreurd ... elke zondag is het gewoon:

### ZIE JE OM 10.00 UUR IN DE JONGERENKERK

We nodigen iedereen van harte uit voor de slotviering van het 57<sup>ste</sup> seizoen en de gezellige nazit.

*Hub van den Bosch*



# bij de afsluiting van het 57<sup>ste</sup> seizoen

Op zondag 17 juli 2022 sluiten we het 57ste seizoen af. Gelukkig mocht er gedurende dit seizoen steeds meer. Gingen we steeds verder als maatschappij en als Jongerenkerk open, mochten we weer zoals vanouds samen vieren op zondagmorgen. Bij elkaar komen, elkaar ontmoeten, het is een belangrijk moment voor de mensen van de gemeenschap.

Samen met velen, samen met eenieder hebben we er het beste van gemaakt in dit 57ste seizoen. Ieder op haar of zijn eigen plek, ieder met haar of zijn eigen talenten die zij of hij bijgedragen heeft.

We waren samen op de mooie momenten, maar ook op de droeve momenten. We kwamen samen om het leven te vieren of om een geleefd leven te vieren.

Zo vlak voor de afsluiting van dit 57<sup>ste</sup> seizoen wil ik een woord van dank uitspreken naar eenieder die, al is het maar het kleinste steentje, heeft bijgedragen aan dit seizoen in de Jongerenkerk Venlo.

We gaan de vakantieperiode in. Dat wil niet zeggen dat we stil liggen ... integendeel .. ook in vakantietijd geldt:

**WE ZIEN JE OM 10.00 UUR IN DE JONGERENKERK!**

Op 11 september starten we het 58ste seizoen.

Hopelijk mag dat seizoen coronavrij blijven en ik weet zeker:

ook in dat 58<sup>ste</sup> seizoen **MAKEN WE ER SAMEN MEER VAN!**

Hub van den Bosch



# ter inspiratie - vakantiegedachten

## Vakantiegedachten

De dagelijkse sleur beleven  
die van rennen en duwen  
elke week weer opnieuw  
ons vast programma afgewerkt.

Elke stap die we zetten  
genoteerd in onze overvolle agenda  
zo gepland  
dat geen minuut verloren gaat.

En dan open je je ogen  
je ziet niks  
te midden van de leegte  
adem je de vrijheid in

Bladeren blijven we  
in de donkerblauwe agenda  
op zoek naar geschreven woorden  
maar we vinden ze niet

Het is vakantie.



## VAKANTIE

Stop met het werk,  
stop met de zorgen,  
stop met de slaafse  
doordeweekse sleur,  
stop met de haast  
en het hollen.

Leg alles stil:  
machines, muizenissen,  
onmin, verdeeldheid,  
jaloezie en achterdocht.  
Word stil in jezelf.

Ouders maken weer tijd  
voor hun kinderen.  
Kinderen krijgen tijd  
om te spelen.  
Mensen worden nomaden  
op zoek naar nieuwe dingen.

Vakantie is zwerven,  
terugvinden wat verloren was:  
man en vrouw, kinderen,  
zichzelf,  
een stukje natuur,  
de hemel op aarde,  
weldoende rust,  
het verloren paradijs,  
ja, misschien ook God.

*(uit: de zondagsmis, Berne Heeswijk)*



## VERTREKKEN ... OP WEG GAAN

Vertrekken is allereerst  
uit jezelf treden.

de korst van egoïsme stukbreken  
die ons gevangen tracht te houden  
in ons eigen 'ik'.

Vertrekken, dat is ophouden  
rondom jezelf te draaien,  
alsof je het middelpunt van de wereld  
of van het leven bent.

Vertrekken dat is je niet laten opsluiten  
binnen de problemenkring van het  
wereldje waartoe je behoort:  
hoe belangrijk dat ook mag zijn,  
de mensheid is veel groter  
en die moeten we juist dienen.

Vertrekken dat is  
geen kilometers verslinden,  
zeeën oversteken  
of supersonische snelheden bereiken.  
Het is in de allereerste plaats,  
je openstellen voor anderen,  
hen ontdekken, hen tegemoet gaan.

*(Dom Helder Camara: opvoeding tot  
vrijheid)*



## KOM

Ik ben op reis  
al weet ik niet waarheen  
maar ergens stond geschreven  
dat ik deze weg moest gaan  
en al aarzel ik soms even  
langs die eindeloze baan  
toch weet ik  
iemand ging mij voor  
en daarom  
ga ik door.

Ik heb geen geld  
geen kaart en geen kompas  
maar ik zie de tekens  
en die zeggen mij genoeg  
en al geeft er niemand antwoord  
op de dingen die ik vroeg  
toch weet ik  
aan het eind vind ik gehoor  
en daarom  
ga ik door.

Ik ben een vogel  
die zijn vleugels spreidt  
zo wil ik vliegen  
altijd verder dan de zon  
ik ben een paard  
dat zonder teugels rijdt  
maar er is iemand die me leidt  
en hij zegt: kom!

*(Uit: Jonge Kerk, Nijmegen)*

## Op zwerftocht

Wij mensen, wij allen,  
wij zijn op zwerftocht.  
Ieder gaat zijn eigen weg,  
allemaal met hetzelfde doel.

Ieder verdwaalt wel eens,  
allemaal hebben we dezelfde instructie.  
Ieder gaat zijn weg alleen,  
allemaal hebben we een gids nodig.

Wij mensen, wij zijn op zwerftocht.  
Ieder zoekt rust en geluk langs de weg,  
allemaal willen we moed ingesproken  
krijgen.

Wij mensen, wij zijn op zwerftocht.  
Niemand is zelf het doel:  
waarom zoeken we dan onszelf?

Wie op zwerftocht zijn naar U, Heer,  
zoeken reisgenoten onderweg.

*(Gerarduskalender)*

## Samen op weg

Heb je dat ook wel eens, dat gevoel  
dat je alleen bent,  
dat je eenzaam en verlaten  
langs de weg zit,  
als een reiziger  
uit lang vervlogen dagen?

Heb je dat ook wel eens, dat gevoel,  
dat je, moe gewacht,  
weer op weg gaat, zelf op zoek?

Heb je dat ook wel eens, dat gevoel,  
dat je, aan een kruising van wegen,  
voor iemand die daar langs de weg zit,  
de langverwachte bent?

Heb je dat ook wel eens, dat gevoel,  
dat je samen met anderen op weg gaat  
en dat samen op weg gaan  
deugd doet?

*Uit: gebedenboek voor tieners*



# van de penningmeester

Beste mensen, die de Jongerenkerk een warm hart toedragen,

We hebben wederom een lastig 57<sup>ste</sup> seizoen achter de rug, waarin we er als Jongerenkerk zoveel mogelijk voor elkaar waren.

Dat geldt gelukkig ook voor de financiële steun, die we kregen. De collectegelden zijn weer iets gestegen en we mochten enige krachtige donaties ontvangen. Ook bij de maand- en jaarbijdragen zijn er meer donaties ontvangen.

We waren zeer blij, dat de gemeente Venlo de subsidie voor onze maatschappelijke activiteiten de komende 3 jaar heeft toegezegd. Dankzij een bijdrage van de Vrienden van de Jongerenkerk hadden we 2021 een sluitende jaarrekening.

Ondanks de beperkende coronaregels hebben de vrijwilligers van de Solidariteitsmaaltijd samen met pastor Hub op creatieve manier de mensen aan een maaltijd en andere steun kunnen helpen. Er is zelfs nu, in samenwerking met ketenpartners, 2 x in de week een douchegelegenheid voor dak- en thuislozen gerealiseerd.

Met de steun van velen, als vrijwilliger of financieel en met subsidie van verschillende fondsen, kunnen we de slogan van de Jongerenkerk nog lang waarmaken. Delen wat je hebt ..... delen wat je bent.

Dank daarvoor aan allen en we hopen nog lang voor een ieder een bron van inspiratie en gezelligheid te zijn.

Max Gortjes bakt een mooie taart van de jaarcijfers en verdere info staat op de website onder het kopje ANBI

*Jan Lammerse penningmeester*

## Jullie ritueel, jullie uitvaart.

Maak van het afscheid een gedenkwaardig moment,  
precies zoals jij het graag wil. Ongeacht waar je verzekerd bent.  
[www.vanderlaan-uitvaart.nl](http://www.vanderlaan-uitvaart.nl) - 077-3874141



# miva<sup>®</sup>

## Bestemming binnen bereik.

Op 27 en 28 augustus 2022 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania.

### De bestemming van Geoffrey

Pionier Geoffrey zet zich in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geoffrey's ziekenhuis afhankelijk.



### Outreach-missie

"Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden," zegt Geoffrey. Met een auto die hij eerder met steun van MIVA aanschafte doet hij aan

zogenoemde 'outreach'-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geoffrey: "We vertellen mensen over hoe ze ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen."

### **Auto maakt verschil tussen leven en dood**

Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. "Dat is een rit van 58 kilometer," legt Geoffrey uit. "Met de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent soms het verschil tussen leven en dood." Omdat Geoffrey de auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren.



### **Over MIVA**

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Op zondag 28 augustus staat de bekende collectebus klaar voor jouw bijdrage achter in de Jongerenkerk Venlo.

Van harte aanbevolen!

# kathedraalentocht

1<sup>e</sup> week mei 2022

Door een toeval mocht ik me met een vriendin inschrijven voor een Kathedralentocht in Noord-Frankrijk. Deze werd georganiseerd door de Nicolaaskerk in Amsterdam, in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim in Maastricht.

Er was een introductiedag waar ik niet bij aanwezig kon zijn. Redelijk blanco stapte ik 1 mei in de luxe bus. Toevallig kwamen we onderweg al mensen tegen die ook megingen. En zo waren er steeds kleine verrassingen, of toevalligheden, met als gevolg een sprankelende week. Er ging een gids mee tijdens de hele reis, en dat bleek heel plezierig. De gids vertelde ons wat we moesten weten over onze slaapplekken en andere huishoudelijke zaken, en vooral over wat we gingen zien. Bij de rondleidingen kregen we kastjes omhangen met 'oortjes'. Daardoor kon het hele gezelschap van 35 mensen probleemloos alles volgen.

Het gezelschap was zeer divers, zowel qua leeftijd als qua belangstelling en persoonlijkheid. Elke dag, op een plaats die daarvoor geschikt bevonden werd, werd kort een gebed gebeden zoals een wees gegroet of een onze vader; de eerste dag gebeurde dat in de bus. De organisatie noemde het "een reis die je verder helpt op je levenspad. Die naast het onderweg zijn ook een inspirerende ervaring is. Vol rust en verstillings. En die misschien zelfs helpt om God op het spoor te komen. Als een echte pelgrim."



*Saint Quentin*

*Gregoriaanse muziek op de muur*

Mooi. Daarnaast was de groep aardig. Er waren ook uitzonderlijk veel mensen die alleen op pad waren, alleen in de groep dan. De sfeer was heel goed. Elke dag moesten we wel een stuk lopen, wat ervoor zorgde dat we ook voldoende beweging hadden. We begonnen met de kathedraal van Saint Quentin en reden daarna door naar de abdij van Ourscamp. Drie verschillende huizen bij de abdij zouden ons logies bieden. Dat was de bedoeling, maar daar deed zich een tegenslag voor. De sleutel van een van de huizen was weg. Van de vele singles moesten er toen dus toch een heel aantal met een ander een kamer delen. Gelukkig verliep dat heel soepel. Een teken dat het wel goed zat met de groep.

Van daaruit bezochten we prachtige kathedralen, kerken en een kasteel. Noyon, Laon, Soisson, Pierrefonds, Morierval, Saint-Leu-d'Esserent bezochten we vanuit ons eerste onderkomen. Hoewel velen van ons in die plaatsen nog niet eerder waren geweest, verbaasden we ons over de prachtige en reusachtige kathedralen die relatief zo dicht bij elkaar waren gebouwd in een gebied dat nu vooral bestond uit veel natuur en nietige dorpen. Ik ga de gebouwen niet beschrijven. Dat is volstrekt onmogelijk. De meeste waren in de 11<sup>e</sup> en 12<sup>e</sup> eeuw gebouwd. Dat er nog zo veel beelden en ook glaskunst is bewaard gebleven geeft aan dat daar niet alle kathedralen zijn verwoest in oorlogen en beeldenstorm. We hebben zo veel schoonheid gezien dat ik daar wel een jaar op kan teren.



*Maria met Kind, Laon (Fr.)*

En toen moesten we de basiliek van Vézelay nog aandoen. Daar bleven we twee dagen omdat we daar ook een mooie wandeling hebben gemaakt met bezoek aan een klein kerkje, waar tevens mensen die onderweg waren naar Santiago de Compostella konden overnachten. Klein, maar zeer sfeervol!! En tenslotte de abdij van Fontenay, met de oudste metaalsmederij van Europa en de kathedraal en de basiliek van Reims.



*kathedraal Reims (Fr.)*

Verder waren er mensen die spontaan in de bus een lezing gaven. Die ging o.a. over architectuur van oude gebouwen, over ziekteverwekkende voedingsmiddelen in de middeleeuwen met gruwelijke gevolgen, over muziek en zang, en over de basilieken in Nederland. Dat waren de algemene extra's. En de bus had koffie/thee, water, bier en wijn ingeslagen, dus aan de basisbehoeften was ruimschoots voldaan! We probeerden individueel met zoveel mogelijk mensen in gesprek te komen, en dat bleek na afloop aardig gelukt te zijn. De reüniebijeenkomst zal waarschijnlijk goed bezocht worden. Een dergelijke reis kan ik eenieder aanbevelen.

*De foto's zijn willekeurig gekozen. Ze zijn niet bedoeld als overzicht of leidraad.*

*Gerrie Gijsen*

## **koffiebijdragen mei 2022**

1-5: € 48,00      8-5: € 22,00      22-5 € 17,00      26-5: € 44,00      29-5: € 18,00

*26-5 is inclusief koor Belfeld*

prijsafsprak koffie : kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,50 - bijlage (koekjes) gratis

d.d. 1-5-2022

Martin Huizinga



# geslaagde 1<sup>e</sup> communieviering

zondag 29 mei 2022



Op zondag 29 mei 2022 was de viering van de eerste communie van 11 communicanten. De ouders hadden de Jongerenkerk feestelijk versierd met bijtjes, silhouetten en ballonnenboog bij de glazen deur. Samen met hun ouders, zussen en broers, opa's en oma's, tantes en ooms en nichtjes en neefjes waren velen naar de Jongerenkerk Venlo gekomen om deelgenoot te zijn van deze gebeurtenis.. Het was genieten te zien hoe goed gevuld onze kerk was voor deze feestelijke gebeurtenis.

We wensen Joanie, Jada, Nout, Nadia, Liliana, Angelina, Luca, Beatriz, Lynn, Lyenne, Chenna van harte proficiat met deze dag, waar ze in de maanden ervoor hard naar toe hebben gewerkt.

Dank ook aan ons eigen JK-koor, dat deze viering o.l.v. Dries en met begeleiding van Gé op piano opluisterde.

# 2 concerten JK Big Band



**JK  
BIG  
BAND**  
sinds 1968

<b>9 juli</b>	<b>Maria Auxiliatrix</b> Grand Cafe Onder de Linden Zorglocatie D'n Horstgraaf
<b>10 juli</b>	<b>Jongerenkerk Venlo</b>
<b>Aanvang</b>	<b>14:30 uur</b>
<b>Toegang</b>	<b>Gratis</b>

## Zangconcerten

**9 en 10 juli**

in samenwerking met  
**Stichting ZING Noord-Limburg**  
**Zangstudio Cheryl Zwiggelaar**

sznl.nl                      **jkbighand.nl**                      cherylzwiggelaar.nl

De JK Big Band verzorgt i.s.m. Stichting ZING Noord-Limburg en Zangstudio Cheryl Zwiggelaar 2 zangconcerten, t.w.

op 9 juli: Grand Café Onder de Linden, zorglocatie De Horstgraaf, Maria Auxiliatrix  
op 10 juli: in de Jongerenkerk Venlo

Beide concerten beginnen om 14.30 u. en zijn gratis toegankelijk.

*Hou je van een goed stuk muziek? Je bent van harte welkom!*



kleurplaat

# praktische informatie

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
*voor projecten ver weg en heel dichtbij*  
NL46ASNB0871015617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

## JK website

web site JK:www.jkvenlo.nl  
webmaster:Max Görtjes

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggen, 077 - 3510752  
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

## Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

## Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris  
Gerard de Vlamingstraat 19  
06 - 453 725 74  
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden  
NL41RABO0173802850

## JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 28 augustus 2022.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 19 augustus aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.