

JK - jouw kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
van de Jongerenkerk Venlo
december 2023



**KERSTMIS
2023**

inhoud

01. Agenda december 2023 - januari 2024
02. Vieringen in december 2023 en januari 2024
03. Extra Kerstcollecte voor de Jongerenkerk
04. Solidaridad Adventsactie
06. Adventskrans
- 07 Gedachten over Sinterklaas
- 09 Gedachten bij Kerstmis 2023
- 11 Kerstkaart 2023
- 13 Nieuwjaarswens en uitnodiging
- 14 Noord-Zuid contact: project Ineke Hendrickx in Malawi - jaar 2018
- 16 Koffiebijdragen september 2023
- 16 Verjaardagen in december
17. Winter
- 18 Praktische informatie



Jullie ritueel, jullie uitvaart.

Maak van het afscheid een gedenkwaardig moment,
precies zoals jij het graag wil. Ongeacht waar je verzekerd bent.

www.vanderlaan-uitvaart.nl - 077-3874141



agenda dec. 2023 - jan. 2024

d e c e m b e r 2 0 2 3

- 03 10.00 u. JK zondagviering - *met Sinterklaas - 1^e zondag van de advent*
04 16.30 u. Vergadering bestuur JK en Pastoraal Team *(tot 18.00 u.)*
05 19.00 u. Werkgroep Fairtrade JK Venlo en partners *(tot 20.30 u.)*
10 10.00 u. JK zondagviering - *2^e zondag van de advent*
13 19.15 u. Taizé-gebed
17 10.00 u. JK zondagviering - *3^e zondag van de advent*
20 13.30 u. Communicanten oefenen kerstspel *(tot 15.30 u.)*
20 16.00 u. Kerstviering voor dak- en thuislozen
24 **geen ochtendviering om 10 uur !**
24 18.00 u. **Familie-kerstviering**
24 21.30 u. Klein Kerstconcert door Triple Quartet en JK Bigband
24 22.00 u. **Kerstavond-viering**
25 10.00 u. **Viering van Eerste Kerstdag**
26 *geen viering op Tweede Kerstdag*
31 10.00 u. **Viering van Oudjaarsdag**

j a n u a r i 2 0 2 4

- 1 **11.00 u. Viering van Nieuwjaarsdag**
7 10.00 u. JK zondagviering
7 11.00 u. **Nieuwjaarsontmoeting** *(in voorportaal / tot 13.00 u.)*
8 16.00 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK
14 10.00 u. JK zondagviering
17 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2024 *(tot 15.30 u.)*
17 19,30 u. Overleg ouders communicanten 2024 *(tot 21.00 u.)*
21 10.00 u. JK zondagviering
28 10.00 u. JK zondagviering - *Presentatieviering eerste communicanten 2024*



vieringen nov. - dec. 2023

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 3 december 2023, 10.00 uur

Sinterklaas en 1^e adventszondag

V. Truus van der Heijden en Hub van den Bosch

A. communicanten 2024

♪ JK-koor

Zondag 10 december 2023, 10.00 uur

2^e adventszondag

woord- en communiedienst

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

♪ JK-koor

Woensdag 13 dec. 2023, 19.15 uur

Taizégebed

V. Taizégroep JK Venlo

♪ samenzang Taizéliederen

Aansluitend om 20.00 u. koffie en thee

Zondag 17 december 2023, 10.00 uur

3^e adventszondag

woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Marlein Vaessen

♪ Carmina Servata (o.v.b.)

Woensdag 20 dec. 2023, 16.00 uur

kerstviering dak- en thuislozen

V. Hub van den Bosch

A. Miene Verkoeijen en Jeanne Janssen/Marika

♪ kerstliederen cd/Piet Hegger

Zondag 24 december 2023

's morgens geen viering vanwege Kerstavond

Zondag 24 december 2023, 18.00 u.

Familie-Kerstviering

woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden en Hub van den Bosch

A. communicanten en Henneke Roox

♪ samenzang kerstliederen

Zondag 24 december 2023, 21.30 u.

klein kerstconcert door de JK Bigband en het Triple Quartet

Zondag 24 december 2023, 22.00 u.

Kerstavondviering

woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Max Görtjes

♪ Triple Quartet en JK Bigband

Maandag 25 december 2023, 10.00 u.

Eerste Kerstdag

eucharistieviering

V. Ruud Willemsen

A. Therezi Ezendam

♪ JK-koor

Dinsdag 26 december 2023

Tweede Kerstdag

geen viering

Zondag 31 december 2023, 10.00 u.

Oudjaarsdag

woord- en communiedienst

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- ♪ Astrid Meijer (*harp*)

Maandag 1 januari 2024, 11.00 u.

Nieuwjaarsdag

woord- en communiedienst

- V. Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- ♪ JK-koor

Zondag 7 januari 2024, 10.00 u.

eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen en Hub van den Bosch
- A. *nog niet bekend*
- ♪ JK-koor

aansluitend Nieuwjaarsontmoeting

Zondag 14 januari 2024, 10.00 uur

woord- en communiedienst

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
- ♪ JK-koor

Zondag 21 januari 2024, 10.00 uur

viering in de stijl van Taizé

- V. Taizégroep JK
- A. Taizégroep JK
- ♪ Taizéliederen (*Taizégroep en samenzang*)

Zondag 28 januari 2024, 10.00 uur

woord- en communiedienst

Presentatieviering van de eerste communicanten 2024

- V. Truus van der Heijden en Hub van den Bosch
- A. communicanten 2024
- ♪ JK-koor

extra kerstcollecte voor de JK

Met de kerstdagen, 24 en 25 december 2023, zal na afloop van de diensten weer een extra collecte gehouden worden voor de Jongerenkerk. Bij het verlaten van de kerkruimte zullen mensen met mandjes bij de glazen deuren klaarstaan om uw bijdrage aan de Jongerenkerk te ontvangen.

Geef wat je missen kunt, het is voor het voortbestaan van deze gemeenschap.

Van harte aanbevolen!



adventsactie Solidaridad 2023



Een voedzame aanvulling op rijst

Rijst is voor boeren in Sierra Leone het belangrijkste basisgewas. Dit gewas kan alleen tijdens het regenseizoen worden verbouwd. In het droge seizoen worden de akkers dus niet gebruikt. De gevolgen: weinig voedselzekerheid en veel ondervoeding bij kinderen onder de vijf jaar. Daarom vraagt Solidaridad uw steun voor een programma waarmee moeders het tij kunnen keren.



Zaden en gereedschap voor een betere oogst

De vrouwen krijgen groentezaden voor okra, kool, komkommer, wortel en peper. Groenten met een hoge voedingswaarde, die zij gebruiken om gezonde maaltijden te bereiden. Kwalitatief goed gereedschap en de juiste mest zorgen voor een nog betere oogst. De extra opbrengst wordt verkocht voor extra inkomen.

Trainingen groenteteelt en spaargroepen

De trainingen zijn gericht op 'klimaat-slimme landbouw'. Moeders maken de stap van alleen rijstteelt naar de doorlopende teelt van groenten, die ook buiten het regenseizoen geogst worden.

De vrouwen kunnen deelnemen aan een spaar- en leengroep. Zij krijgen trainingen in financiële vaardigheden. Met het spaargeld kunnen zij bij toerbeurt investeren in uitbreiding van hun activiteiten, waarmee ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien.



"We werken nu in het regen- en droge seizoen om verschillende groenten te verbouwen, zoals okra, kool, komkommer, wortel en peper. Die kan ik ook het hele jaar doorverkopen om ons inkomen te verbeteren."

Fatamata Roger, deelnemer training

In de Jongerenkerk zal gedurende de decembermaand achter in de Kerk een collectebus staan om dit project van Solidaridad te ondersteunen.

Solidaridad

adventskrans

Een adventskrans is meer dan een krans

Een adventskrans vind ik heel mooi.
En weet je wat net lijkt?
Alsof ze haar verhaal vertelt,
terwijl je naar haar kijkt.

Ze zegt: 'Ja, kijk eens naar mijn kleur...
in het groen ben ik altijd.
Dat is de kleur van hopen óp
een goede nieuwe tijd.

Een tijd van vrede en van rust,
een tijd van puur geluk,
een tijd van liefde onderling:
zo'n hopen mag niet stuk.

Maar er is meer als je goed kijkt:
vier kaarsen in het groen...
mijn licht is overal te zien
voor wie maar mee wil doen.

Dit licht zegt: 'Bijna is 't zover,
het kerstfeest komt dichtbij'.
En wijst ons naar het Jezuskind,
het licht voor jou en mij.'

De adventskrans is meer dan krans,
zij is een goed verhaal,
zij houdt voor ons een toekomst in,
zij spreekt een zuivere taal.

Ik hoop en bid voor jou en mij,
waar je ook gaat of staat,
dat je de krans vaak tegenkomt
en je haar taal verstaat.



gedachten over Sinterklaas

De droom van Zwarte Piet

Ik had zo'n vreemde droom vannacht.
Ik kwam Sinterklaas op het pleintje tegen.
Hij keek zo droevig!
Ik vroeg heel verlegen:
Scheelt er iets aan, Sint?
En toen zei Sint zacht:
Er zijn weer kinderen die ruzie kregen.

Elk jaar heb ik aan alle kinderen gedacht.
Nooit heb ik er, geloof ik, één vergeten.
Ik had zelfs geen tijd om speculaas te eten.
Toch was er dit jaar weer een klacht.
Marietje vond haar pop niet mooi
en heeft ermee gesmeten.

Pietje was niet blij met zijn trein.
Hij vond de boot van Jan leuker om mee te spelen.
En DAT gaat me nu juist zo vreselijk vervelen.
Het doet me verdriet. Ik vind het niet fijn.
Ze kunnen er toch wel samen mee spelen.

Omdat ik vind dat Sint gelijk heeft,
heb ik een prachtig plan bedacht.
Waar jullie het wel mee eens zult wezen,
zodra je het hieronder hebt gelezen.
Mijn Pieter vrienden vinden het een pracht idee.
Ze hebben het allemaal geprezen.

Voortaan zullen we ons speelgoed samen delen.
Marietje mag ook met de boot van Jan
en Piet z'n bal is ook voor An.
Iedereen mag overal mee spelen,
zo wordt het een heerlijk avondje voor alleman!

De goede Sint

De goede Sint is weer in 't land
het staat te lezen in de krant
'n poosje nog, dan is hij hier
ik kan niet slapen van plezier

Hij brengt cadeautjes voor me mee
'k wou dat hij 't alle dagen dee
maar vader zegt: O foei wat klein
je mag niet zo begerig zijn

Sinterklaasje

Sinterklaasje, Sinterklaasje
o, wat ben ik blij
met de pakjes, erg bedankt hoor
ook voor 't zakje lekkernij

Sinterklaasje, Sinterklaasje
wil je nu eens wat van mij
'k heb op school een lief wit paardje
zelf gemaakt, het is van klei!

Sinterklaasje, Sinterklaasje
heb je dan nog even tijd
om vanavond langs te komen
als je op de daken rijdt?

Sinterklaasje, Sinterklaasje
'k zet het bij mijn schoentje neer
met wat hooi voor 't echte paardje
en kom volgend jaar maar weer!



Kerstmis 2023

'Een vrouw, zwanger, en een man, onderweg, geen plaats, geen plek'.

Een oud verhaal! Of toch niet?

Is de wereld in 2023 beter dan 2000 jaar geleden?

Ondanks al onze mooie gedachten, mooie woorden zijn er nu ook vandaag de dag mensen onderweg, op drift, op zoek naar een plek waar het veilig is, waar vrede is, waar ze tot rust kunnen komen.

Waar wij ons voorbereiden op de feesten in de maand december: Sinterklaas, Kerstmis, Oudjaar en Nieuwjaarsdag, geldt dat niet voor veel mensen die momenteel de gevolgen ervaren van oorlog, uitbuiting, discriminatie, uitsluiting.

Zij leven vaak bij de dag, niet wetend wat de dag van morgen hen zal brengen. Of ze te eten hebben, of ze een plek hebben om hun hoofd te rusten te leggen, of ze een veilige plek hebben om te overleven.

Op de kerstkaart 2023 staat het gedicht 'Het licht van vrede'.

'Ontstoken lang geleden in Bethlehem, aangereikt door een Kind, begint het zijn reis en trekt het van land tot land. Het draagt de Kerstboodschap uit in de hele wereld, waar het als een sprankje hoop neerdaalt in de harten van de mensen'.

Waar is het fout gegaan en waar gaat het nog steeds fout?

Waar stagneert het sprankje hoop?

Als ik om me heen kijk, als ik het nieuws volg op radio en televisie of lees in de krant, vraag ik me af hoeveel eeuwen het nog zal duren eer wij die Kerstboodschap van dat Kind zullen en willen accepteren?

Dagelijks zie ik mensen die proberen de dag van vandaag door te komen. Mensen die soms doelloos rondlopen, zoekend naar iets eetbaars, naar iemand die hen niet zomaar voorbij loopt, die hen ziet staan en zich om hen bekommert. Die net als die vrouw en die man destijds zoeken naar een plek waar ze onderdak vinden, al is het maar voor één nacht.

Het maakt me verdrietig, verdrietig vooral omdat het me, ondanks alles wat we met zovelen doen, ook een machteloos gevoel geeft.

We kunnen niet alles oplossen, ik weet het. Op het grote wereldtoneel zijn wij maar een klein onderdeel van het geheel, een kleine schakel en hebben we niet op alles en iedereen invloed. Betekent dat dan dat je bij de pakken moet gaan neerzitten?

Ik denk: integendeel. Want in het klein, in je eigen omgeving kun je wel iets betekenen, iets doen, te weten dat sprankje hoop koesteren, handen en voeten geven ook al lijkt het een druppel op die bekende gloeiende plaat.

Wat klein begon zo'n 2000 jaar geleden door een vrouw die ongehuwd zwanger werd en dat accepteerde en een Kind baarde dat de wereld zou veranderen, of althans dat was de bedoeling van dat Kind, dat kleine sprankje hoop, wiens geboortefeest we elk jaar vieren. Het roept ons op Zijn Licht van Vrede uit te dragen. Om onze goede wil te tonen, om voorbij rang en stand, vrouw of man, afkomst en huidskleur, geloofs- of levensovertuiging te kijken en te werken aan verbondenheid, aan harmonie.

Om Zijn Boodschap van vrede en gerechtigheid niet alleen in woorden, vaak heel mooie woorden, te vertellen en omlijst met slingers en ballen te vieren, maar om deze handen en voeten te geven. Te beginnen in je eigen kleine kring, op de plek waar wij wonen, leven, werken, samenleven.

Zo kan dat sprankje hoop, zo kan dat Licht van Vrede wijdere cirkels trekken, eenheid bevorderen, verbondenheid doen groeien.

Wellicht dat dan, al is het in onze eigen omgeving, dat oude verhaal hier vertaald en verteld kan worden als:

'een vrouw, zwanger en een man onderweg en waar ze aanklopten was er plaats, werden ze welkom geheten, konden ze tot rust komen'

Ik hoop, sterker, ik geloof er in dat het kan, dat het onmogelijke mogelijk worden kan, als wij voorbij de slingers, de ballen en de mooie woorden Zijn Licht, Zijn Boodschap tot de ONZE willen maken, niet voor één dag maar alle dagen.

Lukt dat in een keer: nee! Maar we hebben daar in het nieuwe jaar gelukkig 366 dagen voor!

Ik wens ieder fijne inspirerende kerstdagen toe, waarin dat Licht van Vrede, dat sprankje hoop een plek mag vinden in onze harten, opdat het daar kan groeien en bloeien opdat 2024 een vredevol jaar mag worden!

Hub van den Bosch



kerstkaart 2023

Sinds zondag 12 november 2023 is in de Jongerenkerk Venlo de kerstkaart 2023 te koop. De opbrengst is voor de eigen Jongerenkerk Venlo.

De kosten zijn:

1 kaart	1,00 euro
5 kaarten	4,00 EURO
10 kaarten	7,00 EURO

K

E

R

S

T

m

I

S



Het Licht van Vrede

Ontstoken in Bethlehem
en aangereikt door het Kind
begint het zijn reis en trekt van land naar land.
Het draagt de kerstboodschap uit in de hele wereld,
waar het als een sprankje hoop
neerdaalt in de harten van de mensen.
Het Licht van Vrede drukt ons op het hart:
accepteer je opdracht!
Ontmoet elkaar in vriendschap,
zodat er Vrede kan komen.
Moslim, jood of christen is hier niet relevant.
Toon je goede wil
en trek samen op.
Rang noch afkomst telt en evenmin roem of geld.
Wat telt is onze inzet voor harmonie in de wereld.
Het licht trekt wijde cirkels,
het bevordert de eenheid.
Als er verbondenheid groeit tussen mensen
is Vrede niet ver weg.

Zalig Kerstmis en Zalig Nieuwjaar

*Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
wensen eenieder
een zelig Kerstmis
en
een voorspoedig 2024.*

*Van harte
nodigen wij u uit
voor
de Nieuwjaarsontmoeting
zondag 7 januari 2024
van 11.00 – 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1*

Noord-Zuid contact: project van Ineke Hendrickx in Malawi het jaar 2018

De Jongerenkerk heeft altijd een Noord-Zuid contact onderhouden. Jarenlang was er het contact met bisschop van Lieshout in Papoea Nieuw Guinea. Na zijn overlijden werd dat overgenomen door Anna Damas die door de Blauwe Zusters in Steyl werd uitgezonden naar Papoea Nieuw Guinea. Een aantal keren heeft Anna in onze dienst verteld over haar ervaringen. Momenteel verblijft Anna in Rome waar ze cursussen verzorgt voor zusters uit landen van de Derde Wereld.

De Venlose Ineke Hendrickx, die sinds 2018 actief is in Malawi, neemt het stokje over.

Tijdens de viering van zondag 10 november 2019 vertelde Ineke voor het eerst over het project in Malawi. Mede door corona is het contact wat verwaterd, maar het werk in Malawi gaat door.

Ik zal in JK-Jouw-Kerk regelmatig berichten over Malawi. Dit artikel gaat over het jaar 2018.

In 2018 is Ineke Hendrickx na 20 jaar gestopt met haar werk als raadslid van Venlo. Sindsdien brengt ze het grootste deel van het jaar door in Malawi. Samen met de lokale bevolking bindt ze de strijd aan tegen de armoede op het platteland. Mensen wonen in simpele lemen huisjes. Er is geen elektriciteit en geen stromend water. Het inkomen van de mensen is laag en onzeker.

In 2018 zijn de voorbereidingen gestart voor het bouwen van een middelbare school voor meisjes. De school is nodig omdat na de lagere school voor veel meisjes het leren stopt. Naar de middelbare school gaan betekent dagelijks uren onderweg zijn of elders intern gaan. Veel meisjes komen halverwege de opleiding zwanger terug naar huis. Een lokale middelbare school is daarom hard nodig. Het project vraagt om een lange adem: projectplan maken, grond verwerven, fondsen werven, toestemming krijgen van de landelijke en lokale autoriteiten en een goede aannemer vinden. En niets gaat snel in Malawi.

Het moestuinproject voor vrouwen van komt wel snel van de grond. Na de uitleg over het project hebben zich meteen 36 vrouwen aangemeld. De chiefs en counsellors waren er ook om de bijeenkomst te openen en te sluiten. Hun vraag: waarom alleen vrouwen? De tegenvraag van Ineke was: wie kookt er altijd? Enkele maanden later gaan de vrouwen van het moestuin project naar huis met armen vol groente! De tuin is een groene oase. Het project is een succes.

Er komen regelmatig mensen op bezoek in Malawi. Zij verblijven in het guesthouse dat speciaal voor bezoek is gebouwd en waar mensen het leven op het platteland kunnen ervaren. Bezoekers brengen van alles mee. De Canadese documentairemaker Benjamin Jordan brengt tien kleine solarsystemen mee. Tien gezinnen hebben na zes uur 's avonds licht en de kinderen kunnen thuis lezen en hun huiswerk maken.

In juni komen de chiefs uit het gebied op bezoek om het projectplan voor de school te bespreken. Ze zijn er erg blij mee. Ze zullen de brief aan de rijksoverheid ondertekenen die gevraagd wordt. Zo worden steeds meer mensen op de hoogte gesteld van het project en betrokken bij het gebeuren. De chiefs beloven hand- en spandiensten te verrichten bij de bouw van de school. Het wordt immers HUN school!

Bij de bisschop wordt een verzoek ingediend om een schoolbestuur te mogen installeren.

Na maanden van voorwerk wordt een uitgebreid gedocumenteerd verzoek ingediend bij de lokale autoriteiten om grond voor de school beschikbaar te stellen.

Een container vol geladen met gedoneerd schoolmeubilair arriveert in september. In oktober komt het nieuws dat de school is gekozen tot project van Boekenbeurs Venlo 2019!

Dat betekent een donatie van 20.000 euro. Een geweldige opsteker. Ook door een Duitse stichting wordt een grote donatie toegezegd. In december komt het bericht dat De Wilde Ganzen bijdragen aan woningen voor leerkrachten. Ineke mag een projectplan indienen. Zonder die woningen is het onmogelijk om leerkrachten aan te trekken.

Wat een jaar!! Wordt vervolgd.

Voor meer informatie en foto's zie de mooie website van de Nazareth Foundation.

Hans Spee

koffiebijdragen oktober 2023

1-10: € 28,00 8-10: € 20,00 15-10: € 14,00 22-10: € 12,00 29-10: € 24,00

prijzafpraak koffie : kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,70
bijlage (koekjes) gratis

d.d. 1-11-2023

Martin Huizinga

verjaardagen in december

- 1 dec. Marja Görtjes *organisatiegroep planning koren, muziek, assistenten en lectoren*
- 2 dec. Marie-José Oosterwaal
- 4 dec. Marieke van Heijst *Triple Quartet/bestuur JK*
- 6 dec. SINTERKLAAS
- 7 dec. Peter Verhoeckx *assistent/Triple Quartet*
- 11 dec. Dries Verhoeckx *dirigent JK-koor/JK Big Band/Triple Quartet*
- 22 dec. Antoine Lauwerijssen *lid JK-koor*
- 25 dec. **JEZUS VAN NAZARETH**
- 27 dec. Tonnie Meelkop *Triple Quartet*
- 31 dec. Brigitte Oude-Kempers
- 31 dec. Mirielle Gadiot *Praaggroep*



**“In het hart van elke winter
zit een trillende lente,
en achter de sluier van elke nacht
zit een glimlachende dageraad.”**

Kahlil Gibran



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: info@jkvenlo.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Flüggén, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA 0414 1432 99



Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting

Vrienden

NL41RABO 0173 8028 50



JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op zondag 31 december.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 17 december aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.