

JK - jouw kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers

maart 2024



inhoud

- 01 Agenda maart en april 2024
- 02 Vieringen in maart en april 2024
- 03 Verjaardagen in maart
- 04 Vastenactie 2024
- 05 Heilige Huisjes-wandeling
- 07 Ter bezinning - Vastentijd
- 10 Zondag 3 maart: Wereldwinkel in Jongerenkerk Venlo
- 11 Bericht uit Malawi
- 12 Koffiebijdragen januari 2024
- 13 Verjaardagen in februari
- 13 16 maart: Schoonmaakactie binnenstad Venlo
- 14 MAEX Handprint Meting 2023
- 15 17 maart: Palmzondag en optocht
- 16 Impressie Vastelaovend 2024 in JK Venlo
- 19 Paasgedachten
- 22 Praktische informatie



Jullie ritueel, jullie uitvaart.

Maak van het afscheid een gedenkwaardig moment,
precies zoals jij het graag wil. Ongeacht waar je verzekerd bent.

www.vanderlaan-uitvaart.nl – 077-3874141

LA van der Laan
AN uitvaart

agenda maart - april 2024

m a a r t 2 0 2 4

- 03 10.00 u. JK zondagviering - 3^e zondag van de 40-dagentijd
- 09 10.00 u. Heilige Huisjestocht (tot 13.00 u.)
- 10 10.00 u. JK zondagviering - 4^e zondag van de 40-dagentijd
- 13 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2024 (tot 15.30 u.)
- 16 09.00 u. Opschoonactie JK en Partners (tot 12.00 u.)
- 17 10.00 u. JK zondagviering - 5^e zondag van de 40-dagentijd
- 17 12.00 u. Palmhöltjes-optocht
- 20 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2024 (tot 15.30 u.)
- 20 19.30 u. Bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.00 u.)
- 24 GEEN VIERING v.w. Venloop
- 25 16.30 u. Overleg Pastoraal Team en Bestuur (tot 18.00 u.)
- 28 17.00 u. Witte Donderdag met communicanten en familie (tot 19.00 u.)
- 28 20.00 u. Viering van Witte Donderdag
- 29 20.00 u. Goede Vrijdag - Gebedsdienst
- 30 20.00 u. Paaswake JK
- 31 10.00 u. 1^e Paasdag - viering van PASEN

a p r i l 2 0 2 4

- 07 10.00 u. JK-zondagviering
- 14 10.00 u. JK-zondagviering
- 17 13.30 u. Bijeenkomst communicanten 2024 (tot 15.30 u.)
- 21 10.00 u. JK-zondagviering
- 22 16.00 u. Vergadering Stg. Vrienden van de Jongerenkerk (tot 17.30 u.)
- 28 10.00 u. JK-zondagviering

vieringen maart - april

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 3 maart 2024, 10.00 uur

3e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen
- A. Paul-Jan Heijnen
- ♪ JK-koor

Zondag 10 maart 2024, 10.00 uur

4e zondag Veertigdagentijd

Woord- en communiedienst

- V. Piet Linders
- A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs.
- ♪ JK-koor

Woensdag 13 maart 2024, 19.00 uur

Taizégebed

- V. leden Taizégroep JK
- ♪ samenzang Taizéliederen
- Aansluitend koffie en thee*

Zondag 17 maart 2024, 10.00 uur

5e zondag Veertigdagentijd

+ viering Palmzondag

Eucharistieviering

- V. Deken Spee
- A. Truus v.d. Heijden, Hub v.d. Bosch en communicanten 2024
- ♪ Vocalgroep Joy
- Aansluitend: Palmhöltjesoptocht*

Zondag 24 maart 2024

GEEN VIERING VANWEGE VENLOOP

Donderdag 28 maart 2024, 20.00 uur

WITTE DONDERDAG

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen
- A. Max Görtjes
- ♪ JK-koor

Vrijdag 29 maart 2024, 20.00 uur

GOEDE VRIJDAG

Gebedsdienst

- V. Hub van den Bosch
- A. Henneke Roox
- ♪ cd

Zaterdag 30 maart 2024, 20.00 uur

PAASWAKE

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen en Hub van den Bosch
- A. Leo Verbeek
- ♪ Piet Hegger

Zondag 31 maart 2024, 10.00 uur

PASEN

Woord- en communiedienst

- V. Hub van den Bosch
- A. Peter Verhoeckx
- ♪ JK-koor

Maandag 1 april 2024

2e PAASDAG

GEEN VIERING

Zondag 7 april 2024, 10.00 uur

Beloken Pasen

Woord- en communiedienst

- V. Piet Linders
- A. Erna Schreurs, Hannie en Bert Kort
- ♪ JK-koor

Zondag 14 april 2024, 10.00 uur

Eucharistieviering

- V. Ruud Willemsen
- A. Therezi Ezendam
- ♪ JK-koor

Zondag 21 april 2024, 10.00 uur

Woord- en communiedienst

- V. Hub van den Bosch
- A. Lenie Verhoeckx-Verhaeg
- ♪ Hans Cuppen (*zang*) en Gé v.d. Heijden (*piano*)

Zondag 28 april 2024, 10.00 uur

Woord- en communiedienst

- V. Truus van der Heijden
- A. Henneke Roox
- ♪ Zanggroep 'Musilicious'

verjaardagen in maart

- 01 Gerard Linssen
- 03 Marlein Vaessen - *lid JK-Koor*
- 14 Nout van Rijsewijk - *communicant 2022*
- 18 Marlie Hanraths - *lid Triple Quartet*
- 27 Jens Timmermans
- 29 Angelina Reker - *communicant 2022*
- 30 Heinz Dreuning - *lid JK Big Band (trombone)*
- 31 Juliane Schmitz - *lid JK-Koor*



vastenactie 2024



Thandekile

VASTENACTIE 2024 LEVEN IN EEN VERANDERENDE WERELD.

Hulp voor boerengezinnen in Zimbabwe

Op het platteland in Zimbabwe leven boerengezinnen die voor hun dagelijks eten afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Door veranderingen van het klimaat lukt het bijna niet meer om van de groenten, granen, mais en andere producten die ze verbouwen te kunnen leven omdat ze niet meer genoeg opbrengen. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zorgen ervoor dat de opbrengsten tegenvallen. Daardoor is er te weinig eten voor de boerengezinnen en blijft er niets over om te kunnen verkopen om kinderen naar school te laten gaan of andere zaken als kleding e.d. te kopen. Voor drinkwater moeten kinderen en hun moeders vaak kilometers ver lopen. Door gebrek aan goed en gezond eten maar ook door watergebrek worden ze vaker ziek.

Vastenactie wil deze mensen helpen door vlakbij de boerendorpjes waterputten te maken, waardoor de mensen niet meer zo ver hoeven te lopen voor drinkbaar drinkwater. Maar ook kunnen ze daarmee hun planten op het land water geven en hun dieren laten drinken. Zo groeien de producten beter en brengen ze meer op, waardoor er meer eten is voor henzelf. Ook kunnen ze dan groenten, graan en mais verkopen, waardoor ze geld hebben om de kinderen naar school te laten gaan en kleren te kopen.

DOE JIJ MEE OM DEZE BOERENGEZINNEN EN HUN KINDEREN TE HELPEN?
Steun de campagne in 2024

Iban: NL21INGB0003000046
Missiesecretariaat Roermond
o.v.v. Project in Zimbabwe



heilige huisjes-wandeling

Zaterdag 9 maart 2024
Bezoek aan het Wereldpaviljoen in Steyl

Op zaterdag 9 maart 2024 zullen we een bezoek brengen aan het Wereldpaviljoen in Steyl. We zullen daar worden ontvangen en een rondleiding krijgen. We bezoeken daar het Ghana- belevingsatelier en Nicaraguapaviljoen en vrijwilligers

zullen ons vertellen over de activiteiten die plaatsvinden in het Wereldpaviljoen. Het is een reis naar andere werelddelen.

We nodigen iedereen uit om met ons samen deze reis te maken.

Zaterdag 9 maart 2024
10.00-13.00 uur

We komen bij elkaar bij het Wereldpaviljoen

Wereldpaviljoen
Sint Michaëlstraat 6a
5935 BL Steyl

Je waant je in deze landen en beleeft het leven van de mensen daar. Je kijkt naar films, beleeft games, stuurt een digitale kaart naar je vriend(in), speelt marktman/-vrouw of poetst schoenen, maakt speelgoed van afvalmateriaal of maakt sieraden in de workshops. In Ghana maak je een heuse busrit, beleef je via Virtual Reality het leven in het dorp alsof je er zelf bij bent. Luister onder de baobabboom naar de traditionele verhalen en trommel mee bij de muziekwand. Of neem plaats in een boot en ervaar via VR-simulatie de barre overtocht die bootvluchtelingen maken vanuit Afrika naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Kom! Mis het vliegtuig niet en stap snel in!

In het Wereldpaviljoen ontmoeten culturen elkaar waardoor meer begrip en respect ontstaat voor elkaars doen en laten. Daardoor wordt de basis gelegd voor betere samenwerking en communicatie in de wijk, de regio, het land en de wereld

Challenge the world



ter bezinning - vastentijd

Op Vastentijd, Veertigdagentijd

Een gedicht van pastoraal werker Gerard Oostveen

Veertigdagentijd, Vastentijd.
De weg naar Pasen toe
ligt bezaaid met struikelstenen
gaat over woestijnzand
en leidt langs water dat ontspringt uit de bron.
Katjes bloeien aan de bijna verdorde tak,
als een zacht verleiden
tot het denken aan de nieuwe lente
die haar opwachting maakt,
fluweelzacht maar krachtig.
Als wij zo naar Pasen toeleven
bij alles wat mensen en onze wereld overkomt,
zullen ons geloof en vertrouwen
onze gids zijn op die lange, lange weg
naar Pasen toe,
worden wij ons bewust van
wat dat oude volk van toen op de been hield,
onderweg in 40 jaar woestijn.

Nieuw begin

De lente wordt geboren
uit de winter
Alles wat leeft
heeft immers nood aan inkeer
aan verstillig
om diepe kracht te vinden
en om zich
te keren naar het licht.

Niets anders is het
voor een mens
Er is een tijd
van omzien en bezinnen.
Van ombuigen
wat krom groeit
en van ruimte scheppen
voor een ademgevend
nieuw begin.

Kris Gelaude

Veertig dagen bewust

Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.
Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Om te weten dat je met eten
soms te gulzig hebt gedaan,
om te merken dat je met werken
vaak niet thuis was, veel te druk,
dat je geen tijd had voor een zijpad
en geen oog had voor geluk.

Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.
Om met anderen fijn te wandelen
of naar iemand toe te gaan,
om te praten of te eten
of een spelletje te doen,
meer te bidden, God in 't midden,
alles meer bewust te doen.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven uit Gods hand,
om zijn droom weer te herkennen:
vrij te zijn in 't beloofde land!

Dit gedichtje is overgenomen uit Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle seizoenen, Adveniat, Baarn, Marjet de Jong, 2018, blz.18.

bewust

Soberheid

is uit de kringloop van veelheid stappen,
waarin een mens elke dag gedwongen wordt:
je moet veel hebben
zegt het grote Nooit Genoeg.
je moet veel doen
want aan je prestaties word je gemeten
je moet veel zijn

Het vele dat we moeten
verdeelt ons
jaagt ons op
en maakt ons angstig
zolang we het nog niet hebben
zolang we het nog niet presteren
zolang we nog niet zijn
wat we zouden moeten of willen zijn.

Soberheid is eenheid vinden in jezelf
zien wat echt belangrijk is en wat bijzaak,
wat doel is en wat middel,
en je hart zetten op dat ene belangrijke...

Sober is niet somber.
Het is content zijn met jezelf.
Het bevrijdt van zoveel wat moet,
het brengt je thuis bij jezelf,
het verbindt jou met elkaar.

Soberheid is levenskunst



Wereldwinkel Venlo in JK

zondag 3 maart 2024



Op zondag 3 maart 2024 zal de Wereldwinkel Venlo vanwege de Vastenactie 2024 met een stand aanwezig zijn in de Jongerenkerk.

De Wereldwinkel Venlo verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. De producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen.

Na afloop van de viering kunt u bij de stand in het Voorportaal terecht om leuke spulletjes te kopen. U ondersteunt hiermee de producenten in het Zuiden (lees: de ontwikkelingslanden). Naast een bijdrage aan de Vastenactie is het kopen van (H)EERLIJKE producten steun die direct ten goede komt aan producenten en hun gezinnen en gemeenschappen.

Van harte aanbevolen om de stand op zondag 3 maart te bezoeken!

bericht uit Malawi



De kinderen die ik voorlees op de foto zijn mijn buurkindjes uit mijn dorp in Malawi. Het zijn nieuwsgierige en slimme kindjes. Sinds kort kunnen ze al vanaf twee jaar oud naar de peuter- en kleuterschooltjes die ik met steun uit Nederland heb kunnen oprichten. Dat vinden ze fantastisch. Sommige kindjes staan om zes uur 's ochtends al klaar om "naar school" te gaan.

Enkele kindjes zitten al op de lagere school, een 100-jaar oude school met 1.100 leerlingen. Daar is een gebrek aan klaslokalen waardoor wel 120 leerlingen in één klaslokaal in het zand op de grond zitten. In 2024 gaan we daarom klaslokalen bijbouwen, zodat alle kinderen uit mijn dorp ook naar een fatsoenlijke lagere school kunnen gaan. Ook gaan we de oude gebouwen opknappen en toiletten bouwen. De oude toiletten zijn door hevige regenval ingestort. We willen ook zorgen voor school meubiliar. We hopen dit hele project binnen twee jaar af te ronden. Een deel van de fondsen is al toegezegd. We werven nu voor de tweede fase.

Mijn oudste buurmeisje, Milliam (*zie foto op volgende pagina*), gaat nu naar de nieuwe middelbare school voor meisjes die ik in de afgelopen 5 jaar heb gerealiseerd. Zonder die nieuwe school zou Milliam nu thuis zitten en waarschijnlijk jong moeder worden. Op die middelbare school voor meisjes, Tiyende Pamodzi ge-



naamd (Let's walk together), doen de leerlingen die drie jaar geleden zijn gestart dit jaar eind examen. We leren de meisjes daar ook naaien en groente verbouwen zonder dure kunstmest te hoeven kopen. De meisjes met een goed resultaat kunnen in principe door de overheid worden uitgekozen voor een vervolgstudie op een universiteit of hogeschool. Dat is een enorme vooruitgang voor deze meisjes die, net als Milliam, anders waren veroordeeld tot een leven lang in armoede.

Met kleine bijdragen kunnen wij ervoor zorgen dat al deze kinderen naar school kunnen, ook als ze geen schoolgeld kunnen betalen, en zo een

betere toekomst hebben.

Ineke Hendrickx

Stichting Nazareth Foundation Malawi, Venlo

Doneren kan op rekening NL 30INGB0004734050 op naam van de stichting

Meer lezen? www.malawivillage.nl

koffiebijdragen januari 2024

01-01: € 20,00

14-01: € 27,00

28-01: € 17,00

07-01: *nieuwjaarsreceptie*

21-01: € 30,00

prijzafsprak koffie : kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,70
bijlage (koekjes) gratis

d.d. 1 - 2- 2024

Martin Huizinga

Opgeruimd staat netjes

*zaterdag
16 maart
2024*

**Samen de stad opschonen op:
U doet toch ook mee!**



**OPRUIMEN
HET LIJKT
SIMPEL
EN
DAT IS HET OOK**

Loeje 

**Samen maken we het groen schoon
Maaskade, fietsbrug, Koninginnesingel,
de kop van Weerd, Julianapark,
Nolenspark en Puteanusstraat**

**Verzamelen 9.00 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstr.1)
tot 12.00 uur / aansluitend samen lunchen
(voor materialen wordt gezorgd)**

M.m.v. Wereldwinkel Venlo, Jongerenkerk, Joriskerk, FAIR Venlo
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en 't Groenewold
Meehelpen? Meld je aan via 't Groenewold 077-3546689

MAEX Handprint Meting 2023

Deze Social Handprint toont de sociale en ecologische bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

Organisatie

Naam:

Jongerenkerk Venlo
verzorgen van vieringen

Type organisatie:

Maatschappelijk/
burgerinitiatief

Rechtsvorm: Stichting



Elke zondag is er een viering in de Jongerenkerk voor iedereen die wil komen. Daarnaast is er aandacht voor rouwen, trouwen en geestelijke nood bij mensen. Tevens komen na de viering dak- en thuislozen koffie drinken met de mensen van de gemeenschap. Ze zijn van harte welkom.



- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. geen armoede 3. goede gezondheid en welzijn 5. gendergelijkheid4. 7. betaalbare & duurzame energie 9. industrie, innovatie, infrastructuur 11. duurzame steden en gemeenschappen 13. klimaatactie 15. leven op het land 17. partnerschap om doelstellingen te bereiken | <ol style="list-style-type: none"> 2. geen honger 4. kwaliteitsonderwijs 6. schoon water en sanitair 8. waardig werk en economische groei 10. ongelijkheid verminderen 12. verantwoorde consumptie en productie 14. leven in het water 16. vrede, justitie en sterke publieke diensten |
|---|--|

De impactwaarde wordt geschat op € 28.363,--

Palmzondag 17 maart 2024



Op zondag 17 maart 2024 vieren we Palmzondag 2024.

Door de Venloop in het weekend van 24 maart is in overleg met deken Spee en Stichting Kinderfeesten Venlo Palmzondag een week naar voren gehaald.

In de Jongerenkerk zullen we de viering, waarin deken Spee voorgaat, samen met de communicanten, oud-communicanten en Truus

en Hub gestalte geven.

Na afloop hopen we met velen naar de Martinusbasiliek te gaan om de Palmhöltjes te laten zegenen, die de communicanten op 13 maart zullen maken. Aansluitend lopen de communicanten als apostelen met Jezus in hun midden mee in de Palmhöltjesoptocht.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Impressie Vastelaovend 2024 in de Jôngerekerk Venlo

vrijdavond 9 februari en zaterdag 10 februari



Met de Vastelaovend 2024 waren er in de Jongerenkerk Venlo weer diverse activiteiten.

Op vrijdagmiddag 9 februari en zaterdag 10 februari 2024 was het Voorportaal ingericht als EHBO-post voor de Brand Beer Boëtengewoeëne Boetezitting 2024. Al jaren staat hiervoor ons Voorportaal ter beschikking.

Onder toezien oog van Paus Franciscus werden mensen geholpen die onwel waren geworden, of anderzijds hulp nodig hadden. Gelukkig waren er geen ernstige incidenten te melden.



Zondag 11 februari 2024

Jocus Toekôms in de Jongerenkerk



Op zondag 11 februari 2024 was Jocus Toekôms aanwezig bij de Vastelaovenddeens in de Jôngerekerk. Een traditie die er al decennia lang is en begonnen is onder Leo Brueren. Het is fijn dat Jocus Toekôms, de jongerenvereniging van Jocus, zo de Vastelaovend begint. Met Hoogheid Prins Sepp 1ste en zijn adjudanten Thuus en Yves in hun midden waren er 41 mensen van het Jocus Toekômsgezelschap aanwezig in de Jongerenkerk. Die was goed gevuld. Ook onze vaste huisband met Vastelaovend was weer

present: Joekskapel Zoeë is ut Laeve.

Ruim 100 mensen waren aanwezig bij deze dienst, allen uitgedost in verschillende creaties.

De viering en de overweging waren zoals gewoonlijk gemaakt door Gé van der Heijden.

De traditionele voorgangers waren Peet (Petra Verhoeckx) en Truu (Truus van der Heijden), die dat op hun bij deze viering passende manier deden.

Het geheel was weer voortreffelijk, compliment.



Hoogheid Prins Sepp 1ste spreekt de aanwezige Jocussinnen en Jocussen toe.



Na afloop was het nog lang druk in het Voorportaal en werd de Joekskapel geschminkt voor deelname aan de optocht in Blerick.

Joekskapel Zoeë is 't Laeve



Gezellige drukte na afloop in het voorportaal

Paasgedachten

Pasen. Rol die steen weg voor je hart!

Misschien is geloven niets voor je. Kerk en zo. Maar leven toch wel? Gelukkig zijn? Gevoel van vervulling, van betekenis? Mensen om je heen van wie je houdt? Een baan die je blij maakt?

Het begint allemaal met het weg rollen van die steen voor je hart. Die je daar hebt heen gerold om je zelf te beschermen. Zodat het leven minder pijn doet. Maar die leven ook onmogelijk maakt. Een steen die leidt tot verdriet, cynisme en bitterheid.

Wellicht kun je dat jouw Pasen maken? Rol die steen weg voor je hart. Geef je zelf een reset.

Begin vandaag bijvoorbeeld met je grote persoonlijke opruiming. Die oude tv of oude stoel weg. Maar ook, kijk eens met wie je nog een emotionele rekening open hebt openstaan? Een oude liefde van 20 jaar geleden die je niet netjes hebt beëindigd? Iemand die je, misschien onbedoeld, hebt gekleineerd?

Ruim op! Als het nog kan, neem contact op en dank voor het goede wat ze ook in je leven hebben gebracht. Zodat je werkelijk een punt kan zetten. En die ander ook. Wacht er niet mee. Gewoon doen. Pasen.

Rol die steen weg voor je hart. Doe het voor je zelf. En voor de ander.

Ik wens je mooie Paasdagen en een prachtig avontuur. Ga ik ook doen.

Frans van der Reep



Pasen

Als je niet meer content bent met je uiterlijk, kun je dat nog altijd laten bijwerken in een of ander beautycenter. En maar hopen dat het lukt !

En als je de spieren wil laten bijwerken, is er de fitness ruimte of het sportcentrum. Zelfs je seksualiteit kan behandeld worden. En maar hopen dat het lukt !

En als er iets heel mis gaat in je lichaam is er de medische wetenschap en de chirurgie. En dan maar hopen dat het lukt !

Als je het niet meer ziet zitten en ze staan niet allemaal meer mooi op een rijtje, is er de psychiatrie. En maar hopen dat het lukt !

En als er in je gedrag iets grondig fout loopt, kom je terecht bij de rechtbank en in het slechtste geval in de gevangenis.

Maar allemaal komen we uiteindelijk terecht in het crematorium of op het kerkhof.

Om het in één woord te zeggen: we zitten opgesloten in onze menselijke conditie, in onze menselijke beperktheden als een vogel in een kooi.

We fladderen wel maar we kunnen de tralies niet verwijderen.

Dat is het verhaal van de mensen die, ietwat berustend zeggen: je moet het leven nemen zoals het is.

Lijnrecht tegenover dat verhaal staat het geloof, staat het verhaal van de verrijzenis.

Kijk, zegt het evangelie. Zo mag je de mens niet bekijken.

Jezus heeft die menselijke conditie doorleefd, Hij, de gezondene van God, heeft ons bestaan geproefd tot en met de verwerping en de terechtstelling, tot en met de dood en het graf.

Maar in het verrijzenisverhaal gaat de boodschap dat de tralies van de kooi worden afgebroken, dat we niet opgesloten zitten in die fatale menselijke conditie, maar dat de nieuwe mens mogelijk is.

"Bekleedt je met de nieuwe mens", zegt Paulus.

Dat is meer dan een facelift, meer dan een gezondheidskuur. Hij bedoelt veeleer een innerlijke vernieuwing: het leven anders durven bekijken, niet blijven stilstaan bij de gedachte dat de mens een ontwerp is dat altijd onafgewerkt blijft, maar durven geloven dat het ontwerp tot voltooiing moet komen.

Als wij dat woord van Paulus eens ter harte durfden te nemen: bekleed je met Christus, de nieuwe mens. Ga in op zijn vriendschap, weet dat zijn hand op je schouder rust: "Ik ben verrezen en nog bij je" en het leven krijgt een ander uitzicht.

Voor een christen zijn de tralies van de kooi nog niet weg, maar zij zijn transparant geworden. Dat is de reden waarom we met zoveel ingehouden vreugde alleluia zingen.

Manu Verhulst



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: info@jkvenlo.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:
Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...
informatie aan:
Corry Flüggem, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA 0414 1432 99



Stichting Vrienden

van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:
Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting
Vrienden
NL41RABO 0173 8028 50



JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op paaszondag 31 maart 2024. Kopij voor dat nummer kan tot en met 22 maart aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hiernaast). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.