

JK - JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
juni 2015



1991 **25**
jaar

't Groenewold

In verbondenheid onderweg

inhoud

01. Agenda juni - juli 2015
02. Vieringen juni - juli 2015
03. Verjaardagen in april
Zondag 12 juli: afsluiting 50^e seizoen met Breed Overleg
04. 13 juni: eerste communieviering
06. 50 jaar Jongerenkerk Venlo
07. Fotoreportage van de jubileumdag 17 mei
11. 21 juni: De Langste Dag
13. Bijdrage van Hub van den Bosch in de reeks "50 cent"
15. Volksverhuizing
16. Vastenactie 2015
17. Samen Ontbijten

achterpagina: praktische informatie



agenda juni - juli 2015

juni 2015

- 07 10.00 u. JK-zondagviering
10 13.30 u. bijeenkomst eerste communicanten
10 19.15 u. Taizé-gebed
12 09.00 u. versieren Jongerenkerk i.v.m. eerste communie
14 10.00 u. viering van de eerste communie 2015
15 10.00 u. bijeenkomst Pastoraal Team (*tot 16.00 u.*)
21 07.00 u. De Langste Dag Ochtend (in tuin Groenewold)
21 10.00 u. JK-zondagviering De Langste Dag
21 12.00 u. licht naar Groenewold
21 20.00 u. doven van het licht
28 10.00 u. JK-zondagviering

juli 2015

- 05 10.00 u. JK-zondagviering
12 10.00 u. JK-zondagviering - *afsluiting 50^e seizoen*
13 15.00 u. Overleg Pastoraal Team
19 10.00 u. JK-zondagviering
26 10.00 u. JK-zondagviering

ter inspiratie

Radicaal eerlijk zijn tegen de ander
is geen bedreiging voor de liefde;
het is liefde.

Jeff Foster

Bewustzijn is niet iets dat we bezitten.
Bewustzijn is niet iets dat we hebben.
Bewustzijn is in werkelijkheid wat we
zijn.

Adyashanti

Piekeren is niets anders dan weerstand.
Het is het mentaal rondcirkelen om
een ervaring die je niet wilt toelaten.
Tegen beter weten in blijf je hopen
dat je de oplossing in je hoofd kunt
vinden.

Erik van Zuydam

De stilte is een vriend
die je nooit verraadt.

Confucius

vieringen juni - juli 2015

Zondag 7 juni 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Bert, Erna

Muziek: JK-koor

Woensdag 10 juni, 19.15 uur

Taizé-gebed

Voorg.: Taizé-werkgroep

Zang: Taizé-liederen

Zondag 14 juni 2015, 10.00 uur

1E COMMUNIEVIERING

Voorg.: Piet Giesen, Truus en Hub

Assist.: communicanten

Muziek: Koninklijke Harmonie Cecilia
Tegelen

Zondag 21 juni 2015, 10.00 uur

Viering b.g.v. De langste dag

Voorg.: leden Prisma

Muziek: Vicenda

Zondag 28 juni 2015, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijden

Assist.: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Marianneke Lambregts (*piano*)

Zondag 5 juli, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: Jk-koor

Zondag 12 juli, 10.00 uur

Afsluiting 50ste seizoen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Max Görtjes

Muziek: Jk-koor

Zondag 19 juli, 10.00 uur

1e vakantieviering

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 26 juli, 10.00 uur

2e vakantieviering

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: *nog niet bekend*

verjaardagen in juni

2 juni	Alessio La Rosa	<i>communicant 2014</i>
16 juni	Ingrid Reinhoud	<i>harpiste</i>
17 juni	Henk Linders	<i>oud-voorzitter JK</i>
16 juni	Julia Smeets	<i>communicant 2015</i>
24 juni	Diablo Vaessen	
24 juni	Gonnie Geurts	<i>lector/assistent</i>
24 juni	Katharina Welter	<i>communicant 2015</i>
26 juni	Inge van Keulen	
29 juni	Ton Jacobs	<i>Wel&Wee-groep</i>
30 juni	Max Görtjes	<i>Bestuur/PR/webmaster/lector</i>

onze hartelijke gelukwensen !

zondag 12 juli

AFSLUITING 50^E SEIZOEN MET BREED OVERLEG

Op zondag 12 juli sluiten we het 50ste seizoen af. We beginnen dan aan de vakantieperiode. Een vol seizoen waarin we vele bijzondere momenten hadden in verband met het 25 jaar bestaansfeest van 't Groenewold en het 50ste bestaansjaar van de Jongerenkerk Venlo.

Normaliter sluiten we af met een bijzondere activiteit dat we ergens een bezoekje gaan brengen zoals vorig jaar bij Piet Giesen in Eindhoven. Dit jaar omdat er al zoveel bijzondere activiteiten hebben gehad, blijven we dichtbij huis. We willen afsluiten met een BREED OVERLEG.

Hierin kijken we terug met de gemeenschap op dit afgelopen seizoen. We willen kijken hoe de gemeenschap en de vaste bezoekers van de viering dit seizoen ervaren hebben en Voorzichtig vooruit blikken naar het 51ste seizoen.

We zullen dit doen onder het genot van een kop koffie of thee met een stuk vlaai en een drankje na afloop.

LET OP: het kan daarom iets later worden dan 12.00 uur in verband met het parkeren van uw auto.

In de JK Jouw Kerk van juli zullen we dit BREED OVERLEG en de AFSLUITING VAN HET 50STE SEIZOEN nogmaals onder de aandacht brengen!

eerste communie 14 juni 2015



Hannah - Alanis - Julia - Katharina

Het thema van de eerste communieviering is:

'Op weg met Jezus: ga je mee!'

Na maanden onderweg te zijn geweest met Hannah, Julia, Katharina en Alanis en hun ouders is het dan op 14 juni eindelijk zover. De viering van de 1e communie. Ik wil u mede namens Truus en de communicanten en hun ouders uitnodigen bij deze viering aanwezig te zijn.

De muzikale invulling zal gebeuren door de communicanten zelf die zullen zingen onder begeleiding van Gé op piano en door de Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Tegelen.

Weet dat je welkom bent!

Hub van den Bosch



50 jaar Jongerenkerk Venlo

Beste Jongerenkerkers,
beste allen die de Jongerenkerk een warm hart toedragen.

Op zondag 17 mei hebben we stilgestaan en gevierd dat de Jongerenkerk Venlo 50 jaar bestond. Met velen is daar naartoe gewerkt. In die afgelopen 50 jaar, in het afgelopen 50ste seizoen. Met elkaar in grote verbondenheid is een keur aan activiteiten mogelijk gemaakt. Lezingen, Kerstzinnig, een Passiespel, een Solidariteitsmaaltijd en noem maar op. De kroon was onze Jubileumdag. Een dag die geslaagd mag worden genoemd en naar ik van alle kanten gehoord heb, naar grote tevredenheid verlopen is. Als kroon erop geldt de lezing van Harry Notenboom, die 50 jaar Jongerenkerk Venlo op een bijzondere manier schilderde en historisch heeft neergezet.

Het jubileum mag dan voorbij zijn, maar de Jongerenkerk Venlo zeker niet. Ik hoop dat we velen weer geïnspireerd hebben om met wat mogelijk is zich in te zetten, zich te blijven inzetten voor de Jongerenkerk op weg naar morgen, ongewis hoe die morgen er uit ziet en zich zal voltrekken.

Ik spreek aan ieder een woord van dank uit, die zich in de afgelopen 50 jaar, maar zeker in dit afgelopen seizoen tot nu toe heeft ingezet voor het kunnen bereiken van dit jubileum en het welslagen van alle activiteiten. Dank voor de tijd, de energie, de geestkracht en de inspiratie.

Mag die verbondenheid blijvend aanwezig zijn!

Nogmaals allemaal proficiat met het bereiken van deze mijlpaal:
50 jaar Jongerenkerk Venlo en 25 jaar Stichting 't Groenewold.

Hub van den Bosch

*op de volgende pagina's een foto-impressie
van de jubileumviering op 17 mei*









zondag 21 juni - de langste dag

Op zondag 21 juni is de langste dag van 2015. De stichting Prisma wil deze dag bijzonder vieren en wij nodigen iedereen daartoe uit.

We willen dat doen met een programma dat aansluit bij deze bijzondere dag en daarom beginnen we in de ochtenduren met een getijdenprogramma in de tuin van 't Groenewold. Daarna willen we samen ontbijten in Home+ en om 10.00 uur is een viering in de Jongerenkerk Venlo. Om 12.00 uur brengen we het licht van deze Langste Dag naar het Groenewold.

Dat blijft daar staan tot 's avonds 20.00 uur en dan wordt het licht gedoofd!

Programma 21 juni 2015:

- 07.00 uur: Getijdenprogramma in de tuin van 't Groenewold(Begijnengang 17)
- 08.15 uur: ontbijt in Home+(Begijnengang 17a)
- 09.15 uur: afsluiting ontbijt met samenzang: Dank u voor deze nieuwe morgen
- 09.30 uur: lopen naar de Jongerenkerk Venlo(Minderbroedersstraat 1)
- 10.00 uur: viering in de Jongerenkerk b.g.v. de Langste Dag en Vaderdag
- 12.00 uur: Sext: licht van de Langste Dag naar 't Groenewold brengen, waar we even daarbij stilstaan.
- 20.00 uur: Completen: doven van het licht in 't Groenewold.

Vooraf voor deze momenten wordt een ieder van harte uitgenodigd!

Stichting Prisma.

(zie ook de poster op de vorige pagina)



**Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen**

**tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699**

Van Hoogstraten Fietsplus

**Alles op het gebied van rijwielen
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta***

De langste dag

21 juni 2015

de stilte spreekt

7.00 uur Dagopening

In de tuin van 't Groenewold Begijnengang 17 Venlo

m.m.v. Vocalgroup Vicenda / Aansluitend ontbijt

10.00 uur Viering in de Jongerenkerk Venlo

Minderbroedersstraat 1



Info Stichting Prisma 3546689

50 jaar 1965-2015
Jongerenkerk Venlo

25 jaar 1989-2014
't Groenewald

**50 cent voor 50 jaar
Jongerenkerk Venlo**

Jubileumjaarrubriek waarin Jongerenkerkers vanuit hun inspiratie vertellen over hun maatschappelijke inbreng.
Is de Jongerenkerk u ook 50 cent waard?
Jongerenkerk...meer dan zondag 10.00 uur.
Uw bijdrage: JK Venlo, NL12ABNA0414143299

juni 2015

Hub van den Bosch

Sinds 7 jaar mag ik werkzaam zijn binnen de Jongerenkerk Venlo. Een kerkgemeenschap die haar sporen ruimschoots verdiend heeft binnen Venlo en daarbuiten. Pastoraal coördinator, zo werd destijds in de vacature de functie omschreven. Vanaf het begin werd me snel duidelijk dat het een omvangrijke functie is. Omvangrijk omdat de Jongerenkerk méér is dan de dienst op zondagmorgen om 10.00 uur. Natuurlijk is zorgdragen dat de wekelijkse viering ordentelijk verloopt één van de taken. Niet dat ik wekelijks voorga, maar ik zorg er wel voor, dat voor wie er ook voorgaat alles geregeld is, zodat de voorganger haar of zijn gang kan gaan. De Jongerenkerk is meer, zo zei ik al. En dat méér zit hem in de maatschappelijke betrokkenheid. En daar kwam ik snel achter. De Jongerenkerk heeft zo zijn bemoeienis op veel terreinen: de Stichting Prisma, opgericht door Herman Evers, die zich bezighoudt op het snijvlak van religie, kunst en cultuur, de Stichting Home+, een honk voor jongeren die een steuntje in de rug, een plus kunnen gebruiken. Daarnaast ook het helaas niet goed meer functionerend Lint, waarin we tot ruim een jaar geleden nauw samen werkten met de collega van Mönchengladbach en Krefeld. Daarmee draaiden we enkele jaren geleden een Euregionaal armoedeproject. Maar ook de bemoeienis met Huize Doortocht, ooit opgericht door Leo Brueren, waaraan ik maandelijks een bezoekje breng en waarvan we in het verleden verschillende kinderen van daar verblijvende jonge ouders in de Jongerenkerk gedoopt hebben. De nauwe samenwerking met de pastores in het Venlose dekenaat en de betrokkenheid bij het dekenaat maakten dat ik nu al weer 5 jaar geleden de taak van missionair opbouwwerker overnam van Piet Giesen. En dan wellicht de verbinding vanuit de Jongerenkerk met de dak- en thuislozen. De vele contacten en vragen van mensen die kansloos op straat komen te staan en vaak tegen dichte deuren aanlopen, maakten dat we enkele jaren geleden in samenwerking met het CMA (centraal meld- en actiepunt) begonnen zijn met een groot

ketenoverleg. En sinds 2012 is de Jongerenkerk ook betrokken bij Bindkracht. De veranderingen in de samenleving en de crisis die ons vanaf 2008 teistert maakt het noodzakelijk dat er een beweging op gang komt van onderop. Dat is waar Bindkracht zich sterk voor maakt.

En veel van deze bovenstaande betrokkenheid wordt 'in verbondenheid onderweg' meegedragen door Piet Linders als coördinator van Stichting 't Groenewold en zijn collega's, onze partner door de jaren heen.

Binnen de Jongerenkerk zijn er naast de zondagmorgen ook tal van activiteiten die soms extra aandacht vragen, zoals de voorbereiding van de 1e communie die samen plaatsvindt met Truus van der Heijden. Daaruit is ooit voortgekomen de jongereengroep 'De tempeliertjes' die helaas twee jaar geleden is gestopt, omdat je wel aanbod gericht kunt werken maar als dat niet aansluit bij de vraag dan moet je het ook aandurven ergens mee te stoppen. Ook het verzorgen van afscheidsdiensten behoort tot mijn taken en daarnaast doopvieringen samen met deken Spee. Vieringen met de dak- en thuislozen rond Kerstmis en op momenten dat iemand gestorven is uit deze groep. Ook heb ik vele contacten en gesprekken met de dak- en thuislozen die regelmatig aankloppen en aanbellen voor 2 euro. Tevens ben ik betrokken bij 'Schuldhulpmaatje Venlo' waarvan Harry van Heijst mede-initiator is en waaraan Hans Spee zijn medewerking verleent als maatje.

Toen ik 7 jaar geleden begon, had ik niet kunnen bevroeden dat zoveel samen kwam in de Jongerenkerk Venlo, nog niet te spreken van al die andere betrokkenheid van mensen vanuit de Jongerenkerk bij de samenleving, waarover anderen uitvoerig hebben geschreven in de voorgaande stukken die vallen onder het kopje '50 ct voor 50 jaar'.

50 jaar Jongerenkerk Venlo: we hebben een fantastische jubileumdag gehad. En nu staan we voor de uitdaging deze nog altijd bruisende Jongerenkerk verder te dragen. Werk is er nog genoeg te doen, werk dat we alleen in verbondenheid met velen kunnen doen. Zoals de Jongerenkerk Venlo de afgelopen 50 jaar méér is geweest dan de dienst om 10.00 uur op zondagmorgen, zo hoop ik dat ze dat ook in de komende jaren en decennia mag blijven. Dat deden we en doen we en ik hoop dat we dat blijven doen door ons steeds opnieuw te verbinden met mensen, met de stad Venlo en de regio. Ik hoop dat we daar in blijven investeren en dat we daarin veel van onze energie blijven stoppen. Ik hoop dat omdat we JUIST zo laten zien dat wat wij op die zondagmorgen verkondigen: 'delen wat je hebt, delen wat je bent', willen waarmaken in het leven van alle dag.

Allen proficiat met deze eerste 50 jaar. Allen dank voor jullie inzet voor mensen dichtbij en ver weg. Mag voor de komende jaren gelden: SAMEN MAKEN WE ER MEER VAN!

VLUCHTELINGENPROBLEEM OFWEL DE VOLKSVERHUIZING VAN VANDAAG

In de lagere school heb ik geleerd: in de jaren 400-600 was er een grote volksverhuizing. Hiervan weten we dat het een langzaam proces was, het duurde immers 200 jaar. Verder weten we uit allerlei gegevens, dat de oorspronkelijke bevolking niet verdreven is, maar zich heeft vermengd met de nieuwkomers en zo een nieuwe cultuur heeft ontwikkeld. De nieuwkomers kwamen hoogstwaarschijnlijk uit het Midden-Oosten .

Iets soortgelijks heeft plaats gehad bij de emigratie van Europeanen naar Noord- en Zuid-Amerika en is beïnvloed door de slaventransporten, iets waaraan wij zeer hebben meegewerkt.

Ik kan me vergissen en ik hoop ergens ook dat ik het mis heb, maar de gedachte laat me niet los, dat we aan het begin staan van een nieuwe volksverhuizing. Ook nu is de instroom geleidelijk. Voor de tweede wereldoorlog hadden we al een relatief grote groep Chinezen. Na de oorlog volgden Spanjaarden en Italianen als gastarbeider; Marokkanen, Antillianen en Surinamers kwamen daarna. Italianen en Grieken volgden. Slechts enkelen trouwden met Nederlandse partners. De meesten probeerden een bruid te "importeren". Nu komen Polen, Roemenen en Bulgaren hier werken. De Spaanse en Portugese technici en Indiase verpleegsters worden al gezocht. Kroaten staan aan de grens te trappelen. En tussendoor komen Syriërs en Afrikanen uit diverse landen in massa's met gammele bootjes. Allemaal zullen zij over een aantal jaren ook hun gezinnen hier willen hebben, want voorlopig wil iedereen een partner uit eigen cultuur. Daarnaast krimpt de oorspronkelijke westerse bevolking in een rap tempo.

Dat is nu juist wat met de eerste volksverhuizing gebeurde. En dit is niet te stoppen. Zolang een emigrant het hier in de illegaliteit beter heeft dan legaal in zijn thuisland, zullen ze blijven komen en wanneer het loon hier beter is dan het loon thuis, is de stroom te voorspellen. Het enige wat een regering of Europa kan doen is een beetje afremmen en de stroom in goede banen leiden. Strengheid op dit gebied zal de stroom doen afnemen, maar zal ook het aantal illegalen vergroten. We moeten ons wel realiseren, al doet dat misschien pijn, dat West-Europa zonder de arbeid van illegalen op het ogenblik al niet meer levensvatbaar is. Daardoor zit Europa in een spagaat. Door deze arbeid te erkennen en dus een generaal pardon te geven, wordt het proces van instroom versneld, met alle gevolgen van dien: West-Europa wordt sneller bevolkt door "allochtonen" en de inburgering zal uit de

hand lopen. Door daarentegen de grens volledig te sluiten, ontstaat er waarschijnlijk een tijdbom. Wanneer de illegalen een voldoende aantal vormen en voldoende afgeknepen zijn, zullen ze op een of andere manier protesteren en rechten willen verwerven. Dan is het niet meer in de hand te houden en de culturele en sociale achtergrond van de "allochtonen" zal dan de maatstaf worden. De allochtonen zijn dan plotseling de autochtonen!! Met andere woorden, linksom of rechtsom: het is niet te stoppen of te veranderen. We moeten in deze reëel zijn. De eerste volksverhuizing duurde dik 200 jaar. De tweede is eigenlijk pas begonnen. Ik verwacht ook dat het zeker wel 200 jaar zal duren voordat de integratie dan volkomen is, d.w.z. dat de identiteit van West-Europa opnieuw gevormd is. Het enige dat we kunnen en moeten doen is onze principes van naastenliefde, zorg voor de zwakken en een hoge morele standaard bewaren en ernaar leven. Ofwel sociaal-christen zijn.

Een ander argument is, dat we nu bezig zijn "apartheid" te creëren. De apartheid van Zuid-Afrika hebben we veroordeeld, maar we maken nu een nieuwe: wij in Europa en jullie, van buiten Europa. Apartheid wordt altijd opgelost, maar meestal is de oplossing met groot geweld, met een oorlog. Ook dat vraagt, dat we nadenken.

Moeten we bang zijn? Volgens mij niet, tenminste niet voor de verre toekomst. De eerste volksverhuizing heeft een zeer sterk Europa opgeleverd met, naar verhouding, grote welstand in de gouden eeuw. De emigratie en slaven hebben samen het sterkste land ter wereld (Amerika) opgeleverd. De Engelse misdadigers zijn de wortels van het huidige Australië. En...: wij, met onze welvaart, zijn de vrucht van de eerste volksverhuizing. Goed, er is een aanzienlijk verschil tussen toen en nu, maar toch...

Paul.

vastenactie 2015

Tijdens de vastentijd 2015 hebben we aandacht gehad voor het project in Nicaragua in Pochomil. Het thema was: 'Geef kinderen een kleurrijke toekomst'. Tijdens de weken dat er aan dit project kon worden bijgedragen hebben we in de Jongerenkerk 536,00 euro opgehaald, een bedrag dat inmiddels is overgemaakt naar het project. Dank daarvoor. Mede door ons breken en delen helpen we de mensen in Pochomil te bouwen aan die kleurrijke toekomst voor hun kinderen door hen in staat te stellen onderwijs te genieten.

Hub van den Bosch

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 20 juni 2015 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.
Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

**VAN TEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER!
JE KUNT GEWOON NAAR LEURS KOMEN!**

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-
yoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet,

Marjo Bongers

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.

Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en
nacht)

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 28 juni 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 19 juni aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl