

JK - JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
juli - augustus 2015

Jongerenkerk Venlo
al meer dan 50 jaar !



inhoud

01. Agenda juli - augustus 2015
02. Vieringen juli - augustus 2015
03. Verjaardagen in juli en augustus
04. Zondag 12 juli: afsluiting van het 50^e seizoen - Breed Overleg
05. Zondag 30 augustus: start van het 51^e seizoen
06. Geslaagde eerste communieviering
07. Vakantiegedachten
09. MIVA-zondag: 30 augustus
11. Het Ziekenhuis - *Paul*
12. Brief van Piet Giesen
13. Van harte bedankt
15. Samen ontbijten in juli en augustus
16. Ter bezinning

achterpagina: praktische informatie



agenda juli - augustus 2015

juli 2015

- 05 10.00 u. JK-zondagviering
12 10.00 u. JK-zondagviering - *afsluiting 50^e seizoen*
12 11.00 u. Breed Overleg
13 15.00 u. Overleg Pastoraal Team
19 10.00 u. JK-zondagviering - 1^e vakantieviering
26 10.00 u. JK-zondagviering - 2^e vakantieviering

op 15, 22 en 29 juli is er GEEN SOLIDARITEITSMAALTID

augustus 2015

- 02 10.00 u. JK-zondagviering - 3^e vakantieviering
05 17.00 u. Start SOLIDARITEITSMAALTIDEN
09 10.00 u. JK-zondagviering - 4^e vakantieviering
16 10.00 u. JK-zondagviering - 5^e vakantieviering
23 10.00 u. JK-zondagviering - 6^e vakantieviering
28 20.00 u. hervatting koorrepetities: 20 u. heren - 20.30 u. allen
30 10.00 u. JK-zondagviering 0 start van het 51^e seizoen

ter inspiratie

Als het hele jaar vakantie was, zou sporten net zo vervelend worden als werken.
William Shakespeare

Caravans willen helemaal niet op vakantie. Vandaar dat die auto's zo hard moeten trekken.
Kees van Kooten

Als 'bruin zijn' de waardemeter is voor een goede vakantie, hebben alle drollen het goed gehad.

Huguette de Backer

Je kan de liefde niet op vakantie sturen.

Dom Helder Camara

Wanneer we toch eens, voor één enkele keer maar, de vraag wat we van het leven verwachten net zo diep zouden overpeinzen als de vraag wat we met twee weken vakantie zullen doen, zouden we schrikken van onze onjuiste maatstaven en de doelloze opeenvolging van onze drukke dagen.

Dorothy Canfield Fisher

vieringen juli - augustus 2015

Zondag 5 juli, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Marije Vola

Muziek: JK-koor

Zondag 12 juli, 10.00 uur

Afsluiting 50ste seizoen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Zondag 19 juli, 10.00 uur

1e vakantieviering - breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Verbeek

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Piet Hegger

Zondag 26 juli, 10.00 uur

2e vakantieviering - breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: familie Bakokimi

Zondag 2 augustus, 10.00 uur

3e vakantieviering - Eucharistie

Voorganger: Piet Giesen

Assist.: Marije Vola

Lector: Leo Lambregts

Muziek: Truus van den Kroonenberg +
Gé van der Heijden (*piano*)

Zondag 9 augustus, 10.00 uur

4e vakantieviering - breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marianneke Lambregts

Lector: Max Görtjes

Muziek: Maara, Gerrie en Wiel

Zondag 16 augustus, 10.00 uur

5e vakantieviering - Eucharistie

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Piet Hegger

Zondag 23 augustus, 10.00 uur

6e vakantieviering - breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Fam. Bakokimi

Zondag 30 augustus, 10.00 uur

Start 51ste seizoen - breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-Koor

Zondag 6 september, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Leo Verbeek

Muziek: JK-Koor

verjaardagen in juli - augustus

1 juli	Monika Lindackers	<i>lid JK-koor</i>
3 juli	Gé van der Heijden	<i>tekstschrijver/pianist/ Triple Quartet/ JK Big Band / organisatiegroep</i>
4 juli	Leo Verbeek	<i>lector/assistent</i>
4 juli	Hans Spee	
5 juli	Frank Jacobs	<i>fotograaf JK</i>
6 juli	Emily Gerards	<i>communicant 2012</i>
9 juli	Justin Knelissen	<i>communicant 2013</i>
12 juli	Henneke Roox	<i>Bloemengroep/ poetsgroep/liturgie overleg</i>
14 juli	Piet Geelen	<i>oud-medewerker</i>
15 juli	Kurt Hollender	<i>oud-medewerker</i>
15 juli	Quinn Klijzen	
17 juli	Karen Heijster	
21 juli	Anneriet van Nieuwenhoven	<i>Spiritualiteitsgroep/liturgie overleg</i>
25 juli	José Bartels	
26 juli	Milan Drogts	<i>communicant 2014</i>
27 juli	Koen Roodbeen	<i>communicant 2014</i>
31 juli	Loes Moonen	<i>Praaggroep</i>
1 aug.	Lars van Heijst	
3 aug.	Fanny Moonen	<i>Praaggroep</i>
	Esmée Janssen	<i>communicant 2012</i>
5 aug.	Klaartje Roodbeen	<i>communicant 2010</i>
6 aug.	Freddy Lambregts	
10 aug.	Marilène Janssen	<i>communicant 2010</i>
15 aug.	Marije Vola	<i>lector/assistent</i>
20 aug.	Jamahl Smit	<i>communicant 2011</i>
23 aug.	Trees Geelen-Göbbels	
24 aug.	Dorus van Keulen	
25 aug.	Ashwin Klijzen	
27 aug.	Tjeu Kunnen	<i>priester, Spiritualiteitsgroep</i>
30 aug.	Lucienne Trepels	<i>Taizégroep</i>
	Hub van den Bosch	<i>pastor JK Venlo</i>
31 aug.	Harry Notenboom	
	Eva van Wijlick	

onze hartelijke gelukwensen !

zondag 12 juli

AFSLUITING 50^E SEIZOEN MET BREED OVERLEG

Beste vaste bezoekers, beste medewerkers en betrokkenen bij de Jongerenkerk Venlo,

We sluiten op zondag 12 juli het 50ste seizoen af. Het jubileumseizoen waarin vele activiteiten de revue zijn gepasseerd met als hoogtepunt de viering van het 50ste jubileum op 17 mei 2015.

De laatste jaren hebben we steeds ergens een bezoek gebracht bij de afsluiting van het seizoen. Deze keer blijven we thuis en willen we ter afsluiting een BREED OVERLEG houden met een stuk vlaai erbij en een drankje na afloop.

We kijken met u terug op dit afgelopen seizoen en zijn benieuwd hoe u dit beleefd hebt. Maar we willen ook naar de toekomst kijken.

Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te komen praten na de viering en SAMEN dit 50ste seizoen af te sluiten, zoals we ook in grote saamhorigheid het afgelopen seizoen vele activiteiten hebben kunnen organiseren, opzetten en uitvoeren.

Agenda: BREED OVERLEG

- 1: 11.00 u. opening en welkom door de voorzitter Henk Pijnenburg

- 2: 11.05 u. Terugblik op het 50ste seizoen:
Kort overzicht van het gehele programma in vogelvlucht (Henk of Hub)

In gesprek met de aanwezigen
 - reacties
 - op- en aanmerkingen

- 3: 11.20 u. financiële zaken (Harry van Heijst)
 - het jubileum
 - algemene stand van zaken

- 4: 11.30 u. In gesprek over de toekomst ...**VERWACHTINGEN VAN DE GEMEENSCHAP VOOR DE TOEKOMST, VOOR DE KOMENDE JAREN** t.a.v. de wekelijkse vieringen, extra evenementen, bijzondere vieringen ... of is men tevreden met hoe het nu gaat?????

5: 11.55 u. Andere zaken vanuit de gemeenschap die aan de orde worden gesteld

6: 12.00 u.: Afsluiting door de voorzitter

Vanaf 12.00 uur: tijd voor drankje en borrelhapje.

Jullie allemaal vriendelijk uitnodigend,
Bestuur, pastoraal team en medewerkers Jongerenkerk Venlo,

Henk Pijnenburg (voorzitter Jk Venlo)

Hub van den Bosch (pastor JK Venlo)

(DENK AAN DE AUTO: PARKEREN VRIJ TOT 12.00 UUR !)

30 augustus: start 51^e seizoen

Na een welverdiende vakantieperiode starten we op zondag 30 augustus met het 51ste seizoen.

Na het drukke jubileumseizoen hoop ik dat het een wat rustiger jaar wordt voor de Jongerenkerk.

We zullen proberen de vruchten van het 50ste seizoen mee te nemen in dit nieuwe seizoen en SAMEN proberen er weer het beste van te maken. We hopen dat er veel mooie en fijne momenten mogen zijn.

Maar bedenk wel: ALLEEN SAMEN maken we iets van.

Ik hoop dat velen aanwezig zijn op zondag 30 augustus om dit 51ste seizoen te starten.

En zoals al die voorgaande jaren blijft staan:

elke zondag om 10.00 uur Jongerenkerk Venlo.

Hub van den Bosch

zondag 14 juni 2015

geslaagde eerste communie 2015



Op 14 juni deden vier communicanten: Julia, Hannah, Katharina en Alanis in een sfeervol versierde Jongerenkerk de eerste communie. De kerk was goed gevuld en extra sfeer bracht de Koninklijke Harmonie Cecilia uit Tegelen met haar aanwezigheid.

Voor de vier kinderen toch weer even spannend, maar het verliep allemaal vlotjes en goed.

Op donderdag 9 juli komen we nog een keer met hen en hun ouders samen om dit 1e communitraject 2015 af te sluiten.

Dank aan allen die aan het welslagen van deze viering hebben meegewerkt.

Hub van den Bosch

VAKANTIE

Stop met het werk,
stop met de zorgen,
stop met de slaafse
doordeweekse sleur,
stop met de haast
en het hollen.

Leg alles stil:
machines, muizenissen,
onmin, verdeeldheid,
jaloezie en achterdocht.
Word stil in jezelf.

Ouders maken weer tijd
voor hun kinderen.
Kinderen krijgen tijd
om te spelen.
Mensen worden nomaden
op zoek naar nieuwe dingen.

Vakantie is zwerven,
terugvinden wat verloren was:
man en vrouw, kinderen,
zichzelf,
een stukje natuur,
de hemel op aarde,
weldoende rust,
het verloren paradijs,
ja, misschien ook God.

(uit: de zondagsmis, Berne Heeswijk)

VERTREKKEN ... OP WEG GAAN

Vertrekken is allereerst
uit jezelf treden.
De korst van egoïsme stukbreken,
die ons gevangen tracht te houden
in ons eigen 'ik'.

Vertrekken, dat is ophouden
rondom jezelf te draaien,
alsof je het middelpunt van de wereld
of van het leven bent.

Vertrekken dat is je niet laten opsluiten
binnen de problemenkring
van het wereldje waartoe je behoort:
hoe belangrijk dat ook mag zijn,
de mensheid is veel groter
en die moeten we juist dienen.

Vertrekken
dat is geen kilometers verslinden,
zeeën oversteken
of supersonische snelheden bereiken.
Het is in de allereerste plaats,
je openstellen voor anderen,
hen ontdekken, hen tegemoet gaan.

*(Dom Helder Camara:
opvoeding tot vrijheid)*

KOM

Ik ben op reis
al weet ik niet waarheen
maar ergens stond geschreven
dat ik deze weg moest gaan
en al aarzel ik soms even
langs die eindeloze baan
toch weet ik
iemand ging mij voor
en daarom
ga ik door.

Ik heb geen geld
geen kaart en geen kompas
maar ik zie de tekens
en die zeggen mij genoeg
en al geeft er niemand antwoord
op de dingen die ik vroeg
toch weet ik
aan het eind vind ik gehoor
en daarom
ga ik door.

Ik ben een vogel
die zijn vleugels spreidt
zo wil ik vliegen
altijd verder dan de zon
ik ben een paard
dat zonder teugels rijdt
maar er is iemand die me leidt
en hij zegt: kom!

(Uit: Jonge Kerk, Nijmegen)

SAMEN OP WEG

Heb je dat ook wel eens,
dat gevoel,
dat je alleen bent,
dat je eenzaam en verlaten
langs de weg zit,
als een reiziger uit lang vervlogen da-
gen?

Heb je dat ook wel eens,
dat gevoel,
dat je, moe gewacht,
terug op de weg gaat,
zelf op zoek?

Heb je dat ook wel eens,
dat gevoel,
dat je, aan een kruising van wegen,
voor iemand die daar langs de weg zit,
de lang-verwachte bent?

Heb je dat ook wel eens,
dat gevoel,
dat je samen met anderen
op weg gaat,
en dat samen weg gaan
deugd doet?

(uit: Als een pijl door het leven: gebedenboek voor tieners)

30 augustus: MIVA - ZONDAG

Op zondag 30 augustus bij de start van het 51ste seizoen is het ook MIVA-zondag. We houden dan een extra collecte voor de 'Missie verkeersmiddelen actie' Miva is in 1935 opgericht om missionaire werkers in het buitenland te ondersteunen met vervoer. Sindsdien zijn het vooral de opvolgers van de missionarissen, de lokale broeders en zusters, die een beroep doen op MIVA voor financiering. De MIVA-collecte 2015 wordt gehouden in het weekend van 29 en 30 augustus.

In 2015 is het thema van de MIVA collecte:

Gideon helpt straatkinderen in Ghana aan een betere toekomst

“Omdat ik zelf hulp kreeg, wil ik nu ook anderen helpen.”

Dit jaar vraagt MIVA onze aandacht voor een bijzonder straatkinderenproject in Ghana. Dit project is opgezet door pionier Gideon Markin, die zelf straatkind was. Hij weet als geen ander hoe hij kinderen en hun ouders kan motiveren hun lot in eigen hand te nemen.

Gideon's droom

Pionier Gideon Markin leefde vroeger op straat. Zijn levensverhaal is een inspirerend voorbeeld van hoe je kansen creëert, voor jezelf én anderen. Gelukkig heeft Gideon op beslissende momenten in zijn leven hulp gehad van mensen in zijn omgeving. Dat heeft hem op zijn beurt weer gemotiveerd zich in te zetten voor kinderen die het moeilijk hebben. Gideon: “Ik was slachtoffer van een negatieve cultuur.



Toen ik mijn vader verloor zette mijn familie me op straat. Ik had ineens geen huis meer en zwierf over straat. Op een dag ontmoette ik op straat een Nederlandse pater. Hij stelde me een aantal vragen. En ik vertelde hem mijn droom. Omdat ik zoveel kinderen zag met dezelfde problemen als ik, wilde ik niet alleen mezelf helpen, maar hen ook!” Gideon vervolgt: “Mijn droom is om jongeren te motiveren hun lot in eigen hand te nemen. We hebben al veel bereikt, maar zolang er straatkinderen zijn blijft ons werk noodzakelijk.”

Klein beginnen

Gideon vertelt: "Met steun van anderen kon ik een ruimte huren waar de kinderen onderdak vonden. Daar begon ik ze les te geven. De reacties waren zo positief dat ik ermee doorging en steeds meer activiteiten voor straatkinderen ging organiseren." Inmiddels heeft Gideon's organisatie UPCO (Urban Poor Children Organisation) 40 medewerkers. Ze zorgen voor opvang, onderwijs en begeleiding van honderden straatkinderen in de sloppenwijken van Accra, de hoofdstad van Ghana.

Meer kinderen bereiken met een auto

Gideon vraagt aan MIVA een auto om water te vervoeren naar de straatkinderen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater en om materialen naar de verschillende projecten te brengen. MIVA wil Gideon graag helpen zijn droom waar te maken. Wij hopen dat zijn verhaal u ook inspireert!



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

het ziekenhuis

Op 17 mei, de dag van het 50-jarig bestaan, lazen we het evangelie van de barmhartige Samaritaan. In mijn geheugen borrelde, zoals vaker, wat naar boven.

Het is jaren geleden. Ik lag in het ziekenhuis met een zware astma-aanval en ik had daarvoor verkeerde medicijnen gehad. Het was nog het oude ziekenhuis aan de Hogeweg en in die tijd nog bestuurd door de religieuzen. Wie herinnert zich nog Zuster Josef als baken in de strijd om alles schoon en steriel te houden.

We lagen "op zaal", dat wil zeggen met 8 personen in een grote kamer, 4 aan elke kant en soms, als het druk was, werd er een negende bed bijgeschoven. Er was geen duidelijk systeem. De patiënten van de diverse specialisten lagen bij elkaar op een zaal. Zo lag ik met een man met maagklachten, met iemand die geopereerd zou worden en met iemand met nierproblemen enz.

Tegenover me lag een man, een handelaar in oud ijzer en duidelijk afkomstig uit het oude Genooi. En dan bedoel ik Genooi zoals het toen als asociaal bekend stond. Hij had het regelmatig erg benauwd en was dan stil, maar tussendoor had hij een hele grote mond: "Zuster, één nacht met mij in Monte Carlo", was een vaker gebruikte kreet. Non of verpleegster maakte voor hem geen verschil en het woord "God" kwam regelmatig voor in zijn taalgebruik.

Toen werd zijn buurman geopereerd en die kwam rond 5 uur terug. Een recovery-room of K-kamer was er toen nog niet. De man was eerst nog buiten bewustzijn, maar langzaam aan kwam hij bij en werd hij onrustig. Had het koud, dan weer warm, wist niet waar hij was, had pijn, kortom de man was goed ziek.

Die avond en nacht is er geen verpleegster gebeld. Ieder moment, wanneer de zieke bewoog of kreunde, stond de man met de grote mond naast zijn bed, hijgend soms. Stopte hem in, sprak geruststellend. Wij, de anderen, konden rustig slapen.

Later zag ik hem nog wel eens in de stad met zijn bakfiets vol oud ijzer. Op m'n groet kreeg ik een grijns tot achter zijn oren terug. Ik heb hem nooit een woord over geloof of christen-zijn horen zeggen, maar hij wist hoe het gedaan moest worden. Geloven is immers een werkwoord.

Paul

brief van Piet Giesen

Eindhoven, 15 juni 2015

Beste Jongerenkerkers,

Nog steeds ligt een stapeltje kaarten met felicitaties bij gelegenheid van mijn 76ste verjaardag op een dankwoord van mij te wachten. Bij die gelukwensen hoort ook de wens van een goede gezondheid. Jammer genoeg heeft een dokter onder-tussen bij mij het begin van de ziekte van Parkinson vastgesteld en ben ik ook be-gonnen met de medicatie van deze ziekte, die niet geneesbaar is.

Bovendien heb ik vijf dagen in het ziekenhuis van Venlo gelegen omdat ik op Pink-sterzondag tijdens de viering in de Jongerenkerk in elkaar ben gezakt vanwege een mogelijke tia, een kleine hersenbloeding of een hypo, een te laag suikergehalte in het bloed.

Dit alles is aanleiding of reden geworden dat ik niet onmiddellijk terug kon schrij-ven en mijn erkentelijkheid tonen. Ik moest eerst deze nieuwe werkelijkheid een beetje verwerken, want het is toch wel een vreemde ervaring voor me, enerzijds me nog steeds goed te voelen en anderzijds te wennen aan de nieuwe pillen die de dokter me heeft voorgeschreven en anderzijds ook kennis te maken met de praktijkondersteuners die me zijn toegewezen. In de loop van de komende jaren zal langzamerhand duidelijk moeten worden, wat deze nieuwe ziekte voor mij zal gaan betekenen. Hopelijk zal het meevallen.

Tot slot van deze brief oprechte en hartelijke dank voor uw attentie en ook uw bereidheid mij niet kwalijk te nemen dat ik u zo lang heb laten wachten op een dankwoord.

*Met vriendelijke groet,
Piet Giesen (osa)*

P.S.

Hartelijk dank voor de mooie kaart en goede wensen. Sorry dat ik jullie heb laten schrikken. Ik hoop jullie allemaal weer te ontmoeten.

Piet



Onlangs heeft het Jubileumcomité het jubileumjaar geëvalueerd waarin het Groenewold haar 25-jarig bestaan vierde en de Jongerenkerk Venlo haar 50-jarig bestaan.

Na een lange tijd van voorbereiding en planning hebben we mogen constateren dat de activiteiten zoals die gepland waren en zijn uitgevoerd, goed verlopen zijn. Het Groenewold heeft een mooie jubileumweek gehad in september 2014 met als hoogtepunt een jubileumdag die begon met een viering in de Jongerenkerk en die werd voortgezet met een gezellig samenzijn aansluitend in het Groenewold.

Daarna had de Jongerenkerk, natuurlijk in verbondenheid (onderweg) met 't Groenewold, een aantal activiteiten in het teken van 50 jaar Jongerenkerk Venlo. Zo waren er de lezingen van prof. dr. Nissen en Borgman, 'Kerstzinnig', een muzikaal verhaal rond Kerstmis, de Nicaragua-ontmoeting in de vastentijd, het passiespel 'Een Weg' op Goede vrijdag, een maaltijd voor dak- en thuislozen.

Hoogtepunt vormde natuurlijk de jubileumviering en andere activiteiten op 17 mei. De jubileumlezing van dr. Harry Notenboom en de uitgave van zijn tekst in een boekwerk maakten deze jubileumdag compleet.

Daarnaast schreven 10 mensen uit onze gemeenschap voor de JK Jouw Kerk een artikel dat betrekking had op hun betrokkenheid bij organisaties in de samenleving. En er was publiciteit in week- en streekbladen.

Ja, in het afgelopen 50ste seizoen is heel wat werk verzet. Veel van dat werk werd 'achter de schermen' verricht. Want bij al die activiteiten waren voor en achter de schermen veel mensen betrokken: zij die zorgden voor de versiering; zij die zorgden dat onze Jongerenkerk er netjes uitzag en representatief was. We noemen de mensen van het geluid die met name rond 'Kerstzinnig' alles uit de kast hebben moeten halen; de mensen die er altijd voor zorgden dat de koffie en thee gezet waren of dat er een hapje en een drankje waren na de lezingen en andere activiteiten; de leden van het JK-koor en Triple Quartet die vele maanden hard gerepeteerd hebben voor 'Kerstzinnig' en ook samen met de JK Big Band aanwezig waren op onze jubileumdag op 17 mei. We noemen de voorgangers gedurende vieringen, waarin ook elke maand een keer een bepaald thema werd verzorgd in het teken van 'in verbondenheid onderweg' en onze Gé die vele van deze vieringen heeft voorbereid en samengesteld.

Zoveel meer is er om op te noemen.

Het Jubileumcomité onder voorzitterschap van onze voorzitter Henk Pijnenburg heeft bij haar evaluatie geconstateerd, dat dit alles niet zo goed was verlopen als voor en achter de schermen niet zovelen hun medewerking hadden gegeven aan die activiteiten. 'In verbondenheid onderweg', dat waren we de afgelopen 50 jaar en dat zijn we zeker in dat 50ste seizoen nadrukkelijk geweest.

Daarom een WOORD VAN DANK. Een WOORD VAN DANK aan ieder die, hoe groot of hoe klein ook, haar of zijn steentje heeft bijgedragen aan het welslagen van dit 50ste JUBILEUMSEIZOEN.

Zonder de inzet en bijdrage van zo vele leden uit onze gemeenschap had het jubileumcomité van alles kunnen bedenken en opzetten, maar was het nooit gelukt al de opgezette activiteiten te laten slagen.

BEDANKT DAARVOOR!

Namens het Jubileumcomité, pastoraal team en bestuur,

*Henk Pijnenburg
Hub van den Bosch*

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er zijn in de vakantieperiode twee data gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

zaterdag 18 juli 2015 om 10.00 uur
en zaterdag 15 augustus 2015 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.
Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, ben je van harte welkom.

VAN TEVOREN AANMELDEN HOEFT NIET MEER!
JE KUNT GEWOON NAAR LEURS KOMEN!

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet,

Marjo Bongers

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige
begeleiding.
Stemmige opbaar- en
ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en
nacht)

ter bezinning

«Dat hebben we weer gehad! Dat kunnen ze ons niet meer afnemen!»

Dat willen mensen nog wel eens zeggen als ze uit een restaurant komen, of als ze van een geslaagde vakantie terugkeren.

Zo zelfvoldaan kunnen nagenieten is plezierig. Maar als mensen gaan leven alsof dat nu het enige is waar het op aan komt... als zij opgaan in de genietingen van het leven en daar hun enige specialiteit van maken, dan zullen zij op den duur een beetje meewarig neerkijken op die anderen die zo onnozel zijn om hun energie, hun tijd en hun geld te steken in één of andere goede zaak, zich in te zetten voor mensen veraf of dichtbij.

Mensen die zo leep zijn dat ze steeds van een ander profiteren ... ze lachen om die anderen die het serieus opnemen, die rekening houden met hun geweten en zich altijd ergens verantwoordelijk voor voelen.

Maar zijn die anderen dan echt onnozele kinderen? Is dat zo? Is het leven van een goed mens die zijn plicht doet, maar slappe koffie in vergelijking met het boeiende leven van diegenen die er op los leven? Heeft dat echt minder kwaliteit?

Je kunt proberen om je leven te vullen met zelfvoldaanheid, met zoveel mogelijk rijkdom te vergaren, er zoveel mogelijk van te profiteren. Misschien allemaal zeer waardevol maar iedereen die nadenkt, komt tot de conclusie dat zo'n dingen het leven niet vullen. De honger wordt alleen maar groter.

Leven wordt pas echt leven als het kan gevuld worden met zorg en verantwoordelijkheid voor anderen, als het overloopt van vriendschap, van liefde. Leven is pas echt leven als het weggegeven wordt.

Voor een gelovig mens gebeurt dit onder de zachte aandrang van God die aan dat leven een bijzondere diepgang geeft. Natuurlijk dat dit niet de gemakkelijkste weg is, dat God in je leven een beperking is. Zoals elke relatie stelt ook hier de liefde haar eisen.

In God geloven en vanuit dat geloof ook leven, ja zeggen tegen God betekent dat je van veel dingen afziet in het leven.

Maar neen zeggen tegen God laat een leegte achter die heel snel opgevuld wordt door de afgoden van vandaag. En die leggen ook beperkingen op en eisen een veel groter gehoorzaamheid. Dan moet je gehoorzamen aan de wetten van de heersende mode, dan moet men zich voortdurend aanpassen om erbij te horen en een steeds beter figuur te slaan.

De eisen die God aan ons stelt, liggen in het verlengde van zijn droom over ons: worden zoals Hij ons heeft gedroomd. «Weest volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is ». Kiezen voor God is kiezen voor Diegene die ons uitdaagt om onszelf te overtreffen.

Het evangelie vergelijkt de rechtvaardige met een boom die aan het water staat, die met zijn wortels voortdurend in verbinding staat is met de grote levenskracht en zo sappige vruchten kan voortbrengt. Als wij kwaliteit willen leggen in ons leven, zullen wij ook voortdurend in verbinding moeten treden met Diegene die onze levenskracht is. Dan zullen wij sappige vruchten kunnen voortbrengen van blijdschap en levensmoed, ook in moeilijke omstandigheden. Leven is meer dan de optelsom van voorbijgaande genietingen. Het is een groeiproces dat zijn oorsprong vindt in de oceaan van Gods liefde en uitloopt op de vruchten van menselijk geluk in al zijn variëteiten.

Manu Verhulst



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 30 augustus 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 21 augustus aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl