

JK - JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
september 2015

OPENING VAN HET 51^e SEIZOEN



Jongerenkerk Venlo - al 50 jaar !

inhoud

01. Agenda september - oktober 2015
02. Vieringen september 2015
03. Start van het 51^e seizoen.
04. Verjaardagen in september
05. Verslag van het Breed Overleg van 12 juli jl.
10. Breed Overleg ... I had a dream
11. Breken en delen
12. Vredesweek 2015
programma Heilige Huisjes Tocht
14. Zondag Ouverture: 20 september
15. Samen ontbijten
13. Van harte bedankt
15. Samen ontbijten
16. Levenswijsheid

achterpagina: praktische informatie



agenda september - oktober 2015

september 2015

- 06 10.00 u. JK-zondagviering
13 10.00 u. JK-zondagviering
19 - 27 *Vredesweek*
20 10.00 u. JK-zondagviering
27 10.00 u. JK-zondagviering - thema: Vredesweek 2015

oktober 2015 - Wereldmissiemaand

- 04 10.00 u. JK-zondagviering - *Wereldmissiedag voor de kinderen*
11 10.00 u. JK-zondagviering
18 10.00 u. JK-zondagviering - *Wereldmissiedag*
20 13.00 u. Bijeenkomst Bindkracht Venlo "Werk aan de Winkel" in de Bantuin
27 10.00 u. JK-zondagviering

ter inspiratie

Je gaat je een stuk beter voelen als je er niet meer op uit bent om je 'goed' te voelen.

Erik van Zuydam

We identificeren ons met dingen als bezittingen, uiterlijke verschijning, meningen, rollen die we spelen, religie, ras, politieke affiniteit, succes of mislukking.

Maar als er niets meer is waarmee je je kunt identificeren, wie ben je dan?

Eckhart Tolle

Wie erg vol is van zichzelf zal zich snel beledigd voelen.

Erik van Zuydam

Proberen iets los te laten is niet mogelijk.

Proberen is het tegenovergestelde van loslaten.

Loslaten betekent het opgeven van al het proberen.

Loslaten is: laten Zijn.

Adyashanti

Relaties zijn er niet om je gelukkig of vervuld te maken.

Relaties zijn er om je diepgaand bewust te maken.

Eckhart Tolle

vieringen september - oktober 2015

Zondag 6 september 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Peter Verhoeckx
Lector: Leo Verbeek
Muziek: JK-koor

Woensdag 9 sept. 2015, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep
Muziek: Taizégezangen (samenzang)
Aansluitend koffie/thee

Zondag 13 september 2015, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assist.: Gonnie Geurts
Lector: Henneke Roox
Muziek: JK-koor

Zondag 20 september 2015, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assist.: Marije Vola
Lector: Peter Verhoeckx
Muziek: Vivian de Wilde

Zondag 27 september 2015, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders
Assist.: Hannie, Bert en Erna
Muziek: Louise van den Brand

Zondag 4 oktober 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Deken Jos Spee
Assist.: Henk Pijnenburg
Lector: Max Görtjes
Muziek: JK-koor

Zondag 11 oktober 2015, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Nicole Scheepers
Muziek: JK-koor

Woensdag 15 oktober 2015, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep
Muziek: Taizégezangen (samenzang)
Aansluitend koffie/thee

Zondag 18 oktober 2015, 10.00 uur

Wereldmissiedag 2015

Taizéviering

Voorg.: Taizégroep en Hub
Muziek: Taizéliederen en samenzang

Zondag 25 oktober 2015, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assist.: Gonnie Geurts
Lector: Henneke Roox
muziek: blokfluitensemble Hannemarie
Janssen

start 51^e seizoen JK Venlo

Na het afgelopen jubileumseizoen, start 30 augustus het 51^{ste} seizoen.

Wellicht een rustiger seizoen dan het 50ste. Wat hebben de lezingen van prof. dr. Nissen, prof. dr. Borgman en de afsluitende lezing ons aan handreikingen gedaan voor dit nieuwe seizoen en voor de toekomst? Waar staan we als Jongerenkerk en vooral waar willen we heen met elkaar? Wat zal dit nieuwe seizoen ons brengen als gemeenschap aan vreugde, plezier, mooie momenten maar ook aan misschien minder leuke en droeve momenten?

Vragen zo aan het begin van een nieuw seizoen. Vragen waarop we op dit moment wellicht de antwoorden nog niet weten. Wat we wel weten is, dat OOK in dit 51^{ste} seizoen de slogan 'zie je zondag om 10.00 uur in de Jongerenkerk' gewoon weer geldt.

Wat we ook zeker weten is dat het 51^{ste} seizoen, zoals die afgelopen 50 seizoenen, alleen maar kan slagen als we het SAMEN doen.

Telkens weer zie je dat mensen taken oppakken. Er zijn in het afgelopen seizoen nieuwe mensen lector geworden in de Jongerenkerk. Er zijn nieuwe mensen die betrokken zijn bij de Solidariteitsmaaltijd. Er zijn nieuwe mensen die mee de versiering doen voor de vieringen en feestelijke bijeenkomsten. Telkens weer zijn er mensen die de handen uit de mouwen willen steken op momenten dat dit nodig is. Nog altijd hebben we een 70-tal mensen die de Jongerenkerk met een jaarlijkse donatie steunen, naast de bijdragen van de leden van onze eigen gemeenschap.

De Jongerenkerk heeft het afgelopen seizoen laten zien: ja, we zijn er nog steeds. Wat begon met Leo Brueren heeft ook na 50 jaar nog altijd bestaansrecht, toekomst ... Anders wellicht dan in die beginjaren, op een bij DEZE tijd passende manier ... zich aanpassend aan de tijd en de mens van nu.

Het is aan ons om in dat 51^{ste} seizoen weer de juiste snaren te raken en bovenal mensen te blijven informeren over wie we zijn, wat we zijn en waarom ze bij ons welkom zijn: niet alleen 's zondags maar ook op andere voor hen belangrijke momenten, zowel feestelijke als droeve.

En ook muziekverenigingen en zangverenigingen mogen weten dat ze bij ons welkom zijn voor een concert of uitvoering.

Daarnaast is nauwe samenwerking met burens, zoals het Zelfregie Centrum, samenwerking met de partners als 't Groenewold, Wereldwinkel, Mondiaal Platform, Ketenoverleg dak- en thuislozen en zo vele andere organisaties ook iets wat waardevol is en de Jongerenkerk een plaats geeft om actief te zijn in het maatschappelijk middenveld.

De Jongerenkerk anno 2015 wil een rol spelen op religieus en maatschappelijk gebied. Welke rol is afhankelijk van de rol die we zelf willen spelen, de rol die ons toebedeeld wordt en de rol die we waar kunnen maken. Met elkaar moeten we kijken wie zijn we, wat willen we en hoe willen we dat anderen ons zien.

Wellicht mag dit de uitdaging zijn voor het 51^{ste} seizoen. Een uitdaging die we alleen GEZAMENLIJK kunnen en dienen in te vullen. Ieder die daar haar of zijn gedachten over heeft is uitgenodigd om deze met ons te delen. Laat dus van je horen in dit 51^{ste} seizoen. Ook JOUW inbreng is belangrijk!

De aftrap en voorzet zijn gemaakt. Ik wens ons allen weer een mooi, zinvol en inspirerend seizoen toe!

Hub van den Bosch

verjaardagen in september

1 sept.	Paul Tummers	
5 sept.	Martin Huizinga	<i>Bestuur JK/ beheer Jongerenkerk</i>
5 sept.	Lenie Verhaeg	<i>JK Koor / Triple Quartet</i>
8 sept.	Aggie van der Plaat	<i>redactie/corrector JK Jouw Kerk/ Past. Team</i>
8 sept.	Marcel Salverda	<i>JK Big Band (trombone)</i>
18 sep.	Noud Linders	<i>technische zaken</i>
20 sep.	dhr. van Liebergen	
21 sep.	Sofie van den Brand	<i>JK Big Band (alto sax)</i>
28 sep.	Ayla Görtjes	

onze hartelijke gelukwensen !

Aanwezig: 42 mensen.

1: Opening.

Voorzitter Henk Pijnenburg opent 11.20 uur het Breed Overleg, te laat maar dat komt op conto van Hub die de viering te lang heeft laten duren. Het is goed om tweemaal per jaar met elkaar rond de tafel te gaan zitten en op- en aanmerkingen te horen en te horen of we op de goede weg zitten. Misschien zijn er dingen die anders kunnen en anders moeten.

Woordje van voorzitter Henk Pijnenburg b.g.v. het Breed Overleg op 12 juli.

Twee maal jaarlijks houden we een breed overleg. Ook dit jaar weer. Het is telkens weer fijn om met jullie als bezoekers en gemeenschap van de Jongerenkerk van gedachten te wisselen en zo te horen wat jullie beweegt om de band met de Jongerenkerk te behouden en te verstevigen.

Het nu aflopende seizoen hebben we met z'n allen het vijftigste bestaansjaar van deze gemeenschap gevierd. Het is een jaar geworden dat we niet hadden willen missen. Vele fantastische gebeurtenissen zijn er geweest. Hub zal ze zo dadelijk nog eens de revue laten passeren. Er is veel werk verzet en velen hebben in welke vorm dan ook eraan bijgedragen dat het allemaal zo succesvol is verlopen. Ik ben dan ook ontzettend trots op jullie allemaal en we mogen met een goed gevoel terug kijken op 50 jaar Jongerenkerk. Dank daarvoor.

Toch zijn er wel enkele zaken die aandacht verdienen. Zoals daar is de gezondheidstoestand van Piet Giessen. We hopen Piet nog jaren onder ons te hebben. Maar ook Piet heeft niet het eeuwige leven. Ook de vergrijzing onder de bezoekers slaat toe. Het zou fijn zijn als er nieuwe instroom is. Dan is er de financiële positie van de Jongerenkerk. Hub en ik zijn afgelopen woensdag naar een overleg geweest met de gemeente Venlo over hoe de subsidieregeling er in de toekomst uit gaat zien voor alle subsidieontvangers in Venlo. Men wil naar meer eenheid. Wat dat in gaat houden is nog ongewis. Mogelijk een korting op de subsidie. Harry van Heijst de penningmeester zal zo dadelijk over de financiële staat uitleg geven. Kortom de eerste vijftig jaar zijn voorbij. Maar ik denk dat de intentie bij ons allen is om het hier niet bij te laten. Daarvoor is ons samenkomen elke zondag en zijn de talloze zaken die met en vanuit de Jongerenkerk tot stand komen te waardevol.

Graag gaan we straks met jullie van gedachten wisselen over hoe verder, wat is belangrijk en zijn we nu nog wel op de goede weg?

2: Korte terugblik op 50ste seizoen.

We hebben een mooi seizoen achter de rug. Een seizoen met veel activiteiten in het kader van 50 jaar Jongerenkerk Venlo. Alles overziend is het allemaal goed verlopen. Maar ... dat was alleen maar mogelijk door de inzet van velen. Nogmaals hartelijk dank daarvoor.

Verder komen er ook gezien de tijd geen reacties en geeft Henk de penningmeester, Harry van Heijst, het woord.

3: Financiën

Harry geeft aan dat het financieel gezien ook een goed jaar is geweest. Aan het begin is er gevraagd om een bijdrage voor het jubileumjaar aan u allen. Dat heeft 2.600,00 euro opgebracht. We hadden als Jubileumcomité een begroting van 10.000,00 euro gemaakt. Uiteindelijk heeft het hele jubileum met alles er op en er aan incl. beamer en scherm, incl. bestrating 17.500,00 euro gekost.

We hebben nog wat extra giften gekregen door derden in dit jubileumjaar en beroep gedaan op de Stichting Leo Brueren Fonds voor dit jubileum. Uiteindelijk heeft het de Stichting Jongerenkerk Venlo slechts enkel honderden euro gekost en je kunt stellen dat we eigenlijk quitte gedraaid hebben.

2014: wekelijks kost het draaiende houden van onze Jongerenkerk 1.000,00 euro. Dat krijgen we niet allemaal zelf gefinancierd. De activiteiten van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk o.l.v. Jan Schellekens hebben in 2014 ruim 22.000,00 euro opgebracht. Inclusief eigen inkomsten hebben we ook 2014 zonder noemenswaardige problemen kunnen afsluiten.

Belangrijk naar de toekomst is dat we mogen rekenen op UW maandelijkse/jaarlijkse bijdrage.

Met elkaar en de inkomsten van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk proberen we de eindjes aan elkaar te knopen. Zoals het er nu uitziet kunnen we de pastoraal coördinator voor de komende drie jaar weer garantie geven.

In 2015 zijn we ook weer op de goede weg. Zoals gemeld heeft het jubileum geen negatieve invloed op de exploitatie van 2015.

De inkomsten van de Stichting Vrienden lopen ook goed.

In het septembernummer van de JK Jouw Kerk zal Harry via 'voor een appel en een ei' weer verslag doen van de financiën.

4: In gesprek over de toekomst van onze JK.

Ondanks dat de Jongerenkerk op zich goed draait, zijn er toch zorgpunten om met jullie over te praten.

- De vergrijzing
- De gezondheidssituatie van Piet Giesen
- Financiële positie

De eerste 50 jaar zijn voorbij. Terug kijken is mooi maar belangrijker voor dit overleg is vooruit kijken. Hoe verder?

Henk nodigt mensen uit te reageren.

Hebben jullie bepaalde verwachtingen of andere verwachtingen?

Varen we de goede koers of moeten we de koers verleggen?

Toos: Ik vind het prima en ben tevreden.

Herman: We hebben afwisselend diensten van breken en delen en eucharistievieringen. Met vieringen van 'breken en delen' waren we ooit koplopers en parochies in Venlo hebben daar navolging in gezocht.

De vieringen van breken en delen bieden ook meer ruimte dan de eucharistievieringen die toch een bepaald patroon hebben.

Ik heb wel een kritiekpuntje, zo geeft Herman aan. Ik vind de vredeswens 'rommelig'. Het is soms een bijpraten in plaats van mensen de vredeswens doorgeven. Dit moment is niet bedoeld om een heel verhaal te houden maar door te lopen.

Misschien kunnen we ook gewoon blijven zitten en diegenen die naast of achter ons zitten de vrede wensen.

Marianneke: Ik vind het juist goed dat we naar elkaar toe lopen. Gewoon lekker ontspannend is dat. Mensen moeten zich thuis voelen en dat laat je elkaar ook zien door naar iedereen toe te stappen. Mensen voelen zich dan welkom.

Hannie: Misschien moet de voorganger daar dan aandacht aan besteden. Misschien gewoon zeggen dat we wel naar elkaar toe gaan maar niet om de week door te nemen. En voor de voortgang ook gewoon achter de tafel gaan staan ten teken dat de vredeswens ten einde is of oproepen om plaats te nemen.

Gaugi: Laten we turven of we de vredeswens anders willen.

Uit hand opsteken blijkt dat men wil vasthouden aan de huidige vorm.

Hub: Zal het meenemen in het overleg binnen het PT. Iedere voorganger heeft daar ook zijn eigen kijk op. Maar we houden het met jullie in de gaten

Freddy: Ik ben blij dat ik in de JK kom. Ik hoop dat ze nog lang bestaat. Het is prima zo!

Paul: In het verleden zijn vanuit de Jongerenkerk vele initiatieven ontstaan zoals Doortocht, Vluchtelingenwerk, Dag- en nachtopvang enz. Ik mis die tendens waarbij de Jongerenkerk ook actief is voor de gemeenschap buiten. Deze gedachte daar word ik soms wakker van.

Henk: Moeten we over veel zaken meer communiceren. Want er gebeurt ook nu wel degelijk nog veel in de samenleving. Misschien is het goed om in het volgende breed overleg dit thema eens te agenderen en breed aan de orde te stellen en te kijken of we hier extra aandacht aan moeten geven als JK.

Nicole: In de film van zojuist zag ik bijv. de Solidariteitsmaaltijd niet aan bod komen.

Antwoord van Frank: Deze film was alleen van de jubileumdag 17 mei. Verder geen andere onderwerpen opgenomen.

Harry: Wie goed gelezen heeft, kon in de JK Jouw Kerken in het 50^{ste} seizoen in de verhalen lezen hoe vanuit de Jongerenkerk nog steeds betrokkenheid is bij veel initiatieven in de samenleving. Deze stukken zijn nog na te lezen op de website. Ze geven een breed scala van huidige betrokkenheid op en bij de samenleving weer.

Marije: Hoe bereiken we meer jongeren? Een vraag die bij velen leeft.

Henk: Daar zijn al diverse initiatieven voor geweest maar dat is moeilijk. En wat is jong? Mensen van 40-50 zijn jong gezien de stijgende leeftijd.

Hub: Daarnaast loop je ook tegen problemen op van het tijdstip op zondagmorgen. We hebben met ouders overlegd om eventueel op zaterdagmiddag te gaan vieren maar dan moet je op twee momenten gaan vieren en de vraag is of dat de oplossing biedt.

Als dat toekomst biedt moeten we het gewoon gaan doen.

Marije: En waar zijn de dak- en thuislozen?

Hub: De groep is inderdaad minimaal. Redenen zijn dat we gestopt zijn met de 2 euro op zondagmorgen. En ... van de 'traditionele' dak- en thuislozen van jaren terug zijn velen via Domus en Housing First aan nieuwe kansen en onderdak geholpen. De 'oude' groep is er niet meer. We hebben te maken met een andere groep, met andere behoeften en gewoonten.

Enerzijds een goede ontwikkeling, anderzijds missen we ze dan op zondag.

Op de woensdag is er wel de solidariteitsmaaltijd die nog altijd druk bezocht wordt.

Truus: Nog een leuk verhaal. Bij de voorbereiding van de 1^e communie hadden we het in de laatste bijeenkomst erover dat brood en wijn lichaam en bloed van Jezus worden tijdens het gebed als we samen rond de tafel staan.

Tijdens de viering van de 1^e communie vroeg een van de communicanten: 'Wanneer gaat pater Piet nu het bloed opdrinken?'

Tijdens de voorbereidingen komen meer van deze opmerkingen die wel laten zien dat ze er mee bezig zijn.

We merken ook dat ouders en kinderen het druk hebben en op een vrije zondagmorgen kiezen voor het gezin en niet voor een bezoek aan de viering.

Het moment van breken en delen in de vieringen van 'breken en delen'.

Paul Tummers heeft daar al eens een stuk over geschreven en dat zullen we in september herhalen. Het is de bedoeling dat het brood dan wordt doorgegeven. Mensen breken een stuk af en delen het met hun buurman of buurvrouw en die deelt weer met zijn of haar buurvrouw. Het is niet de bedoeling zoals in een eucharistieviering om 'uit te delen'.

Hub zal dat stuk van Paul opnemen in september in de Jk Jouw Kerk en de voorgangers in de vieringen van breken en delen aansporen niet uit te delen maar de schalen met matzes te laten rondgaan en de matzes hoeven ook niet van te voren gebroken te worden.

Neem en deel zal het principe zijn!

11.55 uur: andere zaken en afsluiting

Henk geeft aan dat als er iets is, je niet hoeft te wachten tot het Breed Overleg.

Spreek mensen aan van bestuur of pastoraal team.

Alles is welkom!

Verder geeft Henk aan dat uit de op- en aanmerkingen blijkt dat we niet op een weg zitten die jullie niet zien zitten en dat we iets gaan doen met de opmerkingen. We zullen aandacht hebben voor groei en geen kans onbenut laten om nieuwe mensen hier welkom te heten.

We zullen telkens kijken of dingen anders en beter kunnen en wellicht worden we daartoe ook in de nieuwe gemeentelijke subsidieregeling uitgenodigd.

Dank voor jullie aanwezigheid en blijf nog even voor een drankje en hapje.

*Verslag,
Hub*

Breed Overleg 12 juli

Vanmorgen was er weer breed overleg en zoals meestal werd er ook gesproken over het teruglopend aantal vaste bezoekers en de wijze waarop we mogelijk hier wat aan kunnen doen.

Ik kreeg een dagdroom. Afgelopen vrijdag was er een uitzending op TV over de terugloop. Iemand vertelde dat onze kardinaal en aartsbisschop Eyk 420 parochies in zijn diocees heeft. Daarvan wil hij er 49 overhouden en de rest sluiten. Dit getal is ondertussen bijgesteld tot 19 ! Kerkbesturen met voldoende financiële mogelijkheden krijgen geen gehoor. Verzoeken om oplossingen worden stelselmatig afgewezen. Als er geen priester kan zijn, wordt de parochie opgeheven. Geen pastoraal werker, geen woord- of communiedienst, niks van dat alles.

En toen kwam de droom: Er moeten daar veel ontheemde katholieken overblijven. Kunnen we niet in díé vijver gaan vissen. Ik zag het voor me: Iedere zondag 3 volle bussen uit Nijmegen, 2 bussen uit Arnhem Een bus uit Tiel en een uit Winterswijk en nog wat losse auto's uit Apeldoorn. Noud en Herman waren al bezig om steiger-materiaal te charteren om de situatie van de eerste jaren te herstellen en al die mensen tenminste een staanplaats te bieden. De kerk pulde uit. Harry van Heijst stond na de collecte in zijn handen te wrijven. Hub liep verdwaasd rond.

I had a dream.

Paul

breken en delen

BREKEN EN DELEN' IN DIENSTEN VAN BREKEN EN DELEN

Naar aanleiding van opmerkingen tijdens het Breed Overleg op 12 juli jl. plaatsen we nog een keer een stukje van Paul Tummers van enige tijd geleden. Tijdens het Breed Overleg werd nogmaals de nadruk gelegd op het gegeven dat 'breken en delen' pas ECHT tot uitdrukking komt als het brood dat wordt gedeeld door ieder wordt genomen, gebroken en gedeeld met de buurvrouw of buurman. Het is een oproep aan voorgangers, lectoren en assistenten en zij die mee helpen bij het moment van 'samen aan tafel' de schaaltes met brood gewoon aan te reiken, zodat ze worden doorgegeven, brood eruit wordt genomen, gebroken en gedeeld. Dus NIET uitdelen maar rond laten gaan! Zie onderstaande column!

Laten we ons de oproep vanuit het Breed Overleg en van Paul ter harte nemen.

Hub

Breken en delen

Het is lang geleden, dat we een keer in Tilburg naar de kerk gingen. Het was kort na het Vaticaans Concilie en overal werden pogingen gedaan om de liturgie "bij de tijd" te brengen.

Ook hier, de mis was in een zaaltje, waar het altaar tegen de lange muur stond, zoals nu ook bij ons in de JK. Voor zover ik me herinner, waren de liederen niet bijzonder modern. Hetzelfde trage tempo, zoals we dat in de oude misviering kenden en nog kennen, maar de teksten waren bij de tijd, verzorgd en duidelijk.

Wat me wel bijgebleven is: er waren vierkante hosties met een groef over het midden. Bij het uitreiken kreeg telkens om de andere persoon een hostie, reikte die naar zijn buurman die er dan de helft afbrak. Daarna nuttigde iedereen zijn helft. Het kwam er niet op aan, of je je buurman kende of niet, iedereen deed mee.

Soms doen Lies en ik het nog in de dienst. Ik vind het een buitengewoon mooi symbool van BREKEN EN DELEN. Vooral omdat het daar met iedereen gebeurde. Of de dakloze naast je zat of de gepensioneerde arts, het maakte niet uit. Je hebt er ook geen speciale hosties voor nodig. In onze breken-en-delen dienst kan het gewoon.

Ik zou willen, dat dit bij ons ook gebeurde. We zoeken al lang naar goede symbolen in de diensten. Lijkt het U wat? Dan doen we het toch.

Paul



Vrede Verbindt

Dat is het thema van de landelijke Vredesweek dit jaar en tegelijk het motto van deze Heilige Huisjes Tocht. Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Dit is niet altijd gemakkelijk. Die ander maakt ons soms angstig, waardoor spanningen, ook in onze eigen samenleving, kunnen oplopen. De Vredesweek (19-27 sept.) gaat over deze keuze: trekken we ons onverschillig terug en keren we de ander de rug toe of organiseren we een tegenkracht tegen angst en terreur?

Meer dan ooit, zijn juist nu bruggenbouwers nodig. In conflicten ver weg, maar ook dichtbij huis, in de eigen buurten en wijken.

Twee markante punten doen we zo op onze tocht aan. We starten in de Sultan Ahmet Camii moskee in de Haandertstraat in Tegelen. We horen daar hoe zij bruggenbouwers willen zijn naar de buurt en de wijk.

Daarna wandelen wij richting Duitse grens, over de Ulingsheide naar de Emmausgemeenschap waar we ook een verhaal te horen krijgen over bruggen bouwen naar jezelf en de ander. Afsluitend kan men de kringloopwinkel van Emmaus bezoeken en een kopje koffie drinken.

PROGRAMMA 16 SEPTEMBER: HEILIGE HUISJES TOCHT

- 10.30 u. Bijeenkomst Sultan Ahmet Camii moskee Haandertstraat 16 Tegelen
Rondleiding
- 11.30 u. Vertrek via Kalderkerkerweg naar Emmaus Feniks op de Ulingsheide 3 Tegelen
- 12.15 u. Aankomst, introductie Emmausgemeenschap
- 13.00 u. Einde programma. Koffie drinken / winkel gaat open.

Terugtocht op eigen gelegenheid.

VREDESWEEK 2015



19 september

Heilige Huisjes Tocht in Tegelen

Start 10.30 uur Moskee Haandertstraat 16 Tegelen

(aanmelden niet noodzakelijk)



www.stichtinggroenewold.nl

20 september: Ouverture 2015



Op zondag 20 september vindt in de binnenstad van Venlo weer de Ouverture plaats. Op diverse plekken zullen weer culturele activiteiten plaatsvinden. Meer informatie zie website www.ouverturevenlo.nl

Ook in de Jongerenkerk zullen dan weer diverse optredens plaatsvinden vanaf 12.00 uur. We houden u op de hoogte als ook het programma voor in de Jongerenkerk bekend is.



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

zaterdag 19 september 2015 om 10.00 uur bij het Ruitercafé Leurs.



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.

Uiteraard ook mensen van buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien je belangstelling hebt, ben je van harte welkom.

Vanwege de grote belangstelling is het wenselijk dat je je van tevoren aanmeldt

bij: Marjo Bongers

tel. 077 - 3733676

e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet!
Hartelijke groet,

Marjo Bongers

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

nacht)

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en

Een vijand heeft meer plaats nodig in ons hoofd dan een vriend in ons hart.

De kleren van de armen en van de rijken drogen even snel in de zon.

De goedkoopste facelift: lachen !

Als je onderweg te maken krijgt met hindernissen en obstakels, verander dan de richting maar niet het doel.

Alles wat je bij een ander stoort, kan je helpen jezelf beter te begrijpen.

Elke dag moet een nieuw begin zijn en geen excuus voor gisteren.

Het zijn de dingen die we menen te weten die ons beletten om te leren wat we zouden moeten weten.

Als je op zoek bent naar een vriend zonder fouten, zul je nooit een vriend hebben.

Het beste wat we kunnen bieden, zijn niet onze adviezen en zeker niet onze oordelen, maar ... liefde.

Liefde is een druppel water die een verwelkte bloem de kracht geeft om weer overeind te komen.

Vergeten en lachen is beter dan zich herinneren en treuren.

Waar haast toe dient? Om een paar minuten te redden van het verlies van vele uren.

Een belangrijk mensenrecht is het recht om te dromen.

De grootste verandering vindt plaats als je opgehouden bent met te geloven in de noodzaak van verandering.

We hebben in ons leven iemand nodig die ons kan tonen wat we moeten doen en waartoe wij in staat zijn.

In het leven is liefde en humor nodig. Liefde om het te kunnen begrijpen en humor om het te kunnen verdragen.

Opvoeding is het resultaat van liefde, geduld en begrip. De laatste twee maken zich ondergeschikt aan het eerste.

Afscheid nemen is het moeilijkste wat er is in het leven; we zullen nooit leren daarin uit te blinken.



**Ik weet niet wie - of wat -
de vraag stelde.
Ik weet niet wanneer
zij gesteld werd.
Ik herinner me niet
dat ik antwoordde.
Maar eens zei ik ja
tegen iemand - of iets.
Sinds dat moment heb ik de zekerheid
dat het leven zinvol is,
dat mijn leven,
in onderwerping,
een doel heeft.**

***uit: Dag Hammarskjöld,
Dagboek Merkstenen***

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 27 september 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 18 september aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl