

JK - JOUW KERK

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
december 2015 - Advent & Kerstmis



inhoud

01. Agenda december 2015 - januari 2016
02. Vieringen december 2015 - januari 2016
04. Advents- en Kerstgedachten
06. Kerstboodschap 2015 - *Hub*
08. Koffieochtenden in AZC Venlo
09. Verslag Breed Overleg, 15 november - *Hub*
13. Verjaardagen in december
14. Kerstconcert Kamerkoor Tourdion - 19 december
15. Pausbezoek ... of toch niet? - *Paul*
16. Jubilea Taizé
17. Zum Gedenken an Kurt Hollender
18. Samen ontbijten
19. Advents-/Kerstwandeling - *Harry*
Oproep: wie zorgt er voor iets lekkers?
20. Kerstkaart 2015 - uitnodiging nieuwjaarsontmoeting
21. Kleurplaat Kerstmis

achterpagina: praktische informatie



agenda dec. 2015 - jan. 2016

december 2015

- 02 09.30 u. opbouwen kerststal
06 10.00 u. JK-zondagviering - 2^e zondag van de advent
07 16.30 u. overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)
09 19.15 u. Taizé-gebed
13 10.00 u. JK-zondagviering - 3^e zondag van de advent
16 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2016 (tot 15.30 u.)
18 kerstbomen plaatsen
19 20.00 u. kerstconcert Tourdion
20 10.00 u. JK-zondagviering - 4^e zondag van de advent
20 19.00 u. adventswandeling
21 kerk versieren voor de kerst
23 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2016 (tot 15.30 u.)
24 18.00 u. kerst-familieviering
24 21.30 u. klein kerstconcert door Triple Quartet en Jk Big Band
24 22.00 u. Kerstnachtviering
25 10.00 u. viering van 1^e Kerstdag
26 10.00 u. viering van 2^e Kerstdag
31 19.00 u. gebedsdienst Oudjaarsavond

januari 2016

- 01 11.00 u. (elf uur !) viering van Nieuwjaarsdag
03 10.00 u. JK-zondagviering
03 11.00 u. Nieuwjaarsontmoeting in voorportaal (tot 13.00 u.)
10 10.00 u. JK-zondagviering
17 10.00 u. JK-zondagviering
20 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2016 (tot 15.30 u.)
21 20.00 u. vergadering JK-bestuur (tot 22.00 u.)
24 10.00 u. JK-zondagviering - communicanten stellen zich voor
31 10.00 u. JK-zondagviering

vieringen dec. 2015 - jan. 2016

Zondag 6 december 2015, 10.00 uur

2^e zondag van de Advent

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Peter Verhoeckx

Lector: Leo Lambregts

Muziek: JK-koor

Woensdag 9 december, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: leden Taizégroep

Muziek: Taizégezangen (samenzang)

Aansluitend koffie/thee

Zondag 13 december, 10.00 uur

3^e zondag van de Advent

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie, Bert en Erna

Muziek: JK-koor

Zondag 20 december, 10.00 uur

4^e zondag van de Advent

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.:

Lector: Marije Vola

Muziek: Ingrid Reinhoud

Donderdag 24 december, 18.00 uur

Familiekerstviering

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders en Truus v.d.

Heijden

Assist.: Gonnie Geurts en Henneke
Roox en communicanten 2016

Muziek: samenzang en Bente Peters
(viool)/muziek communicanten

Donderdag 24 december, 21.30 uur

Kerstmuziek door de JK Big Band en het
Triple Quartet

Donderdag 24 december, 22.00 uur

Kerstavondviering - Eucharistie

Voorg.: Piet Giesen en Hub van den
Bosch

Lector: Leo Verbeek

Muziek: JK Big Band en Triple Quartet

Vrijdag 25 december, 10.00 uur

1^e Kerstdag - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen, Piet Linders, Truus
v.d. Heijden

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Marjo Bongers

Muziek: JK-koor

Zaterdag 26 december, 10.00 uur

2^e kerstdag

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Leo Lambregts

Lector: Hermenke Bexkens

Muziek: Carmina Servata

Zondag 27 december, 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Gerrie, Maara en Wiel

Donderdag 31 december, 19.00 uur

Oudjaar - Gebedsdienst

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marije Vola

Muziek: Vivian de Wilde

Vrijdag 1 januari 2016, 11.00 uur

Nieuwjaar

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Hub van den Bosch en Truus
van der Heijden

Assist.: Dries Verhoeckx

Muziek: JK-koor

Zondag 3 januari 2016, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team

Assist.: Nicole Schepers

Muziek: JK-koor

Aansluitend: nieuwjaarsontmoeting

Zondag 10 januari 2016, 10.00 uur

Breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assist.: Marjo Bongers

Lector: Max Görtjes

Muziek: JK-koor

Woensdag 13 januari 2016, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: samenzang Taizéliederen

Aansluitend koffie/thee

Zondag 17 januari 2016, 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg.: Spiritualiteitsgroep

Muziek: *nog niet bekend*

Zondag 24 januari 2016, 10.00 uur

Breken en delen

*De communicanten van 2016
stellen zich voor.*

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub v. d.
Bosch

Assist.: communicanten 2016/
Henneke + Gonnie

Muziek: ouders communicanten

Zondag 31 januari 2016, 10.00 uur

Breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assist.: Hannie en Bert Kort

Muziek: Marianneke Beurskens (*piano*)

De adventskrans

Een adventskrans is meer dan een krans.

Een adventskrans vind ik heel mooi.
En weet je wat net lijkt?
Alsof ze haar verhaal vertelt,
terwijl je naar haar kijkt.

Ze zegt: "Ja, kijk eens naar mijn kleur...
in het groen ben ik altijd.
Dat is de kleur van hopen óp
een goede nieuwe tijd.

Een tijd van vrede en van rust,
een tijd van puur geluk,
een tijd van liefde onderling:
zo'n hopen mag niet stuk.

Maar er is meer als je goed kijkt:
vier kaarsen in het groen...
mijn licht is overal te zien
voor wie maar mee wil doen.

Dit licht zegt: 'Bijna is 't zover,
het kerstfeest komt dichtbij'.
En wijst ons naar het Jezuskind,
het licht voor jou en mij."

Kerstgedicht

Eens is een kind geboren
eenvoudig in een stal.
Dat kind kwam vrede brengen,
voor mensen overal.

De engelen zongen vrolijk
een wonder is geschied.
Gods kind kwam voor een wereld
vol zorgen en verdriet.

Dat kleine koningskindje
vroeg om een kerstgeschenk:
dat ik niet voor mezelf leef
maar ook aan anderen denk.

Waar mensen samen wonen
en goed zijn voor elkaar,
daar is het altijd kerstfeest
op elke dag van het jaar.



Eeuwig verschiet

Een man, een vrouw, een kind,
simpeler kan het niet,
nacht, sneeuw en wind,
leven dat tóch begint,
leven en nieuw verschiet.

Een man, een vrouw, een kind
wonder dat eeuwig keert,
zorg die zich stil bezint,
liefde die overwint,
liefde die door niets gedeerd.

Een man, een vrouw, een kind
aarde 's diepste geluk,
ogen van tranen blind,
God die opnieuw begint,
sterk tegen alle druk.

Een man, een vrouw, een kind
inniger kan het niet,
God fluistert en troost en bindt,
liefde die altijd wint,
liefde, - eeuwig verschiet.

Gabriël Smit

Dit is de nacht

Dit is de nacht van de zwervers,
van zoeken naar een huis,
mensen speurend naar vrede.
Wie geeft zijn vijand thuis?
Hoe komt een kind terecht,
waar moet het neergelegd,
hoe zal het veilig gaan,
Wie reikt de vrede aan?

Waar is een plek voor de kleinen,
Waar gaan de armen voor?
Wie ontgrendelt de deuren,
wie breekt de tralies door?
Heden is ons geboren
de mens die ruimte schiep,
die zolang hij mocht leven
om recht en vrede riep.
Hij brengt de mens terecht,
heeft toekomst aangelegd
om veilig in te gaan,
reikt ons de vrede aan.

Jan van Opbergen

Elk jaar

Elk jaar
wanneer het donker wordt
dan komt het Licht nabij .

Elk jaar wanneer het kouder wordt,
omhult de warmte mij.

Elk jaar verwachting
door Zijn Kind,
geboren in een stal.

Elk jaar de hoop
en het geloof,
dat Zijn Kind verlossen zal.

*Cobie Verheij-de Peuter
in: Schijnbaar mens*



De wereld lijkt in 2015 op hol geslagen. Miljoenen mensen zijn op drift geraakt. Verdreven van hun geboortegrond zijn zij op zoek naar een veilige haven, een plek om hun bestaan opnieuw op te bouwen. Na vaak een barre gevaarlijke tocht kloppen ze vandaag de dag aan onze deur.

Het verhaal van 2000 jaar geleden speelt zich vandaag de dag af hier in onze eigen contreien.

Een man en een vrouw, hoogzwanger, klopten destijds aan de deuren om een onderdak. Niemand gaf thuis en uiteindelijk vonden ze, op raad van een herbergier die een zwak had voor

dit stel, een stal.

De mensen die op onze deur kloppen vandaag de dag vinden vaak ook geen gehoor. Ja, ze worden opgevangen. Om de drie dagen moeten ze het weinige dat ze bij zich hebben weer oppakken om van sporthal naar sporthal te reizen.

En ... van vele kanten krijgen ze te horen: je bent niet welkom! Gelukzoekers zijn het, zo klinkt het. Op zoek naar borstvergroting, roept een ander. Nederland is vol, roepen weer anderen.



Wat is er geworden van ons land dat altijd als open en hartelijk bekend stond voor hen die onderdak zochten?

Met Kerstmis horen we dat verhaal van 2000 jaar geleden weer. Die man en die vrouw voor wie geen plaats voor was. Wat hebben we 2015 jaar later van dat verhaal begrepen? Wat hebben we van dat verhaal geleerd? In mijn beleving 'helemaal niets!'.

Als het verhaal dit jaar weer klinkt, hoop ik dat we het tot ons door laten dringen en dat onze harten open gaan. Nederland is niet vol. Nederland is stinkend rijk, maar niet bereid te delen met mensen die van huis en haard verdreven zijn. Het motto 'delen wat je hebt en delen wat je bent' is blijkbaar alleen het motto van de Jongerenkerk Venlo. Althans ik hoop dat het ons motto nog steeds is! Ik hoop dat wij, als gemeenschap en ieder persoonlijk, hartelijk en zonder enig voorbehoud ieder binnenlaten en welkom heten. Onze herberg is niet vol, raakt nooit vol en mag nooit vol zijn.

Wie Kerstmis viert en zijn hart en deur niet open zet voor wie bij ons zijn heil komt zoeken, ongeacht haar of zijn reden, want economisch vluchteling zijn is ook vluchteling zijn, heeft de Goed Nieuws Boodschap van dat Kind geboren in die stal 2000 jaar geleden nog steeds niet begrepen.

'Een Kind is ons geboren, en klopt op onze deur'. Ik hoop dat onze deuren wagenwijd openstaan voor allen die in navolging van dit Kind op onze deur kloppen. Dan mogen we elkaar toewensen: Zelig Kerstmis!

Hub van den Bosch



koffieochtenden AZC Venlo

Betrokkenheid bij vluchtelingen op het AZC in Venlo

Samen met partners w.o. Leger des Heils, Jongerenkerk Venlo, Parochie H. Hart Venlo, Stichting Project SAM -parochiefederatie Tegelen, Steyl en Belfeld is een initiatief ontwikkeld in overleg met het COA en het AZC Venlo t.b.v. vluchtelingen welke verblijven op het AZC Venlo.

In het kort komt dat op het volgende neer:

Koffieochtenden AZC Venlo

Voorstel:

- start koffieochtenden: begin januari 2016
- frequentie: wekelijks/één ochtend
- dag van voorkeur: donderdagochtend
- tijdstip: 10.00 u. - 12.00 u.
- aantal beschikbare vrijwilligers per keer: 4-6 (aanpassen al naargelang noodzaak)
- coördinatie vrijwilligers/schema: Stichting Project SAM

In ontwikkeling:

- Naaimachineproject voor vrouwen.

Voor de koffieochtenden kunnen we vrijwilligers gebruiken.

Heb je zin om daarin iets te betekenen, geef je dan op bij:

Hub van den Bosch (pastor Jongerenkerk)

e-mail: jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

tel.: 06-10729578

Aanwezig: 33 personen

1: Welkom

De voorzitter Henk Pijnenburg heet iedereen van harte welkom.

De vorige keer hebben we teruggeblikt op een goed verlopen jubileumjaar. Maar 50 jaar Jongerenkerk Venlo is geen eindpunt, maar een startpunt op weg naar een volgend jubileum.

2: Mededelingen vanuit het bestuur

Het bestuur heeft de afgelopen tijd een aantal zaken weer opgepakt. Je moet dan denken aan het beleidsplan dat dateert uit 2000 en als naam 2000+ draagt en men gaat de statuten die nog veel ouder zijn (1978) eens onder de loep nemen en waar nodig moderniseren.

Een en ander is van belang voor het werk van de pastor.

Daarnaast is ook weer het rooster van aftreden opgepakt. Tot en met 5 december kunnen mensen uit de gemeenschap en bezoekers zich opgeven als ze een bestuursfunctie ambiëren. Dat kan bij de voorzitter of andere bestuursleden.

De voorzitter geeft aan dat hij vorig Breed Overleg heeft beloofd dat er nog een overzicht zou komen van alle activiteiten van de Jongerenkerk of waar de Jongerenkerk bij betrokken is. Dat komt nog! Hij is er mee bezig.

3: Financiën

De penningmeester, Harry van Heijst, geeft aan dat op het vorige Breed Overleg de cijfers over het jaar 2014 zijn toegelicht. Op dat Breed Overleg bleek ook dat het jubileumseizoen goed is afgesloten met een miniem tekort. In het verslag 'voor een appel en een ei', dat in de JK Jouw Kerk van juli-augustus als bijlage zat bijgevoegd, heeft Harry verslag gedaan over 2014.

Voor 2015 wordt een tekort verwacht dat overeenkomt met de voorgaande jaren van 20-25.000,00 euro. Dat tekort wordt voor een groot deel opgevangen door de opbrengsten van de stg. Vrienden van de Jongerenkerk. Dit jaar zal de opbrengst van stg. Vrienden wellicht uitkomen op 17-18.000,00 euro. Dat is minder dan het tekort van de stg. Jongerenkerk Venlo en daarom zullen de reserves moeten worden aangesproken.

In januari 2016 wordt dan gekeken of het dienstverband met de pastor weer voor drie jaar kan worden gegarandeerd en tevens of men een beroep moet gaan doen op de Stichting. Leo Bruerenfonds. Deze zelfstandige stichting heeft in het verleden aangegeven dat de Jongerenkerk Venlo op haar een beroep kan doen. Tot nu toe is dat steeds niet nodig geweest behoudens dan afgelopen jaar voor de bestrating van de parkeerplaats. Het is dan aan de stg. Leo Bruerenfonds om het verzoek al of niet in te willigen.

Vragen:

Vraag: Weten mensen dat ze een eventuele erfenis ook aan de Jongerenkerk kunnen overmaken?

Antw: Over nalatenschap zal Harry een stukje schrijven in een van de komende JK Jouw Kerken. Hij wil hier wel heel prudent mee omgaan. Het is een gevoelig thema. Het is ook aan ieder persoonlijk om eventueel de JK op te nemen in het testament. In het verleden zijn er legaten gegeven aan de Jongerenkerk. Dat heeft ons ook tot hier, nu al 51 jaar gebracht.

Vraag: Hoe zit het met de stg. Vrienden en de stg. Leo Bruerenfonds?

Antw: De stg. Vrienden is een stichting die gelden verkrijgt van mensen die de Jongerenkerk een warm hart toedragen. Zij is een zelfstandige stichting, maar wel gelieerd aan de Jongerenkerk. De gelden zijn dan ook bestemd VOOR de Jongerenkerk Venlo.

De stg. Leo Bruerenfonds is een zelfstandige stichting waarin gelden werden en zijn ondergebracht die Leo Brueren kreeg bij diverse jubilea. Deze stichting werkt met deze gelden. Zij bepaalt zelf aan wie de gelden toestromen, maar is wel nauw betrokken bij de Jongerenkerk. Maar ook Huize Doortocht deed in het verleden een beroep op dat fonds en ook anderen kunnen een beroep doen op de stg. Leo Bruerenfonds.

4: Kerstkaart

De voorzitter, Henk Pijnenburg, geeft Hub het woord i.z. de kerstkaart 2015. Hub geeft aan dat er diverse ontwerpen zijn gemaakt. Hij deelt ze uit zodat er een keuze gemaakt kan worden. In overweldigende meerderheid wordt gekozen voor de kaart van Therezi Ezendam en Marlein Vaessen. Hun kaart krijgt 28 stemmen.

Vanaf 29 november zullen de kaarten te koop zijn voor wellicht dezelfde prijs als afgelopen jaren.

Deze kaart vergezeld met de beste wensen en de uitnodiging voor de Nieuwjaarsontmoeting op zondag 3 januari 2016 wordt ook verstuurd naar de sponsors en vrienden van de Jongerenkerk. Het is deze groep mensen die gelden stort op de rekening van de stg. Vrienden waar we het eerder over hadden.

5: In gesprek met de gemeenschap

Opmerking van zorg: Dit begint met de opmerking dat in de JK Jouw Kerk stond dat twee bestuursleden aftredend zijn en herkiesbaar maar dat deze mensen al vele jaren in het bestuur zitten. Daar wordt zorg over uitgesproken.

Antw: De statuten staan dit toe en in het verleden bleek ook dat er vaak geen mensen bereid waren zitting te nemen in het bestuur. De Jongerenkerk zal toch een bestuur moeten hebben.

Opm: Wordt er bij zittingstermijnen bijv. ook gekeken naar bisdomrichtlijnen (twee zittingsperioden voor kerkmeester van 4 jaar) of landelijke richtlijnen?

Antw: Je kunt er naar kijken maar onze statuten hebben dat niet zo beschreven en we zijn als stichting ook zelfstandig daarin en vrij. Je moet tevens kandidaten hebben. We begrijpen de opmerkingen en de zorg en daarom wordt nu ook naar de statuten gekeken en of deze niet bijstelling behoeven.

Vraag: Wie kiest dan het bestuur?

Antw: Dat gebeurt door het bestuur.

Piet Linders vult nog aan dat een stichting zelfstandig opereert. Bisdom heeft daar geen zeggingschap over en in. Een stichting is zelfstandig daarin. Binnen de stichting kiest het bestuur ook de nieuwe bestuursleden.

De voorzitter geeft aan dat het bestuur de ruimte geeft aan iedereen binnen de gemeenschap om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Het is goed om een bestuur te vernieuwen en te verversen. Dus neem je kans om je kandidaat te stellen. Dan wordt gekeken naar de kwaliteiten die iemand heeft. Dus heb je ambities, geef je op!

Rond dit punt wordt nog een tijdje gediscussieerd. Goed dat dit gesprek een keer gevoerd is. Wellicht dat het wat ruimte heeft gegeven aan bepaalde gevoelens die omtrent bestuur en zittingstermijnen leven en leefden.

Hub:

Albert de Roos, helaas wegens ziekte afwezig, heeft twee vragen: Allereerst of de teksten van de liederen van de familie Bakokimi, graag geziene gasten in de Jongerenkerk, vertaald kunnen worden of in ieder geval dat er aangegeven kan worden waar de liederen over gaan? Hub kijkt naar Jean-Marie en die knikt dat dit kan.

Tevens vraagt Albert of de teksten van nieuwe liederen van het eigen JK-koor ook getoond kunnen worden via de beamer?

Dat brengt Hub meteen bij het boekje van de vieringen. Hij legt voor of alle tekst wel in het boekje moet. Je merkt als voorganger maar ook als oplettend bezoeker dat velen meelesen in het boekje en daardoor mist hij contact tussen voorganger(s) en bezoekers van de vieringen. Moet een evangelietekst, een lezing e.d. wel afgedrukt worden? Laat je die weg is er eventueel ruimte om liederen op te nemen. Via de beamer zou kunnen en we kunnen het uitproberen maar ... Dan is er wel een vrijwilliger nodig die achter de laptop gaat zitten want de geluidstechnici kunnen niet ook de laptop bedienen.

Reacties:

- Als je niet bent geweest kun je de viering nog eens na lezen. Als de teksten er niet in staan dan kan dat niet.
- Boekjes worden meegenomen en ook doorgegeven.
- Lezers dienen dan wel duidelijk verstaanbaar te lezen.
- Kosten zullen dan wel lager zijn: uiteraard bespaart dat geld!
- Een aantal boekjes met alle tekst die mensen na de viering eventueel mee kunnen nemen.
- Suggestie: probeer het eens drie maanden uit en evalueer het dan.

Hub geeft aan dat we alles meenemen. We komen hier op terug.

6: Afsluiting

De voorzitter sluit het Breed Overleg af met dank aan ieders aanwezigheid en inbreng. Hij wenst allen wel thuis en de opmerkingen, suggesties en dergelijke worden alle meegenomen. Hij geeft wellicht ten overvloede nogmaals aan dat hij hoopt dat mensen als ze ergens mee zitten hem als voorzitter maar ook

andere bestuursleden gewoon benaderen. Het bestuur wil heel benaderbaar zijn en hij hoopt dat ze dat ook zijn. Hij probeert zelf, lukt niet altijd, zondags aanwezig te zijn en onder de koffie kan men hem gewoon aanspreken.

Verlag: Hub van den Bosch

verjaardagen in december

01 dec.	Marja Görtjes	<i>organisatiegroep planning koren, muziek assistenten en lectoren</i>
02 dec.	Marie-José Oosterwaal	<i>Spiritualiteitsgroep</i>
04 dec.	Marieke van Heijst	<i>Triple Quartet</i>
06 dec.	SINTERKLAAS	
06 dec.	Breur Jacobs	
07 dec.	Peter Verhoeckx	<i>assistent/lector/Triple Quartet</i>
11 dec.	Dries Verhoeckx	<i>assistent/JK Big Band/Triple Quartet</i>
20 dec.	Henk Pijnenburg	<i>voorzitter bestuur JK/lector/koorlid</i>
22 dec.	Antoine Lauwerijssen	<i>koorlid JK-koor</i>
25 dec.	JEZUS VAN NAZARETH	
28 dec.	Marguerite Linders	<i>Praaggroep</i>
30 dec.	Annie Brueren-van Rijn	
31 dec.	Brigitte Oude-Kempers	<i>Spiritualiteitsgroep</i>
31 dec.	Mireille Gadiot	<i>Praaggroep</i>

van harte proficiat !



Van Laerstraat 27, Blerick
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen

tel. 077 - 3821464
tel. 077 - 3735699

Van Hoogstraten Fietsplus

Alles op het gebied van rijwielen
Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta

kerstconcert kamerkoor Tourdion



Graag nodigen wij u uit voor een sfeervol kerstconcert op zaterdag 19 december aanstaande in de Jongerenkerk.

Uitgevoerd worden onder andere werken van Kodaly, Guerrero, Hassler, Compère en Byrd, aangevuld met traditionele kerstliederen.

Remco Laureys, gitarist, verleent zijn medewerking aan dit concert.

In 1974 werd door Jan Egberink Kamerkoor Tourdion Venlo opgericht. Nog steeds is Jan onze dirigent. Wij leggen ons voornamelijk toe op muziek uit de Renaissance en vroege Barok. U zult merken dat de kerstmuziek uit deze periodes heel bijzonder en sfeervol is. De combinatie van deze oude liederen met de hedendaagse muziek van Remco Laureys maakt het concert afwisselend en toegankelijk voor een breed publiek.

Datum: zaterdag 19 december 2015
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Jongerenkerk Venlo
Entree: vrije gawe

*Wij hopen u te ontmoeten op 19 december,
Dirigent en leden van Tourdion.*

Wij maken u er graag op attent dat wij op zoek zijn naar nieuwe leden, met name bassen en tenoren. Voor meer informatie: www.tourdionvenlo.nl.

Pausbezoek ... of toch niet ?

U kent me langzamerhand wel, ik vraag me vaak af: waarom wel? Of waarom niet? Ook nu.

Zou de paus naar Nederland komen? Waarom werken de bisschoppen tegen?

Als de paus naar Nederland komt zie ik een groot aantal mensen samen stromen om hem te zien en te horen. Niet alleen de actieve katholieken, ook de zwakke broeders en ex-kerkelijken zullen er in groten getale bij zijn, maar ook veel protestanten, denk ik zo. Zonder overdrijving: hij is een man met groot charisma en heeft een boodschap die hout snijdt. Hij kan dan een nieuwe impuls geven aan ons christen-zijn en dat is toch wel belangrijk voor onze samenleving, speciaal in deze tijd.

Wie er niet naar toe gaan, denk ik, zijn de extreem conservatieve katholieken. Ik heb al diverse signalen uit die hoek gehoord, die zeggen: hij spreekt alleen maar over armoede en misdeelden, maar geeft geen steun aan ons brave katholieken.

Wat zou de reden zijn dat de bisschoppen, met Mgr. Punt aan de spits, dit bezoek tegenwerken, of minimaal traineren? Ik weet het niet. Zou het geld zijn? De bisdommen zijn tegenwoordig relatief arm en een pausbezoek kost een lieve duit. Tel daarbij dat de bisdommen flinke bedragen hebben betaald door de misbruikaffaire en er nog claims kunnen komen. Een financiële overweging zou dus kunnen. Een andere mogelijkheid is de angst voor een mislukking, zoals het vorige pausbezoek, waarbij de grote massa gewoon wegbleef. Volgens mij (maar wie ben ik) een misvatting. Franciscus heeft zoveel goodwill gekweekt, dat een mislukking hoogst onwaarschijnlijk is. Of zou het misschien een conflict tussen recht-in-de-leer en de opvatting van naastenliefde van de paus zijn? De angst dat hij uitspraken doet die de glasharde lijn van de kerk zou doen aantasten? In dit laatste geval zou ik nogmaals vragen aan de Nederlandse bisschoppen om de bijbel eens te lezen: Speciaal Mattheus 25, 35-46.

Het zal nog wel een hele tijd duren voordat we vanuit Rome zekerheid hebben of Franciscus komt of niet. Informatie over de standpunten van de bisschoppen hierin krijgen we misschien wel nooit. Misschien wel goed want als iets zo triviaals als geld de overweging zou zijn...

Paul

jubilea Taizé

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat broeder Roger Schutz-Marsauche in Taizé (Frankrijk) de Taizégemeenschap aldaar oprichtte en er als eerste overste en tevens theoloog en verzetsheld was. Vanaf het begin is het een oecumenische kloostergemeenschap, die vanaf 2005 niet alleen een honderdtal broeders telt, maar jaarlijks ongeveer 200.000 veelal jonge mensen trekt.



Broeder Roger Schutz-Marsauche.

Broeder Roger was ook oorlogsheld. Hij zette zich tijdens zijn leven niet alleen in voor de verzoening tussen de gescheiden kerken, waarbij hij zich vooral op de christelijke jongeren richtte, maar hielp en huisvestte vluchtelingen, vooral Joden. Twee jaar kon broeder Roger niet in Taizé verblijven, aangezien er naar hem werd gezocht in verband met deze acties.

Veel andere gebeurtenissen hebben zich er in deze 75 jaren afgespeeld, waarbij op 16 augustus 2005 het noodlot toesloeg en een verwarde vrouw hem tijdens het avondgebed in de kerk in de hals sneed en hij ter plekke daar overleed. Onlangs was dat 10 jaar geleden en is het actieve leven van broeder Roger in Taizé herdacht, samen tijdens de eucharistieviering in de ochtend.



dorpskerkje in Taizé



deel van de groep bij de herdenking van broeder Roger op 16 aug. 2015

De eucharistieviering was 's morgens in de kerk, de herdenkingsviering later in de middag, buiten op één van de grasvelden. De kerk was te klein voor alleen al die 14.000 jongeren die er waren. En dan te bedenken dat toen de grote kerk er in 1972 werd gebouwd, broeder Roger dacht dat die veel te groot zou zijn ...



*voorste deel van de huidige ruimte:
de Verzoeningskerk,*

Naast deze 14.000 jongeren waren er niet alleen heel wat afgevaardigden vanuit katholieke richtingen, tot kopten en Grieks orthodoxen, maar tevens een messiaanse rabbi van de Messias belijdende Joden en afgevaardigden van de Palestijnse christenen. Ook wij, dhr. Pierre Velmans en br. Frans van de Sande, van de Taizégroep Roermond waren tijdens deze dagen in Taizé en ook wij hebben onlangs in Roermond ons eerste lustrum mogen vieren. Al

is de opkomst kleiner, ook hier vieren en bezingen we met elkaar Gods woord en zijn belofte

zum Gedenken an Kurt Hollender



Meinen Vater, gestorben am 28.Juni 2015.

Vor mehr als 40 Jahre kam er, selbst schon einiges über 40 Jahre alt, zur Jongerenkerk.

Hier fand er Menschen, mit denen er im Glauben und Denken einig war.

Begeistert vom Geist der Jongerenkerk, brachte er sich ein in die lebendige Glaubensgemeinschaft, und brachte die Sprache und die Musik der Jongerenkerk heraus an andere Orte, wo sie weiter wirkten.

Die Begegnung mit der Jongerenkerk hat sein Leben verändert, und auch das meine, und viele andere. Und es war gut.

*Christoph Hollender
den 1. November 2015*

samen ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 19 december 2015 om 10.00 uur
bij het Ruitercafé Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden.

En dat geldt uiteraard ook voor mensen van buiten de Jongerenkerk.

Het wil nog wel eens druk zijn bij Ruitercafé Leurs op zaterdagmorgen.

Daarom moet ik tijdig reserveren.

Meld je, als je mee wilt doen, daarom van tevoren even aan bij:

Marjo Bongers

tel. 077 - 3733676

e-mail: marjobongers@ziggo.nl

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchten-yoghurt en onbeperkt koffie en thee.

De totale kosten bedragen € 4,50

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,

Marjo Bongers

UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.

Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.

Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick

tel. 077 - 3874141

(dag en nacht)

advents-/kerstwandeling

zondag 20 december 19.00 u.

Op zondagavond 20 december 2015 bezoeken we in het kader van de traditionele kerstwandeling het klooster Albertushof, Hakkessstraat te Venlo. Al dan niet na een wandeling (vertrek om 19.00 u. bij de Jongerenkerk) is aldaar een korte meditatieve bijeenkomst (aanvang 20.00 uur). Dit jaar wordt het inhoudelijke deel van de meditatieve bijeenkomst verzorgd door het JK-koor. Zij verzorgen ook de muzikale invulling. Na afloop is er tot 21.00 uur een gezellig samenzijn met alle bezoekers van de viering in de ontmoetingsruimte.



Iets lekkers

Het zou mooi zijn wanneer we daar weer kunnen beschikken over een aantal heerlijke zelfgemaakte bakproducten in de vorm van wafels, cakes of koekjes....

Eenieder die zich geroepen voelt iets te bakken, nodig ik uit dat te doen en het product

- zo mogelijk zondagmorgen 20 december in de JK - aan mij te geven, zodat het uiteindelijk tijdig in het klooster komt.

Laat me even weten wanneer u plannen hebt in deze richting...



*Harry van Heijst,
06-48941481.*

of de weergoden dit voor de wandeling in petto hebben?

*Kerstmis een feest
van licht en samen zijn
Als je dit kunt delen
In het groot of in het klein*

*Dan is samen op weg
Een fijn gevoel
voor jou en voor mij
een prachtig doel.*

*Fijne Kerstdagen
en
Een gelukkig en voorspoedig
Nieuwjaar.*



Speciaal gemaakt voor de Jongerenkerk door:
Ontwerp: Marlein
Tekst: Therezi

*Het bestuur en de medewerkers
van de Jongerenkerk Venlo
nodigen u van harte uit
voor de
Nieuwjaarsontmoeting
op zondag 3 januari 2016
van 11.00 - 13.00 uur
Jongerenkerk Venlo
Minderbroedersstraat 1, Venlo*

om te kleuren



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 24 december 2015.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 15 december aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hier-naast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl