

# **Jongerenkerk Venlo al meer dan 50 jaar !**



**Overzicht van de activiteiten  
van en met  
de Jongerenkerk Venlo  
in het 55<sup>e</sup> seizoen**

# Inhoud

- 1 Inleidend woord - *een heel bijzonder seizoen* - *Hub van den Bosch*
3. augustus 2019
- 4 september 2019
5. oktober 2019
7. november 2019
- 9 december 2019
- 12 januari 2020
13. februari 2020
- 16 maart 2020
17. De JK in corona-tijd
- 19 april 2020
- 21 mei 2020
- 22 juni 2020
- 23 juli 2020
24. Van wie wij afscheid namen
25. Vreugdevolle familieberichten
26. praktische informatie

Dit verslag werd samengesteld door:  
Hub van den Bosch, *pastor Jongerenkerk Venlo*



# Inleidend woord

## een héél bijzonder seizoen!

Vol goede zin begonnen we op zondag 25 augustus 2019 aan het 55<sup>e</sup> seizoen. Weer een bijzonder seizoen want na het 50-jarig bestaan was dit opnieuw een jubileumjaar.

Er leek ook geen vuiltje aan de lucht en er werd gekeken om in dit seizoen iets extra's te doen. Niet zo groots als voor het 50<sup>e</sup> seizoen, maar meer bescheiden met iets wat al langer op de planken lag, te weten met Ave Eva. Hiermee zouden we dit jubileumjaar wat extra cachet geven.

Maar meer extra's zou er plaats vinden, omdat het ook in dit seizoen 75 jaar geleden was dat de Tweede Wereldoorlog eindigde. Rondom dit gedenkwaardige feit werden in samenwerking met anderen activiteiten georganiseerd. Ook zou onze eigen JK Big Band een 'Bevrijdingsconcert' geven. Daarnaast waren er natuurlijk de jaarlijkse activiteiten rondom de eerste communie, Kerstmis, Pasen en alles wat er zo in een seizoen de revue passeert.

Tot en met half maart 2020 was er niet zoveel aan de hand en verliep alles gladjes. Ja, er was wel toen al sprake van een virus in China, dat begin 2020 de kop op had gestoken, maar dat was wel heel ver weg. Na carnaval bleek het ook in Brabant op te duiken en in maart bleek dat virus heel Nederland in zijn macht te krijgen. Zo erg zelfs dat half maart opeens .... alles anders werd!

Geen vieringen meer zoals we gewend waren in de Jongerenkerk. Geen solidariteitsmaaltijden meer op de woensdagen, vergaderingen binnen de Jongerenkerk van pastoraal team, bestuur, Fairtrade, koorrepetities en repetities van de Big Band, de eerste communievoorbereidingen en de eerste communie werden stopgezet en afgelast. Voor het eerst geen vieringen in de Goede Week en met Pasen zoals gewend, niet met Pinksteren ... ja, alles kwam tot stilstand. Het Bevrijdingsfestival werd afgelast. Opeens kwamen we in een heel andere wereld terecht. Een wereld die we niet kenden en waarin we onszelf opnieuw moesten uitvinden.

Maar niet alles stond stil. Want op 1 april 2020 startte in de Jongerenkerk het Service Punt Dak- en Thuislozen in samenwerking met de gemeente Venlo, waar met name Oost-Europese arbeidsmigranten, mensen zonder huisvesting, van maandag tot en met zaterdag van 09.30-13.00 uur terecht konden voor koffie, thee, ontbijt en douche.

Op zondagmorgen was er met inachtneming van de RIVM-maatregelen de gelegenheid om een lichtje aan te komen steken. Dat werd omlijst met een korte gebedsdienst, opgenomen door Max Görtjes en later rondgestuurd via een YouTube-link en die kwam ook op de website te staan.

In juni werden de regels rondom vieren versoepeld, maar bestuur en pastoraal team besloten te wachten tot juli eer de vieringen weer zouden starten.

Na het vaststellen van een protocol om het vieren in goede banen te leiden, zijn we op zondag 5 juli weer gestart en tevens was deze eerste viering de afsluiting van een wel heel bijzonder 55<sup>e</sup> seizoen.

Veel is er niet gebeurd maar anderzijds is er met het Service Punt wel veel gedaan voor mensen die door corona op straat kwamen te staan. Omdat alle andere inloophuizen dicht waren, hadden zij toch zo een plek om op adem te komen.

Zo hebben we in dit 55<sup>e</sup> seizoen getracht Jongerenkerk te zijn. Anders dan normaal te doen maar ook weer niet, want aandacht voor mensen op straat kenmerkt ons DNA, ons ingegeven door Leo Brueren die niet voor niets de eretitel 'Kapelaan van de straat' had.

Natuurlijk waren er toch tot en met maart 2020 bijzondere momenten, die in dit 'overzicht van het 55<sup>e</sup> seizoen' de revue zullen passeren.

We willen hiermee laten zien dat de Jongerenkerk Venlo nog springlevend is. Evenals in andere geloofsgemeenschappen wel iets kleiner van omvang, maar desalniettemin levend. Zo willen we wat Leo Brueren in 1965 begon voortzetten en uitdragen onder het motto: 'Het verhaal gaat verder'.

En dat gebeurt door inzet van velen voor en achter de schermen. Allemaal betrokken mensen die de Jongerenkerk een warm hart toedragen en die geloven in het 'Verhaal van mensen SAMEN onderweg', geïnspireerd door die Man van Nazareth. Een verhaal dat verder gaat ook in het 56<sup>e</sup> seizoen, verder gaat door steun van velen in vrouw- en mankracht en met behulp van financiële ondersteuning.

september 2020

*Hub van den Bosch*

---

---

## **Jaaroverzicht 55<sup>e</sup> seizoen van 25 augustus 2019 tot 5 juli 2020**

In chronologische volgorde willen we nu een overzicht geven van de belangrijkste zaken die de revue passeerden in dit 55<sup>e</sup> seizoen. De wekelijkse zondagsdiensten zullen we niet vernoemen, behalve als deze een bijzonder karakter hadden of een bijzondere intentie.



# augustus 2019

zondag 25 augustus



Op zondag 25 augustus 2019 begon het 55<sup>e</sup> seizoen, een jubileumjaar. Het thema van deze viering was: 'Binnenlaten'.

Hub heette iedereen welkom met de volgende woorden:

“Dit huis is een huis waar de deur openstaat, waar zoekers en zieners, genood of gekomen, hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen, om uiting te geven aan waar zij van dromen, waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.”

Zo begonnen we aan dit 55<sup>e</sup> seizoen.

Hub riep op er SAMEN weer iets moois van te maken.

## MIVA-collecte 2019

*aandacht voor meisjes in Kameroen*

**miva**<sup>®</sup>  
**Bestemming binnen bereik.**

Op zondag 25 augustus was het MIVA-ZONDAG en vond de MIVA-collecte plaats. Dit jaar vroeg MIVA aandacht voor meisjes in Kameroen. Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen. De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden onder de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan. De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders.

Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

De opbrengst in de Jongerenkerk bedroeg: 90,00 euro

# september 2019

21-29 SEPTEMBER 2019



VREDE VERBINDT

Het thema van de Vredesweek 2019:

**'Vrede verbindt over grenzen'.**

Het thema nodigde uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie. Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven.



OVER GRENZEN

## zaterdag 21 september



### Heilige Huisjes Wandeling

Op zaterdag 21 september 2019, de Internationale Dag van de Vrede, vond in het kader van de Vredesweek 2019 een Heilige Huisjes Wandeling plaats.

We bezochten Gasterij 'De Groote Heide'. Een bijzondere, een 'heilige' plek waar de ontmoeting bestaat uit de verbinding tussen mens en natuur. Die relatie mens-natuur stond centraal tijdens deze Heilige Huisjes Wandeling.

Deze begon om 10.00 uur en duurde tot 12.30 uur



## Eerste communieproject 'Gods grootste geschenk'

In september startten we ook weer met de voorbereidingen van de eerste communie in 2020. Twee jongelui: Zoë en Joris en hun ouders.

Het waren enthousiaste jongelui en ouders. En vol enthousiasme gingen Zoë en Joris, daarbij gesteund en ondersteund door Truus en Hub, op weg naar de eerste communie die op maandag 1 juni, 2<sup>e</sup> Pinksterdag 2020, zou gaan plaatsvinden.

# oktober 2019

## wereldmissiemaand 2019

buitengewone missiemaand:

*Gedoopt en Gezonden*

Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sloot Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie. Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. MISSIO ondersteunde in 2019 de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India.

De opbrengst in de Jongerenkerk was: 170,00 euro

### de Week van de Smaak



## 17 oktober

Op 17 oktober is het jaarlijks wereldwijd 'De dag van de uitroeiing van de armoede'. Deze dag is een initiatief van de ATD Vierde Wereld en in 1992 officieel erkend door de Verenigde Naties.

Ook in Limburg worden er op deze dag meerdere activiteiten georganiseerd door verschillende (burger)initiatieven. Daarom is er een samenwerkings-verband opgericht, waarin we gezamenlijk aandacht vragen voor het thema armoede.

In 2019 deden we dat onder de noemer van 'De smaak van Armoede'. Ook in Venlo deden we daaraan mee als Jongerenkerk i.s.m. Wereldwinkel, Groenewold, HomePlus, Soepbus e.a. We stonden met soep en hapjes bij het stadhuis in hartje Venlo

## zaterdag 19 oktober Opschoonactie

Onder het motto "We hebben er schoon genoeg van" gingen de Jongerenkerk, de Protestantse Gemeente, Groenewold, Wijkoverleg Binnenstad, FairVenlo, gemeente Venlo in de persoon van wethouder Marij Pollux, Home Plus en de Wereldwinkel het groen in het Julianapark,



Nolenspark en de groenstrook aan de bebouwde kant van de Koninginnesingel schoonmaken. Met deze gezamenlijke actie openen we de Fairtrade Week, die van 27 oktober tot 4 november loopt. We startten samen om 09.30 uur, maakten schoon tot 12.30 uur en sloten af met gezamenlijke lunch met lokale en fair trade producten bij Beej Benders.

**Opgeruimd staat netjes**

Samen de stad opschonen op *zaterdag 19 oktober*  
U doet toch ook mee!



**OPRUIMEN  
HET LIJKT  
SIMPEL**

EN  
DAT IS HET OOK

*Loesje* 

Samen maken we het groen schoon  
Maaskade, fietsbrug, Koninginnesingel,  
de kop van Weerd en Julianapark

Verzamelen 9.15 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstr. 1)  
tot 12.00 uur / aansluitend samen lunchen  
(voor materialen wordt gezorgd)

M.m.v. Wereldwinkel Venlo, Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo  
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en 't Groenewold  
Meehelpen? Meld je aan via 't Groenewold 077-3546689





# november 2019

## Nacht der Zielen 2019

In het kader van de Nacht der Zielen en ter gelegenheid van Allerzielen en Allerheiligen organiseerde Stichting Prisma waarin de Jongerenkerk participeert twee activiteiten. Dat waren:

**VRIJDAG 1 NOVEMBER 2019  
FILMAVOND MET DE FILM "MIELE"**



Film  
Nacht der Zielen

**MIELE**  
MET JASMINE TRINCA  
ELA HESLID BIVENTU & LA STANZA DEL FIDELIO  
EEN FILM VAN VALERIA GOLINO

vrijdag 1 november

't Groenewold Venlo (Begijnengang 17)  
Aanvang 19.30 uur / entree vrijwillige bijdrage

**ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019  
NACHT DER ZIELEN 2019  
THEMA: "OP LEVEN EN DOOD"**

Op 2 november a.s. vond de 16e editie van de Nacht der Zielen plaats rondom het thema 'Op leven en dood'. De Nacht der Zielen is bedoeld om op een eigentijdse wijze stil te staan bij hen die ons zijn overleden. We doen dat aan de hand van gesproken woord, muziek, verhalen en rituelen. Zo probeert de Stichting Prisma religie, cultuur en kunst met elkaar te verbinden. Met medewerking

van lokale artiesten en vrijwilligers willen we op een laagdrempelige wijze mensen bijeen brengen om stil te staan en onze dierbare overledenen te herdenken. Dit jaar stond er een wandelprogramma gepland dat langs plekken van herinnering voerde. Start vond plaats bij het monument van de WereldvredeSVlam, waarna de tocht de Familiekkerk aandeed, het Rosarium en de St. Martinuskerk, met als eindpunt het Nieuwe Baken. Aan het programma werkten o.a. Sef Derkx en Herman Verwey mee. U was van harte uitgenodigd. Er liepen ruim 20 mensen mee.

Aanvang was om 19.00 uur bij Monument VredesVlam Julianapark.



Nacht der Zielen  
zaterdag 2 nov. 2019

In de Nacht der Zielen herdenken wij op eigentijdse wijze hen, die ons overleden zijn

Op leven en dood

Wandelprogramma langs plekken van herinnering  
Met voordracht, muziek en zang (VredesVlam, Familiekkerk,  
Rosarium, St. Martinuskerk, Nieuwe Baken)  
M.m.v. Sef Derkx, Herman Verwey e.a.

19.00 uur Monument WereldvredeSVlam  
Julianapark (achter Limburgs Museum)

Stichting Prisma p/a Begijnengang 17 Venlo 077-3546689

3 november 2019

## ALLERZIELEN EN ALLERHEILIGEN



Op zondag 3 november herdachten we in de viering van breken en delen om 10.00 uur allen die opgeschreven stonden in het Boek van de Gemeenschap en die overleden waren in de periode van 4 november 2018 tot 3 november 2019. Wij nodigden hun families uit aanwezig te zijn om voor hun dierbare een licht te ontsteken. Met zo'n eenvoudig gebaar wilden we, behalve stilstaan bij het

verlies van dierbaren, ook om kracht en steun vragen voor allen die achterbleven en die het verlies een plek dienen te geven in hun leven, een leven zonder hen die gestorven zijn.

## DIALOOGTAFEL VENLO 2019

Op donderdag 7 november vond weer een Dialoogtafel Venlo plaats i.s.m. Blariacumcollege, Resto Van Harte, Joriskerk, Groenewold en Jongerenkerk. Er namen 60 mensen aan deel. De helft bestond uit leerlingen van het Blariacum en de andere helft uit mensen uit de achterban van de samenwerkende organisaties. Het thema was: 'Mijn straat en ik'.

De straat... De straat is veel meer dan een verzameling huizen en hun bewoners. De straat waar je woont, wordt op zeker moment mijn straat...

Praat mee over 'mijn straat en ik'.





# december 2019



December is de maand van Sinterklaas, Adventswandeling naar Albertushof, nieuwe kerstkaart, van Kerstmis en de maand van de Adventsactie Solidaridad. Traditiegetrouw een drukke maand die laatste van het jaar. Opbouwen van de kerststal, voorbereidingen van de vele vieringen.

## Solidaridad **50** YEARS

### Adventsactie Solidaridad 2019

#### *Een eerlijk verhaal, van katoenplant tot kledingrek*

Met dit thema werd er gedurende de vier weken van de Advent aandacht besteed aan de actie van Solidaridad.

Waar komt uw kleding vandaan? Is de katoen van uw T-shirt op een milieuvriendelijke manier geteeld? En heeft de vrouw in de textielfabriek genoeg verdiend om haar kinderen naar school te kunnen laten gaan? Waarschijnlijk heeft u geen idee, want kleding is vaak moeilijk te traceren naar de bron. U weet dus nooit zeker of uw kleding schade heeft toegebracht aan mens en milieu. Solidaridad is in 2019 in Ethiopië een

project gestart om hier verandering in te brengen.

De organisatie werkt aan duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig traceerbaar van katoenplant tot kledingrek.



De opbrengst was:  
248,00 euro

## zondag 1 december 2019

### Sinterklaas bezocht de Jongerenkerk



Op zondag 1 december deed Sinterklaas weer de Jongerenkerk aan. Een mooie traditie die we graag in ere houden. De communicanten gingen samen met Truus en Hub voor in deze viering. Hun families waren daarbij aanwezig en ook meerdere andere kinderen. Samen met het JK-koor werd het een sfeervolle viering.

## zondag 22 december 2019

### Advents-Kerstwandeling 2019



Op zondag 22 december 2019 gingen we op bezoek bij de zusters van Albertushof in verband met de Advents-Kerstwandeling.

Om 19.00 uur vertrokken de wandelaars bij de Jongerenkerk om rond 20.00 uur bij Albertushof te arriveren. Mensen die niet mee konden wandelen werden uitgenodigd om rond 20.00 uur uiterlijk daar te zijn.

Daar begon om 20.00 uur een korte dienst rond DANKBAARHEID'.

De teksten en de muziek werden verzorgd door ons eigen JK-koor. Aansluitend was er een gezellig samenzijn met de zusters en de aanwezigen.



# 24 en 25 december 2019

## KERSTMIS 2019

Op 24 december, kerstavond, op 1e Kerstdag en 2e Kerstdag vonden weer onze kerstvieringen plaats.

Vooraf de Gezins-Familieviering was goed bezocht. De communicanten samen met enkele oud-communicanten, broertjes en zusjes en vriendinnetjes en vrienden speelden in deze viering het kerstspel.

Mede door de inzet van velen: kerststalgroep, interieurverzorgsters, bloemengroep, Triple Quartet en JK Big Band, JK-koor, gastmuzikanten, lectoren, assistenten en voorgangers als ook de geluidsgroep en Marga en Martin in het Voorportaal, waren het weer sfeervolle dagen in de Jongerenkerk en gingen we op weg naar het nieuwe jaar 2020 dat op de deur klopte in deze laatste maand van 2019.



## KERSTKAART 2019

De kerstkaart 2019 werd speciaal voor de Jongerenkerk Venlo ontworpen door Marlein en voorzien van tekst door Thérési.

Hiernaast ziet u de afbeelding op de voorzijde van de kaart.





januari 2020



*Het bestuur en de medewerkers  
van de Jongerenkerk Venlo  
wensen eenieder  
een voorspoedig 2020  
Van harte nodigen wij u uit  
voor de nieuwjaarsontmoeting  
zondag 5 januari 2020 van 11.00 - 13.00 uur  
Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1*

5 januari 2020

### **Nieuwjaarsontmoeting**

Traditiegetrouw vond op de 1e zondag in het nieuwe jaar de nieuwjaarsontmoeting plaats voor bezoekers, medewerkers en 'Vrienden van de Jongerenkerk'. Voorzitter Gerrie Gijsen sprak de hoop uit dat het een goed nieuw jaar zou worden voor de Jongerenkerk en ieder die er bij betrokken is. Daarop werd een toast uitgebracht in een gezellig samenzijn aansluitend aan de viering.

## NIEUW GEZICHT BINNEN DE JONGERENKERK VENLO

### Ruud Willemsen en Piet Giesen verzorgen samen eucharistievieringen in de Jongerenkerk in 2020

Zoals wellicht al opgemerkt en voor het eerst aanwezig op 16 december 2019 hebben we naast Piet Giesen een nieuwe priester, die in de toekomst regelmatig zal voorgaan in de Jongerenkerk. Ook gaat traditiegetrouw deken Spee minimaal tweemaal per jaar voor in de Jongerenkerk.

Ruud Willemsen is Karmeliet en woont in Overloon. De afgelopen kerstdagen en ook op 5 januari 2020 was hij aanwezig. Een en ander is in goed overleg met Piet Giesen afgesproken en besproken. In 2020 zullen zij beiden vieringen verzorgen. Ruud heeft in het verleden als collega geestelijk verzorger gewerkt binnen Dichterbij.

## februari 2020

### zondag 2 februari 2020

#### PRESENTATIEVIERING COMMUNICANTEN 2020

Op zondag 2 februari 2020 was de presentatieviering van onze twee communicanten, Zoë en Joris. Vanaf september zijn zij samen met Truus en Hub en de ouders onderweg naar hun eerste communie op 2e Pinksterdag 2020. Het thema was 'Vriend worden van Jezus'. In een sfeervolle Jongerenkerk maakte de gemeenschap van de Jongerenkerk kennis met beiden.



### zôndaag 23 fibberwarie 2020

#### Carnavalsgezelschap Jocus Toekôms in de Jongerenkerk Venlo

Op zondag 23 februari was er weer de carnavalsviering in de Jongerenkerk met het carnavalsgezelschap van Jocus Toekôms, met in haar midden het prinselijk trio: prinses Renée I en haar adjudanten Valerie en Lynn. Ook was weer de huiskapel 'Zoeë is 't Laeve' aanwezig om met haar muzikale klanken deze viering kleur en luister bij te zetten.





De voorgangers in deze dienst van breken en delen waren Peet (Petra Verhoeckx) en Truu (Truus van der Heijden).

Vele grote en kleine Jocussen en Jocusinnen woonden deze viering bij. Alaaf!



dekenaat Venlo

# Vastenactie 2020

Na de carnavalsdagen startte de vastenactie 2020 vanaf woensdag 26 februari. We zouden als dekenaat Venlo voor het 3e jaar aan de slag gaan voor het project van Bart van der Grinten en de Co-Foundation voor het realiseren van een basisschool voor de kinderen in Kitase. Sinds twee jaar werken zij nauw samen met de Holy Child School.



Vanaf 1 maart stond in de Jongerenkerk weer de collectebus voor giften aan het project 2020 'een basisschool voor Kitase'.



televisie  
schrijf fruit alcohol water meditatie  
Meer-minder  
Vasten  
snoep week dagboek drinken  
gebed Eten sociale media chocolade fiets 40dagentijd  
stille kledingbank loslaten vis vlees  
voedselbank koekjes thuis Delen vegetarisch

# maart 2020

## THEMA-AVOND I.S.M. DE CO-FOUNDATION 'DE KRACHT VAN AFRIKA' Programma Vastenactie 2020

**Maandag 9 maart 2020: 'De kracht van Afrika?!'**

Medio deze eeuw zal de wereldbevolking afnemen. Voor alle continenten geldt dit. Behalve voor Afrika. Het grootste continent van onze aardbol telt dan niet alleen het grootst aantal mensen, het is tegelijk het rijkst aan grondstoffen en is eveneens het armste deel van de wereld. Terwijl grote delen van de bevolking over een enorme veerkracht en uiteenlopende en krachtige tradities beschikken, is er het laatste decennium vanwege allerlei redenen een omvangrijke emigratie op gang gekomen. Wat als jouw dagelijkse leven zich in die tegenstellingen afspeelt en de kracht van jouw continent mogelijk aan jou voorbijgaat? Deze avond vond plaats o.l.v. Michiel van der Grinten (Stichting Oberon) en Funs Pollux (Omroep Venlo), die als gespreksleiders de avond en het gesprek in goede banen leidden. Verder werkten mee: René Poels (Wereldpaviljoen), Anita Bagonluri (SparX Learning Xperience Foundation) en Marco van Lier (Fontys International Business school). Johnatan Opoku (VVV-Venlo en ambassadeur CO Foundation) en Piet Linders (Stichting 't Groenewold) verzorgden de opening.

Programma:

- 19.30 uur: Inloop met koffie en thee
- 20.00 uur: Opening door Johnatan Opoku en Piet Linders
- 20.05 uur: Korte presentaties door Anita Bagonluri, René Poels en Marco van Lier
- 20.30 uur: In gesprek met zaal en inleiders o Michiel en Funs
- 21.15 uur: Afsluitend woord Hub van den Bos

Na afloop was er een drankje en konden we napraten.

Na later bleek was dit de LAATSTE activiteit die plaats kon vinden, omdat we daarna geconfronteerd werden met CORONA

De opbrengst gedurende de Vastentijd in de Jongerenkerk Venlo bedroeg in 2020: 405,00 euro

## VASTENACTIE 2020

*Dekenaat Venlo in actie voor een basisschool  
in Kitase / Ghana*

**MAANDAG 9 MAART**



Open avond over de Kracht van Afrika

Rondetafelgesprek en ontmoeting rondom Afrika en de steun aan projecten en initiatieven.



M.m.v. Michiel van der Grinten en Funs Pollux, Anita Bagonluri  
René Poels Marco van Lier Johnatan Opoku

i.s.m. Jongerenkerk Venlo, Dekenaal MOV-groep Venlo,  
Co-Foundation, stichting 't Groenewold

Plaats: Jongerenkerk Venlo  
Minderbroedersstraat 1

Aanvang: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)  
Entree vrij



Voor info stichting 't Groenewold 077-3546689





# de JK in corona-tijd



Half maart kwam Nederland in de ban van corona!

Alles kwam tot stilstand. De samenleving en ook het kerkelijk leven. Mensen bleven thuis, zorginstellingen gingen op slot. Bedrijven kwamen tot stilstand. Op straat was het unheimlich.

Ondanks dat alles was er in de Jongerenkerk wel van alles te beleven. Door de week fungeerde de kerk als Service Punt voor dak- en thuislozen en op zondagmorgen waren mensen met in achtneming van alle maatregelen welkom om een lichtje te ontsteken. Zo kon de Jongerenkerk voor anderen en voor eigen mensen toch nog iets betekenen in deze bijzondere maar vooral bizarre tijd.

## **OOK GEEN EERSTE COMMUNIE 2020**

In overleg met en op initiatief van de ouders van Zoë en Joris werd ook het traject naar de 1e communie stopgezet. Dit jaar werd besloten door corona-omstandigheden daartoe aangezet GEEN 1e communie te laten plaatsvinden. Dit werd verschoven naar 2021.



## Eerste mededeling i.v.m. corona:

Beste bezoekers en medewerkers van de Jongerenkerk Venlo,

Het is nu bekend dat er GEEN vieringen zijn *tot en met tweede Paasdag, maandag 13 april 2020*.

Een en ander betekent dat er in de Goede Week en met Pasen ook GEEN paasvieringen zullen plaatsvinden in de Jongerenkerk Venlo.

### WAT NU?

Om toch de band met vaste bezoekers te onderhouden gaan we twee dingen doen.

#### Op de eerste plaats: VERSPREIDEN POSITIEVE GEDACHTEN

Elke week zullen we vrijdags een positieve gedachte rondsturen via mail en Nieuwsbrief. Deze week zien jullie de eerste. Truus van der Heijden kwam met dat idee en het lijkt me een goed idee om wekelijks positieve gedachten in de vorm van een tekst of een gedicht met iedereen te delen.

Zo laten we van ons horen. De onderstaande tekst is aangeleverd door Truus en ieder staat vrij om een positieve gedachte te sturen naar jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Ik zal dan zorgen dat deze wekelijks verspreid wordt.

#### Op de tweede plaats: MOGELIJKHEID TOT ONTSTEKEN INTENTIELICHTJES OP ZONDAGMORGEN

Met inachtneming van alle hygiënemaatregelen:

- afstand houden
- niet dicht bij elkaar gaan zitten,
- niet met teveel mensen in een keer in de ruimte
- niet komen als je hoest of griepig bent
- niet komen als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus

willen we op zondagmorgen tussen 10.00-11.30 uur de Jongerenkerk Venlo open maken om u de gelegenheid te geven bij de Maria-icoon een lichtje aan te steken en een kop koffie te drinken.

DIT KAN VANAF ZONDAG 22 MAART 2020 TUSSEN 10.00-11.30 UUR

### LET WEL:

WE HOUDEN WEL VINGER AAN DE POLS EN VRAGEN IEDER GESPREID TE KOMEN EN NIET OM KLOKSLAG 10.00 UUR MASSAAL AAN DE DEUR TE STAAN, WANT DAN KUNT U MAAR GEDOSEERD NAAR BINNEN.

Dit geldt zo voor zo lang er nog geen totale lock-down is afgekondigd. Als de regering besluit dat straks iedereen binnen moet blijven behalve voor noodzakelijke dingen zoals werk of boodschappen doen, dan zijn wij daaraan ook gebonden en zullen we u per direct laten weten dat we dan de mogelijkheid om een lichtje te ontsteken moeten stopzetten.

Van de bijeenkomsten op de zondagen in coronatijd werden opnames gemaakt die via Max Görtjes verspreid werden om toch verbinding met elkaar te houden. Dit is gebeurd op ALLE zondagen tot en met 28 juni 2020

## april 2020

### SERVICEPUNT DAK- EN THUISLOZEN IN DE JONGERENKERK VENLO VANAF WOENSDAG 1 APRIL 2020

Wat houdt het Service Punt in?

- Dagelijks van maandag tot en met zaterdag zal het Service Punt van 09.30 -13.00 uur open zijn.
- Er komt op de parkeerplaats een douche- en toiletwagen te staan zodat de mensen zich kunnen opfrissen. 's Avonds is deze middels hekken beschermd en afgebakend zodat men er niet bij kan i.v.m. vandalisme.
- In de Jongerenkerk kunnen mensen een kop koffie of thee drinken met inachtneming van gepaste afstand.
- Er wordt voor gewaakt dat rond de Jongerenkerk geen HANGPLEK ontstaat en daarvoor is ook de politie op de hoogte en zal dit handhaven.
- Dagelijks wordt rond de Jongerenkerk eventueel afval e.d. opgeruimd door vrijwilligers.
- Regelmatig zijn mensen van de GGD aanwezig om de gezondheid te controleren van de dak- en thuislozen zodat zij geen gevaar vormen voor zichzelf en voor medemensen.



Met zoveel mogelijk zorg en met alles wat in onze macht ligt zullen we ervoor waken dat omwonenden geen overlast hebben van het Service Punt. Dit in samenwerking met veel partijen, zoals gemeente als initiatiefnemer van dit Service Punt, politie en mensen werkzaam in de brede keten van dak- en thuislozen.

Bijzondere tijden - en dat is deze crisis - vragen soms om snel handelen en bijzondere oplossingen.

Met man en macht zal geprobeerd worden overlast te voorkomen en te beperken. We vertrouwen er daarom op, dat u begrip kunt hebben voor deze keuze van gemeente en bestuur Stichting Jongerenkerk Venlo om dit Service Punt t.b.v. deze kwetsbare medemensen in te richten.

### PALMPASEN 2020

Op Palmzondag 5 april 2020 hebben we in de Jongerenkerk met de aanwezigen Palmpasen gevierd en de palmtakjes gezegend. Mensen konden die meenemen maar voor hen die om gezondheids- en veiligheidsredenen thuis bleven hebben we een rondrijndje gehouden en hen het palmtakje thuis bezorgd.



## PASEN 2020

Ondanks corona ontstaken we met Pasen toch de nieuwe paaskaars. Een bijzonder licht dit jaar dat ons door deze duistere tijden heen zou moeten leiden en waar mensen wellicht kracht en steun uit kunnen halen.



## Extra nieuws

GEEN VIERINGEN TOT EN MET ZONDAG 28 JUNI 2020 IN DE JONGERENKERK VENLO

MOGELIJKHEID TOT ONTSTEKEN INTENTIELICHTJES OP ZONDAGMORGEN

Met in achtneming van alle hygiëne maatregelen:

- afstand houden
- niet dicht bij elkaar gaan zitten,
- niet met teveel mensen in een keer in de ruimte,
- niet komen als je hoest of griepig bent,
- niet komen als je in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus

willen we op zondagmorgen tussen 10.00-11.30 uur de Jongerenkerk Venlo openmaken om u de gelegenheid te geven bij de Maria-icoon een lichtje aan te steken en een kop koffie te drinken.

TOT EN MET ZONDAG 28 juni 2020. TUSSEN 10.00-11.30 UUR

LET WEL:

WE VRAGEN IEDER WEL ZICH AAN DE VOORSCHRIFTEN TE HOUDEN EN EENTJE DAARVAN IS DAT ER MAXIMAAL 30 MENSEN IN DE JONGERENKERK MOGEN ZIJN.

OP ZONDAG 5 JULI STARTEN WE WEER MET ONZE VIERINGEN OM 10.00 UUR.  
ZIE JE OM 10.00 UUR IN DE JONGERENKERK WORDT DAN WEER DE SLOGAN.



# mei 2020

donderdag 21 mei 2020

Hemelvaartsdag

Voor het eerst was er GEEN viering met Hemelvaartsdag. Op die dag was de Jongerenkerk gewoon open als Service Punt voor dak- en thuislozen

zondag 31 mei 2020

Pinksteren

Op 1<sup>e</sup> Pinksterdag was er wel een korte dienst en de mogelijkheid om lichtjes aan te steken en was er aandacht voor de Pinksteractie.



23 - 31 mei 2020

Pinksteractie 2020

*Geloven in de ander. Een wereldwijde missie.*

Op zondag 31 mei was de collecte voor de Week Nederlandse Missionarissen, de Pinksteractie, t.b.v. het werk van Nederlandse missionarissen, vrouwen en mannen, die zich ver van huis inzetten voor hen die het moeilijk hebben en wat ondersteuning kunnen gebruiken. De opbrengst bedroeg: 75,00 euro.



# juni 2020

## OPSTART VIERINGEN JONGERENKERK VENLO PER 5 JULI 2020

Kort gezegd willen we de volgende route volgen:

- Onder voorbehoud starten we met vieringen op zondag 5 juli 2020.
- De voorschriften zoals 1,5 meter afstand, niet komen bij griepverschijnselen, geen handen schudden e.d. blijven onverminderd van kracht.

De mogelijkheid om op zondagmorgen tussen 10.00-11.30 uur een lichtje te komen opsteken, bleef tot en met 28 juni 2020 staan. Ook hierbij golden natuurlijk de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

## SERVICE PUNT JONGERENKERK VENLO STOPT!

Service Punt Jongerenkerk Venlo stopt op 2 juli

Na op 1 april 2020 bij aanvang van de coronatijd in de Jongerenkerk gestart te zijn met een Service Punt voor dak- en thuislozen en ook voor Oost-Europese arbeidsmigranten, die op dat moment nergens meer terecht konden, was het op donderdag 2 juli zover dat het Service Punt haar deuren sloot. Toen gingen de Open Inlooplekken ook weer open. Wij dankten allen die de afgelopen maanden meegewerkt hadden om een plek te bieden aan medemensen in de knel in de coronatijd en we dankten ook voor het begrip en de support van omwonenden van de Jongerenkerk. Voor hen was het natuurlijk niet altijd gemakkelijk dat dit Service Punt er was.

Vanaf 5 juli startte de Jongerenkerk weer met haar reguliere activiteiten, zoals de vieringen op de zondagmorgen, de Solidariteitsmaaltijden op de woensdagmiddagen, de repetities van JK Big Band en JK-koor en alle andere activiteiten zoals we dat gewend zijn te doen.



# juli 2020

## zondag 5 juli 2020 AFSLUITING 55<sup>e</sup> SEIZOEN

Op zondag 5 juli was het eindelijk zover. De vieringen konden en mochten weer beginnen. Met inachtneming van de 1,5 meter is er plaats voor 63 mensen in de Jongerenkerk Venlo. Voldoende om de vaste bezoekers weer welkom te heten op zondagmorgen om 10.00 uur.

Tevens en ook wel bizar was het de afsluiting van het 55ste seizoen. Een seizoen dat heel anders verlopen is dan gedacht en verwacht.

Het was wel fijn om weer samen te komen en elkaar te kunnen ontmoeten. Sommigen hadden elkaar maanden lang niet gezien. Het was een feest dat dit weer mogelijk was. Om toch nog enige aandacht te besteden aan de afgelopen 55 jaar hield Harry Notenboom een reflectie op 55 jaar Jongerenkerk Venlo.

Anders dan normaal sloten we het seizoen af. Zonder eigen JK-koor want zingen mag nog niet, zonder uitgebreid mensen te bedanken voor het afgelopen seizoen, zonder hapje en drankje. Zo gingen we de vakantieperiode in. We hebben de hoop uitgesproken dat het 56<sup>e</sup> seizoen weer een iets normaler seizoen mag worden maar dat is nog maar afwachten.





# van wie wij afscheid namen

Ook in dit 55ste seizoen waren er momenten van afscheid nemen van mensen die op een of andere manier, de een meer en de ander in mindere mate, betrokken waren of met wie we een band hadden.

## ***Rob: een vriend die gestorven is***

Op zondag 3 november stond opgeschreven: voor Rob, een vriend die gestorven is. Hij was 54 jaar oud.

## ***Lou: peetoom van Quin***

Op 3 november stond opgeschreven: Lou is overleden, vriend van Petra en peetoom van Quin.

## ***Geer van de Veer***

Hij overleed op 3 november in de Jongerenkerk, aansluitend aan de Allerzielen-en Allerheiligendienst waarin zijn zwager Hans werd herdacht. Geer was 86 jaar.

## ***Ria Hermans-Rijk***

Ria overleed op 8 november, 72 jaar oud. Zij was de zus van Marian Linssen van de JK Big Band.

## ***Een overleden vriend***

Op zondag 10 november stond opgeschreven: op 6 november overleed een vriend in totale eenzaamheid. Dat hij ruste in vrede.

## ***Lies Weijs***

Op 2 december overleed Lies Weijs, echtgenote van Paul Tummers en vast lid van onze Jongerenkerkgemeenschap. Lies was 91 jaar oud.

## ***Leonie Hofman***

Op 3 december overleed Leonie Hofman. 83 jaar oud en moeder van Willeke, vrijwilligster bij de Solidariteitsmaaltijd.

## ***Miep Joosten-Driessen***

Op 18 december overleed Miep Joosten-Driessen, de moeder van Marieke van Heijst. Zij was 92 jaar oud.

## ***Etienne Timmermans***

Op 23 december overleed Etienne Timmermans. Etienne was vaste bezoeker van onze vieringen op zondag en genoot van de gezelligheid achteraf. Etienne was 83 jaar oud.

## ***Addie den Ouden***

Geheel onverwachts overleed Addie den Ouden, 65 jaar oud. Addie kwam vaker in de Jongerenkerk en bij de Solidariteitsmaaltijd in het verleden.

## ***Marleen, zus van Gerard***

In december overleed plotseling Marleen, zus van Gerard Linssen. Ze was slechts 60 jaar oud.

### ***Zus van Jeanne Janssen***

Op 5 januari 2020 werd in het Boek van de Gemeenschap een gebed gevraagd voor de zus van Jeanne Janssen, die overleden was. Jeanne is lid van onze Taizégroep.

### ***Henk Koppes***

Op 24 januari overleed Henk Koppes, 55 jaar oud. Henk zong vroeger mee bij de Taizégroep in de Jongerenkerk.

### ***Jan Jacobs***

Op 30 januari overleed Jan Jacobs, zwager van Noud en Corrie. Jan was 83 jaar oud.

### ***Trees Reinhoud-Jorritsma***

Op 30 januari overleed Trees Reinhoud, moeder van Ingrid Reinhoud. Ze was 84 jaar oud. Bij vieringen die Ingrid begeleidde met haar harp was ze altijd aanwezig in de Jongerenkerk.

### ***Els van Gorkum***

Op 23 februari overleed Els van Gorkum, moeder van Will van Gorkum, partner van Ingrid Reinhoud, oude bekende binnen de Jongerenkerk. Zij was 90 jaar oud.

### ***Maria Hunnekes-Schreurs***

Op 28 februari is zij overleden in Melbourne, Australië. Ze was 87 jaar oud en was een tante van Nelly en Peter Schreurs.

### ***Toos van Ooyen-Timmermans***

Op 29 februari overleed Toos van Ooyen-Timmermans, zus van Pierre Timmermans, in de leeftijd van 85 jaar. Toos was jarenlang vaste bezoekerster in de Jongerenkerk.

### ***Jo Linssen***

Op 29 februari overleed Jo Linssen, moeder van Gerard, 89 jaar oud. Jo was een trouwe bezoekerster van onze vieringen en de Solidariteitsmaaltijden.

### ***Astrid***

Nicht van Petra en Peter Verhoeckx. Zij overleed in de leeftijd van 73 jaar. 60 jaar hebben Petra en Peter lief en leed met haar gedeeld.

## vreugdevolle gebeurtenissen

### **Geboortes:**

Marieke en Harry van Heijst werden opnieuw oma en opa van een kleindochter.

Aggie van der Plaat werd opnieuw oma van een kleindochter.

### **Andere heuglijke feiten:**

Harry en Marieke van Heijst waren 40 jaar getrouwd.

# praktische informatie

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
06-10729578  
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of  
Pastor@jkvenlo.nl

## Secretariaat Jongerenkerk Venlo

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

## Voor gebruik van de Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:  
dhr. Martin Huizinga  
077-3512165  
Mgm.huizinga@telfort.nl

## Bestuurszaken

Mevr. Gerrie Gijzen, voorzitter  
Gerard de Vlamingstraat 19  
06-45372574  
Gerrie.gijzen@gmail.com

dhr. Jan Lammerse, penningmeester  
Bachstraat 3  
077-3513385  
jan-la13@kpnmail.nl

Mevr. Lenie Verhoeckx-Verhaeg,  
secretaris  
Frederik Hendriksstraat 29  
077-3826254  
hlmverhaeg@kpnmail.nl

## Bankrekening Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: NL12ABNA041.41.43.299

## Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo

Mevr. Gerrie Gijzen, secretaris  
Gerard de Vlamingstraat 19  
06-45372574  
Gerrie.gijzen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden:  
NL41RABO0173802850

## Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

*voor projecten ver van huis of heel dichtbij*

Informatie Hub van Den Bosch  
06-10729578 of  
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

## JK on line

Website JK:           www.jkvenlo.nl  
Webmaster:           Max Görtjes  
e-mailadres: webmaster@jkvenlo.nl

*dit is een uitgave van de  
Stichting Jongerenkerk Venlo*

*september 2020*