



Witte Donderdag 2011

Gedachte als overweging: De voetwassing

Vg: Het is interessant te zien
dat niet voor Jezus geknield wordt
maar dat het Jezus is
die knielt.

Hij, heer en meester,
wast zijn leerlingen
de voeten.

En Jezus zegt:
'Ik geef jullie een voorbeeld
opdat jullie doen
wat ik gedaan heb'.

Als hij,
Hij, die alle reden heeft
zijn leerlingen eens duchtig
de oren te wassen,
hen in plaats daarvan de voeten wast,
hebben wij dan nog een reden
om dat niet te doen bij elkaar?

Hetzij, dat ook wij,
ons méér achten dan onze Heer,
net als Petrus deed
die,
met betraand ogen benadrukt
hoezeer hij zich beschaamd voelt
door zo'n nederigheid
van zijn Heer en Meester.

(Martin Gutl, Ich weiß, wem ich glaube)