



Overweging zondag 25 augustus 2013.

Leven is kiezen. Is goed uitkijken waar je loopt. Zoals zo vaak, zijn er meerdere wegen die ergens naar toe leiden bijvoorbeeld een vakantieplek. Je hebt de weg die iedereen kiest. De weg die volgens je routeplanner het snelst is. Maar deze weg is vaak de weg van meegaan in de stroom en dan krijg je zoals een paar weken terug, zwarte zaterdag! Een saaie route waarbij wielen achter elkaar staan op de grote brede autoweg richting je vakantiebestemming.

Er is ook een andere weg. De weg die niet door iedereen gekozen wordt en je niet over grote geasfalteerde wegen naar je vakantieplek leidt. Het is een weg die je leidt door kleine plaatsen en door mooie stukken natuur waarbij de snelheid vaak laag is ... maar ... je hebt dan wel de tijd om rond te kijken en te genieten. De vakantie is dan in feite al begonnen.

Welke route kies jij? Daarom had ik als symbool een routekaart maar die kreeg Gé niet in de viering geplaatst maar u weet hoe een route kaart eruit ziet en een beetje fantasie kan ook geen kwaad en als thema; leven is meer dan ademen.

Vandaag wordt ons die vraag: welke route, welke weg kies jij, gesteld via Lucas door Jezus. Die brede weg, de weg door de poort waar iedereen door heen wil om maar snel ergens te zijn. De weg van meelopen met de massa, de weg van consumeren, van het kan niet op, de weg van hoe harder ik ren hoe meer ik heb? Of ... durven wij, durven jij en ik te kiezen voor die smallere weg die ligt achter de smalle deur waar je misschien soms wat eenzamer bent. De weg die oplettendheid van jou vraagt en waarbij de wegwijzers er wel zijn maar dan moet je wel oplettend zijn.



En om in de route naar de vakantiebestemming te blijven, het is ook de weg waarbij je rustig aan moet doen. Je rijdt door kleine dorpen en je moet opletten dat niemand onder de wielen van je auto komt. Je beperkt de snelheid om de mooie natuur geen geweld aan te doen en je spaart op brandstof om niet teveel te gebruiken van wat onze aarde voortbrengt. Het is de weg van liefde voor wat er om je heen is: medemensen, dieren en planten en de weg van ontzag voor de schoonheid die overweldigend kan zijn.

Welke weg kies jij, welke weg kies ik? Die brede en makkelijke weg waarop je meegaat in de stroom en waarin je natuurlijk ook op de plek van je bestemming komt of ... en dat vraagt het evangelie ons vandaag; durf jij, tegen de stroom in te kiezen voor die smalle, die binnenweg, binnen dan in twee betekenissen; binnen als; de weg van rust, oplettendheid, voorzichtigheid, rekening houdend met, de weg van liefde voor ... EN ... binnen als de weg naar jezelf; niet meelopend met de massa, niet alleen maar doen wat men zegt, de weg naar je hart.

Leven is keuze maken, leven is meer dan ademen. Wellicht kunnen we de komende week onze eigen weg die we gelopen hebben, lopen en willen lopen eens overdenken.

De keuze welke weg ieder kiest is aan ieder van ons. Het evangelie, Jezus roept ons op niet blindelings de keuze te maken. De smalle weg, wellicht de moeilijkste weg, heeft zo zijn voordelen die je op het eerste gezicht misschien niet ziet maar wanneer je hem kiest zie je dat je echt niet de enige bent en op die smalle weg houden mensen rekening met elkaar, zien mensen elkaar staan en is er respect voor alles en iedereen. Die weg is een echt Godsgeschenk.



Probeer het maar eens uit in het belang van jezelf, de ander,
de wereld en God.

Succes ermee! Op die weg is leven meer dan slechts
ademhalen.