

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
januari 2012

**Ein good veurneme is  
um met de gooje veurnemes in jannewarie te beginne.**  
*(regionale wiésheid)*



## inhoud

---

01. agenda januari - februari 2012
01. vieringen januari - februari 2012
03. van de voorzitter - *Henk Linders*
04. familieberichten
05. nieuwjaarsontmoeting in de JK
06. Zalig Nieuwjaar - *Hub van den Bosch*
08. De Tempeliertjes
09. De Maya's en hun spiritualiteit
11. Taizé-avondgebed
12. presentatieviering eerste communicanten 2012
13. Kerfonse Kanté in Jongerenkerk
14. uitnodiging tentoonstelling "Armoede en solidariteit"
16. De accordeon - *Ben Driessen*
17. praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

# agenda januari 2012

---

## januari 2012

- 01 10.00 u. nieuwjaarsdagviering  
08 10.00 u. viering JK Venlo  
11.00 u. nieuwjaarsontmoeting  
09 10.00 u. overleg Pastoraal Team  
15 10.00 u. viering JK Venlo  
20 16.00 u. presentatie tentoonstelling "Euregionaal Armoedeproject" in gemeentehuis Horst  
22 10.00 u. viering JK Venlo  
25 13.30 u. bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)  
29 10.00 u. viering JK Venlo waarin de communicanten 2012 zich presenteren

## februari 2012

- 05 10.00 u. viering JK Venlo  
06 10.00 u. overleg Pastoraal team  
08 19.15 u. Taizé-gebed  
08 20.00 u. vergadering Stichtingsbestuur JK  
12 10.00 u. viering JK Venlo  
19 10.00 u. vastelaovesviering in de JK met Jocus Toekóms  
22 19.00 u. aswoensdagviering  
26 10.00 u. viering JK  
27 20.00 u. lezing over Maya's in kader van Vastenactie 2012

## vieringen jan. - feb. 2012

---

### zondag 1 januari 2012, 10.00 uur

*nieuwjaars-eucharistieviering*

- voorg.: kap. Leo Brueren en Truus van der Heijden  
assist.: Dries Verhoeckx  
lector: Marjo Bongers  
zang: JK Koor

### zondag 8 januari, 10.00 uur

*eucharistie*

- voorg.: kap. Leo Brueren en Hub van den Bosch  
assist.: Peter Verhoeckx  
lector: Max Görtjes  
zang: JK Koor

*aansluitend nieuwjaarsontmoeting*

### woensdag 11 januari, 19.15 uur

*Taizégebed*

- voorg.: Taizéwerkgroep  
muziek: Taizéliederen  
*aansluitend: koffie/thee*

### zondag 15 januari, 10.00 uur

*spiritualiteitsviering*

- voorg.: Spiritualiteitsgroep  
zang: Piet Hegger

### zondag 22 januari, 10.00 uur

*viering van breken en delen*

- voorg.: Piet Linders  
assist.: Sabine Wennekers  
lector: Leo Verbeek  
muziek: Kerfonse Kanté

### zondag 29 december, 10.00 uur

*viering van breken en delen  
de communicanten van 2012  
presenteren zich*

- voorg.: Truus van der Heijden en Hub van den Bosch  
assist.: Henneke Roox, Gonnie Geurts en de communicanten  
zang: Vocal Group "In the Mood"

### zondag 5 februari, 10.00 uur

*viering van breken en delen*

- voorg.: Hub van den Bosch  
assist.: Marije Vola  
lector: Peter Verhoeckx  
zang: JK Koor

### woensdag 8 februari, 19.15 uur

*Taizégebed*

- voorg.: Taizéwerkgroep  
muziek: Taizéliederen  
*aansluitend: koffie/thee*

### zondag 12 februari, 10.00 u.

*eucharistie*

- voorg.: kap. Leo Brueren en Hub van den Bosch  
assist.: Dries Verhoeckx  
lector: Marjo Bongers  
zang: JK Koor

### zondag 19 februari, 10.00 u.

*vastelaovesviering met Jocus Toekóms*

- voorg.: Truus van der Heijden en Petra Verhoeckx  
assist.: Piet Geelen  
lector: Leo Verbeek  
muziek: "Zoeë is ut Laeve"

### aswoensdag 22 februari, 19.00 u.

*aswoensdagviering*

- voorg.: Hub van den Bosch  
assist.: Peter Verhoeckx  
lector: Henk Pijnenburg  
muziek: *nog niet bekend*

### zondag 26 februari, 10.00 uur

*viering van breken en delen*

- voorg.: Truus van der Heijden  
assist.: Henneke Roox / Gonnie Geurts  
muziek: Baer Traa

# van de voorzitter

---

De jaarwisseling is een moment om stil te staan bij onze JK Venlo. Terugkijkend constateer ik dat de belangstelling voor de Jk stabiel is.

Onze Jk biedt elke week nog vieringen die goed bezocht worden en aansluitend is er een gezellig samenzijn met koffie en thee.

Natuurlijk zijn we allemaal weer een jaartje ouder geworden maar ook blijkt dat er, ook in 2012, bijv. behoefte is aan 1e communievieringen.

Met onze medewerkers, en dat zijn we bijna allemaal, kunnen we alle activiteiten tot een goed einde brengen. Hartelijk allemaal voor jullie inzet voor de JK, dat geldt voor onze technische dienst, bloemengroep, cateringgroep, muziek, geluid, communiegroep, liturgiegroep, spiritualiteitsgroep ... en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Voor een volledig overzicht kun je ook eens onze website bezoeken die er fantastisch uitziet dankzij onze webmaster Max Görtjes. Max verzorgt in het bestuur ook de PR-taken. En natuurlijk is er ook nog het jaaroverzicht waarin alle activiteiten met uitzondering van de wekelijkse vieringen in vermeld staan.

Met de Martinusparochie zijn de banden herbevestigd en zullen we met de contactpersoon Lei Schreurs periodiek afstemmen.

We hebben ook onderzocht of we hulp konden bieden bij het zelfstandig regelen van vervoer van minder mobiele bezoekers maar dat bleek niet nodig op dit moment. Bijzonder was dat de JK initiatiefnemer was van de eerste vrijheidsvuur-estafette van Wageningen naar Venlo met aansluitend een ceremonie. Mede dankzij het goede weer en de belangeloze inzet van velen is deze ceremonie goed verlopen en zal in 2012 herhaald worden.

De verwarming van ons gebouw is verbeterd met de installatie van 3 ventilatoren die de warmte beter moeten verspreiden door de ruimte. Met het massage aanbod van Marjo Bongers is de Jk ook op lichamenlijk gebied actief geworden. Ik durf het u aan te bevelen!

Enkele buurtbewoners hebben geklaagd over de overlast die zij ondervinden van bepaalde activiteiten van de JK zoals de Solidariteitsmaaltijd op woensdag. We hebben afspraken gemaakt en hopen dat de overlast voor de buurt tot een aanvaardbaar niveau daalt.

En natuurlijk was er het afscheid van Gé als betaald medewerker van de JK vanwege zijn pensionering. Wij zijn erg blij dat Gé het merendeel van zijn werkzaamheden voor de JK voortzet, weliswaar nu zonder betaling. Gé, bedankt hiervoor. De gemeente Venlo heeft Gé voor zijn inzet de waarderingonderscheiding toegekend en die is door de burgemeester persoonlijk opgespeld in de JK.

Natuurlijk ondervindt de JK ook de gevolgen van de ontkerkelijking, de vergrijzing en de ontgroening. Ik hoop dat de aandacht die de misstanden in de kerk krijgen zuiverend en louterend gaan werken op de structuur en de verkondigers van de boodschap zodat de boodschap van liefde tussen mensen in alle opzichten meer echtheid krijgt.

Tenslotte zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Na 12 jaar zal ik de voorzittershamer uiterlijk 1 september 2012 overdragen

Henk Linders

077-3547546

henklindersvenlo@hetnet.nl

# familieberichten

---

in januari zijn jarig:

01 Lena Pinxten	
02 Ely Linssen	
04 Herman Flüggén	<i>technische zaken</i>
05 Bert Keydener	
07 Charles van Dril	<i>JK Big Band - trombone</i>
09 Hennie Janssen	
13 Bert Kort	<i>Liturgie Overleg, Werkgroep Liturgie</i>
14 Alex Keiren	<i>communicant 2010</i>
15 Leo Brueren	<i>Pastoraal Team</i>
16 Jamilla Nova	<i>Tempeliertjes</i>
18 Liz van den Brand	
21 Petra Verhoeckx	<i>Bloemengroep, Kerststal, Kerstkaartenactie</i>
23 Mariet Aerts	
23 Nanske Lahaye	
23 Toby Timmermans	
29 Els Brauckman	
30 Astrid van den Velden	<i>JK Koor</i>
31 Angelique Pijnenburg	<i>dirigent JK Koor, Werkgroep Tempeliertjes</i>

**Uitnodiging**  
**Nieuwjaarsontmoeting**

**zondag 8 januari 2012**  
**11.00 - 13.00 uur**

**Jongerenkerk venlo**  
**Minderbroedersstraat 1 te Venlo**

Stichting Jongerenkerk Venlo  
dynamistime.com

## een zalig nieuwjaar

---

Beste mensen,

Zo aan het begin van een Nieuwjaar wil ik iedereen bedanken voor de inzet in het jaar dat we hebben afgesloten. Mede dank zij ieders inzet van groot tot klein, want het gaat niet om de grootsheid van dingen maar vooral om de intentie om iets te betekenen voor elkaar, hebben we in 2011 weer onze wekelijkse vieringen kunnen houden en tal van andere activiteiten.

We hebben laten zien dat de Jongerenkerk Venlo LEEFT!

In 2012 hoop ik dat we zo samen verder kunnen gaan. Elkaar inspirerend, elkaar bemoedigend, elkaar dragend en waar nodig elkaar aansprekend op zaken die anders en misschien wel beter kunnen. Alleen samen kunnen we laten zien dat de Jongerenkerk in haar 47ste jaar nog steeds betrokken is op mensen en dat wij een 'herberg' willen zijn voor mensen onderweg. Soms blijven ze even, soms wat langer en soms blijven ze plakken. Allemaal dienen ze ons even lief te zijn.

Met kerstmis is het al gezegd: we zijn als herders. Herders blijven nooit ergens lang. Ze trekken voort, ze trekken de wereld door. Laat ons als herders elke dag de wereld intrekken en waar maken wat ons is voorgehouden met Kerstmis: maak de liefde waar. Draag de boodschap van het Kerstkind uit en bovenal geef haar handen en voeten. Dat doe je niet alleen binnen de veilige muren van de Jongerenkerk maar vooral en bovenal daarbuiten, op straat, thuis, op je werk en overal waar je komt.

Als wij zo in 2012 zo op weg willen zijn elkaar dragend in het vertrouwen dat het mogelijk is vrede op aarde, die andere samenleving waarin herders en koningen samen zonder onderscheid in vrede en liefde samenleven dan maken we ook in 2012 de slogan waar: delen wat je hebt en delen wat je bent. Zo kan ieder van ons haar of zijn steentje bijdragen aan wat we elkaar aan het begin van een Nieuwjaar toewensen: een zalig en gelukkig Nieuwjaar.

EEN ZALIG NIEUWJAAR.

Ik hoop in het nieuwe jaar  
op mensen die bergen verzetten,  
die door blijven gaan  
met hun kop in de wind.  
Ik bid om mensen  
die risico's nemen,  
die vol blijven houden  
met het geloof van een kind.

# de tempeliertjes

---

Ik bid om mensen  
die dingen beginnen  
waar niemand van weet  
wat de afloop zal zijn.

Ik bid om mensen  
die met vallen en opstaan  
niet willen weten  
van water in de wijn.

Ik hoop op mensen  
die blijven vertrouwen  
die van te voren niet vragen  
voor hoeveel en waarom.

Ik bid om mensen  
die door blijven douwen  
van doe het maar wel  
en kijk maar niet om.

Ik bid om het beste  
van vandaag en van morgen  
ik bid voor het mooiste  
waar ik van hou

Ik zoek naar het maximum  
wat er nog in zit  
in vandaag en in morgen  
in mij en in jou.

In deze zin wens ik iedereen een  
ZALIG NIEUWJAAR EN HET BESTE VOOR 2012.

*Hub van den Bosch*



Het was gezellig en sfeervol tijdens het speelgoed verkopen. En wat is er veel verkocht! Er is nog een klein beetje over, en dat gaan we nog bij een andere activiteit verkopen. Hoe hoog de opbrengst is?? Dat laten we in de volgende JK jouw kerk weten.

Voor het volgend jaar staan nog geen datums vast, dus die komen nog.

Wij wensen jullie allen een goed en gezond 2012 toe, en tot volgende maand,

Angelique Pijnenburg,  
*secretaris van de Tempeliertjes.*  
Klimopstraat 32  
5925 BP Venlo  
[h.pijnenburg4@kpnplanet.nl](mailto:h.pijnenburg4@kpnplanet.nl)

# Maya's en hun spiritualiteit

## **2012: De bijzondere spiritualiteit van het jaar nul**

De oeroude kalender van de Maya-indianen uit Centraal-Amerika voorspelt wereldwijde veranderingen rond het jaar 2012. In het klimaat, de natuur, maar vooral in het bewustzijn van de mensheid. Volgens veel Indiaanse mythen en profetieën staan we aan de vooravond van gebeurtenissen die, na een ongekend turbulente tijd, een tijdperk van meer vrede en harmonie zullen inluiden.

## **2012 in beeld: The Year Zero**

Over de aanloop naar en de achtergronden van deze veranderingen maakte de uit Noord-Limburg afkomstige regisseur Wiek Lenssen de bijzondere film 'The Year Zero' (2001), een documentaire welke hoge ogen gooide op (inter-) nationale filmfestivals.

In de film worden twee sjamanen in hun eigen land opgezocht en geportretteerd: ziener en kenner van de Maya- profetieën Zwervende Wolf, en genezer-regenmaker Don Julian, twee Maya's uit Guatemala. Via hun beider levens leren we de achtergrond van de voorspellingen kennen, en wat deze te betekenen hebben voor de wereld van nu, tot aan het jaar 2012.

De documentaire zal in het bijzijn van de regisseur vertoond worden.

Datum: Maandag 23 januari

Tijd: 20.00 uur

Plaats: H. Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein 18, Venlo

Entree: Vrijwillige bijdrage

## **Twee lezingen over de Maya's, 2012 en verder**

De betekenis van het magische jaar 2012 wordt stevast in verband gebracht met de kalender van de Maya's waarin sprake zou zijn van het einde der tijden. Het is wonderlijk dat in Guatemala, het land waar de meeste Maya's wonen, de aandacht voor 2012 eerder beperkt is. Dat komt waarschijnlijk omdat de meeste Maya's niet bezig zijn met profetieën over wat er in de toekomst zal gebeuren, maar met de vraag hoe hier en nu het hoofd te bieden aan armoede en discriminatie.



Als we anno 2012 kijken naar de agenda van veel Mayagemeenschappen dan vallen de volgende onderwerpen op: versterking van de eigen identiteit door bezinning op het heilige boek Popol Wuj, gemeenschappelijk verzet tegen grootschalige (mijnbouw-)projecten die de leefwereld beschadigen, strijd om grond ter bevordering van voedselzekerheid en initiatieven van fair trade om een leefbaar bestaan op te bouwen. Ook binnen de kerken laten de Maya's hun stem horen: in een gezamenlijk brief richtten talrijke Mayaleiders zich onlangs tot de kerk om na 500 jaar kerstening eindelijk een Mayabisschop te benoemen. Met hun concrete agendapunten proberen de Maya's zo ook internationaal gehoor te vinden.

De film en beide lezingen zijn onderdeel van het Vastenactieproject van het dekenaat Venlo en het Mondiaal Platform dat in 2012 in het teken staat van de Maya's en Guatemala.

Datum: Lezing 1: Maandag 27 februari .

Plaats: Jongerenkerk, Minderbroedersstraat 1, Venlo

Datum: Lezing 2: maandag 26 maart

Plaats: Klooster SVD, Michaëlstraat 7, Steyl

Inleider: Mario Coolen

Tijd: 20.00 uur

Entree: Vrijwillige bijdrage

Wiek Lenssen is als veelzijdig fotograaf, cameraman, regisseur en auteur iemand, die een idee weet om te zetten in een creatie, een daad van schepping. Daarbij probeert hij steeds om zijn scheppingen een geheel eigen leven te laten leiden in de wereld. Op zijn website ([www.wieklenssenfilm.nl](http://www.wieklenssenfilm.nl)) vindt u een beschrijving van projecten, die door hem met bezieling werden uitgevoerd, en uitkristalliseerden tot langdurige documentaire filmprojecten, fototentoonstellingen of boekwerken. De meeste projecten bereikten een breed publiek, ver over de eigen nationale grenzen, en werden met prijzen onderscheiden. Mario Coolen (1944) studeerde theologie in Nijmegen. De beroemde theoloog Edward Schillebeeckx wees hem erop hoe in de levenservaring van mensen de sporen van God te ontdekken zijn. Na zijn studie vertrok Coolen naar Guatemala om een bijdrage te leveren aan bewustwording en bevrijding van de onderdrukte Maya-bevolking. Vanaf midden jaren negentig is Coolen verbonden aan de interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie Solidaridad.

# Taizé - avondgebed

---

Beste Taizé-vrienden en andere belangstellenden,

Terwijl veel jeugdigen in Berlijn vertoeven bij de Europese Taizé-ontmoeting en daar mooie gebedsbijeenkomsten ervaren en gezellige ontmoetingen hebben met elkaar, schrijf ik u dit artikel.

Ruim 14 jaar wordt het Taizé -avondgebed gehouden in de Jongerenkerk, en het wordt ondanks het wisselende aantal deelnemers/sters als vreugdevol ervaren. Het meditatief avondgebed, met zijn schriftlezing, psalm, voorbeden en stilte-moment afgewisseld door vele liederen met rijke inhoudelijke teksten, wordt nog steeds maandelijks vooral door een vaste kern bezocht. Het is nog steeds spring-levend en zo blijft het ook.

Langs deze weg wil ik u laten weten dat ondergetekende door familieomstandigheden het stokje van coördinatie overdraag in dit nieuwe jaar 2012 aan een goede Taizé-vriendin:

JeanneJanssen  
e-mail: ja-ba@live.nl

Het volledige adres van haar vindt u op de nieuwe flyers die u in de hal op de leestafel kunt vinden.

Zij zal leiding geven aan het maandelijks avondgebed, en op enkele zondagmorgenvieringen die dit jaar weer door de Taizégroep zal worden verzorgd. Zij is in december al heel enthousiast gestart door de liedbundels met index te vernieuwen.

Ook zal zij zorg dragen voor de PR van het Taizé-avondgebed.

Jeanne heeft al jaren ervaringen opgedaan in haar parochiekerk te Tegelen waar zij haar medewerking verleende aan o.a. gezinsvieringen. Deze taak is dan zeer aan haar toevertrouwd.

Jeanne namens de groep wensen wij je heel veel succes.

Dit is geen afscheid van mij want we zullen elkaar blijven ontmoeten op de 2e woensdag van de maand.

Hierbij moet ik ook even vermelden dat al ruim een jaar Tilly Thissen uit Tegelen het gebed inhoudelijk heeft voorbereid. Zij is ook een onmisbare schakel in dit Taizé-gebeuren.

Bij deze wil ik ook Tiny Kuntzelaers-Kusters bedanken voor ruim 12 jaar PR verzorgen en het rondsturen van het gebed aan geïnteresseerden. Tiny, héél veel dank wat jij voor de Jongerenkerk Venlo en Taizé-vrienden hebt gedaan. Daarbij getuigde je van je geloof door mooie teksten van Frère Roger mee te sturen. We hebben een afspraak in januari en dan zal ik jou in het zonnetje zetten.

Rest mij nog u een ZALIG NIEUWJAAR te wensen!

*Mieke Verkoeijen*

Geen dag zullen wij in het nieuwe jaar alleen zijn. Dat belooft God ons. Wij bidden U: laten wij het ook mogen merken. En als we het niet merken, laten we het dan steeds weer mogen geloven! Zend ons mensen die ons helpen, en zend ons naar mensen toe die ons nodig hebben! Spreek door uw Heilige Geest in onze harten en geef ons steeds opnieuw de zekerheid, dat U ons nabij bent! Amen.

*gelezen in "Gebeden" Helmut Gollwitzer (theoloog Berlijn)*

---

## presentatieviering

---

*de eerste communicanten 2012 presenteren zich op zondag 29 januari*

Op zondag 29 januari zullen 13 communicanten die op 10 juni in de Jongerenkerk de 1e communie doen zich voorstellen. Sinds september zijn we samen met hen en met hun ouders op weg naar zondag 10 juni, de dag dat ze hun eerste communie doen.

We doen dat met het communieproject 'DOE JE MEE'.

Aan de hand van Kobe en aan de hand van Bijbelse vertellingen bereiden we ons samen voor op dat feest. Samen met Olivia, Robin, Pia, Niels, Sanne, Bas, Emily, Anouk, Juliëtte, Angelo, Femke, Madelon en Dawn, samen met hun ouders willen Truus, Bianca (moeder van een van de communicanten van vorig jaar) en ik er weer een mooie, spannende maar ook zeer leuke tijd van maken. Een eerste belangrijke stap is de voorstellingsviering op zondag 29 januari.

Het thema is 'DOE JE MEE'. Het zou dan ook leuk zijn als veel mensen uit onze gemeenschap ook mee doen en aanwezig zijn op 29 januari. Dan laten we zien dat deze 13 jongelui en hun ouders welkom zijn in de Jongerenkerk en dat we het thema 'doe je mee' graag samen met elkaar handen en voeten willen geven.

*Hub van den Bosch*

# Kerfonse Kanté in JK

Zondag 22 januari 2012

Afsluiting en overdracht opbrengst Alternatie Kerstkaarten-aktie

In de adventstijd hebben we ons ingezet voor de mensen in Manéah in Guineé. Kerfonse Kanté afkomstig uit Manéah en sinds 10 jaar hier in Nederland woonachtig, trekt zich het lot van de mensen en met name de kinderen in Manéah aan.

Na de overstromingen afgelopen jaar waarbij de school in Manéah werd weggevaagd heeft hij zich op velerlei manieren ingezet om gelden te verzamelen voor een nieuwe school. In november 2011 heeft hij daartoe de stichting 'Children's dreams for Africa'.

De alternatieve kerstkaartenactie in de Jongerenkerk Venlo in de afgelopen adventstijd, heeft 260,00 euro opgebracht.

Middels deze bijdrage steunen wij de opbouw van een nieuwe school voor de kinderen in Manéah.

Op 22 januari komt Kerfonse Kanté dat bedrag zelf ophalen. Hij zal dan ook de viering opluisteren.

UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

*vanderLaan*

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

Van Laerstraat 27, Blerick tel. 077 - 3821464  
St. Annastraat 59, 5932 BV Tegelen tel. 077 - 3735699

***Van Hoogstraten Fietsplus***

Alles op het gebied van rijwielen  
*Gazelle, Batavus, Koga Miyata, Giant, Sparta*

ARMOEDE + NIEUWE SOLIDARITEIT



ARMUT + NEUE SOLIDARITÄT

Einladung

20 Januar 2012



20 januari 2012

Uitnodiging



# De accordeon

Geachte Dames en Heren,

Wij nodigen u van harte uit voor een afsluitende tentoonstelling van ons Project *"Armoede en nieuwe solidariteit"* op **20 januari 2012 om 17.00 uur in het gemeentehuis van Horst aan de Maas**, Wilhelminaplein 6 5961 ES Horst.

Van 1 oktober 2009 tot heden hebben de projectpartners stichting 't Groenewold Venlo (projectleider) in samenwerking met de Jongerenkerk Venlo en de Cityseelsorge Mönchengladbach en Krefeld een lesprogramma ontwikkeld met als thema *"Armoede en nieuwe solidariteit"*. Dit lesprogramma is op scholen uitgevoerd en uitgewerkt.

Deelnemers aan dit project waren leerkrachten en leerlingen van de volgende scholen: Dendroncollege Horst, Bliariacumcollege Venlo-Blerick, Katholieke Hauptschule centrum Mönchengladbach en de Albert Schweitzerschule in Krefeld.

In de herfst van 2009 begon de samenstelling van een omvangrijk lespakket; gevolgd door een eerste didactisch, methodisch en pedagogisch concept voor het project rond de erkenning van het grensoverschrijdende probleemgebied van nieuwe armoede, dat gereflecteerd en verwerkt moest worden.

De leerlingen moesten in hun eigen omgeving de realiteit rond de toenemende armoede waarnemen, achtergronden en feiten analyseren, documenteren en visualiseren.

In het schooljaar 2010/2011 vonden de lessen plaats in de genoemde scholen. In het programma behoorde ook een uitwisseling met de scholen die aan het project deelnamen. In Venlo, Horst, Krefeld en Mönchengladbach werden daarbij ook initiatieven en instellingen bezocht die zich concreet met armoede bezighouden.

Op 9 december 2010 werd het project in het kader van de "Euregionale Conferentie Bestrijding Sociale Uitsluiting" in Maastricht officieel gepresenteerd.

In het voorjaar 2012 komt met de presentatie van een tentoonstelling van het project *"Armoede en nieuwe solidariteit"* voorlopig een einde. De verwerkte lesmaterialen evenals een gevisualiseerde samenvatting zullen in een tentoonstelling te zien zijn voor geïnteresseerde (studie)groepen in Duitsland en Nederland.

De projectverantwoordelijken hopen u op 20 januari in Horst te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,

*Piet Linders, Stichting 't Groenewold Venlo*

*Hub v.d. Bosch, Jongerenkerk Venlo*

*Karl-Heinz Hermanns, Cityseelsorge Krefeld*

*Wolfgang Funke, Cityseelsorge Mönchengladbach*

De accordeon, of zoals u wilt, beste lezer, het accordeon.. Persoonlijk vind ik de accordeon iets beschaafder klinken en het gaat toch uiteindelijk om de klank van mijn instrument.

Het meest verkochte muziekinstrument ter wereld, althans op dit moment.

Een muziekinstrument dat je steeds vaker ziet in allerlei 'gedaantes' en in allerlei combinaties in bands en ensembles.

En gelukkig ook steeds meer op de internationale concertpodia. Met name vanuit Rusland komen accordeonisten afgestudeerd aan de beste én strengste conservatoria die we kennen. Deze mensen bespelen de laatste jaren de banjau, identiek aan de accordeon, maar muziektechnisch en motorisch 'makkelijker' te bespelen.

Een accordeonist is zijn eigen orkest, compleet met dirigent: de rechterhand speelt de melodie en links klinken akkoorden.

De balg daartussen fungeert als dirigent.

De akkoorden aan de baskant worden geproduceerd met één enkele knop.

Het is zeer waarschijnlijk dat het instrument zijn naam te danken heeft aan die zogenaamde akkoordbassen.

De geschiedenis van de accordeon begint in 1829. De Oostenrijker Cyrill Demian vroeg toen patent op een instrument wat hij de naam accordeon gaf.

Historisch gezien, is ons instrument nog jong. En nog volop in ontwikkeling. We staan daar midden in.

En de pioniers in die accordeonwereld doen hun best het instrument 'aan de man te brengen'. Dat ze daarbij soms tegenwind ontvangen, iedereen moet tegenwoordig immers een eigen mening hebben, deert ze niet zoveel. Uiteindelijk geeft dat voor iedereen een duidelijker en beter inzicht in dat ietwat vreemde 'duw-en-trek-wereldje'.

De accordeon behoort met het klassieke kerkorgel, fluiten en blokfluiten e.d. tot de familie van de aërofonen, luchtklinkers. Harmoniums, harmonica's, accordeons. Konzertina's, bandonions e.d. behoren daarnaast, dus binnen die familie van luchtklinkers, tot die familie die een luchtstroom als primaire toonbron hebben. (Bij het kerkorgel is dit een luchtkolom).

De luchtstroom bij de accordeon wordt tot stand gebracht met behulp van de doorslaande tong, ons allemaal bekend uit de mondharmonica.

*Ben Driessen, accordeonpedagoog*

# praktische Informatie

---

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-5515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
ASN-bank: 87.10.15.617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

## Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...  
informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

## JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt 29 januari 2012. Kopij voor dat nummer kan tot en met 20 januari aangeleverd worden (schriftelijk of via e-mail) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:  
Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@tiscali.nl](mailto:mgm.huizinga@tiscali.nl)

## JK on line

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes  
e-mail-adres:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)