

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
februari 2012



***vastelaovend same !***

## inhoud

---

- 01. agenda februari - maart 2012
- 01. vieringen februari - maart 2012
- 03. kapelaan Leo Brueren - "Priester van de straat"
  - 03 *Hub van den Bosch*
  - 05 *Henk Linders*
  - 06 *lied - Petra Verhoeckx*
  - 07 *dankwoord - bestuur JK*
- 08. Nieuwjaarstoespraak - *Henk Linders*
- 10. familieberichten
- 11. uitnodiging
- 12. brieven uit Papoea Nieuw Guinea - *zr. Anna*
- 15. Vastenactie 2012
- 19. Vastelaovend same !
- 20. praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

# agenda januari 2012

## februari 2012

04	10.00 u.	bijeenkomst basisschool Kleurrijk (tot 14.00 u.)
05	10.00 u.	viering JK Venlo
06	10.00 u.	overleg Pastoraal team
08	19.15 u.	Taizé-gebed
08	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)
08	20.00 u.	vergadering Stichtingsbestuur JK
12	10.00 u.	viering JK Venlo
19	10.00 u.	vastelaovesviering in de JK met Jocus Toekóms
22	19.00 u.	aswoensdagviering
26	10.00 u.	viering JK
27	20.00 u.	lezing over Maya's in kader van Vastenactie 2012

## maart 2012

04	10.00 u.	viering JK Venlo
05	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
05	20.00 u.	Liturgie-overleg (tot 21.30 u.)
07	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2010 (tot 15.30 u.)
11	10.00 u.	viering JK Venlo
17	13.00 u.	Heilige Huisjes Wandeling (tot 17.00 u.)
18	10.00 u.	viering JK Venlo
21	10.00 u.	bijeenkomst "voorportaal"
22	20.00 u.	vergadering bestuur Jongerenkerk
25	10.00 u.	viering JK Venlo
25	10.30 u.	viering en Guatemala-ontmoeting in kerk van Lomm in het kader van de Vastenactie 2012
26	20.00 u.	lezing over de Maya's in Steyl
26	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten 2012 (tot 21.30 u.)

# vieringen februari - maart 2012

## zondag 5 februari, 10.00 uur

*viering van breken en delen*

voorg.: Hub van den Bosch  
assist.: Marije Vola  
lector: Peter Verhoeckx  
zang: JK Koor

## woensdag 8 februari, 19.15 uur

*Taizégebed*

voorg.: Taizéwerkgroep  
muziek: Taizéliederen  
*aansluitend: koffie/thee*

## zondag 12 februari, 10.00 u.

*viering van breken en delen*

voorg.: Hub van den Bosch  
assist.: Dries Verhoeckx  
lector: Marjo Bongers  
zang: JK Koor

## zondag 19 februari, 10.00 u.

*vastelaovesviering met Jocus Toekóms*

voorg.: Truus van der Heijden en Petra Verhoeckx  
assist.: Piet Geelen  
lector: Leo Verbeek  
muziek: "Zoeë is ut Laeve"

## aswoensdag 22 februari, 19.00 u.

*aswoensdagviering*

voorg.: Hub van den Bosch  
assist.: Peter Verhoeckx  
lector: Henk Pijnenburg  
muziek: Louise v.d. Brand (*trompet*)

## zondag 26 februari, 10.00 uur

*viering van breken en delen*

voorg.: Truus van der Heijden  
assist.: Henneke Roox / Gonnie Geurts  
muziek: Baer Traa

## zondag 4 maart 2012, 10.00 u.

*viering van breken en delen*

voorg.: Piet Linders  
assist.: Piet Geelen  
lector: Leo Verbeek  
zang: JK Koor

## zondag 11 maart, 10.00 u.

*viering van breken en delen*

voorg.: Hub van den Bosch  
assist.: Marije Vola  
lector: Peter Verhoeckx  
zang: JK Koor

## woensdag 14 maart, 19.15 u.

*Taizégebed*

voorg.: Taizéwerkgroep  
muziek: Taizéliederen  
*aansluitend: koffie/thee*

## zondag 18 maart, 10.00 u.

*eucharistieviering*

voorg.: p. Piet Giesen o.s.a.  
assist.: Dries Verhoeckx  
lector: Marije Vola  
zang: Vocalgroep "In the Mood"

## zondag 25 maart, 10.00 u.

*gebedsviering in Taizé-stijl*

voorg.: Taizéwerkgroep  
muziek: Taizéliederen

# Kapelaan Leo Brueren

*“priester van de straat”*

Opeens was Leo er niet meer!

Nadat hij donderdag 12 januari nog volop heeft genoten bij het afscheid van father Jonathan en aansluitend nog van het bezoek bij de burens, is Leo plotsklaps van ons heen gegaan.

Na een leven vol noeste arbeid in Gods wereld, op Gods akker, moeten we nu verder zonder hem.

Na ruim 60 jaar priester te zijn geweest, ruim 55 jaar werkzaam in de stad Venlo als kapelaan van de Martinusparochie en ruim 46 jaar als kapelaan, oprichter, initiator en stimulator van onze Jongerenkerk Venlo, zullen we zonder hem verder moeten gaan.

We zijn het Leo verplicht om door te gaan op de weg waarop hij ons gezet heeft!

En ... we zullen doorgaan! Met al onze krachten zullen we de Jongerenkerk verder dragen de toekomst in.

We zullen Leo daarbij node missen, ik zal hem node missen. Als gesprekspartner, als motivator, maar bovenal als mens en vriend. En dat zullen velen, waarbij ik in het bijzonder ook denk aan Etty. Mede dankzij Etty heeft Leo tot op de leeftijd van bijna 87 jaar zijn werkzaamheden kunnen doen. Mede dankzij Etty heeft hij de tegenslagen qua gezondheid de laatste jaren steeds weer kunnen overwinnen. Hij was weer op de weg terug. Hij had die bewuste donderdag 12 januari de overweging voor de viering in de Kapel van Genooy al klaar liggen. Hij was weer van plan de vieringen op de zaterdag in de Kapel te gaan doen. Het mocht niet zo zijn!

De laatste weken, met Kerstmis, Nieuwjaarsdag en op zondag 8 januari was hij vol overgave aanwezig bij de vieringen in zijn Jongerenkerk. Hij was duidelijk weer aanwezig en het deed hem goed. Laat deze weken voor ons dan ook een mooie herinnering zijn en mogen we ze blijvend in onze herinnering meedragen en er kracht en steun uit putten.

Ik wil iedereen in de dagen, weken, maanden en jaren die voor ons liggen kracht en sterkte toewensen. De naam van Leo zal nog vaak genoemd worden en dat is maar goed ook.

We gaan zonder hem verder. Geïnspireerd door zijn geestdrift, zijn idealen. We dragen de Jongerenkerk verder in zijn geest: een plek, een herberg waar ieder welkom is, die open staat voor wie aan onze deur klopt, arm of rijk, jong of oud.

De Jongerenkerk Venlo als bijzondere plek binnen Venlo waar de liefde altijd het laatste woord heeft, waar mensen met elkaar delen in vreugde en verdriet en waar elke dag weer, met vallen en opstaan, geprobeerd wordt de Boodschap van de Man van Nazareth handen en voeten te geven.

Leo heeft dat zijn leven lang op zijn eigen, soms eigenwijze, manier gedaan. Leo, bedankt!. Bedankt voor zoveel wat jij ons gegeven hebt.

*Want mens te heten,  
vraagt te delen,  
vraagt te delen brood en wijn  
en vooral elanders pijn*

*Hub van den Bosch*



# Woorden van onze voorzitter bij het afscheid van kapelaan Leo Brueren

Beste familie Brueren, familie Lahaye, Etty, Beste Leo ,  
Broeders en zusters

Er is veel verdriet en Leo laat een grote leegte achter in zijn familie, in de Jongerenkerk en in Venlo. Maar is er ook dankbaarheid dat we hem 46 jaar in ons midden mochten hebben.

Leo is de grondlegger van de Jongerenkerk, voorganger, inspirator en roerganger. Het CV van Leo is voldoende beschreven...

Maar Wie was Leo, wat heeft hij betekend voor onze Jongerenkerk ... of anders gezegd voor ZIJN Jongerenkerk ... want de JK was immers zijn geesteskind waarvoor hij dag en nacht in de weer was maar vooral ook voor de mensen stond hij klaar op belangrijke momenten in het leven.

Er is heel veel te vertellen over Leo en ongetwijfeld heeft ieder van ons zijn eigen verhaal en ervaringen.

Zijn preken/overwegingen waren heldere en krachtige betogen voor een betere, meer liefdevolle wereld ... deze overwegingen kregen soms ook het karakter van donderpreken ... is dat misschien weer net iets te sterk uitgedrukt.

Leo kennen we ook als iemand die de samenzang heel belangrijk vond ... hij kon dan vol overgave zijn talenten inzetten als dirigent en zanger ... en ... wee degene die niet meezong ... als hij je dan aankeek met zijn dwingende ogen dan had je geen andere keus dan mee te gaan zingen ... sommigen overwonnen daardoor hun geloof ... dat ze niet zo'n goede stem zouden hebben , anderen overwonnen hun verlegenheid.

Hij was een moderne Robin Hood ... op zijn manier was hij bezig om een eerlijke verdeling van rijkdom en zorg te bereiken ... feitelijk vroeg hij geld aan de rijken onder ons om het te kunnen doorgeven aan de armen onder ons of hun instellingen. Hub vd Bosch heeft hij hierin voldoende opgeleid!

Leo was een sterke persoonlijkheid met duidelijke opvattingen over hoe zaken geregeld moesten worden. Opvattingen die als de situatie dat vereiste met enige stemverheffing en emotie bekrachtigd werden...

Ook achter de schermen was hij bezig om zaken zo te regelen dat het klopte met zijn kijk op het leven ... Hij probeerde het toeval steeds voor te zijn..

Kortom, een rijk leven met veel dynamiek in dienst van mens en samenleving !!

Tot slot: Leo leeft voort in de harten van velen  
Zijn verhaal ... is nu ... ONS verhaal geworden ... dat was jouw grote wens en uw hulp, beste mensen, is daarbij onmisbaar....het verhaal gaat verder.

Leo. goeie reis naar het thuisland, terug naar de Bron van ons Leven, naar onze Levensbron. Een Bron die je elke dag kunt voelen mits het hoofd buigt voor het hart. Bedankt.

*Henk Linders*

## Lied

*De tekst van dit lied (op de melodie van "t Kapelke") schreef Petra Verhoeckx bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van Leo Brueren. Zij zong het lied tijdens de afscheidsviering op vrijdag 20 januari 2012 in de St. Martinuskerk.*

Ik zeen mich in gedachte nog wie's dich met mich dao leeps  
Nao de kerk wao's dich dees zinge en neet as gewuuënlik sleeps.  
Dich zoots dich in 'n nis en ik ging doeën beej 't leweit  
Wao 't benkske wao ik toen ging zitte noow nog altied steit.  
Die träöters vönd ik machtig, maar waat ech 't fijnste waas:  
Det waas toch waal d'n drummer, man waat goof dae um dök gaas.

*Refrein:* Wao Lei Brueren mich gelierd haet mei te zinge  
En wao Siem mich liërde laeve met 'ne lach  
Wao de kinder um 't altaor meuge springe  
Heb ik in nao al daen tiéd mien hert ech aan verpach.

En as de zondaagmorgezôn eur iërste straol luuët gaon  
Door rame van die kerk wao dök zô'n moeëje blome staon  
Dan galmde de meziek en auk de praek in idd'ren hook  
Maar mei verstond ik neet de vraemde weurd die me dao sprook.  
Auk waas d'r idders kier ein stök en det begreep ik neet  
Worin me alle minse laege mendjes kiéke leet.

Straks zal ik met mien kinder auk weer gaon dao nao die kerk  
Hoewaal d'r waal ein kresj is, maar det vinde zeej gen werk  
Zeej zitte vuuëls te gaer wie ik dao veuraan op die bank  
En renne mei waat rond, dan deurt d'n deens auk neet zoeë lank.  
D'r is maar ein zô'n kerkske in ôs schoeëne Venloos oord  
Wao steeds d'n deens te laat is maar zich neemus daaraan stoort.



## Een woord van dank is op zijn plaats.

De besturen van de stichting Jongerenkerk Venlo en de vrienden van de Jongerenkerk Venlo willen alle mensen die zich geheel vrijwillig hebben ingezet om alles rondom het overlijden en de uitvaart van:

### **kapelaan Leo Brueren**

onvergetelijk te maken heel erg hartelijk bedanken.

Het was een mooi en waardig afscheid waarin alle plussen en een enkel minnetje van kapelaan Brueren goed tot hun recht kwamen.

Wij willen en kunnen niet iedereen bij naam noemen. Want dan zouden we wellicht iemand kunnen vergeten.

Een uitzondering willen we maken voor twee mensen die tot soms diep in de nacht bezig zijn geweest om alles te regelen en te organiseren.

Hub en Gé speciaal voor jullie een oprecht woord van dank.

Namens de besturen van de stichting Jongerenkerk Venlo en de stichting Vrienden van de Jongerenkerk.

*Henk Linders*

### **Levensverhaal kapelaan Leo Brueren**

In 2001 schreef Harry Notenboom bij gelegenheid van het gouden priesterfeest van kapelaan Leo Brueren een artikel over diens leven. Dit artikel werd destijds gepubliceerd in de JK Inform. Die bewuste JK Inform zult u waarschijnlijk niet bewaard hebben. Daarom hebben wij dit artikel opnieuw voor u afgedrukt. Het ligt voor u klaar in het voorportaal van de JK.

*red.*

# nieuwjaarstoespraak

## **Dank**

Allereerst dank voor jullie aanwezigheid. Daarmee begint een gemeenschap, dank allemaal voor jullie inzet, ook voor jullie financiële steun... gemeenschap bestaat bij gratie van inzet van individuen... onze hedendaagse individualisering kan een gemeenschap ook nieuwe impulsen gaan geven.

*Hoop is beslist niet hetzelfde als optimisme. Het is niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen, maar de zekerheid dat iets ertoe doet ongeacht de afloop.*

*(Vaclav Havel, 1986)*

## **Goede voornemens : Privé Jk Samenleving**

Oud-deken Franssen zegt hierover: *Rond de jaarwisseling maken veel mensen goede voornemens. Achteraf moeten we vaak erkennen dat er weinig van terecht is gekomen. Heeft dat niet te maken met het feit, dat velen almaar in de toekomst leven, alsof het betere, het grote geluk nog moet komen. Anderen verheerlijken het verleden. Vinden we ons geluk niet veeleer, als we leven in het nú? Als we proberen het huidige moment zo bewust mogelijk te beleven? Hoe vaak zeggen we niet dat geluk schuilt in kleine dingen? En die vinden we juist in het nú. Als we bewust onder ogen zien wat er nú op ons toekomt, wat de huidige situatie ons te bieden heeft en van ons vraagt.*

## **JK: Goede voornemens (geformuleerd in 2008)**

- o medewerkers boeien en binden (werven) en organiseren
- o uitbreiding kring bezoekers: randkerkelijken; andere religies
- o uitbreiding PT? Aangepaste liturgie ?
- o inkomsten uit gezinsbijdragen, collectes, subsidies, verhuur
- o vernieuwing en verjonging bestuur JK
- o Bestuur: statutair doel JK....bevordering geestelijke en sociale vorming

## **Ontwikkelingen in de Samenleving**

Natuurlijk ondervindt de JK ook de gevolgen van de ontkerkelijking, de vergrijzing en de ontgroening, de misstanden in de kerk.

Hopelijk werkt de aandacht voor de waarheid en de openheid zuiverend en louterend op de structuur van de kerk en de verkondigers van de boodschap zodat de boodschap van liefde tussen mensen in alle opzichten meer echtheid krijgt.

### Nieuwe voorzitter

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Na 12 jaar zal ik de voorzittershamer uiterlijk 1 september 2012 overdragen.. Wie ?

### Wil de echte kerk (en overheid ?) opstaan?

Welke samenleving willen we als JK ? Welke waarden vinden we belangrijk om over te dragen aan onze kinderen

Is een kerk of JK hiertoe in staat?

Wat heb je als JK hiervoor nodig?

### Inspiratie

Waar gaat het om als mens en mensheid ?

Wat is het belang van de inkeer in onszelf; wat kunnen we vinden als we ons diep naar binnen keren in onszelf?

Hoe leren we de weg naar onze ziel/ons hart/onze eigen goddelijkheid?

Wat vind je in het hart? is daar vrijheid en liefde , echte levensenergie? Dankbaarheid ?

En wat doe je met die vrijheid en liefde naar samenleving en medemens?

Het gaat er om ons te laten leiden door inspiratie, verlangen (dat is wat anders dan verwachtingen hebben!) i.p.v. angst en zorgen ..

Het gaat er om het licht in onszelf te ontdekken en te gaan gebruiken...in onze voeding, levensstijl, houding, onderwijs, zorg, werk; bezieling gaan ervaren en ontdekken wat er echt toe doet!

### Tegenwicht

Er is behoefte aan tegenwicht tegen: (bewustwording.. van )

- de 24-uurs-economie ( zie kersttoespraak Beatrix)
- invloed van 24-uurs-reclame, TV, media enz
- wat te denken van uitzendbureau-kleinkinderen?
- Toename criminaliteit, bankencrisis, eurocrisis, geloofscrisis, overheids crisis (45% stemt in Venlo!)
- Er is werk aan de winkel, aan zuivering van de kerk, van het instituut. Het instituut is nu vooral gericht op instandhouding van het instituut zelf!
- Nieuwe vorm nodig...
- Kijk ook naar andere groepen die zich richten op de afstemming op het hart/ziel van de mens..
- Menswording...betekent een groeiend bewustzijn van mens en mensheid.

### Beatrix: 25 dec 2012 ...

- Laten we ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur. (...)
- Allen moeten kunnen méé-delen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving (...)
- Maar vechten noch vluchten biedt uitzicht op hervorming van structuren en levensstijl. De uitdaging blijft zelf iets te dóen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap (...)

*Henk Linders, voorzitter JK Venlo*

## familieberichten

---

### in februari zijn jarig:

02	Gaugi Maes	<i>Spiritualiteitsgroep/liturgieoverleg</i>
02	Herman Evers	<i>vorige pastor JK Venlo</i>
02	Marc van Keulen	
02	Senn Aquina	<i>communicant 2011</i>
09	Françoise Offenbergh	<i>Liturgieoverleg</i>
13	Piet Linders	<i>Pastoraal Team/ 't Groenewold/ liturgiewerkgroep/ liturgieoverleg/ Praaggroep</i>
17	Marianne Schonewille	
20	Piet Ruys	<i>Bestuur/Vrienden JK</i>
23	Marc Seelen	<i>JK Big Band - trompet</i>
24	Jan Gadiot	<i>Praaggroep</i>

*alvast van harte proficiat !*

# brieven uit Papoea Nieuw Guinea

Beste mensen,

Heel veel groeten uit Nieuw Guinea, maar dit keer niet zo'n bijster zonnige. De meteorologen hadden gewaarschuwd voor een lange periode van droogte maar het tegenovergestelde gebeurde: extreem veel regen! De regen heeft diepe gaten in de wegen geslagen; je kunt er alleen nog maar overheen met een Landrover of een kano. Als we naar de stad rijden, moeten we er rekening mee houden dat we wellicht niet terug kunnen keren omdat er bruggen overstroomd zijn.

In juni had ik onverwacht de gelegenheid om voor een kort bezoek naar Rome te vliegen. Ik naam daar deel aan de conferentie van de Katholieke Bijbelfederatie. Ik arriveerde al een week eerder in Rome en had zo geluk dat ik Pinksteren en mijn verjaardag in ons huis in Rome kon vieren. Bijna elke dag ging ik, alleen of samen met Michaele Leifgen, de stad in om kerken en andere bezienswaardigheden te bezichtigen. Het beste beviel me Ostia Antica, de havenstad van het oude Rome. De opgravingen zijn erg interessant en bovendien pittoresk: met donkere pijnbomen en jeneverbessen en hier een daar wat klapproosaccenten tussen de marmeren stenen.

Na dit korte uitstapje naar het culturele verleden en de moderne civilisatie van een grote stad ben ik nu weer teruggekeerd naar mijn "normale" leven. Op de catechistenschool geef ik momenteel les over het Boek Openbaring (Apocalyps) en over liturgie. Bij wie zich in Duitsland met de bijbel bezighoudt, gaat de belangstelling bepaald niet op de eerste plaats uit naar de Openbaring. Ik heb het ook altijd een moeilijk te begrijpen boek gevonden met z'n groteske beelden. Hier in PNG gebruiken veel sektes dat boek voor hun anti-katholieke propaganda en om de ondergang van de wereld te voorspellen. Straatpredikanten verkondigen sinds kort dat de paus in het geheim doende is om de hele wereldpolitiek en wereldeconomie in z'n macht te krijgen (men acht hem tot zo iets geweldigs in staat !?) om vervolgens alle landen en volken te onderwerpen en op te zadelen met zeer hoge belastingen en herendiensten, zodat een groot deel van de mensheid zal verhongeren. (Ze beroepen zich op Openb. 13, 11-18). Kennelijk hebben de mensen overal op de wereld een soort levensangst; alleen wordt de angst voor het einde van huidige wereldorde in de eerste wereld uitgedrukt in economische en technische termen, en hier in religieuze.

In het vak liturgie ontwerpen we met de catechisten creatieve vieringen, b.v. met symbolen (kaarsen, kokosnoten, sandalen ...) De katholieke kerk krijgt hier soms het predikaat "dai dai Sios" opgeplakt, d.w.z. doodsaai, omdat de liturgie altijd

**Einladung / uitnodiging**

**bs Kleur-rijk**

Venlo,  
11-01-2012

*Sehr verehrte Damen und Herren,  
Geachte dames en heren,*

*Wir laden Sie herzlich ein zur  
Grenzüberschreitenden Begegnung und Gespräch.  
U wordt van harte uitgenodigd voor een  
grensoverschrijdende ontmoeting en gesprek.*

Geef Kleur  
aan je leven!



- 09.30 Uhr: **Empfang**  
10.00 Uhr: **Eröffnung**  
10.05 Uhr: **Präsentation von:**
- *Grundschule Kleurrijk*
  - *Grundschule Regenbogenschule*
  - *Nachbarschaftsprojekt 'Heksenketel'*
- 11.05 Uhr: **Pause**  
11.30 Uhr: **Vier thematische Konversationsgruppen:**
- *Integration von Eltern in die Schule*
  - *Religionsunterricht*
  - *Ehrenamtliche Arbeit in die Schule*
  - *Zusammenarbeit mit die Nachbarschaft*
- 12.15 Uhr: **Lunch**  
13.00 Uhr: **Plenum Berichterstattung verschiedene  
Konversationsgruppen / Konversation**  
13.55 Uhr: **Dank Wort**  
14.00 Uhr: **Schließung**

- 09.30 uur: **Ontvangst**  
10.00 uur: **Opening**  
10.05 uur: **Presentatie van:**
- *Basisschool Kleurrijk*
  - *Basisschool Regenbogenschule*
  - *Buurtproject 'Heksenketel'*
- 11.05 uur: **Pauze**  
11.30 uur: **Vier thematische gespreksgroepen:**
- *Integratie van ouders bij de school*
  - *Levensbeschouwelijk onderwijs*
  - *Vrijwilligerswerk binnen de school*
  - *Samenwerking met de buurt*
- 12.15 uur: **Lunch**  
13.00 uur: **Plenair verslag diverse gespreksgroepen / gesprek**  
13.55 uur: **Dankwoord**  
14.00 uur: **Sluiting**

KAB / Verband Venlo



Basisschool Kleur-Rijk  
Wolweversstraat 1,  
5914 PG Venlo  
+31 (0)77-3514170



hetzelfde is (H. Mis of woorddienst) en ook de cursussen die gegeven worden als voorbereiding op de sacramenten. Nou ja, daar is iets tegen te doen en de catechisten zijn wat dat betreft uiterst gemotiveerd.

In mei heb retraites verzorgd voor de SVD-seminaristen. Ik heb daarbij veelvuldig gebruik gemaakt van biblio-dramatische elementen en dat sprak erg aan. Tot mijn verrassing dansten ze ook graag Israëlische volksdansen. Ons retraitehuis lag op een heuvel in Port Moresby. Port Moresby is bij mijn weten de enige hoofdstad op de wereld die niet via de weg maar enkel per vliegtuig of per boot te bereiken is. Het is waarschijnlijk ook de enige hoofdstad ter wereld zonder bioscoop. En zonder McDonald's. (In het hele land vind je noch bioscopen noch McD's). Het retraitehuis is waarschijnlijk ook het enige ter wereld dat alleen te bereiken is met een auto met 4-wiel-aandrijving. En het enige waar je bij de introductie te horen krijgt: "Je kunt 's avonds beter niet meer de deur uit gaan. Er zitten hier "zwarte papua's" (een van de giftigste slangen ter wereld); en bovendien loopt de vluchtroute van de Bomana-gevangenen (een zwaar beveiligde staatsgevangenis) direct langs ons huis." Het is blijkbaar gemakkelijker om er daar uit te komen dan om er binnen te komen.

*Anna SSpS*

Beste mensen

Een hartelijke groet uit Papoea Nieuw Guinea.

Terwijl het bij jullie koud en donker is, betekent de advent en kersttijd hier dat het eerder licht en later donker wordt en dat de zeespiegel stijgt. De temperaturen en de natuur zijn het hele jaar door hetzelfde.

Zoals in veel andere landen op het zuidelijk halfrond valt de grote vakantie hier in de tijd rond Kerstmis. Onze catechistenschool gaat midden november dicht. Dan eindigt de tweejarige opleiding. Volgend jaar nemen we 40 nieuwe mensen op. Momenteel houd ik met de catechisten het zgn. "vragenuurtje". Dan laten ze echt het achterste van hun tong zien. Ze maken zich grote zorgen over de van buitenaf geïmporteerde sektes en de rites die zich ter plaatse ontwikkelen. Ze verkondigen allerlei theorieën, b.v. "Jezus was een blanke en hij heeft alleen maar de blanken verlost. Wij in PNG moeten op een zwarte Jezus wachten." of: "De RK Kerk heeft Jezus gekruisigd." (Ze verwarren in dit geval de Romeinen in het lijdensverhaal met rooms-katholiek). En: "De katholieken hebben geheime bezweringsformules met behulp waarvan ze contact krijgen met het hiernamaals zodat de doden hen geld en goederen sturen." Magisch denken en de zogenaamde Cargo-culten zijn wijd verbreid.

Steeds weer stellen de catechisten indringende vragen aangaande hun identiteit: "Waarom zijn wij eigenlijk zwart of bruid? Waarom zijn andere mensen blank? Waar komen wij vandaan?" "De mythes van onze voorouders waarin wordt uitgelegd waar wij van afstammen en waar de wereld vandaan komt, zijn die waar of of onwaar?" "Onze eigen traditionele cultuur en de cultuur van de kerk, hoe passen die bij elkaar?"

Je kunt je bijna geen voorstelling maken van de massa culturele omwentelingen waarmee de mensen hier geconfronteerd worden. Het is alsof je een dorpsgemeenschap uit de Middeleeuwen naar het Duitsland anno 2011 katapulteert. Het is niet alleen zo dat de moderne techniek en consumptiegoederen (auto's, t.v., gsm) het leven in PNG op z'n kop zet. Opeens is er een nieuwe kijk op de wereld en een nieuwe manier van denken vereist. In plaats van stam en stam-moraal is er nu staat en wetgeving; in plaats van een economie waarmee men in z'n eigen levensbehoeften voorziet, is er nu de economie van geld en profijt; in plaats van een mythisch weten is er nu een logisch denken.

Voor mijzelf is het zeer interessant om in hun denkwereld te duiken. Ik probeer voor hen bruggen te slaan naar de voor hen nieuwe en onbegrijpelijke wereld. Moderne theologie, moraal en logica aanbieden, uitdagen in de goede zin van het woord, zonder te overvragen ... het is voor mij steeds weer een kwestie van het juiste evenwicht vinden.

Tijdens de december/januaristop op de catechistenschool ga ik een paar bijbelcursussen geven. Hiervoor is zowel onder ouderen als onder jongeren grote belangstelling. Het is mij niet alleen te doen om kennisoverdracht. Veeleer wil ik ze de kracht en de levendigheid van bijbelse verhalen en personen laten ontdekken.

*november 2011*

*Anna SSpS*

*Noot van de redactie:*

Zuster Anna, geboren in Duitsland, woonde voordat zij naar de Derde Wereld vertrok in een klooster in Steyl. Zij bezocht toen regelmatig de vieringen in de JK en nam deel aan gesprekken op de kapelanie.



# vastenactie 2012

## *Voortdurende vorming en scholing van pastorale werkers en gemeenschapsleiders in de Polochic-vallei in het bisdom Verapaz*

In de vastenperiode 2012 vraagt het dekenaat Venlo-Tegelen evenals in 2011 onze aandacht voor de opbouw van de Mayagemeenschappen in de Vallei van de Polochic in het oosten van Guatemala.

Ter opfrissing hieronder de beschrijving van het project en achtergrondinformatie. Ook dit jaar vinden er weer tal van activiteiten plaats welke onderaan in een agenda zijn weergegeven. SAMEN kunnen we iets betekenen voor de Maya's.

### **Steun aan de Maya-gemeenschappen in Guatemala**

De Vallei van de Polochic strekt zich uit over de departementen Alta Verapaz en Izabal. Langs de Polochic rivier liggen de bergketens Sierra de las Minas en Sierra de la Cruz. De Polochic rivier ontspringt in het hooggelegen tropische nevelwoud (1800-2300 meter) in Alta Verapaz en mondt ca. 200 kilometer oostelijker uit in de Atlantische Oceaan.

#### ***Samenwerking***

In de Vallei van de Polochic-rivier liggen de parochies Tukurú, Teleman, La Tinta, Senahu en Panzos. Deze parochies hebben sinds vorig jaar een gezamenlijk werkplan. In dit werkplan onder-strepen de parochies dat de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving slechts in gezamenlijkheid kan slagen.

#### ***Grote armoede***

De Vallei van de Polochic is een van de armste regio's in Guatemala. Ruim 75% van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens. De armoede treft vooral de Maya-Q'eqchi' bevolking.

#### ***Gebrek aan grond en gebrek aan werk***

Eén van de hoofdoorzaken van de armoede onder de bevolking is het gebrek aan grond. Dit wil niet zeggen dat er niet voldoende vruchtbare grond is, maar in de loop van de tijd is de beste landbouwgrond in handen van grootgrondbezitters gekomen.

Deze grootgrondbezitters legden sinds 1870 met name koffieplantages aan waar de Maya's, door wetgeving en ook door armoede gedwongen, moesten werken.

Toen de koffieprijs dramatisch zakten op het einde van de twintigste eeuw, zijn veel van deze koffieplantages gesloten.

De Maya's raakten hun –vaak slecht betaalde- werk kwijt en verloren bovendien het recht om op 'hun' plantage te wonen en daar een stukje land voor zichzelf te bewerken met maïs en bonen.

Meer recentelijk is door de wereldwijde vraag naar ethanol (biobrandstof) een verwerkingsfabriek aan de benedenloop van de Polochic-rivier gebouwd. De kleine akkertjes van vele boeren hebben nu plaats gemaakt voor uitgestrekte suikerrietvelden. Veel werkgelegenheid biedt de fabriek echter niet.

#### ***De Maya's wonen vooral in de bergen***

De meerderheid van de Maya's wonen in de bergen. De parochie Tukurú bijv. kent naast het dorp met de kerk, de markt, de politiepost, een hospitaaltje en scholen wel een zestigtal Mayagemeenschappen. Dit zijn kleine gehuchtjes met als 'centrum' een kapel en/of schooltje. Tukurú kent bovendien 43 koffieplantages. 27 van die koffieplantages bezaten in het jaar 1994 76% van het totale grondgebied van de gemeente Tukurú!

#### ***Werken aan de opbouw van de Maya-gemeenschappen***

Al die zeer geïsoleerd liggende Mayagemeenschappen kennen hun eigen structuur, die nog steeds sterk verworteld is met de eigen Mayacultuur en spiritualiteit. Iedere gemeenschap kent zo zijn eigen 'wijze mannen en vrouwen' als vroedvrouwen en spirituele leiders en catechisten, die de onderlinge verbondenheid en solidariteit in de gemeenschappen voeden.

#### ***Uit het isolement***

Het gezamenlijke pastorale plan van de vijf parochies in de Vallei van de Polochic brengt deze gemeenschapsleiders en –leiders met elkaar in contact. Op cursusdagen, of soms in periodes van drie dagen, komen de leiders en leidsters samen om elkaars werkzaamheden te presenteren, om zo van elkaar te leren.

#### ***Microkredietprojecten van vrouwen***

Een goed voorbeeld zijn de microkredietprojecten van verschillende vrouwen-groepen in Tukurú. Groepen van 8 tot 15 vrouwen hebben leningen afgesloten voor de aankoop van runderen en geiten. Kalfjes en jonge geitjes worden ter beschikking gesteld aan andere vrouwengroepen.

De vrouwen verzorgen de dieren, maar zijn ook verantwoordelijk voor de (financiële) administratie. Zo krijgen deze vrouwen eigen inkomsten. Bovendien zijn vele vrouwen nu extra gemotiveerd om deel te nemen aan alfabetiseringscursussen. Voor veel vrouwen betekent dit het einde van hun maatschappelijke isolement.



Een andere groep Mayavrouwen heeft een bakkerij opgestart. Veel andere vrouwen uit andere gemeenschappen zijn al komen kijken of zij ook een dergelijke bakkerij kunnen opstarten.

Ook is door Mayavrouwen een moestuinproject opgestart, waar deskundigen helpen met biologische landbouwtechnieken.

***Vorming en toerusting van de 'wijze mannen en vrouwen'***

Uit de vele Mayagemeenschappen nemen ongeveer 550 leiders en leidsters deel aan het scholings- en vormingsprogramma. Het programma bestaat uit een vijftiental bijeenkomsten.

De Vastenactie 2012 van het dekenaat Venlo-Tegelen steunt het werk van deze vijf parochies in de Vallei van de Polochic. Ook u kunt een bijdrage leveren!

Vastenactie van het bisdom Roermond  
 Giro 3000046  
 o.v.v. Polochic Vallei, Guatemala

**Informatieve bijeenkomsten, Heilige Huisjeswandeling en Guatemala-Ontmoeting in de Vastenactie 2012:**

**Maandag 27 februari 2012**

Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1, Venlo  
 1e lezing door Mario Coolen

**Zaterdag 17 maart 2012**

Heilige Huisjes Wandeling.  
 13.00-17.00 uur wandelen door een deel van Venlo langs bijzondere plekken.

**Zondag 25 maart 2012 om 09.00 uur**

Vastenactieviering waarna Guatemala-Ontmoeting dekenaat Venlo-Tegelen in de H. Antoniuskerk te Lomm

**Maandag 26 maart 2012**

Klooster SVD Michaëlstraat 7, Steyl  
 2e lezing door Mario Coolen



# vastelaovend same !



Van d'n Hagerhaof wies in 't Ven,  
van d'n Bookend wies op de hei,  
wuuërd d'r gezónge, mak me jen,  
en idderein duit mei.

De joeks dae is gegarandeerd  
en, minseleef, waat dach-ge ..  
me haet de kans um óngegeneerd  
zichzelf ens oét te lache!



De kerk ...is det ein rekbaar begrip,  
of zit d'r meziek in?

Frits mak met pap ein boswandel-  
ling. Hae zuut eine stroék met bes-  
se en vruuëg: "Pap, waat zien det?"  
"Det zien zwarte besse, jóng." "Jao  
maar, pap, die zien toch roeëd!"  
"Jao allich, dich dómmerik, det  
kump umdet ze nog greun zien."

Mooder vruuëg aan eure zoon wie  
't geit met de godsdeensles op  
schoeël. "Och mam, weej liëre bes  
vuuël. Met de lieve God, dao zien  
we al gans klaor mei."



"Ein dingk zweer ik dich: 't vol-  
gend jaor verkleij ik mich aevel  
neet miër as kat."

## praktische Informatie

### Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-5515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op  
maandagmorgen en vrijdagmorgen  
vanaf 09.30 uur aanwezig op het  
secretariaat van de Jongerenkerk.  
Mocht u Hub daar niet kunnen be-  
reiken of voor dringende zaken op an-  
dere dagen nodig hebben dan is hij  
bereikbaar via telefoonnummer  
06-10729578  
of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

### Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920

### Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
voor projecten ver van huis en heel  
dichtbij  
ASN-bank: 87.10.15.617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

### Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

### Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke  
maar uitdrukkelijk ook de minder leuke  
dingen van het leven...  
informatie aan:  
Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

### JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt 27  
februari 2012. Kopij voor dat nummer  
kan tot en met 18 februari aangeleverd  
worden (schriftelijk of via e-mail) op  
het Secretariaat van de Jongerenkerk  
(zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de  
aandacht wilt brengen? Dan nodigen  
wij u van harte uit om gebruik te  
maken van deze mogelijkheid. Ook  
reacties op artikelen zijn welkom.

### gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake  
het gebruik van de Jongerenkerk belt u  
met:  
Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@tiscali.nl](mailto:mgm.huizinga@tiscali.nl)

### JK on line

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes  
e-mail-adres:

[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)