

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
april 2012



inhoud

01. agenda april - mei 2012
02. vieringen april - mei 2012
03. verjaardagen in april
04. Pasen 2012 - *Hub van den Bosch*
05. Paasgedachten
10. Het Hooglied van Palestrina
13. Wereldpaviljoen zoekt vrijwilligers
14. De Tempeliertjes
15. Homeplus: programma april 2012
16. Oecumenische vespers
17. Praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda april - mei

april 2012

01	10.00 u.	Palmzondagviering in de JK
	11.30 u.	Palmhóltjes-optocht
02	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
04	13.00 u.	brood bakken in De Locht met eerste communicanten
05	17.00 u.	maaltijd b.g.v. Witte Donderdag met de eerste communicanten en hun familie
05	20.00 u.	viering van Witte Donderdag
06	15.00 u.	Goede Vrijdag - middagmeditatie
	20.00 u.	viering van Goede Vrijdag
07	20.00 u.	Paaswake
08	10.00 u.	viering van Pasen
09	10.00 u.	viering tweede paasdag
15	10.00 u.	viering JK Venlo
22	10.00 u.	viering JK Venlo
25	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)
25	20.00 u.	vergadering bestuur JK Venlo
29	10.00 u.	viering JK Venlo

mei 2012

06	10.00 u.	viering JK Venlo
07	10.00 u.	overleg Pastoraal Team\
09	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)
13	10.00 u.	viering JK Venlo
17	10.00 u.	viering JK Venlo (Hemelvaartsdag)
20	10.00 u.	viering JK Venlo
23	10.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten
24	20.00 u.	vergadering bestuur JK Venlo
27	10.00 u.	viering JK Venlo (Pinksteren)
28	10.00 u.	viering JK Venlo (2 ^e pinksterdag)
30	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)

vieringen april - mei

palmzondag 1 april, 10.00 u.

viering van breken en delen

voorg.: Truus van der Heijden en Hub van den Bosch

assist.: kinderen en Gonnie Geurts en Henneke Roox

zang: Singing Kidzzz Quant

Na afloop (11.30 u.) trekken "Jezus (op ezel) en zijn apostelen" weer mee met de Palmhóltjesoptocht

Witte Donderdag 5 april, 20.00 uur

viering van Breken en Delen

voorg.: Truus v.d. Heijden, Hub v.d. Bosch en Piet Linders

assist.: Piet Geelen

lector: Marjo Bongers

zang: Jk-koor

Goede Vrijdag 6 april, 15.00 u.

Goede Vrijdag - meditatie

voorg.: Piet Linders en Hub van den Bosch
muziek: cd.

Goede Vrijdag 6 april, 20.00 u.

Goede Vrijdag - viering

voorg.: Hub v.d. Bosch en Truus v.d. Heijden

assist.: Peter Verhoeckx

lector: Henk Pijnenburg

muziek: Bente en Luca Peters

Paaszaterdag 7 april, 20.00 u.

Paaswake

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Marije Vola

lector: Leo Verbeek

zang: Marieke van Heijst

Paaszondag 8 april, 10.00 u.

Eucharistieviering van Pasen

voorg.: p. Piet Giesen, Piet Linders en Truus v.d. Heijden

assist.: Dries Verhoeckx

lector: Peter Verhoeckx

zang: Jk-koor

Paasmaandag 9 april, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch

assist.: Leo Verbeek

lector: Marije Vola

zang: Piet Hegger

woensdag 11 april, 19.15 u.

Taizégebed

zang: Taizéliederen

zondag 15 april, 10.00 u.

spiritualiteitsviering

voorg.: Spiritualiteitsgroep

zang: Triple Quartet

zondag 22 april, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Piet Linders

assist.: Piet Geelen

lector: Marjo Bongers

muziek: Merlijn van Moorsel (*harp*)

zondag 29 april, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Truus van der Heijden

assist.: Henneke Roox en Gonnie Geurts

zang: familie Bakokimi.

zondag 6 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch
assist.: Sabine Wennekers
lector: Max Görtjes
zang: JK Koor

zondag 13 mei, 10.00 u.

eucharistieviering

voorg.: p. Piet Giesen
assist.: Marije Vola
lector: Henk Pijnenburg
zang: JK Koor

donderdag 17 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

Hemelvaartsdag

voorg.: Hub van den Bosch
assist.: Dries Verhoeckx
lector: Leo Verbeek
zang: Keluarga Katolik Indonesia

zondag 20 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch
assist.: Leo Verbeek
lector: Peter Verhoeckx
zang: Baer Traa

Pinksterzondag 27 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Truus van der Heijden
assist.: Piet Geelen
lector: Marije Vola
zang: JK Koor

Pinkstermaandag 28 mei, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

voorg.: Hub van den Bosch
assist.: Peter Verhoeckx
lector: Marjo Bongers
muziek: Merlijn van Moorsel (harp)

Pasen 2012

Na een bezinningsperiode van 40 dagen, de Veertigdagentijd, vieren we Pasen. Feest van nieuw leven, feest van hoop, feest van op-standing of op-standing worden.

De wereld is nog steeds, sinds de eerste mensen, onderweg naar dat door zo velen gedroomde paradijs. Een tocht die een leven lang duurt en waarin we soms, af en toe, dat gedroomde land mogen ervaren. Het zijn van die zogenaamde 'aha-Erlebnissen' waarin we ervaren, voelen dat we gedragen worden in ons leven door een kracht die er altijd weer is.

Pasen vieren houdt volgens mij in dat je ondanks alles, ondanks alle Goede Vrijdagen, durft te blijven geloven in die alom Aanwezige die ons draagt.

Het is die alom Aanwezige die ons elke dag weer aanspoort op weg, onderweg te blijven naar die andere wereld waarin het Beloofde Land, dat land van melk en honing, elke dag een beetje meer werkelijkheid wordt.

Maar dat vraagt nogal wat. Het vraagt om een engagement met elkaar omdat we alleen SAMEN dat land kunnen maken, kunnen bereiken.

Zolang er ook maar één mens NIET mee kan aankomen is dat land nog niet bereikt.

Pasen, opstanding vieren houdt in dat WIJ opstaan. Weer opnieuw in beweging komen, ons engageren en de moed hebben elke dag opnieuw onderweg naar dat land te gaan en ons op-standing tonen tegenover alles wat verhindert dat we SAMEN, allen tegelijk, aankomen in dat land van melk en honing, die nieuwe wereld waarin alles en iedereen mee mag doen en mee kan doen, er mag zijn hoe hij of zij is en waar mensen broers en zussen zijn van elkaar.

Pasen, elk jaar weer, laat ons zien dat het mogelijk moet zijn dat land te bereiken. Laat ons zien dat er hoop is ook in soms uitzichtloze situaties, mits wij elkaar dragen.

In die zin wens ik ons allen een zalig en op-standing Pasen toe!

Hub van den Bosch

in april zijn jarig:

06	Harry van Heijst	<i>penningmeester bestuur JK Venlo</i>
06	Arjan v.d. Bosch	<i>ouder communicant 2010</i>
10	Coby v.d. Wouw	
11	Sophie van Kruchten	<i>tempeliertjes</i>
12	Daphne Tip	<i>coördinator Aandachtscentrum</i>
22	Uschi Zumbroich	<i>Triple Quartet</i>
22	Marian Linssen	<i>JK Big Band (alto sax)</i>
23	Truus van der Heijden	<i>Pastoraal Team/Tempeliertjes/Liturgie-overleg</i>
24	Thea Janssen	<i>voorportaal/gastvrouw</i>
24	Frank Kessels	<i>communicant 2011</i>
25	Cor Weekers	<i>oud-bestuurslid</i>
27	Lo Moonen	<i>Praaggroep</i>
28	Carien Lalieu	<i>jongerenpastor Groenewold</i>

alvast van harte gefeliciteerd !

Paasgedachten



Zoek Hem waar Hij te vinden is.

Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,
niet in koude stenen,
niet in dode letters.

Hij leeft
overal waar mensen geven om elkaar,
waar mensen kiezen voor de liefde en het leven,
voor schoonheid, goedheid en waarheid,
waar mensen elkaar op de been helpen
en tot leven helpen komen.

Hij laat zich vinden voor wie Hem zoekt,
Hij doet open voor wie klopt,
Hij antwoordt aan wie vraagt.
Hij leeft!

Soms denken wij

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een duister kluwen
van geld en macht,
van wapens en drugs,
doordrenkt met 't zilte nat
van zoveel tranen in de nacht.

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een lijf aan lijf gevecht
in 't groot, in 't klein:
de sterkste overwint;
de zwakke lijdt,
kan nergens nog terecht
Zo was het op die donkere dag
toen God gekruisigd werd.

Verraden, verkocht voor dertig zilverlingen,
en op de bergtop aan alleman getoond
om te bewijzen dat kwaad de moeite loont.

Maar op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen
dat het anders kan,
dat in elke kleine mens
de veerkracht leeft
om sterker dan het onrecht,
zelfzeker op te staan.

Pasen is geen feest om naar te kijken.

Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en met de ogen – knipperend in het morgenlicht – getuigen
dat Hij in jou verzezen is.

Hij is nog steeds bij ons

Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen.
Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht, en teder als van een geliefde.
Hij gaat ons voor naar Galilea.
Onzichtbaar is zijn spoor.
Hij is voor ons de weg.
Hij loopt door ons geweten naar het huis van liefde en vergeving.
Hij is de waarheid,
helder als een klok in lentelucht die vrij haar boodschap zingt.
Hij is het leven,
sterker dan het graf. Hij ademt vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld zonder schaduw, zonder duisternis.
Hij is nog steeds bij ons,
en vraagt ons Hem te volgen naar Galilea.
Daar zullen wij Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver, in elke zonderling.

Gedachte: Blijf niet staan
Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg,
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.

Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.

Kijk, luister en voel
en je zal merken
HIJ LEEFT !

Antoon Vandeputte



Voortdurende opstanding

Riemke de Groot

Deze oude geteisterde verscheurde aarde
vol schreeuwende mensen en kinderen
oorlogen rampen
leven verkracht en vernietigd verwoesting geweld

overstroming vervuiling
water is te veel of te weinig
dorst en verlangen tranen van angst en verdriet

moord en doodslag vuur geweren kanonnen
brandende haat egoïsme en strijd

verstikkende lucht beklemming
grote benauwdheid
en rook zwart is het donker

stilte dood? stilte

in het eerste licht storm bries ochtenddauw
in zuivere lucht vrij ademen

stralende zon vreugde en juichen warmte
en vreugde vuur vol van de Geest

opstaan lopen over water tranen van vreugde
eb en vloed leven stromend water
de regenboog in de wolken

groen in de velden bloeiende bloemen
spelende dieren rotsen doorbroken deze wereld
onze vruchtbare moeder aarde
mensen en kinderen samen hand in hand



PALESTRINA'S HOOGLIED
BIJBELSE LIEFDESLIEDEREN
VERTAALD NAAR HET NEDERLANDS
KAMERKOOR TOURDION
MET SOLISTEN, HOUTBLAZERS EN GAMBAS

€15. KAARTEN AAN DE ZAAL OF VIA WWW.TOURDIONVENLO.NL
JONGERENKERK VENLO, 21 EN 22 APRIL, 20:00
MET EEN LIVE-CINEMA PERFORMANCE VAN
NINA THIBO

VSBfonds
Nieuwland Cultuurfonds
Streekwoud De Vriente Looft
Looft

Hooglied Palestrina

Het Kamerkoor Tourdion legt zich toe op het zingen van oude muziek uit de 16e en vroege 17e eeuw. Om de paar jaar wordt een groot werk uitgevoerd, waarbij samengewerkt wordt met andere disciplines, zoals toneel en beeldende kunst.

Voor april 2012 staat het Hooglied van Palestrina op het programma. Er zijn twee uitvoeringen gepland, namelijk op zaterdag 21 april en zondag 22 april 2012 om 20.00 uur, in de Jongerenkerk in Venlo. Hier alvast een impressie.

Giovanni Perluigi da Palestrina (1525-1594) was een van de grootste Italiaanse componisten van zijn tijd.

In zijn muziek komt het artistieke ideaal van die tijd het beste tot uitdrukking: harmonie en evenwicht en een perfecte balans tussen de afzonderlijke stemmen. De Palestrina-stijl geldt als de apotheose van de renaissance en werd eeuwenlang de norm voor de polyfone meerstemmige musiceerstijl.

In de zeventiger jaren van de 16e eeuw had Palestrina in zijn persoonlijke leven met veel tegenslagen te kampen. Hij verloor eerst twee volwassen zoons (Rodolfo in 1572 en Angelo in 1575) en ten slotte zijn vrouw Lucrezia (1580). Hij besloot aanvankelijk om zich voor te bereiden op het priesterschap, ook al omdat hij dan lid kon worden van de Sixtijnse Kapel, die in die tijd alleen maar leden van de geestelijke stand aannam. Maar al die vrome plannen verdwenen als sneeuw voor de zon toen hij Virginia Dormoli, de vermogende weduwe van een bonthandelaar ontmoette. Zeven maanden na de dood van Lucrezia trouwde hij met haar. Vergeten waren het priesterschap en de Sixtijnse Kapel. Hij was vanaf nu financieel onafhankelijk en kon zich in alle rust aan het componeren wijden. Onder deze gewijzigde omstandigheden schreef hij zijn Hoogliedcomposities.

Hij voltooide deze cyclus in 1584. Het zijn geestelijke liefdesliederen, waarvan de teksten ontleend zijn aan het Hooglied, een van de bijbelboeken uit het Oude Testament. Hij schreef dit werk toen hij op het hoogtepunt stond van zijn scheppend vermogen en het wordt algemeen als een van zijn meesterwerken beschouwd, hoewel het maar zelden wordt uitgevoerd, en zeker niet in zijn geheel.

Waarschijnlijk zijn de motetten niet bedoeld voor liturgisch gebruik: de meeste teksten hebben in de liturgie geen plaats gekregen. Hoewel we spreken van motetten zijn ze niet geschreven in de veelal gedragen en ernstige motetstijl, maar in de levendige en vaak sprankelende madrigaalstijl.

De uitvoering

Voor deze uitvoering zijn de teksten uit het Latijn in het Nederlands vertaald. Hierbij is gebruik gemaakt van de laatste officiële bijbelvertalingen. Door de volgorde van de liederen te wijzigen ontstaat een verhaallijn. Het werk bestaat uit 29 motetten. Het uitvoeren van 29 motetten achter elkaar van een en dezelfde componist is geen eenvoudige opgave. Het is van groot belang om zoveel mogelijk afwisseling aan te brengen. Vandaar dat medewerking verleend wordt door twee solisten, een sopraan en een tenor. Zij vertolken de rollen van de geliefden uit het verhaal. De muziek was zeer waarschijnlijk bedoeld voor huiselijk gebruik: vocale kamermusiek. Daaruit vloeit voort dat gebruik van diverse instrumenten aanvankelijk is geweest: luit, harp, maar ook strijk- en blaasinstrumenten. Voor deze uitvoering wordt dit verzorgd door Gambaconsort Maastricht, Zephyrus en Gerard Doumen. Door de stukken uit te laten voeren door verschillende combinaties van koor, solisten en instrumentalisten blijft de uitvoering boeiend. De instrumenten zijn dezelfde als in Palestrina's tijd gebruikt werden. Hiermee komt de klank dicht bij de sfeer die Palestrina voor ogen stond.

Het thema van de liefde in de liederen wordt tijdens de muzikale uitvoering verbeeld in een live-cinema projectie. De 'live' film wordt ter plekke gemaakt in een multi-mediale installatie. Kunstenaar Nina Thibo heeft hiervoor een futuristisch aandoend laboratorium gebouwd waarin dieren getest worden op hun gevoelsleven.

De dieren die hiervoor gebruikt worden zijn 'roadkill' die taxidermisch bewerkt zijn en omgevormd tot marionetten. Twee poppenspelers zullen deze bijzondere poppen tot leven wekken in de installatie. Een camera zal de ontwikkelingen in de liefde van de personages door het laboratorium volgen. Op een groot scherm kan het publiek hun belevenissen volgen, terwijl men ondertussen ook een blik kan werpen op de installatie waar de film ter plekke tot stand komt.

Het zal een speciale voorstelling worden. Palestrina's Hoogliedcomposities, een cyclus van 29 motetten, worden zelden of nooit in hun geheel uitgevoerd. Het feit dat we ze in het Nederlands zingen, solisten en instrumentalisten inschakelen en (film) beelden toevoegen maakt dit werk voor een breed publiek toegankelijk.

wereldpaviljoen zoekt vrijwilligers

De Stichting Wereldpaviljoen heeft tijdens de Floriade een grote kleurrijke inzending op het entresol van Villa Flora. Daar schenken we aandacht aan de millenniumdoelen, fair trade, belevend leren, het definitieve Wereldpaviljoen in Steyl en volgen we aan de hand van films en games het leven van twee kinderen, Rosa en Sergio, in Nicaragua.

Voor het dagelijks bemensen van de Wereldpaviljoen-inzending zoeken wij enthousiaste vrijwilligers, in alle leeftijdscategorieën vanaf 16 jaar, die voldoen aan de volgende omschrijving:

- *affiniteit met andere culturen en de derde wereld
- *communicatieve eigenschappen
- *bezoekers enthousiast maken voor Het Wereldpaviljoen Steyl
- *het bijhouden van (reacties in) logboek
- * enige affiniteit met digitale games
- *mensen naar de stand halen
- *een actieve/wervende houding
- *Talenkennis (Engels, Duits, Spaans) is niet verplicht/wel handig

De Floriade is dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur. Het liefst hebben wij contact met vrijwilligers die een hele dag mee kunnen draaien. Uiteraard zijn er pauzes ingepland. Er staat geen vergoeding tegenover. Wel krijgt u voor de dag dat u dienst doet een toegangsbewijs van Villa Flora op de Floriade.

Heb je interesse?

Reageer dan meteen naar vrijwilligers@wereldpaviljoen.com en geef aan wanneer je kunt, hoe vaak je kunt, welke dagen en waarom je reageert.

Nadere Informatie: bij Ton Dols (06-15908888)
of René Poels (06-29479110).

de tempeliertjes



Hallo allemaal,

Het is al weer even geleden we iets van ons lieten horen, maar nu is het dan weer zover.

Er zijn binnenkort weer leuke activiteiten.

Op 31 maart is er weer disco! Van zes uur tot half negen (18.00 uur-20.30 uur) wordt het voorportaal van de Jongerenkerk omgetoverd tot discotheek! Peter draait dan weer aan de knopjes, duwt op de toetsen, en laat de lam-

pen swingen en jullie natuurlijk ook. Omdat het zondag 1 april palmzondag is, kunnen jullie ook een palmhöltje maken. En wie dat wil mag ook een dromenvanger komen maken.

Als je mee wilt doen aan de disco, geef je dan op bij Angelique, of via h.pijnenburg4@kpnplanet.nl.

Meedoen kost € 3,00 per persoon en natuurlijk mogen vriendjes en vriendinnetjes ook mee komen doen.

Wat staat er verder dit jaar nog te gebeuren?

Noteer de volgende datums maar:

- 23 juni disco ter afsluiting van het jaar.
- 1 sept. uitstapje naar.....
- 10 nov. disco, en lampionnetje maken
- 2 dec. Sinterklaas komt in de viering
- 15 dec. speelgoed en zelf gemaakte spullen verkopen

Kijk maar eens op <http://tempeliertjes.nl> voor informatie en foto's, of op de website van de Jongerenkerk www.jkvenlo.nl.

Homeplus april 2012

woensdagavond 4 april 2012, 18:00 t/m 21:30 uur

Thema: PAASACTIVITEIT

*We houden in plaats van een paasbrunch een paas- high tea!
Super gezellig en hip. Met zelfgemaakte zoete en hartige
paashapjes.*

vrijdagmiddag 6 april 2012, 14:00/18:00 uur

Thema: open inloop.

IN APRIL GAAT HOMEPLUS VOOR EEN AANTAL DAGEN DICHT.

Er wordt gekeken of er mogelijk een vrijwilliger is die de deuren op de woensdagavonden toch kan openen.

De eerst volgende activiteit is op:

vrijdagmiddag 4 april 2012, 14:00/18:00 uur

Thema: open inloop.

Wil je graag aan een of meerdere activiteiten deelnemen? Meld je dan aan via homeplusvenlo@hotmail.com

Adres:

Begijnengang 17a

5911 JL Venlo

tel: 077-3517575

Word ook vrienden van Homeplus of FACEBOOK!

oecumenische vespers

De Raad van kerken in Venlo en omstreken organiseert evenals de voorgaande jaren een 4-tal vespers. De laatste van deze reeks is op 3 april om 19.00 u. in de H. Michaëlkerk in 't Venlo.

Het thema is: 'de dode zal leven'.

Het gaat over herleven, opnieuw beginnen, vergeven. Hoe beleven we dit in onze traditie?

U bent van harte welkom.

In de Raad van Kerken Venlo werken de volgende kerken samen:

Rooms Katholieke Kerk

Protestantse Gemeente Venlo

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) "De Brug"

Huis van Gebed

UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK
zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

praktische Informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-5515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 29 april.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 20 april aangeleverd worden (schriftelijk of via e-mail) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:
Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes