

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
juni 2012



inhoud

01. agenda juni - juli 2012
 02. vieringen juni - juli 2012
 03. verjaardagen in juni
 03. eerste communieviering
 04. inspiratiedag: leef je verlangen
 06. De Tempeliertjes
 07. ter inspiratie
 08. "Liturgie-overleg" verandert van vorm en structuur
 09. afsluiting 47^e seizoen
 10. Nazareth Foundation Malawi
 12. Ouverture, 17 juni 2012
 12. activiteiten Homeplus in juni
 13. Verslag Breed Overleg
- achterpagina: Praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda juni - juli

juni 2012

- 01 98.15 u. bijeenkomst werkgroep Tempelertjes
03 10.00 u. viering JK Venlo
04 10.00 u. overleg Pastoraal Team
05 19.00 u. "Week van de Amateurkunst" met Vocalgroup In the Mood en Vocalgroup Joy
06 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)
08 09.00 u. versieren voor eerste communieviering
10 10.00 u. eerste communieviering
12 19.30 u. bijeenkomst "Bijbel en Liturgie" o.l.v. Jo Beckers
12 19.00 u. afsluiting Antoniusnoveen in de St. Josephkerk en aansluitend om 20.00 u. in het parochiezaaltje een lezing door Ineke Hendrickx en Nico Peters over de Nazareth Foundation in Malawi.
13 13.30 u. bijeenkomst communicanten 2012 (tot 15.30 u.)
17 10.00 u. viering JK Venlo, waaronder doop van Nina
17 12.00 u. Ouverture 2012
24 10.00 u. viering JK Venlo (afsluiting seizoen 47)
aansluitend bezoek aan Venlose Heide
27 20.00 u. vergadering bestuur JK Venlo

juli 2012

- 01 10.00 u. viering JK Venlo
08 10.00 u. viering JK Venlo
15 10.00 u. viering JK Venlo
22 10.00 u. viering JK Venlo
29 10.00 u. viering JK Venlo

vieringen juni - juli

zondag 3 juni, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

- voorg.: Piet Linders
assist.: Marije Vola
lector: Henk Pijnenburg
zang: JK Koor

zondag 10 juni, 10.00 u.

1^e communieviering - eucharistie

- voorg.: p. Piet Giesen, Truus v.d. Heijden en Hub v.d. Bosch
assist.: communicanten en ouders
zang: communicanten en ouders

woensdag 13 juni, 19.15 u.

Taizégebed

- voorg.: Taizé-groep
zang: samenzang / Taizé-liederen

zondag 17 juni, 10.00 u. - Vaderdag

eucharistie

- voorg.: p. Piet Giesen
assist.: Dries Verhoeckx
lector: Peter Verhoeckx
zang: Pierre Timmermans

*In deze viering wordt Nina gedoopt,
dochter van Paul en Joke van den
Essen - Verhoeckx*

zondag 24 juni, 10.00 u.

breken en delen

afsluiting 47^e seizoen

- voorg.: Hub v.d. Bosch en Truus v.d. Heijden
assist.: Gonnie Geurts en Henneke Roos
zang: JK Koor

zondag 1 juli, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

- voorg.: Hub van den Bosch
assist.: Leo Verbeek
lector: Max Görtjes
zang: Truus v.d. Kroonenbergh

zondag 8 juli, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

- voorg.: Hub van den Bosch
assist.: Dries Verhoeckx
lector: Marije Vola
zang: Piet Hegger (*zang/gitaar*)

zondag 15 juli, 10.00 u.

eucharistie

- voorg.: Piet Giesen
assist.: Sabine Wennekers
lector: Henk Pijnenburg
muziek: Louise v.d. Brand (*trompet*)

zondag 22 juli, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

- voorg.: Truus van der Heijden
assist.: Henneke Roos
lector: Gonnie Geurts
zang: Judith Weusten

zondag 29 juli, 10.00 u.

viering van Breken en Delen

- voorg.: Piet Linders
assist.: Hannie Kort
lector: Bert Kort
zang: Bernadette Wiggers

in juni zijn jarig:

5 juni	Alexander Baum	communicant 2010
7 juni	Olivia Branco-Valente	communicant 2012
10 juni	Anouk Janssen	communicant 2012
17 juni	Henk Linders	voorzitter JK/Vrienden/Past. Team
24 juni	Diablo Vaessen	
24 juni	Gonnie Geurts	Tempeliertjes
24 juni	Tom Keydener	
26 juni	Inge van Keulen	
29 juni	Ton Jacobs	Wel&Weegroep
30 juni	Max Görtjes	Bestuur/PR/Lector

alvast van harte gefeliciteerd !

eerste communieviering

zondag 10 juni

Op zondag 10 juni is het weer zover.

13 jongelui doen dan de 1e communie in de Jongerenkerk Venlo.

In een viering waarin **Dawn, Olivia, Anouk, Bas, Femke, Niels, Pia, Angelo, Robin, Emily, Sanne, Juliëtte en Madelon**

en hun ouders samen met Piet Giesen, Truus van der Heijden, Bianca Mulders en Hub van den Bosch voorgaan, zullen zij hun eerste communie ontvangen.

Het thema van deze viering en het 1e communieproject is: 'DOE JE MEE'.

We hopen op een sfeervolle viering waarin de muziek in handen is van de ouders, de communicanten en broers en zussen.

We hopen dat vele vaste bezoekers ook aanwezig zijn om hen binnen onze gemeenschap van harte welkom te heten.

De viering begint om 10.00 uur.

inspiratiedag

leef je verlangen

9 en 23 juni

“Het verlangen is dat wat je roept. Je kunt het alleen zelf een naam geven. Soms is er ineens een vonk die je verwonderd stil doet staan, en tegelijkertijd maakt dat je op weg gaat.”

Wibe Veenbaas

LEEF JE VERLANGEN

Regelmatig vertellen mensen ons dat ze met meer passie en bezieling hun leven of hun werk willen inrichten. Veel meer vanuit een wezenlijk contact, van binnenuit en van mens tot mens.

Maar hoe doe je dat dan? Hoe maak je de ruimte om dit verlangen daadwerkelijk richting en vorm te geven?

Ken je je eigen verlangen?

Ken je het goed of is het verstopt, mag het er eigenlijk niet zijn?

WERKEN AAN BEZIELING

Jouw vragen en jouw inbreng staan op de voorgrond tijdens de Inspiratiedag op 9 of 23 juni 2012.

Ze vormen de leidraad voor jouw weg naar bezieling.

Je gaat aan de slag met je vragen om te ervaren hoe je bezieling er van binnen

uitziet en te leren hoe je je bezieling tot uitdrukking kunt brengen.

We werken in een kleine groep (van 8 tot 12 personen) aan de hand van theorie en oefeningen. We benutten de energie en wijsheid van de groepsleden. Vanuit veiligheid, met passie, muziek, verhalen en humor. Alles mag er zijn. Alles wat van ons mensen is, en alles wat van het Leven is.

IETS VOOR JOU?

Inspiratiedag is iets voor jou

...als je al vanuit je eigen bezieling leeft en deze verder wilt gaan verkennen of verdiepen.

...als je niet bij je eigen bezieling, je verlangen uitkomt, maar 'er wel weet van hebt'. Je onderzoekt dan wat je tegenhoudt.

...als je wilt reflecteren over hoe je vanuit je eigen bezieling leeft en hoe je in die stroom verbindingen legt met anderen. Zijn er zielsverwanten?

...als je zoekt naar nieuwe inspiratie in jezelf. Zeker ook als je dit (deels) kwijt bent geraakt door een ingrijpende verlieservaring.

INSPIRATIEDAG

Zaterdag 9 juni

VENLO, Het Groenewold
Begijnengang 17, 5911 JL.

Zaterdag 23 juni

ARNHEM, locatie nader te bepalen.
Dagindeling: welkom vanaf 9.30 uur.
Van 10.00 uur tot 17.00 uur .

Kosten: € 90,00,--(incl. BTW) inclusief koffie/thee en lunch.*

Aanmelden: door vóór 5 juni te betalen via rekeningnummer : 19.85.25.125 t.n.v. A.J. Storteboom, Inspirimens te Dieren o.v.v. Venlo of Arnhem

Meer informatie:

Toos Nowacki
Tel: 06-13532701
E-mail: toosnowacki@hotmail.com
Anina Storteboom
Tel: 06-10512274
E-mail: info@inspirimens.nl

*Wanneer je minder draagkrachtig bent, laat het ons dan weten, dan overleggen we over een passend tarief. Of als een Studiedag voor je werk in het kader van professionele of persoonlijke groei.

BEGELEIDERS INSPIRATIEDAG

Toos Nowacki

Theologe, geestelijk verzorger en professioneel begeleider, studeerde Duitse taal en letterkunde. Theologie en levensbeschouwing (master FHTL Tilburg) en Professionele Communicatie en Professionele Begeleiding bij Phoenix te Utrecht.

“Telkens word ik geïnspireerd door mensen en hun levensverhalen. In de ontmoetingen met mensen ervaar ik hoe mensen zichzelf vast kunnen zetten

en ook hoe krachtig mensen omgaan met dat wat het leven hen brengt. Deze polen van vastzetten en kracht ontwikkelen, in zoveel levens en levensverhalen is de leidraad van mijn aanwezig zijn en begeleiden.

Ik ontmoet mensen als ze het zeer kwetsbaar en krachtig zijn rondom de meest grote levensvragen, vragen rondom leven en dood. Ik werk als ‘vroedvrouw’ vanuit een diep besef dat het Leven zelf de grootste Leermeester is.”

Anina Storteboom

Coach en psycho-sociaal therapeut, opgeleid aan de Academie Mens en Arbeid en Phoenix opleidingen, heeft een praktijk in Arnhem.

“Gezien worden in wie je bent, dat is ten diepste waar we als mens allemaal naar verlangen. Dit kan alleen ontstaan door het contact dat je hebt met anderen. Dit contact is ook een voorwaarde om een gelukkig mens te worden. Tijdens deze Inspiratiedag wil ik jou laten ervaren wie jij bent, wat er verscholen ligt achter jouw façade en wat jou maakt tot een uniek mens unieke talenten.

Vanuit mijn eigen levenservaring heb ik weet van pijn, van gemis, van een groot verlangen naar liefde en erkenning. Daarmee wil ik aanwezig zijn tijdens deze dag én met een onmetelijk vertrouwen en veel plezier, omdat het leven zo waard is voluit geleefd te worden.”

de tempeliertjes



Hallo allemaal,

Nog een paar weken en dan is er weer de ouverture in Venlo. Op 17 juni gaan ook wij als Tempeliertjes meedoen aan deze ouverture. Hoe? Met heel veel verschillende activiteiten. We gaan:

- ❖ Speelgoed verkopen
- ❖ Koffie, thee, enz. verkopen
- ❖ Er komt iemand die stroopwafels bakt en verkoopt
- ❖ Popcorn gaan we zelf maken en verkopen
- ❖ We houden een ballonnenwedstrijd: laat een heliumballon op, met een kaartje eraan met je naam erop, en wie het vers komt wint een prijs.



En.....jullie kunnen meedoen aan het straattheater!
Antoinette van Toettouttheater komt op 16 juni van 18.00 tot 21.00 uur naar de Jongerenkerk om daar met jullie een avond te oefenen, zodat jullie zondag 17 juni tijdens de ouverture ook een leuke act op kunnen voeren.
Ben je nieuwsgierig wat zij zoal doet? Kijk dan maar eens op www.toettouttheater.nl/shows
Wil je ook meedoen? Geef je dan op via h.pijnenburg4@kpnplanet.nl. (Angelique Pijnenburg). De kosten zijn zoals altijd € 3,00 en vriendjes en vriendinnetjes mogen allemaal mee komen doen.

Wat staat er verder dit jaar nog te gebeuren? Noteer de volgende datums maar:

23 juni	Vakantie-disco ter afsluiting van het jaar.
1 september	Uitstapje naar.....
10 november	disco, en lampionnetje maken
2 december	Sinterklaas komt in de viering
15 december	speelgoed en zelf gemaakte spullen verkopen

Kijk maar eens op <http://tempeliertjes.nl> voor informatie en foto's, of op de website van de Jongerenkerk www.jkvenlo.nl.

ter inspiratie

Een van de problemen van het streven naar iets
dat buitengewoon, verheven of heilig is,
is dat we daarmee het leven tot 'gewoon' hebben gedegradeerd.
We zijn het wonder van het leven zelf uit het oog verloren.
Maar het buitengewone is juist het alledaagse,
gezien door de ogen van verwondering.

Nin Sheng

“liturgie-overleg”

verandert van structuur en vorm

De afgelopen jaren is vaak binnen de Jongerenkerk gesproken over het vieren in de Jongerenkerk en het zoeken naar nieuwe en vernieuwende vormen van vieren. In het 'Liturgieoverleg' waarin allen zitten die direct of indirect betrokken zijn bij het vieren zoals assistenten, lectoren, voorgangers, leden van de Liturgiegroep, Taizégroep, Spiritualiteitsgroep, koor e.d. is daar de laatste jaren ook vaak over gesproken. Het ging dan veelal om de 'vorm' en vaak te weinig over de 'inhoud'.

Afgelopen jaar en ook begin dit jaar is dhr. Jo Beckers van de dienst Kerk en Samenleving aangesloten bij ons overleg en dat heeft geleid tot een verandering in de opzet van het 'Liturgieoverleg'. In plaats van de nadruk te leggen op de vorm gaan we nu meer nadruk leggen op inhoud. Jo wil met ons gaan kijken hoe je van uit een tekst uit de Bijbel of van uit een thema vieringen kunt gaan opzetten passend in deze tijd, aansluitend bij de doelgroep.

De bijeenkomsten met Jo Beckers tot nu toe zijn goed aangeslagen bij de deelnemers aan het Liturgieoverleg.

Wellicht dat de naam dadelijk de lading niet meer dekt en dat er een andere naam gekozen kan worden, maar dat komt dan wel vanzelf naar voren.

Op dinsdag 12 juni is een volgend overleg.

Jo is nog aan het nadenken over de opzet van die avond die een begin van een reeks zal zijn. Doel is nadenken en je verdiepen in een bijbeltekst of thema en dat stap voor stap uitwerken tot er een viering ligt. In die uitwerking hopen we dat inhoud en vorm tot uitdrukking komen waarbij de sterke punten van de Jongerenkerk behouden blijven.

Misschien dat de opbrengst zal zijn dat meer mensen dan tot nu toe actief betrokken zijn bij het maken, opzetten en uitvoeren van vieringen in de Jongerenkerk. Een oproep daartoe deed ik begin van 2012 in deze Jk Jouw Kerk. Misschien dat daar middels de nieuwe opzet van het Liturgieoverleg nu enige vooruitgang in geboekt wordt.

Wil je mee doen kom dan 12 juni naar dit overleg.

Dinsdag 12 juni 2012

Liturgieoverleg o.l.v. Jo Beckers

Voorportaal Jongerenkerk Venlo

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur

P.S.: meld wel even of je aan wil sluiten bij Hub van den Bosch,
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl of 06-10729578

afsluiting 47^e seizoen

zondag 24 juni 2012 - met bezoek aan de Venlose Grootte Heide

Op zondag 24 juni 2012 sluiten we het 47e seizoen af.

Een bewogen periode omdat we halverwege in januari 2012 afscheid moesten nemen van oprichter, stimulator, inspirator, priester, vriend en medemens Leo Brueren.

Op het eind van dit seizoen trekken we de natuur in. Aansluitend aan de viering gaan we naar de Venlose Hei.

We worden om 11.30 uur verwacht en krijgen daar onder leiding van twee gidsen een rondleiding. Een wat langere rondleiding en eentje, die wat korter is, voor hen die wat minder mobiel zijn.

Rond 13.30 uur zijn we weer allen samen bij het Infocentrum om daar samen een kop koffie/thee te drinken.

We hopen dat velen van u aansluiten om zo het 47^e seizoen af te sluiten en dat we met elkaar een mooie wandeling hebben in de natuur. We blijven dan een beetje in de sfeer van de Floriade waaraan de Spiritualiteitsgroep afgelopen jaar een paar keer aandacht heeft besteed. 'Wandelen in Gods natuur', zo zouden we deze afsluiting als titel mee kunnen geven.

In het voorportaal liggen lijsten om uw naam op in te vullen. Dit ook in verband met het vervoer naar de Grootte Heide..

Hub

Nazareth Foundation Malawi

Aanwezig op afsluiting Antoniusnoveen dinsdag 12 juni 2012

Op dinsdag 12 juni 2012 is de afsluiting van de Antoniusnoveen in de Josephkerk aan de Maagdenbergweg 21 te Venlo. Om 19.00 uur is dan in de bovengenoemde kerk een eucharistieviering.

Tijdens deze viering zullen Ineke Hendrickx en Nico Peters iets vertellen over hun inzet voor deze Foundation. Aansluitend aan deze viering in de Josephkerk zullen we onder het genot van een kop koffie of thee samen met Ineke en Nico verder praten over hun werk en over de Nazareth Foundation Malawi. Zij zullen dan vertellen over dit project. We doen dat van 20.00 tot uiterlijk 21.30 uur in het naast de kerk gelegen parochiehuis 'Maagdenberg'.

Iedereen is van harte welkom.

The Nazareth Foundation: Korte beschrijving + doelen

The Nazareth Foundation Malawi is opgericht door Sr. Josefa Ng'ona uit Mua in Malawi, Ineke Hendrickx en Nico Peters.

In 2002 was Ineke samen met Nico in Mua, Malawi voor een antropologisch onderzoek. Hier ontmoetten zij Josefa. Zij werd tolk, partner en vriendin voor Ineke. Tussen de werkzaamheden door vertelde Josefa over haar droom, of "vision", zoals ze het zelf noemt. Zij wilde al sinds haar vroege jeugd een plek creëren voor mensen, die om welke reden dan ook zich willen bezinnen op hun manier van leven en samen leven. Ineke en Nico besloten om haar hiermee te helpen. Josefa gaf de toekomstige plek, een gebied van ca. 2 ha. de naam "Nazareth". Stukje bij stukje werd het land gecultiveerd. Zo ontstond in 2005 "Friends of Nazareth".

Doel 1: Het ontwikkelen van "Nazareth", een plek voor bezinning in Malawi, waar inwoners van Malawi de mogelijkheid hebben zich persoonlijk te ontwikkelen en tot rust te komen door:

- (tijdelijke) huisvesting op het terrein van Nazareth (Jamesi village, Mganja, Dedza, Malawi);
- deelname aan meditatieve, spirituele (gespreks-)bijeenkomsten;
- onderzoek naar eigen interesses en (creatieve) kwaliteiten van deelnemers
- bijdrage van deelnemers aan het gezamenlijke dagelijkse leven door de eigen kwaliteiten naar vermogen in te zetten;
- bijdrage van deelnemers aan de ontwikkeling van biologische land- en tuinbouw op het eigen terrein.

Doel 2: Aan zelfstandig of bij familie wonende weeskinderen in Malawi de mogelijkheid bieden om (na afsluiten van de gratis lagere school) naar de middelbare school te gaan of opleidingen in andere vorm te volgen d.m.v.:

- opsporen van weeskinderen met geschikte kwaliteiten door lokale medewerkers van Nazareth;
- ter beschikking stellen en contant betalen van schoolgeld, direct aan het schoolbestuur;
- het verstrekken van geschikte kleding om naar school te gaan;
- het verstrekken van middelen, zoals schrijfwaren en andere vanuit de scholen vereiste artikelen;
- ondersteuning van gezinnen die weeskinderen opvangen in de eerste levensbehoeften.

De ondersteuning kan behalve uit het schoolgeld, ook bestaan uit het verstrekken van kleren, boeken en schrijfmaterialen.

Afsluiting Antoniusnoveen + in gesprek over de Nazareth Foundation Malawi

Wanneer: dinsdag 12 juni 2012

Waar: Josephkerk + parochiezaal Maagdenbergweg 21

Tijd: 19.00 uur in de eucharistieviering Josephkerk

20.00 - 21.30 uur parochiezaal naast voorgenoemde Josephkerk

ouverture 17 juni 2012

De JK Venlo is op diverse manieren betrokken bij de Overturezondag 2012.

De Tempeliertjes zijn actief (zie het artikel elders in deze JK Jouw Kerk).

De JK Big Band is een van de orkesten die 's middags optreedt op het plein voor het stadhuis.

In de Jongerenkerk demonstreren diverse koren hun muzikale kwaliteiten, nl.

12.00 - 12.30 u. Vocaal Ensemble Quint

12.50 - 13.20 u. Venloos Gemengd Koor Zanglust

13.40 - 14.10 u. Venlose Operette Vereniging

14.40 - 15.10 u. Kon. Zangvereniging Venlona

15.40 - 16.10 u. Vocal Group Brits

16.25 - 16.55 u. Zangvereniging The Voices

17.10 - 17.40 u. Kon. Toonkunstkoor Orpheus

activiteiten Homeplus - juni 2012

data: vrijdagmiddag 1, 8, 15, 22 en 29 juni

tijd: 14:00/18:00 uur

thema: open inloop.

datum: woensdagavond 6 juni 2012,

tijd: 18:00 t/m 21:30 uur

thema: hout bewerken, zoals doosjes van hout beplakken of beschilderen.

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

Breed Overleg

Verslag Breed Overleg d.d. 20 mei 2012

Aanwezig: 34 mensen. Opening 11.05 uur.

1: Woord van welkom door de voorzitter.

De voorzitter van het breed overleg, Henk Linders, wil dit overleg graag op een andere manier beginnen. Hij vraagt een ieder de hand te nemen van de beide buurmannen en/of vrouwen en zo een tijdje in stilte de verbondenheid aan te geven met een ieder hier aanwezig.

Daarna wordt iedereen van harte welkom geheten en dank uitgesproken voor de ruime opkomst. Onder genot van een kopje koffie of thee wordt er een aanvang genomen met punt 2 op de agenda.

2&3: Mededelingen vanuit het bestuur en/of pastoraal team en samen in gesprek met de gemeenschap.

De voorzitter stelt vast dat na een hectische tijd door het plotseling en onverwachte overlijden van kapelaan Leo Brueren een fase van rust en regelmaat is ingetreden. Lopende zaken worden weer opgepakt en verder uitgewerkt. Zo zijn er op bestuurlijk niveau geen zaken die er op dit moment echt uitspringen. Met de persoon Hub van de Bosch is het bestuur erg tevreden. En Hub zorgt er voor dat alles gecoördineerd verloopt en verder alles naar behoren reilt en zeilt.

Voor een **toelichting op de financiën** neemt de penningmeester Harry van Heijst het woord.

Ook voor de Jongerenkerk geldt dat de financiële situatie de nodige aandacht vergt. Echter de penningmeester is gematigd optimistisch. Uit de vastgestelde jaarstukken blijkt dat de financiële situatie perspectief biedt naar de toekomst. Er is weliswaar nog een exploitatietekort op de begroting van 25.000 Euro. Maar dit kan nog steeds opgevangen worden door gelden die gegenereerd worden door de Vrienden van de Jongerenkerk. Het stoppen van Gé van der Heijden met zijn betaalde werkzaamheden voor de Jongerenkerk, door het bereiken van zijn pensioen gerechtigde leeftijd, heeft ook een gunstige invloed gehad op de exploitatie. Verder wordt het diaconiefonds van waaruit allerlei kleinschalige projecten gefinancierd werden en worden langzaam afgebouwd. Door het wegvallen van bronnen van waaruit het fonds gevoed werd is dit niet langer levensvatbaar.

Al met al stelt de penningmeester dat voor de komende drie jaar de financiën zonder grote tegenslagen wel gegarandeerd zijn.

Vraag vanuit de aanwezigen:

Is het niet zinvol in financieel opzicht om te overwegen naar een andere, lees goedkopere, huisvesting te gaan kijken?

Antwoord van de penningmeester:

Omdat het gebouw van de Jongerenkerk gehuurd wordt van de St. Martinusparochie zijn de huurlasten nog te overzien. Verhuizing zal dan ook geen grote lastenverlichting brengen op het totale budget.

Henk Linders plaats hier nog de opmerking bij dat er natuurlijk een bepaalde beleving hoort bij een dienst. En het is nog maar de vraag of die op een andere locatie is zoals we die nu kennen en willen.

Maar vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat men als het echt nodig is zeker openstaat voor een verhuizing.

Wel wordt nog opgemerkt dat Leo zich dan wel in zijn urn zal omkeren!!

Het financieel jaarverslag zal in de eerst volgende JK jouw kerk worden gepubliceerd.

Hierna neemt Hub van den Bosch het woord om een toelichting te geven op het pastorale werk.

Hub staat kort stil bij het **overlijden van Leo Brueren**. Na het overlijden van Leo zijn er een aantal dingen die anders zullen gaan. Piet Giessen is gelukkig in de gelegenheid om eens in de vier á vijf weken een dienst (eucharistie) te komen doen. Hij zal dit blijven doen zolang als dit mogelijk is. Omdat er aan het pastorale team van de St. Martinusparochie een Filippijnse pater is toegevoegd is de Deken zelf ook wat meer in de gelegenheid om vaker een dienst te komen doen in de Jongerenkerk. Hij heeft toegezegd dit ook zeker te komen doen.

Met het **liturgie-overleg** wordt nagegaan hoe te komen tot een andere manier van de dienst vieren.

Dit wordt sinds kort gedaan onder de bezielende leiding van Jo Beckers. Insteek is meer tot de inhoud te komen en zich minder op het detail te richten. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn de diensten op te bouwen rond een jaarthema. Dit thema komt dan gedurende het hele kerkelijke jaar weer terug tijdens de dienst. Er is echter nog niets concreet. Alles is nog in ontwikkeling. Dus is er nog tijd genoeg om je aan te sluiten bij het pastoraal overleg en zo doende je eigen inbreng kenbaar te maken voor een nieuwe manier van de dienst vieren. Sowieso is een grote betrokkenheid van de gemeenschap wel op

zijn plaats. Dus bij deze een oproep om vooral aan te schuiven bij het volgende overleg op 12 juni in het voorportaal van de JK om 19.30 uur.

Op 10 juni vindt de **communieviering** plaats van de in totaal 13 communicanten. Voor de werkgroep communie is de deelname van een moeder uit de groep van verleden jaar wel een hele verlichting. Ze is leerkracht en heeft dus uitgebreide ervaring hoe om te gaan met een zo'n grote groep kinderen. Dank hiervoor.

Op zondag 24 juni sluiten we traditioneel het 47ste seizoen weer af. Dit maal gaan we wandelen op de Grote Heide in Venlo. Bijeenkomst is 11.30 bij het bezoekers centrum op de Grote Heide. +/- 13.30 Zijn we terug voor koffie of en thee en misschien wat lekkers. Nadere details volgen nog in de JK jouw kerk. De hond van de familie Stark heeft al aangeboden om mee te lopen en de gids te ondersteunen.

Vanuit de aanwezigen:

De muziek zoals die nu ten gehore wordt gebracht vind ik erg pover.

Reactie:

Deze mening wordt in het geheel niet gedeeld door de overige aanwezigen. Men is van mening dat het koor van de Jongerenkerk mooi en goed de liederen brengt. Wel is het zo dat niet altijd de tekst is opgenomen in het boekje waardoor mee zingen lastig is. Diversiteit verkrijgen in zang en het optreden van andere koren regelen is een hele opgave. Zeker gezien het bescheiden budget wat hiervoor ter beschikking is. Een woord van lof naar Marja Görtjes die dit toch maar allemaal regelt is zeer zeker op zijn plaats.

Vanuit de aanwezigen:

Kunnen de teksten van de buitenlandse liedjes niet vertaald worden in het boekje?

reactie: Hub van den Bosch geeft aan hiervoor aandacht te hebben.

Vanuit de aanwezigen:

Moet de communie uitgedeeld of ontvangen worden?

reactie: Dit wordt als zeer persoonlijk ervaren. Er is hier dan ook geen universele oplossing voor.

Verder zullen er nieuwe projecten opgezet worden om samen met anderen de Jongerenkerk naar buiten toe te presenteren. Te denken is b.v. aan een project over armoede in Venlo. Dat zal aansluiten bij het armoedeproject dat we sa-

men met de collegae van Mönchengladbach en Krefeld gedaan i.s.m. enkele scholen. De tentoonstelling zal in delen ook in de JK komen te staan t.z.t We zijn bezig met een nieuw project "Dialogo tussen de religies" vanuit Groenewold, Citypastoraat Mönchengladbach, Krefeld en Jongerenkerk. Doel van dit project is om de dialoog, een betere samenwerking en verbondenheid tussen Joden, Moslims en Christenen te realiseren. We zullen dat hier in Venlo doen samen met de brede Ontmoetingsgroep Joden-Christenen-Moslims.

Vanuit de aanwezigen:

in het verleden zijn er al contacten gelegd; deze hoeven alleen maar bestendigd te worden.

Overigens stelt de voorzitter dat er meer naar de innerlijke rijkdom gekeken moet worden van mensen dan naar de materiële rijkdom. Dit zou een opgave voor de Jongerenkerk in de toekomst kunnen zijn.

Vanuit de aanwezigen: Samen de gemeenschapszin uitdragen.

Vanuit de aanwezigen:

Is het een idee om naar een foto van Leo Brueren een portret na te laten schilderen en dit als blijvend aandenken in de kerk op te hangen?

reactie:

Aangezien dat dit een prijzige aangelegenheid kan worden, vindt Henk Linders dat dit voorstel op noodzakelijkheid en haalbaarheid getoetst moet worden door bestuur en het pastoraal team. Het idee op zich wordt door de aanwezigen wel omhelsd. Dit zal dan ook verder worden uitgewerkt door bestuur en andere betrokkenen.

Vanuit de aanwezigen:

De ventilatoren aan het plafond in de kerk zouden deze ook op warme dagen kunnen draaien? Dit om een betere verdeling van de warmte te verkrijgen.

reactie:

Martin Huizinga legt uit dat dit ook zeer zeker de bedoeling is. Overigens zijn er ook in het voorportaal maatregelen getroffen die tot meer energie besparing leiden.

4: Rondvraag.

Hub van den Bosch brengt nogmaals de afsluiting van het 47ste seizoen onder de aandacht. Meer info volgt in de JK Jouw Kerk.

Vraag: Staat de JK ook weer vermeld in het parochie blaadje van de St. Martinus parochie?

Antwoord: Dit is voor korte tijd niet het geval geweest. Maar sinds kort staan de diensten in de JK ook weer vermeld in het parochiebladje.

(Opmerking van de redactie:

De St. Martinusparochie heeft geen eigen parochieblad meer. Sinds 1 feb. geven de parochies van het stadsdeel Venlo, m.u.v. de H. Hartparochie, gezamenlijk het Kerkblad uit dat de parochiebladen vervangt. In dit Kerkblad, dat 6x per jaar verschijnt, worden de JK-vieringen summier vermeld, en ook staat er een verwijzing in naar de website.)

Vraag: De kerk van de Bijbelgemeente in Blerick wordt momenteel gesloopt. Zouden hieruit nog bruikbare spullen voor de Jongerenkerk gehaald kunnen worden?

Antwoord: Hub van den Bosch heeft contacten met de Bijbelgemeente en zal samen met Martin Huizinga hier navraag naar doen.

Oproep: Er worden nog een aantal vrijwilligers gezocht voor de jaarlijkse poetsbeurt van de Jongerenkerk. Er wordt een datum vastgesteld en een lijst in het voorportaal gelegd waarop men zich kan opgeven. Vele handen maken licht werk.

Vraag: Is er interesse voor het nuttigen van bv. een kop soep na de wandeling op de Grote Hei? Een van de aanwezige wil hier graag voor zorgen. Het idee wordt door de aanwezige positief ontvangen.

Antwoord: Hub van den Bosch zal navraag doen of er een mogelijkheid is om de soep op te warmen.

5: Afsluiting.

Henk Linders, voorzitter van de Jongerenkerk, en voorzitter van dit breed overleg sluit om 11.55 uur dit overleg af en zegt iedereen dank voor de aanwezigheid en inbreng.

Het volgende breed overleg zal plaats vinden op zondag 18 november 2012 ook weer in het voorportaal van de Jongerenkerk.

Verslag: Henk Pijnenburg.

praktische Informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-5515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...
informatie aan:
Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 27 mei.
Kopij voor dat nummer kan tot en met 18 mei aangeleverd worden (schriftelijk of via e-mail) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).
Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:
Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes