

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
september 2012



inhoud

01. agenda september - oktober 2012
02. vieringen september - oktober 2012
03. verjaardagen in september
04. uitnodiging
05. Vredesweek 2012
07. Heilige Huisjes Wandeling
08. Nazareth Foundation Malawi
12. Oktober Wereldmissiemaand
14. ontbijten
15. voor een appel en een ei
18. activiteiten Homeplus
19. uitstapje 24 juni
20. verhalenavond in Joriskerk
21. Adam en Eva

achterpagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda september - oktober

september 2012

01		Tempelertjes naar Ierland
02	10.00 u.	viering JK Venlo
04	20.00 u.	Joriskerk: verhalen over joden - christenen - moslims
06	20.00 u.	vergadering bestuur JK Venlo
09	10.00 u.	viering JK Venlo: afscheid van Henk Linders en Piet Ruys als resp. voorzitter en vice-voorzitter van de JK Venlo
10	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
12	19.15 u.	Taizé-gebedsdienst
16	10.00 u.	viering JK Venlo (<i>spiritualiteitsviering</i>)
22	13.15 u.	Heilige Huisjes Wandeling (<i>tot 17.00 u.</i>)
23	10.00 u.	viering JK Venlo in kader van de Vredesweek
30	10.00 u.	viering JK Venlo
30	20.00 u.	concert Vocal Group "In the Mood"

oktober 2012

07	10.00 u.	viering JK Venlo
08	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
09	20.00 u.	repetitie Vocal Group Joy
10	13.30 u.	bijeenkomst Tempelertjes (<i>tot 15.30 u.</i>)
10	19.15 u.	Taizé-gebedsdienst
14	10.00 u.	viering Jk Venlo
14	20.00 u.	concert Vocal Group Joy
21	10.00 u.	viering JK Venlo - <i>Wereldmissiedag 2012</i>
24	20.00 u.	repetitie kamerkoor Cabaletta
24	20.00 u.	vergadering bestuur JK Venlo
28	10.00 u.	viering JK Venlo
28	20.00 u.	concert kamerkoor Cabaletta

vieringen september - oktober

Zondag 2 september - 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Leo Verbeek
Muziek: Jk-koor

Zondag 9 september - 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg. Hub van den Bosch
Assist.: Peter Verhoeckx
Lector: Marjo Bongers
Muziek: Jk-koor

Woensdag 12 september - 19.15 uur

Taizégebed

Muziek: Taizéliederen

Zondag 16 september - 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg.: Spiritualiteitsgroep
Muziek: piano

Zondag 23 september - 10.00 uur

Vredesavond

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders
Assist.: Hannie Kort
Lector: Bert Kort
Muziek: Vocalgroup 'In the Mood'

Zondag 30 september - 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assist.: Henneke Roox
Lector: Gonnie Geurts
Muziek: Carmina Servata

Zondag 7 oktober - 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Deken Jos Spee
Assist.: Leo Verbeek
lector: Marije Vola
Muziek: Jk-koor

Woensdag 10 oktober - 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep
Muziek: Taizéliederen

Zondag 14 oktober - 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assist.: Dries Verhoeckx
Lector: Peter Verhoeckx
Muziek: Jk-koor

Zondag 21 oktober - 10.00 uur

Wereldmissiedag

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders en Hub van den Bosch
Assist.: Henk Pijnenburg
Lector: Leo Verbeek
Muziek: Animo Velden

Zondag 28 oktober - 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assist.: Gonnie Geurts
Lector: Henneke Roox
Muziek: Happy Sound

Vrijdag 2 november - 19.30 uur

Nacht der Zielen 2012

verjaardagen september

1 sept.	Paul Tummers	
4 sept.	Leon van den Brand	<i>JK Big Band</i>
5 sept.	Martin Huizinga	<i>Bestuur JK/ beheer Jongerenkerk</i>
5 sept.	Lenie Verhaeg	<i>JK Koor/ Tempeliertjes</i>
6 sept.	Noah Huibers	<i>Tempeliertje</i>
8 sept.	Aggie van der Plaats	<i>redactie / corrector JK Jouw Kerk</i>
8 sept.	Marcel Salverda	<i>JK Big Band trombone</i>
12 sept.	Stefanka Hermans	
13 sept.	Bodina van den Bosch	<i>Tempeliertje/ communicant 2011</i>
14 sept.	Bart Bartels	<i>communicant 2009</i>
18 sept.	Noud Linders	<i>technische zaken</i>
19 sept.	Niels Navis	<i>Tempeliertje</i>
21 sept.	Sofie van den Brand	<i>JK Big Band altsaxofoon</i>
24 sept.	Antoine Schonewille	<i>voorheen geluid</i>
26 sept.	Leon Keiren	
28 sept.	Ayla Görtjes	
28 sept.	Lisanne Keydener	<i>communicant 2009</i>
30 sept.	Shiara Spiga	<i>communicant 2010</i>

ter inspiratie

The mind is always telling you
that you need something else to be happy.
This is not the truth.
You need nothing to be happy.
Happiness is your nature.
When you are just in this moment,
you see that nothing is missing.
You have it all.

Samarpan

vertaling:

Het verstand vertelt je telkens dat je iets anders nodig hebt om gelukkig te zijn.
Dit is niet de waarheid. Je hebt niets nodig om gelukkig te zijn.
Geluk is je ware aard. Wanneer je simpelweg in het moment bent,
zie je dat je niets mist. Je hebt alles al.

uitnodiging

Afscheid voorzitter en vicevoorzitter Jongerenkerk

Installatie nieuwe voorzitter

Op zondag 9 september 2012

Op zondag 9 september 2012 wordt in de Jongerenkerk afscheid genomen van 2 bestuursleden van de Jongerenkerk. Piet Ruijs is sinds 1988 lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van de JK en sinds 2007 vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting Jongerenkerk. Henk Linders is sinds sept. 2000 voorzitter van het bestuur van de Stichting Jongerenkerk. Tevens wordt de nieuwe voorzitter ad interim, Henk Pijnenburg, geïnstalleerd.

In de viering van 10.00u wordt bij afscheid en installatie stilgestaan. Aansluitend is er tussen 11.00 en 12.00 uur koffie, thee en een drankje met iets lekkers.

U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Bestuur en
Pastoraal Team Jongerenkerk Venlo

VREDESWEEK 2012



22 september
Heilige Huisjes Wandeling

13.15 uur Samenkomst & Start
Joriskerk Venlo (Jorisstraat)

www.stichtinggroenewold.nl

vredesweek 2012

15-23 september 2012

De Vredesweek 2012 heeft als motto *Powered by Peace* en wil een einde aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede.

Opbrengsten uit grondstoffen komen vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar worden gedeeltelijk besteed aan het leger, of komen zelfs terecht bij rebellengroepen en criminelen. Op deze manier ontstaan nieuwe conflicten en worden lopende conflicten in stand gehouden. Regelmatig gaat de exploitatie gepaard met mensenrechtenschendingen.

In Colombia kunnen strijdende groepen zich bewapenen en de bevolking onderdrukken met de opbrengsten uit mijnbouw. Mensenrechtenschendingen zijn er aan de orde van de dag. Mensen worden gewelddadig van hun land verjaagd om plaats te maken voor mijnbouw. In de olierijke gebieden van Zuid-Soedan zijn honderdduizenden burgers van hun land verdreven en tienduizenden vermoord om ruim baan te maken voor de olie-industrie. In de Democratische Republiek Congo dreigen honderdduizenden gouddelvers hun bron van inkomsten kwijt te raken door de komst van industriële mijnbouw.

Ook wij komen dagelijks in aanraking met producten die gemaakt zijn met gebruik van omstreden grondstoffen. Bijvoorbeeld gouden sieraden, mobiele telefoons, of de stroom uit uw stopcontact. In de Vredesweek vraagt het Ministerie van Vrede aandacht voor dit belangrijke thema. Grondstoffen moeten niet langer grond zijn voor conflict maar wereldwijd een bron van vrede worden.

Steun de campagne *Powered by Peace*.

In Venlo wordt i.s.m. Brede Ontmoetingsgroep Joden-Christenen-Moslims, dekenale MOV-Groep Venlo-Tegelen, Stg. Wereldvredesvlam een Heilige Huisjes Wandeling georganiseerd. (zie p. 7)

Heilige Huisjes Wandeling

22 september

Programma

- 13.15 uur: Bijeenkomst bij de Joriskerk, Jorisstraat, Venlo
13.30 uur: Woord van welkom; stiltemoment;
Lied door Marianne Hofstra
13.45 uur: Vertrek naar Moskee Venlo-Zuid
14.00 uur: Aankomst Moskee Venlo-Zuid en rondleiding
14.45 uur: Vertrek richting (oude) Joodse begraafplaats aan de Ganzenstraat
15.00 uur: Aankomst Joodse begraafplaats aan de Ganzenstraat.
Aansluitend koffiepauze bij speeltuin Hagerweike
15.30 uur: Vertrek richting Geldersebaan Tegelen (project Housing First)
15.35 uur: Aankomst Geldersebaan met uitleg over het project 'Housing First'
16.00 uur: Vertrek naar Julianapark Venlo
16.30 uur: Aankomst in het Julianapark bij de Wereldvredesvlam.
16.45 uur: Afsluiting Heilige Huisjes Wandeling

U bent allen van harte uitgenodigd !

Graag aanmelden bij:

Stichting het Groenewold telefoon 077-3546689
e-mail st.groenewold@home.nl

Nazareth Foundation Malawai

samen werken aan ontwikkeling

Wij gaan u iets vertellen over een bijzondere vrouw en een bijzonder project in Malawi. Wij, dat zijn Ineke Hendrickx en Nico Peters uit Venlo. Wij zijn persoonlijk betrokken bij dit project en hebben een warme band opgebouwd met de initiatiefneemster: Josefa Ng'ona.

Josefa is een zwarte vrouw, geboren in het dorp Bembeke in Malawi als Teresa Ng'ona. In Bembeke ging ze naar een school die geleid werd door Witte Zusters. Zij hadden ervoor gezorgd dat er voor haar een studiebeurs was om in Amerika te gaan studeren. Maar Teresa koos voor het kloosterleven. Met 17 jaar is ze ingetreden als eerste Malawiaanse novice bij de Poor Claires in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. De Poor Claires zijn de vrouwelijke tak van de Franciscanen, opgericht door Clara van Assisi. De overste in Lilongwe was een Franse non. Teresa's nieuwe naam werd zuster Josefa.

Zuster Josefa heeft actief haar eigen, Malawiaanse cultuur ingebracht in het kloosterleven. Ze heeft er liturgie geschreven, muziek gecomponeerd en dansen gemaakt, die gebaseerd zijn op haar Afrikaanse wortels. Dit alles wordt nog steeds gebruikt in de bijeenkomsten van de Poor Claires, maar ook in de rest van Malawi. Zuster Josefa werd gevraagd om te helpen een klooster op te richten in Lusaka, Zambia. Ook daar heeft ze jaren gewoond en is ze ook abdis geweest.

Zuster Josefa heeft vóór haar intreden in het klooster een soort van visioen gehad, over een manier van samen leven en werken, die haar nooit meer heeft losgelaten. Na 40 jaar bij de Poor Claires heeft ze in Rome ontheffing aangevraagd van het leven in het klooster. Die heeft ze gekregen, zodat ze haar eigen roeping kon volgen. Dat eigen idee heeft ze "Nazareth" genoemd.

Nico en Ineke hebben zuster Josefa in 2002 leren kennen toen Ineke onderzoek deed in Malawi voor haar studie culturele antropologie. Vanaf die tijd hebben Ineke en zuster Josefa samen veel meegemaakt, in het gezamenlijke onderzoek naar het leven en de rituelen van vrouwen in Malawi. Sinds 2004 gaan Nico en Ineke jaarlijks naar Malawi, en zijn mee gaan bouwen aan Nazareth. Ook het bisdom Dedza (in Malawi) is bij het project betrokken: alle bezittingen komen op naam van het bisdom te staan, om de continuïteit van het project te borgen. Het bisdom geeft wel praktische, maar geen financiële hulp. Zuster Josefa moet het

verder geheel op eigen kracht doen. Als Poor Claire heeft zij een belofte van armoede afgelegd, en heeft dus geen eigen geld of bezittingen.

Wat is dat idee "Nazareth" nu in de praktijk?

Nazareth moet een plek zijn voor bezinning en voor menselijke en spirituele ontwikkeling. Een plek van liefde en verbondenheid. De basis voor spiritualiteit is liefde en eenheid, in de context van het leven in Malawi, passend bij lokale, Afrikaanse tradities. Nazareth staat open voor iedereen. Het is een beweging waar iedereen zich bij kan aansluiten, jong of oud, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, van welke religie dan ook. Deelname kan tijdelijk zijn, of op afstand, maar het kan ook middels permanent verblijf. Zuster Josefa vindt het erg belangrijk dat alle mensen hun eigen talenten en vaardigheden kunnen ontdekken, ook artistiek gezien (kunst, zang en dans). Mensen die in Nazareth verblijven kunnen deelnemen aan spirituele en meditatieve bijeenkomsten. Wie deelneemt draagt bij naar eigen vermogen. Dat kan zijn door te werken op het land, of in huis. Maar het kan ook door geld of goederen in te brengen.

Hoe ziet Nazareth er in 2012 daadwerkelijk uit?

Nazareth ligt aan de rand van een klein dorp, Mganja genaamd. Mganja ligt in het bisdom Dedza, in het midden van Malawi. Het ligt in een heuvelachtig gebied, aan de rand van een hoger gebergte. De grond voor Nazareth, zo'n 2 hectare, is ter beschikking gesteld door de dorpsgemeenschap. Zuster Josefa heeft in dit dorp in 2001 een vrouwenproject van de Europese Unie begeleid. Toen de dorpsbewoners hoorden van haar plan voor Nazareth hebben ze spontaan gezegd dat zuster Josefa welkom was in hun dorp.

Op het 2 hectare grote terrein staat momenteel 1 woning en 1 activiteitengebouw. In het dorp is geen elektriciteit en geen stromend water. Maar sinds mei 2012 beschikt Nazareth toch over stromend water, middels een eigen waterpomp op zonne-energie. Nazareth wil een zelfvoorzienende gemeenschap zijn door biologische landbouw op eigen terrein, de verkoop van kunst en eigengemaakte producten (zoals jam en limonadesiroop van wilde vruchten), en door kamers in het huis te verhuren aan gasten. Daarnaast draagt zuster Josefa zelf bij door het geven van lessen in Chichewa (de lokale taal) aan buitenlanders (artsen en missionarissen) die in Malawi komen werken.

We verbouwen maïs, soja, pinda's, zoete aardappelen en cassave. De maïs is voor eigen gebruik (maïs is het basisvoedsel in Malawi), de overige producten worden ook verkocht. Daarnaast hebben we een moestuin en een fruitboomgaard. Nu we stromend water hebben kan Nazareth zich daar meer op toe leggen, en kunnen

we het hele jaar groente verbouwen en verkopen. Van het fruit worden ook producten gemaakt voor de verkoop. We zullen nu ook een boomkwekerij beginnen om de ontbossing tegen te gaan. We hebben ook geiten (op dit moment 12). De mest van de geiten wordt gebruikt om het land te bemesten. We gebruiken geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. Een bijkomend effect hiervan is dat de mensen in het dorp zien dat biologische landbouw werkt, en dit steeds meer gaan overnemen. Dit betekent dat de zeer arme dorpingen geen kunstmest meer hoeven te kopen.

Diverse gezinnen verdienen via Nazareth een inkomen. Er zijn momenteel 5 mensen in dienst, die met hun salaris hun gezin kunnen onderhouden. Op die manier biedt Nazareth een grote groep mensen een betere toekomst. Zo hebben we een weduwe in dienst, die er met haar salaris voor kan zorgen dat haar kinderen de middelbare school kunnen afmaken. Sinds juni 2012 hebben we ook een home craft worker in dienst, een jonge vrouw die een opleiding op huishoudelijk gebied heeft gevolgd. Zij gaat groepen vrouwen uit het dorp begeleiden om meer winst te halen uit hun bestaan, door samen te naaien, te leren over gezonde voeding en het verwerken van landbouwproducten.

Weeskinderen

Nazareth geeft ook hulp aan weeskinderen en aan families die weeskinderen hebben opgenomen. Malawi kent veel weeskinderen, ook vanwege Aids. Het is altijd de gewoonte geweest dat weeskinderen worden opgenomen bij familie. De familiebanden in Malawi zijn erg hecht. Voor hulp klopten sommigen aan bij zuster Josefa. Zij is jaren geleden begonnen om schoolgeld te betalen voor weeskinderen waarvan de familie geen geld had. Het schoolgeld wordt rechtstreeks aan de school betaald. Voor zo'n veertig euro kan een kind een heel jaar naar de middelbare school. Nazareth helpt op deze wijze nog steeds een aantal kinderen. Maar inmiddels is de druk op sommige families zo hoog opgelopen dat weeskinderen nu ook worden ondergebracht bij pleeggezinnen. Nazareth ondersteunt op dit moment rond de dertig kinderen, door de pleeggezinnen te helpen met kleding, schoolgeld, voedsel, al naar gelang behoefte. Het geld gaat dus niet naar weeshuizen, maar komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen.

Malawi behoort tot de armste landen van de wereld. Malawi heeft ongeveer 15 miljoen inwoners op een oppervlakte van ongeveer 3 maal Nederland. Het land kent als voordeel dat de meeste mensen op het platteland, en niet in de steden wonen. Je ziet er daarom weinig stedelijke armoede, zoals krottenwijken en straatkinderen. Op het platteland heeft iedereen de beschikking over landbouwgrond, waardoor mensen over het algemeen in staat zijn hun eigen voedsel te

verbouwen en daardoor geen honger te lijden. Armoede bestaat vooral uit een gebrek aan geld om kinderen naar school te laten gaan, of om de dokter te betalen. En wie ziek wordt en daardoor niet op het land kan werken, is afhankelijk van het voedsel van anderen. Want sociale voorzieningen zijn er niet. Maar iedereen heeft wel een dak boven het hoofd, ook al is het maar een lemen hut met een grasdak. De mensen verdienen soms wat bij door landbouwproducten of handwerk te verkopen.

Malawi is een prachtig land, qua natuur, en dat vinden de mensen daar zelf ook. Hoewel de mensen vanwege de armoede een moeilijk bestaan leiden, is er toch ook veel saamhorigheid en vrolijkheid. Iedereen is dol op kinderen. Kinderen worden gezamenlijk, op liefdevolle wijze opgevoed, en kennen veel vrijheid. Een groot deel van Malawi is matrilineair georganiseerd, dat wil zeggen dat land en kinderen in bezit zijn van de vrouwelijke familielijn. Land is dus in bezit van vrouwen, en hun dochters vestigen zich bij het huis van hun moeders. Echtgenoten trouwen in. Daardoor hebben vrouwen in Malawi een redelijke autonomie.

Ineke en Nico hebben in Nederland de Stichting Nazareth Foundation opgericht. De stichting zamelt geld in voor Nazareth, met 2 doelen: de ontwikkeling van het spiritueel centrum, en de ondersteuning van weeskinderen. Sinds 2004 gaan we jaarlijks zes weken naar Malawi. In 2008 hebben we met eigen geld het eerste huis voor Nazareth gebouwd, waar we ook verblijven als we in Malawi zijn. Onze band met Malawi en de mensen daar is steeds sterker geworden. Door het onderzoek van Ineke hebben we er veel mensen leren kennen waar we door de jaren heen lief en leed mee hebben gedeeld. Wij zetten er ons voor in om het project langzaam verder uit te bouwen. Het is een relatief klein project, maar de effecten voor de mensen die er bij betrokken zijn, zijn groot. Op dit moment zijn we bezig met een projectaanvraag bij een Spaanse organisatie, voor enkele woningen en een gastenverblijf, voor kort verblijf en retraites. Kleine donaties worden vooral ingezet voor de hulp aan weeskinderen.

Ineke Hendrickx en Nico Peters
Stichting Nazareth Foundation Malawi
ING Bank: 4734050
Email: nico-peters@online.nl
Website: www.malawivillage.nl



Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners van verschillende bevolkingsgroepen. De grootste zijn: Wolof, Peul, Sérèr en Toucouleur.

Senegal is een republiek en heeft dit jaar een nieuwe president gekregen: Macky Sall. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.

Katholieke Kerk

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. De Katholieke Kerk zet zich onder andere in voor het onderwijs. Het land kent een hoog percentage analfabetisme. Het onderwijs is meestal in het Frans, de officiële taal van Senegal. Er wordt wel steeds meer les gegeven in het Wolof, één van de vele andere talen. Men streeft er naar meer kinderen naar school te laten gaan en vooral ook langer dan alleen de basisschool. Andere belangrijke problemen waar de Kerk zich mee bezig houdt: emigratie, vrouwenbesnijdenis, situatie van verstoten vrouwen.

Emigratie

Veel jonge mannen vertrekken naar Europa, waar ze werk hopen te vinden. Het is hun droom waarvoor ze alles riskeren: vele dagen op zee in een kleine houten vissersboot. Veel van hen overleven het niet. En degenen die Europa wel bereiken wacht een onzekere toekomst.

In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven.

Vrouwenbesnijdenis

Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack strijdt tegen vrouwenbesnijdenis. Hoewel het officieel verboden is in Senegal, komt het nog vaak voor. Veel mensen zijn er van overtuigd dat een meisje pas vrouw wordt wanneer ze besneden is. Zuster Christine heeft langzaam het vertrouwen van de dorpingen gewonnen. Samen met haar team gaat ze de dorpen langs om de

mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.

Opvang vrouwen en kinderen

In de hoofdstad Dakar hebben de Zusters van de Goede Herder een opvanghuis voor vrouwen en kinderen. Zuster Yvonne Clémence Bambara begeleidt de vrouwen tijdens hun zwangerschap en verzorgt samen met hen de baby's. De vrouwen volgen in het opvanghuis cursussen handenarbeid, koken, wiskunde, boekhouding en Frans. Zo kunnen ze beter in hun eigen onderhoud voorzien.



Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal
geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober
of

stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566
Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Missiezendingskalender 2013

In de oktobermaand worden voor de laatste keer de Missiezendingskalenders verkocht.

Dit jaar is het thema: 'Kijken met andere ogen'.

De schilderijen zijn gemaakt door Sriwardani, Erland Sibuea en Nyoman Darsane.

Met de opbrengst steunt u Mensen met een Missie.

Na 32 jaar komt een einde aan de reeks Missiezendingskalenders.

Hub

ontbijten

Beste allemaal,

Op 28 juli heb ik voor een groep van 12 personen (en 3 hondjes) een ontbijt geregeld bij Equidrome. Dit is op de parkeerplaats van Leurs, in het ruitercafé. Het idee is bij me opgekomen omdat het zoveel leuker is om samen aan de dag te beginnen.

De reacties na het ontbijt waren zo positief, dat ik het initiatief heb genomen om dit te organiseren 1x per maand op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Daarbij is iedereen welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel een buur, vriend/vriendin hond of iemand vanwaar je weet dat hij/zij heel graag de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers:
mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

voor de maand september is het ontbijt gepland op 15 september om 10.00 uur in het ruitercafé.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,
Marjo Bongers.

**UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK**
zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

vanderLaan

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

voor een appel en een ei



Inleiding

"Bidden en bezuinigingen"...met deze kop presenteerde Philippe Cremers, oud-Jongerenkerker, zijn financiële zorg rond het Klooster Wittem, waar hij sinds 2002 werkt. Het artikel in De Limburger (zaterdag 18 augustus 2012) schetst onder meer zijn financiële worsteling als gevolg van teruglopende

inkomsten. Eens kijken hoe het er bij ons voor staat....

Jaarrekening 2011

Zoals uit de jaarrekening blijkt mogen we qua inkomsten niet klagen. Deze blijven aardig op peil. Daarnaast geven we ook minder uit. De pensionering van Gé geeft onze begroting een flink stuk ruimte; mogelijk gemaakt door diezelfde Gé, die op basis van vrijwilligheid vrijwel alle eerdere werkzaamheden voor de Jongerenkerk blijft verrichten. Dat effect zal in 2012 nog groter worden.

Echte bezuinigingen zitten er voor ons verder niet in. Dan knagen we echt aan de invulling van de zondagmorgenvieringen. Wij kijken nog eens kritisch naar onze verzekeringen en energievoorziening (de plaatsing van ventilatoren) maar in het licht van ruim 50.000 euro aan kosten gaat dat dan om kleingeld. Op het einde van de rit een paar weken langer open... zo kaarten we dat af binnen het bestuur. Wij realiseren ons steeds meer dat het bestaan van de JK eindig is....

Het is dus zaak vooral de inkomsten op z'n minst peil te houden en vooralsnog lijkt dat te lukken. De bijdrage van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk was ook daardoor weer een stuk beperkter dan vorig jaar (zo'n 25.000 tegen 37.500). Maar ook deze stichting zal dus jaarlijks heel fors aan de bak moeten. Links om of rechtsom: de JK heeft elke week zo'n 1.000 euro nodig. De reguliere collecte van zo'n 100 euro per week steekt daar natuurlijk schril bij af.

Vooruitzichten

Zeker nu we dit jaar al weer een aardig eindje onderweg zijn, durf ik de stelling aan dat ook 2012 geen rampjaar zal zijn. In de lijn van de verwachtingen zogezegd met hier en daar een mee- of tegenvaller.

Kort geleden mochten we een donatie ontvangen van een gelieerde stichting waardoor we zelf weer even lucht hebben zonder de Stichting Vrienden te hoeven aanspreken. Anderzijds heeft de Gemeente Venlo haar subsidie geschrapt.... bijna 2.500....kortom een half jaar collecte!

Het overlijden van Leo, de grondlegger van onze JK, lijkt vooralsnog geen negatieve effecten te hebben. We moeten ons in dat opzicht realiseren dat Leo ook in financieel opzicht veel betekenis had; een (individuele) aanmoediging van hem persoonlijk in dat opzicht had veelal resultaat.

De langjarige staat van dienst en vele contacten in het Venlose maakte het dat 'je hem weinig kon weigeren'. De inkomsten van de Stichting Vrienden van de Jongerenkerk waren veelal het resultaat van de persoonlijke inspanningen van Leo. Natuurlijk hoop ik dat ook nu iedereen het gedachtegoed van Leo trouw blijft.

Ik ben niet somber, wel alert. De realiteit vraagt om een permanente toets van de drie-jaarshorizon. Deze periode willen we helder in beeld hebben met name vanwege onze verplichtingen tegenover onze pastor, Hub van den Bosch. Eind 2015 gaan we zeker halen maar niet zomaar... ieders bijdrage blijft hard nodig. Kijk er voor u zelf eens kritisch naar. Daar waar de bijdrage al lange tijd nog niet is aangepast, veelal nog een vreemd bedrag als gevolg van de euro-omzetting, zou een heroverweging op z'n plaats zijn. Bedankt daarvoor alvast... Want met "Bidden en bezuinigingen" komen we niet veel verder dan 2015.

Het (nieuwe) bestuur gaat in deze context verder en blijft op u allen rekenen.

*Harry van Heijst,
penningmeester Jongerenkerk Venlo*

exploitatie rekening 2011

<u>inkomsten</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
collecte	7.000,43	7.188,88
donaties	15.550,28	10.003,01
subsidie gemeente Venlo	2.453,00	2.453,00
bankkosten	-356,33	987,90
dienstverlening	1.522,00	1.667,20
salarisbijdrage	24.929,72	37.520,62
diversen	0,00	11,00
	-----	-----
	51.099,10	59.821,61

uitgaven

liturgievieringen	1.774,79	1.962,73
muzikale groep	3.070,78	2.898,13
publicaties	125,00	125,00
huur	1.374,00	816,80
energieverbruik	5.864,96	5.989,23
secretariaat	250,00	250,00
organisatie	1.884,90	2.167,61
verzekeringen	300,00	300,00
representatie	915,19	1.200,96
salaris	35.227,44	43.051,16
afschrijving	312,04	1.059,99
	-----	-----
	51.099,10	59.821,61

activiteiten Homeplus

zondag 2 september 2012 heel de dag / avond.

Uitstapje PHANTASIALAND (aanmelden is niet meer mogelijk)

woensdagavond 5 september 2012, 18:00 t/m 21:30 uur

Thema Workshp Tai Chi door Jos Kleijnen. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 3 september. Via info@homeplus.nl

vrijdagmiddag 7 september 2012, 14:00/18:00 uur - Thema: open inloop

woensdagavond 12 september 2012, 18:00 t/m 21:30 uur

Thema Kookavond - Italiaans. Thema Italië.

vrijdagmiddag 14 september 2012, 14:00/18:00 uur - Thema: open inloop

maandag 17 september 2012, 18:00 t/m 21:30 uur

Thema: Activiteit voor ieder tussen de 18 en 25 jaar. - Over wat we gaan doen wordt nog gestemd. Ideeën zijn welkom.

woensdagavond 19 september 2012, 18:00 t/m 21:30 uur

Thema Activiteit voor ieder tussen de 12 en 17 jaar. m 21:30 uur - Over wat we gaan doen wordt nog gestemd. Ideeën zijn welkom.

vrijdagmiddag 21 september 2012, 14:00/18:00 uur - Thema: open inloop

vrijdagmiddag 28 september 2012, 14:00/18:00 uur - Thema: open inloop

Zie ook www.homeplus.nl of wordt ook vriend op FACEBOOK!

Volg ons ook op twitter.

uitstapje 24 juni 2012

Het kaarsje door Huub opgestoken tijdens de dienst voor goed weer tijdens ons jaarlijkse uitstapje hielp bepaald niet. Je kunt niet zeggen dat het uitstapje is verregend maar nat was het wel. Dat mocht de pret en het animo overigens niet drukken.

Er meldden zich zo'n 30 personen bij het Infocentrum Grote Hei voor een rondleiding op de Hei. De rijke historie van de Venlose Hei en de bijzonderheden van de natuur werden door twee vrijwilligers van Limburgs Landschap uitvoerig belicht. Na de wandeling van ongeveer 1 uur stonden soep en broodjes voor ons klaar in Zorgboerderij de Wielewaal. De soep, gemaakt door Marjo, smaakte uitstekend. Het 47e jaar van de JK werd zo afgesloten. Dat Huub talent heeft voor het organiseren van zo'n uitstapje, daar twijfelt niemand meer aan. Kaarsjes opsteken gaat Huub duidelijk minder goed af.

Hans Spee



Soep met broodjes in Zorgboerderij de Wielewaal bij het jaarlijkse uitstapje



verhalenavond

Op 4 september is er om 20.00 uur in de Joriskerk in Venlo een verhalenavond met als thema 'Verbinden'. Moslims, Joden en Christenen zullen ontdekken dat ze veel meer gemeen hebben dan ze denken. Raymond Den Boestert, gekozen tot 'Verteller van het 2012', neemt ons mee naar de fascinerende wereld van mensen uit de verschillende religies.

We beginnen met twee korte verhalen over een schelmsfiguur die in het Turks Nesreddin Hodja heet. Voor de Joodse inbreng is gekozen voor Rabbi verhalen. Ook deze verhalen kenmerken zich, net als de Moula Nasreddin verhalen, door de kracht van het woord en de humor. Het verhaal uit de Christelijke cultuur is dat van de barmhartige Samaritaan. Tot slot het verhaal over Abraham, Ibrahim, Avraham. Hierin wordt verteld over verschillen, maar vooral over overeenkomsten en ontmoeting.

Gratis entree, een vrije gift wordt gewaardeerd.

Info: scriba.pgvenlo@gmail.com

Adam en Eva

Eet nooit meer appels !

Adam leefde lang geleden,
eenzaam in de tuin van Eden,
met de zegen van de Heer,
wat verlangt een mens nog meer.
Hij liep lekker in z'n blootje
baadde zon en baadde pootje,
in het water van de beek,
zeven dagen van de week

Adam leefde zonder zorgen,
totdat hij op zekere morgen,
plotseling ontdekte dat
ieder dier een vrouwtje had!
Hij zei: 'Heer, ik wil niet klagen,
maar ik zou U willen vragen
onderdanig en beleefd,
of U ook voor mij een vrouwtje heeft.'

'Goed,' zei God, 'ik zal mijn best doen,
maar dan moet jij zelf de rest doen.
Ik zal zorgen voor een vrouw,
die haar leven deelt met jou'
Adam liep van pret te zingen,
hij kocht twee verlovingsringen.
Prijs de Heer, ik krijg een wijf,
al kost 't me een rib uit 't lijf.'

En toen Adam lag te slapen,
heeft de Heer de vrouw geschapen,
't Was een droom van elke man,
alles d'r op en alles d'r aan.
En ze leefden heel tevreden,
samen in de tuin van Eden.

Totdat op zekere dag,
Eva de boom met appels zag,
Eva dacht: 'Wat kan het schaden
aan zo'n boom zo volgeladen.

Ofschoon de Heer het mij verbiedt,
mist men een, twee appels niet.'
Eva brandde van verlangen
toen zij al dat fruit zag hangen,
Ze nam een hap terwijl ze zei:
An apple a day keeps the doctor away.
Toen was 't gedaan het mooie leven ,
Het paradijs werd opgeheven,

Door een appel, zo ik weet,
werken wij ons nu in 't zweet,
Door het eten van die appel,
werken wij ons nu te sappel:
Het is daarom dat ik beweer:
Snoep verstandig, eet een peer!
met de groeten van deze "heer".'

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-5515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op
maandagmorgen en vrijdagmorgen
vanaf 09.30 uur aanwezig op het
secretariaat van de Jongerenkerk.
Mocht u Hub daar niet kunnen be-
reiken of voor dringende zaken op an-
dere dagen nodig hebben dan is hij
bereikbaar via telefoonnummer
06-10729578
of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke
maar uitdrukkelijk ook de minder leuke
dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouv Kerk

De volgende JK-Jouv Kerk verschijnt op
26 augustus.

Kopij voor dat nummer kan tot en met
17 augustus aangeleverd worden
(schriftelijk of via e-mail) op het
Secretariaat van de Jongerenkerk (zie
hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de
aandacht wilt brengen? Dan nodigen
wij u van harte uit om gebruik te
maken van deze mogelijkheid. Ook
reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake
het gebruik van de Jongerenkerk belt u
met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes