

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
oktober 2012



oktober - wereldmissiemaand

inhoud

01. agenda oktober - november 2012
02. vieringen oktober - november 2012
03. verjaardagen in oktober
04. van de voorzitter
05. oktober wereldmissiemaand
07. afscheid voorzitter en vice-voorzitter
09. ontbijten
10. concert Vocal Group Joy (14 oktober)
11. bijbelquiz (26 oktober)
13. activiteiten Homeplus
14. Liturgie Overleg nieuwe stijl
15. verslag project Solo
16. boekbespreking "Dom Amandus Prick"
18. Nacht der Zielen
20. Allerheiligen/Allerzielen in de JK

laatste pagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda oktober - november

oktober 2012

02	19.30 u.	Lezing Palestina / Israël
07	10.00 u.	viering JK Venlo
08	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
09	20.00 u.	repetitie Vocal Group Joy
10	13.30 u.	bijeenkomst Tempeliertjes (tot 15.30 u.)
10	19.15 u.	Taizé-gebedsdienst
14	10.00 u.	viering Jk Venlo
14	15.00 u.	concert Vocal Group Joy
21	10.00 u.	viering JK Venlo - <i>Wereldmissiedag 2012</i>
23	19.00 u.	Leskring
24	20.00 u.	repetitie kamerkoor Cabaletta
24	20.00 u.	vergadering bestuur JK Venlo
25	20.00 u.	Film "Bashing" i.k.v. Nacht der Zielen
28	10.00 u.	viering JK Venlo
28	20.00 u.	concert kamerkoor Cabaletta

november 2012

01	10.00 u.	opbouwen voor Nacht der Zielen
02	19.30 u.	Nacht der Zielen
04	10.00 u.	viering JK Venlo (<i>Allerzelen/Allerheiligen</i>)
11	10.00 u.	viering JK Venlo
12	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
18	10.00 u.	viering JK Venlo
18	11.00 u.	Breed Overleg (<i>in voorportaal</i>)
25	10.00 u.	viering JK Venlo

vieringen oktober - november

Zondag 7 oktober - 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Deken Jos Spee

Assist.: Leo Verbeek

lector: Marije Vola

Muziek: Jk-koor

**** Zeswewekendienst Michaël Greunsvan**

Woensdag 10 oktober - 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Zondag 14 oktober - 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assist.: Dries Verhoeckx

Lector: Peter Verhoeckx

Muziek: Jk-koor

Zondag 21 oktober - 10.00 uur

Wereldmissiedag

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders en Hub van den Bosch

Assist.: Henk Pijnenburg

Lector: Leo Verbeek

Muziek: Animo Velden

Zondag 28 oktober - 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assist.: Gonnie Geurts

Lector: Henneke Roox

Muziek: Happy Sound

Vrijdag 2 november - 19.30 uur

Nacht der Zielen 2012

Zondag 4 november - 10.00 uur

Allerzielen/Allerheiligen

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Marije Vola

Lector: Max Görtjes

Muziek: Koninklijk Muziekgezelschap
Fanfare Venlo

Zondag 11 november - 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Marjo Bongers

Muziek: Jk-koor

Woensdag 14 november - 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

Zondag 18 november - 10.00 uur

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Hannie en Bert Kort

Muziek: Truus van den Kroonenberg
en Gé van der Heijden

Zondag 25 november - 10.00 uur

Christus Koning/ afsluiting kerkelijk jaar

Viering van Breken en Delen

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Henneke Roox

Lector: Gonnie Geurts

Muziek: Happy Sound

Voorgangers: Truus van der Heijden en Hub van den Bosch
Assistent: Zwarte Piet
Lector: Zwarte Piet
Muziek: Singing Kidzzz Quant

verjaardagen oktober

03	Therezi Ezendam	<i>koorlid JK</i>
04	Divanne van den Bosch	<i>communicant 2010</i>
06	Pieter Bartels	
09	Louise van den Brand	
11	Wiel Janssen	<i>Geluidsgroep, Triple Quartet,</i>
13	Inge Bartels	
15	Max van den Brand	
17	Walter van de Leur	<i>JK Big Band, alt saxofoon</i>
19	Romy Moeskops	<i>kleinkind Truus en Gé</i>
	Sanne Bartels	<i>communicant 2012</i>
20	Chiara Vermin	<i>communicant 2010</i>
31	Wim Stark	<i>collecte-communie</i>

ter inspiratie

Er zijn ontzettend veel methoden,
technieken en cursussen om jezelf te vinden.
Daaruit blijkt eigenlijk al dat methodes niet werken,
anders zouden er niet zoveel zijn.

Andersom geredeneerd:
als er één methode zou zijn die werkt,
waren al die andere overbodig.

Jan Koehoorn

van de voorzitter

een bespiegeling



Toen ik de taak als voorzitter van de Jongerenkerk op me nam, kwam ongewild een vergelijking in me op. Ik zag voor me een brede prachtig verzorgde stroom verworden tot een smal dicht begroeid beekje.

Toen, nu bijna vijftig jaar geleden, de Jongerenkerk werd opgericht kwam dit voort uit een initiatief van een aantal bevlogen mensen die het onder leiding van kapelaan Brueren anders zagen. Men wilde een andere manier van liturgie vieren. Laten zien dat je ook op een veel modernere manier de boodschap van de Man uit Nazareth kunt beleven.

Dat dit niet door iedereen enthousiast ontvangen werd, moge duidelijk zijn. Echter met een grote portie doorzettingsvermogen en vastberadenheid werd de Jongerenkerk een club die heden ten dage nog steeds recht van bestaan heeft.

Om terug te komen op die vergelijking: de grote brede stroom die het toen was, is nu terug gebracht naar een dicht begroeid stroompje waar nauwelijks te zien is dat er nog water doorheen stroomt.

Zo'n stroompje kan echter weer uitgroeien tot die gestaag vloeiende prachtig brede stroom. Een stroom die in staat is de waterhuishouding in een groot gebied te beïnvloeden. Dan moet wel weer die bevlogenheid van toen terug komen. Er zal gesnoeid en gekapt moeten worden en structuren aangepast. Misschien moet zelfs de loop van de stroom hier en daar worden aangepast. Hiervoor is nu de tijd. Doen we niets, en laten we het stroompje helemaal dicht groeien, dan zal er op een gegeven moment geen water meer doorheen kunnen. Het stroompje zal dan onherroepelijk een andere weg gaan zoeken.

Dit is niet het voornemen van jullie voorzitter. Ik wil dan ook samen met het bestuur en jullie allen aan de slag, om met snoei- en kapwerk en veel ouderwetse bevlogenheid, weer die oude brede stroom terug te krijgen. Ik hoop op jullie aller medewerking.

Henk Pijnenburg
voorzitter stichting Jongerenkerk Venlo.



Senegal

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners van verschillende bevolkingsgroepen. De grootste zijn: Wolof, Peul, Sérèr en Toucouleur.

Senegal is een republiek en heeft dit jaar een nieuwe president gekregen: Macky Sall. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid. Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.

Katholieke Kerk

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies. De Katholieke Kerk zet zich onder andere in voor het onderwijs. Het land kent een hoog percentage analfabetisme. Het onderwijs is meestal in het Frans, de officiële taal van Senegal. Er wordt wel steeds meer les gegeven in het Wolof, één van de vele andere talen. Men streeft ernaar meer kinderen naar school te laten gaan en vooral ook langer dan alleen de basisschool. Andere belangrijke problemen waar de Kerk zich mee bezig houdt: emigratie, vrouwenbesnijdenis, situatie van verstoten vrouwen.

Emigratie

Veel jonge mannen vertrekken naar Europa, waar ze werk hopen te vinden. Het is hun droom waarvoor ze alles riskeren: vele dagen op zee in een kleine houten vissersboot. Velen van hen overleven het niet. En degenen die Europa wel bereiken, wacht een onzekere toekomst.

In parochies worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om mensen voor de gevaren te waarschuwen en hen ertoe te bewegen in Senegal te blijven.

Vrouwenbesnijdenis

Zuster Christine Ngom, werkzaam als verpleegster in het bisdom Kaolack strijdt tegen vrouwenbesnijdenis. Hoewel het officieel verboden is in Senegal, komt het nog vaak voor. Veel mensen zijn er van overtuigd dat een meisje pas vrouw wordt wanneer ze besneden is. Zuster Christine heeft langzaam het vertrouwen van de dorpingen gewonnen. Samen met haar team gaat ze de dorpen langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking.

Opvang vrouwen en kinderen

In de hoofdstad Dakar hebben de Zusters van de Goede Herder een opvanghuis voor vrouwen en kinderen. Zuster Yvonne Clémence Bambara begeleidt de vrouwen tijdens hun zwangerschap en verzorgt samen met hen de baby's. De vrouwen volgen in het opvanghuis cursussen handenarbeid, koken, wiskunde, boekhouding en Frans. Zo kunnen ze beter in hun eigen onderhoud voorzien.

**Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Senegal
geef aan de collecte op Missiezondag 21 oktober
of
stort uw bijdrage op rekeningnummer 1566
Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.**

Missiezendingskalender 2013

In de oktobermaand worden voor de laatste keer de Missiezendingskalenders verkocht.

Dit jaar is het thema: 'Kijken met andere ogen'.

De schilderijen zijn gemaakt door Sriwardani, Erland Sibuea en Nyoman Darsane.

Met de opbrengst steunt u Mensen met een Missie.

Na 32 jaar komt een einde aan de reeks Missiezendingskalenders.

bestuurswisseling

afscheid voorzitter en vice-voorzitter

Wij kijken met veel voldoening en dankbaarheid terug op de wijze waarop stilgestaan is bij ons afscheid van het bestuur van de JK op 9 september jl.

Wij danken allen die hierbij aanwezig waren of anderszins hebben bijgedragen aan dit mooie afscheid. Ook bedankt voor de mooie attenties die we mochten ontvangen.

Graag danken we de gemeenschap ook voor het vertrouwen dat we hebben gekregen in de afgelopen jaren. Wij hebben het met liefde gedaan.

*Piet Ruys, oud-vice-voorzitter
Henk Linders, oud-voorzitter*



foto's viering 9 september 2012



ontbijten

Beste allemaal,

Op 15 september zijn we met een plezierig groepje gaan ontbijten bij het ruiterscafé van Equidrome (Leurs). De groep was kleiner dan de vorige keer, maar zeker niet minder gezellig!



Om nog even te herinneren:

Het idee is bij me opgekomen omdat het zoveel leuker is om samen aan de dag te beginnen.

De reacties na het ontbijt waren zo positief, dat ik het initiatief heb genomen om dit te organiseren 1x per maand op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Daarbij is iedereen welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel een buur, vriend/vriendin, hond of iemand van wie je weet dat hij/zij heel graag de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Voor de maand oktober is het ontbijt gepland op zaterdag 20 oktober om 10.00 uur in het ruiterscafé.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,
Marjo Bongers.

UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

Concert

(o.a. Elton John, Abba, Bette Midler, M. Gore [Fame])



Vocal Group *Joy*

O.l.v. Gerda Hendriks

Begeleidingsband

Pianist: Erwin Muller - Drummer: Rick Hovens - Gitarist: Sven Jansen

sfeervol programma
Met meezinggedeelte

Zondag 14 oktober 2012, 15.00 uur
Jongerenkerk te Venlo

Toegang: **Gratis** (Vrijwillige bijdragen slaan we niet af)

bijbelquiz 2012

De Raad van Kerken organiseert dit jaar weer een bijbelquiz. Op een relaxte manier gaan teams van de verschillende kerken, parochies en gemeenteleden van Venlo hun kennis van de bijbel testen. Ook onze kerk doet mee.

Het wordt weer een vrolijke en leerzame avond rondom de Bijbel. De quiz bestaat uit tien rondes van vier vragen, multiple choice. Het thema van dit jaar mogen we alvast verklappen: 'Zing, bid, fluister, schreeuw - Wijze woorden uit de Psalmen'. Welnu, met dit gegeven kunt u zich alvast voorbereiden in de bijbel! Degenen die mee willen doen kunnen zich opgeven in teams van 4 personen. Mocht u zich als losse deelnemer opgeven, dan wordt u ter plekke in een team ingedeeld.

De locatie is ook interessant. Bent u wel eens in de oude veiling geweest? De klok hangt nog altijd aan de muur, maar verder is het een mooie feestzaal geworden, die uiterst gemakkelijk bereikbaar is.

Plaats: De Wylderbeek
Hagerhofweg 2A
5912 PN VENLO

De presentator is Hans Soentjens, algemeen directeur van VVV.

Tijd: vrijdagavond 26 oktober om 20.00 uur.
Deur open vanaf 19.30 uur.

De entree is gratis. Wel zal steun worden gevraagd voor bestrijding van de onkosten en het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en De Katholieke Bijbelstichting.

Opgave:
Harry van der Schoor, tel. 3513500 harry.vanderschoor@gmail.com
Of: Theo Peters, tel. 3549278 thmpeters11@freeler.nl



BIJBELQUIZ

met het thema “Zing, bid, fluister, schreeuw
- Wijze woorden uit de Psalmen”

in feestzaal ‘de Wylderbeek’

Hagerhofweg 2A
5912 PN VENLO

op vrijdagavond

26 oktober 2012 om

20.00 uur.

deur open vanaf 19.30 uur met koffie

Entree gratis

activiteiten Homeplus

- woensdagavond 3 oktober 2012**,
18:00 t/m 21:30 uur
Thema: Activiteit voor ieder tussen de
12 en 25 jaar.
- Homeplus Pimpen in herfstseer.
vrijdagmiddag 5 oktober 2012,
14:00/18:00 uur
Thema: open inloop
- maandagavond 8 oktober 2012**,
18:00 t/m 21:00 uur
Thema: Activiteit voor ieder tussen de
12 en 17 jaar.
- woensdagavond 10 oktober 2012**,
18:00 t/m 21:30 uur
Thema Activiteit voor ieder tussen de
18 en 25 jaar.
- vrijdagmiddag 12 oktober 2012**,
14:00/18:00 uur
Thema: open inloop
- woensdagavond 17 oktober 2012**,
18:00 t/m 21:30 uur
Thema Activiteit voor ieder tussen de

12 en 25 Verjaardagstaart bakken voor
heel Homeplus. Hiephiephoera voor
iedereen!

vrijdagmiddag 19 oktober 2012,
14:00/18:00 uur
Thema: open inloop

maandagavond 22 oktober 2012,
18:00 t/m 21:00 uur
Thema Activiteit voor ieder tussen de
12 en 17 jaar.

woensdagavond 24 oktober 2012,
18:00 t/m 21:30 uur
Thema Activiteit voor ieder tussen de
18 en 25 jaar.

vrijdagmiddag 26 oktober 2012,
14:00/18:00 uur
Thema: open inloop

*Inhoud van alle activiteiten, foto's en
meer zijn te vinden op onze
facebookpagina.*

liturgie-overleg nieuwe stijl

Binnen de Jongerenkerk Venlo is er een groep "Liturgie-Overleg".
Deze groep komt twee maal per jaar bij elkaar. De laatste jaren was een van de
belangrijkste onderwerpen vernieuwende en nieuwe vormen van vieren binnen
de Jongerenkerk.

Echt vooruit kwamen we niet en we zijn blij dat vorig jaar en begin dit jaar dhr. Jo
Beckers van de Dienst Kerk en Samenleving is aangesloten om ons verder op pad
te helpen.

Jo Beckers is exegeet, theoloog, groot kenner van het Oude Testament.
We hebben afgesproken dat we aan de hand van teksten gaan kijken hoe je deze
kunt gebruiken bij vieringen en hoe je dan een viering kunt samenstellen.
We hebben binnen de Jongerenkerk natuurlijk Gé die veel vieringen maakt. We
hebben onze Spiritualiteitsgroep, onze Taizégroep en de Werkgroep Liturgie met
Piet Linders.

Daar zijn we heel blij mee en willen dit ook niet missen. Maar ... los van dat alles is
het goed dat meer mensen vanuit een lezing of vanuit teksten vieringen of
diensten kunnen maken en daar bij betrokken zijn of willen zijn. Dat is ook de
insteek van de groep Liturgie-Overleg nu.

Op dinsdag 23 oktober gaan we aan de slag om op een nieuwe en vernieuwende
manier het Liturgie-Overleg inhoud te geven. Het gaat dan niet meer over de
'vorm' zoals lengte van vieringen, lichtjes, wel of geen vredeswens, maar over
'inhoud'.

We starten met kijken naar de lezingen in de Adventstijd en kijken wat we daar
richting Kerstmis mee kunnen doen en hoe we met Kerstmis daar ook iets mee
kunnen.

Een nieuwe opzet van het Liturgie-Overleg. Wie mee wil doen is welkom.

Dinsdag 23 oktober 2012
Voorportaal Jongerenkerk Venlo
19.30 -21.00 uur.

Wie mee wil doen buiten de vaste mensen van het Liturgie-Overleg, graag dit
even doorgeven aan Hub van den Bosch,
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl, 06-10729578.
Je krijgt dan de lezingen van de Adventstijd ter voorbereiding toegestuurd.

project Solo

verslag

Voordat Laura overleed op 16-2-2007 kwam zij met haar laatste wens: doe iets voor die huishoudschool in Solo op Java (SMK Marsudirini Margganingsih). Daar zijn we in 1991 op bezoek geweest. Maar hoe zal ik dat aanpakken is de grote vraag?

Eerstens zocht ik contact met de Wilde Ganzen. Daar werd ik op het spoor gezet van Gerrit Riphagen die bereid was om Pastoor Spee en mij te ontvangen. Afsproken werd dat als ik eind oktober 2007 in Solo zou zijn Gerrit mij 1 dag zou helpen met het taalprobleem. De school moet een aanvraag voor subsidie aanvragen bij Wilde Ganzen, De school moet dan ook begrijpen wat Wilde ganzen vraagt, en hier was Gerrit zijn gewicht in goud waard.

Eind 2007 verstuurde de school de subsidieaanvraag. Alras bleek dat dit project breed gedragen werd door particulieren en diverse fondsen. Zodoende werd er een hogere begroting ingediend die 3-7-

Via het rusthuis van de Paters Jezuiten en de Nederlandse ambassade in Jakarta kreeg ik de naam van de school en de directrice. Met de school werd afgesproken dat zij deelprojecten maken van plusminus € 5000. Na goedkeuring van mij werden de projecten uitgevoerd en de rekeningen overlegd. Ook ben ik 3x in Solo geweest (op eigen kosten) om het resultaat te zien en contacten te verstevigen.

Zoekend ontdekte ik dat de Universiteit in Bandung een afdeling Up Grading had. Daar zijn alle docenten en staf een week heen geweest voor een cursus Team Building. Als leermiddelen zijn muziekinstrumenten, keukeninventaris, een borduurmachine en computers (apparatuur) gekocht.

De inkoop van leermiddelen is zo gedaan dat de school catering kon gaan doen met de keukeninventaris en met de borduurmachine kon uniform-kleding verfraaid worden. Zo kan de school geld genereren

Toen een van de oud-leerlingen, in goede doen, hoorde dat de school een nieuw computerlokaal ging inrichten, nam haar bedrijf de kosten hiervan op zich.

Voor de leerlingen is een set muziekinstrumenten gekocht. De school had 1 gitaar voor 400 leerlingen!

Het gebouw is gerenoveerd en een overdekte en afsluitbare fietsenstalling is aangebouwd.

Alles bij elkaar is een bedrag van € 38.000 bijeen gebracht en in Solo geïnvesteerd.

Dit zijn 450.817.940,00 Indonesische Roepia.

Om een idee te krijgen 1 bord nasi kost 3000 Rupia.

Venlo 19-6-2012

Geert Gruintjes

Dom Amandus Prick - een sprekende trappist

Een geschiedenis van trappistenklooster Ulingsheide

Dom Amandus Prick is rustend abt van het trappistenklooster Ulingsheide in Tegelen. In 1938, op 21-jarige leeftijd, trad hij in. Het kloosterleven werd toen gekenmerkt door gewijde stilte en ascese. Prick werd in 1956 tot abt benoemd. Hij is nu 95 jaar en kijkt terug op zijn leven en de geschiedenis van zijn klooster.

Er is tijdens zijn leven veel veranderd. De samenleving, de kerk, de moraal en hijzelf is veranderd. De ernstige jongeman uit Zuid-Limburg reisde de hele wereld over en trachtte de vernieuwingen na het Tweede Vaticaans Concilie structuur te geven. Hij wilde geen revolutionair zijn, maar ging steeds meer in de waarde van de vernieuwingen geloven. Zijn beschouwingen getuigen van een door het kloosterleven gerijpte levensvisie. Zijn soms relativerende en ironische zienswijze is verfrissend.

Dom Amandus Prick wil dat de geschiedenis van zijn klooster ook in onze tijden nog verteld wordt. Daarvoor was hij bereid de kloosterarchieven te openen. De zwijgende monniken hebben veel geschreven en niet alleen maar vrome teksten. We lezen over de stichters en hun beweegredenen, over de beginjaren van het klooster, over de verheffing van het klooster tot abdij, over de verschrikkelijke oorlogsjaren, over het proces van vernieuwing na het Tweede Vaticaans Concilie en de tijden daarna.

Dom Amandus Prick maakt ons deelgenoot van zijn diepste overtuiging. Hij heeft zijn geloof behouden en verlangt naar God. Het is opmerkelijk dat hij voor het schrijven van dit boek iemand uitgekozen heeft die niet tot de rooms-katholieke kerk behoort. Ook wie niet op de hoogte is van de katholieke kerk en het

kloosterleven, zal geboeid raken door de menselijke aspecten van het kloosterleven en de sprankelende spiritualiteit van Amandus.

Wim Rhebergen (1943) was jarenlang als psycholoog werkzaam in de ouderenzorg. Van zijn hand verschenen boeken over (psycho)geriatrie, biografische interviews en artikelen over muziek.

- ISBN 978 90 5625 384 4
- Omvang ca. 450 blz.
- Formaat 16 x 24 cm
- Uitvoering genaaid gebrocheerd, rijk geïllustreerd
- NUR 681
- Prijs €40,00

N.B. Deze titel is leverbaar vanaf december 2012



Nacht der Zielen

2 november 2012

SPOREN NAL-ATEN



In het kader van de Nacht der Zielen 2012 zijn er weer twee momenten waarop daar aandacht aan besteed wordt.

Film 'Bashing'

Donderdag 25 oktober 2012 is de film Bashing het 1e moment. Voorafgaand aan de nacht der Zielen op 2 november wordt de film 'Bashing' (pester) uit 2005 vertoond. De film handelt over keuzes in het leven waaruit een wankel evenwicht tussen leven en dood zichtbaar wordt.

Datum: donderdag 25 oktober 2012
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Jongerenkerk Venlo, Minderbroedersstraat 1 te venlo
Entree: vrijwillige bijdrage

Nacht der Zielen: Sporen achterlaten

Op de avond van Allerzielen, vrijdag 2 november, is er in de Jongerenkerk Venlo een eigentijds herdenkingsprogramma rondom dierbare overledenen. Het thema wordt uitgewerkt met o.a. liederen, voordracht, beweging en beeld. De Nacht der Zielen wordt georganiseerd door de Stichting Prisma.

Datum: vrijdag 2 november 2012
Locatie: Jongerenkerk venlo Minderbroedersstraat 1 te Venlo
Tijd: 19.30 -21.00 uur
Entree: Vrijwillige bijdrage

Allerzielen / Allerheiligen

op 4 november in de Jongerenkerk

Op 1 november is het Allerheiligen en op 2 november Allerzielen. In tegenstelling tot de andere parochies om ons heen vieren wij dat niet in het weekend van 27 en 28 oktober maar in het weekend van 3 en 4 november. Op zondag 4 november zullen we allen met wie we op welke wijze dan ook vanuit en buiten de gemeenschap van de Jongerenkerk een band hebben, gedenken in een viering van breken en delen. We zullen hun namen noemen en nodigen familieleden uit om voor hen een licht te ontsteken. Het Koninklijk Muziekgezelschap Fanfare Venlo zal aanwezig zijn om de viering op te luisteren.



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-5515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggén, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 28 oktober 2012.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 19 oktober aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes