

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
december 2012

## Zalig Kerstfeest en een gezegend 2013



Jongerenkerk Venlo

## inhoud

01. agenda december 2012- januari 2013
02. vieringen december 2012- januari 2013
03. collecte Wereldmissiemaand
04. verjaardagen in november
05. alternatieve kerstkaartenactie wordt Solidaridad
05. Kerstkaart 2012 van de JK
07. duurzame economie begint met Solidaridad
08. Kerst-Inn & "woorden voor een kerstlied"
09. Kerstgedachten
10. Kerstmis 2012: bruggen slaan in een donkere tijd - *Hub v.d. Bosch*
12. kerstwens
13. uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst
14. advent-/kerstwandeling
15. concert Tourdion / teksten May Rooijackers
16. Tempeliertjes-nieuws
18. terugblik herfstconcert
19. pastoor Van Postel - *Paul Tummers*
20. laatste abt van Tegelen
22. ontbijten
23. tips voor de feestdagen
24. volkskerstzang in Joriskerk
25. activiteiten Homeplus

laatste pagina: praktische informatie

**JONGERENKERK VENLO**

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

# agenda dec. 2012 - jan. 2012

## december 2012

02	10.00 u.	viering JK Venlo - Sinterklaas - 1 <sup>e</sup> adventszondag
09	10.00 u.	viering JK Venlo
10	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
13	19.15 u.	gebedsdienst in Taizé-stijl
15	11.00 u.	Kerst-Inn ( <i>info zie elders in deze JK Jouw Kerk</i> )
16	10.00 u.	viering JK Venlo
19	13.30 u.	kerstvoorbereiding Tempeliertjes ( <i>tot 15.30 u.</i> )
23	10.00 u.	viering JK Venlo
23	19.00 u.	adventswandeling
24	18.00 u.	gezinskerstviering
24	22.00 u.	kerstavondviering
25	10.00 u.	viering van 1 <sup>e</sup> kerstdag
26	10.00 u.	viering van 2 <sup>e</sup> kerstdag
28	20.00 u.	kerstconcert Tourdion en monologen
30	10.00 u.	viering JK Venlo
31	19.00 u.	gebedsdienst als afsluiting van het oude jaar

## januari 2013

01	10.00 u.	JK viering van nieuwjaarsdag
06	10.00 u.	JK viering - Driekoningen
06	11.00 u.	Nieuwjaarsontmoeting
13	10.00 u.	viering JK Venlo
14	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
16	13.30 u.	bijeenkomst communicanten 2013 (tot 15.30 u.)
16	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten 2013
20	10.00 u.	viering JK Venlo - jaardienst kap. Leo Brueren
21	19.30 u.	Liturgie-overleg (tot 21.00 u.)
27	10.00 u.	viering JK Venlo - communicanten 2013 stellen zich voor
28	20.00 u.	film "Route 2015" van Martijn Poels in Michaëlkerk, 't Ven, in kader van de Vastenactie 2013

# vieringen dec. 2012 - jan.2013

## zondag 2 december - 10.00 uur

*1e zondag adventstijd + Sinterklaas*

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden en  
Hub van den Bosch

Assistent: Zwarte Piet

Lector: Zwarte Piet

Muziek: JK Koor

## Zondag 9 december - 10.00 uur

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Henk Pijnenburg

Muziek: Jk-koor

## Woensdag 12 december - 19.15 uur

*Taizégebed*

Voorg.: Taizégroep

Muziek: Taizéliederen

## Zondag 16 december - 10.00 uur

*Spiritualiteitsviering*

Voorg.: Spiritualiteitsgroep

thema: Eenzaamheid

Muziek: *nog niet bekend*

## Woensdag 19 december - 17.00 uur

*Kerstviering dak- en thuislozen*

Voorg.: Hub van den Bosch en  
Mieke Verkoeyen

Muziek: *nog niet bekend*

## Zondag 23 december - 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Hannie en Bert Kort

Muziek: Sing Along Singers

## Maandag 24 december - 18.00 uur

*Kindvriendelijke kerstavondviering*

Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: kinderen/Tempeliertjes  
Muziek: kinderen of kinderkoor

## Maandag 24 december - 22.00 uur

*Kerstavondviering / Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen en Hub van den  
Bosch

Assistent: Dries Verhoeckx

Muziek: Jk-koor + JK Big Band

## Dinsdag 25 december - 10.00 uur

*1e kerstdag - Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen, Truus v.d.  
Heijden, Hub v.d. Bosch

Assistent: Peter Verhoeckx

Muziek: Triple Quartet

## Woensdag 26 december - 10.00 uur

*2e kerstdag - Breken en Delen*

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Henk Pijnenburg

Lector: Leo Verbeek

Muziek: Baer Traa

## Zondag 30 december - 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: Henneke Roox en Gonnie  
Geurts

Muziek: Pierre Timmermans

## Maandag 31 december - 19.00 uur

*gebedsdienst b.g.v. Oudjaar*

voorg.: Hub van den Bosch

assistent: Marije Vola

Muziek: cd

**dinsdag 1 januari 2013 - 10.00 uur**

*Nieuwjaarsdag*

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden en  
Hub van den Bosch  
Assistent: Henneke Roox  
Muziek: Merlijn van Moorsel

**Zondag 6 januari 2013 - 10.00 u.**

*Eucharistieviering - Driekoningen*

Voorg.: Pastoraal Team  
Assistent: Henk Pijnenburg  
Lector: Max Görtjes  
Muziek: Jk-koor

aansluitend aan de viering:

NIEUWJAARSBIJENKOMST

**Woensdag 9 januari - 19.15 uur**

*Taizégebed*

Voorg.: Taizégroep  
Muziek: Taizéliederen

**Zondag 12 januari - 10.00 uur**

*viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assistent: Sabine Wennekers  
Lector: Peter Verhoeckx  
Muziek: JK Koor

**Zondag 20 januari - 10.00 uur**

*Viering van breken en delen  
jaardienst kapelaan Leo Brueren*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assistent: Leo Verbeek  
Lector: Marije Vola  
Muziek: Close Harmony Group  
Briskly

**Zondag 27 januari - 10.00 uur**

*viering van breken en delen waarin de  
communicanten zich voorstellen.*

Voorg.: Truus v.d. Heijden en Hub  
v.d. Bosch  
Assistent: communicanten  
Lector: Henneke Roox en Gonnie  
Geurts  
Muziek: Vocal Group In the Mood

## verjaardagen december

01 Marja Görtjes *organisatiegroep planning koren, muziek etc.*  
02 Marie-José Oosterwaal *Spiritualiteitsgroep*  
03 Carly Lyven-Janssen *communicant 2011*  
04 Marieke van Heijst *Triple Quartet*  
06 SINTERKLAAS  
06 Breur Jacobs  
07 Peter Verhoeckx *assistent/lector/Triple Quartet*  
10 Robin König *communicant 2010*  
10 Robin Schaeben *communicant 2012*  
11 Dries Verhoeckx *assistent/JK Big Band/Triple Quartet*  
18 Michelle Mulders *communicant 2011*  
19 Jona Schmitz  
19 Nigel Aquina *communicant 2011*  
20 Henk Pijnenburg *voorzitter bestuur JK/lector*  
22 Antoine Lauwerijssen *lid JK-koor*  
25 JEZUS VAN NAZARETH  
28 Marguerite Linders *Praaggroep*  
30 Annie Brueren-van Rijn  
31 Brigitte Oude-Kempers *Spiritualiteitsgroep*  
31 Mireille Gadiot *Praaggroep*

*alvast onze hartelijke gelukwensen*

### Collecte Wereldmissiemaand 2012

In de oktobermaand, Wereldmissiemaand, stond in de Jongerenkerk een collecte-doos voor uw giften voor de mensen in Senegal.

Middels aankondiging en het wijzen op ieders eigen verantwoordelijkheid om de kreet 'delen wat je hebt, delen wat je bent' gestalte te geven, een gedachtegoed dat de Jongerenkerk Venlo hoog in haar vaandel heeft staan, kunnen we melden dat u dat ruimschoots gedaan hebt.

De collecte bracht het mooie bedrag op van €220.

Namens de mensen in Senegal hartelijk dank!!!

UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK  
zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

*vanderLaan*

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

## alternatieve kerstkaartenactie wordt Solidaridad

De Alternatieve Kerstkaarten Actie zal dit jaar niet plaatsvinden in dezelfde vorm zoals de afgelopen decennia. Geen Petra met de emmer aan de deur van de Jongerenkerk na afloop van de viering.

En toch willen we in deze Adventstijd onze solidariteit met de mens die het moeilijk heeft niet loslaten.

De oproep die uitging van de Alternatieve Kerstkaarten Actie om mensen die u met Kerstmis en Nieuwjaar toch ziet geen kerstkaart te sturen en het geld dat u daarmee uitspaart te besteden aan een goed doel, blijft fier overeind staan. Datgene wat u uitspaart kunt u dit jaar doneren aan de adventsactie van Solidaridad: 'suiker, de bittere smaak'. Deze actie is bestemd om op te komen voor mensen die werken op de suikerrietplantages in Honduras, Bolivia, Malawi, Pakistan e.a. landen.

Door onze gift, door onze blijk van solidariteit kunnen we de bittere smaak van suiker zoeter maken voor hen die nu de prijs betalen voor onze suiker. Dus geen Petra aan de deur maar wel een tafel bij de uitgang met een doos en enveloppen voor de actie van Solidaridad.

Deze Adventsactie is dan ook van harte aanbevolen.

## kerstkaart JK Venlo

Vanaf de 1e zondag van de Adventstijd liggen in het Voorportaal kerstkaarten te koop.

De kerstkaarten kunt u gebruiken om te versturen naar familie, vrienden en kennissen die u wellicht niet ziet tijdens de kerstdagen. De kaarten bevatten een gedachte en voldoende ruimte om uw eigen wens voor Kerstmis en het nieuwe jaar toe te voegen.

De kaarten kosten € 0,50 per stuk incl. envelop en 3 voor €1,00.



# STOP DE BITTERE BIJSMAAK VAN SUIKER

**Help mij** aan een menswaardig bestaan als suikerrietkapper

De productie van suikerriet biedt miljoenen mensen wereldwijd een bestaan. Dat is mooi, maar suikerrietkappen is ook zwaar en ongezond werk. De suikerrietvelden worden afgebrand om snel grote hoeveelheden suikerriet te kunnen kappen. Het inademen van de asresten veroorzaakt ademhalingsaandoeningen bij de kappers. Daarnaast werken zij vaak bij temperaturen van 40 graden Celsius of hoger. Het vochtverlies dat hiermee gepaard gaat, draagt bij aan een hoge mate van ernstige nieraandoeningen waardoor de meeste arbeiders na 15 jaar ook zelf fysiek zijn opgebrand.

Door trainingen te geven en afspraken te maken met producenten, maatschappelijke organisaties en grote merken helpt Solidaridad de kappers aan een menswaardig bestaan. U kunt daarbij helpen!

[www.solidaridad.nl](http://www.solidaridad.nl)

**Solidaridad**

Steun ons door een bijdrage in de envelop te doen of over te maken via rekeningnummer 1804444

# duurzame economie

*begint met Solidaridad*

*Bij het horen van het woord suiker denk je als westerse consument onwillekeurig aan 'lekker' en 'zoet'. Maar voor degenen die in landen van het zuiden dagelijks betrokken zijn bij de productie van suikerriet, is de smaak van suiker vaak bitter en het bestaan zwaar. Solidaridad zet zich in voor de productie van suikerriet met respect voor mens en milieu.*

Suikerriet is een belangrijke grondstof voor voedsel, brandstof en de chemische industrie. De productie van suikerriet biedt miljoenen mensen een bestaansbasis, maar de sector heeft te kampen met een lange geschiedenis van slechte arbeidsomstandigheden en een negatieve impact op het milieu. Suikerrietkappen is zwaar werk. De kappers maken lange dagen tegen een laag loon. De suikerrietvelen worden afgebrand om snel grote hoeveelheden suikerriet te kunnen kappen. Het inademen van de asresten veroorzaakt ademhalingsaandoeningen bij de kappers. Daarnaast lopen de temperaturen op het land vaak hoog op. Het vochtverlies dat hiermee gepaard gaat, draagt bij aan een extreem hoge mate van nieraandoeningen onder suikerrietkappers. Arbeiders zijn na 15 jaar fysiek werk meestal volledig opgebrand.



Het kappen van suikerriet is seizoensarbeid en veel van het werk wordt gedaan door kappers die niet beschikken over een vast arbeidscontract. Daardoor is het voor hen bijna onmogelijk georganiseerde actie te ondernemen om verbetering in lonen en arbeidsomstandigheden af te dwingen.

Ook komt kinderarbeid in de suikerrieteteelt nog altijd voor.

De Nicaraguaanse suikerrietkapper die ons dit jaar aankijkt op het affiche van Solidaridad, ervaart dagelijks aan den lijve hoe bitter het bestaan in de suiker kan zijn, maar hij is ook trots op zijn werk! En hij heeft een droom: een leefbaar loon en een menswaardige behandeling 'als zoete belofte'.

# woorden voor een kerstlied

*KERST-INN JONGERENKERK VENLO*

Beste mensen,

Langzaam loopt het jaar ten einde en bereiden we ons weer voor op het kerstfeest. Al een paar jaar doen we dat aan de hand van verzamelde kerstwensen, dit jaar maken we samen een "nieuw" kerstlied. Op de melodie van een bekend kerstlied willen we graag een andere tekst maken, maar daar hebben we uw hulp bij nodig! We willen woorden, spreuken, delen van teksten bundelen die bij u opkomen wanneer u aan Kerstmis denkt. Het mogen ook herinneringen zijn van vroeger, hoe u toen Kerst beleefde. De weken voor Kerst kunt u dit noteren in de kerk na afloop van de viering. U kunt ook via de website van de Jongerenkerk uw gedachten achter laten ([jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl), linken met een mp3-file). U hoort dan de melodie waarop het nieuwe lied geschreven wordt. Dit lied wordt met Kerstmis in alle vieringen gezongen, aangevuld met gelezen teksten. Dit gebeuren vervangt de overweging. Op zaterdag 15 december (van 11.00 tot 15.00) hebt u ook nog de gelegenheid om uw gedachten op papier te zetten, dan houden we namelijk weer een open dag in de J.K. met een kerstmarkt, stemmige kerstmuziek, koffie, thee en de Tempeliertjes presenteren zich weer met de verkoop van speelgoed.

Ik wens u nu alvast een gezegend en bevlogen kerstfeest toe, namens de werkgroep.

*Petra Verhoeckx*



# kerstgedachten

## Onder ons geboren

Om mens te zijn op aarde  
zonder aanzien, zonder macht  
is Hij onder ons geboren  
in de kilte van de nacht.

Om een vuur te zijn op aarde  
dat verwarmt maar niet verslindt  
is Hij onder ons geboren  
als een weerloos menskind.

Om een licht te zijn op aarde  
dat de duisternis verjaagt  
is Hij onder ons geboren  
als een stem die waarheid vraagt.

Om een zwaard te zijn op aarde  
dat verdeelt maar niet vermoordt  
is Hij onder ons geboren  
vrede stichtend door zijn woord.

Om een kracht te zijn op aarde  
dat de machten zal verslaan  
is Hij onder ons geboren  
slechts vertrouwend op Gods naam

Om de vreugde van de aarde  
broederschap in overvloed  
is Hij onder ons geboren  
Godsgeschenk dat leven doet.

*Henk Jongerius*

## Kerstmissonnet

Vrede met Kerstmis  
Is al wat ik wens  
Vrede op Kerstmis  
Voor iedere mens.

Het klinkt wel cliché  
Dat weet ik ook wel  
Maar allen doen mee  
Dan lukt het ons wel.

Geen oorlog en haat.  
Geen honger op straat.  
Enkel vreugde en gelach.

Het is nog niet te laat,  
En iedereen heeft baat,  
Bij een vredevolle dag!

## vrede

Dat vrede jullie deel mag zijn  
voorspoed, liefde, harmonie  
mogen uren, dagen, maanden  
worden tot een symfonie

## Stralend Licht

In het donker  
van de kerstnacht  
heeft zich een licht verspreid.  
Het Kind  
dat in de wereld kwam  
omstraalt ons door de tijd.

# kerstmis 2012

## *bruggen slaan in een donkere tijd*



Terwijl ik dit stukje schrijf is het nieuwe kabinet met een 2e regeringsakkoord rondgekomen. Na een uitglijder over zorgpremies heeft men de koppen bij elkaar gestoken en uiteindelijk een nieuw akkoord gesloten. De premier Mark Rutten en in zijn kielzog ook Diederik Samsom, boden hun excuses aan voor de miscommunicatie en de onrust die veroorzaakt was. En nu aan de slag, luidt het adagium.

De onrust zal wellicht niet helemaal verdwenen zijn en met al die onrust maken we ons op voor de decembermaand. Eerst vieren we Sinterklaas, een kinderfeest voor klein en groot. De middenstanders zullen hopen dat mensen niet de hand op de knip houden en toch menig kinderhart verblijden met een cadeau. En vervolgens maken we ons op voor het kerstfeest. Midden in de donkere tijd van het jaar, midden in de donkere tijden van crises, wil een klein Kind in een stal ons laten weten: er is hoop!

Ook al zien we het kerstfeest vaak vooral als een feest van gezelligheid, van lekker en vaak veel te veel eten, trouwens met die gezelligheid en dat lekkere eten is niets mis, het kerstfeest is toch vooral een feest van hoop. Een Kind brengt ons

een nieuwe boodschap van liefde, verdraagzaamheid en van bruggen slaan naar elkaar en naar God.

Bruggen slaan, het thema van het regeerakkoord, zou ook het thema van Kerstmis kunnen zijn. Kerstmis roept ons ook op een brug te slaan. Een brug tussen mensen. Dat kleine Kind in die kribbe sloeg destijds een brug tussen arm en rijk, tussen hemel en aarde.

Herders en koningen kwamen op bezoek, engelen en mensen kwamen elkaar tegen, God ontmoette de mens, sterker nog: God werd mens in dat kleine Kind in Bethlehem. En zo werden er bruggen geslagen, bruggen die wij vaak niet of nog niet durven of kunnen slaan.

In Den Haag zijn ze als het goed is met Kerstmis volop bezig bruggen te slaan.

Mogen ook wij, in navolging van dit Kerstkind, bruggen gaan slaan.

Bruggen naar elkaar binnen de huiselijke kring en daarbij kan gezelligheid en sfeer vol eten behulpzaam zijn.

Bruggen naar elkaar binnen onze gemeenschap door vooral te kijken naar datgene wat iemand wel doet in plaats van wat iemand niet doet en door elkaar steeds opnieuw te bevestigen in het goede dat iemand doet.

Bruggen naar buiten, naar de mensen die wij ontmoeten in het dagelijkse leven.

Bruggen moeten rusten op twee sterke oevers zei Samsom. Eén van die sterke oevers is het verhaal van hoop van dat Kind in die stal. De andere sterke oever moeten wij zelf zijn. Als wij laten zien dat in en door die Boodschap van Hoop het onmogelijke mogelijk is, dan zal die brug die sterk is vanwege de twee sterke oevers, mensen in staat stellen over de brug te komen en te zien dat we alleen samen die boodschap levend kunnen houden.

Dat kleine Kind sloeg bruggen en wij?

Ik mag hopen dat Kerstmis voor ons méér is dan gezelligheid en lekker eten, hoe belangrijk ook! Méér dan een bezoek aan een viering of aan de kerststal.

Wat ik ons toewens is een kerstfeest waarin wij in staat zijn elkaar te ontmoeten, sorry te zeggen voor wat fout ging en vervolgens samen de schouders eronder te zetten om bruggen te slaan naar de ander, dichtbij en ver weg en die andere Ander, die mens werd in dat Kind van Bethlehem.

In die zin wens ik u allen een Zalig Kerstmis en voor 2013 een gezegend en zalig Nieuwjaar.

*Hub van den Bosch*



*Als iedere mens een herder wil zijn  
voor buur en vreemdeling,  
voor broer en kameraad*

*Als iedere mens een engel wil zijn  
op werk, thuis of zomaar in de straat  
Als iedere mens een ster wil zijn  
een lichtpunt op de weg van liefde en van maat*

*Als iedere mens een herberg wil zijn  
bij nacht en ontij voor al wat eenzaam dwaalt  
Dan wordt een oud verhaal... het evangelie  
weer eindelijk vertaald naar mensen toe*

*Een herder en een engel...  
een herberg en een ster...  
De wereld iets meer bewoonbaar...  
de vrede... minder ver.*

*Bestuur en medewerkers  
Jongerenkerk Venlo*





## advents-/kerstwandeling

*zondag 23 december 2012*

Op zondag 23 december is weer onze jaarlijkse advents-/kerstwandeling van de Jongerenkerk Venlo langs de Maas naar de Zusters Dominicanessen aan de Hakkesstraat te Venlo.

Vertrek bij de Jongerenkerk is om 19.00 uur en dan lopen we in een rustige tred naar de Hakkesstraat. We arriveren daar rond de klok van 20.00 uur.

Daar worden we dan ontvangen door de leden van ons eigen JK-koor die dit jaar het bezinnend en vierend samenzijn in de kapel van de zusters verzorgen.

Aansluitend is er zoals gewoonlijk koffie en wat lekkers waarna we rond half tien weer terug wandelen naar de Jongerenkerk.

Diegenen die niet zo ver kunnen lopen, zijn van harte welkom en uitgenodigd om rechtstreeks naar de Hakkesstraat te gaan.

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom bij deze jaarlijkse activiteit ter voorbereiding op het kerstfeest.

## ter inspiratie

### Het spirituele pad

Hoe zou een pad naar vrijheid kunnen leiden?

Een pad betekent gebondenheid aan tijd, en als vrijheid aan ook maar iets gebonden is, dan is het geen vrijheid, maar iets anders. Vrijheid is niet iets wat gevonden wordt aan het eind van een lange zoektocht. Het is er altijd hier en nu.

*Erik van Zuydam*

We zijn verzot op onze problemen.  
Waarom zouden we ze anders  
zoveel aandacht geven?.....

*Erik van Zuydam*

Veel mensen zullen je  
Leven binnen lopen  
En er ook weer uit lopen.  
Maar alleen echte vrienden  
Laten voetstappen in  
Je hart achter.



# OVERPEINZINGEN

Maria en Jozef kijken terug op hun leven.



Maria en Jozef blikken terug op hun leven, op de gebeurtenissen die zich afspeelden in hun jonge jaren. Gebeurtenissen die zoveel invloed hadden op hun samen zijn. De zwangerschap van Maria, de geboorte, maar ook het verlies van haar zoon. Vanuit een hedendaagse tekstbeleving volgen we Maria en Jozef via enkele monologen uit "Madonna's man" van Daphne de Bruin.

De overpeinzingen van Maria en Jozef worden afgewisseld met liederen van o.a. Praetorius, Kodaly, Toebosch, Hassler, Ravenscroft en Dowland.

Een bijzondere voorstelling die verder reikt dan Kerstmis...

Maria: May Rootjakkers

Jozef: Bart Sikkens

Kamerkoor Tourdion Venlo, o.l.v. Jan Egberink

Uitvoering: Jongerenkerk, Minderbroedersstraat 1, Venlo

Vrijdag 28 december, 20.00 uur

Toegang gratis, een gift wordt gewaardeerd.



<http://tourdionvenlo.nl>

## Tempeliertjes - nieuws

December is de maand van Sinterklaas en Kerstmis. Ook de Tempeliertjes gaan dit samen vieren.



Laten we bij Sinterklaas beginnen. Ook dit jaar weer komt Sinterklaas naar de Jongerenkerk. Zondag 2 december komt hij met 2 Pieten naar de viering om 10.00 uur. Jij komt toch zeker ook? En breng je dan ook broertjes, zusjes en héééél vééééél vriendjes en vriendinnetjes mee? Zeg het maar tegen ie-

dereen in je klas, en op school. Hoe meer kinderen er naar Sinterklaas-viering komen, hoe leuker Sinterklaas dat vind. We gaan echt voor een kerk vol kinderen. Kunnen we dat samen afspreken? Je hoeft je hiervoor niet eerst op te geven. Kom gewoon gezellig zondag 2 december om 10 uur naar de Jongerenkerk.

En met Kerstmis willen we het Kerstverhaal voorlezen, en uitbeelden. We hebben hiervoor 9 kinderen nodig. Maar het zou fijn zijn als er nog meer kinderen meedoen. Vraag je aan vriendjes, en vriendinnetjes of ze ook mee willen doen? Dan is het ook voor jou natuurlijk leuker om mee te doen.

Om dit allemaal goed te kunnen voordragen willen we dit eerst nog oefenen. Op woensdag 19 december beginnen we om half 2 met oefenen tot half 4 in De Jongerenkerk, en dan gaan we naar de Meeuwbeemd (dat is een verzorgingste-huis in Venlo) waar we het Kerstspel en verhaal aan de bewoners laten zien en horen. Daarna gaan we nog samen frietjes eten, en om ongeveer half 6 is het afgelopen.

Maandag 24 december is de Gezinsviering om zes uur.

We gaan dan het Kerstverhaal en spel in de Kerk uitvoeren. Het is de bedoeling dat je om half 6 in de Kerk bent. Kun je op 19 , en 24 december, en wil je hier graag aan meedoen? Geef je dan op via [h.pijnenburg4@kpnplanet.nl](mailto:h.pijnenburg4@kpnplanet.nl)



Oh ja, we gaan ook nog speelgoed en Kerstspullen verkopen op 15 december. Om 11 uur begint de verkoop bij de Jongerenkerk, en om 3 uur is het afgelopen. We willen ook graag zelf gemaakte Kerstspullen verkopen. Maar als jij, of je ouders of opa's en oma's nog Kerstspullen hebben die ze toch niet meer gebruiken mag je die ook meebrengen om te verkopen.

Woensdag 28 november gaan we van half 2 tot half 4 ook weer Kerstspullen maken en knutselen. Heb je zin om mee te komen helpen? Geef je dan op via [h.pijnenburg4@kpnplanet.nl](mailto:h.pijnenburg4@kpnplanet.nl). Je hoeft hier niets voor te betalen.

Misschien vind je het ook wel leuk om een uurtje speelgoed en Kerstspullen mee te komen verkopen op zaterdag 15 december. Laat je mij dit dan even weten via het mailadres? Ik zou het heel gezellig vinden als je zelf ook mee komt verkopen.

Van de opbrengst van wat er verkocht wordt, gaat de helft naar de adventsactie van Solidaridad.

*Groetjes,  
Angelique Pijnenburg, secretaris  
Tempelertjes Jongerenkerk.*

## herfstconcert

Op zondag 28 oktober vond in een goed bezette Jongerenkerk 's middags het Herfstconcert plaats van Kamerkoor Cabaletta en Zanggroep Kadanz.

Er waren zo'n 90 bezoekers op dit concert afgekomen.

Beide koren brachten een gevarieerd programma van klassieke en moderne liederen.

Enkele foto's als sfeerimpressie ziet u hier onder.



*zanggroep Kadanz*



## pastoor Van Postel

---

Vandaag, dat ik dit schrijf, wordt Allerheiligen/Allerzielen gevierd. Dat zet me er toe om een oude gedachte eens op te schrijven.

Eerst een stukje geschiedenis:

Rond 1789 werd van Postel ( de van Postelstraat is naar hem genoemd ) benoemd tot kapelaan in de Martinuskerk. Ergens in die tijd begint hij een dagboek. Niet elke dag vermeldt hij, maar alleen de bijzondere feiten, zoals: een schip met mosselen aangekomen; uitzonderlijke kwaliteit !! Het leven is dan nog goed. Maar dan; in 1795 wordt Venlo ingelijfd door de troepen van Napoleon en de toon van het dagboek verandert, het wordt serieus. De bisschop van Roermond en zijn staf en ook de pastoor van de Martinuskerk trekken naar Xanten, dat juist buiten het door Napoleon bezette gebied lag. Ook de Minderbroeders vertrekken gedwongen; Van Postel blijft, en wordt pastoor. Een moeilijke tijd breekt aan. Zoals wij in de tweede wereldoorlog van alles moesten inleveren ( koper, fietsen ) zo moesten ze destijds van alles inleveren. B.v. schoenen, 1 paar per gezin; twee paar voor de notabelen. De Fransen brengen papieren geld in omloop, maar dat devalueert snel en belasting moet in de waardeveraste Gelderse munt betaald worden. Er was dus niet veel om over te juichen.

Op 16 Maart 1795 wordt de laatste mis in de Mommerskerk opgedragen en de Minderbroeders verlaten Venlo. Het klooster wordt kazerne voor de Fransen en de kerk wordt ziekenhuis, waar naast de Fransen ook soldaten van andere bevriende legers worden opgevangen. Gezien de medische kwaliteit van die tijd, zal er dus in onze kerk, op de vloer waar we 's Zondags zitten, bloed gevloeid hebben en er zullen mannen gestorven zijn.

En dan nu mijn gedachte:

Als we ons realiseren, dat veel van de soldaten geronseld waren, en we mogen ook aannemen, dat er weinig of geen contact met de familie van deze soldaten bestond. We zullen dan ook moeten aannemen, dat er best een aantal mannen in onze kerk gestorven is, zonder dat er voor hen gebeden of om gerouwd is.

Ik vraag me dan ook af of wij, als volgende in de lijst van gebruikers van onze kerk, niet hier ook aandacht aan moeten besteden en deze onbekenden ook eens in onze gebeden betrekken: zoiets als het gebed voor "de onbekende soldaten van onze kerk".

*Paul Tummers*

## laatste abt van Tegelen

---



*foto Ina de Lizer*

Amandus Prick (95) is de laatste abt van het trappistenklooster Ulingsheide in Tegelen (gemeente Venlo). Vanwege zijn gevorderde leeftijd woont hij in een verzorgingshuis. Een of twee keer per week gaat hij terug naar 'zijn' klooster, waarin hij vele tientallen jaren de leefregel ora et labora (bid en werk) volgde. De abdij heeft inmiddels een nieuwe bestemming gekregen. De religieuzen met wie Amandus Prick

samenleefde, zijn of overleden of verhuisd naar een ander klooster. Ina de Lizer ontmoette de abt enkele jaren geleden. Ze was op bezoek bij haar moeder, die in hetzelfde verzorgingshuis verblijft. De Lizer raakte gefascineerd door de kloosterling en zijn verhalen. In lange gesprekken leerden ze elkaar kennen. Er ontstond wederzijds vertrouwen, waarmee de basis was gelegd voor een bijzonder fotografisch project dat tussen 2010 en 2012 zijn beslag kreeg. Het resultaat is vanaf zondag 15 december aanstaande te zien in het Limburgs Museum in Venlo. In de tentoonstelling 'De laatste abt van Tegelen' zijn twintig portretfoto's te zien. Voorts is er een digitale presentatie over de kloosterarchitectuur en de omgeving waarin de abdij ligt. In een audiohoek kan geluisterd worden naar gesprekken tussen abt en fotografe. Museumgasten kunnen hun gedachten over het verdwijnend kloosterleven op papier zetten; de reacties worden verwerkt in de presentatie. Als symbolisch gebaar heeft Amandus Prick zijn abtsetel in de expositie laten plaatsen. De tentoonstelling loopt tot en met 3 maart 2013.

De 21-jarige Amandus Prick trad in 1938 in bij de trappisten. Het kloosterleven werd indertijd gekenmerkt door stilte, soberheid en contemplatie. In 1956 werd hij tot abt gekozen. Tijdens zijn lange leven is alles veranderd: het instituut kerk, het monnikenleven, de godsdienstbeleving van katholieken en natuurlijk de wereld buiten de abdij. Prick was een ijveraar voor de vernieuwingen die tijdens het Tweede Vaticaans Concilie gestalte hebben gekregen. Hij reisde als een apostel van de kloosterhervorming de wereld af. Met zijn 95 jaar is hij weliswaar hoogbejaard. maar zijn geest is nog scherp. Zijn spiritualiteit en soms ironische visies spreken velen aan.

Abdij Ulingsheide is een architectonische parel. Caspar Franssen ontwierp het monumentale klooster in de jaren tachtig van de negentiende eeuw voor trappisten, die als vluchtelingen uit Frankrijk en België naar Nederland waren gekomen. De bouw startte in 1888 en werd in verschillende fases uitgevoerd. De kloosterkerk, waar velen in de kersttijd komen om de kerstgroep te bewonderen, werd in 1928 voltooid. Tot 2004 werd het klooster bewoond door religieuzen. Nu zit er een woongroep van Emmaus in. De laatste cisterciënzers woonden tot voor enkele jaren geleden in een verbouwde boerderij naast het klooster. Ina de Lizer (1954) werd in Indonesië geboren, verhuisde op jonge leeftijd naar Nederland en groeide op in Venlo. Ze studeerde aan de Academie voor industriële vormgeving en de Hogeschool voor de kunsten en volgde masterclasses bij de Fotoacademie. Met haar foto's tracht ze vragen op te roepen en emoties en bewustwording los te maken. Als tiener in Venlo bezocht ze ooit tijdens Kerstmis de nachtmis bij de trappisten en raakte ze gefascineerd door de gregoriaanse gezangen. Vele jaren later ontmoette ze Amandus Prick en werd ze uiteindelijk toegelaten tot zijn domein, een wereld die eigenlijk voor vrouwen gesloten is.

Limburgs Museum  
Keulsepoort 5  
4911 BX Venlo  
www.limburgsmuseum.nl

## ontbijten

---

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

Op **zaterdag 22 december om 10.00 uur** in het ruitercafé bij Leurs.



Even ter herinnering:

Het idee is bij me opgekomen omdat het zoveel leuker is om samen aan de dag te beginnen. De reacties na het ontbijt waren zo positief, dat ik het initiatief heb genomen om dit te organiseren 1x per maand op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Daarbij is iedereen welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel een buur, vriend/vriendin, hond of iemand van wie je weet dat hij/zij heel graag de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers:

[mjg.bongers@scarlet.nl](mailto:mjg.bongers@scarlet.nl) of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,  
*Marjo Bongers.*

## tip voor de feestdagen

---

Beste allemaal,

We naderen het einde van het jaar en dus ook de feestdagen komen er weer aan. Vaak geven we elkaar een presentje, of wordt er veel lekkers gekookt. Misschien heb ik een tip voor U:

Sinds dit jaar ben ik gestart met een holistische massagepraktijk aan huis. Dit gaat allemaal erg naar mijn zin en ik zou U ook graag kennis willen laten maken met deze hele rustige massages. De Jongerenkerk betekent veel voor me en daarom wil ik graag deze ondersteunen middels de massages.

Ik bied aan van elke verkochte massage 10% af te staan aan de Jongerenkerk, voor degenen die ook een affiniteit met de Jongerenkerk hebben.

Massage of een waardebon is te koop vanaf een half uur.

De massages kenmerken zich door in een heel laag tempo te masseren, de intensiteit en de echte aandacht. Holistisch betekent de mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest. Door het lichaam aan te raken worden dus ook de geest en de ziel aangeraakt.

Omdat er met zoveel intensiteit gemasseerd wordt, wordt er van tevoren altijd een onderdeel van het lichaam uitgekozen waar de aandacht naar toe gaat, bv. een rug- of hoofdmassage. Dus het hele lichaam wordt nooit in één keer gemasseerd.

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat een holistische massage het zelfregulerend en zelfgenezend vermogen van het lichaam stimuleert dan wel ondersteunt.

Voor meer informatie kunt U zich wenden tot:

Marjo Bongers  
Tel. : 06-41880818 of  
mgj.bongers@scarlet.nl

Ik wens U alvast een fijne feestmaand toe!

*Warme groet,  
Marjo Bongers.*

## volkskerstzang in Joriskerk

---

Op zaterdag 15 december 2012 vindt in de Joriskerk, St. Jorisstraat 16 in het centrum van Venlo een volkskerstzang plaats!

Voor alle mensen, die graag bekende kerstliederen willen zingen!

Medewerking verlenen:

- Roelof Hamberg, orgel
- Marian Hofstra, solozang
- Oxana Thijssen, harp
- Bas van Gestel, trompet

Algehele muzikale leiding: Hans Langeveld.

Aanvangstijd: 19.00 uur. (Kerk open om 18.30 uur.)

## gedachten

---

What's wrong with right Now

unless you think about it?

*Bob Adamson*

*(Wat is er mis met dit moment, tenzij je erover nadenkt?)*

Er moet een moment in je leven geweest zijn

dat je volkomen gelukkig was zonder enige aanleiding.

Dat is wat iedereen kent en zoekt.

Waarom ken je dat zo goed en waarom

herken je dat als het ware?

Omdat het je wezenlijke natuur is.

*Alexander Smit*

# programma Homeplus

---

**Datum:** maandagavond 3 december 2012, 18:00 t/m 21:30 uur

**Thema:** Activiteit voor ieder tussen de 12 en 25 jaar.

Het Sinterklaasspel 2012! Neem voor een klein bedrag minimaal 3 kadootjes mee en we gaan er de hele avond voor strijden. Met leuke en spannende opdrachten. Zeer populair en erg gezellig.

**Datum:** vrijdagmiddag 7 december 2012, 14:00/18:00 uur

**Thema:** open inloop

**Datum:** woensdagavond 12 december 2012, 18:00 t/m 21:30 uur

**Thema** Activiteit voor ieder tussen de 18 en 25 jaar. Thema: Alvast samen stil staan bij de kerst. We houden o.a. een kerstquiz. Wat is kerst? Waarom vieren we het?

**Datum:** vrijdagmiddag 14 december 2012, 14:00/18:00 uur

**Thema:** open inloop.

**Datum:** maandagavond 17 december tussen 18:00 en 21:00 uur.

**Thema:** Activiteit voor ieder tussen de 12 en 17 jaar. Kerstaccessoires maken. Ter verkoop voor een goed doel. Plus een wandeling naar de kerststal.

**Datum:** woensdagavond 19 december 18:00 t/m 21:30 uur

**Thema** Activiteit voor ieder tussen de 12 en 25 jaar. Kerstassessoires maken voor in huis. Laat zien wie je bent door een persoonlijk assesoire te maken. Tevens maken we iets ter verkoop voor een goed doel.

**Datum:** vrijdagmiddag 21 december 2012, 14:00/18:00 uur

**Thema:** open inloop. De open inloop is geheel in kerstfeer.

**Datum:** vrijdagmiddag 21 december 2012, 14:00/18:00 uur

**Thema:** open inloop

# praktische informatie

---

## Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-5515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

## Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

## Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
ASN-bank: 87.10.15.617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

## Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

## Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

## JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 6 januari 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 27 december november aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

## gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@tiscali.nl](mailto:mgm.huizinga@tiscali.nl)

## JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes