

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
maart 2013

Pasen



inhoud

01. agenda maart - april 2013
02. vieringen maart - april 2013
03. verjaardagen in maart
04. vastenactie 2013
07. programma vastenactie 2013
08. heilige huisjes-wandeling
09. Paasgedachten
11. samen ontbijten
12. 40 tips voor de 40-dagentijd
13. de Tempeliertjes
14. Sumi-E
17. gespreksgroep rouwverwerking
18. Europese Taizé-ontmoeting in Rome
19. ter inspiratie
20. kleurplaat voor de kinderen

laatste pagina: praktische informatie

JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda maart - april 2013

maart 2013

03	10.00 u.	JK viering - 3 ^e zondag van de veertigdagentijd
04	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
10	10.00 u.	JK viering - 4 ^e zondag van de veertigdagentijd
10	10.30 u.	Guatemala-Ontmoeting Venlo-zuid
11	20.00 u.	Guatemala-lezing in Steyl (SVD)
13	19.15 u.	Gebedsviering in Taizé-stijl
14	10.00 u.	ontmoeting bestuur, vrienden en Pastoraal Team
16	13.30 u.	doop Coen van den Brand
17	10.00 u.	JK viering - 5 ^e zondag van de veertigdagentijd
23	15.30 u.	JK viering van Palmzondag aansluitend Palmhöltsjesoptocht
24		GEEN VIERING vw. Venloop
27	13.00 u.	bijeenkomst communicanten in De Locht (tot 17.00 u.)
28	17.00 u.	maaltijd communicanten, ouders en familie (tot 19.00 u.)
28	20.00 u.	JK viering - Witte Donderdag
29	15.00 u.	kruisweg van Goede Vrijdag
29	20.00 u.	JK viering - Goede Vrijdag
30	20.00 u.	JK viering - Paaswake
31	10.00 u.	JK viering - Paaszondag

april 2013

01	10.00 u.	JK viering - tweede paasdag
07	10.00 u.	JK viering
08	10.00 u.	overleg Pastoraal team
10	13.30 u.	bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
10	19.15 u.	Gebedsviering in Taizé-stijl
10	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)
13	12.00 u.	open dag Tempeliertjes - onder voorbehoud (tot 16.00 u.)
14	10.00 u.	JK viering - in Taizé-stijl
21	10.00 u.	JK viering
24	13.30 u.	bijeenkomst communicanten (tot 15.30 u.)
24	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)
28	20.00 u.	JK viering

vieringen maart - april 2013

Zondag 3 maart 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders
Assistent: Peter Verhoeckx
Lector: Henk Pijnenburg
Muziek: Jk-koor

Zondag 10 maart 2013, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Marije Vola
Lector: Leo Verbeek
Muziek: Jk-koor.

Woensdag 13 maart, 19.15 uur

Taizégebed

Voorg.: Taizéwerkgroep
Muziek: Taizéliederen

Na afloop koffie in het voorportaal.

Zondag 17 maart 2013, 10.00 uur

Spiritualiteitsviering

Voorg.: leden Spiritualiteitsgroep
Muziek: Triple Quartet

Zaterdag 23 maart 2013, 15.30 uur

Palmzondag - breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assistent: kinderen 1e communie e.a.
+ Werkgroep Tempeliertjes.
Muziek: Animo Belfeld

Zondag 24 maart 2013

GEEN VIERING I.V.M. VENLOOP

Donderdag 28 maart 2013, 20.00 uur

Witte Donderdag - Eucharistieviering

Voorg.: Pastoraal Team
Lector: Max Görtjes
Muziek: Jk-koor

Vrijdag 29 maart 2013, 15.00 uur

Goede Vrijdag - Kruisweg

voorg.: Piet Linders en Hub van den Bosch

Vrijdag 29 maart 2013, 20.00 uur

Goede Vrijdag - gebedsdienst

Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Leo Verbeek
Lector: Peter Verhoeckx

Zaterdag 30 maart 2013, 20.00 uur

Paaszaterdag/Paaswake

Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Henk Pijnenburg
Lector: Marjo Bongers
Muziek: Bernadette Wiggers

Zondag 31 maart 2013, 10.00 uur

Paasen - Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen en Truus van der Heijden
Assistent: Gonnig Geurts
Lector: Henneke Roos
Muziek: Jk-koor

Maandag 1 april 2013, 10.00 uur

Paasmaandag - Breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Dries Verhoeckx
Lector: Marije Vola
Muziek: Venloos Gospelkoor

Zondag 7 april 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders

Assistent: Sabine Wennekers

Lector: Leo Verbeek

Muziek: Jk-koor

Zondag 14 april 2013, 10.00 uur

Viering in Taizéstijl

Voorg.: Taizégroep + Hub v.d. Bosch

Muziek: Taizéliederen door
Taizégroep + samenzang

Zondag 21 april 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Peter Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: In Between

Zondag 28 april 2013, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Henneke Roox en Gonnie
Geurts

Muziek: Sing Along Singers

verjaardagen in maart

03 Marlein Vaessen

lid JK Koor

06 Marie-José Pas

09 Jan Schellekens

Vrienden JK en penningmeester

10 Therezi Ezendam

lid JK Koor

18 Maaïke Wennekers

n.a.v. kalender kinderen

19 Lilo Stark

Collecte/communie

22 Jeroen Keydener

JK Big Band: trompet

24 Henk Hermans

26 Jos Peeters

26 Leonie Nijholt

27 Jens Timmermans

JK Big Band: trompet

29 Piet Linssen

JK Big Band: trombone

30 Heinz Dreuning

1e communicant Helden

30 Jasmin Schröder

lid JK Koor

31 Juliane Schmitz

alvast onze hartelijke gelukwensen !

MET OOG VOOR DE MAYA'S IN GUATEMALA



Vastenaak
dekenaat Venlo-Tegelen

PROGRAMMA:
25 febr. Lezing Mario Coolen
2 mrt. Heilige Huisjes Wandeling
10 mrt. Guatemala Ontmoeting
11 mrt. Lezing Mario Coolen

2013

INFO: WWW.DEKENAAT-VENLO-TEGELEN.NL

vastenactie 2013

VOORTDURENDE VORMING EN SCHOLING VAN PASTORALE WERKERS EN
GEMEENSCHAPS-LEIDERS IN DE POLOCHIC VALEI IN HET BISDOM VERAPAZ

Steun aan de Maya-gemeenschappen in Guatemala

In de vastenperiode 2013 vraagt het dekenaat Venlo-Tegelen onze aandacht voor de opbouw van de Maya-gemeenschappen in de Vallei van de Polochic in het oosten van Guatemala.

De Vallei van de Polochic strekt zich uit over de departementen Alta Verapaz en Izabal. Langs de Polochic rivier liggen de bergketens Sierra de las Minas en Sierra de la Cruz. De Polochicrivier ontspringt in het hooggelegen tropische nevelwoud (1800-2300 meter) in Alta Verapaz en mondt ca. 200 kilometer oostelijker uit in de Atlantische Oceaan.

Samenwerking

In de Vallei van de Polochicrivier liggen de parochies Tucurú, Teleman, La Tinta, Senahu en Panzos. Deze parochies hebben sinds vorig jaar een gezamenlijk werkplan. In dit werkplan onderstrepen de parochies dat de opbouw van een meer rechtvaardige samenleving slechts in gezamenlijkheid kan slagen.

Grote armoede

De Vallei van de Polochic is een van de armste regio's in Guatemala. Ruim 75% van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens. De armoede treft vooral de Maya-Q'eqchi'-bevolking.

Gebrek aan grond en gebrek aan werk

Eén van de hoofdoorzaken van de armoede onder de bevolking is het gebrek aan grond. Dit wil niet zeggen dat er niet voldoende vruchtbare grond is, maar in de loop van de tijd is de beste landbouwgrond in handen van grootgrondbezitters gekomen.

Deze grootgrondbezitters legden sinds 1870 m.n. koffieplantages aan waar de Maya's - door wetgeving en ook door armoede - gedwongen moesten werken. Toen de koffieprijs dramatisch zakten op het einde van de twintigste eeuw zijn veel van deze koffieplantages gesloten.

De Maya's raakten hun - vaak slecht betaalde - werk kwijt en verloren bovendien het recht op 'hun' plantage te wonen en daar een stukje land voor zichzelf te bewerken met maïs en bonen.

Meer recentelijk is door de wereldwijde vraag naar ethanol (biobrandstof) een verwerkingsfabriek aan de benedenloop van de Polochicrivier gebouwd. De kleine akkertjes van vele boeren hebben nu plaats gemaakt voor uitgestrekte suikerrietvelden. Veel werkgelegenheid biedt de fabriek echter niet.

De Maya's wonen vooral in de bergen

De meerderheid van de Maya's woont in de bergen. De parochie Tucurú bijv. kent naast het dorp met de kerk, de markt, de politiepost, een hospitaaltje en scholen wel een zestigtal Mayagemeenschappen. Dit zijn kleine gehuchtjes met als 'centrum' een kapel en/of schooltje. Tucurú kent bovendien 43 koffieplantages. 27 van die koffieplantages bezaten in het jaar 1994 76% van het totale grondgebied van de gemeente Tucurú!

Werken aan de opbouw van de Maya gemeenschappen

Al die zeer geïsoleerd liggende Mayagemeenschappen kennen hun eigen structuur, die nog steeds sterk verworteld is met de eigen Mayacultuur en -spiritualiteit. Iedere gemeenschap kent zo zijn eigen 'wijze mannen en vrouwen' als vroedvrouwen en spirituele leiders en catechisten, die de onderlinge verbondenheid en solidariteit in de gemeenschappen voeden.

Uit het isolement

Het gezamenlijke pastorale plan van de vijf parochies in de Vallei van de Polochic brengt deze gemeenschapsleiders en -leidsters met elkaar in contact. Op cursussen, of soms in periodes van drie dagen, komen de leiders en leidsters samen om elkaars werkzaamheden te presenteren, om zo van elkaar te leren.

Microkredietprojecten van vrouwen

Een goed voorbeeld zijn de microkredietprojecten van verschillende vrouwen-groepen in Tucurú. Groepen van 8 tot 15 vrouwen hebben leningen afgesloten voor de aankoop van runderen en geiten. Kalfjes en jonge geitjes worden ter beschikking gesteld aan andere vrouwengroepen.

De vrouwen verzorgen de dieren, maar zijn ook verantwoordelijk voor de (financiële) administratie. Zo krijgen deze vrouwen eigen inkomsten. Bovendien zijn vele vrouwen nu extra gemotiveerd om deel te nemen aan alfabetiseringscursussen. Voor veel vrouwen betekent dit het einde van hun maatschappelijke isolement.

Een andere groep Mayavrouwen heeft een bakkerij opgestart. Veel andere vrouwen uit andere gemeenschappen zijn al komen kijken of zij ook een dergelijke bakkerij kunnen opstarten.

Ook is door Mayavrouwen een moestuinproject opgestart, waar deskundigen helpen met biologische landbouwtechnieken.

Vorming en toerusting van de 'wijze mannen en vrouwen'

Uit de vele Mayagemeenschappen nemen ongeveer 550 leiders en leidsters deel aan het scholings- en vormingsprogramma. Het programma bestaat uit een vijftiental bijeenkomsten.

De Vastenactie 2013 van het dekenaat Venlo-Tegelen steunt het werk van deze vijf parochies in de Vallei van de Polochic. Ook u kunt een bijdrage leveren!

Vastenactie van het bisdom Roermond

Giro 3000046

o.v.v. Polochic Vallei, Guatemala

Informatieve bijeenkomsten:

Maandag 25 februari 2013

Lezing door Mario Coolen. Ook vertellen mensen (Paul Smeets + groep Nuene) die in 2012 Guatemala bezochten, hun verhaal.

Locatie: Jongerenkerk Venlo

Aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 2 maart 2013 - Heilige Huisjes Wandeling.

De organisatie is in handen van Prisma i.s.m. met Piet Linders en Hub van den Bosch.

Aanvang: 13.00 uur

Afsluiting: 17.00 uur

Zondag 10 maart 2013

Guatemala-ontmoeting in Venlo-Zuid (Sinselveldstraat 35)

De dag begint met een dienst in het teken van de Vastenactie en vervolgens vindt er in de kerk een Guatemala-ontmoeting plaats met allerlei activiteiten zoals tentoonstelling, koffie, thee, wraps e.d.

De dag begint met een viering om 10.30 uur.

Aansluitend tot 13.30 uur Guatemala-ontmoeting

Maandag 11 maart 2013

Lezing: door Mario Coolen bij de afsluiting van het 3-jarig project 'Oog voor de Maya's'.

Locatie: Missiehuis Steyl

Aanvang: 20.00 uur

ZATERDAG 2 MAART 2013

Start 13.00 uur
Begijnengang 17 Venlo
m.m.v. Jochanan Belinfante



In 2004 werd tijdens opgravingen aan de Maasboulevard in Venlo een mikwe gevonden. Een mikwe is een Joods bad bedoeld voor rituele en spirituele reiniging waarbij vrouwen en mannen volledig ondergedompeld worden. Het was een spectaculaire vondst omdat daardoor vast kwam te staan dat er zich al vroeg in de middeleeuwen een Joodse gemeenschap in Venlo bevond.

Zeker voor orthodox Joodse kringen is een mikwe onlosmakelijk met hun bestaan verbonden. Zo bouwde men waarschijnlijk in de tweede helft van de dertiende eeuw in de nabijheid van de Maas een klein badhuis waarin het mikwe een plaats had. Het mikwe heeft een speciale plaats in het Limburgs Museum gekregen.

Jochanan Belinfante van de Joodse gemeenschap zal ons aan de hand nemen en we bezoeken eerst de vindplaats van het mikwe. Aansluitend zal hij een lezing verzorgen omtrent de vondst en het doel van dit rituele bad. Tenslotte bezoeken we de speciale mikwe-zaal in het Limburgs Museum.

Programma:

- 13.00 uur Ontvangst / welkom
- 13.15 uur Wandeling naar de vindplaats van het Mikwe
Korte toelichting
- 14.00 uur Lezing over het Mikwe / 't Groenewold
- 15.00 uur Pauze / koffie
- 15.30 uur Wandeling naar Limburgs Museum
Aansluitend bezoek aan Mikwe-zaal
(entree museum voor eigen rekening)
- 17.00 uur Afsluiting

Info: 't Groenewold Begijnengang 17 5911 JL Venlo 077-3546689

paasgedachten

Verlag bijeenkomst d.d. 18 november 2012.

Pasen

Ergens kwam een mens vandaan
Met ogen vol van mededogen
Om mensen wie dan ook bewogen
Immer met hun lot begaan.

Zijn leven lang droeg hij op handen
Al wie kwetsbaar was en klein
Hij bleef maar rukken aan de handen
Die hen beletten vrij te zijn

Liefde en gerechtigheid
Een leven lang nagestreefd
Ruimte schiep hij wijd en zijd
Ten dode toe heeft hij geleefd.

Hij hield U aan uw woord
Dat mensen U ter harte gaan
Door uw toedoen leeft hij voort
Om wat hij heeft gedaan.

Omdat hij steeds voor ruimte streed
Hebt U hem in uw hand geschreven
En opgewekt tot eeuwig leven
Om wie hij was, om wat hij deed.

Al wie bij hem wil behoren
En ook laat zien wat liefde doet
Zo'n leven gaat nooit meer verloren
Voorgoed heeft hij Gods hand ontmoet

Het perspectief dat hij ons bood
Geen mens die uit zijn handen valt
Gods trouw houdt nergens halt
Zelfs niet voor de dood.

*(Hans Harmsen
uit Servicemap voor jongerenliturgie)*



Voor mensen geboren
om woorden te horen
gelukkig te leven
elkaar te vergeven
is er een licht opgegaan.

Voor mensen, onmachtig
om heil te verwachten
gevangen genomen
verlamd om te lopen:
is er een weg om te gaan.

Voor mensen, onluisterd,
in boeien gekluisterd,
berooft van hun wensen
door andere mensen:
is er een Man voorgedaan.

Voor mensen gevallen
tot niemand vervallen,
die levend al dood zijn
en dood zonder hoop zijn:
is er een Mens opgestaan.

Uit 'Naar woorden zoeken' van
Henk Jongerius

Pasen

Laat ze het merken
op straat en in de winkels
Hij is in leven!

Laat ze het horen in stad en dorp:
Hij is in leven!

Laat ze het voelen in hun huizen,
de kinderen en de groten:
Hij is in leven!

Laat ons het zeggen,
laat ons het doen.

Draag Jezus vrede mee
en laat Hem leven
kost wat kost.

(uit: Recht uit het Hart)

Laten ook wij als gemeenschap en ieder persoonlijk zo op weg gaan.
Laat ook ons in het leven van alle dag uitdragen, uitroepen en waarmaken dat Hij leeft in ons spreken en ons handelen. Dan wordt onze gemeenschap een levende gemeenschap en maken wij Pasen waar. Dat wij zulke mensen mogen zijn dan wordt Pasen een Zalig Pasen.
Ik in die zin wens u allen een Zalig Pasen toe.

Hub van den Bosch

ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten:

**zaterdag 16 maart om 10.00 uur
in het ruitercafé bij Leurs.**



Even ter herinnering:

Het idee is bij me opgekomen omdat het zoveel leuker is om samen aan de dag te beginnen. De reacties na het ontbijt waren zo positief, dat ik het initiatief heb genomen om dit te organiseren 1x per maand op een zaterdagochtend om 10.00 uur. Daarbij is iedereen welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel een buur, vriend/vriendin hond of iemand vanwaar je weet dat hij/zij heel graag de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: mj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,
Marjo Bongers.

40 tips voor de 40-dagentijd

De eerste tips stonden in de Jk Jouw Kerk van februari. Hier volgen tips, voor elke dag één voor de rest van de vastentijd.

- 1 maart: Onze geest is als een parachute. Hij werkt alleen als hij open is
- 2 maart: zie dankbaar terug en vertrouwend vooruit.
- 4 maart: vaak maakt men zich beter verstaanbaar door minder te spreken.
- 5 maart: deel je geluk en het wordt groter.
- 6 maart: moed groeit door te durven, vrees door uit te stellen.
- 7 maart: bloemen zijn om mooi te zijn, mensen om goed te zijn.
- 8 maart: geen mens ziet meer dan waar hij op let.
- 9 maart: het meeste plezier van geld heeft hij, die er het beste buiten kan.
- 11 maart: er is voor iedereen een stukje hemel, als we er geen hel van maken.
- 12 maart: beter thuis vriendelijk zijn dan op een afstand wierook branden.
- 13 maart: wat je aanpakt valt mee, wat je uitstelt weegt zwaar.
- 14 maart: als je de waarheid vertelt, hoef je niets te onthouden.
- 15 maart: wie ben ik dat ik mag veroordelen?
- 16 maart: sla uw zorgen aan stukken, bij stukjes en beetjes kun je ze aan.
- 18 maart: steeds opnieuw beginnen, dat is levensmoed.
- 19 maart: schuif de tekorten van jezelf niet door naar anderen.
- 20 maart: opstaan voor iemand, misstaat niemand.
- 21 maart: niemand wordt groot door anderen te kleineren.
- 22 maart: het enige verlies dat je niet goed kunt maken, is de tijd verloren laten gaan.
- 23 maart: overdrijf je zorgen niet. Veel drijft over!
- 25 maart: de vraag is niet: wat MOET ik geven? De vraag is: wat MAG ik overhouden?
- 26 maart: geduld slaat een brug over de diepste wateren
- 27 maart: een ONS hulp is beter dan een POND goede raad.
- 28 maart: wie vrienden wil hebben, moet zelf een vriend zijn.
- 29 maart: oordeel niet over dingen waarvan je alleen de echo en de schaduw kent
- 30 maart: u kunt ... als u maar durft

de tempeliertjes



Hallo allemaal,

Vastelaovend 2013 ligt alweer achter ons. Zaterdag 26 januari hebben we met de Tempeliertjes een leuk vastelaovesbal gehad in het voorportaal van de Jongerenkerk. De meeste Tempeliers waren prachtig verkleed. Ze hebben zelf maskers gemaakt, en natuurlijk is er gedanst op de muziek.

En nu op naar Pasen. Een week voor Pasen is Palmzondag. Maar omdat Palmzondag dit jaar gelijk valt met de Venloop, maken we er Palmzaterdag van. Zaterdag 23 maart is er om half vier (15.30 uur) een viering in de Jongerenkerk. Voorafgaand aan de viering kunnen jullie om twee uur (14.00 uur) een palmhöltje komen knutselen. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Hoe meer kinderen er meedoen, hoe leuker het is. Wil je graag een palmhöltje komen maken, geef je dan op via h.pijnenburg4@kpnplanet.nl. De kosten hiervoor zijn 3 euro. Wij zorgen voor de knutselspullen, en ook voor iets lekkers te eten en te drinken.

Als je wil, kun je samen met je ouders/begeleiders om half vijf (16.30 uur) mee gaan lopen met de Palmhöltjesoptocht. De route start op de Grote Kerkstraat, Parade, Klaasstraat, Vleesstraat, Markt (defilé), rond het stadhuis waar de kinderen bij de ontbinding op de Markt voor het stadhuis een ijsje aangeboden krijgen.

Groetjes, en tot 23 maart,
Angelique Pijnenburg
Secretaris van de Tempeliertjes,
Jongerenkerk Venlo

Sumi-E

In het onderstaande verhaal komt de zwarte inkschilderkunst - Sumi-E aan de orde. Sumi-E is een oude kunstvorm waarbij met enkele penseelstreken een beeld wordt neergezet. Deze kunst komt oorspronkelijk uit China en werd halverwege de dertiende eeuw door Zenmeesters in Japan geïntroduceerd. Sumi-E is behalve een schildertechniek ook een vorm van meditatie.



DE KUNST VAN HET WEZENLIJKE

Uit: *Weisheitsgeschichten* door Anna Damas.
Vertaling Gonnie Geurts en Hans Spee

Van de Chinese zwarte inkschilderkunst kun je leren over het leven. Het komt er op neer om de echt belangrijke zaken ruimte te geven en ballast en details weg te laten.

Ik schilder graag. Ik houd ervan om met kleuren en vormen te spelen en ook al is het puur op papier, om nieuwe werelden te voorschijn te toveren. Een tijd terug heeft een collega zuster uit Taiwan me Chinees rijstpapier, een penseel en inkt (Sumi) geschonken. De Chinese inkschilderkunst was voor mij een ontdekking en een nieuwe uitdaging. Alhoewel ik al met veel verschillende materialen geschilderd heb, ben ik bij deze schilderkunst weer een beginneling. Het penseel wordt anders vastgehouden dan ik gewend ben. Het penseel wordt met meerdere inktlagen gevuld en het dient zorgvuldig gedraaid te worden. Ook de penseelvoering op het absorberend papier vraagt enige oefening. Daarbij geldt bij de Chinese inkschildering het zelfde als in het leven: Een eenmaal uitgevoerde lijn kun je achteraf niet meer weghalen. En toch is het voor mij niet in eerste instantie de techniek die onwennig is. Vreemd en nieuw is voor mij met name de filosofie die achter de inkschilderkunst steekt. Ik was gewend om een beeld vol te schilderen. Veel details gebruiken, veel vlakken inkleuren, zodat er voor de ogen ook wat te zien valt en dat de lege vlakken ingekleurd zijn. Hoe anders is dit bij de inkschilderkunst. Deze techniek leeft van "niet". Met enkele penseelstreken ontstaat een dennenboom, een steen of een vogel. Als een penseelstreek goed gelukt is, dan leeft dit meteen in de ogen van de toeschouwers. Hoe vaak maakte ik de fout, om puur uit vreugde



over mijn succes door te schilderen. Het blad was nog zo leeg met alleen maar een libel. Hier en daar wat gras, een boomtak erbij en het beeld was bedorven. Het werkte niet meer. De vele details overstemden het hoofdmotief. Hoe meer ik me met deze inkschilderkunst bezig houd, des te meer interesse en moed krijg ik om de leegte aan te durven. En ik kom tot de conclusie: het werkt. Één beeld is genoeg. Dit werkt veel beter dan veel details eromheen. En hoe meer ik met deze schilderkunst bezig ben, hoe meer het me opvalt dat dit ook in het leven zo is. De kunst is om weinig dingen die echt belangrijk zijn ruimte te geven en om afstand te nemen van wat teveel is.

Lang heb ik me jaarlijks door de Vastentijd laten "pesten". Zeven droevige weken tot Pasen. Zeven weken met zelfopgelegde voornemens, om met meer of minder succesvolle pogingen, van bepaalde dingen afstand te doen. En als ik heel eerlijk was, dan wou ik daar helemaal geen afstand van doen. Het enige goede en zinvolle aan een dergelijke Vastentijd vond ik dat ik me zo verheugde op de verlossing, met Pasen. Echter dit kan niet de zin zijn van de Vastentijd.

Langzaam dringt het tot me door: de Vastentijd en de inkschilderkunst hebben iets gemeen. Namelijk de kunst om van hetgeen dat niet echt belangrijk is afstand te doen om het wezenlijke, beter tot zijn recht te laten komen. Mijn vasten had iets krampachtigs. Toen ik me voorgenomen had geen chocolade te eten en om niet naar mijn lievelingsprogramma op tv te kijken, bleven mijn gedachten juist om deze onderwerpen rondraaien. Hetgeen waar ik afstand van wou doen, hield me juist steeds vaster in de greep. M.b.t. de Vastentijd, zo denk ik, is toch juist het tegenovergestelde bedoeld: "vrij worden"

Sinds twee jaar, probeer ik het daarom op een andere manier. In plaats van te zoeken naar iets waar ik afstand van wil doen, zoek ik iets in mijn leven dat ik juist meer ruimte wil geven. Zoals een hoofdmotief in een tekening of in een schilderij. Dit kan bijvoorbeeld een vriendschap, een hobby of een talent zijn, een voor mij belangrijke zaak en meer van dat soort dingen. En dan denk ik er over na, wat is nodig, om deze dingen meer in het middelpunt te krijgen en ook te houden? Hoe kan ik hier een duidelijkere en betere vorm aan geven? Welke van mijn alledaagse beslommingen kan ik weglaten, om hetgeen wat ik echt belangrijk vind meer ruimte te geven en hiervoor meer tijd vrij te maken? Op deze manier neem ik ook afstand van bepaalde dingen en bezigheden, maar dan weet ik wel waarvoor ik het doe!

Ik ben dankbaar dat ik de inkschildertechniek en de achtergrond hiervan heb leren kennen. Een mooie techniek voor het leven.



zr. Anna Damas

Anna Damas is 46 jaar oud en zuster bij de SVD in Steijl. Ze werkt momenteel in Papua Nieuw Guinea. In het kader van haar studie theologie in Nijmegen heeft ze stage gelopen in 't Groenewold. Ze heeft toen meerdere malen geassisteerd bij diensten in de Jongerenkerk.

Onder andere heeft zij geregeld dat een Indiase dansgroep optrad in een van de vieringen.

Na haar studie heeft ze gewerkt in een parochie in Mönchen Gladbach. Ze schreef af en toe columns voor een plaatselijk blad. Deze zijn onlangs gebundeld in het boekje "Weisheitsgeschichten" dat verkrijgbaar is bij het Missiemuseum in Steijl.

rouwverwerking

start gespreksgroep rouw en levensvreugde

Bij voldoende deelnemers start er begin april bij 't Groenewold weer een gespreksgroep voor mensen die een dierbare hebben verloren (partner, ouder, kind, broer, zus). Al meer dan 10 jaar bieden wij lotgenoten de gelegenheid om in 10 bijeenkomsten met elkaar de eigen ervaringen uit te wisselen. We praten over de verwarring die kan ontstaan, boosheid, schuldgevoel, verdriet, het aanvaarden van de nieuwe werkelijkheid en het weer oppakken van het eigen leven. Hoe reageren familie, vrienden, kinderen en hoe ga je daar mee om. Wat doe je met de spullen die achterblijven enz.

Onze ervaring leert dat deelnemers veel inzicht krijgen en steun ervaren in het verwerken van dit verlies door de gesprekken met elkaar. Samen luisteren en meevoelen is belangrijk.

Onder deskundige begeleiding wordt stilgestaan bij ieders verlieservaring en hoe nu verder te gaan.

Voor aanmelding of meer inlichtingen (folder) kunt u bellen naar 't Groenewold tel. 077-3546689 (di. t/m vr. van 9.00 - 13.30 uur) of per email: st.groenewold@home.nl.

UITVAARTCENTRUM
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

vanderLaan

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.
Werkzaam voor alle verzekeringen.

Ubroekweg 15 Blerick
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

Europese Taizé-ontmoeting

2012/2013 TE ROME

Het nieuwe jaar is nog jong met zijn week of 7. Het is dan ook nog interessant om te lezen hoe de 35^e Europese Taizé-ontmoeting van 28 december tot 2 januari in Rome heeft plaatsgevonden.

Deze oecumenische ontmoeting werd aanvankelijk door de stichter van Taizé, broeder Roger Schutz, gelanceerd als "jongerenconcilie". Door de jaren heen werd het initiatief omgedoopt tot "Pelgrimage van Vertrouwen".

De aanvankelijke 30.000 jongeren die zich aangemeld hadden voor de "Pelgrimage van Vertrouwen" die rond de jaarwisseling in Rome werd gehouden groeide tot een aantal van 40.000.

Zij waren 's morgens telkens te gast in parochies in de omgeving van Rome. In de namiddag en 's avonds waren er ontmoetingen, gemeenschappelijke maaltijden en gebedsmomenten in het centrum van Rome. De avondcatechese van broeder Alois, de prior van Taizé vond 's avonds plaats in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen en was ook live op grote schermen te volgen in zes andere grote basilieken in Rome.

Op 29 december om 18.00 uur was er een rendez-vous van de jongeren met paus Benedictus XVI op het Sint Pietersplein.

Een ontroerde paus vertelde de tienduizenden jongeren dat hij bijzonder blij was dat ze voor deze ontmoeting zo talrijk naar Rome waren afgereisd. Hij verwees naar de stichter van de Taizé-gemeenschap en de drie vorige oecumenische jongerenontmoetingen in Rome.

Hij refereerde ook aan de Taizé-gezangen die nog tot het begin van het nieuwe jaar in de basilieken van Rome weerklinken. Wat zei de paus ondermeer?

"Deze jongerenontmoeting, zei de paus, biedt jongeren uit heel Europa de kans om zich af te vragen wat Christus in hun leven kan betekenen: "God laat jullie nooit aan je lot over en Hij biedt de vreugde en de steun van de kerkgemeenschap. Dankzij de gastvrijheid van zo vele parochies en religieuze gemeenschappen in Rome kunnen jullie een nieuwe vorm van kerk-zijn ervaren.

Ik nodig jullie uit om op je terugweg naar huis te ontdekken dat jullie medeverantwoordelijk zijn voor Zijn Kerk, doorheen de verschillende roepingen".

De paus stimuleerde de jongeren om zelf een lichtje te zijn voor mensen om hen heen: "Met je aandacht voor een meer rechtvaardige verdeling van de goederen van de aarde, met je inzet voor gerechtigheid en een nieuwe menselijke solidariteit, helpen jullie mensen om je heen begrijpen hoe het Evangelie ons tot God brengt." Tot zover de paus.

Broeder Alois, de prior van de Taizé-gemeenschap, stelde dat deze ontmoeting duidelijk maakt dat christenen veel meer gemeenschappelijks hebben dan wat hen verdeelt. "Door de doop en hetzelfde Woord van God zijn wij met elkaar verenigd. Wij zijn hier vanavond samen om die eenheid te vieren, ook al is die nog niet volledig verwezenlijkt."

Broeder Alois blijft zich verbazen dat er telkens zoveel jongeren aan de ontmoeting deelnemen.

Tot zover het verslag van de Europese ontmoeting verkregen via "Kerknetnieuws" België.

Taizé heeft en blijft zijn aantrekkingskracht behouden. In Nederland zijn er veel plaatsen waar Taizé-diensten/-bijeenkomsten gehouden worden. Wij zijn blij dat de Jongerenkerk Venlo ook een van die plekken is in Nederland.

De Taizé-gebedsdiensten staan in de JK Jouw Kerk vermeld onder de rubriek "vieringen".

Mieke Verkoeijen & Jeanne Janssen

ter inspiratie

Radicaal eerlijk zijn tegen de ander
is geen bedreiging voor liefde; het is liefde.

Jeff Foster

Het probleem is niet dat je niet in het Hier en Nu bent.
Het probleem is dat je eruit wilt.
Omdat het NU je niet bevalt ga je op zoek
naar iets anders dan wat er nu is.
Maar iets anders dan wat er NU is, is er niet.

Alexander Smit

Ware vrijheid vind je niet door het huidige moment te ontvluchten,
maar door onverschrokken in haar verborgen diepten te duiken.
Misschien dat we daarbinnen alle rust, liefde en acceptatie vinden
die we altijd 'daarbuiten' hebben gezocht.

Jeff Foster

om te kleuren



praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 31 maart 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 20 maart aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven). Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@tiscali.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes