

# JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers  
mei 2013



**PINKSTEREN**

## inhoud

---

01. agenda mei - juni 2013
02. vieringen mei - juni 2013
03. verjaardagen in mei
04. in herinnering ... Pierre Timmermans
05. vastenactie 2013 in de JK Venlo
06. gedachten rond Hemelvaart en Pinksteren
10. Week Nederlandse Missionaris
12. de Tempeliertjes
13. de paus
13. Breed Overleg
14. 5 mei - Vrijheidsvuur Venlo
15. Vrijheid spreek je af
17. samen ontbijten
18. vallende zuilen
19. Hoe tem je de draak?

laatste pagina: praktische informatie



**JONGERENKERK VENLO**

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

# agenda mei - juni 2013

## mei 2013

05	10.00 u.	JK viering
06	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
08	13.30 u.	bijeenkomst eerste communicanten (tot 15.30 u.)
09	10.00 u.	JK viering (Hemelvaartsdag)
09 - 19 mei		Week van de Nederlandse Missionaris
12	10.00 u.	JK viering (moederdag)
15	13.30 u.	bijeenkomst eerste communicanten (tot 15.30 u.)
15	19.15 u.	Gebedsviering in Taizé-stijl
15	20.00 u.	bijeenkomst ouders eerste communicanten
17	09.00 u.	versieren Jongerenkerk i.v.m. eerste communieviering
19	10.00 u.	Eerste communieviering - Pinksteren
20	10.00 u.	JK viering - 2 <sup>e</sup> pinksterdag
26	10.00 u.	JK viering
31	19.00 u.	doopviering

## juni 2013

02	10.00 u.	JK Viering
02	11.00 u.	Breed Overleg
03	10.00 u.	overleg Pastoraal Team
05	20.00 u.	bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.)
09	10.00 u.	JK viering
09	12.00 u.	Ouverture-zondag (tot 17.00 u.)
16	10.00 u.	JK viering - spiritualiteitsviering
23	10.00 u.	JK viering - afsluiting 48 <sup>e</sup> seizoen
30	10.00 u.	JK vakantie-viering

# vieringen mei - juni 2013

## Zondag 5 mei 2013, 10.00 uur

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen  
Assistent: Henk Pijnenburg  
Lector: Marjo Bongers  
Muziek: ??

## Donderdag 9 mei 2013, 10.00 uur

Hemelvaartsdag

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch  
Assistent: Leo Verbeek  
Lector; Peter Verhoeckx  
Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

## Zondag 12 mei 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assistent; Dries Verhoeckx  
Lector: Marije Vola  
Muziek: Jk-koor

## Woensdag 15 mei 2013, 19.15 uur

*Taizégebed*

Voorg.: Taizé Werkgroep  
Muziek; Taizéliederen  
*Aansluitend koffie in voorportaal.*

## Zondag 19 mei 2013, 10.00 uur

Pinksteren - 1e communieviering 2013

*Eucharistieviering*

Voorg.: Piet Giesen, Truus v.d. Heijden en Hub v.d. Bosch  
Assistent: kinderen 1e communie + ouders  
Muziek: Kon. Harmonie Caecilea Tegelen - Judith Weusten - communicanten

## Maandag 20 mei 2013, 10.00 uur

2e pinksterdag

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub v.d. Bosch  
Assistent: Peter Verhoeckx  
Lector: Leo Verbeek  
Muziek *nog niet bekend*

## Zondag 26 mei 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden  
Assistent: Gonnie Geurts en Henneke Roox  
Muziek: Triple Quartet

## Zondag 9 juni 2013, 10.00 uur

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Piet Linders  
Assistent: Sabine Wennekers  
Lector: Peter Verhoeckx  
Muziek: Jk-koor.

## Woensdag 12 juni 2013, 19.15 uur

*Taizégebed*

Voorg.: Taizégroep  
Zang: Taizéliederen  
*Na afloop is er koffie en thee*

## Zondag 16 juni 2013, 10.00 uur

*Spiritualiteitsviering - Vaderdag*

Voorg.: Spiritualiteitsgroep  
Muziek: *nog niet bekend*

**Zondag 23 juni 2013, 10.00 uur**

AFSLUITING 48STE SEIZOEN

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Hub van den Bosch

Assistent: Dries Verhoeckx

Lector: Max Görtjes

Muziek: Jk-koor

**Zondag 30 juni 2013, 10.00 uur**

Vakantietijd

*Viering van breken en delen*

Voorg.: Truus van der Heijden

Assistent: Gonne Geurts

Lector: Henneke Roon

Muziek: Piet Hegger (gitaar en zang)

## verjaardagen in mei

01 mei	Patricia Spee	<i>Werkgroep Tempeliertjes</i>
01 mei	Els Schreurs	
02 mei	Peter Pijnenburg	<i>Geluidsgroep</i>
05 mei	Pip Billekens	<i>Communicant 2013</i>
08 mei	Floris Pijnenburg	<i>Communicant 2010</i>
13 mei	Danique Janssen	<i>Tempeliertjes</i>
15 mei	Piet Giesen	<i>Pastoraal team/Liturgie-overleg</i>
15 mei	Carla Faust - Boer	
17 mei	Dewi Kreutz	<i>Communicant 2011</i>
17 mei	Madelon Versleyen	<i>Communicant 2012</i>
19 mei	Mieke Verkoeyen	<i>Taizé/solidariteitsmaaltijd.</i>
19 mei	Bep Notenboom	
21 mei	Rik van Soest	<i>Coördinator Home+</i>
24 mei	Stan Bartels	<i>Communicant 2010</i>
28 mei	Jan Linssen	<i>JK Big Band (trompet)</i>
30 mei	Peter Schurman	<i>Vrienden JK-Voorzitter</i>
30 mei	Corry Flüggen	<i>Wel/Wee groep-Collecte</i>
30 mei	Timo Jacobs	<i>Tempeliertjes</i>

*alvast onze hartelijke gelukwensen !*

## in herinnering



Op vrijdag 12 april 2013 is ons een dierbaar mens ontvallen.

## **Pierre Timmermans**

Pierre die in de begin jaren van de Jongerenkerk Venlo mede het muzikale gezicht bepaald heeft, is niet meer.

De mensen van het eerste uur herinneren zich Pierre vooral van zijn muzikale inbreng. Pierre kwam bij de Jongerenkerk via Leo. Want bij het opstarten van de diensten in de jongerenkerk moest natuurlijk ook een heel eigen soort muziek klinken. Met Pierre achter het orgel (later de piano) en een zich in de loop van de tijd steeds meer uitbreidende band en een talentvol koor kreeg dit gestalte.

Niet alleen in de Jongerenkerk was Pierre actief. In de loop der jaren wist Leo hem honderden malen te charteren om met zang en gitaarspel diensten op te luiste-

ren bij gelegenheid van begrafenissen, bruiloften, jubilea en bezinningsbijeenkomsten. Het kwam in dat verband wel eens voor dat Pierre zonder vooraankondiging van zijn werkplek in het ziekenhuis werd geplukt. Etty, die hem vaak ging ophalen, kan getuigen dat Pierre in zulke gevallen zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken stak en voor Leo allesbehalve lovende woorden over had. Maar Leo in de steek laten? Nee, zo was Pierre niet.

Als Pierre ergens was, was hij niet alleen door zijn muziek aanwezig. Hij was altijd in voor een grap of een grol. Doordat hij een bevolgen en zeer deskundig musicus was, kwam een muziekstuk niet zelden met een geheel eigen interpretatie ten uitvoer. Een recent voorbeeld: aan het einde van de eerste jaardienst voor Leo mocht er een verzoeknummer aan Pierre gevraagd worden. Dit werd natuurlijk 't Kapelke. Heel bijzonder was het eind van het nummer. Pierre gaf er weer eens een heel eigen draai aan.

Zo willen wij Pierre in herinnering houden als een levenslustige man die ondanks zijn visuele handicap volop in het leven stond, een man die zag met zijn oren en luisterde met zijn hart. De laatste jaren was hij weliswaar een niet meer zo vaak geziene maar nog steeds een graag geziene gast in de Jongerenkerk.

Pierre, wij wensen je daarboven het allerbeste en ga daar door met je onvergetelijke muziek.

## vastenactie 2013 in de JK Venlo

In de zes weken van de vastentijd 2013 met zijn Vaste(n)Akte is voor het 3e jaar achtereenvolgende aandacht besteed aan de Maya's in de Polochic Valle in Tucuru in het Bisdomein Verapaz in Guatemala. Middels de tentoonstelling, aandacht in de vieringen, de hongerdoek en lezing in het voorportaal maar ook met een film en lezingen en een Guatemala-ontmoeting in Venlo-Zuid wilden we voor een derde jaar de Maya's een steun in de rug geven met het thema: 'oog voor de Maya's'.

De afgelopen jaren zijn middels onze bijdragen stappen gezet. Een verslag daarvan laat ik Max op de website zetten, waar u het kunt nalezen. Ook met onze bijdrage van 2013 hopen we dat de Maya's weer vooruit kunnen met de opbouw van hun gemeenschappen. Het dekenaat Venlo-Tegelen en de Jongerenkerk hebben in ieder geval hun verhaal proberen te vertellen aan mensen om ons heen.

Dat verhaal heeft mensen aangezet om bij te dragen aan de Vastenactie. In 2013 bracht de Jongerenkerk 500,00 euro bij elkaar.

Hartelijk dank voor uw gift.

*Hub van den Bosch*

## Hemelvaart en Pinksteren

*donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag*

*Op donderdag 9 mei vieren we Hemelvaartsdag. We vieren op deze dag dat Jezus opstijgt naar de hemel. Ter bezinning op deze feestdag een tekst van Manu Verhulst.*

Zijn vrienden hebben het altijd vermoed:

Hij hoorde niet thuis in deze wereld.

Zijn blik was te eerlijk; zijn glimlach, als van een kind.

Zijn gebaar was vertederend, nooit bedreiging.

Zijn woord was waarheid.

Zo'n mens kan het op onze wereld nooit langer dan 30 jaar volhouden.

Een tijdje vindt men hem 'sympathiek',

daarna is hij 'interessant', vervolgens 'nogal vreemd',

en tenslotte 'ongepast', dat wil zeggen 'ongewenst'.

Het is dan nog maar een kleine stap naar 'geliquideerd'.

Hemelvaart is een mooi woord voor een grote tragedie.

God, die door de mens op zijn plaats wordt gezet,

die zich niet ongestraft tussen mensen mag bewegen,

en zijn droom van vrede moet inslikken.

God draagt nu de littekens die nooit meer genezen.

Zijn littekens zijn de mensen die lijden aan deze wereld,

die kapot gaan aan pesterijen,

die machteloos proberen op te boksen tegen onrecht.

Het zijn de mensen die altijd opzij gezet worden

en op den duur aan zichzelf gaan twifelen.

Het zijn de mensen die gekwetst worden in hun edelste gevoelens

en het aan niemand kunnen zeggen.

Hemelvaart is niet voorbij...

Zijn vrienden gaan nog steeds dezelfde weg

van 'sympathiek' naar 'geliquideerd'.

Hun littekens zullen nooit genezen.

*Manu Verhulst*

## ONS HEER HEMELVAART

Jezus' roeping op aarde is voltooid.  
Alles is volbracht.  
Omwille van zijn trouw tot het einde toe,  
omwille van de kracht van de liefde die in Hem leeft,  
omwille van de barmhartigheid waarmee Hij  
zondaars opzoekt,  
omwille van zijn dienstbaarheid,  
omwille van zijn nederigheid,  
omwille van zijn aanwezigheid onder ons,  
vieren we Hem vandaag als Degene,  
die in heerlijkheid zit aan de rechterhand van de Vader.  
Hij gaat ons voor in onze roeping  
in de kracht van de Geest.

*Ward Vanoverbeke*

## Pinksteren

Hemelvaart wijst naar boven.  
Pinksteren wijst naar beneden.  
Hemelvaart zegt: de Geest is neergedaald.  
De richting van Pinksteren is niet 'naar omhoog'.  
Pinksteren heet dan ook in Bijbelse termen:  
het feest van de uitstorting van de heilige Geest.  
Pinksteren heeft niets te maken met een raket,  
die men al gauw niet meer kan volgen.  
Pinksteren valt eerder te vergelijken met een VUUR  
waaraan je je warmen kunt;  
met een LICHT dat je leidt door de duisternis.  
Pinksteren is een STORM in een zeil,  
waardoor het schip meer vaart krijgt.  
Het heeft iets van een REGENBUI  
op dorre grond die weer vruchtbaar wordt;  
een WEGWIJZER  
die de verdwaalde de juiste richting toont;  
het heeft iets te maken met fluiten en feest  
met jeugd, lente en vernieuwing.

*(Uit: Recht uit het hart, Gooi en Sticht)*

## Gedachte voor Pinksteren

Waar mensen opnieuw met elkaar verbonden worden,  
wordt het leven goed,  
wordt het je heilig,  
want je ervaart dat er een kracht werkzaam is,  
die mensen verbindt en aan elkaar trouwt:  
je weet het niet  
waar hij vandaan komt  
en ons samen heen brengen zal,  
maar op Pinksteren belijden wij voor elkaar  
dat ons geluk  
en de verbondenheid van mensen  
en volkeren op aarde  
die kracht ontzettend nodig hebben,  
wil er iets gebeuren,  
wil het leven een happening worden,  
een ruimte waarin iets plaats vindt....

Waar licht en ruimte komen  
en arme mensen weer de moeite waard zijn.

Waar verdriet gedeeld wordt  
én onmacht en levensmoeite  
niet achteloos over het hoofd worden gezien.

Waar het kwaad gebroken wordt  
door echte menselijke creativiteit  
waar alle dorheid overspoeld wordt  
door de verfrissende aanwezigheid van vrienden.

Waar mensen die verhard zijn mogen ontdoeien  
en aan hun trekken komen.

Waar de Geest van God ons bevangt  
en eindelijk mensen maakt.

*Henk Jongerius.*

## Pinksterwonderen

Hoe gecompliceerd de tijden ook zijn waarin wij leven, toch kunnen wij pinksterwonderen zien om ons heen. Hier en daar zien we Gods Geest aan het werk.

Gods Geest is werkzaam

daar waar mensen vergiffenis schenken en tegenstellingen overbruggen;

daar waar mensen eerbied hebben voor elkaar en ook in hun anders-zijn die mensen als evenwaardig beschouwen;

daar waar mensen verdraagzaam zijn en ruimdenkend, mild in het oordeel en waar men de andere telkens nieuwe kansen biedt;

daar waar mensen aandacht hebben voor zieken, door tegenslag getroffen en;

daar waar mensen belangeloos hun plicht vervullen zonder veel woorden;

daar waar mensen die onder lasten gebukt gaan het hoofd recht houden;

Gods Geest is werkzaam

in de toewijding van verpleegkundigen, verzorgers, psychiaters en geneesheren;

in bedrijfsleiders, die graag werk verschaffen en bekommerd zijn voor het algemeen welzijn;

in arbeiders, landbouwers, middenstanders en ambtenaren die degelijk werk verrichten, die hun kost verdienen, maar ook de samenleving dienstbaar zijn;

Gods Geest is werkzaam

daar waar ouders en opvoeders jongeren leren leven voor een levensideaal;

daar waar jongeren zoeken naar blijvende waarden in het leven en hunkeren naar een wereld van vrede, eerlijkheid en bescherming van het milieu.

Waar mensen bidden individueel of in gemeenschap, daar inspireert Gods Geest met creativiteit, liefde en inzet voor elkaar.

Er gebeurt zoveel goeds, veel meer dan wij weten. Het maakt geen lawaai en verwekt geen sensatie, het gaat immers naar de diepte en het is van lange duur. Natuurlijk kan er nog zoveel gebeuren en daartoe worden wij vandaag opgeroepen.

Gods Geest vraagt ons te luisteren naar de goede krachten die aan het werk zijn in ons eigen hart.

De Geest doet ons openstaan voor de nieuwe vormen van solidariteit in de samenleving.

Bidden we dan nu en dan eens midden in ons drukke leven :

"Kom, heilige Geest, vervul ons hart met uw liefde opdat we creatief mogen werken voor een betere wereld".

Zalig Pinksterfeest

*Ward Vanoverbeke*

**Help de missionaire traditie voort te zetten.**  
*Steun onze missionarissen!*

**week nederlandse missionaris**

**Pinksteractie 17 t/m 28 mei**

kijk op [www.weeknederlandsemissionaris.nl](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl) voor meer informatie.  
Maak uw gift over op rekeningnummer 17.12.11.111

Mensen met een Missie

De uitvoering van de Week Nederlandse Missionaris is toevertrouwd aan Mensen met een Missie.

ANBI

### Help de missionaire traditie voort te zetten. Steun onze missionarissen!

Missionarissen geven veel. En zij vragen weinig. Zij hebben echter wel onkosten. De Week Nederlandse Missionaris (WNM) biedt daarvoor soms een bijdrage. Vandaar de jaarlijkse Pinksteractie voor de WNM. Dan wordt de steun van ons allen gevraagd, steun voor onze missionarissen en missionair werkers!

### We hebben allemaal een missie

Ons inzetten voor kansarme medemensen: dat willen we allemaal. Een leven ten dienste van de missie is echter voor weinigen weggelegd. Daarom moeten we zuinig zijn op onze missionarissen. Elke dag helpen ze anderen, ver van hier. Uit het oog, maar niet uit het hart. Integendeel, door de Week Nederlandse Missionaris te steunen, toont u dat u achter hen staat. Zo zetten we de missionaire traditie voort.

### Zij geven veel en vragen weinig

Een bijdrage voor werk, woning, zorg of diaconie. Het is niet veel wat missionarissen aan de WNM vragen. Terwijl ze zoveel geven. Zoals concrete hulp. En tomeloze energie! Missionarissen ontvangen daarom ook eens in de paar jaar een bijdrage voor welverdiend verlof. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van missionair werkers - jonge mensen die in de voetsporen van missionarissen treden.

## In 2012 gaf de WNM bijvoorbeeld een bijdrage voor:

- Onderhoud woning - zuster Antonetta van Winden, Kameroen
- Uitrusting kantoor - broeder Jan Sjerps, Indonesië
- Koelkast - pater van Bussel, Kenia
- Definitieve terugkeer naar Nederland - Father Frans Meulemans

## Nieuw WNM-boekje vol bezieling

Tijdens de Pinksteractie is er in de parochies weer een collecte voor de WNM. Ook verschijnt dan het nieuwe WNM-boekje, waarin inspirerende mensen centraal staan. Broeder Jan Heuft (73 jaar) bijvoorbeeld. Al meer dan veertig jaar zet hij zich in voor vluchtelingen in Algerije. Het zijn mensen uit heel Afrika, die hopen hun heil te vinden in een ander land. Ze worden echter nergens toegelaten. Nu bivakkeren ze in Algerije in krotten en gaan ze gebukt onder armoede en ziekte. Broeder Jan helpt hen waar hij kan, en ondanks tegenslag blijft hij vol vuur en vol liefde voor zijn medemens. Ook leest u over missionair werker Pritha Belle (27) in het WNM-boekje. Zij staat in Colombia mensen bij die met geweld van hun geboortegrond werden verjaagd. Pritha zet zich met hart en ziel in voor hun recht op een autonoom bestaan, zoals u kunt lezen in het inspirerende WNM-boekje van 2013.

## Start campagne: Pinksteractie 2013!

Zo staan Jan Heuft en Pritha Belle symbool voor de tomeloze energie en bezieling waarmee onze missionarissen zich inzetten voor anderen. Laten wij ons op onze beurt sterk maken voor hen! Steun de Week Nederlandse Missionaris tijdens de Pinksteractie van 9 t/m 19 mei! Met uw bijdrage zetten wij samen de missionaire traditie voort.

## U kunt onze missionarissen steunen door:

- een gift via giro 17.12.11.111, WNM, Den Haag
- een bijdrage aan de Pinkstercollecte
- bestelling van het WNM-boekje 2013 (€ 15 via giro 17.12.11.111, WNM, Den Haag, onder vermelding van 'WNM-boekje')
- uw omgeving te vragen óók bij te dragen

# de tempeliertjes



Hallo allemaal

Heb je ook alle blikken van de plank afgegooid? Of een pitrieten mandje gevlochten? Op 6 april hebben we open dag gehouden in de Jongerenkerk voor kinderen van tot en met 12 jaar. Er waren verschillende activiteiten en workshops te om aan mee te doen. Truus heeft een workshop dans gegeven, en Antoinette van Touttoet-Theater een workshop theater. En iedereen vond het een zeer gezellige middag.

En nu kijken we vooruit naar de vakantie. Maar voordat het zo ver is, houden we een Hawai-party. Op zaterdag 22 juni zijn jullie vanaf zes uur (18.00 uur) van harte welkom in het voorportaal van de Jongerenkerk, tot half negen (20.30 uur). Samen bouwen we dan een vakantie-feest. Schrijf deze datum maar in je agenda, dan vergeet je hem zeker niet.

Na de grote vakantie houden we iedere maand op een zaterdag een activiteit. De eerste is op 7 september. Zit je in groep 1,2,3,4 of 5? Dan zien we je graag om vijf uur, en zit je in groep 6,7 of 8? Dan mag je om zeven uur komen.

Groetjes, en tot 22 juni,  
Angelique Pijnenburg  
Secretaris van de Tempeliertjes

## de paus

---

*Misschien loop ik wel achter de feiten aan, maar doordat JK Jouw Kerk maar eens per maand verschijnt, ben ik minder actueel.*

De paus

Hij begon zijn publieke optreden met: "Goede avond" en dat gaf mij hoop. Niet dat je kunt verwachten, dat hij plotseling de vrouw als priester zal aanstellen of het celibaat afschaffen, maar een zekere verandering lijkt er aan te komen.

Nu is het Vaticaan nog een staat, met ambassadeurs, staatsbezoeken, een eigen leger, een eigen twijfelachtige bank, met veel kunst van onschatbare waarde. Kortom een machtspositie in de wereld. Daarbij is er een persoonsverheerlijking van de eerste orde: de chauffeur van Pius XII moest nog knielend het portier openhouden. Iedere bezoeker van de paus wordt geacht zijn ring te kussen. Ik vraag me af wat Jezus zou zeggen, als Hij terug zou komen: Is het dát geworden, waarvoor de Vader Mij gestuurd heeft? Moet de paus niet de dienaar onder de dienaren zijn? Staat er niet ergens in de bijbel: U zult God aanbidden en boven alles beminnen en U zult uw naaste beminnen als Uzelf? Staat er ook niet: Wat U aan de minste van mijn mensen hebt gedaan hebt u aan Mij gedaan?

Deze paus heeft met de eenvoud, waarmee hij tot nu toe leefde mij een beeld gegeven van een man die een terugkeer naar de werkelijke waarden kan realiseren. Als we alleen maar de geruchten horen van onderlinge haat en nijd binnen de curie, de Vaticaleaks, de bankproblemen, dan kan ik de Paus een bezem toewensen, een grote en vooral harde bezem. Misschien dat de Kerk dan weer een echte kerk wordt.

*Paul*

## Breed Overleg

---

Op **zondag 2 juni** zal na de viering een Breed Overleg plaats vinden. Noteer dit alvast in uw agenda. In de volgende Jk Jouw Kerk staat en via de mail ontvangt u de agenda voor dit Breed Overleg.

*Henk Pijnenburg  
Hub van den Bosch*



**5 Mei,  
dag van de Bevrijding,  
maar ook  
de dag van de Vrijheid.**

Het Comité Vrijheidsvuur Venlo organiseert op 5 mei 2013 de Vrijheidsvuur-Estafetteploeg met een ontvangstceremonie. In de nacht van 4/5 mei 2013 vertrekt om 00.00 uur de Venlose bevrijdingvuurestafette vanuit Wageningen naar Venlo waarbij het vrijheidsvuur door een groep lopers van Wageningen naar Venlo wordt gebracht.

De vrijheidsvuurlopers worden dit jaar ontvangen op het plein vóór Domani. Bij slecht weer vindt de ceremonie plaats in Domani. Vanaf 12.30 uur speelt de band Rammenas. De estafetteploegers worden om 12.50 uur verwacht bij Domani.

Het programma bestaat verder o.a. uit:

- een vuurceremonie
- toespraak van Burgemeester Antoin Scholten (13.00 uur)
- vrijheidsgedicht van Stadsdichter Noor Roelofs
- muzikale intermezzo's met o.a. Bert v.d. Bergh
- vrijheidsgedichten
- 14.00 uur Afsluiting

Het Domaniplein wordt aangekleed met banners. Met het ontsteken van de vuurschaal in Venlo wordt aandacht gegeven aan de grote betekenis van VRIJHEID voor mens en samenleving.





Samen zorgen we ervoor dat het Bevrijdingsvuur in heel Nederland brandt !  
Vrijheid nis meer dan ooit een thema dat vraagt om erbij stil te staan: wat doen we met onze vrijheid; hoe vullen we de vrijheid in. Het landelijke jaarthema van het comité 4en5 mei is "vrijheid spreek je af".

Het hele programma van VrijheidsVuur Venlo staat op de website.

[www.vrijheidsvuurvenlo.nl](http://www.vrijheidsvuurvenlo.nl). Hier vindt u ook contactinformatie.

Voor meer achtergrondinfo kunt u ook surfen naar [www.4en5mei.nl](http://www.4en5mei.nl).

*achtergrondinformatie / jaarthema 2013:*

## **Vrijheid spreek je af**

Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Nederland. Niet met een allesbeslissende slag, maar met een handtekening aan een tafel. De plaats waar de onderhandelingen plaatsvonden, Hotel De Wereld in Wageningen, is er beroemd om geworden. Vervolgens werden afspraken gemaakt en overeenkomsten en verdragen gesloten, waarmee het Europa-in-oorlog langzaam veranderde in naoorlogs Europa. Vrijheid begon met afspraken op papier. Pas op 15 augustus 1945 kwam de oorlog in het gehele Koninkrijk der Nederlanden officieel ten einde toen de Japanse bezetter in Nederlands-Indië zich overgaf.

Vrijheid krijgt vorm – praktisch en juridisch – in afspraken, regels en verdragen. ‘Verdragen van vrijheid’ heeft een dubbele betekenis. Ten eerste verwijzen verdragen naar afspraken die op papier met handtekeningen zijn bezegeld. Ten tweede duidt het werkwoord verdragen erop dat vrijheid letterlijk door mensen verdragen of ondergaan moet worden, omdat zij zich aan gemaakte afspraken dienen te houden. Verdragen brengen vrede en vrijheid, maar betekenen ook beteugeling, matiging en onthouding. Vrij zijn doe je nooit alleen, altijd samen. En daar zijn afspraken voor nodig. Vrijheid spreek je af.

5 mei 1945 is de dag van de bevrijding en daarmee ook de dag van nieuwe afspraken en zelfopgelegde beperkingen. Na 5 mei 1945 is verder gebouwd aan een fijnmazig systeem van bevrijdende afspraken. Afspraken die ons beperken, maar ontplooiing mogelijk maken. De welvaart van vandaag is een product van de zelf opgelegde beperkingen van toen.

Bevrijdingsdag is een moment om stil te staan bij afspraken die onze vrijheid borgen. Om deze afspraken niet te vergeten, is het nodig om ze te onderhouden en te actualiseren. Veel afspraken over vrijheid zijn inmiddels niet meer weg te denken uit ons bestaan. Oorlog binnen Europa lijkt velen onvoorstelbaar, zelfs al speelden de oorlogen in Joegoslavië zich nog maar kort geleden af. We zijn vergeten dat oorlog in Europa eeuwenlang de constante was. De afspraken van 1945

zijn in twee generaties uitgegroeid tot gekoesterde waarden over onder andere vrijheid, democratie, burgerschap en rechtsstaat. Voorwaarde voor de ondenkbaarheid van oorlog is dat deze principes levend en actueel blijven. Daarom is vrijheid gebaseerd op afspraken die onderhoud nodig hebben.

Afspraken geven het vermogen om te doen, maar betekenen ook laten. Ze bieden ruimte, maar begrenzen ook. Ze nemen belemmeringen weg, maar werpen ook nieuwe grenzen op. Vrijheid is wederkerig. Het is niet iets wat is, het is iets wat mensen samen maken. Afspraken helpen daarbij. Ook – of juist – als afspraken soms in de weg zitten. Goede afspraken over vrijheid knellen.

De geschiedenis kent vele verdragen, nauw verbonden met oorlog, agressie en gewapend conflict. De Vrede van Utrecht, ondertekend in 1713, wordt gezien als een keerpunt in de Europese geschiedenis. Voor de eerste keer paste men diplomatie toe in plaats van strijd om een conflict te beëindigen: de methode van onderhandelen zegevierde in plaats van het gevecht.

Verdragen beslechten de strijd en bezegelen de vrede. Maar niet elk vredesverdrag werkt goed. Soms is het (ongewild) een pauze op weg naar de volgende oorlog. In de Spiegelzaal van het Paleis van Versailles werden na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) de vijandigheden tussen Duitsland en de geallieerden beëindigd. Maar vanwege verstikkende afspraken die Duitsland van de geallieerde overwinnaars kreeg opgelegd, werd het een opmaat naar een volgend conflict. Soms brengt het verdrag geen vrede, maar is het de kiem voor een volgende oorlog. Als wraak en genoegdoening de basis van een verdrag zijn, dan is de houdbaarheid ervan beperkt.

Ook de afspraken uit de meidagen van 1945 hadden hun keerzijde. Ze brachten vrede, maar niet overal vrijheid. De geallieerde mogendheden maakten afspraken over hun invloedssfeer binnen Europa. Die vormden de basis voor de deling van Duitsland en Europa tijdens de Koude Oorlog. Nadat in Nederlands-Indië de Tweede Wereldoorlog was beëindigd, brak een nieuwe strijd los. De strijd ging om de soevereiniteit van Indonesië, dat op 17 augustus 1945 zijn onafhankelijkheid had uitgeroepen.

Afspraken over vrijheid zijn niet het exclusieve domein van regeringen en diplomaten. Het gaat om afspraken tussen staten, om afspraken binnen staten van burgers met een overheid en vooral om afspraken tussen mensen. Ons dagelijks leven is vol met afspraken. Afspraken ordenen het sociaal verkeer, stellen ons tot handelen in staat en bieden ruimte om te ontplooiën, ondernemen en ontwikkelen. Soms zijn het afspraken die de staat mogelijkheden geven om te sturen, vaak ook zijn het afspraken die de burger bescherming bieden ten opzichte van de staat. Verdragen gaan niet alleen over oorlog en vrede. Verdragen gaan ook over integratie, samenwerking en partnerschap. Europese samenwerking, oorspronkelijk bedoeld om een nieuwe oorlog te voorkomen, heeft geleid tot economische

eenheid. Vrije markten, afspraken en regels ordenen het verkeer van werknemers tussen landen. Het Verdrag van Schengen uit 1985 gaat niet over oorlog en vrede, maar over het vergroten van bewegingsvrijheid binnen een aantal Europese landen.

Op 5 mei vierden we de afspraak die de oorlog beëindigde en de vrijheid in deed luiden. Verdragen kunnen groeien, ze zijn niet onveranderlijk. Voorkeuren en omstandigheden kunnen wijzigen. Partijen willen er misschien onderuit, of het verdrag wordt ingehaald door de actualiteit. Nieuwe betrokkenen dienen zich aan. Past het oorspronkelijke verdrag nog bij de nieuwe tijd? Dit is een vraag die tot stevige discussies kan leiden. Verdragen zijn immers niet voor altijd en eeuwig, maar ook niet voor zomaar even nu. Onze bevrijdende afspraken vereisen permanent gesprek. Dat is soms moeilijk, maar wel nodig. Op het debat over afspraken mag nooit een taboe rusten. Uiteindelijk zijn het de afspraken, de woorden, die de wapens en de strijd temmen. Vrijheid spreek je af. Laten we over de afspraken in gesprek blijven.

## ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk ontbijten: **zaterdag 18 mei om 10.00 uur in het ruitercafé bij Leurs.**



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom. Dus heb je zin om eens een keer mee te ontbijten, kom gerust en neem eventueel een buur, vriend/vriendin hond of iemand vanwaar je weet dat hij/zij heel graag de ochtend wil delen met anderen, mee naar de ontbijttafel.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers: [mgj.bongers@scarlet.nl](mailto:mgj.bongers@scarlet.nl) of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,  
Marjo Bongers.

## vallende zuilen

*een leven in dienst van de goede zaak*

Bovenstaand de titel van het boek waarin dr. Harry Notenboom zijn memoires doet. Aanleiding tot het schrijven van zijn memoires, zo vernam ik, was een wel heel bijzonder moment. Bij een bepaalde gelegenheid merkte Harry dat een van schoenveters los was. Niets bijzonders. Hij knoopte hem weer vast. Maar bij het omhoog komen merkte iemand op dat Harry thuis hoort in de Memo reeks. Een boekenreeks over bijzondere mensen uit het katholieke leven. En zo kwam het balletje aan het rollen. Natuurlijk ging niet alles vanzelf. Er moest eerst nog toestemming gevraagd worden van het thuisfront. Wat zijn vrouw tot de uitroep bracht "help, mijn man schrijft boeken". Harry was nog niet toe aan pensioen. Vraag is of hij dit ooit zal worden. De fietstochtjes door het mooie Limburgse land zullen nog wel wat uitgesteld moeten worden. Ondertussen is het boek klaar, velen hebben er een steentje aan bijgedragen onder andere Ay Odenhoven, Henk Roefs, Lodewijk Winkeler en zijn zoon Jos Notenboom. En in de laatste fase Mariken Roes. Het is een boek geworden waarin Harry veel belangrijke gebeurtenissen in zijn leven beschrijft en een toelichting geeft op hoe het werkelijk gegaan is. Gebeurtenissen die plaats vonden toen hij lid van de Tweede Kamer was. Maar ook als Europarlementariër. En als directeur van de Katholieke Limburgse Mid-denstandsbond. Echter bij de boekpresentatie werd al aangegeven dat het boek vele male dikker zou zijn als echt alles beschreven zou moeten worden zoals Harry het wilde. Dit geeft aan wat een veelzijdig en betrokken mens hij is. Harry heeft zijn boek opgedragen aan Leo Brueren die, zoals bekend bij ons allen, meer oog had voor de mens en de liefde als voor het kerkelijke protocol. Dit is ook wat Harry altijd voor ogen heeft. Recht en oprecht. Harry we hopen je samen met je vrouw nog jarenlang in de Jongerenkerk te mogen begroeten. Maar blijf ons vooral kritisch volgen. Ondertussen genieten we van je prachtige memoires.

UITVAARTCENTRUM  
VENLO - BLERICK

zekerheid voor een waardig afscheid

Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding.  
Stemmige opbaar- en ontvangstruimten.  
Werkzaam voor alle verzekeringen.

*vanderLaan*

Ubroekweg 15 Blerick  
tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)

# hoe tem je de draak ?

*Uit: Weisheitsgeschichten door Anna Damas.*

*Multiple Sclerose. Erger dan deze diagnose is de angst. Zij verlamt en ontnemt de adem. En toch kan de ziekte een tot dan toe onbekende kwaliteit in het leven brengen.*



Terneergeslagen en met verstoorde blik nam een collega afscheid: Ze hebben MS bij mij vastgesteld. "Ik moet nu eerst naar het ziekenhuis en daarna gaan revalideren. En wat er vervolgens gebeurt....?" 35 Jaar is ze, mijn collega Susanne. MS (Multiple Sclerose), een ongeneselijke ziekte met een onberekenbaar ziekteverloop. Ik kon me verplaatsen in haar angst en ik begreep dat dit bericht als een zware deken over haar toekomst viel.

Susanne trok zich terug, schreef niet, belde niet. Ik was ongerust en als ik eerlijk ben, ook enigszins teleurgesteld dat zij het contact met mij verbroken had. Pas veel weken later kreeg ik post van haar: een kaart met een draak erop en daarnaast een ridder van Playmobil met getrokken zwaard. Zoals alle Playmobil figuren grijnsde hij met bolle wangen. Op de kaart stond: Ik heb de draak MS niet verslagen maar getemd. De angst maakte de draak groot en afgrijselijk. Toch als ik hem moedig in de ogen keek, werd hij tammer. Hij blijft een draak, maar zijn vuur verbrandt me niet.

Ik vermoedde dat Susanne, in de weken dat ze zich in zwijgen had gehuld en in haar verdriet teruggetrokken had, een brede en goede innerlijke weg had afgelegd. In een persoonlijk gesprek vertelde ze me later, dat de ziekte weliswaar nog altijd onzekerheid en angst voor haar betekent, maar ook een nieuwe kwaliteit in haar leven heeft gebracht. Ze past nu beter op zichzelf, op haar krachten, gunt zich pauzes en stelt zich bewuster de vraag, wat werkelijk belangrijk is in haar leven. Ze is begonnen met gesprekstherapie, waarin ze lang meegesleepte problemen op kan pakken. Na een pauze vervolgde ze: "Maar als er iemand bij het begin gezegd had, dat ik nog een keer dankbaar zou zijn voor mijn ziekte, dan had ik hem zijn nek omgedraaid".

Ja en terecht, dacht ik. Dankbaar zijn voor een ziekte, dat mag men niet van een mens eisen. Dankbaar zijn voor een ziekte, dat kan alleen iemand, die de angst doorstaan heeft en de verschrikking in de ogen heeft gekeken. Een draak temmen, dat gaat niet van vandaag op morgen, dat heeft tijd nodig, veel tijd. En tot mijn schaamte werd ik me ervan bewust, dat ik vaak niet bereid ben, anderen deze tijd te gunnen. Ik was geïrriteerd geweest toen Susanne zich teruggetrokken had. Ik word ongeduldig, als iemand voor de zoveelste keer over zijn moeilijkheden klaagt. "Zie toch ook de positieve kanten" of "accepteer het toch eindelijk", zeg of denk ik dan, omdat ik het niet langer kan uithouden en aanwezig kan blijven bij het verdriet van deze mensen.

Misschien, zo vraag ik me af, zijn wij in de religie vaak te snel met zogenaamde troostwoorden. "God weet waarvoor het goed is....", "Als God lijden laat, dan houdt hij van je..."

Ik geloof dat dit diepe waarheden zijn. Echter ik geloof ook, dat alleen diegene zulke zinnen mag uitspreken, die ze zelf aan zijn eigen lichaam als waar ervaren heeft. Anders is het een goedkope troost die het lijden van anderen tot zwijgen brengt.



De Bijbel gaat in ieder geval anders om met de ervaring van leed. Daar klagen de mensen over hun leed aan God en vragen: "Waarom doe je dat?" "Waarom laat je dat toe?" Bijvoorbeeld in de Psalmen. Daar strijdt Jakob met God en wordt hij door hem verwond en gezegend. (Genesis 32,23,33). Daar schreeuwt Jezus het uit aan het kruis: "Mijn God, waarom heb je mij verlaten?" Bestaat er een diepere jammerklacht?

God houdt het uit, God kan erbij blijven.

*Vertaling Gonnie Geurts en Hans Spee*



**zr. Anna Damas**

Anna Damas is 46 jaar oud en zuster bij de SVD in Steijl. Ze werkt momenteel in Papua Nieuw Guinea. In het kader van haar studie theologie in Nijmegen heeft ze stage gelopen in 't Groenewold. Ze heeft toen meerdere malen geassisteerd bij diensten in de Jongerenkerk.

Onder andere heeft zij geregeld dat een Indiase dansgroep optrad in een van de vieringen.

Na haar studie heeft ze gewerkt in een parochie in Mönchen Gladbach. Ze schreef af en toe columns voor een plaatselijk blad. Deze zijn onlangs gebundeld in het boekje "Weisheitsgeschichten" dat verkrijgbaar is bij het Missiemuseum in Steijl.

## praktische informatie

### Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch  
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
077-3515920 // 06-10729578  
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail [boschhgm@home.nl](mailto:boschhgm@home.nl)

### Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo  
tel. (077)5515920  
e-mail:  
[jongerenkerkvenlo@hetnet.nl](mailto:jongerenkerkvenlo@hetnet.nl)

### Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo  
Info: Lilo Stark  
*voor projecten ver van huis en heel dichtbij*  
ASN-bank: 87.10.15.617  
o.v.v. renteloze lening of gift.

### Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

### Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794  
of: Corry Flügggen, 077 - 3510752

### JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 26 mei 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 17 mei aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

### gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165  
e-mail: [mgm.huizinga@tiscali.nl](mailto:mgm.huizinga@tiscali.nl)

### JK website

web site JK: [www.jkvenlo.nl](http://www.jkvenlo.nl)  
webmaster: Max Görtjes