

JK - Jouw Kerk

Nieuwsbrief voor medewerkers en bezoekers
juni 2013



inhoud

01. agenda juni - juli 2013
01. verjaardagen in juni
02. vieringen juni - juli 2013
03. Breed Overleg 2 juni - opzet en agenda
04. dankbrief
05. afsluiting Antoniusnoveen
06. open brief aan Hub van den Bosch - *Paul Tummers*
07. vakantiedachten
11. de haas en de schildpad
12. samen ontbijten
13. concert Vocal Group In the Mood
15. Sacramentsdag
17. kleurplaat

laatste pagina: praktische informatie



JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur

agenda juni - juli 2013

juni 2013

| | | |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02 | 10.00 u. | JK Viering |
| 02 | 11.00 u. | Breed Overleg |
| 03 | 10.00 u. | overleg Pastoraal Team |
| 05 | 20.00 u. | bijeenkomst ouders communicanten (tot 21.30 u.) |
| 09 | 10.00 u. | JK viering |
| 09 | 12.00 u. | Ouverture-zondag (tot 17.00 u.) |
| 16 | 10.00 u. | JK viering - spiritualiteitsviering |
| 18 | 20.00 u. | vergadering bestuur Stg. Jongerenkerk, Stg. Vrienden van de Jongerenkerk en Pastoraal Team |
| 22 | 18.00 u. | Hawaiï-feest v.d. Tempeliertjes (tot 20.30 u.) |
| 23 | 10.00 u. | JK viering - afsluiting 48 ^e seizoen |
| 30 | 10.00 u. | JK vakantie-viering |

juli 2013

| | | |
|----|----------|------------------------|
| 01 | 10.00 u. | overleg Pastoraal Team |
| 07 | 10.00 u. | JK vakantieviering |
| 14 | 10.00 u. | JK vakantieviering |
| 21 | 10.00 u. | JK vakantieviering |
| 28 | 10.00 u. | JK vakantieviering |

verjaardagen in juni

| | | |
|---------|-----------------------|------------------------------|
| 5 juni | Alexander Baum | <i>communicant 2010</i> |
| 7 juni | Olivia Branco-Valente | <i>communicant 2012</i> |
| 10 juni | Anouk Janssen | <i>communicant 2012</i> |
| 17 juni | Henk Linders | <i> vorige voorzitter JK</i> |
| 24 juni | Diablo Vaessen | |
| 24 juni | Gonnie Geurts | <i>Tempeliertjes</i> |
| 24 juni | Tom Keydener | |
| 26 juni | Inge van Keulen | |
| 29 juni | Ton Jacobs | <i>Wel&Weegroep</i> |
| 30 juni | Max Görtjes | <i>Bestuur/PR/lector</i> |

vieringen juni - juli 2013

Zondag 2 juni, 10.00 uur

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Henk Pijnenburg
Lector: Marjo Bongers
Muziek: Jk-koor

Zondag 9 juni, 10.00 uur

Viering van breken en delen

Voorg.: Piet Linders
Assistent: Hannie en Bert Kort
Muziek: Jk-koor.

Zondag 16 juni, 10.00 uur

VADERDAG - Spiritualiteitsviering

Thema: Franciscus daagt uit.
Voorg.: Spiritualiteitsgroep
Muziek: Gusta Sieverink-Boland
(dwarsfluit)

Zondag 23 juni, 10.00 uur

AFSLUITING 48STE SEIZOEN

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Dries Verhoeckx
Lector: Max Görtjes
Muziek: Jk-koor

Zondag 30 juni, 10.00 uur

Vakantietijd

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus van der Heijden
Assistent: Gonnie Geurts
Lector: Henneke Roox
Muziek: Piet Hegger (gitaar en zang)

Zondag 7 juli 2013, 10.00 uur

Vakantietijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Henk Pijnenburg
Muziek: Familie Bakokimi

Zondag 14 juli 2013, 10.00 uur

Vakantietijd

Viering van breken en delen

Voorg.: Hub van den Bosch
Assistent: Max Görtjes
Muziek: Ingrid Reinhoud (harp)

Zondag 21 juli, 10.00 uur

Vakantietijd

Eucharistieviering

Voorg.: Piet Giesen
Assistent: Leo Verbeek
Muziek: Duo Puur (zang en gitaar)

Zondag 28 juli, 10.00 uur

Vakantietijd

Viering van breken en delen

Voorg.: Truus v.d. Heijde
of Hub van den Bosch)
Assistent: Henneke Roox
Muziek: nog niet bekend

Breed Overleg - 2 juni 2013

Beste bezoekers en medewerkers van de Jongerenkerk Venlo.

Op 18 november 2012 hebben we met z'n allen bij elkaar gezeten om in gezamenlijkheid te praten over zaken die ons na aan het hart gaan met betrekking tot de Jongerenkerk. Er werd gepraat over zaken die goed gaan maar zeker ook over zaken die niet goed gaan of voor verbetering vatbaar zijn.

Deze keer willen we kiezen voor een iets andere opzet. Wij, het bestuur en het pastoraal team, willen graag met jullie in discussie gaan aan de hand van de volgende stellingen:

1. Mag de Jongerenkerk Venlo meer samenwerking zoeken met andere jongerenkerken.

Wat zouden hier de eventuele bezwaren tegen zijn? Wat zijn de voordelen?

Kunnen we zonder bezwaar andere gast-voorgangers uitnodigen?

Moet de Jongerenkerk zijn eigenheid behouden of zelfs meer uitbouwen?

2. Mag de Jongerenkerk openstaan voor vluchtelingenopvang? Ook als hier justitiële consequenties aan verbonden zijn?

3. Moeten er meer thematische diensten komen? Te denken valt aan bijvoorbeeld een dienst met Afrikaanse muziek en voorganger (in de missieweek). En diensten meer gericht op de jonge jeugd met andersoortige muziek op zaterdagavond.

4. In 2014/2015 word het 50-jarig bestaan gevierd van de Jongerenkerk Venlo. Moet dit volgens jullie groots gevierd worden of past bescheidenheid?

Agenda Breed Overleg

2 juni 2013 van 11.00 tot 12.00 uur in het voorportaal.

1. Welkomst woord van de voorzitter Henk Pijnenburg.
2. Mededelingen vanuit het bestuur en of pastoraal team.
3. In debat/gesprek met de gemeenschap.
Als u uw inbreng vooraf kenbaar wilt maken kan dit bij zowel de pastor als ook bij de voorzitter.
4. De rondvraag.
5. Afsluiting.

dankbrief

Beesel, 3 april 2013

Lieve mensen die rondom Fred hebben gestaan
En die ook mij door de zware tijd hebben gedragen.

Vanochtend werd ik wakker kwart voor zes ... precies het tijdstip dat Fred zeven weken geleden zijn onbekommerde, speelse, eigenzinnige en strijdbare geest gegeven heeft. Dat zijn 49 dagen, 7 maal 7. Morgen is dat de vijftigste dag, zoals Pinksteren, het feest van de geest!. En morgen, op die vijftigste dag, gaan Anne Marie Smeets en ik de urn van Fred ophalen bij het crematorium. Hij mag nog even mee naar huis in Beesel!

Wat was het een warm en dankbaar afscheid op die 9e maart in de Ursulakapel van de Jonge Kerk in Roermond! Zoveel verhalen, zoveel muzikale inbreng, de intense ontmoetingen. En dan die overvloedige maaltijd met ieders gaven, helemaal in overeenstemming met Freds gerichtheid op samen delen.

We zullen hem bewaren in al onze verhalen en onze herinneringen aan hem, zoals ook al gebeurde tijdens die afscheidsdag. Mogen wij in zijn geest onze levensweg vervolgen, ieder op eigen wijze en met eigen mogelijkheden solidair met diegenen die ons pas kruisen en onze aandacht nodig hebben.

Dank aan jullie allemaal voor de warmte en vriendschap, de steun en betrokkenheid vooral tijdens die laatste steeds zwaardere periode waarin het definitieve afscheid van Fred zich onvermijdelijk aankondigde. Dank voor alle lieve post, bloemen, telefoontjes, e-mails en bezoekjes, waarvan Fred toch nog lang heeft kunnen genieten en die ook mij goed hebben gedaan.

Een extra woord van dank aan de mensen van het thuiszorgteam en de verpleegafdeling A2 van Camillus.

Voor wie contact wil houden hier mijn nieuwe adres m.i.v. 1 juni 2013:

Stationspark 51
6042 AX Roermond
Tel: 0475-480405
annefran@dds.nl

*Hartelijke groet,
Anne-Francien van Gogh*

afsluiting Antoniusnoveen

Dinsdag 11 juni 2013

**Projecten Filippijnse congregatie van father Marc en father Cesar
centraal bij afsluiting Antoniusnoveen**

De Antoniusnoveen vindt dit jaar in de Don Boscokerk plaats.

De afsluiting van de Antoniusnoveen is op dinsdag 11 juni.

Deze begint met een viering in de Don Boscokerk. Aansluitend gaan we naar Copacabana aan de Leutherweg 88.

Zoals de laatste drie jaar gebruikelijk is, wil de MOV-groep Binnenstad Venlo dit moment aangrijpen om een project waar we banden mee hebben nader te belichten. Drie jaar geleden was dat een project op Solo waar Geert Gruintjes mee verbonden is. Daarna kwam het project van pater Dister in Indonesië aan bod. Het vorig jaar vertelden Ineke Hendrickx en Nico Peters over The Nazareth Foundation in Malawi en over hun betrokkenheid bij dit project. Zij wonen in Venlo maar zetten zich in voor deze Foundation.

Dit jaar zullen father Cesar en father Marc vertellen over projecten van de missionaire congregatie waartoe zij behoren en waarvan father Cesar de missieprocurer leidt.

We kennen beiden natuurlijk van hun werkzaamheden als priesters binnen de cluster Venlo-Oost en de Martinuskerk.

Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze afsluiting van de Antoniusnoveen die begint met een viering om 19.00 uur.

Op 11 juni gaan we dan aansluitend om 20.00 uur naar Copacabana waar de koffie dan bruin is en de thee gezet.

We sluiten rond 21.30 uur af.

MOV-groep Binnenstad Venlo

open brief aan Hub van den Bosch

Beste Hub,

Ik schrijf je deze brief naar aanleiding van de preek van vandaag, waarin je het strafbaar stellen van illegalen flink bekritiseerde.

In de bijbel zijn een aantal teksten te vinden, die duidelijk politieke uitspraken zijn, zoals: "Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt".

In de Middeleeuwen waren er een aantal bisschoppen, die er een eigen leger op na hielden. Zij regeerden als een vorst en voerden oorlogen. Politiek was een dagelijks terugkomend gegeven in hun doen en laten. In mijn jeugd was het normaal, dat, elke keer als er verkiezingen waren, er van de preekstoel gewaarschuwd werd om vooral niet socialistisch te stemmen en vooral zijn verantwoordelijkheid te nemen om KVP te stemmen. Ook de encyclieken waren zeker niet neutraal.

Tegenwoordig is het een grote uitzondering, wanneer een kerkelijke autoriteit een politieke uitspraak doet. Er lijkt een verbod op te staan, of er is een heimelijke angst om in de schijnwerper te komen. Geloof is niet meer "in", niet meer "hot". Wanneer er politieke besluiten worden genomen, die tegen de christelijke beginselen ingaan, dan is het vanuit de kerken ooverdovend stil. Mgr Muskes lijkt de laatste te zijn geweest, die zijn mond open durfde te doen.

Daar waar de politiek of een partij spreekt of handelt tegen de tekst van Mattheus: "Wat ge aan de minste der mijnen hebt gedaan hebt ge aan Mij gedaan...enz." zou een protest moeten komen. Allereerst van de kerkleiding, maar als die verstek laat gaan, zoals gebruikelijk, is het kerkvolk naar mijn mening gerechtigd of zelfs verplicht om stelling te nemen tegen opvattingen, die in strijd zijn met de christelijke beginselen.

Ik ben het dus volkomen eens met je, wanneer je het onchristelijk maken van onze samenleving in de preek aan de kaak stelt en ik bewonder je hierin en niet alleen hierin. (En ik schaam me een beetje, dat ik zelf niet openlijker protesteer)

*Met vriendelijke groeten,
Paul Tummers*

vakantiedachten

De vakantie is een jaarlijkse microbe,
alle mensen worden erdoor aangestoken.
Ze verlaten de alledaagsheid van het leven.

Boeken worden opzij geschoven,
kantoren en fabrieken gesloten 'wegens jaarlijks verlof'.
Extra treinen met mooie namen rijden overvol
van noord naar zuid met bleke en bruine mensen.

Je ziet weiden vol kleurige tenten.
Allemaal mensen op zoek
naar een stukje paradijs,
met diep blauw water
en een eindeloos blauwe lucht.

Vakantie, een betoverend woord.
Sommigen zoeken het ver weg,
ergens aan een lui strand;
anderen ontdekken nieuwe mensen,
nieuwe culturen die eeuwen oud zijn.

Soms is er geen geld voor dure vakanties,
maar je kunt het ook vinden in rust, stilte en schoonheid.

Het schone ligt soms zo dichtbij:
de tover van een zonsopgang,
het spetterende vuurwerk van een zonsondergang,



Dit zijn onvergetelijke momenten.
Er is zoveel om van te genieten:
bloemen, vogels,
vlinders, kinderen,
kleuren en geuren.
Je kunt elke dag een
ontdekkingsreis maken.
De vakantie is
een geschenk vol verrassingen.

Laten we vieren dat het vakantie is!

Als we vakantie namen en we zouden tijd nemen om dat te vieren.
Eén dag in het leven
Het zou heel fijn kunnen zijn.
Als iedereen het eens zou willen doorzeggen
We gaan iets vieren
Iedereen op de wereld, in elk land.
Het is tijd voor goede tijden.
Vergeet de slechte tijden..
Eén dag om samen te komen.
Om alle stress te vergeten..
We hebben vakantie nodig!!

Als je wil kan je de wereld op zijn kop zetten
en alle fijne dagen terugbrengen

Vergeet je zorgen
Het is tijd om plezier te hebben.
Laat aan iedereen zien dat je hen graag hebt
en dan zullen we een weg vinden om samen te komen
en ervoor te zorgen dat alles beter wordt.
We hebben vakantie nodig

We vieren vakantie
Vakantie = feesttijd
Iedereen in elk land, kom samen om te vieren....
Laten we vieren dat het vakantie is!

Als we vakantie namen en we zouden tijd nemen om dat te vieren.
Eén dag in het leven
Het zou heel fijn kunnen zijn.

Als iedereen het eens zou willen doorzeggen
We gaan iets vieren
Iedereen op de wereld, in elk land
Het is tijd voor goede tijden
Vergeet de slechte tijden..
Eén dag om samen te komen.
Om alle stress te vergeten..
We hebben vakantie nodig!!

Als je wil kan je de wereld op zijn kop zetten
en alle fijne dagen terugbrengen.

Vergeet je zorgen
Het is tijd om plezier te hebben.
Laat aan iedereen zien dat je hen graag hebt
en dan zullen we een weg vinden om samen te komen
en ervoor te zorgen dat alles beter wordt.
We hebben vakantie nodig
We vieren vakantie
Vakantie = feesttijd
Iedereen in elk land, kom samen om te vieren....

tekst: Madonna

Eventjes alleen zijn

Eventjes alleen zijn. Weg van alle drukte.
Nu eens geen radio, cd of televisie. Gewoon alleen zijn.
Geen computer. Weg Internet. Weg e-mails. Alleen.
Ik zoek stilte.
Om te dromen.
Om na te denken over hoe ik het maak. Of ik me wel goed voel.
Hoe het verder moet.
Even alleen zijn.
Maar ben ik wel alleen?
Is er iemand die weet hoe ik me voel?
Wat ik verlang?
Is er iemand die mijn klein of groot verdriet deelt? Wil delen?
Is er iemand die mijn blij momenten deelt? Wil delen?
God misschien

Stef Desod

Tijd om af te sluiten

Om te weten hoe lang een jaar duurt,
vraag het aan de student
die niet slaagde voor zijn examen.

Om te weten hoe lang een maand duurt,
vraag het aan de moeder
die een maand te vroeg haar kind kreeg.



Om te weten hoe lang een week duurt,
vraag het aan de uitgever van een weekblad.

Om te weten hoe lang een uur duurt,
vraag het aan de geliefden
die wachten om elkaar weer te zien.

Om te weten hoe lang een minuut duurt,
vraag het aan degene
die zijn trein, bus of vliegtuig heeft gemist.

Om te weten hoe lang een seconde duurt,
vraag het aan degene
die iemand verloren is door een ongeval.

Om te weten hoe lang een honderdste seconde duurt,
vraag het aan degene
die een zilveren medaille won op de Olympische Spelen.

De tijd wacht op niemand.
Geniet van de momenten die je hebt
en ze zullen van grote waarde zijn.
Deel ze met degene die je liefhebt
en ze zullen nog waardevoller zijn.!





Een haas dacht dat hij sneller kon lopen dan wie ook.

Al wie trager liep, lachte hij uit- ook de schildpad.

Op een dag werd de schildpad dat echter zo beu, dat ze zei:

"Wie denk jij wel dat je bent?"

Het is waar dat je snel kan lopen, maar zo onklopbaar ben je echt niet!"

Daar moest de haas erg om lachen: "En wie zou mij dan wel verslaan?"

Jij misschien? Ik wed dat niemand sneller is dan ik.

Of wil jij het misschien eens proberen?"

Omdat ze die verwaande haas wel eens een lesje wilde leren, nam de schildpad de uitdaging aan.

Ze stippelden de weg uit die ze zouden afleggen en spraken af voor de volgende dag bij zonsopgang.

De volgende morgen kwamen de haas en de schildpad naar de afgesproken plaats. Ook de vos was aanwezig, want hij zou de scheidsrechter zijn.

Nadat de vos het startsignaal gegeven had, ging de schildpad langzaam op weg, maar ze leek zich geen zorgen te maken.

De haas geeuwde en was zo moe dat zijn ogen bijna dichtvielen van de slaap.

Toen hij zag hoe traag zijn tegenstander was, riep hij:

"Ga jij maar rustig verder, ik doe eerst nog een dutje en dan kom ik in vier sprongen bij je!"

De haas deed een hazenslaapje tot hij plotseling wakker schrok.

Maar de schildpad was nog vlakbij en had nog geen derde van de weg afgelegd.

"Mooi zo, " dacht de haas,"dan heb ik nog alle tijd om te ontbijten."

En gretig zette hij zijn tanden in wat smakelijk kolen die hij vond in een veld.

Maar hij at zo veel en de zon scheen nu zo fel dat hij zich alweer erg slaperig voelde.

Toen hij zag dat de schildpad nog maar halfweg was, besloot hij om nog wat te slapen. "Haha, ik wil haar gezicht wel eens zien als ik haar heb ingehaald,"

dacht hij lachend en sliep tevreden in.

De zon begon al te zakken toen de schildpad eindelijk de eindstreep naderde. De hele dag had ze gelopen.

De haas schrok in paniek weer wakker en zette vliegensvlug de achtervolging in.

Met zijn lange poten liep hij zo hard hij kon, zodat zijn tong uit zijn bek hing.

Nog een laatste sprong en dan ...

maar de schildpad was al over de eindstreep, ze had gewonnen.

Die arme haas! Hijgend en beschaamd liet hij zich neervallen in het zand.

De schildpad keek hem lachend aan en zei:

"Nu zie je wat er van komt! Haast en spoed is zelden goed!"

ontbijten

Beste allemaal,

Er is weer een nieuwe datum gepland voor het gezamenlijk

ontbijten: **zaterdag 15 mei om 10.00 uur**

in het ruitercafé bij Leurs.



Iedereen is welkom, echtparen of alleenstaanden. Uiteraard ook mensen buiten de Jongerenkerk zijn van harte welkom.

Indien jullie belangstelling hebben, graag aanmelden bij Marjo Bongers:

mgj.bongers@scarlet.nl of telefoon 06-41880818.

Het ontbijt bestaat uit 2 pistolets, divers beleg, gekookt eitje, bekertje vruchtenyoghurt en 2 kopjes koffie/thee. De kosten bedragen € 3,50 per persoon.

Ik zie jullie graag tegemoet!

Hartelijke groet,
Marjo Bongers.

je oren op avontuur

Concert - Vocal group In the Mood
9 juni 2013, om 15.30 uur in de Jongerenkerk, te Venlo

Vocal group In the Mood staat bekend om een breed repertoire. Daarom zal a.s. zondag 9 juni 2013 het thema musical centraal staan.

Vocal group In the Mood opent tijdens hun musicalconcert een kleurenpracht van stemmen. Een opstap naar het 40 jarig jubileum.

Elk musical heeft zijn eigen sfeer. Je oren gaan echt op avontuur! Ze beleven Tarzan, Mary Poppins, Mamma Mia, Joseph en nog andere popsongs zoals nooit te voren. Als bonus zingt het koor oude populaire nummers in een nieuw jasje van de welbekende tv-serie GLEE!

Deze kleurenpracht van stemmen wordt ten gehore gebracht o.l.v. Marianne Maessen-Scherjon. Met piano- en percussiebegeleiding door Louis van Gool, Charles Coppens, Duncan Tilmans en Bram Maessen.

Stuur uw oren op avontuur en kom luisteren naar Vocal group In the Mood.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>UITVAARTCENTRUM VENLO - BLERICK</p> <p>zekerheid voor een waardig afscheid</p> <p>vanderLaan</p> | <p>Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Stemmige opbaar- en ontvangstruimten. Werkzaam voor alle verzekeringen.</p> <p>Ubroekweg 15 Blerick tel. 077 - 3874141 (dag en nacht)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vocal group
In the Mood

Piano: Louis van Gool
Basgitaar: Charles Coppens
Percussie: Bram Maessen en Duncan Tilmans

Marianne Maessen-Scherjon
Dirigente

MUSICAL CONCERT
9 juni 2013 | 15:30 uur
Jongerenkerk, Venlo

ENTREE
GRATIS

glee
TARZAN
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

sacramentsdag

2 juni

gedachten van Manu Verhulst

In het 6^e hoofdstuk van het evangelie volgens Johannes spreekt Jezus over brood dat uit de hemel komt. Hij spreekt over brood dat leven is voor de wereld, over brood dat ons eeuwig doet leven.

Maar ... waarover heeft hij het nu feitelijk? Een vraag die onweerstaanbaar in ons opkomt bij het beluisteren van dit evangelie. Wellicht hebben zijn eerste toehoorders zich ook die vraag gesteld.

Zijn woorden schijnen zo ver verwijderd van de dagelijkse realiteit. Het schijnt allemaal zo symbolisch vreemd, zo wereldvreemd, zeker voor mensen uit de 21^o eeuw die gewend zijn aan heel oppervlakkige en zakelijke reclameboodschappen.

Mag ik toch proberen om dit evangelie even toe te lichten ?

Eén zaak is alvast duidelijk : Hij heeft het niet over brood. Hij heeft het over zichzelf. 'Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald' zegt hij. Hij wil ons duidelijk maken wie hij is, of liever wat hij voor ons en voor de wereld kan betekenen. Zoiets uitleggen is niet simpel.

Probeer maar eens aan uw grotere kinderen uit te leggen wat jij voor hen betekent. Normaal doe je zoiets niet, tenzij in heel extreme omstandigheden. Als je dan op een bescheiden en serene wijze probeert uit te leggen wat je voor hen betekent, zul je beginnen met te zeggen dat je meer bent dan een broodwinner. Maar ... wat is dat 'meer' ?

Is dat een aantal menselijke kwaliteiten die ze in jou kunnen bewonderen? Is dat het feit dat jij hen de geborgenheid geeft van een veilig nest? Of is het ook uiteindelijk niet dat zij een deel van jezelf zijn en in die zin onvervangbaar? Dat je elkaars leven bent?

Zo wilde Jezus ook uitleggen wat hij voor elk van ons wil zijn: veel meer dan brood. Zijn betekenis ligt niet op het vlak van materiële vooruitgang. Ligt ook niet in het feit dat hij zo'n edele persoonlijkheid is.

Zijn betekenis ligt in het feit dat wij zijn leven ten volle mogen delen, dat wij met Hem tot een intieme levensgemeenschap mogen komen, dat wij zijn eigen leven zijn, leven in de goddelijke zin van het woord. Hij kan het ook niet verder uitleggen, zoiets moet niet uitgelegd, het moet beleefd worden. 'Je moet mij eten', zegt hij.

En dat is te communie gaan.

Een gebaar stellen, een open handpalm uitstrekken als een teken van openheid voor zijn aanwezigheid zodat hij je leven kan zijn, je geestelijke honger ten volle kan stillen.

Vraag je daarbij niet af in hoever en op welke manier die Christus in de eucharistie aanwezig is. Vraag je veel liever af in hoeverre en op welke manier die Christus in jouw wereld aanwezig zal zijn door jouw zorg voor liefde en rechtvaardigheid.

+++++

EEN KLEIN TEKEN MAAR

Het is een klein teken maar,
een beetje onbeholpen:
we breken wat brood,
een hapje voor iedere mond,
terwijl wij het zelf niet kunnen:
brood zijn voor deze aarde,
voor alle mensen wereldwijd
die honger lijden
naar vrede en gerechtigheid.

Het kleine teken van
Jezus van Nazareth
die het wel gedurfd heeft
en zelf brood geworden is
voor mensen allerwegen:
een gebroken leven dat
sterker was dan de dood.



In de schaduw
van zijn verhaal
willen we nadoen
wat Hij heeft gedaan:
brood delen
op zoek naar zijn weg
want zo worden wij
het lichaam van Jezus.



voor de kinderen:

Mozes wordt gevonden in een rieten mandje. Leuk om te kleuren. Spannend om te lezen. Zoek het maar eens op in de bijbel, in hoofdstuk 1 en 2 van het boek Exodus.

praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
077-3515920 // 06-10729578
(secretariaat JK)

Hub van den Bosch is normaliter op maandagmorgen en vrijdagmorgen vanaf 09.30 uur aanwezig op het secretariaat van de Jongerenkerk. Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken of voor dringende zaken op andere dagen nodig hebben dan is hij bereikbaar via telefoonnummer 06-10729578 of per e-mail boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
tel. (077)5515920
e-mail:
jongerenkerkvenlo@hetnet.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
Info: Lilo Stark
voor projecten ver van huis en heel dichtbij
ASN-bank: 87.10.15.617
o.v.v. renteloze lening of gift.

Stichting Jongerenkerk Venlo

ABN-AMRO: 41.41.43.299

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke maar uitdrukkelijk ook de minder leuke dingen van het leven...

informatie aan:

Ton Jacobs tel. 077 - 3870794
of: Corry Flüggen, 077 - 3510752

JK - Jouw Kerk

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op 30 juni 2013.

Kopij voor dat nummer kan tot en met 21 juni aangeleverd worden (via e-mail of schriftelijk) op het Secretariaat van de Jongerenkerk (zie hierboven).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de aandacht wilt brengen? Dan nodigen wij u van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook reacties op artikelen zijn welkom.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake het gebruik van de Jongerenkerk belt u met:

Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes